

קורונה

אותו דבר.

בעתיד הקרוב יהיו כמה בני אדם שיכריזו על עצמם כאילו שהם המשיח, ביניהם יהיה המשיח האמיתי אבל יהיו כמה וזה יהיה מבלבל, כולם יהיו בארץ וגם לגויים יהיה איזה נציג בחו"ל... יהיו עוד הרבה בעיות קשות ועד שהמגיפה תיגמר בעזרת ה' יהיו יותר ויותר אסונות טבע ענקיים. מה שהם יכולים להשתיק – הם משתיקים, כמו בסיביר שם היתה שריפה ענקית. אמרו כמה מילים ובה נגמר העניין. יהיו גם אסונות אחרים שלא נדע – תאונות דרכים, תאונות רכבות ותאונות מטוסים וכל מיני תאונות ואסונות משונים – זה מסר מהשמיים ליהודים ולגויים כי צריכים לעשות תשובה. והיו עוד מטאורים שיפלו על כדור הארץ ועוד בולענים שיפתחו והם ינסו להשתיק את זה ככל הניתן. אחרי פסח תהיה נפילה טוטלית של כלכלת העולם ומכילים אותו לזה.

אחר כך נגיע לראש השנה, יום כיפור וסוכות **תשפ"א** ועד אז העולם יהיה במצב מאד קשה ונרגיש חזק מאד את הבעיה הכלכלית. אחרי כן יהיו זמנים קשים ועד אז תתחיל מלחמת העולם. היא תתחיל כנראה בארץ וזה יגרר לכל מיני מקומות עד שזה יהיה רציני ויהיה פיצוץ שירעיד ויכניס לפניקה את כל העולם ומקומות גדולים וידועים יפלו.

אחרי זה תהיה רגיעה בחנוכה **תשפ"א**, נרות החנוכה יתנו ליהודים כח – כי עד אז יהיו מאבקים גדולים ולא יאמינו בכלל בשלטון, החרדים יחזרו יותר ויותר לקב"ה כמו שארץ. בחנוכה יהיה אי של שקט בכל הבלגן ואחרי חנוכה יגיע הכוכב וזה לא יהיה פשוט.

וכל מי שלא עשה תשובה עד אז, יראה מה קורה ומיד ירוץ לעשות תשובה. העולם יהיה במצב קשה מאד, כבר יש לנו סימנים של המכות שהיו במצרים - כמה נהרות נהפכו לדם בכל העולם, יורדים כדורי ברד בגודל של כדור טניס, מטאורים נופלים מהשמיים בכל מיני מקומות בעולם וגורמים לשריפות ענקיות. והיו עוד מטאורים שיפלו על כדור הארץ ועוד בולענים שיפתחו והרשעים ינסו להשתיק את זה ככל הניתן. הארבה עוד מעט יגיע לארץ. הוא בא מאפריקה, יהיה במצרים, כנראה בסני ובארץ ישראל, וזה יהיה מאד קשה.

ואנחנו ממש בפתח של הגאולה אבא, נראה לי **כי הגילוי של המשיח האמיתי יהיה בתשפ"א**, בשנה הבאה אחרי הכוכב. אחרי שהכוכב יעבור העולם יהיה שונה לגמרי ממה שאנחנו מכירים היום, רוב העולם יהיה מתחת למים אך לא ארץ ישראל. הכוכב יעשה הרבה הרס (גלי צונאמי בגובה מאות מטרים באמריקה ובאירופה – אדום, אלפי מטאורים ענקיים יפלו על כדור הארץ, יבשות ישקעו, חושך יכסה את עולם וכו'). היהודים יהיו בטוחים, מי שהולך בדרך ה' – אין לו מה לפחד, זה יהיה מפחיד מאד מאד ובמיוחד במכת החושך אשר תגיע כאשר הכוכב יעבור בינינו לבין השמש ויהיה חושך **"השמש יחשך והירח לדם לפני בוא יום ה' הגדול והנורא"** (יואל ג) * "וכמה מפריצי ישראל יתהפכו לחזור אל הגויים, ויבואו עימיהם לעשות מלחמה על מלך המשיח. אז יחשך כל העולם חמישה עשר יום. ורבים מעם ישראל ימותו בחושך זהה. ועל כך כתוב, הנה החושך יכסה ארץ" (זוהר שמות קד).

אחרי זה גילוי המשיח ואחרי זה גוג ומגוג. אבל אין לנו מה לדאוג עם גוג ומגוג כי נהיה שמורים ומוגנים בתוך הבתים שלנו ממה שקורה בחוץ. ה' ישמור עלינו שלא נדאג, ה' יתן למשיח צדקנו את הכוח לנצח אותם.

זה מה שיהיה בקיצור נמרץ. אבל כל הדברים שאנחנו רגילים אליהם: כסף, אוכל, חנויות וחשמל – לא יהיו. אנחנו נצטרך פשוט לבטוח בקב"ה. אם יש לנו אוכל בבית - זה יחזיק אותנו, בא נגיד עד חנוכה תשפ"א, אחרי זה נצטרך פשוט בטחון בה' והוא יעשה לנו ניסים ויתן לנו כל מה שאנחנו צריכים, כמו ביציאת מצרים – זה הבסיס. **"כימי צאתך מארץ מצרים ארצנו נפלאות:"** מיכה ז טו

יהיה לנו מה לשתות ומה לאכול כמו במדבר שהיה לנו הכל, שום חיה לא הפריעה לנו. בני ישראל יכלו לשבת וללמוד תורה כל היום

זהה התכנון של הרשעים: כבר לפני הרבה שנים הסינים קבלו "תפקיד" לגדול ולייצר דברים זולים ולהיות מרכז ייצור ומרכז כלכלי עולמי. כדי שכאשר יגיע הזמן היא תתחיל את המגיפה אשר תתפרץ לכל העולם.

יש להם מספר מטרות:
1. בכל העולם הכלכלה ירדה וכמעט כולם בחובות בגלל שהרשעים גנבו את הכסף לבנות את הבונקרים שלהם, אז הם צריכים משהו שאפשר להפיל עליו את האשמה לנפילה הכלכלית. ואת זה הם משיגים ע"י התפרצות שלהמגיפה בסין – מרכז הכלכלה העולמי. בגלל שהמחלה מתפשטת מסין לכל העולם – אז כבר לא חסלים לסיני, לא טסים לכל מיני ארצות, וזה לא רק טיסות – זה גם בתי-מלון, מסעדות וכו',



אנשים כבר מפחדים לצאת מהבית וזה הורס את הכלכלה בכל העולם.

2. לגרום לפניקה בכל העולם, שהאנשים יהיו עסוקים עם זה, כל היום מפחדים, האם המחלה הגיע לפה? האם המחלה הגיע לשם? הבנת?

3. (בסין) למה להרוג את כל האנשים האלה? כי כשיגיע הכוכב יש קבוצה גדולה של אנשים שהם לא צריכים – זקנים, אנשים מוגבלים וחולים, והם צריכים להיפטר מהם. מאחר וגודל האוכלוסיה הוא קרוב למיליארד וחצי בני אדם – אז צריכים לדלל את האוכלוסיה. אגב, הרבה אנשים שנפטרו בסין – לא מתו בגלל הנגיף אלא בגלל שרצו להיפטר מהם.

אני מבקש מכל יהודי בכל העולם

להפיץ את המסר –

תקומו, תצאו, לא משנה מה ותגיעו לארץ ישראל

4. הרשעים צריכים הרבה דברים שיריחו את הדעת כי קורים דברים מאד מוזרים ואנשים מתחילים לחשוב...

הבונקרים - הרשעים בנו בונקרים עם טכנולוגיה מאד משוכללת ודברים שאנחנו לא יכולים לחלום על זה. בארה"ב יש הפסקות חשמל כל הזמן בגלל מערכת החשמל המיושנת – בגלל שאין להם כסף לחדש אותה כי השתמשו בכסף כדי לבנות את הבונקרים. כבר מעל לשנתיים עובדים טכנאים ואנשי תחזוקה בתוך הבונקרים והם מוכנים להפעלה ובעתיד הקרוב הרשעים צריכים להיכנס וזה לוקח זמן כי ישנם מיליוני אנשים בכל העולם שצריכים להיכנס.

לוחות זמנים: אנחנו צריכים להתכונן. בין היום ל**חנוכה תשפ"א** יהיה מצב קשה ביותר. אנחנו כבר מתחילים להיכנס לזה, בעיות כלכליות מאד קשות, זה יתחיל לאט לאט, ובעצם זה כבר התחיל, הרבה אנשים לא יכולים לשלם את-ההלוואות אשר חולקו ביד רחבה ובכל העולם זה

"כי לא יעשה ה' דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים... עמוס ג'ז, * "א"ר יוחנן מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים" בבא בתרא יב: * "אל תצפה לרגלי משיח עד שיתגלה אות בעולם. ר"ל שיתגלה כוכב חדש" (הגאון מווילנא, תקו"ז פ"ז ע"א)

תוכן הענינים

הסכמות הקדמה * קורונה * זהו זה – מגיעים לסוף * נגיע לנצח ונבכה מה שמחה * מדוע הקב"ה בוכה * אל תפסידו את הנצח * המקום הכי בטוח ליהודים האמיתיים * עגל הזהב גוסס * כאשר כל הבנקים יפלו * רוב העולם יהיה מתחת למים * **ברגע זה לעלות לארץ ישראל * אנחנו האהובים הכי גדולים של הקב"ה * הגאולה התחילה * העולם לא יחזור להיות כמו שהיה * עוד מעט משיח יתגלה * תקשיבו טוב - המגפה תעלם כמו שהיא הגיעה * והחזקן שהוא הקב"ה הוא כבר עומד מתחת החופה ומחכה לכלתו, לעם ישראל * תכנון הרשעים להפוך אותנו שוב לעבדים... הכלה נראית פצועה, צולעת ומסכנה מאד * כמו בתקופת הנביאים * השם מלא אהבה * הכל לטובתנו * לכל אחד יהיה את התור שלו * על סף התפוצצות * אתם לא מבינים? * זה הסוף! * תתכוננו עם ישראל תתכוננו * העולם הזה גוסס * לא יכול לתאר את זה * ולהתכונן לסוף של העולם הזה * זה יהיה כמו לצאת מבית הסוהר. בדיוק * עבדים אנחנו * בוכים קצת וממשיכים עם המסיבה * למזכה את הרבים יש בשמים היכל מיוחד * גוג ומגוג * גוף ונשמה.**

הסכמות

רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל
"רואה בזה רחמי שמים מרובים לעורר בזה את הישינים השוכחים את האמת בהבלי הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל וריק, ואף לחזק את בני התורה של זמנינו. באשר דבריהם הם מוסר חוצב להבות אש ומעורר מאד את כל המעיינים בהם. על כן, טוב להפיץ ולפרסם דברים אלו... חשוב מאד להתבונן בדברי המוסר שלהם לצורך חשבון הנפש ואין להתעלם מהם. הקב"ה שולח לנו הארה ממרום... לא זכינו לגילוי תופעה זו אלא לצורך מטרה אחת, לקרב את לבבות עם ישראל לאבינו שבשמים".

הרב סענדר ערלנגר זצ"ל - "תקצר היריעה לבאר אמיתת הדבר ולהשתומם ממה שמוסרים לנו מן השמים".

הרב נתן ואכטפול זצ"ל - (מנהל רוחני ביה"מ גבוה לייקוד) "ירחם הבורא ית' על עמו ושלח לנו ברוב רחמי אמצעי המסוגל לעורר אנשים מתרדמתם העמוקה, באמצעות תקשורת חדשה עם בני אדם הפגועים במוחם".

הקדמה: פתאום הכל מתחיל להיות ברור, אחרי 20 שנה של מסרים לא כ"כ ברורים אנחנו כבר מתחילים לראות את התמונה השלמה. גם אם תקראו מסרים מלפני עשר שנים (חלק ב) תופתעו לגלות כאילו שנכתבו היום ואז תבינו כי הם באמת מסרים משמים.

אמנם אנו מקבלים אלפי מסרים וידיעות מכל מיני מקומות, אבל להבדיל, המסרים האלה יכולים להציל את החיים שלכם או של הקרובים שלכם בחו"ל, אז אנא, קראו את המסרים ברצינות – החיים והנצח שלכם תלויים בה. משך כ-15 שנה חלקנו מסרים של דניאל, בן-גולדן, מנחם, ליפי, מוישלה, חיים-וייל, אהרל'ה, שמעון, גליה, בתיה, ואסתר. חלקנו אלפי עלונים לאלפי אנשים ולא הרווחנו על זה שקל – עשנו הכל בהתנדבות כדי להציל את עם-ישראל ואנחנו מברכים את עם-ישראל, את כולנו שנזכה לקבל משיח צדקנו בעתיד הקרוב בלי סבל ורק בשמחה. אמן.

קורונה. דניאל, כח שבט התשפ"ו, 23/2/2020

אבא, קבלתי מסר משמים. עכשיו בהל המחלה הזו (קורונה) ומשגעת את כולם. פתאום כולם עם מסכות ואסור להם לצאת מהבית (בסין) ו... ו... (בעולם) הופסקו טיסות לארצות מבוטרות, אירועים גדולים מבטלים, ירידות חדות בבורסות וכו'), מה זה בכלל? השלטונות של סין הם יחד עם האמריקאים, הרוסים, האירופאים וכל הסדר-עולמי-חדש **היכל מתוכנן**, הכוכב מתקרב מהר מאד והם צריכים לארגן ולהכין את הכל לקראת היום בו יצטרכו כל הרשעים להיכנס לבונקרים שלהם.

והתרגלו לזה שאין להם דאגות, יכלו לשבת וללמוד תורה כל היום בלי בעיות. היה להם אוכל מוכן, לא היו צריכים לבשל, לא לרוחץ כלים, לא לזמן. בבוקר היו אופיים אוכל והכל מוכן – ישר מן השמים. לא היו צריכים להתרחץ – נשאר נקיים כל הזמן, הבגדים אף פעם לא התיישו ולא נקרעו והם גדלו עם הבן-אדם. אף אחד לא היה חולה, כולם היו בריאים, ולא היו צריכים לשירותים...

כמה שהיית רוצה לחיות בעולם כזה, זה לא מצוין? בלי מחלות, בלי בעיות, בלי חובות, לא צריכים ללכת לקנות. באמריקה וגם פה יש "מודה" כזו לעשות קניות סתם כי חייבים כל יום להוציא את הכסף על משהו, זה נהפך לסוג של מחלה כזו – וזה לא היה.

זה יהיה כמו שהיית במדבר – יהיה לנו כל מה שאנחנו צריכים ובעיקר תהיה לנו התורה – דרך החיים האמיתית שה' ציווה לנו. וזה יהיה אח"כ ניכנס לבית המקדש וכו' וכו', אנחנו ב"ה עוד נדבר על זה כי עכשיו זה עוד לא הזמן. ואחרי הכוכב יבוא אליהו ונדע מי באמת המשיח. **הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא: (מלאכי כג)**

עכשיו אבא, תהיה נפילה כלכלית חזקה בכל העולם, וזה בעצם כבר התחיל. למדינה הזו אין כסף ומה שצריך לקנות – כדאי עכשיו כי מזומן לא יהיה שווה כלום...

זהו זה – מגיעים לסוף

דניאל, ירושלים, ח אדר התש"פ (4/3/2020)
אבא, אבא, אבא, העולם מתהפך, העולם מתהפך, אתה מבין אבא? הרשעים משתמשים ב"מגיפה" כביכול מנת לעשות מה שהם רוצים. דבר ראשון הם רוצים להפיל את הכלכלה לגמרי, עד הסוף! אתה מבין? וזה כבר יורד. כדי שכולם יהיו עבדים, שלא נגיד מילה, שניתן להם לעשות מה שהם רוצים, אתה מבין אבא?
ומי זה "הם"? כולם שואלים אותי – מי זה "הם"? – הם זה השלטון בכל המדינות. כולם שייכים לקבוצה אחת. ואבא, זה כל-כך ברור כבר, אולי יש מגיפה, אבל הם עברו את הגבול. אבא. כמעט כל אחד יכול לראות את זה בעיניים שלו. אני חושב שרוב היהודים בעולם יודעים שעכשיו זה זמן של משיח, רק לא יודעים מתי, רואים שהכל נופל, רואים שמשתלטים עלינו, רואים דברים שהם לא הגיוניים ולא מבינים מה זה. הרשעים צריכים להשתלט עלינו שלא נפריע להם, הכוכב מתקרב והם צריכים להיכנס לבונקרים שלהם בלי שאנשים יפריעו להם, הם רוצים לגרום לכזה בלגן בעולם שלא נפריע להם. אבא, לא יעזור להם, משיח יתגלה ושום דבר לא יעזור להם. הם יהיו בתוך הבונקרים שלהם ולא יוכלו לצאת, ולא יוכלו לחיות והם ימותו שם. לא כולם אבל חלק גדול ודאי.

וה' ישמור עלינו, ה' יציל את כל אלה שנאמנים לו. הוא יציל אותנו אבא. לא לפחד אבא, שאף אחד לא יפחד. כל יהודי אמיתי שהוא עם הקב"ה ומאמין בבורא עולם הוא ינצל. יכול להיות שישאלו אותי – "האם רק אלה שמאמינים ינצלו?" האם אין לקב"ה רחמים? הרי הוא ברא אותנו." ואני אשיב: "חס ושלום, ודאי שיש לקב"ה רחמים, הקב"ה היא יגא כי כל נשמה יהודית אם רוצה או לא – תראה את האמת ותדע שאין עוד מלבדו ודרך ה' היא הדרך היחידה וכל יהודי אמיתי ינצל. אבל מי שלא נאמן לקב"ה – לא יוכל להמשיך כי אנחנו עוברים לשלב הבא של הבריאה, לעולם כל-כך גדול, כל-כך שונה – ורק מי שדבוק לקב"ה ולא מוכן לרדת מהנאמנות שלו בעד שום דבר שבעולם ומוכן להקריב את החיים שלו בשביל הקב"ה - רק אדם כזה יכול להיכנס לעולם הבא של משיח בלי פחד וליהנות (מלשון הנאה), להיות חלק של זה ולהשתלב, כי אם לא – אז הוא יעלם מיד. איך שלא יהיה הוא לא יוכל להיות חלק של זה."

ואנחנו צריכים להוכיח עכשיו את הנאמנות שלנו, אתה מבין אבא? להוכיח את הנאמנות לקב"ה ורק אז אנחנו יכולים להגיע לנצח. אני מבקש מהקב"ה – תן לנו להתאסף, תן לנו לצעוק "שמע ישראל" שכולם יוכלו לשמוע אותנו. תן לנו, בבקשה, ה', להראות לך עד כמה שאנחנו הבנים והבנות שלך, כמה שאנחנו אוהבים אותך כאבא, כמה שאנחנו מאמינים שאתה הכל יכול, שאתה בראת את הכל ואתה הכל יכול. אין עוד מלבדו. אבא, יש לי עוד דבר להוסיף. כל אלה ששולטים בעולם, רוצים עכשיו להשתלט

עליו כפי שנקרא באמריקה משטר צבאי (מצב חרום בו השלטון על המדינה נתון בידי מוסדות השלטון. בארה"ב הועברו לאחורונה חוקים שמאפשרים לעוצר אנשים מבלי צו מעצר, מותר לצבא להשתלט על כל כלי התחבורה – מכוניות, רכבות, מטוסים וכו', להשתלט על התקשורת, להטיל עוצר וכו'). הם רוצים שאנחנו נהיה תחת השלטון של הרשעים ובכל אופן יצטרכו שוטרים וחיילים לדאוג שאנחנו נעשה כמו שהם רוצים. וברגע שהבן-אדם מתרגל כמו שהיה ברוסיה הקומוניסטית שהיו מכוונים לו את החיים והוא היה חייב להסכים עם זה!

אומרים לו שיש מגיפה אז כולם מפחדים אז ודאי ודאי חייבים לעשות מה שהשלטונות אומרים כי זה לכאורה לטובתנו. להרבה אנשים יש שאלות על זה אבל כל אחד מפחד לשאול. לא משנה אם זה כאילו לטובתנו או לא לטובתנו, ליהודים שמבינים כי יש רק שלטון אחד והוא של הקב"ה וזה עוזר לנו יותר ויותר ללכת לכיוון שה' רוצה שנלך וזה לכיוון של התורה. לא תהיה הרבה גשמיות וכבר עכשיו להרבה יהודים אין גשמיות, להרבה אין כלל גשמיות, רק דאגות איך לשלם את השכר דירה, האוכל וכו' וכו'. אבל זה יביא אותנו לביטחון בקב"ה, ולא בשלטונות, ולא ברופאים ולא במורים ולא באף-אחד – רק בקב"ה. רק הוא יכול להציל אותנו. אבל כדי להינצל אנחנו חייבים להיות איתו, להיות נאמנים לו בלבד. אין עוד מלבדו – פשוטו כמשמעו. אנחנו חייבים להיות איתו בלבד והיו אנשים שיגידו – כן, אבל אנחנו צריכים רופאים, צבא, משטרה וכו' וכו'. אנחנו לא צריכים כלום, אנחנו צריכים רק את הקב"ה ועכשיו זה יהיה כמו ללכת במדבר.

כאשר הקב"ה הוציא אותנו ממצרים היה לנו הרבה זהב ויהלומים שלקחנו מהמצרים, אבל אי אפשר היה לאכול את זה ואי אפשר היה לקנות עם זה – כי לא היה איפה לקנות. ה' לקח אותנו למדבר ולא היה לנו לא אוכל. הבצק שהיה מספיק לארוחה אחת – הספיק ל-30 יום. הגענו למדבר, אכלנו את הארוחה האחרונה ומה נאכל בפעם הבאה? איזה ארוחה? אז התחלנו להתלונן נגד הקב"ה חס ושלום, נגד משה רבינו חס-ושלום, ואז ה' עשה לנו נס והביא לנו גם את השלום, גם את באר מרים וגם את המן. לא הפסדנו אפילו ארוחה אחת וכך חיינו במדבר 40 שנה ולא היינו צריכים לדאוג לכלום, היה מן ואפילו לא היינו צריכים לדאוג לשירותים. היה לנו כל מה שאנחנו צריכים וכל דאגות יכולנו לשבת וללמוד בשקט ולחיות כמו שה' רצה.

עכשיו אנחנו נכנסים שוב למדבר וזה יהיה – מה זה מפחד? מאד מפחד, כי יהיו מלחמות ויהיו הרבה אנשים מתים אבל לא היהודים האמיתיים. היהודים האמיתיים ישרדו. אני לא אומר שלא יהיו יהודים שילכו לעולמם כי גמרו את התיקון שלהם, אבל הם ילכו לגן-עדן וימשיכו עם החיים, כי אחרי המוות יש חיים והם ייתמינו עד לגאולה השלמה ולתחיית המתים. היהודים ישרדו, ביו אם נצטרך לחכות פה בעולם הזה או בעולם הבא – לא משנה – אנחנו נחיה. כי הנשמה שלנו היא נצחית – חלק אלוה-ממל. אבא, אני לא יודע בדיוק ב-100% אם הרשעים עושים לנו תרגיל עכשיו עם כל העניין של הקורונה אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך – הם ישתמשו בשיטות קשות נגד האוכלוסיה של העולם. יהיו מלחמות ותהיה נפילה קשה מאד של הכלכלה והכל מתיישים כמו בבואות.

המלחמות לא יהיו כמו המלחמות הקודמות, כמו מלחמת העולם השנייה או מלחמת ויאטנם – זה יהיה הרבה יותר גרוע. מי שחי עם בטחון בה' – הוא ישרוד בקלי קלות, גם מי שמפחד יוכל לשרוד – אבל הפחד לא יעשה לו טוב.

ומי שיש לו פחד – אם הוא ידע ברור כי אין עוד מלבדו וכל מה שה' עושה – הוא עושה לטובה, גם אם אנחנו לא מבינים את זה אז יהיה לו יותר קל. ומי שלא מאמין ומדבר נגד או הולך נגד – אוי לו, אוי לו, אוי לו.
אנחנו התרחקנו כ"כ מהאמת, מהקב"ה ונמשכנו לכיוון של הגויים – במחשבות שלהם, בלבוס שלהם, בטומאה שלהם, ברדיפה אחרי התאוות והתענוגות שלהם, וכל הבזץ והלכזר שלהם ודבק בנו – אז הקב"ה צריך עכשיו לנקות אותנו מכל הטינופת. אם אנחנו חוזרים בתשובה – אז הגאולה תגיע ברחמים, ואם לא אז זה יהיה הרבה יותר קשה.

שיהיה ברור – מה שאנחנו עוברים מתחילת

שנה זו, מראש השנה – זה הכל הכנה ברורה לגאולה השלמה וזה יהיה בקרוב מאד, משיח יתגלה ואנחנו נלך לבית המקדש נקריב קורבנות, נשמה, נשיר, נקוד, נשכח מכל הגלות המרה הזו ונמשיך עם הקב"ה מעלה מעלה מעלה ושאף אחד לא יחשוב שהעולם יחזור למה שהיה, מה שהיה יגמר ואנחנו עכשיו הולכים אך ורק לגאולה השלמה.

נגיע לנצח ולנבך משמחה

דניאל, ירושלים, ח אדר תש"פ 9/3/2020
עם ישראל, עם ישראל, העם האהוב של הקב"ה, אנחנו ודאי כבר רואים שכל העולם מטורף, אלה שמנהיגים את המדינות בכל העולם הם מטורפים והולכים בכיוון של שקר גמור, הם עושים דברים ללא כל סיבה או הגיון הנראים לעין. וחוף מזה ישנם אסונות טבע, בעיות כלכליות כמעט בכל בית, בעיות שלום בית, רצח ואלימות מעל ומעבר וכו' וכו'. חיות מתות בהמוניהם, גדים מתים בהמוניהם על החופים וכו', כל מיני אסונות שאף פעם לא היו. אנחנו גם רואים יותר שהאח הגדול שולט עלינו כמעט כמו שכתוב בספר. (הספר 1984, ראה נספחים).

עם ישראל, אני דניאל, בן גולדן ועוד כמה בחורים אוטיסטים בשנים האחרונות כותבים הרבה דברים קשים וזה מתגשם.

עכשיו אני מבקש, רוצה, מתחנן – עמ", תחזרו בתשובה, הקב"ה לא רוצה שתכשלו, הוא רוצה שתחזרו בתשובה, כל יהודי עם נשמה יהודית חייב לחזור בתשובה. ה' אוהב אותנו, הוא אוהב את כל היהודים, הוא לא רוצה לעשות לנו רע הוא רוצה רק את טובתנו, אבל אנחנו חייבים לחזור אליו באהבה, לעזוב את כל התשוקות שלנו שהם לא לפי התורה. אם אנחנו הולכים בדרך התורה – זה נותן לנו חיים, זה נותן לנו קרבה אל האמת, זה יתן לנו את העולם הבא ואת הגאולה השלמה – זה מה שאנחנו צריכים עכשיו.

אם אתם חושבים שכל התענוגות הגשמיות של העולם הזה הם תענוג, אז אני אגיד לכם כי זה כאין וכאפס לעומת ההנאות הרוחניות שהם פי כמה וכמה יותר נעימות, טובות ומספקות את הנשמה היהודית מכל התענוגות של העולם הזה. עם ישראל, תרחמו על עצמכם, יחד עם המשפחות שלכם תבנו בית יהודי אמיתי – עם שמירת שבת כהלכה, עם שמירת כל הדינים הנדרשים מאיתנו, הדינים של הגברים (שמירת הברית, שמירת העינים צניעות וכו'), הדינים של הנשים (טרה, צניעות וכו'), והדינים של המשפחות שלנו, אז כל הבלבול הזה יעלם, כל הטורף שאנחנו רואים היום – זה יעלם, כל הרשעים שמנסים להכשיל אותנו – זה יעלם, הכל יהיה ברור, הכל יהיה מתוק ואנחנו נבכה משמחה, נקוד, נקריב קורבנות ונגיע לנצח. עם ישראל, אני מתחנן, אני מבקש, רחמו על עצמכם, תתקברו לקב"ה כי אין עוד מלבדו, הוא הכל יכול, אל תהרסו את העתיד שלכם. הקב"ה אוהב אותנו, הוא ברא אותנו, הוא ברא את כולנו. עם ישראל, עם ישראל חי – תהיו חלק של החיים הנצחיים.

מדוע הקב"ה בוכה

דניאל, ירושלים, ח אדר התש"פ (20/3/2020)
אוי אבא, אוי אבא, אוי אבא, מה אני אגיד? אני כבר לא יודע מה לומר, גם אני בהלם. אנחנו מחכים ומחכים לגאולה השלמה, אבל איפה היא? לא רואים! מסתכלים לאופק ומרגישים אולי רואים משהו, אבל... עוד לא... ופתאום בא קורונה! מה זה קורונה? איזה מחלה? איזה שפעת? פתאום, לפי החשבונות של הממשלות הרבה אנשים, אלפי אנשים חולים, במצב קשה ויש כמה שמתים בכל ארץ וארץ. אנחנו מבולבלים ועושים כל מיני דברים. זה מבלבל אותנו כי מה שמדברים זה לא נראה במציאות, אך מה שברור – השלטונות בכל העולם משתמשים בזה כולל מדינת ישראל כדי להפוך את כולנו לעבדים להיות תחת שלטון של דיקטטורה ואם לא נעשה בדיוק מה שהם אומרים לנו – שכאילו אנחנו (אלה שצריכים להיות בבדיוד) עלולים לגרום לאנשים אחרים להיות חולים ולמות – אז נשלם בעונשים כבדים (הערה: יש קנס של 5,000 כסף למי שלא שומר על בידוד). אם זה מסתכם בכסף אז מילא, אבל אם אין את הכסף או אם זה יהיה עונש יותר קשה – אז אני לא יודע אם הבן-אדם יוכל לצאת מזה.

והרבה אנשים כבר יודעים שכל המגיפה הזו – זו הצגה אחת גדולה – לא פחות מההצגה של נפילת מגדלי התאומים. הם רוצים לשלוט עלינו לגמרי, ולא רק בארץ-ישראל אלא בכל המדינות באירופה, ארה"ב, רוסיה, סין, ויאטנם, תאילנד,

ארצות ערב וכו'. כל המנהיגים של המדינות האלה שייכים לקבוצה הזו שיוזעת ברור כי השריט בדרך. והוא קרוב מאד לכדור הארץ וכל הבונקרים שלהם כבר מוכנים מזמן עם מומחים ואנשי אחזקה המפעילים את כל המערכות שיש בבונקרים – חשמל, מים, מיזוג, מחשבים, בידור, גידול אוכל (חקלאות) וכו'. והם צריכים משהו גדול שכל העולם יהיה עסוק עם זה (כפי שצוין במסרים הקודמים – על מנת שהם יוכלו להכניס ללא הפרעה את מיליוני האנשים שלהם לבונקרים). אני מרגיש גם שעוד מטע תהיה מלחמה בעולם, מלחמה לא פשוטה כלל ויהיו לנו עוד בעיות כולל חוסר פרנסה בצורה קשה ביותר בכל העולם, ויהיה גם כוכב השביט שהוא מאד קרוב והוא כבר "מטיל" על כדור הארץ הרבה מאד מטאורים ואסטרואידים שגורמים להרבה שריפות ענקיות.

אני לא רוצה להכניס את עם ישראל לדיכאון, וכבר אמרתי כי כל מי שיש לו ביטחון ואמונה בקב"ה יעבור את זה בקלות. אני מבקש מעם ישראל – אתם נשמות יהודיות, הדור הזה הוא הדור הכי חלש מכל הדורות. לא כל יהודי, יש יהודים יותר חזקים באמונה וביטחון בה' ויש כאלה שפחות ויש כאלה שבכלל לא מאמינים. אבל, בסך הכל מכל הבחינות – זה דור נמוך ביותר ואני מתייחס עכשיו רק ליהודים. על החילונים רק אציין כי בדור שלנו נראה עוד הרבה חילונים אך יזרזורים בתשובה באמת. אמנם הם חילונים הם כי הרבה מהם נשמות יהודיות וה' ידא שהם יחזרו בתשובה.

הבעיה של הרבה חרדים שהם חושבים שהם צדיקים, אך יש ביננו לא מעט אנשים עם עבירות גדולות מאד בקדושה, בטרה, בגניבה, חוסר צניעות ועוד הרבה דברים – אך למרות הכל אנחנו יכולים לעשות תשובה אמיתית, וכדי לעשות תשובה אמיתית – צריכים להתפלל, לבכות ולהצטרע עם כל הנשמה שקלקלו את עצמנו, שהכנסנו את עצמנו לתוך הבוץ, נהנינו מזה ולא רוצים כל-כך לצאת מזה.

יש לנו עוד בעיה קשה והיא המחלוקת בין חרדים לחרדים וזה גורם לאלימות אחד נגד השני והקב"ה בוכה בגללנו – אנחנו, הילדים האהובים שלו רבים אחד עם השני ואפילו מרביצים אחד לשני, ובשביל מה? בשביל כבוד ובשביל כסף.

הקהילות שלנו מלאות בנשים לא צנועות ואפילו גברים לא צנועים עם חליפות צמודות, באיזה דור הגברים הלכו עם מכנסים כל-כך צמודים שזה נראה כמו גרביזים!

העדינות נעלמה, הפנים של יהודי צדיק הם כאלו מעולם אחר – הוא רגיש, עדין ועינו והרבה פרצופים שאני רואה ברחוב הם של אנשים הגאים בעצמם ורוצים את התשוקה שלהם ואת העולם הזה – העולם של עגל הזהב, אנשים שאבדו לגמרי את העדינות ואת הרגישות של תלמיד חכם אמיתי.

מי שרוצה להפוך את המצב הקשה כל-כך לטובה חייב פשוט לשבת ולבכות עם הרבה דמעות ולבקש מהקב"ה לרחם עליו ועל כל עם-ישראל שכולם יחזרו בתשובה. כל יהודי ואפילו חרדי צריך לחזור בתשובה, לחשוב להצטרע ולבכות על כל חטא וחטא ולחזור בתשובה – וזו תהיה תשובה אמיתית.

וכמו שאמרתי אנחנו עוד נעבור דברים מאד קשים, השלטונות רוצים לעשות לנו רע, הם לא צריכים אותנו, ממש לא צריכים אותנו, אז לך – מי שרוצה להמשיך לחיות חייב לחזור לקב"ה ואם לא חוזר בתשובה – אף אחד לא יוכל לעזור לו, ומי שחוזר בתשובה באמת יתחיל להרגיש את כל התענוגות של העולם הבא וזה נותן את ההרגשה הכי חזקה וטובה שקיימת בכלל. אז עם-ישראל, אני מבקש לחזור בתשובה על כל דבר ודבר כדי שהגאולה תבוא ברחמים וכאשר ה' יגלה לנו את המשיח – כל העולם שהיה נראה לנו כל-כך שחור יקבל פתאום אור קדוש ואנחנו נעלה ונעלה ונגיע לנצח.

אל תפסידו את הנצח

בנימין, כד אדר התש"פ (20/3/2020)

ברוך ה' אני שמח, אני שמח מאד ולמה? כי אני רואה כבר את הסוף של העולם הזה הקשה (כי העולם גלגל בני-אדם שלא מבינים מה זה תורה, מה זה מצוות, מה ה' רוצה מאיתנו. אנחנו חייבים לדעת שהקב"ה ורק הוא - הוא הכל יכול, ובני אדם ששנה אחרי שנה משך מאות שנים הולכים גזר גזר, חוץ מקבוצות קטנות – רוב הגויים והרבה יהודים הולכים נגד התורה שלו – וזה בלתי נסבל. ה' ברא את אדם וחוה שהם יצירתו, הם היו צדיקים וכבר בהתחלה היה

החטא הראשון עם הנחש שהוא עוד מסתובב פה חזק ביננו ועד היום אנחנו יורדים יורדים יורדים. נכון, יש היום צדיקים גדולים אבל זה לא מספיק. ופתאום אנחנו רואים היום מצב מפחיד ביותר – כל העולם נהיה תחת שלטון של הרשעים, יכול להיות שאתם לא מאמינים לי כי אתם חושבים שהם מנסים להציל את החיים של כולם, אך עוד מעט רוב האנשים יתחילו לגלות את השקר וברגע שיגלו את זה, הם יתבלבלו ולא ידעו מה לעשות. אז אני מבקש מכל היהודים ומהגויים שמבינים מה אני אומר – לשבת על הרצפה ולבכות ולבכות ולבכות, לעשות קריעה ולבקש מהקב"ה לנקות אותנו מכל העברות, אפילו אם אנחנו תלמידי חכמים ולומדים כל היום, בכל אופן כמעט כולם משמכים "ע" עגל הזהב שמביא אותנו לדברים לא מתאימים ובמקרים קשים יותר – לעברות קשות ממש.

אז שוב, אנחנו צריכים לשבת על הרצפה לקרוע קריעה ולבכות ולבכות ולבקש מה' שיציל אותנו, שהדמעות ינקו לנו את הלב, את הנשמה ושנוכל להיות מוכנים באמת לקבל משיח צדקנו. ואם ה' יראה שהלב שלנו שבור, שאנחנו מצטערים על כל העברות ועל הטעויות שלנו – אז הוא יסלח לנו וכל הבכי הזה יהפך לחיונים, כל הרשעים יעלמו ולא ישאר מהם כלום.

ואנחנו נהיה בחתונה של הקב"ה עם העם שלו, חתן וכלה מתחת לחופה, נשיר ונרקוד ונשמח ונהיה חלק של הנצח. עם ישראל, אל תפסידו את הנצח, תלכו לעולם של משיח צדקנו וכמו שדניאל אמר – נעלה ונעלה ונעלה.

המקום הנכון בטוח ליהודים האמיתיים

דניאל, מוצ"ש, כ"ח התש"פ (21/3/2020)

אבא, העניין של קורונה עכשיו, המצב הוא כאלו מחמיר כי הודיעו על חולה שנפטר ועוד חולה במחצית קשה, אבל בכל אופן הם מתכננים לסגור אותנו בבית בכלל. ואני חושש שבעתיד הקרוב יגיעו עוד כמה מכות. אנחנו התחננו לכל מי שיכול לעלות ארצה – שיעלה ארצה מתי שהיה קל לעלות. הכסף שמחזיק אתכם בארצות שונות יעלם עוד מעט והמצב יהיה אלים בהרבה מקומות בעולם אחרי הקורונה.

עכשיו יש לנו מצב שאי אפשר לצאת/לעלות מארצות אלה ארצה כי הכל סגור, אבל עוד פעם – אני מתחנן לפני כ"ה יודי אמיתי שיכול לעלות ארצה – לעלות, כי המקום הכי בטוח ליהודים האמיתיים זה יהיה בארץ ישראל. זה לא אומר כי הרשעים יוכלו לגור בארץ ה' לקבל עונש על העבירות שלהם, אבל היהודים האמיתיים יעשו תשובה ואז הארץ תהיה בשבילם נחלה ותהיה להם הרגשה של "הגעתי הביתה".

בכל העולם יהיה קשה מאד ומסוכן מאד וישרדו רק אלה שעושים תשובה. התקופה של הצרות הגדולות עוד לא נגמרה ועוד מחכים לנו מבחנים קשים. אבל – כל יהודי ויהודיה, אפילו אם הם לא יכולים להגיע ארצה – אם הם יהודים אמיתיים וקרובים לקב"ה ומנסים לחיות לפי התורה ועושים תשובה – הם ישרדו.

אז עם-ישראל – הדבר הראשון שאנחנו צריכים זה לעשות תשובה על כל העבירות שלנו על כל החטאים שלנו, על כל הרדיפה אחרי עגל-זהב וזה מה שיציל אותנו.

הקורונה זו מחלה אך מחלה רוחנית והיא באה לעולם הזה כדי להרחיק את היהודים מהטומאה של העולם הזה, הטומאה שהנחש הביא לעולם הזה. ואנחנו נשרוד, נעלה מעלה, נגיע להישגים ענקיים, נזכה לקבל משיח צדקנו ונגיע לנצח.

עגל הזהב גוסס, דניאל תש"פ 2008

ברגע זה הרבה אנשים מבולבלים, ועדיין מאמינים שבני אדם [ממשלות, גופים פיננסיים וכו'] יכולים למנוע נפילת המערכת הכלכלית העולמית. אבל כל המאמצים לא יעזרו ועוד מעט הסוף לא יהיה שווה כלום. "עגל הזהב" התרבות של אדם - ח"י גשמיות ורדיפת תענוגי העולם הזה נפצע אנושות ועומד למות וכמו שאמרנו לפני כמה שנים, הבנקים יפלו לגמרי וכסף לא יהיה שווה יותר מנייר טישו.

הפרנסה לא באה מן העבודה שלנו, וזה לא בא מביטוח לאומי, וזה לא בא משום מקור אחר. רק מהקב"ה. ואוכל, ה' יתן לנו כמו שהוא עשה ביציאת מצרים.

עכשיו בן אדם יכול להכין אוכל בבית [שימומים, שתיה וכו'], אבל לאט לאט גם זה יגמר. ואז יכלונו תהיה רק ברירה אחת: או לבטוח לגמרי בקב"ה או לא. ואם, ואם, הסוף יהיה גרוע מאד, כי רק אלו שבטוחים בו עד הסוף ינצלו בעז"ה וזה סוף התיקון של חטא העגל במדבר.

ה' לא רוצה לעשות את זה [לבטח את הטבע שמסתייר את השגחתו ית'] בבת אחת בלי הכנות, כי רוב האנשים ימותו מהלם, ח"ו. כשמגיעים לטיפה האחרונה של מים, או לפיזור האחרון של

אוכל, ויש ילדים וכו' - זה ניסיון קשה ביותר. ה' יודע שברגע אחד אדם לא יכול לעשות שניו כל כך גדול ולבטוח לגמרי בקב"ה. אבל לאט לאט הוא מניס אותנו לימות המשיח, לעולם הבא. לכן ה' מבטל את הגשמיות לאט לאט, עד שנגיע לביטחון מלא בקב"ה. "ונשגב ה' לבדו ביום ההוא, והאלילים כליל יחלוף" (ישעיה ב). הקב"ה עכשיו מכין את העולם לימות המשיח, ולכן הוא מוריד את כל השקר שלב אחרי שלב. עכשיו התהלך הולך יותר מהר.

אבל אם מיתת עגל הזהב וביטול הגשמיות יתרחש יותר מדי מהר, אפילו אלה הראויים להינצל יכולים לקבל כזה זעזוע שישברו, וזה לא מה שה' רוצה. ה' רוצה להציל אותנו. ההמונים לא ינצלו, במיוחד הגויים, הרוב יאבדו, אבל היהודים, כל אחד זה ילולם של הקב"ה, כל אחד זה בן יחיד בשבילו, או בת יחידה.

ולמה המערכת הכלכלית צריכה ליפול? כי זה שקר ענק שבנו כמה אנשים בכל העולם שרוצים כסף, כוח, השפעה וכבוד. והם סחבו את העולם לתוך השקר הזה. והיום רוב האנשים בעולם בנו את החיים שלהם מסביב לשקר הזה. "עגל הזהב" של היום, הוא ממש אותו עגל הזהב שהיהודים עשו במדבר. וזה התיקון הסופי של העבירה הזאת.

יהודים יקרים, הקשיבו טוב למילים שלי. נכון שאמרתם שה' הביא אותנו שלב אחר שלב כדי שלא נקבל הלם. אבל אנחנו כבר שולבים האחרונים. וכאשר נגיע לסוף, זה יבוא עלינו כאילו בפתאומיות.

ולמה "כאלו" כי ה' כבר הזהיר אותנו בכל מיני צורות, שנה אחרי שנה, לחזור אליו ולחזור לתורתו ולהינצל. אבל רוב היהודים עדיין רוצים להמשיך לחיות את השקר, ולא רוצים לדעת או להכיר את האזהרות של הקב"ה.

ולכן אני מזהיר אתכם עכשיו: הסוף מאד קרוב ושום דבר לא יעזור. שום דבר לא יציל אותנו חוץ מלחזור לקב"ה ותורתו. וזה לא אומר לחזור ל"עגל הזהב החרדי". זה אומר להגיע לדרגה של אמונה וביטחון מלא בקב"ה ושום אמונה וביטחון בעולם הזה. עיקר הכל הוא הביטחון השלם והוא כלל כל המצות" (הגר"א, משלי כב יט).

אני רוצה להדגיש שעומדת לפנינו גם מלחמה מאד גדולה [מלחמת גוג ומגוג] שתספיע על כל העולם. מלחמה שעוד לא היתה כמוהא בהיסטוריה. ואם אנחנו מרוב עצלות או טיפשות מרבינים לעשות את רצון ה' [לעזוב את השקר ולבוא לאמת כנ"ל], בשינה אחת אנחנו יכולים למצוא את עצמנו ח"ו במצב בלי תקוה, שה' ירחם. או אפשר למצוא את עצמנו בתוך הגאולה השלמה. הבחירה היא שלנו.

כאשר כל הבנקים יפלו, מנחם תש"ע 2009

אני רוצה לדבר על עגל הזהב, ולהגיד לכם שהסוף של זה מאד קרוב, ולהגיד לכם שהכל יפול ולא ישאר לא כסף, ולא שום מטבע שמישהו יכול להגיד שזה כסף. כל הבניה של עולם הבנקים יעלם, כי זה הכל בנוי על שקר גמור. פעם בן אדם היה יכול לקחת מטבע של זהב, כסף או כל דבר ששווה למכור, אבל היום לא רואים כמעט כסף, רק שטרות, כרטיסי אשראי וצ'קים. כל ההון רשום בבנק בתוך מחשב, ואם מישהו באמת מיליונר, יש לו רק בית ענק, אוטו מפואר וכו' פלוס כרטיסי אשראי ואיזה מספרים ארוכים הכתובים בחשבון הבנק שלו.

יום אחד בקרוב, כל זה יעלם, המחשבים יפסיקו לעבוד, ולא ישאר שום שנקראים כסף, געלט, (כסף באידיש), MONEY. ולא רק זה, האדם בעצמו יעבור "שוק" גדול, כי יש לו אוטו שצריך בניין אבל הכרטיס אשראי לא יעבוד, ויש לו בית שצריך חשמל, אבל גם זה יפסיק לפעול. אז איפה הוא מיליונר, בָּמָה?

כל העולם הפיננסי בעולם נופל כי ה' רוצה שיפול, אבל האנשים הרעים או הטובים, תלוי אתם מסתכלים על זה, אלה אנשים עם הרבה תאוה לכסף, לשליטה ולכבוד, והם בנו מצב חלומי, לכסף חלומי, כי זה קיים רק בחלומות. כל השיטה הבנקאית זה שקר אחד גדול, ענק, והם חיים כל כך עמוק בתוך השקר הזה, עד שהם כבר חושבים שהשקר הזה הוא אמת.

והשקרים נמצאים בכל הארצות, כולל ארצות העולם השלישי, וכל אלה יצרו מטבע, אם זה יורו, אם זה דולר, אם זה שטרלינג, כל משנה ארץ שתקראו לזה, נייזות שמדפיסים לא רגע שרוצים כסף. אם יש בעיה שנגב יותר מידי הרבה מהלקוחות, למשל בביטוח, אין בעיה, מדפיסים עוד כסף, ומכסים את החסר, וכל ראשי הממשלות גם בעסק הזה, וגם אלה כפרלמנטים, ובקונגרס ובמסגרת ואיפה שאתם רוצים, כולם חלק של השקר הענק.

ומי סובל? האדם הפשוט, שהוא לא חלק של

המועדון הזה. וכל הכסף יהיה שווה לנייר טואלט. זה לא מצחיק, וכאשר כל הבנקים יפלו ההלם שיגיע יהיה יותר גדול ממצצת אטום, כי מה יהיה אם מצצת אטום נופלת? אדם פשוט עם כסף, אבל כאשר האדם יכנס למציאות שבה אין כסף, אין בנקים, אין חשמל, אין רופאים, אין קופות חולים, אין מכולת. מציאות שהוא חושב שנותנת לו את החיים – הוא יכנס להלם. ומה יעשה אדם כזה? אדם כזה יכול בקלות להתאבד, כי לא ידע מה לעשות, איך לחיות. למי ללכת לעזרה, הוא לא יחשוב על הקב"ה. אבל כמו שאמרנו פעמים רבות היהודים שמשתדלים באמת להתקרב לקב"ה ינצלו בעז"ה ויזכו לימות המשיח וחי נצח.

רוב העולם יהיה מתחת למים

דניאל, ירושלים, ד' שבט התש"פ (30/1/2020)
עם ישראל תקשיבו טוב, אמריקה ואירופה הם אדום, כמו יוון, רומא ומצרים של פעם. הם מביאים לכל העולם את כל הטרור של עבודה זרה ועגל הזהב שזה היום השאיפה המוגזמת מעל ומעבר לכיוון הגשמיות, השאיפה ליופי חיפוני ומילוי תאוות ותשוקות בלי גבול. אדום תיעלם, רוב ארה"ב תיעלם, גם רוב אירופה תיעלם, חלקים גדולים של אסיה ואפריקה ייעלמו. עם-ישראל – רוב המדינות בכל העולם ייעלמו, יהיו מתחת למים. אתם לא חושבים שהגיע הזמן לעלות לארץ-ישראל?

ישטחה של א"י יגדל. כאשר עמ"י יצא לגלות ה' צמצם את שטחה של ארץ-ישראל ועשה את המקום כמו מדבר שרק מעט אנשים יוכלו לגור פה, ובמקום מקום פורח זה הפך למדבר שומם. עם הגאולה הכלי ששננה ויהיה מקום להרבה היהודים לגור פה בשמחה ובשלום, יהיה לנו את בית המקדש ונוכל להקריב שוב קורבנות.

לכן, אני מתחן לפני כל יהודי בחו"ל לארוז את החפצים ולבוא מיד כי אין זמן. אפילו שאנחנו יודעים כי ה' יציל כל יהודי אמיתי, גם בחו"ל, אבל אם תגיעו עכשיו לא תצטרכו אחר-כך לעבור סבל כ"כ גדול כדי להגיע לא"י. עכשיו עוד אפשר לעלות על מטוס ולהגיע, אז אנא, אני מבקש עם כל הלב, הגיע הזמן, הגיע הזמן. הגיע הזמן. אני מבקש מכל יהודי בכל העולם להפיץ את המסר – **תקומו, תצאו, לא משנה מה ותגיעו לא"י.**

ומי שלא רוצה לשים לב, תשכנועו אותו לעלות ארצה עם בני ודמעות – כי ה**רוב הגדול של העולם יהיה מתחת למים.**

ברגע זה לעלות לארץ ישראל

בנימין, ד' שבט, תש"פ 30/1/2020 (חלק מהמסר)
אין מי מאד רוצה לברקש מכל יהודי, בכל העולם, אם אפשר ברגע זה לעלות לא"י. לא משנה אם אתם חושבים שמבחינה כספית זה אפשרי או לא, פשוט לתפוש את האומץ ולזוז, לצאת מהגלות. אנחנו רואים ברור שכל העולם מתקרב צעד אחר צעד למלחמת העולם השלישית, אבל זה עוד לא הכל. יש לנו עוד את ה"מיני-משמ" עם שבעה כוכבי לכת שנקרא ניבירו או השבטי שעוד צריך לעבור פה ולעשות הרבה מאד נדק. וחוזי מזה אנחנו רואים שמטאורים נופלים על כדור הארץ וגורמים לשרפות ענקיות ולעוד הרבה נדק, אנחנו גם מחכים ללגו ומגוג וכו'. והמקום הבטוח ביותר גם רוחני וגם גשמי אם אתם יהודים אז הבית שלכם הוא פה בא"י. אני יודע שזה לא פשוט. אלה שלא יכולים להגיע אבל הלב והרצון באמת פה, ואתם באמת פשוט מוכנים לבוא לא"י ברגע שתהא לכם אפשרות, אפילו אם יהיה צורך לגור באוהל, אז ה' יציל אתכם, אין ספק. אבל אם יש לכם את האפשרות להגיע ואתם לא מגיעים לארץ, אוי לכם. המצב הוא קשה ביותר וכדאי לכם להציל את עצמכם, לארוז את החפצים ולהגיע. לא רק אני אומר את זה, ואם הרב קנייבסקי אומר את זה אז זה רציני ביותר...

אנחנו האהובים הכי גדולים של הקב"ה

דניאל, ירושלים, כב אדר התש"פ, 18/3/2020
עם ישראל, אנחנו כל עם-ישראל וכל העולם עכשיו במצב מאד קשה, זו מלחמה אמיתית נגד וירוס שקוראים לו קורונה, אך האמת היא שאנחנו לא לחמים נגד קורונה, אולי יש איזה וירוס אולי לא, אולי זה רק הצגות ושקרים של הרשעים אשר רוצים להשתלט על העולם. אבל הקב"ה מנהל את העולם, הוא ברא את העולם, הוא ברא את האדם הראשון ואת כל האנשים מאז, הוא ברא את כל-דור הארץ, הוא ברא את הנחש שהוא הסמל של השטן שהוא הסמל של רשעות של מי שהולך נגד הקב"ה. הקב"ה ברא את הכל הכל הכל בעולם הזה, בעולם הבא ובכל העולמות – הוא ברא אותם והוא הכל יכול. ואם יש מגיפה אמיתית או לא אמיתית, בכל אופן אפילו אם הרשעים חושבים שהם התחילו את זה עבור מטרות מאד לא טובות – הקב"ה נתן להם רשות לעשות את זה.

ולמה הקב"ה שאוהב את עם-ישראל כל-כך ובחר אותנו להיות הבנים האהובים שלו, הבנים והבנות שלו, למה הוא הביא לנו כזה דבר?

עם-ישראל, אנחנו צריכים להבין כי המגיפה הזו התחילה בעצם את התהליך לקראת הגאולה השלמה וזה חשוב מאד לדעת שאנחנו חייבים לקבל על עצמנו את האחריות של המגיפה הזו, אנחנו הסיבה לזה, אנחנו גרמנו למגיפה הזו!

ולמה אנחנו הסיבה לזה? – כי לרוב אנחנו לא עם הקב"ה, ה**תגלבלגנו למגרי**, אנחנו עדיין רצים אחרי עצל הזהב ואפילו לנו החרדים יש בעיות גם בגניעות, גם בקדושה, גם במחלוקות, גם בזה שאנחנו רצים אחרי כל דבר גשמי שנותן הרגשה טובה. נהפכנו לאנשים שאבדנו את העומק והחכמה הענקית שה' נתן לנו המאפשרים לנו לעלות לעולמות גדולים וחשובים בלימוד, וכל הרדיפה אחרי הגשמיות הזו מביאה אותנו לתחתית – יחד עם הגויים.

עמ"י, אנחנו חייבים לעשות תשובה וזה המסר. נכון, גם הגויים סובלים מהמגיפה הזו ובכל העולם סובלים, אבל זה בגללנו, כי אנחנו, העם הבחור של הקב"ה, האפכים את הדברים ורוצים להיות כמו האנגלים, האמריקאים, הרוסים ואפילו הגרמנים. רוצים לטוס לפה, לשם, לעשות כפי.

שכחנו שאנחנו האהובים הכי גדולים של הקב"ה, אנחנו ילד שעשועים של הקב"ה והוא דורש מאיתנו להיות ברמות גבוהות הרבה יותר מכל העמים והוא גם נתן לנו את האפשרות להיות יותר גדולים מכל הבחינות הטובות. תראו את הספריות, את המדפים הרבים עם כל מיני ספרי חכמה עתיקים ולא עתיקים המבוססים על התורה שלנו. ומי שבקי ופותח את התורה הוא יודע כי לכל אות ואת יש סיפור שלם, סיפורים שאנחנו עוד לא יודעים עד איפה זה מגיע.

חייבים לא לשכוח שיש לנו הרבה תלמידי חכמים מכל הדורות שהעלו את עם-ישראל מעלה מעלה שבדרך הבנה ולימוד גילו על בסיס התורה אמת שהיא מעל ומעבר. אין עם, אין פרופור באף אוניברסיטה שהצליח להגיע לעומק של הצידיקים הגדולים והקדושים של עם-ישראל. אפילו שאנחנו עם קטן לעומת עמים אחרים אנחנו העם הבחור של הקב"ה.

אבל כמה דורות לפני מלחמת העולם השנייה שכחו מזה ורצו להיות כמו הגויים ואפילו חשבו שאנחנו עם-ישראל הוא עם של פרימיטיביים חס-שלום והם התרבותיים. אחרי השואה, אפילו שמילוני יהודים מתו בתאי הגזים אנחנו עדיין עומדים באותו מקום והרבה מאיתנו חושבים שהתרבות והדברים הגדולים בעולם נמצאים אצל הגויים ולא אצלנו. וזה בלגן שקיים עד היום הזה אצל היהודים. וזו טעות – לא רק ענקית – גם מסוכנת מאד.

הרבה יהודים הולכים לאוניברסיטאות לקבל חינוך – אבל זה לא חינוך, זה אנטי חינוך, זו לא האמת, אבל זה הפילוסופיות, כל הפסיכולוגיות, כל מה שמלמדים בבתי הספר זה מעוות, זה לא קיים וזה לא נכון, אבל מה כן נכון? אמנם אפשר למצוא בדברים של הגויים איזה חוכמה אבל הם אף פעם לא הגיעו לעומק שהיהודים הגיעו.

עכשיו אנחנו נכנסים לשלב חדש, המגפה הזו הביאה אותנו לפחדים גדולים בכל העולם, גם ליהודים וגם לגויים.

ועכשיו אני רוצה להסביר לכם למה יש לנו את המגיפה הזו, אנחנו צריכים לדעת שבגלל שהדור הזה – לא שומר על הקדושה כמו שצריך, לא שומר על הציניות כמו שצריך, לא שומר על הדינים כמו שצריך, לא שומר על המסורת כמו שצריך. יש לא מעט יהודים חרדים שהעמים שלהם פוזלות ונמשכות לכיוון של הגויים, למוזיקה, לספרים לכל הטומאה שיש שם. אנחנו דור בעייתית מאד, דור שיכול להגיע למעלה למעלה למעלה קרוב לכסא הכבוד או ליפול עד לתחתית של הגהינום חס ושלום.

ועכשיו אנחנו צריכים לבחור בין האמת ובין השקר, אני יודע שעם-ישראל ירד נורא בשנים האחרונות, אם העולם היה ממשיך בכיוון הזה כמו שהיה עד למגיפה אז לא הייתה תקווה גדולה לעם-ישראל.

עכשיו אני רוצה להסביר שכל מה שקורה עכשיו זו התחלה של השלב האחרון לפני הגאולה השלמה, משיח כבר נמצא פה, רק צריכים לגלות אותו אבל אנחנו עדיין לא מוכנים, המשיח עוד לא התגלה כי אנחנו צריכים להוכיח את עצמנו. כל המחלה הזו באה בגללנו, בגלל כל ההתעסקות שלנו עם עגל הזהב, כל הירידה שלנו עם הקדושה וכל מה שסביב זה.

וכל הרצון שלנו רק ליותר כסף ויותר כסף, יותר לקנות ויותר לקנות, קניות, קניות, קניות, גשמיות, גשמיות, גשמיות וזה לא מה שה' רוצה מאיתנו. אנחנו יהודים וה' רוצה לתת לנו נצח,

אבל איך אנחנו נגיע לנצח כאשר אנחנו שקועים כל-כך בגשמיות. אנחנו חייבים להשתנות וזה המסר של המגיפה הזו.

ומאחר ואנחנו עם קשה עורף וקשה לנו להשתנות ולעזוב את כל הצעצועים והטטיות של העולם הגשמי שאנחנו כל-כך אוהבים אותם, אז ה' עוזר לנו – ומוריד את כל הגשמיות – הסעודות ובתי מלון נסגרים, מפסיקים את כל החתונות המפוארות, אין טיסות, אין חופשות באירופה, כמעט כולם בבידוד ויש לנו הרבה זמן לחשוב ולחזור בתשובה...

המגיפה הזו היא לא מגיפה טבעית, ה' שלח אותה במיוחד כדי להחזיר אותנו בתשובה. הגויים לא מבינים את זה, ה' שלח את זה דרך הגויים, דרך הרשעים אשר רוצים להשתלט על העולם וחושבים שינסו לבונקרם שלהם ויהיו מוגנים מפני השביט שיגיע, אבל הם טועים.

עם-ישראל, אם אנחנו רוצים לעבור את זה בשלום – יש תרופה אחת בלבד – לחזור בתשובה! אם נקבל על עצמנו לזרוק את הלב הרוחני של העולם הזה, לקבל על עצמו דיני צניעות וקדושה אז אנחנו נגיע לשלב הבא בתהליך של הגאולה וזו כנראה תהיה מלחמה גדולה ומפחידה ומי שלא מאמין ומי שלא עושה תשובה לא ישרוד, פשוט לא ישרוד.

חייבים לעשות תשובה עם כל הלב ולא סתם להגיד "אני עושה תשובה, אני בסדר", לא. אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו מבפנים ולשנות את הרצונות העקומים שלנו, לפתוח את הלב לקב"ה ואחרי השלב הזה להבין שאין עוד מלבדו.

אמרנו את זה הרבה פעמים ואני אגיד את זה עוד פעם – כשיצאנו מצרים היה לנו מעט אוכל וזה הספיק ל-30 יום ואז בכינו ובכינו למשה רבינו: אין לנו ואין לנו ואז ה' נתן לנו את המן, באר מרים ואת השלל, משך 40 שנה היה מה לאכול ומה לשלות וזה נספך בבוף לגמרי אז לא היינו צריכים שירותים, לא היינו צריכים לדאוג לקיום. הבגדים נשאר נקיים ולא היה צריך לרחוץ אותם והם גללו יחד עם הבן-אדם, אלה היו חיים עם בטחון מצדו בקב"ה.

גם עכשיו נצטרך להבין – אם לא יהיה אוכל ולא יהיה כסף – ה' יאכיל אותנו, אם לא יהיה לנו בית – הוא יתן לנו, הוא יכסה אותנו, לא נהיה חשופים לכל העולם.

אנחנו צריכים לבטוח בה', לא משנה מה, לא ב-50%, לא ב-75%, לא ב-99%, לבטוח בה' ב-100%, אין עוד מלבדו, שכל החיים יהיו בדרך התורה ובסופו של דבר נגיע בזכות זה לנצח.

אי-אפשר לתאר מה זה נצח לבן-אדם רגיל של בשר ודם, יש מקובלים שיכולים להבין את זה ויש אנשים עם הרבה שכל ועומק מהאדם הרגיל, אבל גם הם לא יכולים עוד בדיקו להרגיש מה זה אומר נצח, אבל דבר אחד אני כן יכול לומר לכם – שזה יהיה תענוג הכי מהנה, יותר מהתענוג לעולם שכולו טוב. לא כדאי לכם הפסיד את זה.

ועוד דבר שאני רוצה לומר לכם – אלה שעשו עברות גדולות מאד, עברות שרק מיתה יכולה לתקן אותן, רק הקב"ה יכול לתקן. ה' יודע עד איזה עבירה – גם הם יוכלו להינצל. ה' יודע עד כמה הדור הזה נמוך – ובדור הזה – אי אפשר להאשים אותו לגמרי, ואם ממקום כזה נמוך – הוא מצליח לעשות תשובה ולעלות למעלה – וצריכים כוחות נפש אדירים בשביל זה. ולבקש מחילה ולהצטער עם כל הלב – ואז ה' יציל אותנו ויביא אותנו גם לנצח, וזה דבר גדול מאד. לא לשכוח מה שאמרתי עם-ישראל.

וברגע האחרון, אם אתם חושבים שאתם אבודים חס-ושלום – תחזרו בתשובה אם לא עשיתם את זה עד עכשיו והמקום שלכם יהיה מובטח בעולם הבא ותכנסו לבית המקדש, תקריבו קורבנות וכו'. אז אין דאגה, אבל צריכים לעשות תשובה עם כל הלב, עם כל המהות, צריכים להצטער לגמרי.

כל המחלה הזו היא רוחנית ומי שעם ה' – אין לו מה לדאוג, אך מי שהולך נגד ה' חס-ושלום ולא עושה תשובה – יש לו מה לדאוג.

עכשיו תזכרו טוב – אם אתם רוצים לשרוד – זאת אומרת לשרוד לנצח – רק תשובה, רק לזרוק את כל השקר, להוציא את השקר מהלב, להוציא את השקר מהמחשבה, להוציא את השקר מהבית. ואי-אפשר לשקר, ה' יודע את הלב ואת הנשמה, את הכל, הוא ברא אותנו ואת כל היקום אז אנא עם-ישראל, תפטרנו מכל הדברים שלא צריך, תתקנו את הבתים, תשתדלו לחיות כמו שכתוב בתורה תורת משה, התורה הקדושה שה' נתן לנו בהר-סיני, ה' נתן את התורה רק ליהודים ולא לעם אחר, אז אנחנו היהודים חייבים להיות מושלמים! עם-ישראל חי – חי בלי די.

אוי לנו, אוי לנו, אוי לנו. הרשעים מצליחים להכניס את כל עם ישראל ואת כל העולם לפחד איום ונורא. אני יכול להבין איך הם יכולים להכניס את החילונים לפחד כל כך גדול. אבל עם ישראל, החרדים, עובדי ה', יהודים אמיתיים מה קרה לכם? איפה אתם? במי אתם מאמינים? מי יכול לעשות לנו רע? מי יכול להרוג אותנו? עם ישראל האים שכחתם שהקב"ה הוא הכל יכול? רק הוא המחליט לקחת את הנשמה שלנו מהעולם הזה ולהעבירה לעולם הבא, רק הוא יכול ולא שום מגפה ח"ו! האם שכחתם שרק הוא יכול לגרום לזה? עם ישראל אתם באמת חושבים שהרופאים יכולים להבריא אתכם ממחלת הקורונה? האם אתם באמת חושבים שאם לא תתפללו במנין זה יציל אתכם? האם אתם באמת מאמינים שאם הרשעים ידאגו שלא יהיה לנו ליל הסדר בפסח זה יציל אותנו? עם ישראל תתעוררו. זו המלחמה עכשיו. זו המלחמה לפני ההרס היותר גדול שעומד לפנינו. **זו המבחן שלנו.** אם אנחנו לא עוברים את המבחן עכשיו אז אין עתיד.

אסור לפחד מהפחד שמנסים לעורר בלב של כל יהודי, שמנסים להפריד אותנו מהתרופה הכי חשובה שיכול להבריא אותנו ממחלת הקורונה. כי המחלה הזאת היא בגלל שלא היינו בסדר, בגלל שלא היינו בסדר. אנחנו עם הרדיפה שלנו אחרי עגל הזהב ואנחנו עם הרצון שלנו לכל הגשמיות המיותרת שהביאה אותנו לעברות איומות, גם בקדושה, גם במצוות שאנחנו עושים, גם בחינוך שאנחנו נותנים לילדים שלנו. שאנחנו גילי הכסף מוכנים לקלקל את הילדים שלנו עם כל מיני סוגים של לימוד שאסורים לנו להכניס ללימודים שלנו ומכניסים את זה בשביל לקבל עוד כסף. גם כמעט בכל האוכל שלנו יש סימן שאלה על זה, אם זה כשר באמת או טרף באמת. ההכשרים הגדולים אבדו שליטה. כמה מהם אמת?

ובכלל יש בלאגן גדול בתוך החרדים. מה האמת ומה לא האמת, בגלל שאנחנו כל כך חלשים וגם בלימוד התורה וגם במצוות היום יומיומיות שאנחנו חייבים לעשות ולשמור בגלל כל האיפונים, הפריצות וכו' הזיהום הרוחני והגשמי שיש לנו, שקיבלנו, שאנחנו נהנים ממנו. זה עשה לנו חולשה, חולשה שהיא למעשה המגפה האמיתית. זה מה שעושה לנו את המחלה, זה שאנחנו נדבקים לשקר. כן, הקורונה הוא סכנה אבל זו סכנה שנוצרה מירידה רוחנית שלנו שנוולדה מההתעסקות שלנו, החרדים עם דברים אסורים, ירידה שנוצרה מהרצון שלנו להנות מהחיים כמו הגויים, רק כמובן עם הכשר. עם ישראל, כל המחלה הזאת עשויה דווקא בשבילנו, עשויה כדי **שנצא מהשקר לגמרי.** לכן בגלל זה שום רופא ושום רופאה לא יכולים להבריא אותנו. התרופה היא אחת: לחזור להקב"ה ולתורתו כמו שצריך. לחיות חיים לגמרי עם ה'. לא להתסכל שמאלה או מימנה, לא להציץ מה הגויים עושים או מה החילונים עושים. כל המהות שלנו צריכה להיות אך ורק בתוך התורה, אך ורק עם הקב"ה.

עם ישראל אנחנו צריכים להבין **שזו ההתחלה של הגאולה השלמה** ובקרב נגיע לזה, בשלמות. אנחנו כאן צריכים לסגור את עצמינו בתוך הבתים כדי לא להתקלקל מהרחוב שהוא מלא לכלוך רוחני.

אנחנו כיהודים אמיתיים צריכים להיות אך ורק בתוך המשפחות שלנו, בתוך הקהילות שלנו ולגמרי עם הקב"ה. אסור לפחד, הרשעים עובדים על פחד ומצליחים להפחיד אותנו אבל אסור לפחד, **אסור לפחד.** יש הרבה צדיקים שסבר לפני שנים רבות כתבו על זה, שזה עומד להיות וזה אחד הסימנים של הגאולה השלמה.

אני מבקש מכם תקראו, תחפשו, תתעסקו עם האמת ולא לתת לאף אחד לעצור אתכם מלעשות מה שצריכים כדי לעבוד את ה'. לא לפחד. נכון שכולנו רוצים לחיות אבל אם אנחנו רוצים חיי נצח אנחנו חייבים להיות לגמרי עם הקב"ה ולא לתת לפחד להפריד אותנו מהאמת. והתרופה היחידה זה להמשיך עם כל הכח, גברים נשים וילדים לעבוד את ה' עד הסוף ובלי פחד. ולא

לתת לאף אחד להוריד אותנו בשום צורה מהמטרה.

עם ישראל, **הגאולה התחילה** ואנחנו צריכים להוכיח את עצמנו. אחרי זה יהיו לנו עוד מצבים קשים, אבל אם נתגבר על הפחד שלנו ונמשיך לעשות בדיוק מה שה' רוצה מאיתנו, אז יהיה לנו הרבה יותר סיכוי לשרוד את המלחמות והמצבים הקשים ביותר שעומדים לפנינו **אחרי שנשכח מהמגפה הזאת.** עם ישראל זה הסוף. עכשיו אנחנו עוברים מלחיות את ההגיון העקום של הגויים והחילונים אל ההגיון והאמת של התורה, וזה מה שציל אותנו מכל מה שעומד להיות בעתיד הלא רחוק. וזה ורק זה **יביא אותנו לבית המקדש השלישי ולנצח נצחים.**

העולם לא יחזור להיות כמו שהיה

דניאל, ירושלים, כ"ט אדר התש"פ 25/3/2020 המצב כיום הוא – כן, אפשר להגיד שהקורונה זה מן ירוס שהשתלט על העולם, אבל האמת היא שזה לא זה, זה בא מהעבירות שלנו, כמו שדברנו על זה כבר – העבירות של עם-ישראל. העבירות של עם-ישראל הן יותר גרועות מהעבירות של כל העמים הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה (יבמות קכ"א, ב) כי אנחנו שייכים ישירות לקב"ה, אנחנו חלק של קב"ה ג' דרגין אינון, מתקשרין דא בדא, קב"ה אורייתא ישראל (זהר, ח"ג, פ' אחר, עג) – הכל יכול.

בשנים האחרונות היתה לנו תקופה של שגשוג כספי והרבה גשמיות ובגלל זה שכחנו את העיקר – אנחנו היהודים סטינו מהדרך, אפילו שאחרי מלחמת העולם השנייה בה כ"כ הרבה יהודים נהרגו על קידוש ה' ואי אפשר לתאר מה קרה, איך זה קרה, איך זה יכול להיות, אבל היהודים באירופה פשוט התבוללו – ואם לא התבוללו, הפסיקו לשמור שבת והרבו הפסיקו ללכת לבי התורה. יחד עם זה היו אז צדיקים גדולים פי 1939 וגם ישיבות מאד חשובות – אך הם היו מעטים ובדרך-כלל בנות לא רצו להתחתן עם תלמידי חכמים שיושבים ולומדים כל היום.

**בבקשה עם ישראל,
החתן מחכה לך
תחזרי,
החופה מוכנה
מסדר הקידושין הגיע
רק הכלה חסרה**

ואחרי מה שעברנו בכל המחנות הגיע מצב שכל הארצות החלו לשגשג אחרי המלחמה, הרבה מהיהודים חזרו להיות חרדים באמת, אך לא כולם ואחרי כן הגשמיות תפשה גם את החרדים – הם אבדו את הדרך בצורה אימה ודבר ראשון זה פגע בקדושה – שהיא הבסיס של היהדות. "קדושים תהיו" – זה הבסיס והרדיפה אחרי עגל הזהב (רדיפה אחרי הנאות, בילויים, סגידה ליופי חיצוני וכו') הפאות הנוכריות והבלוש הלא צנוע של נשים גרם לנו לרדת מאד נמוך. ועכשיו אנחנו לפני הגאולה השלמה וחייבים לחזור בתשובה, הקורונה באה כפי שכתוב על זה בהרבה מקורות שזה הולך להיות לפני שמישי יתגלה. "א"ר חייא בר אבא: סמוך לימות המשיח דבר גדול בא לעולם והרשעים כלים, והגפנים סמדר נתנו ריח, אלו הנשארם. ועליהם נאמר (ישעיהו ד'): והיה הנשאר בציון והגותר בירושלים." (שיר השירים רבה פרשה ב).

והנה זה הגיע ומה זה באמת? זה משהו רוחני שאפילו אם אנשים מתים מזה חס-ושלום, או חולים מזה – אני לא יודע אם כל מה שהשלטונות בעולם מפרסמים על זה – הם באמת נכונים, האם כל אלה שנפטרו הם באמת נפטרו מקורונה או משהו אחר וכו', כי השלטונות שייכים למאפיה השולטת עכשיו בכל העולם ויש להם תוכניות שהם מתכננים לעשות. אז יכול להיות שיש יהודים שנדבקים מזה, אני לא יודע בדיוק, אבל העיקר ואת זה אני כן יודע שאם נחזור בתשובה באמת, נפסיק לשנוא אחד את השני, נכניס את קדושה וצניעות אל תוך הבית נפסיק להחזיק בנזב של עגל הזהב – אז אני בטוח שלא תהיה לנו שום בעיה עם הקורונה.

אבל המגיפה הזו היא לא שלב אחרון לפני שהמשיח מתגלה, העולם לא יחזור להיות כמו

שהיה ויש לפנינו עוד מלחמה אמיתית, אנחנו גם נראה את הנפילה של הכסף שהיא מתוכננת בכוונה ע"י המאפיה השולטת פה בארץ וגם בחו"ל וכמעט בכל העולם. ובסופו של דבר נראה את הכוכב "...אז יתראה עמוד אש אחד עומד מלמעלה למטה ארבעים יום, וכל עמי הארץ רואים אותו... אחר ארבעים יום יעמוד עמוד מארץ לשמים לעיני כל העולם ויתגלה המשיח, יקום מצד מזרח פוכב אחד לווה בכל הגוונים, וישבעה כוכבים אחרים שסובבים אותו הפוכים... וכל בני העולם רואים" (הזוהר הקדוש, שמות ע"ב) והכוכב הזה הוא שמיימי, הוא בא ישירות מהקב"ה וזו לא הפעם הראשונה שהוא אצלנו, אני לא יודע כמה פעמים הוא היה בעבר, אבל אני יודע שהוא היה במבול (בשעה שהקב"ה בקש להביא מבול לעולם וטל שני כוכבים מכימה והביא מבול לעולם" גמרא, ברכות, נ"ט). וגם ביציאת מצרים לפני יציאת מצרים אומר פרעה למשה "ראו פי רעה נגד פניכם" ורש"י כותב "כוכב אחד יש ששמו רעה, אמר להם פרעה, רואה אני באיצטגנינות שלי אותו כוכב עולה לקראתכם במדבר" (שמות י"ז) והוא היה עוד הרבה פעמים. וכל פעם הוא עובר במרחק אחרת ומשפיע אחרת, אבל הפעם הזו הוא יעבור מאד קרוב. ה' שולח אותו כדי להרוס את העולם הזה כמו שאנחנו מכירים אותו – והצליח את היהודים האמיתיים. רוב העולם היה, שני שליש של העולם היה יירס וזה כתוב בנבואות "והיה בכל הארץ נאם ה' פי שנים בה יכרתו יגועו והשלשית יותר בה: (זכריה י"ג ח). הכוכב שהוא בעצם מיני-שמש עם 7 כוכבי לכת הסובבים אותו מכונה "השביט" והוא נשלח ע"י הקב"ה להרוס את העולם – אך לא את ארץ-ישראל.

עכשיו זה הרגע, וחלק מזה כבר שמעתם מאיתנו כמה פעמים - תהיה נפילה כלכלית, הבנקים יפלו וזה יהיה קטסטרופה, יהיה פה מצב מאד קשה, אז אני אומר לכם ברור – כאשר השביט יבוא – הוא יעשה הרס ענק לעולם הזה – אך לא בארץ-ישראל. והרשעים בנו לעצמם בונקרים ענקיים עם טכנולוגיה מתקדמת שאם היינו רואים את זה – היינו נדהמים, אבל זה לא יעזור להם, הם לא יצליחו. ה' אוהב את העם שלו והוא יציל כל יהודי, כל יהודי אמיתי שיעשה תשובה – ניצל. אני מבקש מהאחים ומבאחיות שלי לשעות תשובה ולחזור לקב"ה – בתמימות ובאהבה, להפסיק לריב אחד עם השני וללכת אך ורק בדרך ה' ואז נגיע לבית המקדש, נגיע לנצח. וזה לא ניגמר, יש לנו עוד כמה שלבים עד לגאולה, אנחנו נקבל את משיח צדקנו וברגע שנקבל את משיח בן-דוד אז יהיה לנו הרבה יותר קל יהיה לנו עם מי להישען ויהיה לימד אותנו לעשות קשר יותר חזק עם בורא עולם. אז אני מבקש מכל הלב, אין לנו עוד הרבה זמן, לא להאמין לשום שלטון, כל השלטון בעולם הזה היום כולל א"י הוא חלק של המאפיה שהיא נגד הקב"ה – ואי אפשר לנצח את הקב"ה. המצב יהיה קשה, אנשים ימותו, אבל אי-אפשר יהיה להמשיך את החיים של רדיפה אחרי כסף, תענוגות ושטויות, כי אם העולם היה ממשיך כך חס-ושלום – זה היה מביא אותנו למוות נצחי חס-ושלום.

אז אני מבקש, מכל הלב – אלה שגרים בחו"ל – אם אתם יכולים, באיזה שלב שאולי תהיה איזה רגיעה – אולי כן יתנו ליהודים לבוא לפה, ואם אי-אפשר, בכל אופן לחזור בתשובה כמו שצריך, ואם אתם חוזרים בתשובה – ה' ידאג שאתם תגיעו לפה לארץ-ישראל ולא לשכוח – אין עוד מלבדו – הוא הכל יכול ולא אנחנו.

ועם לא עשיתם תשובה עד הרגע האחרון - אז תשמרו את הדקה האחרונה של החיים שלכם לעשות תשובה ותצטקו עם כל הלב, עם כל הנשמה "שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד" וזה יציל אתכם ותקומו בתחיית המתים בעזרת ה'. שאלה יש בארץ כ-6 מיליון יהודים ואני חושש מאד שרק מעט יצליחו להגיע. תשובה: יש בעולם כ-15 מיליון יהודים אך אני לא מאמין שיותר מ-6 מיליון הם באמת יהודים, ונכון – מעט מאד יגיעו לפה, ואלה שיגיעו הם – מובחרים וה' יציל אותם. אבל זה לא אומר שה'

ישכח את אלה שלא יכלו להגיע. יש הרבה ערב-רב בינינו, אפילו אם יש זקן ארוך עד הברכיים לבוש כחרדי ומדבר אידיש – זה לא אומר כלום. אם יהודי חוזר בתשובה אמיתית ואין לו כסף, אין לו אפשרות להגיע לארץ ישראל – ה' יביא אותו לארץ-ישראל, אין לה' בעיה להביא אותו בקלי קלות והוא יחזיר את /כל אלה שעשו תשובה לארץ ישראל, ארץ הקודש וזה כתוב שהם יגיעו על כנפי נשרים. "וְאֵשָׁא אֶתְכֶם עַל כְּנָפֵי נְשָׁרִים וְאָבֵא אֶתְכֶם אֵלַי" (שמות יט ד)

עוד מעט משיח יתגלה

בנימין, ו' בניסן תש"פ 31/3/2020

אוי, אוי, אוי, עם ישראל, מה אני כבר יכול להגיד לכם, אני יודע כמה אתם, אנחנו, אנחנו סובלים מהרשעים שמתמשים במצב של המגפה כדי להרביץ לנו, כדי להכניס לבתי כנסת שלנו כל מיני פצצות הלם, לפגוע בנו, להפחיד אותנו, לתת לנו רפורטים, קנסות של 5000 ₪. מאיפה ניקח את זה? לאיזה אברך יש בכלל 5000 ₪? ויש גם את היהודים שצועקים איזה חוצפה, איזה חוצפה מצד המתפללים, לסכן את החיים של כולם. וזה מאוד מאוד כואב לי. מצד אחד נותנים לעולם החרדי בארץ מחמאות, שהם מציינים למה שהמטרה או הכנסת אומרים, אך מצד שני הם משתמשים במחמאות שמחמיאים לרוב החרדים כדי לגמור ולהלחם בקנאים, אלה שבגדו, נגד הממשלה שרוצה לגייס את בחורי הישיבה וגם משתדלים לגייס כל בת שרק אפשר. הם אומרים ליהודים החרדים האחרים כמה שהם טובים וכמה שבסדר וכמה שאוהבים אותם, כי הם עושים מה שאומרים להם. ומצד שני לקנאים נותנים מכות ממש, מכות קשות, סוגרים להם את הבתי כנסת, לא לפני שהורסים וגורמים להרבה נזק. אפילו בבית כנסת אחד הביאו ערבים כדי לשבור את הכל.

אוי עם ישראל, **בואו נסדר את השכל שלנו**: הקב"ה לא שמח לא עם אלה שנכנעים לרשעים על כל דבר ודבר ורוצים להתחנף אליהם. ולא שמח בקנאים שהרבה פעמים הם רק קנאים חיצוניים. ה' אוהב את היהודים שמאמינים עם כל הכח שלהם ועם כל המהות שלהם שהקב"ה הוא הכל יכול העולם לא בנוי על כסף, ולא על בתי חולים ולא על שום דבר ששייך לבן אדם, אלא הוא בנוי על התורה. ולא על מה שבן אדם יכול או לא יכול לעשות. העולם בנוי על התורה תורת משה.

העולם נהיה באחרונה יותר מסובך בגלל שהרשעים שולטים על הכל. הגבולות בין הטוב לרע נהיו מטושטשים. יש מצוות שה' צווה אותנו ואנחנו חייבים לקיים והדבר הראשון הוא להאמין במיליון אחוז ובלי ספק שהקב"ה הוא בורא העולם ורק הוא הכל יכול. הוא ורק הוא, נצחי. הוא ורק הוא עונה לתפילות שלנו. אין אדם בעולם הזה שיכול להילחם נגדו ולהצליח. הרבה ניסו בכל ההיסטוריה ולא הלך להם. ניסו להרוס את עם ישראל ולא הצליחו.

אנחנו ההמשך של הדור שאיבד את ירושלים ואת בית המקדש והתפזר בגלות בכל העולם עד היום הזה ואנחנו גם חלק של זה, של הגלות. ואפילו שאנחנו במדינת ישראל אבל **עוד לא יצאנו מהגלות**.

יש דעה של החסד לאברהם שבגאולה האחרונה ישארו רק 7000 יהודים, ואני רועד מפחד כשאיני חושב שזה יכול להתקיים. עם ישראל יש עוד חבואות יותר טובות ממה שהחסד לאברהם אומר אבל לצערי הרב אם אנחנו לא נשוב לדרך הנכונה לגמרי אז זה מאוד יכול להיות, זה מאוד יכול להיות ומזה אני מפחד הרבה מאוד.

עם ישראל, יש מגפה, המגפה אמיתית, אנשים חולים איפה שנסתכל המספרים לא תמיד מדויקים אבל יש פה משהו, יש פה מטרה מעבר למספרים שמפרסמים. כמו שראש ממשלת אנגליה אמר לאחרונה בפרוש שרק ממשלת עולם של כל המדינות ביחד ששולטים על כל העולם זה הפיתרון. וזה מתחיל להפחיד אנשים כי נראה שרוצים אולי, אולי לעשות מהיהודים לא טוב שאולי רוצים לקחת את הכביכול דמקורטיה ולזרוק אותה לפח וזה מפחיד הרבה אנשים.

זה גם מפחיד במיוחד כאשר שוטרים מתפרצים לבתי כנסת, מרביצים, הורסים

ומחלקים קנסות וזה הכל שנאה עקומה ליהודים ולקב"ה.

והם בעצמם כאילו "יהודים" שהרשעים הצליחו לשכנע אותם שהיהודים החרדים הם לא בסדר, כי הם עושים דברים שהרשעים לא מבינים את הקדושה והחשיבות של הקדושה בחיים של כל יהודי ויהודי. והמחשבות השגויות האלה נכנסו גם לחלק של היהודים שמסכימים ואומרים שזה בסדר, אז לא יהיה פסח כמו שצריך, אז לא יהיו מניינים כמו שצריך. הם יהודים שטועים וחושבים שהכסף זה מה שצילי אותם ולא תורה ותפילה.

היהודים המבולבלים אומרים לנו: "מה זה אתה לא הולך לעבודה? כל היום יושב ולומד תורה? זה לא הגיוני!". והאמת היא שזה שקר ורוב החרדים עובדים לפרנסתם. וזה משגע את רוב החילונים כי להרבה מאד מפשחות חרדיות יש מעילי 10-15 ילדים. והחילונים מפחדים מאד מזה שבסופו של דבר רוב האוכלוסייה בארץ יהיו חרדים, ב"ה. ויהודי אמיתי לא סומך לא על הכסף ולא על שום דבר גשמי. הוא סומך אך ורק על הקב"ה. לכל מי שיש קצת שכל מבין שעם הכסף שהאברך מקבל מהממשלה אי-אפשר לגדל משפחה מרובת ילדים וכולנו חיים בני-ניסים. אפשר לעשות מה שהשלטונות אומרים אם זה הגיוני ממש ולא משהו עם סימן שאלה ולא הגיוני.

יש כאלה בארץ ששכחו למה הם בארץ בכלל, הרבה חושבים שהם בארץ בגלל שהחלוצים באו והתיישבו בארץ אז לכן הארץ שלהם והם יכולים לבנות אותה אך שרוצים ולעשות בה מה שרוצים וזה לא נכון. כי הם כמו גנבים שנכנסו לארץ ישראל ולקחו אותה לעצמם עבור מה שהם רוצים. אבל האמת היא שה' נתן את ארץ ישראל ליהודים. והוא לא נתן לנו אותה כדי שנחיה בה כמו גויים. דבר כזה לא יכול להיות וזה לא יחזיק. שיהיה ברור מדינת ישראל זה לא ארץ ישראל. מדינת ישראל זה לא המקום הקדוש שה' נתן לנו. ה' עזר לנו לנצח במלחמת ששת הימים, ואח"כ במלחמת יום הכיפורים ובכל מיני מלחמות אחרות שהיו אחרי זה, פעם אחת יותר ופעם אחת פחות, לא כדי שנעשה פה **מדינת חיקוי של גויים**.

בינתיים המדינה גדלה, אנשים באו לבקר, כסף זרם כמו מים **והאליל החדש הפך לכסף**. כסף נהיה העבודה זרה החדשה שמשך כמעט את כל החרדים. ואז התחילה באמת הבעיה הכי גדולה. כי עד אז החרדים בארץ ישראל היו תמימים פחות או יותר. ישבו ולמדו והיו מוכנים לא להרוויח כל כך הרבה כסף ולא לאכול כל כך הרבה. ורצו רק לגדל את הילדים שלהם כמו שצריך לתורה ומצוות ומעשים טובים. אבל משהו קרה ואז גם החרדים התחילו לרוץ אחרי עגל הזהב, אבל לא סתם לרוץ אלא לרוץ במהירות ועכשיו אנחנו משלמים על זה. **כי המגיפה הזאת היא בשבילנו והתרופה לזה היא לחזור בתשובה**, לחזור בתשובה. ואם אתם חושבים שמהו אחר יכול לעזור לכם אז אתם טועים בגדול.

ופה בארץ ישראל יש יותר אנשים שהם בדרך הנכונה מאשר בחוץ לארץ. אנשים שמוכנים לחיות עם מעט גשמיות, משפחות ברוכות ילדים שה' ברך אותם בהרבה ילדים. נכון יש גם כאלה עם פחות ילדים, אבל גם הם רוצים לגדל דורות שאמינים בה' ועושים רצונו באמת. אבל רוב הדור של מאמינים כמו שצריך.

החילונים הם בכמות יותר גדולה מהחרדים וגם בין החרדים יש כאלה לצערי הרב שהם לא מאמינים ועליהם עוד אפשר להשפיע. ויש אנשים שחושבים שהם מאמינים אבל יש דברים גשמיים שמושכים אותם יותר בבור-פארק ובארצות הברית בכלל יש הרבה חולים במחלת הקורונה. וארצות הברית הייתה הארץ שמשכה מיליונים של יהודים מאירופה להגיע אליה ולהתקלקל. ועכשיו הקורונה פוגע בחרדים ובמקומות של חרדים כמו בורו-פארק, מונסי וכו'. בכל אופן במקומות האלה יש הרבה אנשים שאפילו שהם חרדים, **האליל שלהם זה עגל הזהב** ולא הקב"ה. והקדושה ירדה מאוד והצניעות ירדה מאוד ואהבת הממון עלתה ועלתה ועלה, וזו הבעיה – עגל הזהב שלנו, של עם ישראל וזה כבר השפיע על כל העולם.

אחרי מלחמת העולם השנייה האמריקאים התחילו להשפיע על כל העולם, ועד היום הם המרכז בכיכול של הדמוקרטיה שלא קיימת. יש שם חופש ללכת אחרי איזה אליל שרוצים, איזו עבודה זרה שרוצים. מי שמנסה באמת להיות יהודי אמיתי במקום כמו ארצות הברית זה מאוד קשה, מאוד קשה. כי הסגנון חיים המטריאליסטי העצוב נוגד ישירות את דרך החיים של יהודי אמיתי. של יהודי שחי לפי התורה.

אנחנו בגאולה, כן אנחנו בגאולה אין ספק. **ועוד מעט משיח יתגלה**. וכאשר המשיח יתגלה, יהיו עוד אנשים שכאילו יתגלו יחד איתו ונצטרך לחכות עוד קצת זמן עד שיתברר מי הוא המשיח האמיתי ומי לא משיח אמיתי. זה הכל מבחנים. אנחנו **חייבים, חייבים, חייבים** להבין שאנחנו, עם ישראל, צריכים לחיות לפי התורה ולא לפי שום דבר אחר.

עכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא של הגאולה. שלב שבו נדרש בטחון יותר גדול, ואם אנחנו רוצים להציל את עצמנו אנחנו חייבים לעשות מה שה' רוצה. ואיך נדע מה ה' רוצה? צריך להתפלל, להתפלל, ללמוד, לדעת בדיוק מה שה' כתב בתורה ומה לעשות. ואז אפילו אם צריכים ללכת לרופא, לא לשכוח כי רק ה' מרפא אותנו. ומלמעשה הוא יכול לרפא אותנו גם בלי הרופא, אבל על-מנת להרגיע אותנו הוא שולח אותנו לשלוח שקוראים לו הרופא. כי ה' הוא התרופה והוא יכול ובלו הקב"ה אין כלום, אין. ומי שלא מאמין בזה, ה' לא יכול להציל אותו כי הוא לא יהיה מוכן לעולם הבא.

עולם הבא זה משהו אחר מאשר העולם הזה. עם ישראל עכשיו זה המבחן שלנו נכון לא צריך להרגיז את הרשעים בזה שלא מצייתים לכל מיני חוקים שלהם. אבל חייבים לדעת שגם כשנציית להוראות שלהם, לא זה מה שירפא אותנו ומהמחלה הזאת במיוחד. ובקרוב נגיע לשלב האחרון, הקשה שממש לא כל כך הרבה אנשים יגיעו אליו. אני מבקש מכם להבין כי כל דבר בעולם בא מהקב"ה ואם אנחנו מתפללים כמו שצריך אז יהיה לנו גם קשר עם הקב"ה. וברגע שיש קשר עם הקב"ה יש החלטה חזקה לעשות את הרצון שלו לגמרי אז מגלים לבן אדם ומראים לו שהקב"ה איתו. ואז הוא רואה ניסים. ניסים זה לא משהו דמיוני. מי שעבר ניסים יודע שזה דבר ממשי. אבל כדי לזכות לניסים צריכים להתקרב לקב"ה ולא להמשך לגשמיות של העול-הזה.

אדם שיושב ולומד. שמקבל קצת כסף מהכולל וזה לא הרבה, ואשתו מוצאת כסף לעשות ולהוסיף בפרנסה ולרוב זה לא מספיק, אז איך הוא חי? הוא שמח ומרגיש טוב? התשובה היא שהרוב חיים כך על ניסים. ולמה הם זוכים לניסים? כי הם מאמינים. הם מאמינים באמת, וה' רואה איך שהם מוכנים באמת למסור את החיים שלהם כדי לגדל דור של תורה ומצוות אמיתי בלי שקר. ולא משנה איזה הגיון יש בעולם הזה, זה כלום לעומת מה שהתורה מכוונת ומחנכת אותנו לחיים של אמונה ובטחון.

אם היהודים היו באמת מתפללים וחיים כמו שצריך אז לא היה שום ריב כי היינו עם ה' ואז ה' היה מציל אותנו ולא היה מגרשים אותנו מבתי המדרש.

אנחנו צריכים לסמוך אך ורק על ה' ולא צריך ללכת דו-קרב עם השקרנים ולא עם היהודים שרוצים להיות גויים ולא צריך לריב איתם. צריכים לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים לעשות מנין, ואם הם רוצים שיהיה רווח מטר או שניים אז זה מה שצריכים לעשות. אבל אם הם לא רוצים שיהיה לנו מנין בכלל, אפילו לא במקום פתוח ורווחים גדולים בין אחד לשני, אז כבר תבינו לבד שהם נגד התורה והמצוות. כי יש רק אמת אחת וזה עם הקב"ה.

ומדינת ישראל לא תוכל לעמוד הרבה זמן כי היא מבוססת על שקר. והם רוצים לתת לנו את השקר כאמת. הם רוצים להעביר לנו את השקר דרך הבתי ספר שלנו, שזה כאילו אמת אבל אין להם שום יסיון כי זה שקר, שקר! אי אפשר שתהיה מדינה חילונית בארץ הקודש, זה לא יכול להחזיק מעמד. ה' הוא הכל יכול והם לא יכולים לגמור ח"ו את העם שלו בלי שהוא יסכים וברוך ה' הוא לא מסכים, וכל הנשמות שהיו בהר סיני כולם ינצלו.

הקורונה נשלחה כדי להראות לנו את האמת. ה' יציל את כל עם ישראל. ה' יציל את כל היהודים האמיתיים שגרים בארץ ישראל. ואלה שלא יהודים ואלה שמאמינים בשקר, לא יוכלו לחיות בעולם שכולו אמת. אי אפשר להתנהג כמו גוי ולהיות יהודי. יהודי צריך לחיות כיהודי ומאחר ואנחנו עוד בגלות אז יש לנו עוד אפשרות לחזור בתשובה.

אני מבקש מכל עם ישראל לחזור בתשובה. לא כל החרדים הם באמת חרדים והרבה מהם לא יותר טובים מהחילונים. הרבה מהם לא מאמינים באמת. ומצד שני לא כל חילוני הוא חילוני. יש חילונים שבכל אופן הם מאמינים. ואם אפשר לקחת אותם ולהראות להם את הדרך זו מצוה גדולה. ואנחנו לא יודעים בדיוק מי שייך למה. יש צדיקים שברור שהם צדיקים, אבל אנחנו החרדים צריכים להיות דוגמה ליהודים שיש להם נשמה יהודית אבל הם חילונים באופן רשמי ואפשר למשוך אותם לאמת. והיהודים שהם רק בלבוש של חרדים אני מזהיר אתכם השקר הזה לא ימשיך הרבה זמן.

מי שגר צדק אמיתי יציל כי יש לו נשמה יהודית באמת. ומי שלא גר צדק אמיתי אפילו שיש לו איזו תעודה מאיזה מקום, לא יצל.

עם ישראל אין הרבה זמן, אחרי המגפה הזאת יהיו עד בעיות. **נשכח מהקורונה** אבל יהיו עוד הרבה דברים עד שנגיע לגאולה השלמה. אני מבקש מכל יהודי אמיתי לא להרים ידיים, לא להתייאש, לא לוותר, כי עכשיו זו השאלה הגדולה מי יפול ויקרוס ומי יקבל נצח נצחים.

והרשעים, נכון שיש להם הרבה טכנולוגיה, אין ספק בזה. ואלה שרוצים להשתלט על העולם יכולים לעשות דברים מעל הטבע שנחשוב שזה אמת, שזה כמעט נס, אבל זה שקר ואנחנו לא צריכים להתייחס לזה בכלל. זה לא משנה לנו. אנחנו צריכים להתייחס רק לדבר אחד - שאנחנו נהיה עם ה'. ושום דבר לא יכול להפריע לנו. ואפילו אם הם רוצים ומחליטים להרוג אותנו אפילו שמניסים לנו חרב בתוך הלב שלנו, צריך שדעו אנאמי ששם ה' לא רוצה שנמות אז לא נמות, זו האמונה שצריך שתהיה לנו.

ואם נדע על כל הטכנולוגיה שיש להם אז יש עוד הרבה דברים שצריך לפחד מהם אבל לא לדאוג. לדאוג רק על אמונה ובטחון בה' זה מה שיציל אותנו. הם יכולים לעשות עוד הרבה דברים, הם יכולים לחסל רבבות של יהודים חרדים ח"ו אבל מי ששם ה' אין לו מה לפחד. ועוד דבר: לא צריך לפחד מהמספרים שהם נותנים על נפגעים במגפה אנחנו צריכים לפחד רק מהקב"ה. ואם יש בעיה צריכים לפנות אליו ואם אנחנו עם ה' אז אין לנו מה לפחד.

יש לנו דור מובולב, מסכן, דור שלא עושה דווקא, אלא הוא פשוט מסכן. ויש לנו בתוך המסכנות הזו ערב רב שהם כאילו יהודים. אבל הם לא יהודים, זה לא יכול להיות. לא הבן אדם מחליט, רק הקב"ה יכול להחליט. וזו הבעיה הם חושבים שכן אדם יכול להחליט, אבל הבן אדם מחליט. ואם אנחנו מבינים את זה חייבים לפי זה אז אין מה לדאוג. גם אם ח"ו נופלים באיזו מחלה או משהו אחר. אני שוב אומר אנחנו לא מתים ולא נעלמים אם עשינו וחיינו כמו שצריך. פשוט הולכים לגן עדן ומחכים עד תחיית המתים. צריכים להאמין וגם שלא מאמין אין לו תקוה. העולם כמו שאנחנו מכירים אותו הולך להחריב כמו שכתוב בבואות. ושני שליש של העולם יחריב ושליש ישאר וארץ ישראל תשאר. ויהיה בארץ הרבה יותר קל מאשר בחוץ לארץ. ומי שלא מאמין בזה אין לו תקוה. ויהודי שלא מאמין בזה אם הוא לא תשובה ח"ו אין לו תקוה הוא אבוד. אין לו עולם הזה ואין לו עולם הבא.

שוב לא לפחד מהרשעים. מה הם יכולים לעשות לנו? להרוג אותנו לנצח? לא, אבל הם יעלמו לנצח. יש לנו את הקדוש ברוך הוא. הוא מלך מלכי המלכים, אין עוד מלבדו. ויהודי ששוכח את זה אז אני בוכה עליו, אני מרחם עליו. ואנחנו לא צריכים לדעת מה מסתתר מאחורי כל המעשים של הרשעים אלא אנחנו צריכים להיות עם הקב"ה ולא לפחד. לא לרדת מהאמונה. אנחנו חייבים להשתדל לא לעשות יותר מדי בלאגן כל זמן שאנחנו לא חייבים. וכשאנחנו כן חייבים זה צריך להיות בלי שאלה בכלל.

איך שלא יהיה לרוב היהודים היום אין את האומץ לשים את עצמם לגמרי בידיים של ה'. הם יתחילו להגיד שצריך לשמוע לרופא וכו' וחייבים רופא וכו'. זה נכון עד נקודה מסויימת. אבל מאחר שיש הרבה סימני שאלה על הקורונה. זו מחלה מאוד שמיימית, שבאה לעזור לנו ישראל לעשות תשובה ולכן זה הרבה יותר קשה, אבל לא לכולם. למאמינים זה פחות קשה.

ולגבי התלמידי חכמים שהמחלה הזאת לקחה אותם לעולם הבא, האמת היא שלא הקורונה לקחה אותם לעוה"ב, ה' לא רוצה שהם יסבלו לפני מה שעומד להיות, כי הם היו נאמנים לו. יש לנו עוד דרך עד הגאולה וזה לא פשוט. במצרים זה ארך כמעט שנה עם כל מה שהיה בקריעת ים סוף וכו' זה מה שקורה עכשיו הגאולה לא תהיה בפעם אחת, במכה אחת. יהיה מיתון, אסונות-טבע, נפילה קשה של הכלכלה, מלחמת עולם ויהיה הכוכב עם כל המכות שלו, אבל אין מה לפחד אם אנחנו עם ה'. ואלה שיצאו ממצרים יצאו עם בטחון והיו צריכים לחיות יום יום אך ורק על חסד ה'. והם נהנו מזה ולא רצו להפסיק עם זה, מלחיות על חסד ה'.

ועוד ענין: יש זמן שצריכים לתת אגרוף ויש זמן שאגרוף לא יעזור לנו. כיום מה שיעזור זה שנהיה עם ה'. אנחנו מוכנים להכל גם אם יעשו לנו מה שהם רוצים אנחנו עם ה'. אין לנו מספיק אנשים היום שהולכים רק עם ה' אבל עוד מעט, עוד מעט, כל אחד יצטרך לבחור באיזה צד הוא.

לגבי האחים שלנו בארצות הברית שנפגעו מהקורונה אני רוצה להגיד. ניו יורק, לייקווד, הם היו פעם הפאר מבחינת התורה אבל היום יש שם הרבה פריצות במקומות האלו. הרבה רדיפה אחרי הממון, הרבה חוסר צניעות בין הנשים והרבה מאוד, מאוד, בעיות עם הקדושה. אז אני מצטער לומר שבכל אופן אנשים שנמצאים במקומות כאלו צריכים לעשות חשבון נפש. פשוט לעשות דין וחשבון עם עצמם.

אני לא רוצה להכנס לזה שיש אפשרות שהנגיף הופץ בזדון רק במקומות מסויימים כי גם אם כן, האמת היא שרשעים יכולים לעשות את זה רק כי אנחנו לא בסדר. וזה נתון כח לצה"ר עם כל הרשעים לעשות מה שהם רוצים. ולכן כל יהודי גם באמריקה שהוא ברדיפה אחרי עוה"ז הוא בבעיה ומי שרוצה להיות עם ה' הוא יחיה.

כאשר

כל הבנקים יפלו

ההלם שיגיע יהיה

יותר גדול מפצצת אטום

תקשיבו טוב - המגפה תעלם כמו שהיא הגיעה.

דניאל, ירושלים, יא אדר התש"פ (5/4/2020)
עכשיו אבא, אני רוצה לדבר על הקורונה יותר לעומק. לפני כן לא היית לי רשות כי העולם היה צריך להרגיש את זה חזק מאוד. הקורונה עצמו אי-אפשר לומר שזה עשוי ע"י בני-אדם, אמנם הרשעים עשו את זה אבל זה בא לעולם כי הקב"ה רצה שזה יהיה כך. הרשעים יודעים גם את זה, אבל הם לא רוצים לדעת באמת.

הרשעים קבלו רשות להשתלט על רוב העולם עם הקורונה וכל העולם עכשיו רועד מפחד. הרבה אנשים נהרגו ע"י זה, יש כאלה שנהרגו יחד עם מחלות אחרות, אבל בסה"כ מה שגמר אותם - זה הקורונה. אבל אבא, הקורונה בא להוריד את השקר, שאולי יהודים וגם גויים יפתחו את העיניים לראות - איך הם הפכו את הגן-עדן שהקב"ה ברא לגיהנום שיש היום.

הקב"ה נתן לנו את התורה המלמדת אותנו איך לחיות - איך להעביר את החיים שלנו כך שבסופו של דבר נזכה לגן-עדן, אך הבן-אדם אכל מעץ הדעת נגד רצון ה' ומאז הוא אוכל כל הזמן מאותו עץ. וכך העולם נהפך בעצמו לגיהנום עוד לפני הקורונה שלא נדע. רוב העולם החליט - שלא צריך להקשיב לבורא עולם ואפשר לעשות את כל התאוות והרצונות שלנו. והדבר הראשון שנפגע זה הקדושה, הקדושה כמעט נעלמה ועכשיו רוב בני האדם רוצים רק את ההנאות שלהם. אני מדבר גם ליהודים וגם לגויים. רוב העולם החליט שהוא זה המחליט מה טוב ומה רע והם יכולים

לעשות כל מה שהם רוצים. הרשעים הכי גדולים מביאים את זה לשיאי-שיאים של רשעות שאני אפילו לא רוצה להתחיל לתאר ולהסביר את העברות שלהם כי העדינים שבינינו יקראו רק מהתיאור.

ברוך ה' יש יהודים שעדיין משתדלים ללכת בדרך התורה, אבל רוב העולם הולך להחריב בגלל שמי שהולך נגד הקב"ה חס-ושלום ונגד תורתו - הסוף שלו יכול להיות רק גרוע מאוד. עכשיו הרשעים "שולטים" כביכול בכל העולם, אבל האמת היא כי רק ה' שולט - ולא רק על כל העולם, אלא על כל מה שקיים בכלל. הם טיפשים כי הם חושבים שהם יכולים עם הטכנולוגיה שלהם לנצח את הקב"ה חס ושלום וזה לא יכול להיות - זה סתם שטויות. יש עכשיו את הקורונה שהם חושבים שהם יצרו ושלתו את זה לעולם כדי להביא את כל העולם תחת השלטון שלהם - אבל זה לא יהיה, בסופו של דבר - הקורונה הגיעה על מנת שאנחנו היהודים - אלה שנשארו יהודים, אלה שנשארו עם הקב"ה, אלה שמחכים עם בכי רב יזכו לגילוי של משיח צדקנו.

אנחנו נדע ונראה בעתיד הקרוב - עוד ניסי ניסים שיראו לנו ברוך - שאין עוד מלבדו ומשיח צדקנו כבר פה. הגויים יקבלו את המכה שלהם בגדול והם יעלמו מהעולם. בקרוב מאד המשיח יתגלה, אבל לא נדע בטוח שזה הוא כי יהיו עוד כמה אנשים שיגידו שהם המשיח וזה יגרום לבלבול.

המחלה הזו, המחלה הקשה, הרעה - היא עושה רע כדי שיהיה טוב ליהודים. היא עוזרת לנו לגלות את האמת. **תקשיבו טוב - המגפה תעלם כמו שהיא הגיעה** - אבל אנחנו עוד צריכים לסבול וזה לא יגמר עד שרוב היהודים יקבלו את האמת שהקב"ה הוא בורא עולם והכל יכול - לא בני-אדם ולא רופאים ולא צבא ולא כלום - רק הוא.

זה לא לטובתנו שאין מניינים לתפילה ואין לימוד בחברותות, אבל עדיין אפשר ללמוד בחברותות ובשביל זה יש לנו טלפונים וכל מיני מכשירים ובנוסף לזה יש הרבה יהודים שמצאו דרך להתפלל במניין בלי לעבור על התקנות של הרשעים. אבל אנחנו נדע שכדי לחיות חיים של שקט ושלווה אז חייבים להיות עם תורה, הבסיס חייב להיות תורה, הבסיס של החיים שלנו חייב להיות שתלמידי חכמים שכאן בעולם הזה - מכוונים אותנו לדרך האמת שהיא התורה.

הבעיה פה היא שגם בתוך החרדים יש רשעים הדבוקים יותר לשקר מאשר לאמת, ומי שנדבק לאמת סובל פחות ומי שלא נדבק לאמת - בסופו של דבר - יעלם. ואפילו אם יהודי נראה חרדי חרדי - זה לא אומר שגלב שלו הוא חרדי חרדי והלב שלו קשור עם הקב"ה. יש גם חילונים שעוד לא גילו את התורה כמו שצריך אבל יש להם יותר קשר עם הקב"ה מאשר חלק של החרדים אשר מוכנים להלשין אחד על השני, מוכנים לעשות רע אחד לשני עם לשון הרע, להוציא שם רע ודברים כאלה - שזה רוצח בן-אדם לא פחות מהקורונה, וזה צריך להיעלם.

עם ישראל צריך להיות מאוחד והמחלוקת חייבת להיעלם. יש חילונים לא דתיים שיש להם רגש, יש להם נשמה יהודית והקורונה באה למשוך אותם יותר לדת. אין שאלות על הקב"ה - אנחנו צריכים ללמוד שהקב"ה הוא הכל יכול, אין שאלות. אין לשנות דבר מהתורה שהוא נתן לנו בהר-סיני וזו התרופה - לא לשנות ולהמשיך עם הקב"ה.

הצדיקים שנרצחו בשואה ידעו את האמת כי השואה הייתה בגלל החטאים שלנו. זו לא הפעם הראשונה שאנחנו מדברים על זה, אבל זה פשוט הדוגמה הכי גדולה - לפחות 6 מיליון יהודים נרצחו רק בגלל שהם יהודים. אחרי השואה העולם התחיל להיות קצת יותר טוב אבל עוד פעם ירד - עוד יותר עמוק. וגם עכשיו יש רצח רוחני המוני - רצח המכוון לנשמה היהודית, ומה הנשק שרוצח את הנשמה היהודית הטהורה? גשמיות, תשוקות וכל הזבל של העולם, הפסיכולוגיה, הרפואה והכל הכל זה שקר גמור ואנחנו הופכים אותם - את הרופאים ואת המנהיגים כביכול - לאלילים וזה לא אמת. במקרה הטוב הם אנשים תמימים המשתדלים וטועים, במקרה הרע הם רשעים גמורים.

והחתן שהוא הקב"ה הוא כבר עומד מתחת החופה ומכה לכלתו, לעם ישראל

בנימין גולדן, כ"ו ניסן תש"פ 20/4/2020
מה להגיד? מה להגיד? מה עוד יש להגיד?
שיהיה ברור לכולם, את הקורונה יש, שלה, יכול להיות שבה אדם חושבים שהם עשו את זה אבל האמת היא שה' שלח אותם וזה לא הגיע סתם. חצי ממה שאנחנו שומעים זה שקר גמור, זה סתם משחקים עם מספרים וחלק זה אמת, ובאמת אנשים נפטרים, אבל השאלה ממה בדיוק נפטרים?

יש כאלה שנפטרים כי הם חולים גם ככה, ואף אחד לא יכול להגיד במאה אחוז שהם נפטרו מהקורונה, והם אומרים שזה מקורונה. וכמעט כל אחד שנפטר בגיל מבוגר או שהיו לו גם בעיות גופניות אחרות, אז לא ברור אם זה מקורונה או לא, והם שוארים מקבלים את המקורונה, ידוע שחלק מקבלים את ההיורוס הזה קשה יותר, וחלק מקבלים את זה פחות קשה. יש על כך כל מיני הסברים וכו' וכו' אבל האמת היא שה' שלח את זה. יש הרבה יהודים גדולים מאוד וקורבים להקב"ה שמתו, שנפטרו כביכול מהדבר הזה, מהקורונה, אבל זה לא מזה. הם נפטרו מהעברות שלנו, מהעברות שלנו, מהחוסר קדושה. וזה פועל מאוד קשה נגדנו בשמים.

אנחנו הדור הכי נמך בזה מבחינת היהודים, מבחינת היהדות. במקומות כמו באמריקה אפשר לבכות מכל המצב בצניעות ובכלל מכל הבעיות בקדושה. דברים שפעם לא היינו מאמינים, קורים היום. יהודי אפילו שלא מאמין בה' בעבר לא היינו מאמינים שיכול להיות כל כך כל כך נמוך בקדושה. אבל היום יש אפילו יהודים עם זקנים ופאות שלא שומרים על הדבר הזה, על הקדושה, שזה הבסיס של היהדות. ה' שונא זימה, אבל הדור שלנו אפילו בין החרדים, עושים בדיחות מדברים כאלה, זה נהיה פחות חשוב. בכלל זה לא נראה להרבה אנשים עברות כל כך קשות, עד כדי כך, אבל האמת היא שאלה עברות קשות מאוד. יש משפחות שלא שומרים טהרת המשפחה כמו שצריך, נשים שבאות לבית הכנסת עם פאות, שאין לי אפילו תאור בשבילם, כמו איזה אשת רחוב, עם איפור, עם בגדים צמודים וקצרים. עם כל מיני תכשיטים, עם גרבינים דקים, שקופים. עם נעליים שעושות רעש קליפ קלאפ כשהן הולכות כדי לשמור תשומת לב. ויש להם בעלים ששותקים, ששמים שיש להם אישה כזאת יפה שכולם רואים שהיא שלו. אבל האם הוא יודע באמת שהיא רק שלו? לא, הוא לא יודע. ידוע שהיו מקומות בעולם שהיו בעיות כאלה בין היהודים אבל זה לא היה אצל היהודים שנחשבו לחרדים. בדור שלנו יש בעיה קשה של ממזרים.

אף אחד לא רוצה לדבר על זה אבל זו עובדה. אמריקה היתה ידועה כ"א-טריפה מדינה" (מדינה טרפה) אנשים ידעו שמי שנוסע לארה"ב בתחילת המאה ה-20 ידעו שזה בשביל להתקלקל. ברוך ה' נשאר כמה, לא הרבה, כמה שלא התקלקלו. אבל עד היום ארה"ב אפילו שיש בה גם צדיקים גדולים וישיבות חשובות בכל אופן נשאר לה השם של "א-טריפה מדינה". ולמה? כי לא רק שהיא הביאה את כל הזימה לכל היהודים אלא שלחה את זה לכל העולם, לכל הקהילות בעולם. הגויים חיו גם ככה עם הדברים האלה. וגם החילונים. אבל אחרי מלחמת העולם השנייה זה נכנס גם לקהילות החרדיות ה' ישמור. וזה הכי מסוכן כי אלה שברחו מהיהדות שלהם והלכו לפי ההתנהגות של הגויים, הלכו לאיבוד ולא יכלו להשיפע על מי שכן שמר מצוות עם כל הלב.

אבל עכשיו יש בלגן. כי הם בתוכנו ונראים כמונו. על בתי הספר אי אפשר לסמוך עליהם. לפני שסגרו אותם בגלל הקורונה הם היו צריכים לקבל על עצמם ללמד דברים אסורים בשבילנו. לא משנה אם הם בתי ספר פרטיים או לא, הם היו צריכים לקבל את זה. וללמד על פי זה.

אז עכשיו אין להם סיבה לקבל ולהכניס את זה בבתי הספר כי ה' גמר את זה, המגפה הזאת באה לטובת היהודים, היא מונעת מאיתנו את כל העברות האלה, הבלתי נסבלות. גם באמריקה ואיפה שיש הכי הרבה יהודים כמו ניו-יורק וכל האזורים האלה שמסביב לנו יורק יש בהם הרבה הרבה סקנדלים בענייני קדושה, משהו ששובר

עם ישראל, הקורונה באה להראות לנו מי באמת קרוב לקב"ה. וזה השיעור הראשון שנקבל בסדרה של שיעורים קשים, שיעורים אשר ילמדו אותנו עד לגאולה השלמה – כי אין עוד מלבדו. וכמו שאחרי יציאת מצרים חיינו במדבר בניסי נסים בלי לאגור אוכל, בלי שום דבר, בלי שום מאמץ גשמי, יכולנו לשבת כל היום וללמוד ולנהל חיים של טהרה בלי כל הגשמיות שבני-אדם צריכים יום-יום, לא היתה מכולת לא סופרמרקט, לא היינו צריכים כלום וה' נתן לנו כל מה שהיינו צריכים ובטח שלא היינו צריכים כסף, וכך במשך 40 שנה הסתובבנו במדבר בלי בית ומקום קבוע ונהננו כמו בגן-עדן.

עם-ישראל – כמו שאמרתי – הקורונה תעלם פתאום – כמו שזה התחיל ואחרי זה יתחיל נסיון לא תקול וזה עוד שלב, ישארו רק חלק של האנושות המאמינים באמת בקב"ה ואז נגיע לכל האמת.

אבל לפני כן תהיה נפילה קשה של כסף, יהיה קשה. למי שיש ביטחון בה' - ישרוד את זה, ואחרי זה או לפני, אני לא יודע בדיוק, תהיה מלחמה אבל לא סתם מלחמה, אלא מלחמה הכי קשה שהייתה אי-פעם בעולם וישרדו אותה הם אלה שמאמינים בקב"ה, ואחרי זה יגיע הכוכב – זה בעצם לא כוכב זה מיני-שמש עם 7 כוכבי לכת הסובבים אותה עם זנב ארוך של מיליוני ק"מ עם מיליארדי אסטרואידים ומטאורים בכל מיני גדלים אשר כבר התחילו ליפול על כדור הארץ וזה יהפוך את כדור הארץ למשהו שאנחנו לא נכיר. רוב כדור הארץ יהיה מתחת למים וארץ-ישראל תהיה כמו אי שצף על פני המים. שני שלישי של העולם יחרב "והיה בכל הארץ נאם ה' פי שנים בה יכרתו יגעו והשלישית יתגר בה" (זכריה י"ג).

עם-ישראל – עכשיו הגיע הזמן לחזור לאמת – לגמרי ויש רק אמת אחת בלבד והיא הקב"ה, תאמינו שהוא הכל יכול, תאמינו שהעתיד שלנו יהיה יותר טוב ממה שאנחנו יכולים לדמיין עכשיו. אבל כדי להגיע לזה – אנחנו צריכים לעבור את הניסיונות כמו שאמרתי, ניסיונות שמטרתם למחוק את החטא הראשון ולהוציא את הנחש שהכנסנו לתוכנו ואז הכל יהיה לנו ברור.

ליהודים שבחול' שרוצים להגיע לאמת – אם אתם יכולים – תגיעו לארץ-ישראל, אפילו עכשיו! אמנם אני יודע שמקבלים רק מי שיש לו אזרחות ישראלית, אבל בעתיד הקרוב זה יהיה פתוח לכולם. ומי שמגיע שידע – זה לא יהיה קל בגלל שאדם הבא ממקום של טומאה למקום הדרוש קדושה – אז זה יהיה קשה, ואני יודע שלרוב הישראליים שגרים בא"י אין את הקדושה הזו, אבל אלה שבאים לארץ-ישראל בגלל שהם רוצים להיות יותר קרובים לאמת, קרוב יותר להכל יכול, קרוב יותר לקב"ה – חייב לעבור אתגרים ולפעמים קשים כדי להוכיח לבורא העולם שזה באמת מה שהם רוצים. אבל אם אתם באים בלי אמונה – זה לא יעזור לכם, אתם צריכים להגיע כי אתם מאמינים שהקב"ה הוא הכל יכול והוא נתן לנו את ארץ-ישראל כדי לחיות בדרך התורה ולא עבור שום דבר אחר.

זה רציני עכשיו, מאד רציני ואני למי שחושב אחרת. עם-ישראל, אני מתחנן לפניכם, מי שיכול להגיע – שיגיע כמה שיותר מהר, ומי שלא יכול להגיע – לא לדאוג, ה' יציל אתכם אבל רק אם אתם עם כל הלב וההשמה בכיוון הנכון – בכיוון הקב"ה. מי שעם הקב"ה – אין לו מה לפחד, זה יהיה מפחיד – אבל לא לפחד תהיו עם התורה, אמונה וביטחון בה' שהוא הכל יכול וכשהנציג שלו יתגלה – ללכת איתו כי הוא נישלח כדי להציל אותנו.

והיהודים האמיתיים שנפטרים עכשיו לפני הגאולה, זה פשוט, הם גמרו את התיקון שלהם ובעזרת ה' יקומו בתחיית המתים. ושוב, כמו שאמרתי – דבר אחד יגמר ועוד דבר יתחיל, ה' מוביל אותנו שלב אחר שלב וכמו במכות מצרים – היהודים האמיתיים לא יסבלו מזה.

עם ישראל חי – חי בלי די והעתיד שלנו נלנצח.

את הלב ועוד עושים מזה בדיחות.

עם ישראל תסתכלו, תתבוננו טוב, איך מתנהגת המחלה הזאת, ולמי זה נותן את המכות הכי קשות, ואיך הדבר הזה והקורונה הצילה אותנו מעצמנו, כבר אין לנו בתי ספר שהורסים את החינוך של הילדים שלנו, לא באמריקה ולא בארץ ולא בכל מיני ארצות. עכשיו הם רוצים להתחיל ללמד דרך האינטרנט, דרך מחשבים, ללמד ברחוב וכו'. אבל הכל יפול, הכל יפול. ויהיה עכשיו שנייה בכל העניינים של הכספים בצורה כזאת שתהיה עוד מכה ליצר הרע. ה' יקח מאתנו את היצר הרע ואז לא תהיה לנו ברירה אלא לחזור לתורה שלנו כמו שצריך להיות.

פה בארץ מנסים לעצור ולמנוע מאנשים להתפלל. וזה ברור שהם מנצלים את המצב של המגפה לפגוע בדת בכלל ובחרדים בפרט. בלימוד התורה, בתפילה, במקוה טהרה, ועוד. עם תירוצים טובים יותר או טובים פחות, ולכן לא לשכוח שאנחנו כפופים רק לה' ולתורתו. יהודי צריך להאמין שה' פשוט אמר עד כאן, ירדתם מספיק, אם אני אמשך לתת לכם לרדת עוד, לא יהיה לי עם, לא יהיה לי עם לבנות עם העם הזה את הנצח.

עם ישראל תראו שכמו שהקורונה בא זה יעלם. ואנחנו נהיה עסוקים, קודם כל עסוקים עם הכסף או עם החוסר כסף. ואחר כך עם מלחמות איזמות ועקביות. תתבוננו עם ישראל, תלמדו לעשות תשובה. זו התקוה היחידה שלכם. שום רופא לא יכול לעזור לכם, שום בנק לא יעזור לכם. שום תרופה לא תעזור לכם, שום דבר לא יעזור לכם. כלום, לא בן אדם ולא שום דבר, רק הקב"ה.

כדי להבריא רוחנית וגשמית צריכים להתקרב לקב"ה צריכים בלבטח בו. לא בכסף ולא בהשכלה הגבוהה ואין בכלום. רק בהקב"ה ובתורתו, אין דבר אחר, אין כלום, לא קיים דבר אחר.

ה' בשניה יכול למחוק גם את כדור הארץ וגם את כל היקום, אבל הוא לא רוצה לעשות את זה. יש לו תוכניות יותר חשובות וזה בידע עם עם ישראל. ואפילו אם הסוף יהיה כמו שהסוד לאברהם אומר שישארו רק 7000 יהודים בחיים. אפילו אם תהיה רק כמות כזאת הוא יכול לבנות על זה את הנצח. הוא יכול הכל ואפילו אם ישארו רק שני יהודים. אבל הוא רוצה להציל את כל העם שלו. תפתחו את העיניים שלכם, תפתחו את העיניים, תפתחו את הלבבות שלכם. גמרנו עם המשחקים, עכשיו זה מאוד מאוד רציני. אם אתם חושבים שלשבת בבית שלושה ארבעה שבועות זה קשה, חכו עוד מעט, מה שהולך להיות קשה. ואם אתם חוזרים לאמת תנצלו. ואם אתם לא מוכנים לחזור לאמת, אז אין לי מה לומר.

עם ישראל ה' אוהב אותנו ועושה רק לטובתנו. תחזרו בתשובה, תחזרו בתשובה. תגידו לי עם כל הצרות והבעיות שיש מי מכם חזר בתשובה? מי? כמה? מעט מאוד. אפשר להאשים כל מיני דברים, זה בגלל הרופאים וזה בגלל הקשמים וכל מיני מקרים. והוא היה טרוד כי לא עשו בדיקה כזאת, ולא רחצו טוב ידיים ולא היתה מסכה וכו' וכו'. אבל האמת היא שזה בגלל שעם ישראל עדיין לא חוזר בתשובה יש כאלה שכן אבל הרוב לא חוזר בתשובה, והיהודים שגרים בחוץ לארץ או לנו.

אני מציע לכם קודם כל לחזור בתשובה. ולא להיות כמו אח של אברהם אבינו. אברהם בעצמו כשהיה בניסיון, הוא נכנס לתוך האש ולא פחד. הוא ידע מה שהוא צריך לעשות וזהו. אבל אח שלו, הרן גם הוא יכל לעשות את זה אבל הוא לא בא מהמקום הנכון, הוא לא עשה תשובה, אז הוא נסחף ואלה שלא עושים תשובה הם נסחפו כולם.

אני מבקש מכם רק דבר אחד, וזה כל כך פשוט, לחזור בתשובה עם כל הלב ותדעו שאין עוד מלבדו. הקב"ה יצר את אדם וחווה ואת הנחש. אדם וחווה יצא עם ישראל, והנחש זה היצר הרע. מאדם וחווה יצאו גם לי הגויים, אבל יצאו מהם גם אברהם אבינו וכל אלו שבאו אחריו, כל היהודים. כבר אז היינו עם היצר הרע בתוך עצמנו וכמו שאנחנו יודעים אדם וחווה האמינו לנחש ועשו מה שעשו וזוהי הכניסה את היצר הרע לתוך עצמם ובמשך כל השנים אנחנו מנסים

להוציא אותו מתוכנו ולבטוח בה'.
זה מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, לעשות את הניתוח האחרון להוציא את המחלה הקשה שיש לנו בפנים ולזרוק אותה לפח או לשרוף אותה, והיות ששוב טהורים.

בעזרת ה' אנחנו נגיע לעולם הבא של משיח, נגיע לבית המקדש עם כל הלב. ונבכה, ונבכה, ונבכה. זה לא אומר שכולנו נבוא ביחד, זה לא אומר שכולם יצלו, אנחנו נבכה על אלה שלא נגאלו איתנו.

וגם על כל השנים של הגלות ועל כל השנים בהם אבדנו את בית המקדש מההתנהגות הלא בסדר שלנו. ואז נראה את בית המקדש השלישי, שאני לא ידוע אפילו לתאר איך זה יראה. זה יהיה כל כך קדוש. יהיה אפילו קשה להסתכל עליו, ועוד יותר קשה, להיות בפנים. וברגע שנהיה בפנים ונראה את הכהנים בעבודתם, את הכהן הגדול וכו' וכו' אז נתחיל לצחוק, לחייך, לצחוק, לרקוד משמחה.

עם ישראל העתיד שלנו הוא לא צריך להיות שואה. העתיד שלנו צריך להיות נצח נצחים. אני לא יודע לתאר את זה אבל אני רק יכול להגיד שאין הנהגה בכל העולם הזה בכלל שיכול להתחרות עם הקדושה שאנחנו נקבל מהאהבה שתהיה לנו. מזה שכל המהות שלנו תהיה בתוך האהבה הזאת, אנחנו והקב"ה, וזה יביא אותנו לנצח נצחים.

עם ישראל עכשיו ברגע זה לחזור בתשובה כי אין עוד מלבדו, אין עוד חיים חוץ מדרך התורה. והחתן שהוא הקב"ה הוא כבר עומד מתחת החופה ומחכה לכלתו, לעם ישראל.

תכנון הרשעים להפוך אותנו שוב לעבדים.

דניאל, כט בניסן התש"פ 23/4/2020
אבא, אבא, אבא, אני מאד מאד עצוב ואסור לי להיות עצוב, אבל העולם בעיקר היהודים עוד לא הבינו את המסר. המחלה הארורה הזו שכל העולם סובל ממנה עוד לא הביאה את המסר לראש, להבנה של כל יהודי ויהודי ובוודאי לא לראש של הגויים.

ה' שלח את זה כדי להחזיר אותנו בתשובה ועדיין אנחנו רבים בינינו – על מי יותר קרוב לה' – החסידים או הליטאים, הספרדים או האשכנזים. עדיין יש לנו את המחשבות הטיפשיות האומרות לנו כי יש בינינו יהודים יותר טובים מהיהודים אחרים. יש לנו עדיין את השנאת חינוך, אפילו שכל-כך הרבה אנשים מתים, חלק מתים מאיזה מחלה לא כל-כך ברורה **ולחלק פשוט נותנים להם למות, עוזרים להם למות כדי שהמספרים יעלו כדי להכניס פחד לאנשים.**

אבא, אני לא יודע איך להסביר את זה שעם-ישראל הם עם אחד וזה לא משנה אם הוא אשכנזי או ספרדי, חסידי או ליטאי, ספרדי-ליטאי או ספרדי-חסידי. אנחנו עם אחד וכאשר המשיח יתגלה, כל השנאה הזו בין אחד לשני – תעלם. כי אם היא לא תעלם – אלה שחושבים את זה בלב ומדברים אחד נגד השני, אם לא יעשו בתשובה הם יעלמו – וזה יהיה לנו הדבר הקטלני ביותר ולמה? כי זה נגד הטהרה. הקב"ה לא מבדיל בין אשכנזי לספרדי או בין חסידי לחסידי, עם ישראל הוא אחד. **אנחנו צריכים להיות עם אחד ומי שלא מסכים עם זה – לא יהיה לו מקום בעולם הבא. זהו המסר לחרדים.**

המסר לחילונים – אתם ממש גורמים לי לדמעות יום ולילה, הרבה מכם באים ממשפחות מיוחדות שהיו כל-כך קרובות לקב"ה באירופה, בתימן ובכל מיני ארצות אחרות, הגעתם לארה"ב לארץ וכו' וזרקתם את הכל, החלפתם את הטהרה בטומאה. אתם בסכנה גדולה ואפילו אם תהיו בהסגר כל החיים – זה לא יעזור לכם כי אין מקום בעולם הבא ליהודי שהוא נגד התורה ונגד הקב"ה. אני מבקש מכם – לכו למי שמבין, לכו לתלמיד חכם תשוב ותלמדו – מה זה תורה, מה זה מצוות, מה זה העולם הזה, מי זה הקב"ה? הוא הכל יכול ואפשר להוכיח את זה בקלות. והקב"ה עומד להוכיח לכם את זה ולהראות לכם שכל התכנונים שלכם לא שווים כלום, הכל יתמוטט על הראש שלכם וחבל. אלה מכם שעדיין יש להם קשר עם היהדות ורוצים להתקרב לקב"ה אני מקווה שהמילים שלי יכנסו לכם לנשמה, שתרגישו את הנשמה שלכם ולא רק את הגוף.

עם-ישראל – הגיע הזמן להתאחד עם הקב"ה, ולפני שמתאחדים עם הקב"ה – צריכים להתאחד אחד עם השני, כל עם-ישראל יחד עם התורה הקדושה שה' נתן לנו.

ארץ ישראל זו מתנת ה' לעם-ישראל ואנחנו לא יכולים לחשוב שזו הארץ שלנו אם אנחנו לא מקבלים על עצמנו שקבלנו את הארץ בזכות זה שאנחנו יהודים, שאנחנו נכדים ונינים של אברהם אבינו. יצאנו ממצרים, מעבודות לחרות והגענו לארץ-ישראל דרך המדבר, משה רבינו היה צדיק ענק שהביא לנו את התורה, קבלנו את התורה והתחייבנו "נעשה ונשמע" ואסור לנו לעזוב אותה. הגענו לארץ-ישראל – וזו הארץ שלנו – והקב"ה ותורתו הם הדבר היחיד שקושר אותנו לפה, וזה קשר נצח ומי שלא מאמין בה – צריך לעזוב את ארץ-ישראל כי הארץ לא שלו – ואין לו זכות להיות פה. השמאלנים שביניכם לא יקבלו את זה – "מה פתאום, גם אנחנו יהודים!", אז בוא נראה עוד 2 דורות אם אתם תהיו יהודים, כל דור יורד ויורד, גם החרדים יורדים.

אבל עכשיו אני מזהיר אתכם ואתם תראו שזה נכון. כל הקורונה הזה – **ה' שלח אותנו כדי להתאחד אותנו לאמת בלא לגרום לנו להרבה סבל**, אבל זה נכראה של השפיע עלינו מספיק, אז לרשעים ששולטים על העולם יש עוד הפתעות עברוננו, לא רק הקורונה, יהיו עוד דברים. ברור כי מי ששולח את זה באמת זה הקב"ה כי בתוך עם-ישראל יש הרבה שאומרים שהם יהודים אבל הם לא יחד עם ה', ולכן המצב הזה לא יכול להמשיך כי העולם לא יכול להתקיים אם עם-ישראל לא שומר מצוות.

**עוד מעט זה יגמר והחיים יהיו טובים,
וכולם יהיו שמחים, וכולם ילמדו תורה
ולא יהיה יצר הרע ויגורו ויחיו בשלום
עד השלב הבא**

**שיהיה שלב עוד יותר גבוה לבני אדם
אבל את זה לא מבינים עכשיו**

אז אם לא נחזור בתשובה העתיד שלנו אחר הקורונה שלא נדע, יהיה עם נפילה קשה ביותר של הכלכלה ויהיו לנו עוד מבחנים קשים. יש לרשעים תכנון להפוך אותנו לעבדים – כי בכל העולם יפסיקו את השימוש במזומן וזה כבר התחיל עם הגבלת השימוש במזומן. לא יהיה לכסף המזומן שום ערך, נקבל על העבודה שלנו נקודות או משהו דומה וזה עוזר להם בכמה דברים: דבר ראשון: הם ישלטו על כל מה שאנחנו מרוויחים כך שזה יגיע אליהם, דבר שני: הם כבר בנו את הבנקים שלהם והכל מוכן לכוכב השביט אשר כבר משפיע לרעה על כדור-הארץ כי הוא מתקרב מאד. דבר שלישי שהם מרוויחים מזה שאנחנו לא מפריעים להם בהכנות להשתלט לגמרי על כל העולם.

הם ישכנעו אותנו כי ישנם אנשים שהם סכנה כמו למשל – הזקנים שהם סכנה לחברה, אז כשיו אנחנו צריכים לשמור עליהם ולבודד אותם, להגיד להם שזה לטובתם ולטובתנו ולטובת העולם, נהיה טובים אליהם, ניתן להם אוכל, טלויזיה והכל – אבל בכך אנחנו נהרוג אותם כי אדם מבוגר שחי בבדידות כזו – לא יכול לחיות כל הרבה זמן. ואם זה לא יצליח אז אין להם בעיה להרוג את הזקנים כי הם חושבים שלא צריך אותם.

זה לא יפסק עם הזקנים, זה גם החינוך המיוחד, בחורים אוטיסטים כמוני, (ואני כאבא של אוטיסט כותב את זה עם דמעות בעיניים) מי צריך אותנו? לא צריך אותנו, כי זה עולה הרבה כסף לטפל בנו אז ירצו להפטר מאיתנו וכן הלאה ולהלך על כל מיני בני-אדם או קבוצות שהם לא רוצים כמו למשל החרדים המאמינים בה' וכל מי שאין לו תפקיד שיכול לעזור להם בשלטון העולמי שלהם.

אתם עם-ישראל נכנסים לשקר עם עיניים סגורות, מפחדים כל-כך מהמוות שמוכנים לעשות הכל כדי לא למות, אבל אני רוצה רק להזהיר אתכם ויום אחד אתם תראו את זה, ואני מציע לכם – לכל האחים והאחיות שלי – להתכונן עכשיו – כי יכול להיות שתצטרכו לתת את החיים

שלכם כדי שתבינו את האמת ויכול להיות שלא, אבל כל בן אדם, כל יהודי שמאמין בקב"ה ופועל עבור האמת – הוא יגיע לנצח, הוא וודאי יזכה להגיע לנצח ומי שהולך נגד הקב"ה יעלם.

בעתיד הקרוב יהיה ברור כי מי שהולך נגד הקב"ה חס-שלום – אולי זה יראה בתחילה כאילו שהוא מנצח – וזה על מנת לבחון אותנו, אך מי שרואה עמוק יותר ורחוק יותר, מי שבאמת קשור לאמת – יבין – כי מה שמקובל עד עכשיו בעולם כגון אם חולים אז הולכים לרופא, אז אי אפשר ללכת למקומות האלה כבר, כי בני-יורק יש הוכחות קשות למה שעשו עם הרבה חולים וכנראה בכל העולם. היום מספרים את זה רק מפה לאוזן כי האנשים מפחדים, אך זו עובדה וזה קורה יום-יום בכל העולם.

אז עם-ישראל, האמת היא כזו – יהודי לא מת, אף פעם לא, הוא פשוט משנה את המקום שלו, עכשיו הוא בעולם הזה ויום אחד הוא עובר לעולם הבא. אם הוא מאמין בקב"ה ומשתדל מאד לעשות את רצונו של הקב"ה – הוא יגיע למקום טוב מאד שאנחנו קוראים לו גן-עדן ואי אפשר לתאר את זה במילים וכאשר יגיע הזמן הוא יחזור לעולם הזה. העולם הזה הוא לא רק כדור-הארץ שלנו, זו מציאות שאני לא יכול להסביר עכשיו כי זה מסובך מידי.

אבל אנחנו צריכים לדעת רק דבר אחד – כדי להציל את עצמנו, אנחנו חייבים להיות עם הקב"ה בלי שאלות, ואם יש לנו שאלות – אם אנחנו נותנים תורה באמת – אז כל התשובות נמצאות שם. אין פרופ' בכל האוניברסיטאות בכל העולם שיכול להוכיח את האמת כמו היהודים שלומדים תורה. אין דת בעולם שיכולה להגיע לעומק ולרוחב של ידע, מחשבה וחיפוש רוחני כמו הדת היהודית, ולכן ספרי הקודש שלנו וכל התלמידים חכמים שלנו הם מעל כל פרופ' של העולם הגויי וזה כבר הוכח יותר מפעם אחת.

עם-ישראל, **העתיד הקרוב יראה בערך כך – יחזיקו אותנו עבדים, עבדים של הקורונה**, אבל יתנו לנו קצת חופש, יחד עם זה ואחרי זה תהיה קטסטרופה עם הכלכלה, אנחנו נכנס לעולם של עבדות, חזרנו למצרים, חזרנו להיות עבדים.

אחרי זה תבוא מלחמה. בינתיים יהיו כל מיני אסונות טבע ענקיים כי השביט, המיני-שמש עם שבעה כוכבי לכת הסובבים אותו מתקרב אלינו ומאחוריו זנב כפול באורך מיליוני ק"מ עם אבנים, אסטרואידים ומטאורים וזה כבר גורם להרבה אסונות טבע. בניגוד למה שחלק מהמדענים האומרים כי הבעיה של הקוטב הצפוני הנמס בצורה מהירה ביותר בגלל הזיהום-אוויר שמחמם את העולם – וזה לא נכון, זה בגלל שכדור-הארץ מתחמם בגלל הכוכב וזה משנה את כל העולם. מיליוני דגים מתים כל יום בערמות והמדענים לא מצאו את הסיבה, לא מצאו אף מחלה שיכולה לגרום לזה. חוץ מזה ישנם הרבה הרי-געש בקרקעית האוקיינוסים שמתפרצים בזמן האחרון על ימין ועל שמאל, בנוסף לזה ידוע על הרי-געש שעדיין לא התפרצו בעוצמה שהם מסוגלים ואז כשזה יתחיל – או לנו, אוי לכולם. כבר הייתה התפרצות מאד קשה בסיביר ובעוד כמה מקומות בעולם, הם התפרצו אחד אחרי השני. ובקרוב תהיה עוד התפרצות קשה של הרי-געש. חוץ מזה כל ההוריקנים והצונאמים – זה לא בא סתם, היה גל ענק ששטף את ווציה – מאיפה זה בא פתאום? לא שאלתם? אולי איזה מטאור שנפל לים וגרם לזה? לא יודעים, שותקים והשתיקו מהר את כל העניין כמו שהשתיקו הרבה עניינים. אנחנו גם בסכנה גדולה ממלחמת עולם שלישית וזו תהיה מלחמה שהחפץ-חיים אמר שאף-פעם לא ראינו כזה דבר. הוא אמר ש-25 שנה לאחר מלחמת-העולם הראשונה תהיה מלחמת-עולם-שנייה והוא צדק בדיוק. ועוד מעט תהיה מלחמת-עולם-שלישית ויש לנו מספיק מידע להאמין לזה ואם הייתם יודעים איזה נשק יש, ה' ישמור. הקורונה תראה לנו כמו דבר פיצ', כאין וכאפס ולא מסוכן בכלל לעומת מה שעומד להיות.

ברגע שאנחנו נדע שאנחנו עבדים לרשעים – כבר נשכח מהקורונה כי אנחנו להפך פתאום לעבדים. רק מה? עם-ישראל, לא משנה כמה שהוא בורח מהקב"ה, היהודים האמיתיים בסוף שמים גבול לבריחה מה', הרשעים יכולים לדחוף אותנו ללכת נגד הקב"ה עד לנקודה מסוימת,

אבל יש נקודה שמעבר לה היהודי לא מוכן ללכת נגד הקב"ה – ואז, אפילו אם הוא צריך לתת את החיים שלו – הוא לא יוותר, כי לתת את החיים זה דבר אחד, אבל לאבד את הנצח – זה כבר יותר מידי עבור יהודי אמיתי.

עם-ישראל, אתם יכולים להאמין למה שאני אומר, או לא להאמין למה שאני אומר, אני רק מבקש מכם, תסתכלו על ההיסטוריה, תלמדו את ההיסטוריה שלנו מבריאת העולם ותראו שאני מדבר אמת.

אני לא יודע כמה זמן יש לנו – אך לא נשאר הרבה זמן, המכות יגיעו אחד אחרי השני. אני מבקש מכם – אנחנו אחים ואחיות לנצח – התורה מבוססת קודם כל על קדושה "קדושים תהיו" ואי אפשר להיות קדושים כאשר האחיות, האימהות ואפילו הסבתות לא לבושות בצניעות – גרביים דקים בצבע הרגל, חצאיות קצרות מידי וצמודות, פאות יפות מושכות עין, איפור אסור על העיניים, אודם על השפתיים שגם הוא אסור, ואפילו נעליים המושכות תשומת לב. יש אחריות לכל אמה לדאוג לצניעות שלה ושל הילדות בבית, אי-אפשר ללכת בחוסר צניעות ולעורר את היצר הרע אצל כל מי שמסתכל עליה. תתחילו מזה.

אי-אפשר לעשות בירושלים לפני הכותל מצעד של זימה, לא לשכוח את זה, אי-אפשר לחיות חיים של זימה, זה אסור. מה שכתוב בתורה – זה מה שחייב להיות ואנחנו לא יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים. אנחנו חושבים שאנחנו חכמים גדולים, אבל בסופו של דבר אנחנו לא חכמים. הקב"ה הוא הכל יכול, הוא זה שבנה את העולם, הוא ברא את העולם, הוא ברא את כל מה שיש בעולם שלנו והעולם שלנו הוא רק חלק של היקום. חלק של הכל והוא הכל יכול.

אנחנו שומעים את הפרופ' מהאוניברסיטה שאומר שזה וזה זה מותר, אבל כל זה נגד התורה ואנחנו אפילו לא מחפשים את האמת, את מה שה' שלח דרך הצדיקים שלו כדי שנדע מה כן לעשות ומה לא לעשות – הכל כתוב בדיוק. על הבסיס של האידישקייט (היהדות) – אין יוֹחוֹ, על האמת הפשוטה אין יוֹחוֹ בין התלמידי חכמים, יש כל מיני דרכים איך לעשות כל דבר, יש שאלות, יש תשובות וכו'. אבל הבסיס של הכל הוא – ה' הוא הכל יכול, הוא ברא את העולם הזה, העולם הבא, גן-עדן וגהינם ועוד הרבה עולמות שאנחנו אפילו לא יודעים – עבור עם-ישראל. ואנחנו הילדים היקרים שלו, אנחנו הנבחרים שלו וזה לא בגלל שאנחנו גאוותנים ומרגישים את עצמנו מעל כולם, לא, כי לכל אחד בבריאה יש תפקיד, וזה התפקיד שלנו והוא ברא אותנו היהודים לשמור מצוות ולחיות לפי התורה ומי שמצטרף ליהדות באמת אז הוא מקבל נשמה חדשה, אבל הוא צריך להיות אמיתי.

אני מבקש מעם-ישראל – קודם כל – תדעו מי אתם, לפי מה שאני מבין יש איזה 15 מיליון אנשים שחושבים שהם יהודים אבל רובם לא יהודים בגלל שהאמא או הסבתא לא יהודיה. יהודי צריך אמא יהודיה, אבא עדיף שיהיה יהודי, אך לא חייב להיות יהודי, בכל אופן האמא חייבת להיות יהודיה. ה' יסדר את כל זה בגאולה השלמה. ואנחנו יודעים מי הם היהודים האמיתיים לפי ההתנהגות "שלושה סימנים יש באומה זו רחמנים ביישנים וגומלי חסדים" (יבמות ע"ט).

וכשיהודי נופל – הוא נופל נמוך מאד, אם הוא עוזב את הקב"ה הוא נהיה הבן המורד שלא נדע, אבל תמיד הוא יכול לקום ולחזור בתשובה ואם הוא קם הוא יכול להגיע לנצח והוא יכול לעשות את זה בזמן קצר, הוא יכול להגיע במהירות לגובה הרוחני שמתאים לו באמת.

אז עם-ישראל, יהיו לנו גם ימי חושך ממש (נכתב על כך במסרים הקודמים כי כוכב השביט יגרום לכל הרי הגעש להתפרץ והאפר יכסה את כדור-הארץ ואף מובא בזוהר שיהיה חושך משך 15 יום). יהיו לנו הרבה מכות, נקבל מכה אחרי מכה. המחלה הזו שעושה אותנו עבדים, הרשעים משתמשים בפסיכולוגיה של פרעה בדיוק. "הבה נתחכמה לו פן יבֵרָה" (שמות א' י) הרמב"ן מפרש: שיעשו דרך חכמה שלא ירגישו ישראל. ספורנו מפרש: לבוא עליו בעקיפין:

תחזרו עוד פעם ועוד פעם על מה שאמרת, אני לא תלמיד חכם אבל יש לי נשמה גדולה, אני

אוטיסט ויש לי הגבלה למה שאני יכול להגיד ואני אומר רק מה שה' רוצה – והמילים האלה באים משמים להציל אותנו.

יהודים יקרים – לא לפחד ממוות כי איך שלא יהיה – כל בן-אדם מת בינתיים, אבל אנחנו נגיע לנצח כי מוות של יהודי כשהוא מגיע לעולם הבא – זה לא מוות שהבן-אדם נגמר, הוא רק הולך למקום אחר עד לגאולה. עם-ישראל, תהיו עם הקב"ה ולא לפחד. הקב"ה אתנו והוא מחכה שאנחנו נאמין ונהיה נאמנים לו, אנחנו חייבים להיות נאמנים לו ולתורתו, זה מה שאנחנו חייבים – לשמור כל מה שהקב"ה ליווה אותנו ולא לזוז מזה ואז נגיע לנצח נצחים והלוואי שהייתי יכול לתאר את זה אבל אין לי מילים. ברגע שנגיע לבית המקדש השלישי כבר נבין את האמת. עם-ישראל ח'י, ח'י בלי ד', ח'י לנצח-נצחים.

חלק ב - מסרים קודמים.

מצאתי בין הניירות קטע מתקשור ישן עם דניאל שלא פורסם. היה נתון שפורסם בחדשות על 30 אלף חולים חדשים בשנה האחרונה בארץ במחלה הידועה (לא קורונה), הנה התשובה. **דניאל:** אין מספיק הסבר לאנשים סתומים כי הם לא בינו עד הסוף, הם לא יתפסו כי יש קשר בין הפריצות לבין המחלה. לנו זה ברור, גם כל מיני אסונות אחרים – שמתם לב כמה תאונות קטלניות היו רק בחגים – ממש פחד.

הרבה יהודים לא מבינים שבעולם שלנו בו הגשמיות שולטת והרוחניות נעלמת אט אט, זאת אומרת שהקשר לנו עם הקב"ה לאט לאט נעלם, אפילו בין החגים.

העולם הגשמי הוא אחיזת עיניים, הוא לא קיים באמת מה שקיים זה רק העולם הרוחני של הקב"ה.

רוצים לחיות חיים נצחיים,

זו הדרך - נוסחא פשוטה מאד:

להוריד מהחיים את כל הגשמיות המיותרת. לדעת שכל העולם הזה חלום.

רוב העולם, יהודים וגויים לא רוצים לתפוס שאי-אפשר ללכת נגד התורה ואפילו אם אנחנו כאילו חרדים, כאילו שומרי מצוות – זה עדיין לא אומר שאנחנו באמת עם הקב"ה ותורתו.

אי-אפשר למצוא את האמת בעולם הגשמי, לא, אפשר למצוא את האמת רק בעולם בו יש לנו קשר עם הקב"ה שזה העולם האמיתי והנצחי, ומי שמתעסק עם הגשמיות, עם ההתעסקות עם האופנה, עם האיפון, עם הטלוויזיות, עם הסרטים ועם כל הזבל שהעולם הגשמי מייצר, מי ששקוע כל-כך חזק בעולם הזה לא יכול בכלל להבין על מה מדובר ואני פשוט מרגיש שצריך לשבת ולבכות על היהודים האלה שלא רואים יותר רחוק מהאף שלהם. אוי לנו, אבל אבא, בתידי הקרוב נראה את האמת ומי שלא יראה את האמת אוי לו.

הכלה נראית פצועה, צולעת ומסכנה מאד.

דניאל, ו' תמוז תשס"ח 9/7/2008
...הקב"ה לא רוצה להרוס את עמו. הוא אוהב את עמו. עם ישראל זה הכלה של הקב"ה. והכלה ברחת מהחנת מתחת לחופה, והלכל כלל מיני ארצות וינסתה לחיות כמו הגוים. עכשיו הקב"ה רוצה אותה בחזרה. יש חלקים מהעם שמוכנים לחזור. אבל הוא רוצה את כל הכלה שלו. לא רק את הרגל, או את הראש, הוא רוצה את הכל. את הלב את השכל, את הכל. אבל ברגע זה, הכלה נראית פצועה, צולעת ומסכנה מאד. אבל אם היא תחזור אפילו ככה מסכנה, הוא יקבל אותה. רק שהיא תחזור אליו, לא משנה איך היא תראה. אבל לא כמו אשה לא צנועה. אלא כמו אשה צנועה, מתאימה להיות מלכה. היא צריכה להיות לבושה כמו כלה, אפילו שהיא קצת רזה ומסכנה, כי מלכה היא תהיה.

אני מבקש מאד עם ישראל, תבינו. אתם חייבים לחזור אל האמת. אתם רוצים לאבד את הנצח שלכם? אני לא מבין, אתם כל כך אוהבים את הלכלוך של הרחוב שאתם מעדיפים לאכול מפח אשפה ולא לאכול מהמצוות ומרצון ה', מכל המעשים שה' מבקש מאתנו? מעדיפים להתגלגל בכלוך, ולא לחזור לקב"ה, לחתן שמחכה לכם שבאמת עשינו .

מתחת לחופה? עם ישראל, תחזרו. אני מבקש עם כל הלב: תחזרו תחזרו תחזרו.

כמו בתקופת הנביאים

מסר מגילת 4/1/2012 (קול דממה דקה 80)
אמא יקרה שלי, המסרים מן האוטיסטים ופגועי המוח, מזכירים את תקופת הנביאים, אשר היתרו והיתרו בעם ישראל ומאחר שמשמים נתנו לעם ישראל המון זמן לחזור בתשובה על פשעיהם ורוע מעלליהם העם טעו לחשוב שדברי הנביאים הם הבל וריק ואין בכוחם להתגשם. וכאשר קרו הדברים, ונחתו על עינינו ייסורים קשים, חורבן וגלות, הבינו עם ישראל שכל דברי הנביאים היו אמת אך הכל היה כבר מאוחר מדי כי מידת הדין כבר החלה לפעול בעולם מבלי יכולת לסגת. הגזרה אז יצאה לפועל! ונותר היה רק לבכות על עם ישראל בשמים ובארץ.

יש קצת דמיון למסרים שלנו פגועי המוח. בקרוב כאשר יראו שהכול קורה והלוואי שלא, אזי יוותר לנו רק לבכות ולבכות ולהתפלל לאבינו שבשמים שירחם עלינו ולשוב עד ה', כדי להפסיק את הפורענויות הקשות המתרגשות לבוא עלינו.

השם מלא אהבה.

בתיא, תשס"ח 2008 (פרק 83א)
ה' מלא אהבה, כל יצירה שלו מלאה אהבה, כל דבר בבריאה נוצר באהבה. האדם הראשון נוצר בשלמות כי הוא היה תוצרת של אהבה. ה' בחכמתו הגדולה יצר את האדם בבחירה חופשית, שאף זו היתה פעולה של אהבה. יצירה זו עשתה את האדם שותף בריאה, האדם היה צריך לקבל ברצון את העובדה שה' הוא היוצר והשולט על כל מה שקיים ולא האדם עצמו.

ה' בגדלות ענותנותו קבל את האדם כשותף בתכנית האלוקית, הוא רוצה שהאדם ישיג שלימות נכוחות עצמו, אבל האדם רומה על ידי הנחש, זה היצר הרע, שלימד את האדם לחשוב שהוא יכול למרוד ברצון ה' ולהמליך את עצמו. מהרגע הזה איבד האדם את היכולת הטבעית להכיר ולהרגיש את האהבה האלוקית.

כל דור מאז היה צריך לחפש ולגלות בבריאה וגם בתוך עצמו את האהבה האלוקית. ככל שאנחנו מכירים יותר את האהבה האלוקית אזי אנחנו קרובים יותר לשלמות. ה**חסד** הוא הדרך לשלמות. ככל שאנחנו נחקה יותר את חסדו של ה' שהוא עושה עמו נשיג רמה רוחנית גבוהה יותר. אם נעמול קשות בתורה וחסד נוכל להשיג את השלמות. החיפוש הזה לגלות את האהבה האלקית בצורת חסד לשם שמים היא התשובה. כשהאדם מחליט לקבל על עצמו את המאבק לחקות את מידות בוראו אזי הוא קבל את מלכותו. אנחנו נבחרים ה' מוכרחים לקבל על עצמנו חיפוש זה בחזרה לשלמות כך שאנחנו בקרוב נהיה עטופים באהבת ה'.

ברם אני מוכרחה להוסיף כאן אזהרה בקשר למה שכתבתי לעיל - הזמן מסתיים. אם לא נחפש שלימות עצמנו אזי ה' ישלים אותנו דרך חכמתו הגדולה. וכשהוא יעשה זאת לא תהיה זו דרך קלה, כל מה שאני יכולה לומר הוא: שזה יהיה הרבה יותר טוב אם אנחנו אישית ניקח יוזמה ונעשה תשובה.

הכל לטובתינו

דניאל, כ' בתשרי תשס"ח 2/10/2007
...אני רוצה להוסיף את החלק החשוב ביותר וזה איך להינצל מחבלי משיח ולפעול, וזה מאד חשוב לעם ישראל. כנון, בעתיד הקרוב מאד נראה דברים יאד מפחידים וגם ניסים מאד גדולים, וכמו שבן כתב וכמו שזה ידוע: הצדיקים ישמחו מכל זה, כי סוף סוף יראו אמת ברורה ובהירה. הבינוניים, כל אחד לפי רמתו הרוחנית ומה שסבל בחייו, אבל בסופו של דבר יעשו תשובה. הרשעים שלא מוכנים להשתנות יברחו לעמים ושם ימותו יחד איתם.

ולבינונים ולצדיקים - איך להינצל מהפחד והסכנה שעומדת להיות? ואני אגיד:
דבר ראשון, כל אחד צריך לשבת ולהסתכל לתוך הלב שלו ולעשות תשובה אמיתית, לפרט לעצמו כל עברה ועברה עד כמה שהוא יכול לזכור, מאז שהוא זוכר את עצמו עד היום הזה. לעבור על כל עברה ולהצטער עד דמעות, כי כל עברה עושה ריחוק בינו לבין הקב"ה, ולכן הדבר הראשון זה להגיד את כל העברות, לקבל את זה כעברות שבאמת עשינו .

להגיד את זה לקב"ה ברור - אשמנו, בגדנו, גזלנו וכו'...

אבל באמת לעשות תשובה על כל אחת ואחת ובאמת להצטער על כל עברה ועברה. אחרי שבכינו והצטערנו על כל העברות שלנו, להחליט להשתדל לחיות לפי רצון ה', ואז לנקות את הבתים שלנו, את הרחובות שלנו, את החיים שלנו מכל אותם העברות. אחרי זה לעבוד על הביטחון שלנו בה'.

לדעת - לא משנה מה קורה, אנחנו בידיים שלו בלבד, וכל מה שקורה לנו, הוא יודע והוא מכוון את זה לטובתנו, לא משנה כמה כואב לנו - הכל לטובתנו. ולהאמין בזה ולהיות שמחים, כי אם הקב"ה פוסק שאנחנו לטובתנו חייבים למות לפני הגאולה - זה לטובתנו. ואם בעזרת ה' הוא פוסק שאנחנו צריכים לחיות ולקבל משיח, גם זה לטובתנו. וזה שמת לפני משיח בא, בעזרת ה' יקום, אם הוא עשה תשובה, יקום לתחיית המתים וגם יקבל משיח צדקינו.

הקב"ה עושה הכל לטובתנו ואנחנו צריכים להאמין בזה ממש ולא להגיד רק, להאמין ממש, ומי שמאמין בזה ועושה תשובה אמיתית הוא ישרוד ויהיה לו חלק של העולם הבא, משיח...

לכל אחד יהיה את התור שלו

מנחם, ו' בשבט תשס"ח 13/1/2008 בעתיד הקרוב מאוד יהיו באמת דברים מפחידים, מדהימים, מעבר לדמיון של האדם והדברים יהיו ממש גדולים גם במימד וגם במעשה. אבל דמעה אחת של יהודי שעושה תשובה יכולה להציל אותו מכל הצער ולהביא אותו אל הגאולה השלמה. דמעה שהוא מצטער על העבירות של עצמו, על הבזבז של החיים שלו, על המחיצות המיותרות שהוא שם בינו לבין הקב"ה.

יהיה מצב מאוד מענין: בצד אחד של העולם יהיה שקט ובצד השני של העולם יהיה הרס עצום. יש אנשים שימשיכו לחיות כאילו שכלום לא קרה ויש אנשים שיעברו ממש גהנום אבל לכל אחד יהיה את התור שלו. זה שחלקים של העולם שלא מיד יפגעו, זה ימנע מחלק מהם לעשות תשובה כי השקר ממשיך בכל זאת וזה יהיה מבחן עצום. אני לא יכול להסביר איך שזה יהיה אבל יהיה מענין.

צריך לחזור בתשובה, להצטער, ואם נופלים, מיד לקום ולהצטער שוב. כל זמן שמשתדלים לצאת מזה, אפילו שמשתדלים ויורדים, אז בפעם שעולים, אז עולים יותר מאשר קודם, ומה התיקון שלהם? ביטחון בקב"ה, ולהצטער ולהצטער ולהצטער ולהוציא את השקר.

על סף התפוצצות

ישראל דוד, ו' בשבט תשס"ח 13/1/2008 נכון אין לנו הרבה זכויות בדור הזה, אבל בזכות הדורות הקודמים שפכו דם רב על קידוש ה' ובזכות הדורות הקודמים שחיו חיים קשים ביותר כי לא רצו לעזוב את היהדות שלהם את האידישקייט שלהם, בזכות הצדיקים של כל הדורות, הצדיקים שהביאו אור עצום לתוך החושך אולי בזכותם ניצל אם לא בזכותנו.

אבל כמה יצאלו? אני בוכה יום יום, אם עם ישראל יבינו בדיוק את המצב ויתחילו להתפלל בדמעות כדי להציל את עצמנו, את כל העם את האהובים שלנו את הילדים שלנו את הבעלים והנשים שלנו את האבות והאמהות שלנו את כל העם שלנו.

אם נבכה על כל השקר שנכנס לעולם שלנו, נבכה שנתנו ליצר הרע להשתלט על העולם שלנו, נצטער כל כך על כל הטעויות שעשינו, נשב על הרצפה נקרע את כל הבגדים או נשים שק לא נוח עם אפר על הראש ונבכה ונבכה ונצטער כל כך עד שהלב נשבר כביכול, אז אני מרגיש שתהיה לנו תקווה, כולנו נשרוד.

דבר אחד בטוח שעכשיו הקב"ה נותן לכל העולם לא רק ליהודים, הזדמנות אחרונה. נכון שהעולם עומד על סף התפוצצות כמו שנאמר כבר בחדשות, בכל הכיוונים ובכל העולם כבר מודעים יותר ויותר שהעולם עומד לפני מלחמה מפחידה ביותר. אבל אנחנו היהודים יודעים לפי הנבואות ולפי האמונה ולפי הבטחון שלנו בה' שזה הכל בידיים של היהודים, אם נעשה תשובה או לא.

אומנם יש נבואות שחייבות להתקיים שאדם יהרס לגמרי, אבל לגמרי זה חייב להיות, אבל יש לנו אפשרות להציל את עם ישראל ואם לא נעשה

פעולה חזקה בעתיד הקרוב אז הנבואות הקשות ביותר יהיו אלה שיתקיימו. אם נצליח לעשות תשובה בגדול אז הנבואות שאמורות שהגאולה תגיע ברחמים יתקיימו. זה תלוי בנו.

ליהודים בחו"ל אני מציע להם להגיע לפה ואם לא רק הצדיקים ביניהם יגיעו. עכשיו זו ההזדמנות ללא כל-כך צדיקים להגיע לא"י כי יש זכות ליהודי שמתיישב בארץ ומי שהוא לא כל כך צדיק זה יעזור לו מאוד. הצדיקים בחו"ל יגיעו לארץ אין מה לדאוג ואלה שלא כל כך צדיקים וקשה להם אני מציע להם להגיע עכשיו לארץ.

אנחנו לפני זמנים מדהימים. דברים לראש, המח לא יוכל לתפוס בקלות, יהיו ניסים מעל ומעבר, אבל צריך להיות מוכנים לזה. אדם שהוא בוטח בה' ויודע ומאמין שיהיו כאלה דברים לא בגלל שאוטיסט מסכן אומר אלא בגלל שכתוב בנבואות, אדם כזה לא ימות משבץ לב כשיראה דבר מפחיד, אלא הוא יאמין וישמח כי זה סימן שמשיח בא, שהגאולה מגיעה. אני מברך את כולם שנזכה לקבל את משיח צדקנו בקלות ברחמים ובשמחה.

אתם לא מבינים? זה הסוף!

יצחק אייזיק, אב תש"ע 7/2010

לפני שמדינה הולכת למלחמה, הדבר הראשון שעושים זה להחזיר את השגריר שלה לארץ שלה, כדי שלא יהיה בסכנה, ושהודיעו מראש שעומדים להתחיל מלחמה.

ה' לפני מלחמת העולם השנייה החזיר הרבה מהשגרירים שלו, הרבה צדיקים נפטרו בין מלחמת העולם הראשונה לשנייה, לפני מלחמת העולם השנייה, גדולי הדור, הגדולים ביותר, יצאו מן העולם הזה, ועכשיו בעשר שנים האחרונות, הרבה מאד גדולים עזבו את העולם הזה, וזה לא הסוף, עוד ועוד יעזבו את העולם, וזה סימן שהעולם עובר תהליך קשה ביותר, תהליך האחרון לפני הגאולה. תתכוננו, כי בעתיד הקרוב צריך להיות המשך של הדבר הזה.

ומה אנחנו יכולים לעשות? ולמה ה' יתברך לוקח את הצדיקים שלנו? כי הצדיקים מתפללים בשמים ליד כסא הכבוד להציל את עמו, אבל זה לא מספיק שרק הצדיקים יתפללו ליד כסא הכבוד, גם העם פה בעולם הזה, חייב להתפלל, כי אחרת לגדולים שבשמים, לצדיקים שמתפללים ליד כסא הכבוד, אין כח, בלי התפילות והתשובה שלנו אין להם כח.

היהודים האמיתיים

ירגישו ויבינו שהגיע הרגע

שחלמנו על זה אלפיים שנה

הגיע הזמן לעזוב את ארצם (העולם הגשמי) ולחזור הביתה.

אז אני מבקש מאד, מבקש מאד, שכל העם יעשו בדיקה להוציא כל פגע, כל דבר שלא הולך יחד עם תורת משה, כל דבר שהוא נגד רצון ה' יתברך, ולעשות תשובה על זה, להסתכל חזק על פרט ופרט, ולעשות תשובה אמיתית, ולהפריד בינינו לבין העולם המלוכלך הזה, עולם השקר, לשים מחיצות מסביבנו, מסביב למשפחה שלנו, להפריד בינינו לבין העולם הזה, ומחיצות בין הקהילה שלנו לבין העולם הזה.

זה הדבר היחיד שיציל אותנו, כי בלי התשובה שלנו, בלי הדמעות שלנו, בלי התפילות האמיתיות שלנו, אין תפילות ובקשות בשמים, הצדיקים לא יכולים לעזור לנו, רק אם אנחנו רוצים לעזור לעצמנו. וזה מה שיש לי להגיד. (פניה לנוכחות שבתקשור, העוסקות בזיכוי הרבים ובחיוץ הצניעות) -

אני יודע שחשוב לכם מאד הצניעות, וזה באמת יסוד עולם הקדושה. אין דבר חשוב יותר מקדושה, כי בתוך הקדושה הכל נכלל - גם שמירת הלשון, גם כל הדינים וכל החוקים, וכל עשרת הדברות - זה הכל מבוסס על קדושה, ואם אין לנו את הקדושה, אין לנו כלום. הנשמה הקדושה של כל יהודי לא יכולה לסבול טומאה, או לכלוך רוחני כלשהוא, הנשמה לא יכולה לסבול משהוא שאינו טהור, משהוא שאינו קדוש, ולכן, בלי קדושה אין לנו כלום.

אני רוצה עוד להגיד לכם, שכל הצדיקים

והצדקניות שהם הדוגמה של קדושה, ויהודים שרוצים לעלות בקדושה, להתקרב לקב"ה, אז שזה יהיה בפנים ובחוץ, בכל מקום ובכל זמן, וכל התנהגות, וכל מצווה שעושים, צריכים לדאוג שיהיה בכלום קדושה, ואז היהודים האלה יקבלו משיח צדקינו.

מעט מאד מתפללים באמת ומשתדלים באמת, ולכן עומד להיות מצב באמת כזה קשה, שה' ייקח מאיתנו עוד צדיקים שלא דעו, והם יעלו למעלה ויתפללו ויבכו על עם ישראל, והתפילות שלנו כנראה לא יהיו מספיק, ואז ירדו עלינו המכות הקשות של סוף העולם הזה, וזה כבר התחיל, אבל זה יחמיר מאד, יהיו דברים מדהימים ומפחידים, ובסופו של דבר, לא יודע כמה יהודים יקבלו משיח.

אבל כל אלה שיקבלו אותו בסופו של דבר, יהיו יהודים אמיתיים, נשמות שעמדו בהר סיני, שכנראה יש רק מעט מאד עכשיו בעולם הזה, אז כל אלה שהם יהודים אמיתיים ינצלו, לא משנה איפה הם, ומי הם, ה' יביא אותם לאמת, אם רוצים או לא. הערב רב יעלם ויחד איתו הרוב הגדול של הגויים שהם רשעים ועשו דברים רעים לעם ישראל משך כל הדורות.

לפני הגאולה השלמה תבוא עם כל הנבואות הקדושות של הנביאים של עם ישראל, ואז אם נעשה תשובה, נעבור את זה בקלות, אבל ברור שכל מי ששייך לשקר אפילו ברוחב של שערה לא יוכל לחיות בעולם של אמת, פשוט לא יוכל.

אתם לא מבינים? זה הסוף! כל הרשעים שהיו אי פעם הם כוליהם פה, כל העברות שהיו אי פעם עדיין נמשכות. אתם לא מבינים? צריכים להתפלל חזק, המצב היום הכי גרוע והכי קשה שהיה אי פעם.

אני מאד שמח שאני יכול לדבר מה שיש לי בלב, ה' שלח אותי במצב קשה מאד, ואני יודע שאני דוחה הרבה אנשים, ולא יכולים לסבול אותי, אבל אני נשמה מאד גדולה, ואני סובל מאד מאד ובוכה, גם על עם ישראל, ואני מאד מאד צריך תיקון, וזה התיקון שלי - לעזור לעם ישראל לחזור בתשובה. המסר הזה מאד עוזר לי.

(אחד הנוכחים שאל אם אפשר לשאול שאלות) אין מה לשאול, רוצים כבר את הגאולה, וגם לי נמאס להיות אוטיסט מסכן, אני רוצה לקחת גמרא וללמוד. פעם הייתי תלמיד חכם מאד, אדם חשוב ועכשיו אני כזה, אבל מגיע לי, וזה התיקון שלי ובי"ה אני שמח עם זה.

אני רוצה לומר - תתכוננו, הדבר החשוב ביותר כדי לשרוד חוץ מלהיות קדושים זה לבטוח בה', לא להתבלבל, לבטוח לגמרי בקב"ה, להאמין עם כל הלב שהוא מביא את כל הטוב ומביא גם את הרע, אבל יביא אותנו לטוב, ואם אין מה לאכול, הוא יאכיל אותנו, ואם צריך לשתות הוא יביא לנו שתייה, ואם צריכים מקום ללון הוא יביא לנו בית, מיטה וכל מה שאנחנו צריכים, לא לדאוג ולא לפחד.

בעוד זמן קצר נהיה כמו במצב של דור המדבר, לדור המדבר שיצא ממצרים, הכל היה ברור, הם קדלו את כל מה שהיו צריכים ישירות מהקב"ה, והאמת היא שגם היום זה הכל מה', אך בדרך כלל אנחנו לא מודעים לזה. עוד מעט הכל יהיה ברור ב"ה, צריך הרבה ביטחון לדעת לקבל את זה ולא למות מפחד ח"ו, צריכים לא לפחד! ה' יתן לנו ישירות כל מה שנצטרך, וחשוב מאד לא לשכוח - לבטוח בה'.

תתכוננו עם ישראל תתכוננו

יצחק אייזיק, כ"ה תשרי תשע"א 3/10/2010... ועל מה אנחנו חייבים לעשות תשובה? אנחנו חייבים להבין שהיהדות הולכת היום ומתפרקת, ה' ישמור. וכל זה בא מהערב רב שבינינו שמושך אותנו - גם החילונים, וגם הדתיים הלאומיים וגם החרדים, יאלילו הידוע שלהם, שזה עגל הזהב ומי שעובד לעבודה זרה הזאת יכול להיות חובש כיפה עם זקן ופאות או חובש כיפה סרוגה או אחד שהולך בגילוי ראש. רוב האנשים חושבים שהם יכולים להתאים את עצמם לחיות בעולם הזה, שזה עולם השקר, עם כל ההנאות הגשמיות - וגם לחיות בעולם של אמת. אבל זה ודאי בלתי אפשרי.

היהודים במצרים היו נחשבים כחרדים, ובכל זאת הרוב עבדו עבודה זרה. ואיך זה יכול שהם גם התפללו לקב"ה וגם עבדו עבודה זרה? כי זה

נתן להם הנאה רוחנית מצד הטומאה, והנאה גשמית במילוי התאוות שלהם. ואי אפשר היה להפריד אותם מזה. ולכן הם לא היו ראוים לצאת ממצרים ומתו במכת חושך, ל"ע. ופה זה אותו דבר. אי אפשר להפריד את עם ישראל מהטיפשות, מה"פרעם" [זלילה] במסעות, מהבגדים הפרוצים, מהטיולים ה"כשרים" כביכול, מהמסיבות והמכירות הגדולות, מכל העולם הזה שכאילו כשר למהדרין.

את כל זה הם רוצים להמשיך, וזה עבודה זרה. והם חושבים כמו היהודים במצרים, שחשבו שהם "עם השם", אבל הם "עם העבודה זרה" [עגל הזהב], והם לא רוצים להיפרד מזה.

מי שבאמת מחכה למשיח מבין שהדור הזה גמור. הדור הבא לא יכול להיות. חייב עכשיו לקבל משיח כי אם לא - לא ישאר כלום. כלום. העולם יחרב בלי כלום. ברוך ה' יש מעט יהודים אמיתיים, כמו במצרים. אולי עשרים אחוז. אולי פחות, אולי אחד מחמשים, אולי אחד מחמש מאות [מכילתא, פרשת בשלח], שכן מוכנים לקבל משיח ומחכים לו. אבל, אנחנו לא יודעים מה יהיה. ה' כבר יראה לנו. אני רק יודע שרוב היהודים בסכנה גדולה מאד.

ואני מזהיר את כולם, שאם לא יחזרו לקב"ה ולא יזרקו את כל הצעצועים של העולם הזה, ואם לא נסגור את עצמנו מהשפעה של העולם הגוי, לא יהיו ליהודים האלו שמירה נגד האסונות והענקיים, המכות המדהימות שיתקיפו את העולם יש מן השמים.

וכמו במצרים במכת חושך שרוב היהודים מתו, כי לא היו מוכנים לעזוב את מצרים ואת העבודה זרה של מצרים, גם בעתיד הקרוב היהודים שמעדיפים את העולם של הגוים עם "הכשר" מהודר, יעלמו כמו במכת חושך, ולא יזכו לקבל משיח צדקנו.

פתחו את העיניים עם ישראל!

אנחנו מקבלים הרבה אזהרות גדולות מאד ובולטות מאד. לא תוכלו להגיד "אבל הרב לא אמר לנו מה לעשות". כי זה דור שבדרך כלל שומע לרבנים מתי שנוח להם ובהרבה מקרים הציבור, בלחצים שונים, אפילו מכוון את רבנים. עם ישראל, כל אחד בנפרד יצטרך לחפש את האמת ולחזור לקב"ה.

הפעם זה לא יהיה כמו בשואה, שה' לקח גם את הצדיקים וגם את הרשעים. הפעם יהיה בירור. יבחרו משמים מי כן ומי לא, יהיה מאד ברור. הערב רב, שהם רוב היהודים בדרך הזה, [האר"י ז"ל (ליקוטי תורה, פרשת ואתחנן)] יעלמו. לכן תתכוננו עם ישראל, תתכוננו. אין זמן.

העולם הזה גוסס

יצחק אייזיק, מוצש"ק ויגש תשע"א (1/2011) העולם הזה גוסס, ואני רוצה לומר לכם שבאמת, באמת, זה קרוב. אבל לא סתם. אתם לא מבינים כמה שזה קרוב. ממש אפשר להריח את זה, אפשר לטעום את זה, זה כמעט פה. אני גם רוצה לומר לכם שהמצב של עם ישראל כל כך קשה וזה מביא אותי לדמעות. כי באמת מעט מבינים את האמת, מעט מאד, לא סתם. מעט מאד, ונראה שמעט מאד ישרדו, וזה עוצב מאד.

עכשיו יש רק דבר אחד לעשות, להחזיק בקב"ה. לא להסתכל לא לשמאל ולא לימין. אני יודע שהסוף קרוב וכמה שה' ינעם אותנו ויפחיד אותנו, והכל, לא לעזוב אותנו, לא לעזוב אותנו לרגע. אם לא נעזבו אותו כמה שהוא מנענע אותנו וכמה שאנחנו טועים אבל אנחנו ממשיכים להחזיק בו אז אנחנו נשרוד איתו. הוא זה שיציל אותנו, רק הוא. הוא הריבונו של עולם, ורק אם אנחנו נחזיק בו אז נשרוד. עוד פעם ועוד פעם. תעברו על זה, רק אם נחזיק בו, נחזיק בחבל שקשור אלינו, אנחנו נשרוד, נשרוד לנצח. אתם שומעים! לשרוד לנצח! וזהו.

לא יכול לתאר את זה

דניאל, ד' שבט תשע"א 9/1/2011... עם ישראל, עם ישראל, נמאס לנו כבר לתת מסרים, נמאס לנו כבר לתת תוכחה, קשה לנו כבר לבלות עם הרבה דמעות על העם האהוב ביותר של הקב"ה.

עם ישראל, אהובת ה', תחזרו, תחזרו מרצונכם הטוב, שלא נצטרך לסבול יותר ממה שסבלנו עד עכשיו, כי בסוף הגלות הארוכה הזאת, תהיה לנו, נאמני ה', חיים כל כך טובים,

כל כך מאושרים, כל כך שלמים, שאדם בימינו לא יכול לתאר את זה.

ולהתכונן לסוף של העולם הזה

מחנח, ה' חשון תשע"א 13/10/2010 (שיחה עם מספר רבנים העוסקים בחיזוק).

...רוב החברה החרדית בתרדמה, אנחנו שיכורים לגמרי מהגשמיות, וה' שופך עלינו מים קרים כדי להעיר אותנו ולהביא אותנו לאמת. אנחנו צריכים לנסות להעיר את הנשמה היהודית שבתוך כל יהודי, זה התפקיד שלנו, אבל יש הרבה יהודים שהם ערב רב ולא נצליח, אבל ב"ה צריכים לנסות. הדרך לעשות את זה, זה ללכת מאחד לשני, לחזק אותם, לחלק חומר וכו'.

עוד מעט יהיה הרבה יותר קל כי העולם עומד להתהפך, כל אחד יכול לראות את הסימנים הטבעיים והעל טבעיים, מזג אויר משונה, רעידות אדמה בכל העולם, הבעיה עם הנפט במפרץ מקסיקו שיכול לגרום לכפור שלא היה אלף שנים באירופה ובמזרח ארה"ב. נהר הדנובה הידוע שעומד להיות מזהם מדליפה ממפעל אלומיניום, ועשרה מליון אנשים שותים מהמים שלו, ומה צבע הזיהום? צבע אדום, כמו מכת דם. וזוכרים את המכה עם מילויני הצפרדעים בסין?

ואולי קצת מצטיק, אבל באמריקה יש מכת כינים, הולכים לחנות יוקרה, קונים מיטה שעולה הון, וחוזרים הביתה עם פשפשים, וזה משהוא נפוץ באמריקה, עד כדי כך שיש חנויות גדולות שסגרו את המחלקות האלה.

זה רק קצת ממה שקורה בעולם חוץ מהמלחמה עם הוירוסים והמחשבים שאנחנו לא שומעים, כי היום בעלי אינטרסים שולטים גם על החדשות.

דמוקרטיה? זה היה הדגל של ארה"ב ואירופה שכל הזמן נפכפו עם זה, וזה מת. עכשיו אין דמוקרטיה כבר. זה לא מדהים? אמריקה עוד מעט תהיה דיקטטורה, וגם כנראה אירופה. נו אז מה עוד אתם רוצים.

בנימין הוא הצדיק שלנו.

הוא בא לעולם הזה

בהתנדבות נטו לעזור לאנשים,

הוא לא מדבר בכלל, הוא שקט,

אבל הוא ענק בנשמה

הוא נשמה בגוף של קדושה.

והמצב הכלכלי הולך ומחמיר, אולי נפילת הכלכלה באירופה ובאמריקה תעיר אותנו, זה לא משנה איך שהם מקפיצים את הבורסות, זה הכל מלאכותי, זה רק כיסוי, והכסף עוד מעט לא יהיה שווה כלום.

אני דואג לחוסר הצניעות שנכנס להרבה בתיים של נשמות יהודיות, אני דואג לליבה שנכנסה להרבה מקומות שבוים שלנו, אני מודאג שבנות מבתי ספר שנחשבים לחדרים ביותר, הולכות לקניונים ולפארקים, שכלם שם חילונים, עם השפעות גרועות ביותר של חוסר קדושה מהעולם הזה. אני מודאג מהגברים שסובלים מחוסר צניעות גם במחשבה וגם במעשה. ואם תבדקו כמה ששומרים כמו שצריך טהרות המשפחה, אני חושש שיהיו לכם הפתעות גדולות ומרות.

כל יהודי צריך לחזק את הביטחון שלו בקב"ה, לא לפחד מכלום, לא מחוסר כסף לדירה לילדים, לא לפחד מבעיות בריאותיות, בעזרת ה' זה יהיה בסדר, צריכים רק לבלוט בה' **ולהתכונן לסוף של העולם הזה כמו שאנחנו מכירים אותו**, להכין את עצמנו לקבל את משיח צדקנו, לסוף הגלות. בהחלט לא יהיה קל, אבל נראה ניסים ונפלאות יותר מהמכות של מצרים.

זה יהיה כמו לצאת מבית הסוהר. בדיוק

אלתר, כסלו, תשע"א 11/2010

גם אני מחכה מאד למשיח. ואתם אין לכם בעיות? באמת הכל שטויות. בוכים פה יום וילילה איפה משיח, איפה משיח. תנסו ח"ו פעם להיות אוטיסט, ואז תדעו מה זה בעיות. כל השטויות שלכם עם הבעלים עם האבות עם האמהות הכל שטויות. גם עם המחוחתנים... הכל שטויות.

אני רק רוצה לומר לכם שאני למדתי מזמן, שכל הקושי בחיים זה הסיבה שהגענו לעולם הזה. וצריך לקבל את זה בשמחה ולהלחם עם

עצמנו ועם הסביבה, נגד היצ"ר.

ואנחנו עם זה גומרים את התיקון שלנו. אבל עכשיו בעולם החשוך הזה עם כל השקר כל הדברים הקשים, אני לפעמים כמוכם מאבד את הסבלנות ולא יודע מה לעשות. אני כועס ומרגיש כמו סכין בתוך הקישקעס. והכאב הזה הכי קשה שיש בכלל, ואני יודע שכולכם מרגישים את הסכין הזה לפעמים. וזה הרגשה גם של בדידות נוראית. ואני יודע שזה דבר הקשה ביותר שיש בעולם הזה. הרגשה של בדידות, הרגשה של אבדון. הרגשה של ניתוק מהטוב. אבל צריכים להלחם. גם אני נלחם. נלחם ונלחם ונלחם.

יום אחד, הכל יעלם, כל הרע יעלם, וזה יהיה כמו לצאת מבית הסוהר. בדיוק.

העולם הזה זה בית הסוהר, בית הסוהר. (בית כלא) והסוהרים הם רשעים, רשעים גמורים ואין לאן ללכת. אפילו אלו שבבית הסוהר אתנו - רשעים. כל כיוון שהולכים מרגישים את השקר ואת החושך. אבל באמת בעתיד הקרוב, באמת קרוב, הכל ישתנה. רק צריך סבלנות עד אז. ובאמת אני רוצה לראות אם יהיה לכם את הכח, את הביטחון העז לעמוד במה שמחכה לנו. אמנם בצורה מסויימת זה יהיה קל יותר, וכולם יעמדו בזה. אבל חלק לא ישרדו, חלק גדול. וכשוראים שנופלים על שמאל ועל ימין, נראה כמה כח יהיה לנו, כמה שלא נפחד, כמה שלא נרצה את השקט. השקט של השקר.

אוי, מה אני מדבר. אני אפילו לא יודע, אני מבובלל גם. אבל אני רק מבקש מכם לא לאבד את הכח. כח רצון להיות עם הקב"ה, לעשות את רצונו תמיד, לא לשמוע לבני אדם. רק לשמוע את הקול דממה דקה שבתוך כל אדם, כל יהודי. רק זה. לצערי הרב אפילו רבנים בדרך כלל לא יכולים לעזור, רק הקול דממה דקה בתוך כל יהודי, זה הכל.

תקשיבו טוב! לכולם יש דברים שמושכים אותם מהדרך, שהם בטוחים שצריכים ללכת. וזה המבחן, שאברהם אבינו הלך לעקדה כמה שלוחים שלח הסיטרא אחרא הרע לעצור אותנו, שהוא לא יגיע למצוה הגדולה שהוא חשב שצריך לעשות. אבל זה גם היה יכול לבלבל את אברהם אבינו. תשים את העיניים על האמת ולא לעזוב את זה. צריכים בעקשנות ללכת לכיוון הנכון ולא להסתכל לא לשמאל ולא לימין. ולא להתבלבל.

צריכים לשבת לעשות קצת התבודדות, ולעשות חשבונות, האם זה יכול להיות סיטרא אחרא או שלא. תחשבו. תעשו את זה הגיוני, תהיו אמיתיים עם עצמכם. האמת לא באה בקלות, צריכים להלחם עם הסיטרא אחרא על שמאל ועל ימין. ובתוך עצמנו.

עבדים אנחנו.

יצחק אייזיק, י"א בטבת, תשע"א 18/12/2010 אתמול זה היה עשרה בטבת. זה מאד מפחיד, מאד. זה היה יום שישי השנה, וזה דבר גדול, כי זה כמעט שבת, הגאולה, משיח, בית המקדש, הקורבנות וכו'. ואנחנו מגיעים ממש לגאולה. ואני מאד מודאג. מעט מאד אנשים יודעים מה שקורה, כמו שהיה במצרים. השם יעזור לנו.

אני מאד מודאג. אנחנו לא מודעים לכך שדברים קורים, אבל קרו השבוע. באמת קרו. והעולם נופל ונופל למטה. העולם עבר השבוע התדרדרות גדולה כלפי מטה. גם כלכלית, גם מזה האוויר, ובכל צורה ובכל מקום.

ברחבי העולם תתחיל עוד מעט אלימות הרבה יותר קשה, הפגנות, מהומות וכו' כי האנשים יתפסו שהם נהפכים להיות עבדים. כשיתברר להם שלא יהיה להם מה לאכול או שלא יהיה להם כסף בשביל השכר דירה. והמצב לא ישתנה, עד שהם יכירו בזה שהדרך היחידה לחיות - זה לעשות מעצמם עבדים. ואז כשיודע להם שהם עבדים - הם ישתגעו.

אנחנו גם מחכים למלחמות מפחידות ביותר. הטבע יפגין נקמה על הרע שבני האדם גרמו לטבע. ואחרי המצבים המפחידים ביותר האלה, ה' יגלה את עצמו בצורה כזו, שהרבה ימותו מפחד. רק אלה שבטוחים בו ויש להם קירבה אליו יוכלו לעמוד בזה, ויהיה להם כח לעמוד בהתגלות הענקית שתהיה, והם יהיו זכאים לקבל משיח צדקנו. התוכניות של ה' יהיו עוד מעט הרבה יותר ברורות.

אני רוצה לומר שיצאנו ממצרים מעם לועז, ועכשיו יש לנו שעבוד "מצרים" עוד פעם, אבל הפעם לא רק במצרים, ולא רק ליהודים, אלא בכל העולם! יש תכנית שרק עכשיו הולכת ומתגלית לאט לאט.

יש כיום את דור המבול, יש את דור ההפלה שזה אדום, ויש את הערבים, הישמעאלים ואת היהודים. דור ההפלה רוצה לשלוט על כל העולם. הם כבר שולטים פחות או יותר על כל המערב, וברור שהלוונה למלוכת אדום, ועכשיו הם הולכים לחפש לשלוט על מוקומות אחרים. אבל אמריקה, קנדה ואירופה, אלה כבר בידיהם שלהם.

והם, אנשי העסקים הגדולים האלה, שולטים כבר על האוכלוסיות של כל הארצות האלה. והם מורידים את כח הכסף בכוונה. זה גורם לעוני ולכל הבעיות שהעוני גורם. ואנשי העסקים האלה יצרו גם את הארגונים הטוריסטיים, כדי להפחיד את בני האדם, ולשכנע אותם שרק הממשלות והממשטרות וכו' יכולים להציל אותם מסכנה, וע"י כך המשטרה תוכל לשלוט. הם מפחידים את בני האדם עד כדי כך שיתנו להם פשוט לקחת את השלטון. ויוותרו בקלות על הדמוקרטיה שכל כך מאמינים בה. למעשה אין כבר דמוקרטיה, היא נגמרה. וחרונו לעבדות מצרים, פרעה ואנשיו.

והם רוצים לשלוט על כל העולם, לשלוט על כל דבר שאדם צריך בשביל לחיות. הם לא יאפשרו מצב שאדם יוכל לגדל את האוכל שלו בחצר, שיהיה לו איזה עז לצורך חלב או כמה תרנגולות לביצים או שחיתה, או כמה עגבניות ומלפפונים. לא! הם רוצים לשלוט על המים, על האוכל, על החשמל, ועל כל מה שאדם צריך בשביל לחיות. לאדם הרגיל לא יהיה מספיק כסף בשביל לקנות מה שהוא צריך, דואגים שהאינפלציה תהיה ענקית, וערכו של הכסף ירד וירד.

וזה כבר התחיל. ויש הומוות קשות באירופה, וזה יגיע גם לארה"ב. אלא שהאמריקאים עוד חושבים שיש להם דמוקרטיה. העם עוד חולם שאובמה הדמוקרטי יצא עוד שנתיים. וזה שטות, כי גם בוש הרפובליקני היה בשליטתם.

זהו, נגמרה הדמוקרטיה האמריקאית הגדולה ביותר בהיסטוריה, אבל לא רק באמריקה, אלא גם באירופה. הדמוקרטיה נגמרה. והגויים בארצות המערב כבר מתחילים להיות עבדים. מנהיגי דור ההפלה של היום גידו מי עבוד, ומי יחיה, ומי יאכל ומי לא. הכל הם יחליטו בשביל רוב האנשים בעולם. והתכנון שלהם זה להקטין חברה את רוב אוכלוסיית העולם, כי יש בעולם יותר מידי אנשים. הם רוצים להיות כמו אלה שבנו את מגדל בבל.

ואיפה הערבים הישמעאלים נכנסים לתמונה? דור ההפלה לא יוכל לשלוט עליהם. הערבים לא כל כך רוצים לעשות מה שאלה השולטים על אירופה רוצים שיעשו, כי הם לא מוכנים להיות עבדים. ותהיה מלחמה גדולה ביניהם.

ואיפה היהודים נכנסים לזה? כולם שונאים את היהודים. לא משנה מי. אז ליהודים יש סכנות מכל הכיוונים, והמצב גרוע מאד. תתחיל אנטישמיות עוד יותר חזקה בעולם. ובהולנד כבר אמרו ליהודים שאי אפשר לשמור עליהם, שכדאי להם לצאת משם.

לגבי הארץ, פה בודאי יש יהודים עשירים ופוליטיקאים שגם רוצים להצטרף לסדר העולמי החדש, ודאי. אבל האם הסדר הזה ישלוט על ישראל? דאי לא יודע. אבל נראה, למה לא, יש כאלה שרוצים שיהיה ככה. העם כן בארץ ישראל הוא עם בכלל לא חכם. הם רק רוצים את הגשמיות שלהם, וחוז' מזה לא מעניין אותם כלום. לכן הם לא יכולים בכלל להבין מה שקורה היום. הם חיים עוד במושגים של שנות החמישים והשישים, והם עדיין לא יצאו מזה. הם רק רוצים שקט כדי שיוכלו לחיות ולהנות. לשבת ולהנות מהגשמיות שלהם.

אבל לאט לאט גם הישראלים מבינים שרוב הגשמיות זה שקר. לאט לאט לא יהיה כסף לשום דבר. ובמצב כזה עדיף יהיה לסגור את הדלת ולא להיות חלק של מה שקורה. אבל תהיה בעיה של אוכל ומים וכו'. אז נראה איך זה מתפתח. ומי שצמוד לקב"ה, מחזיק ב"חבל", לא צריך לפחד. ה' יתן לו גם מים, גם אוכל, וכל מה שהוא צריך.

אז בואו נחזור לתיאור המצב בעולם. האנשים שרוצים לשנות את העולם ל"מצרים אחת גדולה"

רוצים גם לשלוט על הטבע, וזו טעות מאד גדולה שלהם, כי הטבע יצא אותם תמיד, כי הטבע הוא לא כמו בן אדם חלש. השם יצר את הטבע הרבה יותר חזק מן-האדם, אבל הם חוצפנים גדולים והם בטוחים שגם על הטבע הם יכולים למשול. והם כבר עשו נזק רב, והטבע כבר מאד מאד השתנה, והוא מכה אותנו, והאדם לא יכול לעשות דבר, ולא משנה כמה כסף שיש לו.

ועכשיו יש שלגים באירופה, וגם לפני כמה שבועות היו שלגים וקור איום ונורא. זה בא בטוח מהקב"ה, אבל בנוסף לזה, זה נגרם מהרשעות של ה'בן אדם, מהחוצפה של ה'בן אדם, דור ההפלה, אדום, מצרים. יהיו הרבה אסונות טבע עצומים, יהיה גם מצב פוליטי קשה ביותר, ויהיו מלחמות.

אבל בסופו של דבר, כאשר בכל העולם יהיה בלגן גדול, תוהו ובוהו, הקב"ה יוריד על הגויים, ועל הערב רב ועל העמלקים ועל האדומים ועל הישמעאלים את כל המכות שהיו במצרים ועוד יותר. ועוד יותר. וכל הרשעים לפני שימותו לנצח יגידו: 'אין עוד מלבדו'. זה יהיה הסוף שלהם, וזה יהיה הכר מאוחר מדי עבורם. כמו המצרים שראו איך ה' היה מכה אותם, ולא יכלו להינצל.

וליהודים הנאמנים לקב"ה עם כל מהותם, יהיו ניסים ונפלאות במעמד שלא היה מאז מתן תורה. ואיך אנחנו נגיע לזה? רק להחזיק ב"חבל" של הקב"ה. הצניעות, הבגדים הארוכים והרחבים, המטפחות, ה"שאלים", הסינרים והרדידים ישמרו עליכן. (התקשור לזה לפני קבוצת נשים חרדיות). ומה ישמור על הגברים? לימוד התורה לשמה, תפילין, טלית, ציצית, הפאות והזקנים, התפילות, החסד, שמירת הלשון שלנו, שמירת הברית, הצניעות, הביטחון בקב"ה, והרצון ללכת בדרך ה' - רק זה מה שישמור עלינו.

תתכוננו עם ישראל תקיעת השופר כבר התחילה תתכוננו אם רוצים לחיות אם רוצים לחיות לנצח

ואני יודע שהכול מבלבל, ולפעמים קשה לדעת מה לעשות, אבל אם נחזיק בחבל, לא משנה מה שלא יהיה, אפילו אם יש לנו הרגשה שעשיתי איזה עבירה, צריך להחזיק כל הזמן בחבל, וה' יציל אותנו. לא לעזוב, פשוט לא לעזוב.

המצב של היום מאד עצוב. וזה לא מספיק חזק מה שאמרתי. זה הרבה יותר מעצוב, זה קורע את הלב. אין הרגשה של יהודים באמת. הנשמה היהודית כיום מכוסה עם שכבות רבות של גשמיות, רעיונות ומחשבות גויות, אין לנו את היידישע נשמה, הנשמה היהודית של פעם.

ומה אנחנו צריכים לעשות? לקנות את כל שכבות הלכלוך והרפש הסובבים אותנו, לחפש, לחפור עמוק ופרנס עד שמגיעים לנשמה היהודית, שהיא הקשר הישיר עם הקב"ה, צריכים למצוא את זה, ולהביא את זה בחזרה למה שהיה פעם. וזה לא קל, צריך להתאמץ, לעבוד על זה, לוותר על צעצועי עגל הזהב שאהבנו, לוותר על מנהגי הגויים שהורגלנו, להתפלל ולבכות לקב"ה שיפתח לנו את הלב, שנוכל להגיע לאמת שאין עוד מלבדו.

ואם אנחנו לא נעשה את זה, לא נעשה תשובה אמיתית, הקב"ה יביא אותנו לאמת, אבל תדעו שזה יאב, אוי לנו, אוי לנו. ה' יעזור לנו שבאמת נוכל לחזור בתשובה שלמה ולזכות לקבל את משיח צדקנו.

שאלות ותשובות

ש. מתי זה יקרה?

ת. זה יכול להיות בשניה, וזה יכול לקחת עוד זמן. אני לא יודע כמה. אבל דבר אחד אני כן יודע

- שזה כבר קורה. ואם תחזיקו חזק בחבל יהיה לכם הרבה חיון, חיוזק, ואתם לא תרגישו כמו כל המסכנים והעצובים בעולם הזה, ואפילו שכל העולם יהיו עבדים - אבל מי שמחזיק בחבל לא יהיה עבד. כל הרע חייב לצאת, כל הרע חייב לצוף למעלה כדי שכל השקר ייחסף, ואז ה' יגמור עם השקר, עם היצר הרע בבית אחת.

כן, כן, יש בישראל כאלה שהם שייכים למעשה לדור ההפלה. הם "כאילו" יהודים והם גם רוצים

לשעבד את היהודים בארץ ישראל. הרי כל הזמן הם רצו מדינה כמו כל המדינות, אז זה נהיה בדיוק אותו הדבר: מדינה כמו כל המדינות, וזה קרה בלי מלחמה, התרבות הרבה כבשה את ארץ ישראל בלי מלחמה, והערב זה יכול לשמוח, ובמיוחד אלה שהם בשלטון. וכמו בכל העולם הדמוקרטיה הישראלית נעלמה מזמן.

ובכל העולם היהודים יסבלו באופן מיוחד, כי לא בנו את בתי הסוהר בכל אמריקה רק בשביל גויים מסכנים. בארה"ב יש כבר רדיפה נגד היהודים אבל בשקט. הרבה יהודים כבר יושבים בבית סוהר. ובאירופה רמת האנטישמיות גוברת והיא עולה על זו שהייתה לפני השואה.

כאשר התחלתי לתקשר עוד כשהייתי ילד, בערך לפני 20 שנה, כולנו חשבנו שהמשיח כבר בא. ועדיין לא הגיע. אבל לא לדאוג, הוא כמעט מוכן לגלות את עצמו, וכל אלה שמחזיקים חזק את החבל, יזכו בעזרת ה' לקבל משיח צדקנו.

ש. מתחילים עכשיו ימי השובב"ם, ימי תשובה במיוחד על עניינים של קדושה. 'שוב בנים שובבים', איך אפשר להגדיר את התפקיד שלנו בימים אלו, יש הרבה בלבול, הולכים לקברי צדיקים וכו'.

ת. מה אני יכול להגיד. כל בן אדם עם הכי פחות שכל יכול להבין: צריך לעשות תשובה! כל יהודי הכי פשוט יכול לפתוח את העיניים ולהסתכל בכל מקום, ברחוב, בישיבות, בבתי ספר, בכל מקום, בבתיים ולראות שיש לנו בעיה קשה. שאנחנו עוברים כל יום עבירות קשות, ובמיוחד בקדושה, ובשמירת הברית. אז מה יש לעשות?! לא צריך רק ללכת לקברי צדיקים! צריכים לשבת על הרצפה, לקרוע את הבגדים, לשים אפר על הראש ושק על הגוף, ולבכות, ולבקש מחילה, ולהחליט שאנחנו נשוב להקב"ה ולאמת.

ש. ישנו מאמר של המשגיח הרב יחזקאל לוינשטיין זצ"ל בספר 'קובץ שיחות' וכן בספר 'פאר הדור' שמדבר על הגאולה, שהעולם עומד לקראת סיום במתכונתו הנוכחית, ושלא כולם יזכו, והצורך בהכנה הרוחנית כדי להיות ראויים לימות המשיח וכו'.

ת. אתה רוצה לשאול אותי אם הוא צודק? אני אפילו לא מגיע לברכיים שלו. אני רק אגיד שברור שאנחנו צריכים להיות מוכנים למשיח. ולכן לא להתלונן על זה שבסוף זה לוקח קצת יותר, כי אפילו כל אחד שיושב פה יודע שלפני שנתיים לא הייתם מוכנים כמו היום. רציתם משיח מאד, אבל בתוך עצמכם המצב הרוחני היה יותר ירוד ממה שעכשיו. גבתם, גדלתם, והוספתם משקל רוחני. וזה מאד חשוב, כי עכשיו אתם יותר מוכנים לקבל משיח. צריך לשמוח עם כל רגע ורגע. הקב"ה עושה את זה עם תוכנית. זה לא סתם שפתאום אפשר לבקש ממנו לדלג על חלק של העבודה. הקב"ה רוצה להכין אותנו לקבל משיח צדקנו. וזהו המצב עכשיו, להכין אותנו. לסמוך רק על הקב"ה. עם כל הצרות רק עליו לסמוך, ולא לפחד.

ש. מה בקשר ליוכחים בנושא הגיור?

ת. הרשעים רוצים לגמור את היהדות, זה ברור. הם לא רוצים שישאר יהודים אמיתיים. וכמו שאמרתי יש מספיק פוליטיקאים ועשירים פה שרוצים להיות חלק של הסדר העולמי החדש. והם גם רוצים שזה יהיה חלק של "מצרים", שישראל תהיה חלק ממש של אירופה ואמריקה וכו'. אלה התוכניות שלהם, אבל לקב"ה יש תוכניות אחרות.

ש. אנחנו לפני אחד השינויים ההיסטוריים הענקיים ביותר מאז יציאת מצרים?

ת. זה הענקי. זה הסוף. אין אחרי זה כלום. כלומר, יש אבל לא בעולם כמו שמזכיר לנו.

ש. מה הולך להיות פה בארץ?

ת. מי שמחזיק בחבל של הקב"ה ישאר יהודי, ומי שלא - יהפך לעבד של פרעה. והצדיקים שיוודעים את האמת שמחים כי הם כבר מרגישים את הסוף. אני רוצה לומר לכם שמהרגע הזה, תתחילו לראות את הדברים הרבה יותר ברורים. את הכל. ולא לפחד. ה' ישמור עליכם בניסים גדולים וגלויים מאד, ולא לדאוג ולא לפחד.

בוכים קצת וממשיכים עם המסיבה

תקשור עם מנחם, י"ח טבת תשע"א
כן, כבר בחדשות אנחנו רואים שיש דברים מפחידים. במיוחד שומעים על מזג האוויר, אבל

יותר מזה יש בעיות שקוראים להם ביטחוניות, ובעיות אחרות שונות קשות שיופיעו בעתיד הקרוב. ויום יום נחשפים דברים איומים, שקרים גדולים שאף אחד לא היה מאמין שהם קרו, וקורים. אי אפשר לסמוך על שום דבר. והקב"ה גורם לזה, שהעולם הזה כמו שאנחנו מכירים אותו, קורס מכל הצדדים. ומעינין מאד שאנשים עדיין מטיילים ומסתובבים כמו שלא קורה דבר. תראו באירופה. היה שלג וקור איום ונורא. אנשים נתקעו בשדות תעופה בלי חימום, בלי אורות. ולא אכפת לאף אחד. כי ברגע שיגמרו השלגים והמזג האויר הקשה יעבור ימישניו לטוס. ברגע שנגמר השלג באירופה המונים ברחו מהארץ לטוס לאירופה, בלי בעיות. בלי פחד. וזו הגישה בכל העולם. כאשר הסכנה נעלמת - אנחנו ממשיכים בכוח את חיי השקר. אבל זה יגיע לטוס.

בינתיים, האסונות הגדולים היו בארצות העולם השלישי. אבל לאט-לאט או לא לאט-לאט, מהר מאד, זה יגיע לעולם המערבי. לא בצורה של הרבה שלג ומצבים לא נוחים, אלא במצבים מפחידים ובאבדות גדולות של חיי אדם. ואני מזוהר אתכם: תחזרו בתשובה! 'שמבליים', תחזרו בתשובה! אני לא יודע מילה אחרת, איזו מילה חריפה יותר שאני יכול להגיד: תחזרו בתשובה. אתם לא רואים שהקב"ה הוא ריבוננו של עולם? בתחילה ה' ניסה להחזיר את היהודים בתשובה ע"י אסונות אישיים, במחלות קשות ל"ע, מצבים קשים, אבל זה לא גרם לרוב האנשים להתעורר. חלק קיבלו את המסר ברוך ה', אבל הרוב לא. כל כך הרבה מצבים קשים שיהודים עברו יום יום: מקרי מות משונים, בעיות פרנסה, בעיות משונות בשלום בית, ובודאי כולנו יודעים על הרבה מחלות קשות, שהרבה מאד יהודים סובלים מזה, לא עליו.

אבל זה לא אמר אחד חוץ מכם. מעט התעוררו מזה. רק כמה התעוררו מזה. וכשניו יהיה הרבה יותר קשה. יהיו אסונות טבע הרבה יותר גדולים. וגם אנחנו מחכים למלחמה ענקית. אבל זה לא מפחיד בינתיים אנשים.

אנחנו מאד מאד רוצים שהרבה מאד יהודים יקבלו את פניו של משיח צדקנו. אבל העולם כולל רוב היהודים באופוריה עדיין, ובחלום, ולא רוצים להשתחרר מזה. וכל הרשעים שמנסים להשתלט על העולם לא יצליחו. ה' יגמור אותם, ובקלי קלות. הם יעלמו מכל העולם. ואולי אז, רוב האנשים בעולם כולל רוב היהודים, יבינו. אבל - אולי לא, חס ושלום, מי יודע. אני אישית נדהם איך שלא מתעוררים, איך שלא רוצים לדעת. אוי טאטא טאטא, תעזור לנו! תעזור לעם ישראל. אין לי עוד מה להגיד.

שאלות ותשובות

ש. איך אפשר לחזק את האנשים לתשובה?
ת. אני לא יודע איך להביא את עם ישראל לבני, נכון, יש אחדים שבוכים ושכואב להם, ואני מאמין שהם יקבלו משיח צדקנו, אבל יש אחרים שלא רוצים לבכות, רוצים לשמוח. רוצים את עולם השקר. וכל כך הרבה אסונות עברו ולא מזיז אותם. בוכים קצת וממשיכים עם המסידים. והקב"ה מחכה רק לדבר אחד: שהאדם, ובעיקר היהודי, שהוא פשוט יבין בשניה אחת שעגה"ז זה פשוט חתיכת מתכת. ולא יותר. וזה לא נותן לו חיים, וזה לא נותן לו עולם הבא, וזה לא מביא אותו להקב"ה שהוא ריבוננו של עולם. וברגע שהוא יתפוס שכל מה שהוא חי על עכשיו בעולם של השקר, שזה באמת שקר, שהאמת היא רק עם ריבוננו של עולם, אז הוא יחזור בתשובה, והגאולה תוכל להגיע. אבל כמו שכולם או הרוב לפחות מסתובבים כמו מסוממים, אני לא יודע מה יהיה. מסרים של גליה, תשס"ח

למזכה את הרבים יש בשמים היכל מיוחד

בוא יבוא משיח צדקנו! הזמן כבר הגיע! אנו מחכים עוד לאחרונים המאחרים. אז בואו אֶחָי ואחיותי המאחרים והזדרזו להגיע כבר, כי מחכים לכם. הקב"ה לא רוצה להתחיל את השמחה העצומה המצפה לנו ולעולם לפני שיגיעו כל בניו ובנותיו האיטיים, העצלים והמאחרים. עוררו בנים שובבים, שובו אלי ואשובה אליכם. השמחה הגדולה מצפה לעם ישראל, הכל תלוי רק בנו, אנחנו יכולים לקרב כל אחד את חברו ושכנו ובני משפחתו, להפיץ תורה וקדושה ולזכות את הרבים, כל המזכה את הרבים יש לו בשמים

היכולות מיוחדים, כי כל אבא שבניו התרחקו ואבדו לו, ומישהו חיפש אותם והתאמץ ומצא אותם והשיבם לאבא האוהב. יתוגמל בתגמול הולם ביותר, אז אזורו עוז ותעצמות וכל אדם מישראל ינסה לקרב בדרכי נועם את כל מי שיוכל. לא להתעלם מאחיו, עזוב תעזוב עמו. זו מצווה עצומה. וזה ימנע הרבה צער כאשר נראה את אחינו הרחוקים שלא יכולים להשתתף בשמחת הגאולה הקרובה, הם לא יוכלו להתקרב למעגל הרקודים, הם יהיו מנודים ומרוחקים לעצובים ובוכים, והשמחה שלנו לא תהיה שלמה בלעדיהם, לך עשו מעשה עוד היום ונסו לקרב כל יהודי ויהודיה לאבינו שבשמים, ותבואו על הברכה בע"ה.

גוג ומגוג

גוג ומגוג הוא כינוי מתמשך לצרות של עם ישראל בכל הדורות, בכל דור יש קצת גוג ומגוג והכל חבלי משיח, אבל יהיה עוד גוג ומגוג גם בדור שלנו לצערנו והוא יהיה קשה מאוד, אבל אני שוב מזכירה שהכל חבלי לידה לקראת לידת העולם החדש, שלא יכול להיוולד ללא צער וייסורים, והכל לטובה ולברכה, כל מה שקורה לנו בעולם הכל לטובה למרות שלפעמים זה נוגד את ההגיון, כי המשיח כבר בפתח, ורוב הצרות של גוג ומגוג בדורות יפלו על הגויים להיפרע מהם, כי יום נָקָם קָרָב ועת שילומים קרובה, והכל דין צדק מוחלט, וכל מי שהזיק כחוט השערה ליהודים בכל הדורות יבוא בקרוב על עונשו הקָשָׁה, גם אם יהיה צורך במחיקת ארצות שלמות מתחת פני השמים, הכל כשר בעת הגאולה השלמה של עם ישראל הקדושים, והכל תלוי בכל אחד ואחד מישראל, כמה יתרום את חלקו לקרב הגאולה בקלות וברחמים.

עכשיו זה הסוף

**תתחילו לזוז מארצות הברית
ולא כדאי לזוז לקנדה, מקסיקו או
לאירופה
או לשום מקום בעולם
תזוזו לארץ
אפילו אם אין לכם פרוטה**

גוף ונשמה אמא האדם כשהוא נפטר הוא מְשִׁיל מעצמו את הגוף הגשמי שבו היה נתון מיום שנולד, כי הנשמה רוחנית ומתפרדת מהגשמיות כאשר הגוף נפטר ולמעשה כאשר הגיע זמנה לעזוב את העולם הזה, כאשר היא מסיימת את תיקונה, או את הזמן אשר הוקצב לה לצורך תיקונה בעולם הזה. אבל יש נשמות שלא מסיימות את התיקונים והמטלות שלשָׁמָם הגיעו לעולם הזה ואז מצבם בכי רע, כי הן עולות לעולם העליון מבוישות, לא הצליחו בְּמִשְׁמֵיהֶם. זו הרגשה קשה של בושה ושל כשלון, זה הצער הגדול שיש לנשמה של אָלוֹ שֶׁלֹּא הצליחו לתקן בעולם הזה ולשוב לאבינו שבשמים ולהבין שיש בורא לעולם והכל מאתו יתברך, ויש לנו תורה שנתן לנו בהר סיני להורות אותנו את הישר לעשות לטובה ולברכה ולאושר ובריאות ושמחה וקרוב הגאולה של העולם וגילוי המשיח.

אז אָלוֹ שֶׁכֵּן הֵיוּ צַדִיקִים בעולם הזה וטרחו ויָגְעוּ וחיפשו ומצאו את האמת והסתתרתה לך בתוך תעלומות העולם הנעלם הזה, הם שלמדו תורה וקיימו מצוות ה' יתברך וסיימו תיקונם בהצלחה, הם אלה שכאשר הנשמה שלהם נפרדת מהגוף הגשמי מעולם הגשמיות הגסה, הם מיד עולים לעולם רוחני דק ומזוקק ומואר מאושר, וכמובן שמקבלים מיד את הגוף הרוחני שהם הכיניו להם בעולם הזה בזכות המצוות שעשו וקיימו למען ה' יתברך ולמען קרוב גאולת ישראל וגאולת העולם. הם מקבלים לבוש לנשמה, כי הנשמה בעולם העליון אין לה אפשרות להתבונן בְּמַראות העצומים והמדדהים שמצפים לה, כי היא חייבת גוף, כלי שיכיל אותה, כלי טהור וקדוש כמותה, שמגן עליה מפני הקדושה העילאית העצומה בשְׂמֵי העליון הרוחניים, שם חייבים גוף, כי אחרת מקבלים הרבה פחות הנאות ושפע ואורות. והגוף שנוצר ונטוּהָ מהמצוות שלנו בעולם הגשמי הקשה הזה, מהווה לנשמה מִגָן כְּדֵי שֶׁלֹּא תִישַׁרַף מגודל הקדושה בשמים. ויש עוד דברים עצומים

ונוראים. אמא אסור לספר לך הכל, יש סודות שרק כאשר הנשמה יוצאת מהגוף היא מבינה, לגוף אין שום סיכוי להבין בגשמיות את הדברים הנשגבים הללו. המוח האנושי מאוד מוגבל, כי כך נברא האדם בכוונה תחילה כדי שיתייגע על המצוות על ההתבוננות בעולם הזה שאליו הגיע כביכול, כי הנשמה יודעת הכל. אך כאשר האדם נולד הוא מקבל הסתר עצום וכיסוי גדול לנשמה כדי שלא יהיה מודע לה, וכל ההתייגעות שלו בעולם הזה לגלות את האמת, מְקָפָה אותו במלבושים זוהרים ועליונים ומפוארים שמאפשרים לו בעולם העליון כמו כרטיס כניסה להיכלות קדושים ועצומים.

אבל אמא יקרה שלי, אם האדם לא טרח בערב שבת - מה יאכל בשבת? הוא לא הכין בגדים אז אין לו מה ללבוש, ויש כאלה נשמות בעולם העליון שהן ערירות, מסכנות בלי לבוש, מבויישות ומצטערות עד אינסוף על הבושה הגדולה שלא הצליחו בשליחותם בעולם הזה. ויש גם כל מיני סוגי לבושים בעולם העליון, הכל כפי שהאדם הכין ותפר לו בעולם הזה. יש גם לבושים פשוטים שלא מאפשרים כניסה להיכלות רבים מאוד ונשגבים, ויש לבושים יותר יפים ויותר מפוארים, כי האדם הוא זה שבעולם הזה מקבל הזדמנות פז להכין לעצמו לבושים, ומי שלא מתאמץ לגלות את האמת בעולם הזה, מפסיד המון המון שפע והנאות אינסופיות בעולם העליון והנצחי שאליו שייכת הנשמה. הנשמה שלנו חוֹצְבָה ומקורו עליון, משם היא באה בשליחות לעולם הזה ולְשָׁם היא חוזרת לאחר תקופת הזמן שהקציבו לה להצליח בשליחותה.

אמא יקרה, כמה חשוב שכל אדם ואדם יחפש ויתייגע בלמצוא ולשאול ולדעת ולהבין שיש בורא לעולם, הוא מבקש מאתנו לקיים את הברית שְׁכָרְתָ עִמּוֹ וְלֹא יִשְׂרָאֵל בְּתָרֵינוּ, כי כל הנשמות של כל הדורות היו שם ואמרו נעשה ונשמע, אז איך יתכן שאמרו וכאשר מגיעים לעולם הגשמי נכשלים בתוך נפילה ואפלה ומתוך שטובעים בתאוות לבם הגשמי והחיייתי כמו בתוך בִּיצָה טובענית. הם לא מרגישים שכל הזמן הם טובעים עוד קצת ועוד קצת, ופתאום יכולים להגיע למצב שלא יוכלו לצאת משם לעולם, אז למה לא ינסו לצאת מיד מתוך הביצה הטובענית של היצר הרע כבר כבר בהתחלה? היצר הרע משטה בהם מנסה בכל מחיר להחטיא את עם ישראל הקדושים, הוא רוצה לינוק מהקדושה שלהם, כי לישראל יש נשמות גדולות וקדושות ועצומות שאין לי יכולת לתאר לך את קצה העניין ולך אין יכולת אפילו להבין פסיק מהדברים, הם נשגבים ונסתרים מעיני בשר ודם.

אבל כל מי שמצליח מתקבל ב"מצעד נצחון" אדיר בשמים, קבלת פנים עצומה בסירה וזמרה ופעמונים וצלצולים ומנגינות שאוזן אדם לא יכולה לשמוע אף פעם בעולם הזה, מנגינות שהן שמימיות ושייכות לעולמות העליונים להיכלות הניגון שבשמים, והמלאכים שמחים והנשמות הקדושות שמחות והקב"ה וכל פמליא של מעלה שמחים באותה נשמה שהגיעה לסתר מצוות ויראת ה' ואהבת ה' ודְבָקוּת בה' יתברך, והצליחה במשימתה, שהרי לפני רדתה לעולם הגשמי לתוך הגוף הגשמי היא ידעה וראתה והסכימה לכל השליחות החשובה שלה.

אמא לכל נשמה יש שליחות עצומה וחשובה שרק היא אותה נשמה יכולה לבצע ואין אף נשמה אחרת שיכולה במקומה, לכן כל כך חשוב לכל נשמה להתקרב לאבינו שבשמים כאשר היא מגיעה לגוף הגשמי ולא להיסחף אחרי ההבל והריק שהיצר הרע מציע לה בעולם הזה כדי להרחיק אותה מהקדושה, ומצד שני בזכות הרחיקה מהקדושה הוא מצליח לינוק ממנה את הקדושה ולהעבירה לצד שלו. הוא מפקדה בפיתויים קשים ורבים, אבל העולם הזה הוא עולם בר חלוף. בסוף ימיו של האדם הוא מרגיש שהם פתאום הסתיימו, כאילו שלא היו מעולם, הכל חלף כל כך מהר, גם אם האדם יחיה שמונים שנה בעולם הזה ירגיש לפני עזיבת הנשמה שלו את הגוף, שהכל עבר מהר מדי כְּצֵל חולף. ויש להתאמץ בעולם הזה ולדעת שבזכות מאמץ וקושי יש גמול ושכר לכל פועלו שיפעל תחת השמש, ויזכה לעולם שכולו טוב ונצחי כאשר יעזוב את עולם הָהֶבֶל הזה.

נבואות האוטיסטים שהתממשו

קטעים מתוך מסרים קודמים

על הקורונה

העולם לא יכול להמשיך יותר בניימין, כ' אדר ב' תשע"ו (פרק 266)

ויבוא הכוכב הזה... זהו הדבר היחיד, שלפחות נראה באופק שיכול להרוס את העולם, של הרשעות... ואז, אז רוב העולם ילך, רוב העולם, רוב האנושות תיפול. שום פצצה אטומית או פצצה אחרת של בני אדם לא יכולה לעשות את זה, אולי יוכלו לתת איזו מחלה, איזה חיידק, כדי להרוג את רוב העולם, אבל גם זה לא בטוח, גם זה לא יהיה מאה אחוז.

דניאל, ט"ו בטבת תשע"ו (27/12/2015)

למה לא לחזור לא"י כאשר יש לנו הבטחה שה' לא יהרוס את ארץ-ישראל? למה להשאר בכל מיני מקומות בכדור-הארץ שאין להם הבטחה?! תבואו! הגיע הזמן!! אתם לא מבינים? הגיע הזמן!! אני מבקש מעם-ישראל שיהיה לכם שכל, איך שלא יהיה - הם עומדים להפיל את הכלכלה, הם עומדים להכניס לאנשים כל מיני מחלות שיש להם.

בנימין, ז' אדר א' תשע"ט (12/2/2019)

"מה אני יכול לומר, מה אפשר עוד להגיד? אין מה להגיד יותר. כל יהודי אמיתי יודע, שהוא צריך לחזור בתשובה. יש יהודים שלא רוצים לדעת בכלל שזה עוד מעט סוף העולם וממשיכים את החיים כאילו כלום, כאילו שלא קורה כלום. אוי לנו. מה יהיה? הקב"ה מה יהיה? אבל ברוך השם, יש איזו קרן אור (אותיות קורונה) שתמשוך בעתיד הקרוב הרבה אנשים אל האמת והקרן אור הזאת - זה סימן שהגאולה התחילה וזה אורו של משיח".

שאלה: דניאל מה דעתך על המסר של בנימין? (י' אייר תש"פ) דניאל: 100% נכון אבא.

על נפילת הכלכלה

שני שליש יגוועו

בנימין גולדן, ז' אייר תש"ע 21/4/2010

עם ישראל תפתחו את העינים! אחרי המכה הזאת שעוד לא נגמרה יהיו עוד מכות, כל אחת יותר מפחידה ויותר קשה מן הקודמת וברור שזה יפגע קשה מאד בכלכלה. במצרים לא נשארה למצרים בכלל כלכלה אחרי המכות ואחרי קריעת ים סוף וזה יהיה המצב של העולם.

כולם גנבים

מנחם, מוצש"ק ויגש תשע"א (1/2011)

...אני רק רוצה לומר לכם שהעולם עכשיו כמו על חוט דק, ועומד ליפול כל יום. זה לא אומר שמשיח מיד יגיע, אבל זה כן אומר שהעולם הזה ממש עומד ליפול, ואני יודע שאנחנו אומרים את זה שנה אחרי שנה, קרוב לעשרים שנה והגאולה עוד לא הגיעה. אבל מה שכן קרה, וזה ברור, שהכלכלה בעולם כמעט על הריצפה או מתחת. והמוסדות של העולם המערבי איבדו את האמון של רוב אוכלוסיית העולם, מסתכלים על המנהיגים כגנבים, ולרוב זה נכון, ועל המוסדות כמו בנקים, קופות חולים, חברות ביטוח וכו' כשקרנים וגזלנים, ובכלל, מפחדים מהמשטרה, ומפחדים מהצבא, ולא משנה באיזה ארץ, בכל העולם, ולא מאמינים אפילו במשפחה, בשכנים, ובידידים...

מנחם, ז' כסלו תשע"א 14/11/2010

העולם על סף מלחמה עולמית, ללך הדעות. העולם המערבי עומד לקרוס כלכלית, לכל הדעות. הכסף לא יהיה שווה כלום. מחלות שונות ומשונות משתוללות בעולם. הרפואה איבדה את האמון של בני האדם, כי היא מלאה שקר. וכל העולם מלא שקר. לא מאמינים בקב"ה, הרוב הגדול מאמינים בשקר של העולם הזה. השקר צף עכשיו, מתגלה ונהיה ברור. ולכן חייבים להחזיק באמת כי הקב"ה יקח

את כל השקר הזה וישרוף אותו, אתם שומעים? ישרוף אותו, ותישאר רק האמת. ומי שמוצא את המקלט שלו בתוך האמת - ישרוד.

אין לאן לברוח

מנחם, א' אב תשע"א (1/8/2011)

העולם קורס, קורס ותושבי כדור הארץ מתחילים לשים לב שהכל רועד מתחת לרגליהם ומתחילים להרגיש חוסר שיווי-משקל נפשי ורוחני. מסתובבים עם פחד בלב בלי להבין בדיוק למה. הם יודעים ומבינים שהכלכלה בכל העולם נופלת בצעדים גדולים. ואפילו אלו שעוד יש להם עבודה ולא חשים בצורה קשה את המצב הכלכלי הקשה בעולם, גם הם דואגים על העתיד שלהם. והגיע מצב שהרבה אנשים דואגים מאד לעתיד שלהם ושל משפחותיהם. הם דואגים אם יהיה חשמל אם יהיה להם אוכל, אם יהיו להם מים ראויים לשתיה. ואלו שתלויים בתרופות דואגים איפה הם יקבלו את זה. ודואגים ומפחדים מקבוצה של רשעים גדולים שמנסים להשתלט על העולם ולהפוך את רוב האוכלוסיה בעולם לעבדים וכל העולם בסכנה.

בנימין, אייר תשע"ה (5/2015)

"עומדת להיות נפילה כלכלית של הבנקים, נפילה שלא היתה כמותה, הבנקים פשוט יפלו"

דניאל, ד' שבט תשע"ו 14/1/2016

אני יודע שהבן-אדם מרגיש הכי חזק את המכה בכיס שלו, בפרנסה. כל זמן שאדם מרגיש שיש לו חשבון בנק מסודר - הוא לא דואג כל-כך. אבל, עוד מעט נרגיש איך שהכל נופל ביחד. הכלכלה הבינלאומית כבר נופלת וזה ימשיך ליפול. ובכל העולם מרגישים מיתון. זה כבר תחיל העירי אנשים. אבל כאשר יתגלה ברור מה שקורה עם פלנט-X, אז אנשים ישתוללו, יכנסו לפניקה, יחפשו כל מיני דרכים להציל את עצמם לפני שזה קורה. מי שצריך להנצל - ינצל, ומי שלא צריך להנצל - לא ינצל ולא משנה איך הוא הכין את עצמו. זה תלוי בתשובה של כל אחד ואחד, של היהודים ושל הגויים, בעיקר היהודים, כי בעתיד הכל יהיה מבוסס על עם ישראל, על הנשמות הטהורות שקבלו את התורה על הר-סיני ואמרו "נעשה ונשמע".

אנחנו מגיעים לסוף

דניאל, ירושלים, סיון תשע"ו 6/2016

זהם רוצים להפיל את הכלכלה של העולם. והם? כי הם רוצים להסיח דעת מהתוכניות שלהם. הכוכב שביט, ניבירו, פלנט-אקס הוא מאד קרוב והם מחפשים דרך להיכנס לבונקרים שלהם ולא רק באירופה אלא בכל העולם - וזה כולל מיליוני אנשים - להכניס אותם לבונקרים בשקט בלי שאוכלוסיית העולם תרגיש בזה.

השביט מגיע

דניאל, כ"ח בשבט תשע"ו 7/2/2016

אתם לא מבינים? הולכת להיות נפילה כלכלית ענקית בכל העולם ואי אפשר להציל את הכלכלה, למה? כי גנבו את רוב הכסף. הבנקים עובדים על "אור חם". אין מספיק כסף בתוך הבנק לשלם את כל החובות שלו. הכל הולך בלי מזומן כמעט. למה? כי אין להם. הרוב גנבו. בכל העולם. לקחו את הכסף, גנבו את הכסף, פשוט. וזה מאורגן, לא כל אחד עושה בנפרד. זו שיטה. גנבים את הכסף, שולחים לאנגליה ומאנגליה לבנק של הוטיקן. זו השיטה וזו הדרך.

תראו לה' שאתם אתו

מנחם, אדר ב' תשע"ו 3/2016

והם, הרשעים, כבר מכינים את עצמם לעבור לבונקרים שלהם. אבל הם צריכים לדאוג שלפני כן כל העולם יהיה בבלאגן. אז אני מאמין שבעתיד הקרוב נראה את הנפילה של הכלכלה הקשה ביותר שבכל ההיסטוריה. ילכו לישון עשירים - יקומו עניים, מבלי אפשרות להגיע לכסף שלהם.

כי זה כל האדם (מסר 276)

בנימין, כ"ג תשרי תשע"ז 25/10/2016

בכל אופן אני חושב שבשבועות הבאים תהיינה הרבה הרבה בעיות עוד יותר קשות, ומלחמה תתחיל באיזה... אני לא יודע בדיוק את התאריך, אבל אני בטוח שכשמלחמת-העולם תתחיל יהיו הרבה-הרבה בעיות, תהיה נפילה טוטאלית של הכלכלה בעולם, משבר עולמי, ואנשים יתחילו להיכנס לפאניקה בכל העולם,

חוץ מן הרשעים שבנו לעצמם בונקרים בשביל להסתתר. אבל לא יעזור להם, לא יעזור להם בכלל, זה רק 'כאילו' יעזור לחלק מהם, אבל בסופו של דבר ה' יגמור אותם, כמו שהוא גמר גם את דור המבול, וגם את דור ההפלגה של נימרוד. אמנם הם לא כולם נהרגו, חלקם כן נהרגו, היה שם גם שיטפון, אבל בסך הכל זה לא היה כמו מה שעומד להיות! כי עומד להיות משהו שאף פעם לא היה בהיסטוריה של האנושות מאז האדם הראשון! ואלה שעם הקב"ה - לא ירגישו את זה. יהיה אמנם קצת פחד, אבל לא משהו אפילו קרוב לאיך שאדם ירגיש את זה, ו'ישמעאל' ירגיש את זה, והעמלקים ירגישו את זה, והערב-רב ירגישו את זה - לפני שהם כולם נעלמים לנצח.

מי העלה על דעתו שלא יהיו טיטוס?

מנחם, כ"ב אייר, תשע"ג 2/5/2013

ולכן אני בוכה על היהודים בחו"ל. בוכה ובוכה ובוכה על החרדים בחו"ל. הם הפכו להיות מושרשים כ"כ עמוק בתוך העולם הגשמי-הגוי, רק שזה בלוש בערך-יהודי, שאי אפשר לברוח מזה. ואפילו שבאים לארץ, קונים דירות, דירות בשביל שברגע שמשיח יבוא אז הם ירוצו לארץ. או אם במקרה בארצות-הברית, או באנגליה, באירופה, ירצו ככה להכניס את היהודים למחנות-ריכוז - אז יברחו לארץ. זה מצחיק אותי, פשוט מצחיק אותי! ומה יהיה אם לא יתנו לאף טיטה לצאת, אז איך בדיוק הם יגיעו לארץ? ולאנשים האלה אני אגיד שאני חושב שאנשים אחרים ישבו אצלכם בבית - ולא אתם. כנראה שבניתם את הבתים האלה לאחרים.

דניאל, י"ג אייר תשע"ז 9/5/2017

אז עם-ישראל, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לסוף, מתי שתראו ברור שאין אינטרנט, אין בנקים, אין אפשר יהיה להוציא כספים בכלל, כאשר הפצצה הגרעינית הראשונה תפוצץ במקום שאף אחד לא היה חולם שזה יכול להיות - אז תדעו שזה יהיה כבר מאוחר מדי בשביל לטוס מאמריקה לארץ, או לא משנה לאיזה מקום. אל תשכחו כי בשניה אחת אפשר לקרקע את כל המטוסים בעולם, אז מה תעשו? לאן תברחו? יש לנו מקלט אחד - וזה עם הקב"ה, והקב"ה הבטיח לנו שארץ ישראל לא תחרב, אז כל אדם עם חצי שכל מבין שזה הסוף כמעט, אנחנו אוטוטו...

איך זה יכול להיות?

אסתר, כ' טבת תשע"ח 7/1/2018

אוי, עם ישראל, מה יהיה, מה יהיה. יש, יש מעטים שמבינים, יש מעטים שמבינים, אבל הרוב - אוי וויי, אוי וויי לנו. אבל תתכוננו, עם ישראל, תתבודדו, תקשרו קשר עם הקב"ה, עם הכל יוכל. ותשתדלו לפתוח את הלב היהודי, את הנשמה היהודית לאמת. לזרוק את כל עגל הזהב, את כל העבודה זרה לפח, לא לפח, לשרוף את זה, להשליך את זה לים, שלא תראו את זה, שלא תראו את זה. עוד מעט לא תהיה שום מסעדה - לא כשרה ולא לא-כשרה. ולא יהיו שום משחקים - לא כשרים ולא לא-כשרים, ולא יהיו שום טיולים, טיסות, וכו'. זה הכל יעלם, יעלם.

לעלות לארץ-ישראל

Daniel. 6th Apr. 2009
Jews of America, I beg you to realize that you are soon going to be in great danger. Start packing your bags and be ready as soon as you can.

תארוזו את תבילותיכם!

בנימין, כ"א חשון תשע"ד 25/10/2013
יהודי-אמריקה היקרים שלי! תארוזו את החבילות, ותצאו משם! אל תהיו טפשיים! אל תסגרו את העינים שלכם! אל 'תשחקו' כאילו אינכם יודעים! תצאו משם כל עוד אתם יכולים עדיין לעשות זאת! המקום היחיד ללכת אליו - זה ארץ ישראל. אני מתחנן אליכם! תפתחו את העינים ותראו מה קורה! האם אינכם מבינים, יהודי אמריקה, אידיש-נשמות יקרים שלי, האם אתם לא מבינים שזה הזמן לעזוב?! האם אינכם קולטים שישנם מחנות (FEMA camps) על פני כל ארה"ב! והמחנות הללו מוקפות בגדר-תיל כך שאנשים אינם יכולים לצאת החוצה!

קומו ועלו לארץ ישראל

בנימין, חשון תשע"ו 11/2015

אנחנו בסוף. אתם צריכים להציל את עצמכם, אתם לא יכולים לשבת שמה כבר. אתם לא מבינים כי בארה"ב הם כבר מוכנים לשים את החבל מסביב הצוואר שלכם. אתם לא מבינים את זה. הם סוגרים עליכם מבלי שתדעו. הכל מוכן. ורק יהיה איזה משהו – יהיו להם סיבות להכניס אתכם לתוך המחנות. אמנם לא יהיו שם רק יהודים, יכניסו שמה גם גוים – אם זה נותן לכם הרגשה יותר טובה. אני מזהיר אתכם: הסוף מאד קרוב.

הספר 1984

נכתב בשנת 1948 ע"י ג'ורג' אורוול. הספר מתאר עולם המתנהל תחת שלטון טוטליטרי קיצוני. הביטוי "האח הגדול" המופיע בספר הפך למטבע לשון המתייחס למצב בו האזרחים נתונים לפיקוח מתמיד מטעם השלטון. הסופר מתאר את 'משטרת המחשבות', משטרה חשאית שמטרתה למנוע מהאזרחים המדינה להעלות על דעתם רעיונות הסותרים את מטרות המשטר. בעוד המוני העם חיים בדחוק ובמחסור אנשי השלטון צוברים כוח ועושר. ספרי ההיסטוריה "מעודכנים" לפי צרכי השלטון ואין לאדם חופש חשיבה. הוא מצווה לפעול כפי ש"האח הגדול" רוצה, מצלמות נמצאות בכל מקום ועינו של האח הגדול פקוחה תמיד...

בעקבות המסר של דניאל "תכנון הרשעים להפוך אותנו שוב לעבדים"

קטעים מתוך "ראיון עם אהרון רוסו" (1943-2007) רקע: נולד למשפחה יהודית בברוקלין, ניו-יורק. במסגרת הקריירה הפוליטית שלו התמודד על משרת מושל נבדה וב-2004 הגיש את מועמדותו לנשיא ארה"ב.

...המטרה הסופית של האנשים הללו היא לייצור ממשלה עולמית אחת המנוהלת ע"י תעשית הבנקאות והבנקאים עצמם...

היו לי מספר פגישות עם ניק רוקפלר ובין היתר הוא סיפר לי על התכנונים שלהם. בעתיד לא יהיה יותר כסף מזומן, כל הכסף יהיה רק בבנקים והם יוכלו לקחת כמה שירצו ומתי שירצו, אם יגידו שאתה חייב כסף לשלטונות המס הם פשוט יקחו לך את הכסף מהחשבון, שליטה מוחלטת. ואם אתה מתנגד למה שהם עושים הם פשוט יסגרו לך את החשבון ולא ישאר לך כלום, לא תוכל לקנות אוכל ולא תוכל לעשות שום-דבר. זו שליטה מוחלטת על אנשים. כל הנתונים שלך על מה שאתה קונה, מתי ואיפה נשמרים בבסיס הנתונים והכל נמצא שם.

הם רוצים ממשלה עולמית אחת שהם שולטים בה והם ישלטו בחשבונות הבנק, אנשים יהפכו לעבדים שלהם, למשרתים שלהם ואלה הכוונות והמטרות שלהם.

כל הענין של "מלחמה בטרור" היא הונאה ומזימה ענקית שמטרתה להשתלט על העם האמריקאי, פיגוע התאומים בוצע ע"י אנשים מהממשלה שלנו כדי להכניס פחד באנשים כדי שהם יעשו ויסיכמו לכל מה שהממשלה רוצה. הם יצרו את המלחמה האינסופית הזו בטרור בלי אויב אמיתי, לעולם לא תוכל להגדיר מנצח וזה ימשך עוד ועוד והם יכולים לעשות מה שהם רוצים. מי שידע חושש לומר זאת כי הם יגידו שאתה משוגע, אבל האמת צריכה להתגלות וזו הסיבה לראיון הזה.

הוא הציע לי להצטרף אליהם אך אמרתי לרוקפלר הדרך שלכם היא לא הדרך שלי, אני לא מעוניין לשעבד אנשים. הוא שאל אותי: "מה אכפת לך מהם? מה אכפת לך מהאנשים האלה? רק משרתים, תדאג לעצמך ולמשפחתך". שאלתי את רוקפלר: מה הטעם בכל זה? הרי יש לך את כל הכסף והכוח שאתה צריך, מה המטרה? והוא אמר לי כי המטרה כי שאנשי העילית והממשל ישלטו על כל העולם. יום אחד ישבנו ודברנו, הוא התחיל לצחוק

ושאל אותי: מה אתה יודע על התנועה לשחרור האישה? אמרתי לו כי זה רעיון טוב כי לנשים יש את הזכות לעבוד ולהצביע. הוא צחק ואמר לי: אתה אדיוט, אנחנו הרוקפלרים הקמנו את התנועה הזו מכמה סיבות: עד עכשיו לא יכולנו לקחת מיסים מחצי מהאוכלוסיה ועכשיו אנחנו לוקחים ובנוסף עכשיו הילדים הולכים לב"ס בגיל צעיר ואנחנו יכולים לחנך אותם ולשלוט על כיצד הם יחשבו, לשבור את המסגרת המשפחתית והילדים מתחילים לראות את המדינה בתור משפחה...



כותרות בחדשות על הנפילה הכלכלית

ישראל:

גל פשיטות רגל הוא בלתי נמנע"

כונס הנכסים הרשמי מזהיר: "בקרב נראה בקשות של תאגידים". בכיר לשעבר במחלקה המשפטית בכונס הרשמי: "השנה יקרו 65 אלף תאגידים ויחידים". 06.05.20

גל הפיטורים בחברות הביטוח: הכשרה מסיימת העסקת 7% מעובדיה. לאחרונה הודיעה הראל על פיטוריהם של 200 עובדים. (03.05.20)

הערכת האוצר: הגירעון עשוי להגיע ליותר מ-11%. כתוצאה מהפעילות הגלובלית הנזק לישראל צפויה להשתקף בעיקר בירידה ביצוא, בהשקעות ובצריכה הפרטית ודרכן להשפיע על מגוון פרמטרים כלכליים. 04.05.20

בחודש מרץ קרנות הנאמנות איבדו נכסים בהיקף של 80 מיליארד שקל. קופות הגמל להשקעה איבדו כ-300 מיליון שקל. 05.05.20

לפי נתוני שירות התעסוקה כמיליון ישראלים לא עובדים כעת. המשק במסלול חזרה לשגרה כבר כחודש, אך רק 54 אלף חזרו לעבודה - כ-5% בלבד. 12/5/2020

עסקים רבים על סף קריסה, הפעילות המסחרית דלה וגורלם של ענפים שלמים - כמו מסעדות ותיירות - לוט בערפל או שחור.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים ביחס למשבר: כ-800 אלף איש (14%) צמצמו את כמות האוכל שצרכו במהלך השבוע האחרון. כ-2.5 מיליון בני אדם (46%) דיווחו כי מצבם הכלכלי החמיר. 7/5/2020

שווק הרכב קרס באפריל - ירידה של 90% במכירות. רק כ-2,500 מכוניות חדשות עלו על הכביש בחודש החולף, כ-10% מהחודש המקביל אשתקד. 04.05.20

אל על נערכת להוצאת כ-75% מהעובדים לחופשה ללא תשלום עד סוף יוני.

אל על לא לבד: חברות תעופה רבות עלולות להגיע לכינוס נכסים בתוך חודשיים. לפי הערכות מקצועיות, רוב חברות התעופה בעולם עלולות להגיע לכינוס נכסים עד למאי 2020.

2,000 מיזמי בנייה נעצרו בגלל קשיי מימון. כ-500 פרויקטים מוצעים למכירה בהנחה

לעומת מחירי השוק ואף בהפסד: "גם חברות ידועות נמצאות בקשיים" 07.05.20

תל-אביב: ניתוח העסקות בעיר מעלה ירידת מחירי דירות ב-5%.

המשבר הכלכלי של הצעירים: "בכמה שבועות נהרסו לנו החיים, הכעס על המדינה הוא ענק": מי שנפגעו אנושות הם הצעירים. הם היו הראשונים שפוטרו. אין להם דירות, חסכוניות וכסף להתקיים, ולא ברור איך יתאוששו.

בעולם

ארה"ב: 20.5 מיליון איבדו את עבודתם באפריל; האבטלה זינקה ל-14.7%

"אנחנו לא יודעים איך זה יגמר": רעב בארה"ב בצל הקורונה. עוד לפני המגפה התקשה אחד מכל תשעה אמריקאים להשיג מזון - כעת כבר אחד מכל ארבעה הצטרף למעגל הרעבים. אי-פי 04.05.2020

תחזית עגומה באוסטרליה: הכלכלה תתכווץ ב-10% במחצית הראשונה. הבנק המרכזי של אוסטרליה מזהיר מפני ההתכווצות הכלכלית הגדולה בהיסטוריה של המדינה. 08.05.20

הרשת נימון מרקוס הגישה בקשה לפשיטת רגל בשל משבר הקורונה. חובות החברה נאמדים ביותר מ-5 מיליארד דולר, 07.05.20

חברת השכרת דירות הנופש Airbnb מפטרת 1,900 עובדים - כרבע מכוח האדם שלה. ההכנסות השנה צפויות להיות השנה פחות מחצי מאלה של 2019.

רוסיה:

מספר חולי הקורונה מזנק, וברוסיה מודאגים מההשלכות הכלכליות של הסגר: גל של פשיטות רגל ומובטלים חדשים. 04.05.20

כאשר יתגלה המשיח בע"ה בקרב

בקרב,

לא יהיו כבר חוזרים בתשובה,

יהיו כאלה:

שהספיקו לעלות על הרכבת

וכאלה: שהפסידו את הרכבת

כי היא כבר נסעה

ולא תשוב עוד לעולם

למסלול שלהם

הערות: כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו! עוררו את קרוביכם בחו"ל לעלות ארצה בהקדם * לזינוי הרבים ניתן לקבל חינוך עלונים אלה ואחרים לחיזוק הקדושה והצניעות ואת הדיסק "מגלות לגאולה" * ניתן להוריד את המסרים באתר **DANI18.COM** או חיפוש בגוגל "דני18" * ניתן לצלם ולהעתיק לזינוי הרבים * פרטים בטל. 0527-111-333 * ניתן לשמוע מסרים בטל: 0799-177-555 * שמיעת המסרים באמריקה 1-646-585-3064 * הדיסק "מגלות לגאולה" עשוי בצורה כשרה ומציג את המציאות הקשה של אסונות טבע בעולם ודברים נוספים הקשורים לגאולה, ניתן לראות ביוטוב ע"י חיפוש * "מגלות לגאולה 180" (7 חלקים) * דרושים מתנדבים להפיץ את העלונים * ברכה מיוחדת לחיים ארוכים, פרנסה בשפע ושמחת חיים לכל היהודים הטובים העוזרים להפיץ את האמת.

פרטים בטלפון: 0527-111-333