

משנה אם הם יהודים או לא יהודים. אם יהודי מר את הנשמה שלו לטען ולא מצטרף ולא חוזר בתשובה, אין לו עתיד.

אני מבקש מכם לאסוף את הילדים שלכם, להסביר להם שאנחנו יהודים. תלמדו אותם, ואם אתם לא יודעים אין אז תלכו לרב, איזה רב לא משנה, רב אמיתי לא רב פרומי או קונסרבטיבי, רב חרדי רב אמיתי. תבקשו ממנו ללמד אתכם מה זה באמת להיות יהודי, ותבכו עם הרבה דמעות. כי השנה הזו, אחרי החגים האלה, החגים של שמחה וששון, המצב יהיה הכי קשה שהיה אי פעם בכל העולם.

לא לשכוח, קשה עוד מלבדו! משיח צדקנו כבר פה, הוא בוכה ומתפלל על עמ"י, הוא מנסה להחזיר את עמ"י בתשובה, אבל לא מבינים, לא מבינים למה בבית המדרש שלו יושבים גם אשכנזים וגם ספרדים, אין זה יכול להיות? צריכים להפריך ביניהם. האשכנזים חושבים שהספרדים לא שווים, והספרדים חושבים שהאשכנזים לא שווים, אבל הוא אומר שכל יהודי לא משנה מאיפה הוא בא הוא אוהב של הקב"ה, ויש לנו רק עם אחד, והעם הזה כולו שייך לקב"ה, לא יהיה הבדל, לא יהיה שינוי, יש רק עם אחד – עמ"י.

ועמ"י ביחד צריכים להתפלל, צריכים להיות עם הקב"ה לפי התורה עם כל מה שכתוב שם. ואז אלה שהבינו מה שמארתם, הם מסוגלים לעלות מעלה מעלה ולהיות באמת יהודים אמיתיים, רק אלה ישרדו. אני מזהיר אתכם עוד פעם, הקב"ה אוהב כל יהודי וכל יהודיה, אבל אנחנו חייבים להיות איתו ועם תורתו, ויש תורה אחת ועם אחד, אבל אנחנו צריכים להיות איתו לגמרי עד הסוף.

מלחמת העולם השלישית התחילה

בן גולדן, כה תשרי תשפ"ג 20/10/2022

התחילה המלחמה, מע"3, עכשיו זה לא סוד, אנשים מקבלים ויודעים את זה ברור, שהמלחמה הגדולה שהחפץ עינים אמר שתהיה - עכשיו בדיוק כבר התחילה, היא עדיין לא משפיעה על כל העולם וכל יום יש מדינה שמצטרפת לצד אחד או השני במלחמה שכבר התחילה וכבר יש קורבנות רבים ואין מה לעשות כדי לעצור את המלחמה. זו עדיין ההתחלה, אבל בעתיד היא רחוק יתה הירס ורצח שאף פעם העולם הזה לא עבר, ערים גדולות יפלו ואוכלוסיית העולם תהיה בהלם אפילו שקיבלו כבר לא פעם אזרות שהולך להיות כזה דבר ועמ"י במיוחד היה צריך לדעת שעומד לפניו כזה דבר. לפני שנים רבות הח"ח תיאר זאת, אבל אנחנו לא רוצים לדעת.

פסיקתא רבתי, לו - אמר רבי יצחק שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכי האומות העולם מתגרים זה בזה, מלך פרס [איראן] מתגרה במלך ערבי [סעודיה] והולך מלך ערבי לאדום [אמריקה] ליטול עצה מהם וחוזר מלך פרס [איראן] ומחרים את כל העולם כולו וכל אומות העולם מתרעעין ומתבהלים ונופלים על פניהם ויאחז אותם צירים כצירי יולדה ישראל ואומרים להיכן נלך ולהיכן נבוא ואומר להם בני אל תתיראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, מפני מה אתם מתיראים אל תיראו, הגיע זמן גאולתכם.

מבזקי חדשות

הצבא האמריקני במזרח התיכון בכוננות לאחר סעודיה העבירה לארצות הברית מידע מודיעיני כי צפויה התקפה איראנית על סעודיה

נוב 02, 2022 @ 17:58

מקור: www.debka.co.il חשון תשפ"ג

העולם הנפך למקום שטחי בלי רוחניות כמו שצריך והאלי של הדור הזה רב על הזהב, הכסף, העושר זה מה שבני אדם רוצים, הם גם רוצים להוריד את כל הגבלות. וגם היהודים, כמו הגויים של היום, רוצים את הגשמיות ורוצים להיות כמו הגויים, שאפילו לגויים של פעם היו איזה ערכים, איזו דרך חיים אבל הגויים עכשיו לרוב עושים מה שמתחשק להם ולא משנה אם זה אפילו לא לפי דתם.

והיהודים, הרבה מאוד יהודים, בונים את חייהם גם עם הרגשה שהכל מותר, חוץ מלהרוג, הכל מותר, הם עושים עברות הכי קשות לפי התורה בלי מצפון, בלי שאלות. הם מלכלכים את נשמותיהם עם כל הדברים האסורים לפי התורה ואפילו בני הכבישים החרדים יש כאלה שעושים חיים נגד התורה בסתר, וזה קיים, ממש זה קיים בהרבה מקומות, בהרבה קהילות יש הרבה בעיות עם דברים האלה.

הדינים הם עוברים והעונש הוא גדול וקשה וזה לא מונע מהרבה יהודים לעשות מה שמתחשק להם, גם נשים וגם גברים. ברוך ה' יש עוד יהודים שמשתדלים מאוד לשמור מצוות כמו שצריך וללמוד תורה, לגדל

המפחידות כ"כ יתחילו וזה לא רק מלחמות שיהיו, יהיו גם אסונות טבע כמו שלא היו עד היום הזה.

עם ישראל, מי שעל הקב"ה באמת, אבל באמת, אין לו מה לפחד, אבל לצערי הרב הרבה יהודים, אבל הרבה לא סתם, הרבה יהודים עצבו את הדת, אפילו שהם נראים במראה החיצוני שלהם כחכמים אבל בתוך הלב שלהם ובתוך הגוף שלהם, הם לא חרדים בכלל, ומעדיפים את הכסף ואת הדברים האסורים מאשר להיות יהודי שלם לפי התורה הקדושה. הם מתלבשים כמו חרדים, מתנהגים כאילו שהם חרדים, אבל בפנימיותם הם לא חרדים, יש להם מלא עבירות האסורות ביותר, והם שולטים על הרבה מהקהילות.

יש רבנים צדיקים מאוד, אבל יש אנשים בתוך קהילות מסוימות ששכחו מה זה להיות יהודי באמת, אפילו מוכנים להרביץ אחד לשני בלי שום בעיה, משהו שזה אסור בהחלט לפי הדין ואני לא אתן עכשיו רשימה של עבירות שהרבה כביכול חרדים עוברים עליהם, אבל יש, יש ואפשר פשוט לשבת ולבכות לה' ולהרגיש שאולי גם אנחנו אשמים בזה, כי לא אומרים כלום שותקים, שותקים.

יש יהודים חרדים שהולכים לצבא, מה זה הצבא הישראלי? מי שולט על הצבא הישראלי? מי ששולט הם לא יהודים אמיתיים, לא תמיד יהודים בכלל, לפעמים הם גויים, כבר היה גוי שהיה ראש ממשלה שהיה גם קצין גדול מאוד. ולא רק הם, גם ראש הממשלה שהיה לא מזמן היה גוי, והיה ראש ממשלה שהיה יהודי אבל היה גם לזווית מלכת אנגליה עשתה ממנו אביר, שכל זה גדת היהודי לגמרי. לא אכנס לזה ולא אזכיר את שמם של המרגלים, האלה הם כבר מקבלים את עונשם מהקב"ה.

פה בארץ הרבה הצגות והרבה שקר, החילונית והגויים שולטים. חלק באמת לא יהודים, ואפילו אלה שכלל אופן שנוודו יהודים, הם עוד רחוקים מהקב"ה. אני מזהיר את כולכם, המקום הכי בטוח למרות הכל הוא א"י ואם אין אדם ששומר מצוות ורוצה עם כל הלב להיות בא"י כדי לקבל את משיח צדקנו, אז א"י תשמור עליו ולא יהיה לו מה לפחד, אבל אם הוא בין אלה שהם למעשה לא כ"כ יהודים או אפילו יהודים רחוקים מהקב"ה, הם יסבלו, הם יסבלו.

הרבה יהודים חושבים באמת שהם מתנהגים כמו שצריך, אבל זה לא נכון, הם צוחקים מהצניעות, רוצים שבשנותיהם יהיו יפות עם פאות ארוכות וכו', וזה רק מביא לעבירות הכי קשות.

ובכלל כל העניין של הכסף המזומן, השטרות, עוד מעט הם לא יהיו שווים כלום. זה כבר בדרך, זה כבר קיים, והנפילה הכי גדולה תהיה פתאומית ואפשר יהיה לשרוף את כל השטרות, ואומנם אין כ"כ הרבה שטרות בידינו, אבל למי שיש כסף תקנו מה שאתם צריכים, כי אם לא עכשיו עוד מעט לא יהיה גם מה לקנות, והכסף המזומן לא יהיה שווה כלום, אבל כלום.

הם שולטים על הכל, לפחות הם חושבים שהם שולטים. העולם יהיה בבלגן עצום עם אסונות טבע יותר גדולים מהיום. גובה המים באוקיינוסים עולה ועולה, הקרחונים בקוטב אמרו ששמעו את היהודים שהיו בתוך תאי הגזים צועקים שמע ישראל ואמרו שזה נשמע כמו בית הכנסת ולא כמו רצח בדם קר. אנו על סף המלחמה שנקראת אחרונה...

אני אומר לכם את זה עם דמעות בעיניים

בן גולדן, ל' תשרי תשפ"ג - ר"ח חשון 25/10/2022

ברוך ה' אני כ"כ שמח שאתם פה. יש לי הרבה מה לומר לכם ולעם ישראל. אני יודע, שהרבה אנשים כבר תפסו, שכל מה שאנחנו דיברנו עד עכשיו כבר קורה וזה מפחיד, באמת, אבל יחד עם זה יש מצב עוד יותר מפחיד. קודם כל פה בארץ הרוסים שולטים חוץ מזה, היהודים שהם רשעים, גם שולטים. יהיה לנו זמן, שנצטרך להצביע בעתיד הקרוב ואין אפילו מועמד אחד, שאפשר להגיד, שהוא באמת איתנו, עם עמ"י, עם עמ"י העם האהוב של הקב"ה.

אנחנו גרים פה בא"י, אבל לרוב זה לא נראה כמו א"י. ברוך ה' עדיין יש יהודים, שמבינים את מה שאני כותב, אבל לא הרבה. לאט לאט מתחילים להבין חלק, אבל חלק קטן.

השקר הגדול משתלט על כל העולם ואין לנו מה לעשות, אין לנו צבא, אין לנו משטרה, אין לנו מנהיגים שבאמת עם הקב"ה ויש להם השפעה על עמ"י, השפעה לטובה, לא, אין, אין בכלל. יש רבנים ברוך ה' אבל כל רב הוא רב אף הקהילה שלו ואין אחדות בין הקהילות. ועל זה אפשר רק לבכות ולבכות.

אז תתכוננו, תהיה מלחמה, מלחמת עולם מאוד גדולה והיא כבר התחילה. ואנחנו עם"י האמיתי צריכים להתכונן, אבל לא עם נשק, כי הוא לא יעזור לנו, ואפשר לאגור כל מיני דברים כמו אוכל וכו' ועוד יעזור לפעמים כשאתם רעבים.

אסור לנו לשנות את החיים שלנו לכוון הרשעים רוצים חס ושלום, אנחנו צריכים להילחם נגד זה עם כל הכוחות ולא לפחד למות, כי הקב"ה בעצמו לקח את כל הצדיקים שלו, הצדיקים האמיתיים והחזיר אותם הביתה לפני שהמלחמות הקשות כ"כ,

