

נשלחנו להכין את היהודים לגאולה * תתכוננו עם ישראל תתכוננו אנחנו הילדים של הקב"ה * המשיח נמצא פה * להגיע לנצח

מגלות לגאולה - חלוקת עלונים חנים לזיכוי הרבים לחיזוק הצניעות והקדושה טל. 0527-111-333

"כי לא יעשה ה' דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים..." עמוס ג', * "א"ר יוחנן מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים" (בבא בתרא יב:)

הערות: ניתן להוריד את המסרים מ- DANi18.COM שמיעת המסרים בטל: 0799-177-555 077-263-8885 שמיעת המסרים בארה"ב (K31) 646-585-3064

רשימת המסרים

- * אנחנו הילדים של הקב"ה
- * הקב"ה אוהב אותנו ורוצה לתת לנו את הכל
- * המשיח נמצא פה
- * תתכוננו עם ישראל תתכוננו
- * אנשים יחשבו שזה סוף העולם
- * עם ישראל נולד להיות חלק של הקב"ה
- * ככל שיותר יהודים מנסים לחקות את הגויים,
- * כך הגויים שונאים יותר את היהודים
- * מוצאי שביעית בן דוד בא
- * אם נהיה עם הקב"ה אז הוא יהיה אתנו
- * יום אחד תהיה להם הפתעה מאד גדולה וקשה
- * הקב"ה ישלח כוכב שימחק את כל הרשעים
- * אתם תראו איך הקב"ה יגמור את כל הרשעים
- * הנשמה של יהודי אמיתי היא נצחית
- * לחיילים שלא עשו מצוות - אבל הקריבו
- * את חייהם על קידוש ה' יש חיים לנצח
- * בסוף החיים יהיו בצורה אחרת
- * להגיע לנצח

**אנחנו הילדים של הקב"ה
דניאל, ל' ניסן תשפ"ה 28-4-2025**

בוקר אחד נקום, נפתח את העיניים ונהיה בהלם כי נתפוס את ההתנהגות של הרשעים ואת הסגנון הלא טוב, הרע שהם מסתכלים עלינו ואפילו רוצים להרוג אותנו בדם קר בלי רגש, רוצים להתפטר מעמ"ל לגמרי.

המצב הזה כבר התחיל, הרשעים שהרבה מהם יושבים בכנסת התחילו את העבודה של הרשעים לפני הרבה שנים. אבל עם ישראל לא רצה לדעת, חוץ ממכה שכל הזמן מנסים להגיד לנו כמה שהם רשעים. הם מוכנים להרוג את כל עם ישראל בדם קר, זה פשוט קשה להאמין, קשה להרגיש שיש כזה דבר בעולם הזה. חשבנו שהכל נגמר עם הנאצים אבל זה לא נגמר, גם לא אצל הגרמנים, זה לא נגמר.

אנחנו במצב מאד קשה, אבל לנו יש את הקב"ה. ואם אנחנו נרצה להיות קרובים לקב"ה ולתורתו, לחיות חיים של יהודים אמיתיים לפי התורה הקדושה, אז אויבנו לא יוכלו לעשות לנו שום דבר. **כל זמן שעם ישראל חי באמת בעולם הזה לפי יהודי, עם שמירת שבת וכל מה שכתוב ביהודי אמיתי צריך לעשות, אז אף אחד לא יכול לגמור אותנו, אבל אף אחד.**

עם ישראל, אנחנו מתקרבים לסוף העולם כמו שאנחנו מכירים אותו. זה יהיה מאד קשה כי אנחנו עם ישראל לרוב לא חיים לפי התורה, לא מלמדים את הילדים כמו שצריך. אפילו החרדים אבדו חלק מאד חזק שלא מלמדים, וזה גורם לדור מאד לא בסדר. זה דור שיש בינו עדיין צדיקים, אבל הרוב לא מבינים באמת מה זה להיות יהודי, יהודיה, מה זה להיות ילד יהודי, ילדה יהודיה, איך לחיות לפי מה שכתוב בתורת משה.

הקב"ה לקח אדם וחווה שם אותם מחוץ לגן עדן כדי שיגדלו כמו שצריך בכל הכיוונים. אדם וחווה שיצאו מגן עדן הם הבינו מה שעשו לא בסדר, ואדם ניסה מאד לתקן, וזה לא כ"כ קל לתקן, זה מאד קשה ומשך כל השנים אנחנו צריכים לעבוד

ולעבוד ולעבוד על עצמנו. כשעם ישראל יצא ממצרים עדיין לא הגיע לאמונה והבטחון כמו שצריך, אבל הרבה התקדמו לכיוון הנכון.

והקב"ה מטפל בנו, הוא לוקח אותנו כל דור ומשתדל לתקן כל יהודי ויהודיה בנפרד, הוא מתקן ומתקן ומתקן, שולח בחזרה (בגלגול) לנסות לראות מה קורה ואולי זה בכל אופן יעבוד. בינתיים המצב הוא לא הכי טוב, כי עם ישראל פשוט לא מוכנים לקחת את האני שלו ולהפוך את האני שלו למה שהקב"ה רצה, שכל בן אדם כל יהודי ויהודיה יהיו כמו שהם צריכים להיות.

עוד מעט נגיע לסוף, הוא לא כל כך רחוק. ובסוף כל אלה שיכלו לעבור את הכל עד הסוף ולהתקדם עד איפה שהקב"ה רצה שהם יתקדמו, שיהיה ברור שהם יהודים אמיתיים לגמרי, אלה יקבלו את הנצח וגם בסופו של דבר יהיו חלק של הקב"ה. אנבא אבא זה מה שאנחנו צריכים כולם, כל עם ישראל, הקב"ה מתקן אותנו. כל דור משתדל לתקן עוד חלק. אנשים חוזרים כל הזמן בגלגולים לעולם הזה, ובסופו של דבר אני לא יודע כמה יעברו את המבחן, אבל מי שעובר כל העתיד יהיה בנוי עליהם ולא יהיה פחד, ולא יהיו סימני שאלה, נדע את כל מה שצריכים לדעת ונהיה חלק של הקב"ה. אין עוד מלבדו! אין עוד מלבדו! אתה מבין אבא?

אבא: אני מבין, ה' מתקן חלק אחרי חלק עד השלימות. דניאל – אבל אז לא נצטרך את כדור הארץ, כי אנחנו נהיה חלק של הקב"ה.

אבא: כן. אדם רגיל אולי לא יכול להבין את זה איך יש מציאות של חיים בלי כדור הארץ, מחשבה שנוחיה בלי אדמה לעמוד עליה נראית מאד מפחידה, אבל אני יודע שבני קורבנות לבית המקדש, קשה לי להבין ולתפוס מציאות של חיים בלי כדור הארץ, תוכל להסביר יותר?

דניאל: אין לי זכות משמים להסביר את זה עכשיו, ה' יסביר לנו כאשר נהיה מוכנים לזה אבל כרגע אנחנו לא מוכנים, אנחנו כן יכולים להבין שהקב"ה הוא הכל יכול.

אנחנו הילדים של הקב"ה, ה' אוהב אותנו ואנחנו צריכים לדעת שהכל לטובתנו. ה' ברא את כדור-הארץ בשבילנו. אין מה לפחד, צריכים רק להיות עם הקב"ה, לבטוח בו ולהאמין בו לא משנה מה קורה לנו. מי שלא עם הקב"ה לא יבין את זה, אנחנו צריכים להאמין שיהיה לנו רק טוב.

כל החיים והגלגולים שלנו בעולם הזה באים לחזק אותנו, להעלות אותנו, אנחנו לא מתים ונעלמים, אם יש חלק שלא מספיק מתוקן הוא חוזר שוב לעולם הזה לתיקון.

קודם כל להיות עם הקב"ה ותורתו ולהאמין בקב"ה להיות עם הקב"ה. כל דבר טוב שאדם עושה זה חסד, לעשות כל מה שכתוב בתורה. בן אדם לומד תורה וכל ההסברים מכל מיני צדיקים ענקיים, אז הוא מתחיל להבין הכל. זה לעשות מה שהקב"ה רוצה מאתנו, והוא רוצה שאנחנו נבין מה זה להיות יהודי אמיתי, מה זה לחיות את החיים של יהודי אמיתי.

אבא: אני חוזר להתחלת המסר - ואז בוקר אחד נקום נפתח את העיניים ונהיה בהלם – הכונה שיתחילו לראות את הכוכב?

דניאל – אנחנו נהיה קודם כל בשוק שנראה את הכוכב מתקרב אלינו. נהיה בהרבה פחד. אבל הפחד הזה יחזיר הרבה אנשים בתשובה, כי זה יהיה מאד מאד מפחיד, משהו גדול ענק ומפחיד. ואז היהודי האמיתי יתפוס מה קורה פה. יכול להיות שגויים באותו רגע הם יכולים גם לעשות תשובה ולהפוך ליהודים, וללכת לבקש שיעשו מהם יהודים, זה יכול להיות, אבל לא עם האישה שיש להם, אם היהודיה.

הקב"ה אוהב אותנו ורוצה לתת לנו את הכל בן גולדן, כו טבת תשפ"ה 26-1-2025

עם ישראל אנחנו במצב של סכנת מוות, אלא אם כן נשנה את המצב שלנו הפיזי והרוחני, ונחזור לדרך של הקב"ה, הדרך שהוא הוביל אותנו כל השנים כי כל יהודי חייב להיות עם

אבא: נחזור לתחילת המסר – 'ואז בוקר אחד נקום נפתח את העיניים' – אני שואל, האם זה יהיה כשיתחילו לראות את הכוכב או לפני זה?

דניאל: יום אחד, לא יום אחד, אנחנו כבר רואים סימנים מפחידים ביותר נגד היהודים. עכשיו בא"י כל היהודים בסכנה גדולה, כי מסביבנו יש קבוצה ענקית של כל מיני ערבים שמוכנים בשניה לגמור אותנו עד הסוף. אבל בינתיים הקב"ה שומר עלינו, אבל אנחנו צריכים להוכיח שאנחנו באמת יהודים אמיתיים, שרוצים רוצים להיות אמיתיים, רוצים להיות עם הקב"ה ותורתו עם כל הלב, עם כל המהות שלנו ורוצים להקים משפחות של ילדים קרובים אל האמת של הקב"ה ותורתו.

גם האישה וגם הבעל צריכים להרגיש אותו דבר ולעבוד ביחד לבנות כאלה בתים, ואז הכל ישתנה לטובה בשבילנו. בכל העולם ה' ירים אותנו ויביא אותנו חזרה לארץ ישראל, אבל רק אם אנחנו רוצים, רק אם אנחנו רוצים להיות יהודים אמיתיים, לחנך את הילדים עם האמת ולא עם השקר. ואם אנחנו נעשה את זה, אז לא משנה כמה גויים יש, לא יוכלו לעשות לנו רע. כי הקב"ה ימחק אותם והם יעלמו לגמרי. הוא לא יתן לקחת את עם ישראל האמיתי ולחסל אותם ח"ו!

אבל זה תלוי בנו, תלוי בנו עם ישראל. בינתיים הרוב לא מבינים את האמת, אין להם מושג באמת מה לעשות. ואפילו בין החרדים יש כאלה, וזה רע מאד.

אבל אבא בעזרת ה' בכל אופן לא משנה מה, יישארו יהודים ומבינים וחיים לפי התורה, יהודים ויהודיות שיודעים לגדל את הילדים שלהם כמו שצריך. ואני אומר לך אבא לא יודע כמה יהודים יישארו ואני מתפלל לה' כל הזמן שכל היהודים יחזרו בתשובה. אבל אם ח"ו לא, בכל אופן אלה שכן יעשו תשובה, הקב"ה יבנה את בית המקדש ויביא לנו אותו כמתנה, אנחנו נבנה את הבסיס וזה ירד למטה, ואנחנו, כל אלה שעברו את כל המבחנים, **אנחנו נהיה העתיד** אבא, אנחנו נהיה העתיד.

ואני לא יודע איך להסביר לך איזה יופי זה, איזה טוב זה, איזו הרגשה שאני אפילו לא יודע איך להגיד מילה שיש לנו אפילו בעברית, אבל אנחנו נהיה הכי הכי טוב, הכי קרובים לקב"ה. אין עוד מלבדו. וגם לא יהיה עוד מלבדנו. אבא, אני יודע בטוח עם כל מה שאתה נלחם בעד עם ישראל ואמא שיחד אתך וכל הדברים האלה, אני יודע שאתם בטוח תהיו איתו לנצח נצחים.

אבא: ברוך ה' עד עכשיו ה' שומר עלינו, היו כל

הקב"ה. יהודי חייב עומק, יהודי חייב אהבת ה', יהודי חייב לאהוב את התורה, יהודי חייב לאהוב כל מה שה' נתן לנו. ואם לא ח"ו, אם אנחנו לא מתנהגים כמו יהודים, אז עם ישראל ככל הגויים וזה לא נעים, זה יכול להיות רע מאד, כי אם היהודים לא עושים את מה שהקב"ה מצווה אותם, אז אנחנו נראה שכל הטוב והשפע יעזבו את העולם, וכל הרע יתיישב פה ויגדל ויגדל ח"ו. כי העתיד של העולם תלוי בעמ"י. עמ"י אם אתם רוצים חיים כמו שצריך, אז אתם צריכים לעזור לכולם לזרוק את כל הטינופת לפח. לשרוף את זה לגמרי. אתם צריכים להבין שאם לא נחזור בתשובה, אם לא נשנה את הדרך שלנו, גם לכם לא יהיו חיים. לא להורים שלכם, לא לילדים שלכם, לא לאף אחד.

אנחנו נלחמים עכשיו פנים מול פנים עם השטן, ולא רק השטן שבחוץ אלא גם עם השטן שבתוכנו. אבל מה שאנחנו לא יודעים זה שהקב"ה מאד מאד **קונס עלינו**, ולא קצת אלא הרבה. ואני יודע שאם עם ישראל לא ישתנה לטובה לא יהיה טוב לעם ישראל ה' ישמור.

הקב"ה בוכה מכל הדברים שעמ"י עושה. עמ"י עושה רע, **"ויעשו בני ישראל את הרע בעיני ה' וישקחו את ה' אלוקיהם" (שופטים ג ז)**. ואם המצב ימשך רק אז כל אלה שהולכים בדרך הלא נכונה, הילדים שלהם, הבעלים, הנשים, סבים, סבתות לא יוכלו להמשיך לחיות. אני בוכה כי אני לא יכול לראות מה שקורה. כבר אלפי יהודים מתבלבלים ממה שהם רואים ויש גם רבנים שלא יודעים להיות רבנים, שלא יודעים להסביר את המצב, וגם לא רוצים עמ"י, יש בינינו גם יהודים אמיתיים ודאי, אבל לא מספיק, פשוט לא מספיק זה האסון. והרבה מהילדים לא מבינים כלום והם שמחים רק אם יש להם מתנה או יום הולדת, זה כל מה שהם רוצים. וההורים גם אין להם סבלנות לילדים, אז הילדים הולכים למשחקים שלהם, האבות והאימהות וההורים לא קרובים לקב"ה בכלל. אנחנו עם מסכן, הרוב בכל אופן במצב כזה.

הקב"ה רוצה לתת לנו את הכל, את כל הדברים הכי טובים הכי קרובים לקב"ה ואנחנו לא מבינים את המצב, וגם הילדים שלנו לא מבינים את זה. אני רוצה להסביר לכם עם ישראל, אפילו שהקב"ה אוהב אתכם ורוצה אתכם, הוא לא יתן לכם לרדת ימית. הוא לא יתן לכם לקלקל את המבנה האמיתי של הבריאה שלו. הוא לא יסכים להמשיך עם בניס בנות שלא מוכנים ולא רוצים ללמוד ולקרוא בספרי הקודש. ספרי הקודש הם קדושים לעם ישראל כולו. אם אנחנו לא מבינים ולא מרגישים את זה, ואם אנחנו לא לומדים את התורה שלו, אז לעם ישראל אין זכות קיום. אני מברך אתכם שאתחילו לחזור ולהיות העם שהקב"ה תכנן כי אם לא אז לא יישארו הרבה יהודים.

אולי תשאלו אותי איך זה יכול להיות? זה כן יכול להיות. כי אם יהודי מגיע למקום כ"כ נמוך ביהדות שלו, יש לו סיכוי מועט לעשות תשובה. כי כדי להישאר קרוב לקב"ה אנחנו צריכים ללמוד, ואם לא נלמד אין עתיד. אם אנחנו עם ישראל מתעסקים יותר בכל מיני נושאים שטותיים, אז לא מגיע לנו העתיד של להיות העם של הקב"ה עצמו. מה שאני אומר עכשיו זה אמת ואם אתם לא מאמינים אז אתם תראו לבד שזה מה שקרה.

אם עמ"י לא יחזור אל האמת וימשיך לחיות כמו הגויים, אז לא יהיו לכם לא בנים ולא בנות, לא סבים ולא סבתות. יהיו לכם רק נחשים ועקרבים ח"ו. אני לא יכול להתאפק מלדבר, כי אני יודע שהשקר חלש והאמת חזקה. וכל הרשעים היהודים כביכול, אלה שלא יחזרו בתשובה לא יישארו בכלל, הם ייעלמו. הקב"ה לא צריך עם שמתנהג כמו הגויים. זה משהו איום ונורא.

נכון, יש יהודים אמיתיים בעולם הזה, אבל הם מעטים יחסית. לא תמיד אנחנו יודעים מי הם, לכן קשה לדעת על מי להישען. אני לא יודע כמה יהודים טובים יש כי הרוב לצערנו כרגע לא טובים. הרוב רק רוצים כסף, לאכול שטויות,

ללכת לסרטים וכו', אלה לא חיים של יהודי, זה לא מה שה' רוצה שאנחנו ח"ו נתנהג כמו גוים. הוא רוצה שנהיה איתו אפילו אם קשה.

מי שרוצה להיות קרוב לקב"ה ותורתו חייב ללמוד תורה, מצוות ולעשות מעשים טובים. אני מזהיר אתכם אתם צריכים לנקות את עצמכם אבל ממש לנקות את עצמכם. גם הילדים חייבים להיות עם הקב"ה. לא קצת ככה למעלה קצת למטה. יש את הקב"ה, ומי שרוצה להיות עם הקב"ה ותורתו חייב להיות אך ורק עם הקב"ה ותורתו ולא להיות פעם פה ופעם שם, צריך להיות מאה אחוז עם הקב"ה ותורתו. ומי שמעדיף לבדוק את עצמו מי מהם עם הקב"ה לו את כל הדלתות לגן עדן.

עם ישראל הזמן הוא קריטי. בעתיד נראה ברור מי יהודי אמיתי ומי לא, מי מאה אחוז עם הקב"ה ומי לא. מי שעם הקב"ה אז הקב"ה יהיה איתו, ומי שלא - אני לא מקנא בו. אנשים צריכים לבדוק את עצמם מי מהם עם הקב"ה ומי לא. זה לא יכול להמשיך כמו שזה, כי הרשעים פתחו מלחמה נגד הדת היהודית, וזה לא יכול להמשיך.

אני אסביר לכם, הקב"ה לא יעזור את הרשעים אבל הם יסבלו מאד מהעבירות שלהם. גם היהודים שהולכים נגד הקב"ה יסבלו מאד. **היהודים האמיתיים לא יסבלו**. אלה שעם הקב"ה ועם תורתו, אלה שלא רק מדברים אלא חיים את זה, יעברו את כל מה שמחכה לנו. אבל אלה שלא עם הקב"ה, לא יהיה להם עתיד, זהו.

אני עם הקב"ה וכל יהודי צריך להיות עם הקב"ה, ומי שלא עם הקב"ה יסבול הרבה יותר ממה שאתם חושבים.

לכל אחד מאיתנו יש בחירה. עם ישראל, הרבה שנים הקב"ה מנסה לפתוח לנו את העיניים, אבל זה לא עוזר. בעלי עבירות יודעים בדיוק את המצב שלהם. גם אלה שרוצים את כל דברי הפאר הם יודעים את העבירות שלהם, הם יודעים מה שהם עושים אבל לא אכפת להם, פשוט לא אכפת להם. אנחנו חייבים כדי להציל את רוב עם ישראל, אנחנו חייבים לקחת את היהודים הטובים אל האמת, ואולי אולי נוכל להציל אותם. אם נצליח טוב, ואם לא לא. אבל חייבים לנסות להציל את עם ישראל.

יש כאלה עקשנים ועקשניות שואהבים את הלבוש הלא צנוע שלהם יותר מהקב"ה. והקב"ה אוהב אותם אבל הם לא מוכנים לשתף פעולה. יש גבול לכל דבר. אז לכן כל יהודי צריך להשתמש בשכל שלו להבין לאיזה כיוון ללכת, כי אם לא אז נראה הרבה הרבה אסונות.

ואנחנו נראה עוד יהודים שמנסים ללכת נגד ה', אבל זה לא יעזור. **מי שרוצה להישאר ולחיות בעולם הזה**, צריך להבין שהקב"ה הוא כל יכול ולא אף אחד אחר בעולם, רק הקב"ה כל יכול וצריך לעשות את הרצון שלו. אפילו שזה לא נעים לצעירים לשמוע מה שאני אומר, כי הם חושבים שאפשר לעשות כל מיני דברים שהם רוצים אפילו שזה נגד מה שהקב"ה רוצה. אבל הצעירים צריכים לקבל מה שהקב"ה רוצה ולגמרי.

אבל אין לנו זמן! אין לנו זמן! אם הרשעים חושבים שהם יכולים להילחם נגד הקב"ה, זה שטויות. כלם צריכים להבין, אי אפשר לעשות בעולם הזה מה שהם רוצים לעשות. אי אפשר בשום פנים ואופן לשלוט פה בארץ או בחו"ל רק בגלל שהם עשירים, הרשעים האלה.

יש הרבה אנשים שכל החיים שלהם סביב הכסף, אולי הם יזכו בלוטו וחיים בדמיונות יומם ולילה, וכך הם שורפים את הזמן שלהם, את החיים שלהם ומאבדים את הנצח.

בעזרת ה' האבות והאימהות יבינו כמה זה חשוב ללמד את הילדים את הדברים הכי חשובים בדרך התורה, ילמדו את הילדים שלהם שהדבר הכי חשוב ביותר זה לעשות את הרצון של הקב"ה. יש לנו את היכולת לגדל ולחנך את הילדים שלנו כדי יהיו גדולים וקרובים לקב"ה לנצח. ואם לא ח"ו אני לא יודע מה להגיד לכם. אני לא בטוח מה יהיה העתיד שלהם. אבל אני יודע שבעתיד צריך להיות פחד

גדול בעולם, שיגרום לאנשים לחזור בתשובה ולדעת שיש בורא לעולם ואין משהו מעליו אין עוד מלבדו.

המשיח נמצא פה

בן גולדן, יג' שבט תשפ"ה 11-2-2025

עם ישראל, עלינו לחזור לאמת ומי שלא חוזר לאמת אז אין לו עתיד. אמנם הקב"ה מנסה מאד להחזיר את היהודים, אבל יש כ"כ הרבה יהודים שנמצאים כ"כ עמוק בתוך השקר שזה יהיה מאוד קשה להחזיר אותם לאמת.

עם ישראל, אנחנו לפני המצב הכי קשה שהיה לנו אי פעם. עם ישראל, אפילו אלה שכביכול מאמינים בקב"ה בתוך תוכם, רובם יצטרך לעבוד מאוד קשה ולחזק את האמונה שלהם בקב"ה כדי להגיע לרמה בה - לא משנה מה קורה, לא משנה מה יגידו ולא משנה כלום - יהודי אמיתי לא יעזב את הקב"ה אף פעם. לא משנה מה השקרנים אומרים לו נגד הקב"ה, הוא לא יעזב את הדת היהודית. שום דבר לא יזיז את היהודי, הוא יהיה דבוק לנצח לקב"ה ותורתו.

אנחנו עם ישראל חייבים להכין את עצמנו לעתיד שיהיה קשה ביותר, נצטרך להוכיח עד הסוף שאנחנו עם ישראל באמת, עם כל הלב, עם כל המחשבה, עם כל מה שיש לנו מבפנים ומבחוץ, כולנו וכל מה שבתוכנו ומחוץ לנו, שאנחנו רק עם הקב"ה ותורתו. ויש יהודים הנחשבים כיהודים חרדים עם הקב"ה ותורתו ויכול להיות שהם חושבים שהם עם הקב"ה, אבל לרוב אין להם את היסודות והאמונה השלמה כדי להיות באמת יחד עם הקב"ה ותורתו.

עד היום רוב היהודים עוד לא הגיעו לאן שהם צריכים להגיע, כדי להיות באמת אחד עם הקב"ה וזה עוצב מאוד. יש כ"כ הרבה יהודים שעזבו את הדת היהודית לגמרי ואין להם חשק לחזור. יש יהודים מכל הגילאים, שחושבים שהם עם הקב"ה, אבל הם נמשכים כ"כ ע"י עולמנו הזה, שהם לא יכולים להגיע לרמה הרוחנית שצריכים להיות עם הקב"ה. אני מזהיר אתכם, עם ישראל, אין הרבה זמן, אנחנו צריכים עכשיו להכין את עצמנו באמת להיות קרובים לקב"ה, שאנחנו יכולים להרגיש בתוך עצמנו בתוך גופנו ולא משנה מה קורה, אנחנו יודעים שתימיד נהיה אך ורק עם הקב"ה לנצח נצחים.

לא לשכוח - אין עוד מלבדו - **אין עוד מלבדו**, אין, לא קיים. אני יודע שזה קשה להרבה אנשים להבין, במיוחד לאלה שאין להם את האמונה והביטחון הנדרשים בשביל זה, אבל מי שרוצה נצח נצחים, יהיה לנצח נצחים עם הקב"ה.

אז מי שרוצה את הנצח חייב מיד להתחיל ללמוד בספרי קודש, אבל ללמוד בצורה עמוקה יום ולילה עד שאנחנו מרגישים שאנחנו מבינים עד הסוף שיש רק א-ל אחד ואנחנו חייבים להיות חלק ממנו, כל יהודי חייב להבין שהקב"ה ברא אותו, שהקב"ה נפח בו נשמה **"אלקי! נשמה שנתת בי טוהרה היא. אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לטלה ממני, ולהחזירה בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך ה' אלקי ואלקי אבותי, רבון כל המעשים אדון כל הנשמות"**.

ואם הוא לא מבין את זה אז אין לו עתיד, יהודי שרוצה את הנצח צריך להכין את עצמו בצורה הכי עמוקה בכל דרך שרק אפשר. יהודי אמיתי שרוצה נצח נצחים עם הקב"ה צריך ללמוד עד הרגע האחרון בחייו כי אין דרך אחרת ללמוד מה זה אמת ומה זה שקר. בלי התורה אין כלום. היום רוב היהודים רחוקים מאוד מהקשר עם הקב"ה, אבל **המשיח נמצא פה** וזה יכול לתת הרבה כוח לכל היהודים שבאמת רוצים להיות עם הקב"ה ועם תורתו לנצח נצחים.

אנשים יחשבו שזה סוף העולם

בן גולדן, יד' שבט תשפ"ה 12-2-2025

שלום. עמ"י, עוד מעט תהיה מלחמה, וזו תהיה **מלחמת עולם קטלנית**, לא רק שבני אדם ימותו, שלא נדע, גם בניינים גדולים יפלו וכל מיני דגים ימותו ויפלטו לחופים וכל מיני חיות ימותו בצורה איומה. ואלה הנשמות של הקב"ה הם לא יהיו, כי עברו הרבה מבחנים ולא עמדו בהם.

תשמעו טוב, הקב"ה ברא את העולם בשביל האדם ואשתו וילדיו אבל לבן אדם היו רצונות אחרים ולא לפי הרצון הקב"ה ומאז שהיהודים קיבלו את התורה מהשמיים אנחנו נלחמים נגד הרצון שלנו לא ללכת לפי התורה. אמרנו נעשה ונשמע בהר סיני אבל הרבה יהודים לא הולכים לפי השבטחה זו. איך זה יכול להיות כזה דבר שאחרי שהיבש שאלנו את נלחמים עם עצמנו להיות טובים כמו שהקב"ה דרש בהר סיני ונעשה ונשמע, אנחנו שכחנו שזה מה שאנחנו צריכים להיות ולעשות? אנחנו שכחנו שיש את הקב"ה שרוצה בטובתנו ואוהב אותנו.

אבל רוב האנושות כולל הרבה יהודים נמשכים לשקר, נמשכים למה שאסור למה עצוב מאוד. עם ישראל, עוד מעט יהיה בכל העולם מצב מפחיד ביותר. כל כדור הארץ בסכנה. ועם ישראל יהיה בהלם, איך זה, איך זה יכול להיות, כל יום קורה אסון אחר, גם מהטבע גם מהאויבים וכבר אין לנו את הניצחונות מול אויבינו כמו פעם. אף פעם לא היה כזה פחד.

הקב"ה שולח את כוכב השביט, הכוכב שכבר היה פה (עבר ליד כדור-הארץ) במבול, ביציאת מצרים, בסדום ועמורה ועוד כמה פעמים ובעתיד הקרוב כשהוא יתקרב הוא יביא כזה פחד ואנשים יחשבו שזה סוף העולם, נוסף לכל זה הבנקים יתחילו ליפול, וכל העולם יכנס לפאניקה, יהיו אסונות טבע ענקיים, הכל ישתנה, יפלו מהשמיים אבנים בוערות באש והיהודים ירצו לחפש מחסה להסתתר מהם.

(כוכב השביט שהוא בעצם מיני-שמש מחמם את כדור הארץ וזה גרום להרבה רעידות-אדמה, בניינים גדולים יפלו, יהיו התפרצויות של הרי-געש, האפרי יכסה

את כדור-הארץ ויהיה חושך 15 יום כמו שכתוב (ספר הזוהר, שמות ב' "כדין יתחשך כל עלמא חמש עשרה יומין, וסגיאין מעמא דישראל יהון מתין בההוא חשוכא, ועל דא כתיב (ישעיהו ס ב) כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאומיים:"). חוץ מזה!").

ועם ישראל מצד אחד יפחד מפני כל האסונות שיהיו ומצד שני ישמח כי סוף סוף מגיעים לגאולה. ומי שלא בוטח בה' ב-100% יהיה קשה לשרוד את זה.

בסופו של דבר שליש עולם יחרב לגמרי, השליש השני יהיה במצב מאוד קשה. ובשליש השלישי נמצאת ארץ ישראל שהיום היא כ"כ קטנה אבל היא תהיה ענקית כמו שהיתה פעם, וכל המקום ייפתח ויהיה ירוק ויפה, יהיו עצים ענקיים עם ירוק, ועם עוד ירוק ועוד ירוק ועוד ירוק ועם פרחים בכל מיני צבעים שרק אפשר לדמיין, ברגע שהשכל יירגע וישקוט, היהודים האמיתיים שעם הקב"ה באמת, יקומו לאט לאט על הרגליים שלהם ויתחילו לבדוק את גופם אם עדיין במצב טוב, הם יסתכלו לשמיים ויראו את השביט הולך הלוך וחזור מסתובב ונותן לכל יהודי אמיתי וכל יהודיה האמיתית ועל ילד וילדה יהודים אמיתיים את היכולת הראות מעבר לכל השמיים ולראות ברור שהקב"ה איתם לנצח נצחים, אבל שהם בעצמם צריכים להגיד נעשה ונשמע, נהיה תמיד תמיד עם הקב"ה ועם תורתו.

אנחנו נצטרך להגיד ברור שאין עוד מלבדו ואנחנו מקבלים את זה לגמרי. נצטרך לעבור עוד בדיקות קשות ואחרי זה הקב"ה יתן לנו את היכולת להגיע קרוב לקב"ה ולתורתו יותר קרוב מהדורות הקודמים שהיו. ונוכל מיד להבין מה זה להיות חלק של הקב"ה, רק יהודים, רק אלה שמרגישים את הקב"ה באמת באמת יכולים להגיע לנצח נצחים בלי פחד שהם ישכחו את האמת, חס ושלום, עם הרגשה שהאמת תישאר איתם לנצח נצחים, ואז הקב"ה יתן להם לכל אחד בנפרד להיות חלק ממנו לנצח נצחים, להיות איתו בלי סוף. אנחנו בדור שלנו לא יכולים להבין מה זה אומר, אבל בדור הזה תתחיל החזרה בתשובה הגדולה. בדור הזה זה יתחיל, זה עוד לא התחיל כמו שצריך בדור הזה.

ועוד מעט, עוד מעט אנחנו נראה דברים, שלא חלמנו שקיימים כאלה דברים, אנחנו היהודים ואני מדבר על יהודים, ליהודים עצמם, היהודים האמיתיים שיחפשו בכוח איך להתקרב באמת לקב"ה ולתורתו להתקרב לאמת באמת, ואנחנו נרגיש שאם לא נעשה את זה, אנחנו נעלם. לא יהיה יהודי, שלא מרגיש שהוא חלק מהקב"ה גם נשים וגם גברים, יהודים יהודיים. והמשיכה זו להיות חלק של הקב"ה ותורתו תהיה כל כך חזקה,

שכל יהודי ויהודייה יצעקו לשמיים ויבקשו מהקב"ה בבכי ובדמעות להציל אותם ואת הילדים שלהם. ובסופו של דבר הקב"ה ירים אותנו וייקח אותנו לעולם שלא ידענו שקיים. לעולם שכולו טוב, יותר אני לא יכול להגיד. עכשיו אני רק יכול להגיד, שלהיות חלק של הקב"ה זה דבר שאי אפשר לתאר, לא ניתן להבנה מה זה לבני אדם של היום. אבל אני כן יכול להגיד, שזה שווה את הכל כדי להיות חלק של ריבונו של עולם לנצח נצחים.

הזמן הזה, לנצח נצחים - ולא נרגיש שמשמעם לנו, כי הנצח יהיה לנצח מלא מלא בלי סוף לזה, ואנחנו נהיה יחד עם הקב"ה בלי סוף ולא ישעמם לנו. אין עוד מלבדו. עם ישראל, אנחנו בדידים כביכול של הקב"ה. אם אנחנו איתו, אז הוא יהיה איתנו. אם אנחנו רוצים להיות הילדים הנאמנים שלו, לגמרי נאמנים שלו, אז הוא יהיה גם איתנו לנצח נצחים. אנחנו צריכים להיות איתו לנצח נצחים, לא משנה מה קורה, וזה הגן עדן עם ה' הידיעה.

עם ישראל נולד כדי להיות חלק של הקב"ה בן, ט"ו בשבט תשפ"ה 13-2-2025

עם ישראל, האם אתם יודעים איפה אנחנו? אנחנו בין שמים לארץ. נכון, אנחנו בין למעלה ולמטה. הلمעלה מאד גבוה, והלמטה אם ניפול מלמעלה למטה, זה יהיה מאד קשה לכולנו. כלומר, אנחנו צריכים להחליט האם לעלות - לעשות תשובה באמת ולהתקרב לקב"ה ותורתו או ליפול מטה לעולם הגשמי הגויי ולהימחק מהמציאות.

אנחנו משייכים יום יום להתקרב למ"ע, והוא לא בין ארץ אחת לארץ אחרת. הרשעים כבר שולטים על רוב העולם, ואנחנו לא מבינים את המצב, עם ישראל לא מבין. גם כל הטמבלים בכל העולם לא מבינים באיזה מצב קשה אנחנו נמצאים. והמצב היום הוא שהשטן שולט עכשיו ברוב העולם. ואתם רוצים לשאול איך זה יכול להיות? איפה הקב"ה? הלא הוא כל יכול, והוא לא רוצה שהשכל יהיה רע אלא הוא רוצה שהשכל יהיה טוב. אבל העולם היום, הרוב הגדול של העולם מלא רשעות. והכל זה נגד הקב"ה ותורתו, גם אצל הרבה היהודים.

אבל יבוא יום והקב"ה לא יתן לזה להמשיך. הקב"ה יהרוס חלק גדול מהעולם. תסלחו לי אם אני חוזר על התיאורים שוב, אבל אתם צריכים להכניס להחדיר את זה לשכל שלכם. המצב היום הוא שעם ישראל, העם הכי אוהב של הקב"ה, לרוב הם לא עם הקב"ה בכלל. אפילו אם הם הולכים עם כיפות ולבוש של חרדים, הרוב לא עם הקב"ה, ובשנייה הם יכולים להתהפך אל עבר השני עשרה דקות של השקר. ולמעשה הקב"ה התחיל כבר את מע"צ.

אני לא אגיד מה הולך להיות, רק אוכל להגיד שבסופו של דבר היהודים שלא יישארו נאמנים לקב"ה ותורתו ייעלמו ויגיע זמן שהם כבר לא יוכלו לעשות תשובה. היהודים שכן יעשו תשובה יחזרו להיות כמו שהקב"ה ברא אותם להיות. וזה להיות נאמנים לגמרי לקב"ה ולתורתו.

אני לא יכול לומר עד כמה יהיה מצב קשה לפני הגאולה, אבל אני כן יכול לומר שהקב"ה ברא כל יהודי אמיתי עם אהבה אמיתית לקב"ה ולתורתו. כל יהודי אמיתי הוא עם הקב"ה לגמרי, גם נשים וגם גברים. וכל אבא וכל אמא מחנכים את הילדים שלהם להיות אך ורק עם הקב"ה. יהודים אמיתיים מלמדים את הילדים כמעט מינקות שאין עוד מלבדו, שיש רק א-ל אחד והוא כל יכול.

בעתיד הלא רחוק אנחנו נראה מלחמה ענקית קטלנית ביותר, אבל הקב"ה לא יתן לרשעים להרוג יהודים אמיתיים כמו שעשו בזמנים של הרשעים כמו הטיטר ימ"ש וזכרו ודומיו. זה לא יהיה שוב.

נכון, זה היה בשמחת תורה שקוראים השביעי באוקטובר כי אנחנו עם ישראל לא מושלם עדיין. רוב עם ישראל לא מאמינים בקב"ה ותורתו כמו שצריך, לכן היה הדבר המטופף הזה, חגיגה של פריצות בהמית שהייתה בשביעי באוקטובר, עם לכלוך רוחני וגופני מצד היהודים בשמחת תורה.

הקב"ה נתן תשובה קשה לכל עם ישראל כדי שבייבו שהוא לא יתן יותר לדברים כאלה להיות, שבני שהקב"ה הוא כל יכול, ולא בא בחשבון שאפשר לטנף את העם היהודי עם התנהגות בהמית שהיא נגד התורה לגמרי ועוד על אדמת קודש ועוד באחד החגים הכי חשובים ועוד זה היה קבשבת קודש.

זה היה מסר שרוב היהודים בכלל לא מבינים. ואם נמשיך לא להבין את המסר הקשה הזה ועוד מסרים שה' שולח לנו כל הזמן כדי להעיר אותנו, אז אנחנו עוד נשלם על זה בהרבה קורבנות.

יש עוד המון יהודים שלא שומרים שבת ולא מלמדים את הילדים מגיל קטן מה זה להיות יהודי בכלל ולמה זה כ"כ חשוב להיות יהודי שלומד תורה. אמנם שולחים ילדים גם את הבנים וגם את הבנות ללמוד מגיל צעיר, אבל לא כדי לדעת מה זה להיות עם הקב"ה ושהוא כל יכול ורק הוא מחליט מה קורה בעולם הזה.

וכשהיהודים מצפפים על הקב"ה ועל הציוויים שלו אז אין ברירה צריך לעזור אותם. השטן מעודד את זה שיעשו עבירות, כי הוא הרשע בה' הידיעה והוא שמח כל פעם שהוא יכול לקחת עוד יהודי או יהודיה ולשכנע אותם לעשות דברים נגד הקב"ה ונגד תורתו.

אבל עם ישראל זה לא ימשך. הקב"ה לא יתן לזה להמשיך. אנחנו לפני מלחמות בכל העולם, והמלחמות האלה הן יהיו מאד קשות, ורק יהודים שחוזרים בתשובה, יהודים שקרובים לקב"ה ועושים את רצונו, רק אלה יעברו את מה שעומד לפנינו ויגיעו. ואם הם בחו"ל הם יגיעו לארץ ישראל החדשה, הבנויה, הגדולה, הענקית מאד.

כך היא תהיה בעתיד עם בית המקדש השלישי שיהיה לנצח נצחים. את ביהמ"ק השלישי אנחנו לא נבנה, הקב"ה כבר בנה אותו, הוא רק מחכה לנו לעם ישראל האמיתי שבבנה את הבסיס של ביהמ"ק, ואנחנו נסתכל למעלה ונראה איך שהקב"ה מוריד מהשמים את ביהמ"ק השלישי על הבסיס שבנינו. אני יודע שרבה מכם כבר קראו את מה שאמרתי על מה שהולך להיות כבר הרבה פעמים. ושוב אזכיר לכם לא לשכוח, כי אתם בריות ששוכחות מהר מאד, ולכן אני חוזר על התיאורים האלה שוב ושוב כדי שלא תשכחו, כי עם ישראל נולד כדי להיות חלק של הקב"ה.

תתכוננו עם ישראל תתכוננו

בנימין, יב שבט תשפ"ה 10-2-2025

שלום, שלום לכל היהודים, גם לאלה שגרים בא"י וגם לאלה שלא בא"י. שלום לכל היהודים המאמינים בקב"ה ותורתו ושלום גם ליהודים שחיים חיים שלא מתאימים ליהודי אמיתי.

אני רוצה רק להזכיר לכולם כי יש רק א-ל אחד והוא הקב"ה ורק הוא יכול להציל אותנו. רק הקב"ה יכול להציל את עם ישראל מהמצב בו אנחנו נמצאים. רק הוא יכול להרים את היהודים שלא מאמינים באמת. רק הקב"ה יכול להרים כל יהודי ויהודייה וכל ילד וילדה, ולהביא אותם אל האמת האמיתית שהיא הקב"ה. לא קיים שום דבר אחר שיכול להציל אותנו ולהביא אותנו אל האמת האמיתית, רק הקב"ה ותורתו. רק הוא יכול להרים אותנו בלי כח, בצורה הכי עדינה, להרים גם את הנשים גם את הגברים את הילדים את הילדות את אלה שהם יהודים אמיתיים, ולהביא אותם אל האמת שהיא הקב"ה ותורתו.

אבל של היום כ"כ הרבה בנים ובנות ונשים וגברים יהודים, שלא רוצים להאמין וזה גם לא מעניין אותם. יש יהודים ויהודיות שממש מעדיפים להיות עם הגויים ולחיות כמוהם, ובכלל לא רוצים להיות חלק של עמ"י. ואני מבקש להזכיר לכם שכבר היה מצב כזה לפני מע"צ, רובם של עם ישראל היו מחללי שבת בפרהסייה. אז זה גברים נשים צעירים ולא צעירים, עם ילדים בלא ילדים ולא הרגישו שום בוש לחלל שבת, ועשו עבירות בלא בושות. אוי לנו! אוי לנו! כי היום אנחנו באותו מצב בו היינו לפני מלחמת העולם השנייה, לפני השואה.

ויש בלי סוף יהודים שנולדו כיהודים ומחללים שבת בלי בושות, ועושים דברים הרבה יותר גרועים בפרהסייה לפני כולם, גם בשבת וגם בחג. ובכלל אין להם בוש בכלל להראות לכולם שהם עושים מה שהם רוצים לעשות. אין להם שום בעיה לחלל שבת, שזה הזמן הקדוש ביותר עבור כל יהודי אמיתי, ואין להם בעיה לעשות שאר עבירות.

אוי עם ישראל, אוי עם ישראל, מה יהיה אתך? כל העולם היום מלא ביהודים מחללי שבת. עם ישראל מה יהיה? מה יהיה? אתם לא מבינים שהם המצב הזה ימשך רחוק יהיה עונש ענק? אתם לא מבינים שהמצב מקלקל את הילדים שלכם?

עם ישראל, הקב"ה בוכה! את הבכי, את הדמעות שלו אפשר להרגיש, וגם את הדמעות שזורות מהעיניים של היהודים האמיתיים שלא מבינים או לא יודעים איך הגענו למצב הזה, וסובלים לראות כזה דבר איום ונורא, שיהודי בלי בושות מחלל שבת! בלי בושות! תבינו, הקב"ה לא יתן עוד הרבה זמן להמשיך את העבירה האיומה הזאת, את המצב הזה.

יגיע הזמן שבו הקב"ה לא יתן עוד ליהודים לעשות רע ליהודים אחרים, ולא יתן עוד שיהודים עושים מה שהם רוצים לעשות בלי לחשוב שיש שבת או יום טוב או ימים אחרים, שמביאים לנו אפשרות וזמן של קירבה אל הקב"ה, קירבה חשובה ולזלזל בה. יש הרבה יהודים שמזלזלים בזה, והקב"ה בוכה כי הוא אוהב את עם ישראל. אבל מדת הדין דורשת עונש. את העונש ליהודים האמיתיים שלא מאמינים בקב"ה ובתורתו. המצב היום לא יכול להישאר ככה.

כמו במ"ע2 בו הקב"ה העניש את כל היהודים בצורה קשה ביותר, כי אם הוא לא היה מעניש אותם באותו זמן, אז הוא היה צריך אח"כ לעשות עונש הרבה יותר קשה כדי להציל את נשמתם.

אוי עם ישראל מה יהיה? מה יהיה אתנו? כמה יהודים עושים בכוונה דברים אסורים, אבל ממש אסורים כדי לעשות צחוק מהקב"ה ותורתו. אבל הקב"ה לא יתן לזה להמשיך עוד הרבה זמן. והקב"ה הוא הכל יכול והוא ידאג שכל היהודים שבכוונה הולכים נגד השבת, נגד החגים, נגד התורה וכו' הם לא יוכלו להמשיך להתקיים, זה לא יכול להיות שימשיכו בכוונה לחלל שבת וחגים בכוונה לעשות עבירות. זה לא יכול להיות שהמצב ימשך ככה עוד הרבה זמן.

הקב"ה מכין אותנו אל העתיד הלא רחוק, שעם ישראל יצטרך לעבור מבחנים קשים, וכל אחד מעם ישראל יצטרך להכין את עצמו אל מה שיהיה בעתיד. אם הם לא יעמוד במבחנים שהקב"ה בוחן אותנו ולא יחזרו בתשובה, אז לא יהיה להם עתיד בכלל. ועבור עם ישראל האמיתי שמשתדל מאד מאד להיות קרוב לתורת משה ולקב"ה, עבורם גן עדן יהיה מוכן.

אני לא יודע כמה יהודים יישארו בעתיד הלא רחוק, אבל אני יודע בטוח שיהודים אמיתיים שאוהבים את הקב"ה ואת תורתו ורוצים בכל הכוחות שלהם להיות חלק של הקב"ה, אותם ה' יציל, הם לא ימותו, הם ימשיכו לחיות לנצח נצחים כי הם יהודים אמיתיים, הם יודעים שאין עוד מלבד הקב"ה ותורתו. והם יודעים שצריכים לעשות תמיד את הרצון שלו בלי לחשוב אפילו פעם אחת, תמיד הם עושים את רצון ה' ועלילה עם ישראל יבנה. הם יהיו הבסיס של עם ישראל בעתיד.

עם ישראל, רק עם ישראל האמיתי השומר את כל המצוות, וגם הילדים שלהם גם האימהות גם האבות גם הסבים גם הסבתות משתדלים בכל הכוחות תמיד לעשות את רצון ה', ורוצים להיות חלק של הקב"ה ושל תורתו, עם יהודים כאלה הקב"ה יבנה שוב את בית המקדש, עם כל יופיו ועומקו. ויבנה ישראל ישוב להיות משהו גדול וקדוש ונצחי. **תתכוננו עם ישראל תתכוננו**, אין עוד מלבדו.

ככל שיותר יהודים מנסים לחקות את הגויים, כך הגויים שונאים יותר את היהודים בן גולדן, כ"ד אדר תשפ"ה 24-4-2025

עם ישראל, עם ישראל, איפה אתם? המצב בכל העולם אף פעם לא היה כ"כ מפחיד, כ"כ מלא שנאה, כ"כ מבולבל. ולערי הרב רוב היהודים גם מבולבלים כי הרוב הגדול של עם ישראל ברח מהקב"ה ומתורתו.

גם הגויים הם לא כמו שהיו פעם כאשר היה להם משהו להאמין בזה, אפילו שזה לא היה כמו שהקב"ה רצה הייתה אנושיות שיוכלה להביא גם את הגוי לאיזו אמונה, לאיזה רצון להאמין שיש משהו מעל מה שהשטן מנסה להביא להם, אבל הטינופת הרחמנית שהשטן בזמן האחרון מלאה את כל העולם עם זה.

אפשר לשאול, אז איפה פה הקב"ה, למה הוא לא עוצר את זה? והתשובה היא כי רוב היהודים תחת שלטונו של השטן. אף פעם לא היה מצב כזה.

אנחנו לפני מ"ע3 ולמעשה היא כבר התחילה. מה שקרה עכשיו בארץ, המלחמה של יהודים נגד ערבים ומלחמות בכל מיני מקומות, היא רק התחלה של

מ"ע3 והיא תמשיך, היא לא תיעצר עכשיו. יהודים וגוים ימותו בהמוניהם. אנחנו בעולם שהיהודים לא מתנהגים בדיוק כמו יהודים, זה מעודד את הלא יהודים, את הגויים לשנוא אותנו יותר. עם ישראל, רוב עם ישראל עזב את היהדות והגויים יודעים את זה ורוצים לחסל את עם ישראל ואת תורתו.

כל יהודי שחי בין הגויים מרגיש איך רוב הגויים שונאים אותנו כמו ברוב הזמנים של ההיסטוריה, **ככל שיותר יהודים מנסים לחקות את הגויים בדרך החיים שלהם, כך הגויים יותר שונאים את היהודים.**

אוי עם ישראל, תפתחו את העיניים, תראו שאנחנו עם ישראל בעתיד הלא רחוק נצטרך להילחם, אם נרצה או לא נרצה להילחם. הרשעים רוצים לגמור אותנו ואת הדת שלנו ולהפוך אותנו לגויים כמוהם ואם לא נרצה להיות גויים כמוהם, הם פשוט יגמרו אותנו, חס ושלום.

בכל ההיסטוריה של האנושות מאדם וחוה ועד עכשיו הגויים לא יכלו לסבול את היהודים, הם קינאו בנו כי ידעו שהקב"ה ברא אותנו במיוחד, לא כמו את הגויים, שאמרו שהם לא מוכנים לקבל את הדת היהודית, את האמונה בהקב"ה ובתורתו, כי זה היה מידי קשה עבורם, הם רצו לעשות עבירות ולא להרגיש רע, הם העדיפו להאמין בשטן ולא בקב"ה. ועד היום שום דבר לא השתנה, רק מעט גויים רוצים להיות יהודים, ורוב אלה שהתגיירו בדורנו, הגיור לא בסדר, הם לא נהיו יהודים, כי יש כל מיני סוגים של כביכול רבנים, שהם לא רבנים באמת, הם רבנים "כאלו" והם משכנעים את הגויים שרוצים להתחתן עם יהודים וגם משכנעים את היהודים שהם יכולים להתחתן איתם עם הגויים האלה וזה לא נישואים יהודיים תקינים וזה נגד הדין.

אם האמא לא יהודיה אז גם הילד לא יהודי. וזה קורה הרבה דור שלנו. יש נישואים כאילו, כי אישה גויה, שכאלה היא כבר יהודיה והגיור לא עשוי בכלל בצורה נכונה ובדור הזה המון ילדים חושבים שהם יהודים, אבל הם לא יהודים. רק מי שעשה את הגיור בדיוק לפי התורה יכול להיות יהודי או יהודיה. ואם האמא של הנישואים האלה לא התגיירה נכון, אז הילדים שלה לא יהודים. לא לשכוח את זה. עם ישראל, אנחנו גרים בארץ ישראל, וכמה אנשים פה בארץ ישראל עם הקב"ה ועם תורתו? ואני מזהיר אתכם, בעתיד הקרוב אנחנו וכל העולם נהיה במ"ע3 ורוב הגויים בעולם נגדנו, נגד היהודים, המלחמה הבאה תהיה מאוד קשה והקב"ה יציל אך ורק את מי שאיתו.

אני גם רוצה גם להגיד לכם, שכדאי מאוד להתכונן, כי אין כבר הרבה זמן. עברנו מ"ע1 במאה הקודמת ואחרי זה מ"ע2 ובה נהרגו מיליוני בני האדם, החפץ חיים אמר שהיה מ"ע3 והיא תהיה מאוד מאוד קשה, יחד עם זה הקב"ה יציל את כל היהודים האמיתיים שרוצים באמת להיות אך ורק איתו ועם תורתו. וזאת תהיה ההתחלה של הסוף, כי הרשעים ייעלמו ועם ישראל יתחיל להבין, שאי אפשר לחיות ולהיות יהודי בלי אמונה וביטחון בהקב"ה ובתורתו.

מה שאמרת עכשיו זו אמת וזה קרה וקורה וזה יקרה מה שאמרת. אבל רק אלו שבאמת מאמינים בהקב"ה וחיים כמו יהודי אמיתי עם כל רצונו להיות אך ורק עם הקב"ה, רק אלו יגיעו לעולם הבא, אלה ירצו להגיע לעולם הבא. יהודי אמיתי אוהב מאוד את הקב"ה, כי הוא אבא שלו ואמא שלו והכל שלו והוא אוהב את הדת היהודית, כי זה נותן לו הרגשה של קירבה לאבא שלו הקב"ה, וקירבה לאמת, כל מילה זו אמת, ה' הקב"ה הוא אמת. רק היהודים האלה יוכלו להגיע לבית המקדש השלישי ולנצח נצחים.

לא לשכוח, אין עוד מלבדו, יש לנו א-ל אחד ובלו אמונה וביטחון בו, אין לנו כלום. ועם אמונה וביטחון בו, יש לנו נצח נצחים בעזרת ה', נצח נצחים.

מוצאי שביעת בן דוד בא דינאל, י"ב אדר תשפ"ה 12-3-2025

עם ישראל האמיתי מתחיל להבין יותר ויותר כי במדינת ישראל הרוב הגדול הם גוים שפנתו או יהודים שלא מאמינים, אפילו שהם יהודים. זה אמת ומהו מחריד אבא, מחריד! אנחנו מקווים שכל היהודים האמיתיים יחזרו בתשובה,

אבל היהודים שמתחננים עם גויות שלא עשו גיור כהלכה ונולדים גוים עוד ועוד כי כאשר יהודי מתחנן עם גויה - הילד שלהם לא יהודי אלא רק אם היא התגיירה לפני שהייתה איתו וזו בעיה גדולה ביותר וכל אלה שנושאים לגויות צריכים להיפרד מהם.

אבא, זה פשוט מפחיד מה שקורה עכשיו. פשוט כואב הלב וזה מסוכן ליהודים האמיתיים. כי יותר ויותר מתרחקים מהאמת. כי המשיכה לכל היופי, החיצוניות, לחומרות, לבייליים, לבגדים הלא צנועים וכל השטויות שהיהודים עושים - זה ממש מגעיל! אסור ליהודי אפילו להתקרב לכאלה דברים, כל זה חלק של הרשעות, עבודתו של הס"א שהוא השטן למשך אתנו לאבדון.

אבל זה לא ימשך עוד הרבה זמן. תהיה מע"3 והיו מלחמות בין השמים לארץ, מלחמות של הטבע, אסונות טבע שהקב"ה ישלח בכוונה לעולם הזה. מהשהם ירדו מטאורים ואבנים כמו בסדום ועמורה, יהיו רעידות אדמה והתפרצויות הרי געש והכל ישר מהקב"ה.

המצב לא יכול להמשיך ככה כמו שעכשיו, פשוט לא יכול להמשיך. תתכונן אבא, תתכונן, שכל המשפחה שלנו תתכונן, שכל המשפחות של היהודים האמיתיים יתכוננו כי זה לא יהיה צחוק, זה יהיה קשה מאד, זה יהיה קשה מאד מאד. ומי שלא עם הקב"ה באמת לא יעבור את זה.

יהיו כאלה אסונות טבע שנראה ברור שזה מהקב"ה. אנחנו נבין שלא משנה כמה נשק יש לצבא וכו' וכו' אף אחד לא יוכל להגן עלינו מפני מה שהקב"ה יוריד פה על כל כדור הארץ, וזה יהיה על כל הארץ. זה יהיה במוקם אחד או שתיים וזה יגדל ויגדל ויגדל. ורק היהודים האמיתיים שמתפללים באותו זמן ומבקשים מהקב"ה לעזור להם ולילדים שלהם וכל היהודים שיצאו מזה בחיים, רק אלה ינצלו.

זה לא יהיה משהו קצר והיהודים האמיתיים חייבים להשתדל להשפיע טוב על היהודים האמיתיים שלא מבינים מה זה באמת להיות יהודי, לא מבינים מה זה אמת לעשות מצוות וכו' וכל אלה שנושאים עם גויות צריכים להיפרד מהם.

אבא: קשה להבין את זה, סך הכל יהודי חילוני וגוי מבחינה חיצונית נראים אותו הדבר.

דינאל: יהודי הוא יהודי והקב"ה יודע מי הוא יהודי, ובדרך כלל החילוני לא מתנהג כמו יהודי. הקב"ה יודע מי כן יהודי ומי לא, אנחנו לא יודעים, הקב"ה יודע ואנחנו צריכים להוכיח את עצמנו. יהודי שרוצה להוכיח שהוא יהודי, צריך להראות את זה שהוא יהודי.

רוב האנשים האלה יודעים כי ההורים שלהם הם יהודים, אבל הם יורדים מהדרך, זהו. אבא זה עוד מעט, אבא זה לא יכול להמשיך כמו שזה, זה פשוט איום ונורא! איום ונורא! אין יותר ויותר יהודים, יש פחות ופחות יהודים ששומרים מצוות זה אסון.

וכל המלחמה הזאת היא שקר גמור! המטרה של הרשעים הייתה רק כדי להרוג כמה שיותר יהודים וגם ערבים, ואלה שרוצים להשתלט פה, הם לא דווקא ערבים...

אבא: הערבים הם רק כלים במשחק בהצגה הזאת. דינאל: נכון. אבא אל תפחד, אתה והמשפחה עם הקב"ה וברוך ה' אין מה לפחד.

אבא: אבל צריכים להציל את האחים שלנו. דינאל: נכון ובגלל זה אנחנו כותבים ומחלקים את זה. אדם צריך להבין שהוא לא יכול לעשות בעולם הזה מה שהוא רוצה, הוא צריך לעשות מה שהקב"ה רוצה.

אבא, כל מה שחלקתם עד עכשיו, כל האמת שהגיע לעם ישראל, אתה לא יודע עד כמה זה עזר להחזיר אנשים בתשובה. ומאז שהתחלנו את כל זה, מאז יותר ויותר יהודים מתחילים לחשוב בכיוון הנכון. והקב"ה מביא עוד ועוד הוכחות. ואחד ההוכחות הגדולות היא המסרים של האוטוסיטים, לא רק אוטוסיטים, כל מיני ילדים בינים ובונות שהם לא כמו ילדים רגילים והקב"ה שלח אותנו להביא מסר לכל עם ישראל - אין עוד מלבדו זה הקב"ה! בלי הקב"ה אין נצח! אין נצח! הקב"ה הוא ורק הוא הכל יכול!

יהודי שלא מקיים את מה שאמר בהר סיני, הקב"ה יעניש אותו עד שהוא יעשה תשובה. כי אלה שהיו בהר סיני ואמרו נעשה ונשמע, אסור להם לא לקיים את מה שהבטיחו 'ונעשה ונשמע' אתה מביין? זהו. אני מקווה שהרבה אנשים יבינו מה שרציתי להגיד ושנתקרב כלנו לקב"ה ולתורתו ונזכה לקבל משיח

צדקנו, זכה להתפלל בבית המקדש השלישי, וזכה בסופו של דבר להיות חלק של הקב"ה כי אין עוד מלבדו. רק הקב"ה הוא הכל יכול, רק הוא יכול לסחוב אותנו למקומות הכי קדושים שקיימים. אין עוד מלבדו זהו.

אבא: הרבה אנשים מתחילים להבין את השקר של הקורונה ושל המלחמה הזאת.

דניאל: הרשעים מאבדים יותר ויותר את הכוחות שלהם. לא משנה כמה הם, יכולים להיות מיליארדים של אנשים, אבל ברגע שיהודי אחד מוריד את השקר ומתקרב לאמת של הקב"ה, מתחיל להתפלל ולעשות מצוות, אז אחד כזה שווה מיליארדים של גוים, הם שום דבר נגדו. הם לא יכולים לעשות לו כלום.

אבא: "מוצאי שביעית בן דוד בא" (סנהדרין צ"ז), לדעת הגאולה תהיה בשנת תשפ"ט, עוד 4 שנים. דניאל: כן, זה לא הרבה זמן, אבל מפה זה נראה אולי קצת יותר מדי זמן, אבל זה לא יכול להיות אחרת. אבא: גם במוצאי שביעית בפסח יעבור הכוכב. כמו שהוא עבר בזמן יציאת מצרים, בזמן סדום ועמורה שהיו בפסח, וכמה פעמים שהכוכב עבר פה בזמן פסח. בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל" (ראש השנה יא).

דניאל: אנחנו רוצים שזה יהיה היום לא עוד 4 שנים, אבל כמו שאני יודע וכמו שרואים, גם ייקח קצת זמן, עוד לא עברנו את מ"ע3. אמנם זה נראה שאנחנו כבר בתוכו, זה שהאמריקאים עכשיו מתחילים עם כל מיני ארצות להילחם ככה, זה יהיה עוד מעט, אמנם מ"ע3 לא שייכת אלינו אבל מרגישים את זה באוויר. זה עוזר לנו ושיהיה לנו חג פורים שמח הכל שמח. שמח בכל הדברים ששייכים לקב"ה שנהיה תמיד כמו שהוא רוצה שנהיה.

אם נהיה עם הקב"ה אז הוא יהיה אתנו דניאל, כ"ו אדר תשפ"ה 26-3-2025

אבא: אני בשוק! ראיתי עכשיו ראיון עם ד"ר הארדיס, (רופא בארה"ב, אחרי שאביו נפטר בב"ח אחרי טיפול לא נכון הוא חקר לעומק את המגפה, כתב ספר שהפך לרב-מכר בנושא אשר נמכר ביותר ממאה אלף עותקים).

(thedrardisshow.com/beyond-c-19-lies-book) והוא כותב שיש לרשעים את הטכנולוגיה לייצר כמויות של ארס נחשים והם מכניסים את הרעלים שלהם גם לתוך המים היום באמריקה. זה מתחבר למה שאמרתם כי מ"ע3 כבר החלה והיא לא בין אמריקה לרוסיה, היא בין הרשעים לאוכלוסייה של העולם, שהם רוצים להרוג תשעים אחוז מהאוכלוסייה.

[הרופא אשר הציל וריפא אלפי אנשים בעולם אחרי המגיפה והחיסונים ממליץ בספרו:

א. למי שסובל מתופעות לוואי - מוקונה פרורינס (זרעים) אשוהגדה (ויתנייה משכרת, שורש), תה לענה, ניקוטין (מדבקות ניקוטין או מסטיק ניקוטין או לעיסת עלי טבק למשך כשבוע).

ב. למניעת קרישי-דם - (דילול דם) - שורש ליקורין, רק אם על האריזה לא מופיע DGL, קינמון (מומלץ קינמון קסיה). [ישנם דברים נוספים אשר עוזרים: פלפל חריף, גינג'ר, כרכום, שום, בצל].

ג. אם ה"נ"ל לא עוזר מומלץ על: תה נענע, מנטה ושמן קצח (כפית למשך שבוע).

(ניתן להשיג בבתי-טבע או בתי-מרקחת)].

דניאל: כן, ואנחנו המטרה שלהם ובגלל שהאנשים לא תמיד מבינים את זה. זה הרבה יותר קל לרשעים להגיע למטרה שלהם. לדוגמא אחרי הפחד שהם הכניסו עם המגפה הדמיונית, אנשים רצו לקבל את זריקת הרעל.

הקב"ה שומר על עם ישראל אבל עם ישראל צריך לעשות את המינימום וזה להאמין בקב"ה ולעשות מה שהקב"ה מבקש מאתנו, רק זה מה שיכול להציל אותנו, רק זה. אפילו אם יתנו לנו יום ולילה לשתות רעל, זה ששעם הקב"ה לא ירגיש את הרעל, זה יעלם לו, זה פשוט לא ישיפע עליו כלל.

אבל מי שעוזב את הקב"ה ח"ו למרות שהקב"ה עושה את הכל להביא אותו חזרה להיות יהודי אמיתי וזה לא הולך אז הוא בסכנה גדולה. הקב"ה הוא הכל יכול אבל הוא לא יכול לתת לכוניול יהודי להמשיך להיות נגד הקב"ה ויחולתו כי זו הדרך לצמצם נצחים, למקום שכולו טוב, שאין רע שמה, שהכל יפה וכולם שמחים וכולם מאמינים במאה אחוז שיש רק א-ל

אחד - הקב"ה.

אבא: אז כדאי להרתיח את המים.

דניאל: כן, אבל דבר ראשון הוא שאנחנו צריכים עכשיו לחזור במאה אחוז לקב"ה ותורתו. חוץ מזה להתחיל להרתיח את המים. אבל שתדעו, יהודי אמיתי באופן טבעי הוא לא בסכנה גדולה מזה כי כבר יש לו את ההגנה. אבל בגלל שאנחנו בעולם הזה עכשיו, כדאי בכל אופן להרתיח את המים. כדאי. אבל יותר מזה להשתדל להיות כל הזמן מאה אחוז עם הקב"ה ותורתו. ואם אפשר עוד יותר להעביר את זה לעוד ועוד ועוד יהודים ויהודיות כדי להציל אותם. אבא: לעבור את זה ולהציל אחרים זה "ואהבת לרעך כמוך".

דניאל: נכון. כי יהודי בלי זה הוא לא יהודי. זה הסימן של יהודים, זה מראה שיהודי אוהב יהודי, הוא רוצה גם שיהיה טוב ליהודי אחר.

יהיו לנו עוד בעיות לעבור עד שנגיע לגאולה השלמה. ה' יעזור לנו, אם אנחנו נהיה עם הקב"ה אז הוא יהיה אתנו. הוא יהיה אתנו מאה אחוז.

יום אחד תהיה להם הפתעה מאד גדולה וקשה, הקב"ה ישלח את הכוכב שימחק את כל הרשעים דניאל, הניסן תשפ"ה 3-4-2025

דניאל: אנחנו במצב מאד מאד קשה זה לא פשוט. אבא: חילקנו את המסרים בהרבה מקומות ואין תגובות, אין טלפונים, רק בודדים מתקשרים לבקש עוד עלונים לזכות את הרבים ולהציל אותם.

דניאל: לאנשים אין זמן לחשוב על זה. אבא, אנחנו בבעיה מאד קשה, כל העולם. אבא, אני אפילו לא יודע איפה להתחיל, אבל נחטיל. הרבה הרבה הרבה פעמים ניסינו להגיד, להסביר לעמ"י שאנחנו בסכנה, סכנה איומה, לא רק היהודים, כל אוכלוסיית העולם. הרשעים השולטים פה, הולכים לשלוט עוד יותר פה, עד שהם יגיעו למה שהם רוצים וזה לשלוט על כל כדור הארץ.

אבל זה לא יעזור להם, הם לא יצליחו. הם עובדים על זה מאד חזק עכשיו. הם לא רק בכמה מדינות, הם בכל העולם! יש גם יהודים ביניהם יימח שמם וזכרם והם רוצים לגמור אותנו בעיקר, רוצים לגמור את היהודים. עם שאר אוכלוסיית העולם אז הם יעשו מה שהם רוצים, אבל את עם ישראל הם רוצים לגמור. הם מפחדים מאתנו, הם יודעים שהקב"ה ברא אותנו כדי להיות העם בעולם ומעבר לעולם.

הם יודעים שיש להם סכנה שתבוא מהקב"ה אבל הם לא מבינים שהקב"ה יותר חזק מהם. הם לא מבינים את זה, הם לא מאמינים בכלל בקב"ה, לא מאמינים שהוא קיים. **יום אחד תהיה להם הפתעה מאד גדולה וקשה.** עכשיו הם מנסים לשלוט על העולם והבסיס שאנחנו יודעים מזה הוא בארה"ב.

הם רוצים את כל העולם ולחטל את כל היהודים הם אפילו יותר גרועים מהנאצים, הם מוכנים להשאר יהודים שמשתפים איתם פעולה, אמנם הם לא רוצים אותם בדיוק אבל משתמשים בהם כדי לעזור להם לשלוט על כל העולם. הם מצליחים אותם. הם אלה שנאמר עליהם "מכרו את נשמתם לשטן".

הסכנה מאד גדולה. מ"י בסכנה גדולה גדולה. הם שולטים על הצבא היהודי שלנו פה בארץ אבל לא לגמרי, הם לא שולטים בכלל על הבחורים והבחורות בצה"ל אבל הם הכניסו להם לראש כל מיני דברים שמקלקלים את היהדות והקדושה שלהם, ברגע שהיהדות מקולקלת, הם מוכנים לכל דבר.

אבא: אז הם מאבדים את השמירה.

דניאל: בדיוק! עכשיו הרשעים כבר שולטים על מדינת ישראל, יש להם אנשים פה ששולטים על הצבא והם מלקבוצה הזאת. לא כולם אבל הרבה מאד. והם לאט לאט שולטים על כל ישראל. הרבה מהם הם יהודים באמת, נולדו יהודים, אבל זה לא נקרא להיות יהודי, זה נקרא להיות הפוך מיהודי. הם רוצים לשלוט פה קודם בשליטה מלאה. הם רוצים להפוך את כל היהודים לאנטי יהדות, שירצו להיות כמו הגוים.

אבל אבא, זה לא יעזור להם, כי הקב"ה לא יתן לזה להיות. הוא יתן להם להצליח עד נקודה מסוימת, ואחרי זה **הקב"ה עצמו ישלח את הכוכב שימחק את כל הרשעים.** הם בוים פה בארץ בנינים ענקיים. בשביל מה? זה? בכל מקום אבא. כמה אנשים פה? הם יביאו הרבה יהודים לפה ויהרגו אותם פה בבתיים הגדולים (רבי קומות). אבא: אמרתם פעם שהם בוים בנינים בלי מדרגות

חירום בצד לבריחה במצבי חרום (שריפות), והם מתכננים לסגור את הכניסה ולהכניס משהו במים או באוויר ולגמור את כולם כמו במחנות הנאצים.

דניאל: נכון. יש להם הרבה תוכניות שאני לא יודע את כולם אבל אני רק יודע אבא שהן ממש תוכניות של אנשים חולי נפש, של אנשים שאוהבים להרוג ובמיוחד להרוג יהודים. כי הם מתלכדים בנו. אבל הקב"ה שומר על כל היהודים המאמינים.

עכשיו אבא זה מה שכבר התחיל. יש פה מדינה שהרשעים כבר שולטים פה. יש ביניהם כאלה שנחשבים ליהודים, אפילו ישראלים, והם שולטים פה אבא, הם רוצים להרוס כמה שאפשר.

וחוץ מזה הם רוצים לשלוט פה, זאת אומרת שהם רוצים פה להתיישב ולשלוט פה. למה? כי הם יודעים שהקב"ה עושה את ירושלים עיר הקודש, והם רוצים דווקא להפוך את עיר הקודש לעיר של בלי קודש, רק הפוך מקודש ולשלוט פה. אתה מבין אבא? והם כבר עושים את זה, הם כבר בתוך העסק הזה. והם בטוחים שהם יכולים להשתלט. במיוחד אלה שהם מרוסיה מארה"ב מאנגליה ומכל מיני המקומות.

אבא זה נורא! ועכשיו יש קבוצות של כושים שממש נגד היהודים, הולכים נגד היהודים עם אלימות ועם רצח. הרבה יהודים עוזבים את בורו פארק עכשיו. בורו פארק הייתה פעם מקום של היהודים, עכשיו הרבה עוברים לאמצע מדינת ניו יורק.

גם הרבה גברים לבנים בניו יורק לא אוהבים את היהודים, הם מקנאים. יש מלא יהודים שם, תסתכל אבא, תסתכל על הרחוב. ברחובות ירושלים יש בנות יהודיות ממשפחות של חרדים, ואיך הן לבושות? ולמה הן מסתובבות ברחובות בלילה, מה הן עושות? אין להם מה לעשות? הן לא עם הקב"ה. בבתי ספר החרדים במיוחד לא מלמדים נכון את הבנות, לא ב"ס מקבלים כסף מהמדינה. וכשהם מקבלים כסף מהמדינה הם תחת שלטון המדינה ואז המנהלים מאפשרים להכניס חינוך שאסור ולא מתאים ליהודים כולל לימודי ליבה וכו'. משהו מחרד. הרבה מהם כבר לא נראים כמו יהודים או יהודיות.

יש בחורים שיושבים ולומדים, אבל יש כאלה שלא, ואיך הם נראים? עם מכנסים צרים צרים, עם ז'קט צמוד שלא יכולים לסגור ולכפתר את זה, כי זה כל כך קטן, מה זה? זה יהודים? הם יודעים בכלל מה זה הקב"ה? בלי פאות ובלי זקן. יש כאלה עם פאות שהם בלי זקן, נכון. אבא, אני רואה אותם, אני רוצה לבכות. אני אוטיסט, ממילא אני אוטיסט, אבל איפה הם? איפה הם אבא? ואיפה אבא שלהם? איפה אמא שלהם?

והנשים, איך הן מתלבשות אבא, יש כאלה ברוך ה' שהן בסדר. אבל יש הרבה מאד שהם לא בסדר ולא מגדלים את הילדים כמו שצריך. מה יהיה אתנו? הקב"ה לא יתן לזה להמשיך.

אני כל כך עצוב מזה אני בוכה. מה יהיה עם היהדות? אמנם יש קבוצות של יהודים שמאד שומרים על הילדים ועל הנשים שלהם, והנשים שומרות על הילדים שלהם להיות יהודים אמיתיים, אבל כמו שזה נראה היום אז יישארו מעטים, אבל על המעטים האלה ה' יבנה את העולם הבא.

אבא הולכת להיות מלחמה עולמית כמו שלא הייתה אף פעם. לרשעים יש כל מיני סוגים של נשק, דברים שאפילו בסרטים לא רואים את זה. אבל זה לא יעזור להם, הקב"ה לא יתן לגמור את עמ"י, הם יהיו אלה שיפלו בסוף, הגוים הרשעים הם יפלו חזק! לא רק שיפלו, הם יעלמו! ויהיה כל מיני דברים שכתובים, כמו שערים גדולות יתפוצצו - פריז, לונדון וניו יורק. יהיה הרס שאני לא יכול אפילו לתאר. הרוב ההרס לא יהיה אצל היהודים בארץ ישראל, זה יהיה נגד הגוים הרשעים שכל השנים לא נתנו לנו להתקדם.

אבא, המצב הוא של פה בירושלים, בנות צעירות מסתובבות בלילות. ברחוב מסתובבות! להורים שלהם אין להם שליטה עליהם. מאיפה זה בא אבא? מאיפה זה בא? אני אגיד לך, אני אגיד לך אבא, זה בא מהיהודים שרוצים להיות גוים. שלא רוצים בית נכנסת, תפילות, שירות וכו' לקב"ה, הם רוצים את כל הלכלוך הרוחני שיש לגוים והרבה מהם מתחננים עם גוים או גויות ואז נעלמים בכלל והם כבר לא גוים ולא יהודים ולא כלום, והילדים שלהם גוים.

אבא: אתה מדבר בעיקר על אמריקה? דניאל: אני מדבר עכשיו על א"י. הרשעים רוצים לשלוט על כל העולם והם ממש קרובים לזה. וכל מחנות פימה בעולם נבנו כדי להרוג יהודים ואנשים דומים להם, להרוג אותם!!! אתה שומע? להרוג אותם בדם קר! אבל אבא, הם לא יצליחו להרוג את היהודים האמיתיים.

אבל אבא זה יהיה מאד עצוב. בסופו של דבר היהודים האמיתיים יגיעו לארץ לרוב, ופה הקב"ה ילחם את המלחמה של היהודים נגד הגוים שנמצאים בארץ ישראל. הוא יגמור את הגוים שעוד מנסים לעשות את היהודים לגוים. וזה יהיה בכל העולם. הקב"ה ישלח את השביט, השביט יגרום לכאלה אסונות שאי אפשר לתאר אבא. אבל היהודים האמיתיים לא יסבלו מזה, הקב"ה יציל אותם מזה. הוא יכניס אותם לא", הוא ירחיב את א", הרי הוא צמצם אותה להיות מדינה פיזית קטנה מאד כדי שלא יבואו הרבה גוים. אבל ברגע שהוא יפתח אותה היא תתחיל שוב להיות ארץ ישראל האמיתית. גדולה גדולה, מלאה בפרחים, עצים, ואוכל וכל מה שרוצים. ורק היהודים האמיתיים יוכלו להיכנס. הקב"ה ישלח מהשמים את בית המקדש אשר יגיע מושלם והוא יתיישב על הבסיס שאנחנו עם ישראל נבנה.

ומרגע זה לא יהיה יותר פחד בעם ישראל, כל מי שנבדל עם ישראל יעלם, עם ישראל יעלם יגיע לארץ ישראל האמיתית, שזה פחות או יותר המקום שיישאר על כדור הארץ עם חיים. השאר לא ישרדו, הם ימותו מכל מיני כיוונים, אבל ארץ ישראל תהיה ענקית. הקב"ה ישלח את בית המקדש כבר מוכן, הרבה פעמים דברנו על זה. וכשזה יגיע למטה, עם ישראל יבנו גם כן את הבסיס, ואז זה ירד וירד, וכמה שזה ירד יותר ויותר, יהודים יבואו שמחים כל כך עם כל המשפחות שלהם. והם יבכו משמחה, יהיו כל כך הרבה דמעות, אבל דמעות של שמחה. אבל לפני כל זה, הקב"ה יביא על כל העולם מצב קשה ביותר, והרס מעל ומעבר למה שאפשר לדמיין. כל הגוים שהם נגד היהודים ורוצים יהודים כולם ייעלמו! ייעלמו! (במבול, במצרים, סדום ועמורה וכו'). אבל בסופו של דבר, עם ישראל, העם הכי אהוב על הקב"ה יחיה. לא רק יחיה, ואני אמרתי את זה גם הרבה פעמים וגם בן אמר את זה הרבה פעמים, שעם ישראל יהיה חלק של הקב"ה, וזה הדבר הכי גדול שיכול להיות.

אני רוצה להגיד אבא שאין כמו הקב"ה. וכל הגוים וכל היהודים שלא מאמינים ולא רוצים להאמין, כל אלה ייעלמו. זה הכל אבא. זה יעלם, ישארו אך ורק האמיתיים האמיתיים. אם זה אבות אימהות או ילדים או ילדות, הכל יהיה אך ורק עם הקב"ה. ומי שלא רוצה להיות חלק מזה, פשוט לא יהיה. העתיד, העתיד עם ישראל יהיה חלק של הקב"ה, וזה יהיה שוב התחלה, לא סוף, זה יהיה התחלה ממשוה חדש בקרוב, אך ורק עם הקב"ה ותורתו. זהו. אבא: היינו בשבת בעבודה שבת חתן. אמרו לי כי כרתו לאמא של הכלה את הרגל, אני מדבר עם חבר מבני ברק אשר אומר לי גם אצלו בבית הכנסת אמרו לאחד שם צריכים לכתוב את הרגלים. לחבר שלי כרתו שני רגלים והוא נפטר. לאחי כרתו את האצבע. כל החיים שלי לא שמעתי כ"כ הרבה טרגדיות, אני כבר מכיר ששה אנשים שעברו את זה. והרשעים עשו את זה עם הזריקות שלהם, זה מה שהם רוצים להרוג אותנו. אני רואה הרבה הודעות אבל על צעירים שנפטרו לפתע, אנחנו בצרה גדולה מהרשעים האלה.

דניאל: ויש כביכול יהודים בין הרשעים וזה הכי קואב. אבא: במלחמת ששת הימים כבשנו את עזה, את כל סיני, את כל יהודה ושומרון ורמת הגולן בששה ימים. ופה שנה וחצי, לא מצליחים לטפל בעזה. דניאל: הרבה מהגדולים בצבא הם עם הרשעים. ואני אומר לך זה מסוכן להגיד, גם ראש הממשלה. אבא: ובית המשפט, משרד הבריאות, החינוך, האוצר, הכל בשליטה שלהם.

דניאל: אבל מי שהוא הראש זה ביבי הוא לא איתנו. אבא: גם האמריקאים לא איתנו. הם נתנו למצרים אלה טנקים חדשים ומטוסי קרב. אז איך זה שהם אלהים איתנו? והמצרים מפירים את הסכם השלום ומכניסים צבא לסיני, למצרים יש עכשיו צבא ענק, יש להם תעלת סואץ והם מפסידים כל חודש מאה מיליון דולר מהאוניות שלא עוברות שם בגלל החותים שסגרו את הים אבל מצרים לא עושים כלום נגדם. הכל מכוון נגדנו. אז מבינים שזו הצגה. גם אם האמריקאים שנתנו להם כ"כ הרבה נשק וגם המצרים שלא אכפת להם מהתימנים, הכל הצגה אחת גדולה. דניאל – נכון הכל. ולא לשכוח לונדון פריז וניו יורק,

הכל יעלם. אבא: ראיתי דרשה של הר' ישראל ברדה שליטי"א בנושא זמן הגאולה על פי ספר דניאל (בקיצור) - **יזמעת הוסר התמיד ולית שקוץ שמם ימים אלף מאתים ותשעים: אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות שלשים וחמשה:** (דניאל פרק יב). מהו יקוץ שמם? מסגד כיפת הסלע שבבנה על בית המקדש, ומתי נבנה? בשנת 691 לספירה הנוצרית, נוסף לזה 1335 כפי שכתוב בדניאל ואנו מגיעים לשנת 2026 - השנה הבאה!

[youtube.com/live/f6h336bcNtPE](https://www.youtube.com/live/f6h336bcNtPE) דניאל: לדעתי זה מאד טוב יכול להיות, בהחלט יכול להיות. המצב לא יכול להמשיך ככה. חוץ מזה הקב"ה יביא כ"כ הרבה דברים על כדור הארץ שלא יפריעו ליהודים האמיתיים, לא יעשה להם רע. אבל לגוים כן. בטח יגמר אותם.

אבא: שכחנו פה דבר חשוב, את העיקר, הרי אמרנו שצריכים להכין את היהודים לגאולה אז צריכים לכתוב כמה מילים על הצניעות שהיא הבסיס לקדושה. דניאל: ברור אבא, היהודים שיעברו את זה בלי פגע יהיו אך ורק היהודים והיהודיות שיהיו לגמרי, אבל לגמרי עם הקב"ה ותורתו. זה צניעות, זה הלבוש, זה הצניעות גם של הגברים גם של הבנות. והאמונה והבטחון בקב"ה. ולאכול רק אוכל כשר. לעשות כל מה שכתוב בתורה, להתחיל להיות לגמרי עם הקב"ה, רק ככה אנחנו יכולים לצאת מזה יחד עם הקב"ה, יחד עם בית המקדש השלישי, יחד עם התורה, עם כל מה שיהודי צריך בשביל להיות יהודי.

וכל מה שיהודייה צריכה להיות, יהודיה עם שיער מכוסה, ושטראה כמו יהודיה, בגדים צנועים, הכל צניעות, הכל מבוסס על צניעות.

הקב"ה ייקח רק את אלה שהם עושים את מה שהם צריכים לעשות, כי הם יהיו אלה שהם באמת יהודים. והוא ייקח אותם איתו כחלק ממנו, וזה מאד חשוב, מאד חשוב, זה דבר גדול מאד מאד מאד! אז ה' יעזור שאנחנו נעשה מה שרצונו, ובסופו של דבר לא נצטער, רק נהיה תמיד שמחים תמיד איתו.

אתם תראו איך הקב"ה יגמור את כל הרשעים בן גולדן, ב' ניסן תשפ"ה 31-3-2025

עם ישראל תתכוננו. תתכוננו כי אנחנו מתקרבים לסופו של העולם כמו שאנחנו מכירים אותו. יהיה מסוכן בכל מקום בעולם, לא משנה איפה כי רוב הגוים שונאים את היהודים.

לצערי הרב הרוב הגדול של היהודים לא מתנהגים כיהודים ולא חיים לפי תורת משה, הם חיים כמו חיות. כמו רוב היהודים שיצאו ממצרים התבלבלו ושכחו מה ה' רוצה מהם. אבל כשהם היו עוד בשליטת משה רבנו הם הבינו שהם לא בסדר וידעו שהם הולכים למות, הקב"ה אמר שהם צריכים למות והם הלכו בשקט ושכחו בקברים שלהם בלי להתלונן.

ובדור שלנו הרבה יהודים חיים כמו גוים, מתחננים עם גוים, מביאים לעולם ילדים גוים, כשאמא גויה ואבא יהודי הילדים הם גוים, כשאמא יהודיה ואבא גוי הילדים הם יהודים אבל רובם הולכים לאיבוד, כי הם גדלים כגוים.

עם ישראל, אתם חייבים להבין דבר פשוט שהגויים שולטים עכשיו בכל העולם כולל בישראל, הם גם שולטים על רוב היהודים ולצערי רוב היהודים לא רוצים להאמין בזה. הביאו לפה לא"י המון גויות לא נשואות כדי למשוך את הבחורים היהודים להתחתן איתן.

אם הבנות הגויות היו רוצות באמת להיות יהודיות, הן היו מייד הולכות לרבנות, כדי לקבל הדרכה איך הן יכולות להפוך ליהודיות

אסור ליהודי לצאת עם גויה, ואחר כך אחרי שהם יוצאים והרוצים אחת את השני, ועוד יותר גרוע כשהם חיים כבעל ואישה ואחרי זה מחליטים אם להתחתן או לא זה אסור לפי הדין. גויה שגרה עם יהודי לפני הנישואים לא נהיית יהודיה, היא נשארת גויה.

רוב הנישואים האלה בעולם הם בעיקר בין יהודים לבחורות גויות. הם יכולים להתחתן רק אם רצו לפני כן להיות יהודים. וזו בעיה קשה כי כמו שראינו בארץ ישראל כשהיהודים חזרו מהגלות לפני שנבנה בית המקדש השני ומצאו שילדים שלהם התחתנו עם גויות ויש להם ילדים גוים והיו צריכים לגרש את הנשים הגויות עם הילדים שלהם.

עם ישראל, עם ישראל, אין הרבה זמן. וכל אלה שהתחתנו עם גויות, כל אחד בנפרד יצטרך להחליט

איפה הוא או היא כיהודים, איפה המקום שלהם, האם הוא מעדיף להיות אבא של גויים עם אישה לא יהודיה חס ושלום אז הוא אבוד, ואם הוא רוצה לחזור בתשובה הוא צריך להיפרד מהאישה ומחילדים.

עם ישראל, הגוים בכל הארצות רוצים להשתלט עלינו ובעיקרם להשתלט על ארץ ישראל. אפילו שהגוים שולטים פה בארץ ישראל הם מפחדים שיום אחד הקב"ה יזרוק אותם מפה. הם מפחדים מהקב"ה אפילו שהם מאמינים באותו איש יימח שמו וזכרו, שגם הוא נולד כיהודי, בכל אופן הם מפחדים מהיהודים. הגוים הם מיליונים מיליונים בכל העולם אתם תראו איך שהקב"ה יגמור את כל אלה שעשו רע לעם ישראל.

עמ", אין הרבה זמן! תחזרו להקב"ה ולתורתו, אבל לגמרי עם כל מה שצריך לעשות, כי רק כך אפשר להגיע לנצח נצחים. רק היהודים האמיתיים שחיים חיי יהודי אמיתי יכולים להגיע לנצח נצחים. לא לשכוח, אנחנו עם ישראל, אם אנחנו חיים לפי התורה אז יש לנו זכויות, אבל הרבה מאיתנו לא חיים את החיים כמו שכתוב בתורה ולכן כשיגיע הזמן כל אלה בסכנה גדולה.

עם ישראל, תתחילו שוב ללמוד תורה. ואלה שולמדים תורה כביכול ונמשכים לדרך של גוים הם לא יהודים אמיתיים והם לא יאמרו לחיות. היהודים שחיים חיים של גוים וברגע האחרון עם כל מהותם מחליטים ומבינים שאין עוד מלבדו הקב"ה ותורתו, הם יכולים להמשיך לנצח נצחים.

עם ישראל, כל עמ"י צריך להיות עם הקב"ה לגמרי ולא רק בדיבורים, אלא גם בצורת החיים שלהם וכל מה שהם לומדים חייב להיות טהור לפי התורה, וצריכים ללמוד תורה וצריכים להתחתן עם יהודיות אמיתיות ששומרות את מה שהקב"ה ביקש מהן, וחייבים לחיות כיהודים כל החיים שלהם וללמד את הילדים שלהם לעשות את זה. לא צריך להסתובב עם הגוים רק אם חייבים בשביל משהו מאוד חשוב. לרוב היהודי צריך להישאר אך ורק יחד עם משפחתו, שיהיה יהודי אמיתי ועם יהודים אחרים, ולהתפלל ולהתפלל ולהתפלל כמו שיהודי יודע להתפלל עם כל הלב. ונשים צריכות בתוך הבית לבנות בית יהודי נקי מלכלוך רוחני גויי, וכך כולנו כל עמ"י.

לא משנה כמה שהגוים רבים מאיתנו, הם ימותו ואנחנו נחיה. הקב"ה ישלח לנו את משיח ואת בית המקדש השלישי הכל מוכן ואנחנו רק נצטרך לבנות את הבסיס. וזה הכל. אנחנו עם ישראל נהיה לנצח נצחים ונהיה בסופו של דבר חלק של הקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו.

הנשמה של יהודי אמיתי היא נצחית בן גולדן, י' ניסן תשפ"ה 8-4-2025

שלום, מה שלומכם? תשמעו, המצב הולך להיות גרוע ביותר בכל ארצות העולם. אנחנו עם ישראל, כמה שאנחנו קטנים בכמות, במספרים, אנחנו גדולים מהעובדה שהקב"ה מכוון אותנו ודואג לנו שתמיד נצא, הוא נותן לנו לנצח, לא משנה כמה אנחנו במספר, ובכל אופן כאשר ה' רוצה שנצא אז אנחנו מנצחים.

ואם יש לנו צבא ענק אבל לצבא, שחלקו הגדול לא מאמין בקב"ה, וכשהרוב לא מאמינים בהקב"ה, איש על בעיה גדולה לעם ישראל.

אנחנו עם ישראל לא הקמנו את מדינת ישראל. הרשעים בין היהודים והגוים הקימו את המדינה שקוראים לה מדינת ישראל. מדינת ישראל זו לא יכולה להצליח נגד הגוים בסופו של דבר, כי רוב החיילים והחיילות לא מאמינים בקב"ה ולא מוכנים להיות קשורים לקב"ה. הם מוכנים להקריב את החיים שלהם הרבה פעמים בשביל לנצח, אבל בסופו של דבר אין ממש ניצחון.

אנחנו עם ישראל בארץ בסכנה גדולה מאוד ובארה"ב היהודים גם בסכנה מאוד גדולה, ובכל העולם האנטישמיות חוגגת. ותשאלו למה, זה קורה? התשובה לצערי הרבה מאוד פשוטה, שזו יהודי העולם, רובם הגדול לא עם הקב"ה בכלל וה' יטפל בהם אם לא יחזרו בתשובה, הקב"ה נותן להם הזדמנויות גדולות לחזור בתשובה.

לצערי הרב, אלה השולטים על המדינה, חלקם גוים וחלקם יהודים אבל רובם כמו גוים, והחשובים - החרדים כביכול רובם כמובן גוים, לא מאמינים מספיק בקב"ה כדי לעזוב את השקר שיש סביבם כל הזמן בתוך הכנסת.

זה מאוד מפיחד במיוחד שבכל העולם ממש שונאים את היהודים בצורה גלויה. ואין מה לעשות אם היהודי עצמו לא יודע שאם יעשה תשובה הוא יעזור את זה. בכל המדינות העולם ליהודים יש את אותו חולי. לא לכל היהודים ברוך ה', ויחסית מעטים היהודים שהם 100% עם הקב"ה.

תקשיבו טוב! לא משנה כמה גויים שונאים אותנו ועם איזה נשק משוכלל הם רוצים אותנו זה לא יעזור להם וזה לא משנה כמה הם, אפילו מיליארדים, הם לא יכולים בשום פנים ואופן לנצח את הקב"ה.

הקב"ה הוא נצחי, הוא ברא אותנו ואת כדור הארץ ואת כל שיש לנו, והוא גם יכול להרוס את זה כולל את כל הנשק המשוכלל ומיליוני חיילים שילכו נגדו - כולם ימותו, לא יעזרו להם כל הפצצות, וכל הפצצות האלה יפלו על אלה ששלחו אותם, שירו אותם.

עם ישראל, תקשיבו טוב! יהודי או יהודיה, ילד או ילדה לעולם לא יהיה קורבן מהנשק של הגויים - הקב"ה לא נותן, ואם משהו נהרג מהנשק של הגויים - זה לא סימן שהגויים השתלטו, זה רק סימן שהגיע זמנו להגיע לעולם הבא. אם הוא היה טוב הוא מקבל את הטוב שמגיע לו ואם הוא לא היה נאמן כמו שצריך אז יהיה לו משפט לראות מה מגיע לו ומה לא. **הנשמה של היהודים האמיתיים היא נצחית.**

אם הוא נחשב ליהודי פה בעולם הזה ולפי בית דין של מעלה הוא לא יהודי והוא עשה דברים אסורים לגמרי, אז העונש זה שהוא יעלם, לא יהיה, לא יהיה לו עתיד לגמרי, הוא גמר, נגמר.

אם יהודי בא לבית דין של מעלה, תלוי בפנימיות שלו אם אפשר בכלל לתקן אותו, אם אי אפשר לתקן אותו כי ירד כל כך אז הוא אבוד. ואם אפשר לתקן אותו אז הקב"ה עוזר לו ונותן לו עוד סיכוי להתגלגל שוב לעולם הזה.

יהודי צריך להיות טהור, כדי להגיע לנצח נצחים עם הקב"ה. מה זה להיות טהור? זה לעבור את המבחנים בעולם הזה ואם לא עמד במבחנים ועשה עבירות, אבל התגבר על זה והרגיש רע עששה משהו לא טוב, אז הוא נשאר יהודי ואם הוא הרגיש כל כך רע על כל דבר שעשה לא בסדר, אז בכל אופן ה' שומר על היהודי הזה ונותן לו נצחיות, כי הוא חזר בתשובה לגמרי.

יש כל מיני דרגות של יהודים שמגיעים לבית דין של מעלה ואני מזהיר אתכם לתחילו עכשיו עם האמת, האמת שהיא הקב"ה, זה הכל, זה הכל, אין יותר. זה הכל. זה הכל. אין עוד מלבדו וכדאי מאוד לקחת ללב את הדברים שדיברתי ואמרתי, כי המלחמות רק התחילו בכל העולם. ורוב עולם של הגויים נגדנו. אבל הניצחון יגיע מהמעטים. הניצחון יהיה של המעטים ולא של ההמונים, כי רק היהודים האמיתיים יכולים בסופו של דבר להיות חלק של הקב"ה.

תתכוננו, הולך להיות מצב בלתי נסבל בכל העולם. עם ישראל, תהיו עם הקב"ה כל היום וכל הלילה וכל הימים וכל הלילות, ורק אז הקב"ה ייקח אתכם בסופו של דבר להיות נצחיים גם כן.

נכון, זה מפיחד מה שאמרתי. אבל זו עובדה. לא לשכוח, אין עוד מלבד הקב"ה רוב היהודים האמיתיים מבינים מה שאני מדבר, אבל את אלה שעוד לא מבינים צריך ללמד כדי לעזור להם להמשיך לנצח נצחים עם האמת, שהיא הקב"ה אין עוד מלבדו והוא יודע יותר טוב מי צריך לחיות ומי לא, וזה לא רק חיים של היום הזה, אלא זה להיות נצחי לנצח נצחים, כדי להגיע לרמה גבוהה של להיות חלק של הקב"ה בעזרת ה' לנצח נצחים. אין עוד מלבדו. זהו.

אני מזהיר אתכם, אין הרבה זמן. כל העולם במצב קשה. אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. כל טוב.

לחיילים שלא עשו מצוות אבל הקריבו את החיים שלהם על קידוש ה' יש חיים לנצח
בן גולדן, כד ניסן תשפ"ה 22-4-2025

עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לגאולה השלמה, אם כי זה ייקח זמן בכל אופן.

המצב היום הוא קשה ביותר כי רוב היהודים בעולם מבלבלים ולא רוצים להיות עם הקב"ה ותורתו, הרוב אפילו לא מבינים לעומק מה זה להיות יהודי אמיתי, אם היו יודעים, רובם היה רץ לחפש ברבים ידועים ללמד אותם איך להיות יהודי. ואם עשו תשובה אז היו מרגישים את האמת, את היופי שיש ליהודי האמיתי, לדבר עם צדיק אמיתי יכול לשנות את החיים של יהודי לא מאמין או לא רוצה להאמין ברגע שהוא שומע את האמת.

הקב"ה הוא האמת ולכל יהודי אמיתי יש את האפשרות לחזור בתשובה, כאשר הוא קולט את היופי ואת האמת לאמיתה מיד הוא יכול להרגיש את האמת כמו שאף פעם לא הרגיש ואז זה מושך אותו כל כך חזק ולא ייקח הרבה זמן ואותו יהודי יהיה יהודי אמיתי, הוא יהיה מוכן לשנות את כל החיים שלו לכיוון האמת ולא לכיוון השקר.

עם ישראל, רוב עם ישראל במדינת ישראל לא מאמינים אמיתיים בקב"ה ותורתו. אבל אם הם נולדו יהודים באמת, יש להם את האפשרות להרגיש את האמת וזה ימשוך אותם כל כך חזק, שהם יכולים לחזור בתשובה.

אבל הרשעים שולטים בא"י, הם שולטים בתקשורת ומושכים חזק את היהודים לכיוון השקר לכן רק מעט יחסית מהיהודים האמיתיים מבינים באמת מה זה להיות יהודי ולכן יש הרבה הרבה מצבים לא טובים בא"י כי הם לא באמת מה שהקב"ה רצה מהיהודים שלו. הרבה יהודים לא חשים באמת מה זה להיות יהודי בכלל, מה זה להתפלל, מה זה לחיות לפי תורת משה, הם פשוט לא יודעים וזה מאוד עצוב, מאוד עצוב.

יש ביניהם כאלה שמגלים את הדת היהודית, מגלים את הקב"ה ותורתו, ולרוב כשמגלים את זה, לא עוזבים את זה ועולים ועולים ועולים, עד שמגיעים לאמת בה-הידיעה.

אבל לצערי הרב, רוב היהודים בעולם הם לא ממש קרובים לקב"ה ולתורתו, אפילו אם הם עושים מצוות קטנות, אבל לא מגיעים לאמת של האמת, שאין עוד מלבדו הקב"ה וזו האמת.

ומי שלא חוזר בתשובה, אם לא יהיה לו **גדול** (*****) הוא אף פעם לא יגיע להיות חלק של הקב"ה ותורתו.

ליהודי אמיתי - הדבר הכי חשוב בעולם זה להיות אך ורק עם הקב"ה ותורתו עם כל ליבו ומהותו, אפילו אם הוא צריך להקריב את החיים שלו עבור זה.

אני בוכה כשאני רואה כמה חיילים מתו במלחמה הנוכחית. הדמעות שלי הן לא בגלל שהם נהרגו, אמנם זה כואב לי שהם נהרגו ואני בוכה עליהם, אבל הכי גורם לי לבכות עליהם כי הכרתי אותם טוב וידעתי שהם לא עשו את זה לשם שמיים, כל אחד עם הסיבה שלו, אבל לא לשם שמיים.

אלה שלא עשו מצוות אבל מתו על קידוש ה' הם הקריבו את החיים שלהם על קידוש ה', נשמות כאלה חיים לנצח נצחים, נשמתם יחד עם הצדיקים הכי גדולים, המוות לא הורס אותם, הם ממשיכים לחיות, אבל לא בעולם הזה, ויש להם עולם הרבה יותר טוב, הרבה יותר לנצח נצחים, וזה ההבדל שבין יהודי אמיתי ליהודי שרוצה להיות כמו גוי ועוזב את המתנה הנצחית שהקב"ה רצה לתת לו.

עם ישראל, אנחנו נכנסים למלחמות יותר קשות עכשיו, ואלה מלחמות, שמאוד קשות, שהגויים מכינים נגד היהודים, והם רוצים לחסל כמה שאפשר יותר יהודים, הם רוצים להשתלט על כל העולם, ובעיקר הם רוצים להשתלט על ארץ ישראל אבל ה' לא יתן לרשעים לעשות את זה.

הקב"ה ברא את עם ישראל לחיות לנצח נצחים ורק היהודים אמיתיים נשים גברים ילדים יכולים להגיע לזה ביחד עם גרים אמיתיים אשר בכל מהותם רוצים להיות יהודים וגרים כאלה בדרך כלל בכל אופן יש להם דם יהודי, שבמשך הדורות התערבבו עם הגויים, ויהודים כאלה, גרים כאלה ששומרים תורה ומצוות כמו שצריך הם לא פחות יהודים מאשר יהודי שנולד כיהודי.

עם ישראל, יש הרבה הרבה מצבים קשים לפנינו, תתכוננו, הקב"ה יבחן כל יהודי ויהודיה. **לא לפחד.** העיקר זה לשמור על מצוות שאנחנו חייבים בתור יהודים או יהודיות ולא לתת לאף אחד לבלבל אותנו. זה בכלל לא יהיה קל וזה כבר לא קל, אבל זה מה שהקב"ה דורש מאיתנו כדי לעבור את כל הדברים הקשים שלפנינו.

עם ישראל תתכוננו. בכל אופן כדאי להיות בארץ ישראל בתקופה הזאת, אפילו אם לא קל, כי אין עוד מקום בכל העולם עם קדושה כמו שיש בארץ הקודש. ארץ ישראל היא הבית היחיד האמיתי של עם ישראל. **לא לפחד.**

אם חס ושלום אדם יהודי צריך לעזוב את העולם הזה כי הקב"ה החליט וזה רק לטובתו,

בסופו של דבר אם הוא עשה תשובה כמו שצריך לפני שעזב את העולם הזה, אם הוא מראה לקב"ה שהוא מצטער באמת על העבירות ומוכן לחזור בתשובה לגמרי, אז הוא יכול לקבל את משיח צדקנו בעולם הזה עם כולם.

כל היהודים צריכים לעשות תשובה אמיתית ועמוקה. עם ישראל, שוב אני אומר - מה שנעבור לא יהיה קל ואנחנו חייבים לעבור את זה כדי להגיע לנצח נצחים. ועם ישראל, אני מציע לכם לא לתת לעצמכם לחזור בשאלה, כי זה יהיה הסוף שלכם ושל כל היהודים כמוכם ולא לשכוח אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו.

(*) **ונ** - ברשותכם אכתוב על הנס שהקב"ה עשה לי. לפני הרבה שנים היו מתחתנים כבר בגילאי 18-20, הייתי כבר בגיל 24, חילוני, רוב החברים התחתנו ואני ממשיך לחפש... אז חבר מהעבודה מביא ספר הזוהר ואני קורא - "קשים הזיווגים לקב"ה כמו קריעת ים-סוף" בקריעת ים-סוף מלאכי השרת אומרים שירה והקב"ה אומר להם: מעשי ידי טובעים בים ואתם שרים? כלומר לא היה קושי בקריעת הים אלא להטביע את המצרים.

ואיך זה קשור לזיווגים? בשמיים הזכר והנקבה הם יחד, לעולם הזה הם יורדים בנפרד ומחפשים... אבל אם מבינה רוחנית הם לא מתאימים (היא צדיקה והוא לא כל-כך) אז הקב"ה לוקח אותה ממנו ונותן אותה למישהו אחר שמתאים לה... וזה קשה לקב"ה כמו קריאת ים-סוף" אז אני קורא את זה ואומר לעצמי אחד כמוני בלי שבת, בלי מצוות, אולי הקב"ה נתן את הזיווג שלי למישהו אחר... מצב לא פשוט... עוברים כמה ימים ואני שומע ברדיו איזה רב אומר "מי שקורא ספר-תהילים בדבקות הקב"ה מזווג את זיווגו תוך שנה"...

גם כחילוני ידעתי שיש קב"ה בורא לעולם, אך חשבתי שהוא נמצא למעלה למעלה גבוה בשמים ובכלל מי אני שהקב"ה יתייחס אלי. אז אחרי שנות בדידות, כטובע הנאחז בקש ים ראשון בערב אני קורא תהילים עם כל הנשמה, למחרת הנחתי תפילין שהיו בארון מאז הבר-מצווה ובערב סיימתי תהילים...

תכלס לא חיקיתי שנה, לא חודש, לא שבוע, למחרת יום שלישי אנחנו נפגשים "הפּכָּתּ מִסְפָּדִי לְמַחֵל לִי פִתְחָתּ שְׂקִי וְתִאָּרְנִי שְׂמֹחָה". התחתנו אחרי חודשיים... והתחיל מסע התשובה. הבנתי ברור ללא כל ספק - הקב"ה מסתכל על כל אחד, כל רגע, כל שניה, הרגשתי שאני רוצה לחבק את הקב"ה ולהודות לו אבל אז לא ידעתי איך... תדע - הקב"ה מחכה לכל אחד, גם לך... (אבא של דניאל).

בסוף החיים יהיו בצורה אחרת ולא נצטרך את כדור הארץ
בן גולדן, כה' ניסן תשפ"ה 23-4-2025

כל המלחמה הזו נעשתה כדי להחליש את עם ישראל מבפנים ולצערי הרב זה די מצליח, אבל הרבה יהודים ומתחילים לתפוס שיש משהו פה לא בסדר ומדברים על זה, אל תאמינו לשקרים של הרשעים.

וכאשר נחזור לאמונה וביטחון בקב"ה לגמרי ונראה לקב"ה שאנו לא מאמינים, לא שמים לב ולא מתחשבים במה שהרשעים מדברים, עושים ומפיצים, ונתחיל לחזור בתשובה לגמרי עם כל המהות שלנו אז **הקב"ה ילחם בעצמו את המלחמה האחרונה נגד הרשעים שנמצאים בכל העולם, הוא ילחם נגדם ויחסל את כולם.**

עם ישראל האמיתי בסופו של דבר יראה לקב"ה שהם איתנו ורק איתנו לנצח נצחים ולא משנה אם פעם לא האמינו, לא משנה אם הם לא ידעו שהם יהודים, הם יבינו וירגישו עם הרגשה מאוד חזקה שהם למעשה יהודים אמיתיים, אפילו אם הגויים חטפו אותם כילדים והם לא ידעו שהם יהודים, הם פתאום ירגישו עם כל הכוחות שלהם שהם יהודים והקב"ה יציל אותם. הקב"ה ייקח בסופו של דבר את כל היהודים האמיתיים ויעשה מכולם חלק ממנו. וברגע שנהיה חלק מקב"ה אז אין ממה לפחד, מי שחלק מהקב"ה אין לו ממה לפחד.

מתחילת הבריאה הקב"ה רצה יהודים שלמים, שלא יהיה מצב שהם פתאום יחליטו לא להיות יהודים, לא להיות חלק ממנו מהקב"ה, כמו אדם הראשון ואשתי שהתרחקו מהקב"ה, הלכו נגד בקשה שלו, האמינו לשלשן הרע של הנחש. דבר כזה לא יהיה יותר.

רק היהודים האמיתיים מבינים לעומק את המשמעות שהקב"ה הוא כל יכול ורק הוא, רק הוא. וברגע שנהיה חלק של הקב"ה אז לא נצטרך את כדור הארץ, אלה יהיו חיים שונים לגמרי ומאוד טובים מעל ומעבר לדמיון שלנו. יותר אני לא יכול להגיד.

אני רק יכול להגיד לעם ישראל, **הקב"ה מחכה לכם**, זה הרי יודע מה שהוא עושה, וכל מה שהוא עושה זה רק הטוב האמיתי.

יהודי אמיתי מרגיש את האמת, את היופי של האמת, את היופי שיש ליהודי האמיתי וברגע שיהודי יודע את האמת, הוא מיד מרגיש אותה וזה מיד מושך אותו לקב"ה והוא מיד מוכן לדבוק באמת ולזרוק את כל הקב"ה **הקב"ה הוא האמת**.

כל מה שאנחנו רואים בעיניים שלנו, הרוב הגדול שקר ואולי אפשר להגיד שכמעט הכל שקר. אי אפשר להרכיב אפילו דבר הכי קטן שיהיה אמיתי על בסיס שקר. שקר מחסל את האמת, לא משנה אם זה מעט או הרבה שקר, זה מחסל את כל האמת.

עם ישראל, תתכונן, אנחנו יחד עם כל העולם הולכים לסוף קיומו של כדור הארץ כמו שאנחנו מכירים אותו ורק היהודים שעשו תשובה אמיתית ואלה שתמיד היו יהודים אמיתיים ויכול להיות חלק של הקב"ה. זה יהיה הסוף של הרשעות והשקר וכל הדברים הרעים שנגד הקב"ה נגד תורתו. והאממינים ימיטינו להיות עם הקב"ה ועם תורתו לנצח נצחים.

לא לשכוח, אין עוד מלבדו, הקב"ה ורק הוא כל יכול ורק לנו לעם היהודי יש את הכוח והיכולת לקבל את העתיד שהקב"ה ברא עבורנו.

אין לי מילים לתאר את זה, אבל אני יכול לומר שהכל יהיה טוב לכל עם ישראל, מעל ומעבר לדמיון שלנו. רק לא לשכוח, אין עוד מלבדו הקב"ה, הוא כל יכול.

להגיע לנצח

דניאל, ירושלים, ח' תמוז תשע"ו

אני מרגיש בכל זאת שהרבה מעם-ישראל ישנים, לא רוצים לדעת, רוצים להמשיך את החיים כמו שהם היו, אבל בעתיד הקרוב כל זה יעלם ולא רוצים לקבל את זה, אפילו שזה ברור מאד.

נכון שהעיתונות הרגילה לא כותבת על זה, פה ושם יש רמזים, אבל יחד עם זה אנחנו יודעים כי מה שהם כותבים זה ממש משונה מאד. החדשות משונות – אבל אנחנו לא רוצים לחשוב, אנחנו מפחדים ברוב המקרים לשנות את דרך חיינו.

אבל הדרך שעמ"י הולך, לפחות רוב העם הולך – זו הדרך לסוף לא טוב, ולכן חייבים לקום, להתעורר, לתפוס את עצמנו ולהגיד: ה', רגע, לאן אני הולך? מה אני עושה? אני נהייתי כמו גוי, אמנם יש לי עוד זקן, יש לי עוד פאות, יש לי עוד כובע, אני לבוש שחור לבן, אבל המחשבות שלי, איפה הן? אני מוותר על החינוך של הילדים שלי שפעם היה קדוש ונותן לרשעים להכניס להם מיני מושגים שנוגדים ממש את רצונו ה'. אני מרשה לאשה לילדות ללכת לא צנועות, עם פאות משריות עשויות משיער אמיתי או נראות כמו שיער אמיתי והן נראות לא נשואות וזה מושך מאד ומכשיל את הרבים. שמלות צמודות וקצרות – גם לבנות וגם לאשה, גרביים שקופות וכו'.

בכלל שכחנו שאסור לאכול ברחוב, והילדות הולכות ברחוב מדברות וצוחקות בקול רם, משתוללות ומושכות תשומת לב. והכי גרוע – שאף אחד לא שם לב שירדנו כל-כך. חלק מאתנו בטוח שזו הייתה המסורת של הדורות הקודמים. ונכון שהיו מלוקלים בתוכנו, אפילו שנחשבו לחרדים כבר לפני מלחמת-העולם-השנייה אז התחילה הירידה הגדולה יחד עם תנועת ההשכלה.

ועכשיו אנחנו בבעיה גדולה כי גם הגברים עוסקים עם הגשמיות ושכחו מה זה רוחניות, שכחו שיש להם נשמה (נְשָׁמָה שְׁנִתְּתָ בִּי טְהוֹרָה הִיא... כן, נכון, לומדים, מתפללים, מתלבשים כמו יהודים חרדים, אבל אצל הרבה מהם זה רק תחפושת, זה רק חיצוניות. בפנים הם נמשכים לעולם הגשמי, "הדמוקרטי" – עם כל העברות שלו. יש לנו מכשירים שמכשילים אותנו, יש לנו רחוב שמכשיל אותנו – אפילו שזה רחוב כביכול חרדי, יש כל מיני דברים שמושכים אותנו מדרך האמת לשקר, יש אבדנו את הקשר שהיה לנו פעם עם הקב"ה. קשר שהיה כל-כך חזק.

פעם יהודים היו מוכנים למות ולא ליפול בידיהם של הגוים שיהפכו אותם לגוי. לא היו מוכנים בשום פנים ואופן. היום – המחשבה שיהודי צריך להקריב

את עצמו – אפילו בדברים קטנים, בשביל היהדות שלו – זה רחוק מאד.

פעם היו יהודים גדולים כאלה שאלה היו כל החיים שלהם – הקרבה שלהם לקב"ה, וזה לא מסתכם בלבוב, בתפילה מספר פעמים ביום, זה לא היה שייך רק לזמן שלו, הוא היה כולו עם הקב"ה, עם פחד איום ונורא – שחש ששולם לא יעשה משהו שיכעיס את הבורא, את הכל יכול – הקב"ה. הם לא פחדו למות – כי העולם הבא היה מציאותי עבורם. אנחנו דבור הזה – שקועים כל-כך בתוך הגשמיות – שהעולם הבא זה מפחיד. אפילו לא פחדו מגהינם כי ידעו שזה יביא אותם לגן-עדן.

אני רוצה שיהיה ברור לכולם – בעתיד הקרוב ביותר אנחנו לא נכיר את העולם הזה. הרבה אנשים כבר תפסו והתחילו לפחד בגדול ממה שהם רואים – כי הכיוון שבו העולם הולך כבר – כל מיני אסונות טבע, תאונות, טרגדיות – מראים לנו שהעולם השתנה, זה לא כמו פעם – שמתכננים טיסה לפה ושם, עושים כל מיני חופשות, נופשים וכו' – לא, אנשים חושבים פעמיים, אולי יש סכנה לאן שאנחנו הולכים? אולי יש שם ערבים שירצו לרצוח אותנו?

סופות טורנדו שאף פעם לא היו – לפחות לא בהיקף של השנים האחרונות, יחד עם זה – קר מתי שצריך להיות חם וחם מתי שצריך להיות קריר יותר. המצב של האוכל מאד קשה עכשיו, כי מוסיפים כל מיני דברים לאוכל שלנו שהוא ממש מורעל וזה ידוע עכשיו. רק ה' יודע כמה מחלות זה הביא לנו ה' ישמור. ומוסיפים למים פלואוריד ומי יודע מה עוד, הביצים הם לא ביצים, הבשר הוא לא בשר – שום דבר כבר לא כמו שהיה פעם. וזה לא נותן לנו את התזונה שאנחנו צריכים אז הולכים לקנות ויטמינים, אבל גם הויטמינים זה מסוכן, הכל מסוכן ובני אדם מתחילים להבין שקורה משהו.

ברור, בעתיד הקרוב כל המעצמות הולכים לכיוון של מלחמה גרעינית והם כבר אומרים את זה. אם זה רוסיה נגד אמריקה או צפון-קוריאה נגד אמריקה או סין נגד אמריקה וכו'. הכל השתנה ואנחנו עומדים לפני מלחמה שאף-אחד לא מבין למה. ואמריקה הגדולה תיפול, בעצם היא כבר נפלה, רק עוד לא מרגישים את זה לגמרי, אבל הרשעים כבר השתלטו עליה.

הולכים להיות מהמוות קשות – ואף אחד לא מבין בדיוק למה. הרבה מקרי רצח בארה"ב, כושים הורגים שוטרים, שוטרים הורגים כושים – זה תמיד היה, אבל עכשיו עושים פרסום גדול מזה, וחלק גדול מזה הוא מתוכנן כדי לעורר מחלוקות בין בני אדם, איך אומרים? "הפרד ומושל". וזו דרכם של הרשעים. כמו שאמרנו פעם – זה לא ארץ נגד ארץ, זה הרשעים נגד האוכלוסייה של העולם והם כבר שולטים בכל ארצות המערב כמעט. ועכשיו הם רוצים לשלוט לגמרי.

הם עשו חשבון שמספיקים להם 500 מיליון עבדים ואת יתר ה-90% תכננו להשמיד, והנה הם גילו שמגיע הנוכח והקטסטרופות שהוא מביא (צונמי בגובה מאות מטרים לחופי האוקיינוס, רעידות-אדמה בסקלה 10, התפרצויות הרי-גשש בכל העולם (שיגרמו למכת חושך כמו במצרים), התפוצצות של תחנות-כח גרעיניות שיגרמו לזיהום אוויר ומים, אלפי מטאורים, וכו') - ויעשו להם את העבודה. **אבל הם לא יודעים שהכוכב שנשלח ע"י הקב"ה ישמיד גם אותם.**

עכשיו תדעו, הם לא בנו את הבונקרים הגדולים והמפוארים שלצורך הבניה של זה גנבו מכל הבנקים הגדולים בעולם, מכל הממשלות של המערב, והם בנו אותם בכל אמריקה, אירופה, אוסטרליה וגם בישראל. והם לא בנו אותם סתם, הם יודעים מה שעומד להיות, הם מדברים, באמריקה הנשיא והאנשים לו, ביארופה ובארצות אחרות, מדברים על קטסטרופה – על אסון ענקי שחייב להיות, הם לא אומרים שיכול להיות - אומרים שחייב להיות, ולמה זה חייב להיות? הם לא אומרים, גם לא אומרים מה זה.

ואני אומר לכם – השביט בא וזה יעשה הרס של העולם הזה ורק נס יציל את היהודים ועוד כמה גוים, רק נס. באופן הגיוני אי אפשר לשרוד מכה דבר, אבל נשרוד כקהילה שלמה בא". גם בחו"ל יהיו יהודים שישרדו, אך לא בקהילות, לא בקבוצות אלא כבודדים. ובארץ, כשרשעים שיישאר יגיעו להילחם נגדנו אחרי שהכוכב עובר, הם ימצאו יהודים חיים לפי התורה והמדינה שרשעים הקימו עם כל הרשעים האחרים בעולם לא תהיה. א"י תהיה עם יהודים וסומרי מצוות קרובים לה'. ואז יגיע גוג ומגוג, ודעו

לכם – זה יהיה בעתיד הקרוב. ואם אתם רוצים להינצל - תתחילו להתפלל, תתחילו ליצור קשר עם הקב"ה, תתחילו להיראות כמו יהודים ולא כמו הגוים. אברך או בחור שהולך עם לבוש של חרדי ומסריח מפטר-שייב - זה לא בחור רציני, זה מסלק את השכינה ממנו, זה משהו פגום בו.

אנחנו חייבים לחזור לאמת. העולם הזה, העולם שלנו עכשיו, זה עולם שהשטן יימח שמו וזכרו השתלט עליו, חוץ מכמה נשמות הוא השתלט על רוב האוכלוסייה של העולם.

כמו שאמרתי הרבה פעמים – הפצצות הגרעיניות של בני-אדם לא ירסו את העולם, רק הקב"ה יכול להרוס את העולם שהוא ברא. ואנחנו, אלה שמשתדלים להיות קרובים לקב"ה, שרוצים את העולם-הבא, שרוצים ומחכים כל הזמן למשיח ולא דוחים את זה כי יש להם בית כזה יפה – וזה מפריע להם שעכשיו נצטרך לאבד את הכל ולחיות חיים אחרים, חיים יותר רוחניים. סוף סוף נהנים מהגשמיות, אז לעזוב את כל זה?

לא, רק אלה שמחכים לו באמת, מחכים למשיח צדקנו מזרע דוד, רק אלה שרוצים לחיות חיים שבו יתקרבו יותר ויותר לקב"ה, לעזוב את הגשמיות חוץ ממה שאנחנו צריכים בשביל לחיות, שכל התענוג שלנו זה הקשר עם הקב"ה ולהשתדל לעשות את רצונו. רק אלה ישרדו.

והערב-רב, אלה שנדבקו אלינו ועושים לנו הרבה בעיות היום, הם המלשינים, הם אלה שעושים את המחלוקות בין יהודי ליהודי, בין חסידים לליטאים, בין חסידות אחת לחסידות שניה, בין קבוצת ליטאים אחת לקבוצת ליטאים אחרת – כל אלה ייעלמו.

ויהיו ימי חושך מהכוכב הזה ספר הזוהר, שמות פרק ב' "כדין יתחשך כל עלמא חמש עשרה יומין, וסגיאין מעמא דישראל יהון מתין בההוא חשוכא, ועל דא כתיב (ישעיהו ס ב) כי הנה החשך יכסה ארץ ועפרל אנפמיס".

וברגע שנפטר מהם זה יהיה הסוף. הם ירצו להיות בצד של הגוים והם ימות יחד איתם.

ואנחנו, עמ"י, סוף סוף נגיע לאמת. אפילו אז לא נגיע לאמת המושלמת, כי עוד לא נגיע לרמה כ"כ גבוה, אבל נגיע לרמה שרואה את ההבדל בין האמת לשקר, נגיע לרמה שהיצר הרע כבר לא ישלוט עלינו, נגיע לרמה שהנשמה שלנו תרצה רק להיידבק לקב"ה ושום דבר אחר לא יהיה מעניין, אלה יהיו כל החיים שלנו.

וכשאני אומר את זה – אני כבר מרגיש כמה כאלה, שקוראים לעצמם יהודים, שזה מפריע להם. הם יכולים גם להגיד שזה משעמם, צריכים תכלס לפעמים, לומדים כל השנה וצריכים קצת חופש בין הזמנים, וזה שקר, זה מראה שהבן-אדם לא במקום, הוא בתוך הקר. וכל אחד שהיום, ברגע זה, נשחוקק לזה – הוא בטוח ינצל. יהודים שעוד עושים תשובה, בשלבים מתקדמים יותר – גם יקבלו משיח.

וברגע שנקבל משיח נשכח לגמרי מכל המלחמות, מכל הפוגרומים, מהנאצים יימח שמם וזכרם, מכל הרשעים שניסו להפריד בינינו לבין הקב"ה. נפטר, נגמור איתם – ואנחנו נהיה רק עם הקב"ה.

שוב, אנחנו נשכח מכל מה שהיה, נראה את כל הדברים לגמרי אחרת, אך זה יהיה טבעי וכמו שצריך להיות. ואז אפשר באמת להתחיל לעלות ולעלות ולעלות עד אין סוף.

אבא, קודם כל אני רוצה להודות לה' שהכניס אותי למשפחה כזו, כולם דואגים לי, אבל אבא, אתה איתי בהבנה ולכן אני יכול לדבר, יכול להביע את כל הדברים האלה, ולא רק זה, ה' עזר לך לעלות, וקצת מהעלייה שלך – אני נשלחתי בשביל זה. ברוך ה' שיכולתי לתת לך גם ולא רק אתה נותן לי כל הזמן. עכשיו אבא, יבוא רגע האמת, ואני כ"כ שמח שאתה מגיע לזה, באמת עם האמת. בעת כ"כ שלבים, אבל אתה עכשיו קרוב לאמת, זה לא מושלם, אבל אף אחד מאתנו לא מושלם, אנחנו נוכל להיות מושלמים רק כשהיצר הרע לא יהיה בכלל.

שוב אני מודה לה' בשביל אבא שיכול להבין ויכול להקריב את עצמו בשביל להביא את האמת לעולם. אני מבקש מהקב"ה שיעזור לכל עם-ישראל להבין את האמת, מבפנים ומבחוץ, לעזוב את הגשמיות והשקר, לעזוב את היצר-הרע ולהגיע לנצח.

הערות: ניתן להוריד את המסרים מ-DANI18.COM

שמיעת המסרים בטל: 0799-177-555 077-263-8885

שמיעת המסרים בארה"ב 646-585-3064 (K32)

ניתן לקבל חינם את המסרים. טל: 0527-111-333