

מסרים קודמים

כביכול יש מגפה * יהודים אמיתיים צריכים לאהוב אחד את השני * **שתדעו שני-יורק לונדון ופריז בסכנה גדולה!** * רק תחזיקו מעמד עוד קצת * בקרוב נקבל את בית המקדש השלישי - הכניסה שלנו לנצח נצחים * והעיקר, לא לפחד כלל * רוב העולם יהיה מתחת למים * זהו זה - מגיעים לסוף * אל תפסידו את הנצח * כאשר כל הבנקים יפלו * **ברגע זה לעלות לארץ ישראל** * אנחנו האהובים הכי גדולים של הקב"ה * העולם לא יחזור להיות כמו שהיה * העולם הזה גוסס * ולהתכונן לסוף של העולם הזה * זה יהיה כמו לצאת מבית הסוהר, בדיוק * היום הגדול והנורא מתקרב * **אוי ואבוי למי שייקח את החיסון לקורונה** * משקרים לנו בגדול * **סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד שיסגרו אותנו ולא יפתחו** * הם מתכוונים להפוך את כולנו לעבדים * **ה' בחר אותי ואני שליח של ה'**

ניתן לקבל חינם לזיכוי הרבים חוברות קודמות.

מטרת החיסון היא לדלל את האוכלוסיה של העולם ובמיוחד את היהודים

דניאל, כ"א שבט ה'תשפ"א 3/2/2021

איזה מצב אבא, איזה מצב. אבא, רק לבכות. המצב ההוא כ"כ קשה, אבל זה לא סוף, יהיה עוד יותר קשה. אבא, העולם מבולבל, אנשים לא מאמינים למה שקורה, זה פשוט לא להאמין. הבלגן עם הקורונה, פשוט מרגישים שזה שקרים, אבל בכל אופן אנשים נפטרים, אנשים טובים אנשים גדולים. אז מה קורה אבא? ברור גם אבא שהבעיה של הקורונה או נגיד קוביד 19 זה הכל בגלל עברות של עם ישראל! עברות של עם ישראל! אתה מבין אבא? אנחנו לא בסדר!

אנחנו עם קטן, ובתוך העם שלנו אבא יש רשעים, יש אנשים שנוודו יהודים אבל אין להם את הנשמה היהודית כמו שצריך, הם ערב רב והם מקלקלים לנו את הכל.

יש יהודים טובים אמיתיים שמתבלבלים מזה. אבא, ברור שיצרו את הקורונה בסין, אבל בשיתוף פעולה עם רוב הארצות בעולם. רוב ראשי הממשלות באירופה, אנגליה, ארה"ב וגם דרום אפריקה וכו' שייכים לרשעים. ואם אתם חושבים שרק ביידן הולך יחד עם הרשעים, לא לא, גם טראמפ. הם לקחו את כולם לשתף פעולה פה, כדי לבלבל את העם.

והמצב הוא כ"כ מבולבל, שאפילו שאנחנו רואים פשוט רצחו אנשים בבתי חולים, לא רק בארץ, גם בניו יורק גם בכל מיני מקומות בעולם, אז זה רק לשבת ולבכות. כאשר שמעתי כי לאו"ם יש אישור שאת הזקנים אפשר פשוט להשאיר אותם למות. אם הם לא מתקדמים (מתרפאים) ואין להם משפחה ואין מה לעשות אתם, זהו עולה הרבה כסף להבריא אותם, אז מי שהוא מעל גיל 65 אפשר פשוט, לא להרוג אותו אלא לא לתת לו לאכול, לא לתת לו לשתות, לשים את האוכל במקום שקשה לו להשיג את זה. זה מותר לפי מה שהאו"ם כותב.

אבא איזה עולם זה? זה עולם מפחיד מאד. חשבנו שאנחנו על רמה כ"כ גבוהה, שקר! שקר! אבל אבא, אנחנו עם ישראל, היהודים הם טובים, אבל הרבה מבולבלים לגמרי. שומרי מצוות שיש להם בלבול, שהראש ממשלה שאנחנו יודעים שהוא רשע, ואנשים מסביבו שאנחנו יודעים שגם הם רשעים, אומרים לנו יש חיסון וחייבים, חייבים לעשות את זה! מה אתם הולכים נגד הרופאים?

מי זה הרופאים בכלל? מי זה הרופאים אבא? הם בעצמם לא יודעים, הם לא מבינים, הם לא יודעים שהחיסון בעצמו רע! עשוי בכוחה! לא רק זה, יש מדענים שיודעים את האמת, שרק עם ההיגיון שלהם הם יכלו לראות מה הרשעים רוצים לעשות. הם רוצים להשתלט, הם גוזרים עלינו כל מיני דברים כמו סגר ושאי אפשר ללכת פה ואי אפשר ללכת שם, זה שטויות. הם בעצמם לא מזריקים את החיסון.

משיח כבר פה

הם רוצים לעשות מאתנו עבדים. פתאום פותחים סוגרים, פותחים סוגרים, פותחים סוגרים, אבל בסופו של דבר זה שטויות, הם רוצים פשוט להפוך אותנו לעבדים. הם לוקחים את כל הרצון שלנו לחיות, כי בן אדם שאין לו מה לעשות ואין לו כסף וכו' והוא במצב קשה נפשי מזה אין לו חשק לחיות.

והילדים שלא הולכים ללמוד, אין להם סדר משגעים את ההורים. בשביל החילונים אולי זה לא כ"כ בעיה, אבל בשביל חרדים עם משפחות גדולות, זה מוריד את הרמה של הילדים. אבל מה אכפת להם? הם רוצים גם לגמור את החרדים, להוציא אותם בכלל מעם ישראל.

בחו"ל כמעט אף אחד לא רוצה להתחסן, מחכים לראות מה יקרה לנו היהודים הטיפשיים שמוכנים להקריב את החיים שלהם על השקר

ומי הם הרשעים? הם לא עם ישראל, הם ערב רב, הם לא מבינים שה' יעצור אותם. הם רוצים לגמור את עם ישראל, הם רוצים שהגויים ישלטו פה וגם על כל העולם, הם גם רוצים לדלל את האוכלוסיה של העולם, כי לא צריך כ"כ הרבה אנשים בשביל לשלוט פה.

כמו בשואה כשהיהודים הלכו בלי התנגדות למוות במחנות-הריכוז גם היום היהודים הולכים שוב לשחיטה כצאן לטבח

מטרת החיסון היא לדלל את האוכלוסיה של העולם ובמיוחד את היהודים. ואני יודע שלוקחים כל מיני מומחים לשכנע שצריכים לקחת את החיסון. אז פעם אומרים והפעם אומרים זה, ופעם אחת אומרים שלא צריך לתת לנשים בהריון, ואח"כ מחליטים שכן אפשר, ואפילו בחודשים הראשונים. הם סותרים את עצמם כל הזמן. אבל בסופו של דבר, לאט לאט אנשים מתחילים לפחד מהם ולא להאמין להם.

ה' הכל יכול והוא יציל כל יהודי שעושה תשובה באמת

עם ישראל, מי שלא סומך על הקב"ה, מי שלא מבין שכדי לעבור מגיפה - צריכים לעשות תשובה בגלל שאנחנו לא בסדר וזה ברור שאנחנו לא בסדר, אפילו החרדים ביותר, הרבה מאתנו רק רוצים את עגל הזהב את הגשמיות. יש לנו הרבה יכוחים אחד עם השני, מחלוקות אימות עם שגאה אחד לשני, זה לא בסדר. והמנהיגים שלנו גם צריכים לעשות תשובה, אבל לא סתם...

למה הממשלה תרצה להרוג אותי? השבוע היית שיחה בנושא הסדר-עולם-חדש, דילול אוכלוסין והבעיות של החיסונים. במהלך השיחה עלתה השאלה: "למה שהממשלה תרצה להרוג אותי?" שאלה טובה, הרי המדינה מרויחה מכל אחד הרבה מיסים, למה לדלל את האוכלוסיה? התשובה המלאה נמצאת בעלון פלנט-אקס אשר הודפס לפני כ-5 שנים, תשובה בקיצור מופיעה בהמשך...

וכל המנהיגים שסוחבים את היהודים לעשות את החיסונים, מה אני אגיד? החיסונים שיש עכשיו הם מסוכנים ביותר, ואם אתם חושבים שיש מגיפה גדולה יותר עכשיו בגלל המוטציה - זה לא מהמוטציה זה מהחיסונים. החיסון הוא יותר מסוכן וקטלני מהקורונה, זה יותר מסוכן **וכל אחד שמקבל את החיסון הוא מדביק! הוא מדביק! וזה אסון! זה אסון! זה הולך מאחד לשני, לא פשוט.**

אחד הצדיקים הגדולים שלנו בן 98 אני חושב, יש תמונה שהוא יושב כמו ילד טוב ומקבל את החיסון, ולמחרת מת, למחרת מת! ברור שהוא מת מהחיסון. בשביל מה? אני לא מבין למה נותנים לבן אדם בגיל הזה בכלל חיסון? כדי שאחרים גם יקחו את זה? כמה אחרים רוצים לקחת את זה אחרי? ואל תדאגו, יהיה להם תרוץ למה זה בסדר, למה הוא לא מת מהחיסון.

איזה אכזריות לתת לו את זה. ה' עשה את זה, זה ברור, אבל מי ששיטף פעולה לסחוב אדם בגיל הזה לקחת חיסון כזה שאנשים כבר מתו מזה, ואלו שמתו מזה הרשעים אמרו שהם מתו מהקוביד 19, הם לא רוצים להגיד שזה מהזריקה. מומחים גדולים אומרים שאחרי זמן מה אנשים יכולים ליפול ולמות רק מזה.

עם ישראל, צריכים לסמוך על הקב"ה. אם לקחתם את החיסון ואתם רוצים לשרוד - תתחילו להתפלל, תתחילו להתפלל חזק, תתחילו להאמין בקב"ה, תתחילו לחזור בתשובה. ואם לא לקחתם את החיסון - גם, כולנו צריכים לעשות תשובה לא משנה מי, כולם, זה כל העניין.

תשימו לב, הם רוצים לעשות מאתנו עבדים, עבדים! אתם שומעים? עבדים! והם ערב-רב, הם כביכול יהודים והם בינינו והמטרה שלהם היא להרוג להפטר מהמאמינים בקב"ה. הם לא רוצים שיהיו הרבה יהודים פה בא"י וגם בכל העולם.

יש פה מחנות ריכוז שהם בנו, בשביל מי? לא בשביל הערבים, בשביל היהודים החרדים. זה לא סתם, יש בכל הארץ, יש בכל ארה"ב בסביבות 800 מחנות ריכוז עם תאי גזים. בשביל מה הם צריכים את זה בכלל? זה בשביל היהודים. לא רק בשביל היהודים, אבל הם רוצים להתפטר בעיקר מהיהודים.

אלה שהכניסו את היטלר הם כבר לא בחיים, אבל יש להם המשך והם רוצים לגמור מה שהיטלר לא עשה, ימח שמם וזכרם. וזה לא יהיה. ה' יהרוס את רוב העולם, אבל ישארו היהודים, מי שנאמן לקב"ה ישאר. אתם שומעים?

ה' יהרוס את רוב העולם, את רוב כדור הארץ, ולא את היהודים. מי שנאמן לו ישאר ויכול להיות שזה יהיה כמו שכתוב שהחסד לאברהם אמר שרק 7000 יהודים ישארו.

עם ישראל זו עובדה לפי הנבואות, ה' לא יעזוב את העם שלו, אבל אנחנו צריכים להיות איתו ונאמנים לו, נאמנים לתורה שלו. ואי-אפשר ללכת יהודי נגד יהודי, לא ספרדי נגד אשכנזי ולא אשכנזי נגד ספרדי וכו' זה לא בא בחשבון. אנחנו צריכים להיות עם אחד. יש לנו ה' אחד לא שניים.

רק אחד, יש לנו משיח אחד והוא כבר כאן קיים. אבל אנחנו צריכים להיות עם אחד, אם אנחנו לא עם אחד אין בכלל מה לדבר. תשכחו מכל הגשמיות בכלל, אנני לא אצטרך להגיד את זה כי עוד מעט יי יהודי, לא ספרדי נגד אשכנזי ולא אשכנזי נגד ספרדי, יש לנו ה' אחד לא שניים. רק אחד, יש לנו משיח אחד והוא כבר כאן קיים. אבל אנחנו צריכים להיות עם אחד, אם אנחנו לא עם אחד אין בכלל מה לדבר. תשכחו מכל הגשמיות בכלל, אנני לא אצטרך להגיד את זה כי עוד מעט יי יהודי, לא ספרדי נגד אשכנזי ולא אשכנזי נגד ספרדי, יש לנו ה' אחד לא שניים. רק אחד, יש לנו משיח אחד והוא כבר כאן קיים. אבל אנחנו צריכים להיות עם אחד, אם אנחנו לא עם אחד אין בכלל מה לדבר. תשכחו מכל הגשמיות בכלל, אנני לא אצטרך להגיד את זה כי עוד מעט יי יהודי, לא ספרדי נגד אשכנזי ולא אשכנזי נגד ספרדי, יש לנו ה' אחד לא שניים. רק אחד, יש לנו משיח אחד והוא כבר כאן קיים. אבל אנחנו צריכים להיות עם אחד, אם אנחנו לא עם אחד אין בכלל מה לדבר. תשכחו מכל הגשמיות בכלל, אנני לא אצטרך להגיד את זה כי עוד מעט יי יהודי, לא ספרדי נגד אשכנזי ולא אשכנזי נגד ספרדי, יש לנו ה' אחד לא שניים.

וברגע שנגיע לרמה כזאת אז תגיע הגאולה. ונעבור עוד מלחמה בסוף חוץ מכל ההרס שיהיה בכדור הארץ. עוד דבר אחד נעבור וזה גוג ומגוג, ולא נצטרך להילחם, ה' ישלח את המשיח להילחם וזה הסוף.

הקב"ה רוצה שעם ישראל יהיו כ"כ נאמנים לו ולתורתו, שהם יהפכו לחלק ממנו וזו המטרה. אין מטרה אחרת ומי שלא מבין לא יוכל לשרוד. מי שלא אוהב את הקב"ה באמת עם כל הכוחות שלו, עם כל הלב שלו, עם כל המהות שלו, לא יוכל לשרוד.

עם ישראל לא לשכוח, יש לנו ה' אחד ואין עוד מלבדו! ולא לחשוב שאנחנו חוזרים לכל הקניות הטיפשיות והפיצות והקולה וכל הדברים השטותיים, אנחנו לא נחזור לזה, זה הסוף. זה יבוא עכשיו בעוד שלבים, אנחנו באמצע שלב של הקורונה, ועכשיו אנחנו עוברים עוד מעט עוד שלב של מלחמה, והנפילה של הכספים. יהיה מצב כספי וגשמי קשה מאד, ומלחמה עולמית שתתחיל בקטן עד שזה יגיע לגדול עם הרס רב. ואחרי זה יהיו עוד שלבים.

עם ישראל, הגוים והערב-רב פה בארץ ובעולם, הדבר הראשון שהם רוצים לעשות זה לגמור את היהודים. בגלל זה מדינת ישראל נהפכה למעבדה, מעבדה של הקורונה, להרוג בתור שפני נסיון כמה יהודים שאפשר.

בכל הארצות האחרות כמעט אף אחד לא רוצה להתחסן, מחכים לראות מה יקרה לנו היהודים הטיפשיים שמוכנים להקריב את החיים שלהם על השקר. עם ישראל, אתם רוצים להציל את עצמכם? אך ורק להתפלל, להתפלל, לחזור בתשובה, ולחיות חיים נאמנים לקב"ה ולתורתו. אין משהו אחר, לא קיים משהו אחר בשביל יהודי. עם ישראל חי, חי בלי די. אבל רק אלה שנאמנים לקב"ה ולתורתו.

מתי תבינו שכל הקורונה מבוססת על שקר? בנימין, ב' כסלו ה'תשפ"א 18/11/2020

אני מאוד מרגיש את הבלגן העצום שיש בעולם. רוב הזמן אני מסתובב עם דמעות בעיני, כי עדיין עומד רוחק כ"כ מהאמת. נשלחת לעולם הזה, לעזור להביא את האמת לעולם הזה, אבל עמ"י כ"כ עקשנים, כ"כ דבוקים לעגל הזהב אל הגשמיות, שכל זה עבודה זרה. אפילו אם היהודי נחשב לחרדי, הרבה פעמים בתוך ליבו, בתוך השכל שלו הוא תפוס ע"י עבודה זרה, ע"י הגשמיות, אבל בעתיד הלא רחוק יבואו מצבים כ"כ קשים, שאם אנו, עמ"י לא נכין את עצמנו עכשיו, לא נוכל לעבור את זה כמו שה' רוצה, ומה שה' רוצה זה שלא נעזוב את התורה הקדושה והמצוות ונשאיר נאמנים לו בכל מצב.

אני רוצה להסביר לכם, שכל העולם, שאנו מכירים השתנה לגמרי. לפני פסח שעבר הרשעים התחילו להפחיד את העולם עם וירוס הקורונה, זה היה 'שוק' לרוב האנשים בעולם וגם בארץ. אבל מאז ועד עכשיו עברו 3/4 שנה ואנו באותו פחד, אבל בהתחלה זה הביא אותנו יותר קרוב לקב"ה. עכשיו, **הרשעים כאילו נותנים לנו איזו הרגשה שיש ישועה דרך חיסונים, אבל זה שקר.** נותנים גם יותר חופש לאכול במסעדות מסוימות, לקנות בסופרמרקטים אוכל בלי הגבלה, לפעמים פותחים כל מיני אפשרויות לטוס לכל מיני מקומות שונים בעולם, הם כל הזמן מחליפים את החוקים כמה ומתי נהיה סגורים בבית, כל כמה שבועות יש בלגן חדש, הרבה אנשים לא עובדים בגלל שסגרו הרבה מוסדות ועסקים וכו', וזו מכה קשה מאוד לרוב אוכלוסיית העולם.

וכל המדינות עושות את אותו הדבר, וזה הכל שקר, הכל מבוסס על שקר. הרשעים עובדי עבודה זרה, שגורמים לבלהה בין-לאומית, הם שמחים מאוד, מרגישים שהם במקום הקב"ה, ח"ו. אבל יגיע יום שה' יעצור אותם ויראה להם מי שולט באמת וכל העמים בעולם יצטערו כשיקבלו את העונשים על כל הרשעות שעשו לעם ישראל במשך כל ההיסטוריה, אבל גם היהודים יצטרכו לעשות דין וחשבון על כל הזמנים שהם הלכו, שלא נדע, נגד האמת, נגד הקב"ה.

עם ישראל, אני מקווה ששמתם לב שהגענו לגאולה השלמה. זה לא הסוף, זו רק ההתחלה של מה שעומד להיות ומה שעומד להיות זה

קשה לתיאור. אולי לא אתאר מה שיהיה, רק אגיד, שכל יהודי חייב לעבוד על אהבת ה' ובטחון בהקב"ה, ולא לשכוח שהוא הכל יכול. ולהשתדל לעשות שלום לגמרי עם כל יהודי ויהודי שפגעתם בו בלשון הרע או גזלתם ממנו כסף בלי שהוא ידע. אם יש לכם עברות בקדושה ואם יש איזו עברה לפי התורה – חייבים לתקן. כדאי להתבודד ולעבור על כל החיים לעשות חשבון הנפש בצורה כנה ולתקן את כל מה שחטאנו בתשובה אמיתית.

כשבן אדם מגיע להרגשה, שהוא שפל, שהוא לא שווה, הוא חייב להשתנות. שידבר עם הקב"ה מקירות ליבו ויבקש מחילה, ואולי אי אפשר יהיה לבקש מחילה מכל אדם שפגע בו, אבל אם התשובה אמיתית, ואם גם נוריד דמעות על זה, אז אפשר לבקש מהקב"ה לסלוח לנו, **ושייתן בדתו של הנפגע לסלוח לנו.**

עם ישראל, כל מה שקורה, כל הקורונה והדברים הקשים, והמצבים הקשים שעומדים לפנינו – זה תיקון של כל עברות שלנו. ואם נקבל את הכל בשמחה, בהבנה. אם נהפוך את הלב הקשה שלנו ללב יהודי אמיתי אז ניצל. **הקורונה באה כדי שנתקן את העברות שלנו,** וכל מה שנסבול בעתיד גם זה כדי שנעשה תשובה.

עם ישראל, יש עוד דבר שאני חייב לדבר אתכם, עם היהודים שכל הזמן נוסעים לחוץ לארץ בשביל חתונות, בר מצוות, בשביל עסקים וכו'. פחות או יותר הפסיקו עם זה בגלל הקורונה, אבל איך שלא יהיה, זה יפסיק לגמרי והגיע הזמן שעם ישראל יגיע לארץ.

אני רוצה להסביר לכם שארץ ישראל, אני לא מדבר על מדינת ישראל, אלא על ארץ ישראל, ארץ ישראל היא לא כמו כל המדינות בעולם, זה מקום קדוש, וכל יהודי צריך להבין, שאין כזה דבר לא לחיות בארץ ישראל. במשך כל הגלות היהודים התרגלו להיות בחוץ לארץ ואפילו הגנו מזה ועד היום הרוב לא רוצים לבוא לגור בארץ, כי יותר קשה בארץ.

ומאז החורבן, מאז שבית המקדש השני נחרב יש תירוץ טוב, סיבה טובה כביכול שאין מה לעשות פה בארץ, זה מסוכן וכו'. ומאז שהציונים השתלטו, אז בכלל הרבה מרגישים שאסור להיות פה, כי הציונים הם יותר גרועים מהגויים. אבל עם ישראל, עכשיו הגיע זמן לחזור. כל השנים כשיהודים היו מנותקים מארץ ישראל זה לקח מהם חלק מאוד חשוב של השלמות שלהם. אפילו אם היהודי בחוץ לארץ היה תלמיד חכם, בכל אופן הוא לא הרגיש קשר מאוד חזק עם ארץ ישראל – אז הוא איבד חלק גדול של מהותו. הרבה צדיקים בכל אופן החליטו להתיישב בארץ ישראל במשך כל הגלות, אפילו שלא היה קל, בגלל שהם ידעו, שיהודי לא יכול להיות שלם בלי להיות בארץ ישראל. יהיה יש קהילות בחוץ לארץ שבטוחים, שזה לא נכון, אבל זה כן נכון ועכשיו הגיע זמן שכולם צריכים להגיע.

אנו יודעים שהקב"ה יגדיל שוב את השטח של ארץ ישראל, כדי שעוד הרבה יהודים יוכלו להתיישב פה, זה יהיה נס גלוי. אבל עם ישראל, עכשיו זה הזמן. זה לא קל, זה מאוד קשה, אבל אפילו אם אין כסף ולא יודעים איך לשרוד פה בארץ, חייבים להגיע לפה, ועדיף להגיע לירושלים וזה עוד יותר קשה וכדאי להגיע כמה שיותר מהר. יהודי שרוצה להיות שלם, לא יכול להיות בלי ארץ ישראל. לכן כל היהודים הגדולים האמיתיים שקבורים בכל מיני מקומות בעולם, גם יגיעו לארץ, כי אפילו שהם קבורים בבתי קברות של יהודים חרדים והכל לפי התורה בכל אופן, קרה לא פעם אחת שהגויים הרסו קברים וסילקו את העצמות לפח ה' ירחם.

עם ישראל, אני מתפלל עליכם. אני יודע שמישיח כבר פה ולכן אין הרבה זמן והצרות הגדולות יתחילו עוד מעט. המשיח הוא פה בארץ ישראל, הוא סובל מאוד, הוא סובל פיזית גופנית וגם רוחנית בשביל כל העברות שלנו, הוא בוכה בלי סוף על עם ישראל, שנעבור את מה שיהיה בעתיד הקרוב בקלות ועכשיו הוא לוקח על עצמו אישית סבל פיזי ורוחני בשבילנו שיהיה לנו יותר קל לעשות תשובה ולהגיע לאמת.

אני רוצה לבקש, מכל ליבי ומכל מהותי, מכל יהודי אמיתי, תקראו מה שכתבתי ותעשו תשובה והשתדלו להגיע לארץ, כי יהודי אמיתי יכול

להיות שלם רק בארץ ישראל. ובית המקדש השלישי שיבנה בקרוב יהיה טהור לגמרי אפילו יותר מבית המקדש הראשון ובבואי מבית המקדש השני. אבל יהודי שלא מאמין בזה ולא משתוקק להגיע לבית המקדש השלישי לירושלים, לא יהיה לו נצח. הקב"ה יביא לארץ ולירושלים כל יהודי שבאמת עם כל ליבו ומהותו רוצה להיות בין אלה שזוכים לראות את בית המקדש השלישי כדי שיוכל גם להתפלל שם ולהקריב קורבנות וכו', אלה יגיעו לנצח נצחים. מי שלא מעניין אותו כל כך להגיע לפה, לא י

ולעשות תשובה הוא יפסיק את הנצח, ח"ו. הקב"ה ברא את העולם ואת כדור הארץ כדי להכין את העם היהודי להיות חלק ממנו לנצח נצחים. אחרי זה אני רק יכול להגיד, שזה הדבר הכי חשוב למי שרוצה להיות חלק של משהו כל כך גדול וכל כך קדוש, שגם אני לא יודע להסביר במילים. אני רק יכול לומר, שכל מה שקורה בעולם היום זה שקר ושטויות וכן שיהיו מלחמות, ושעוד הרבה אנשים ימותו, אבל אם היהודי עושה תשובה ואפילו אם יסתלק מהעולם הזה, הוא יחזור ויקום לתחיה בתחיית המתים.

עם ישראל, אני מבקש שעם דמעות, הצילו את עצמכם ואת המשפחות שלכם ואל תפחדו משום דבר, משום איום, רק תהיו עם הקב"ה ועם משיחו ועם התורה. וכשה' ירים את הר-סיני מעל ראשיכם – תגידו שוב: "נעשה ונשמע".

ויאמר אם שמוע תשמע לקול ד' אלקיך והישיר בעיניו תעשה והאזנת למצוותי ושמרת כל חקיו כל המחללה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך פי אני ד' רפאך: (שמות טו-כו)

מתקרבים במהירות לסוף הגלות

בנימין, כ"ב כסלו ה'תשפ"א 8/12/2020
עם ישראל – זה אני שוב בנימין גולן בחור אוטיסט שעם כל הלב שלי, עם כל המהות שלי אני רוצה שעם ישראל יצח, יצח במלחמה נגד היצר הרע נגד השטן.

אנחנו עכשיו נכנסים לחלק יותר מתקדם של התוכנית של הרשעים שרוצים להשתלט על כל העולם. הם עושים צחוק מאתנו עם הקורונה. מתנהגים אלנו ולכל העולם כאילו שאנחנו מפגרים, לא מבינים, סתומים.

אומנם אני באמת אוטיסט, אבל אני מאוד אינטליגנטי, אני מאוד קרוב לה', אני מכיר טוב את עם ישראל ואני יודע שכל עם ישראל יש כח אדיר, כח שיימי ויש לנו את כל זה, כי אנחנו האהובים של הקב"ה והקב"ה נתן לנו על הר סיני כשאמרנו "נעשה ונשמע" חיים נצחיים. רק העם שלנו נבחר לעלות ולעלות ולעלות רוחני ולהגיע למצב שקוראים לזה נצח נצחים, אבל עד שנגיע לשם, למצב הזה נצטרך להוכיח את עצמינו כלפי שמים. נצטרך להראות ברור לקב"ה שאנחנו באמת איתנו ועם תורתו לגמרי. וכדי לעשות את זה, אנחנו, עם ישראל, נצטרך לעשות בדיק בית, לעשות חשבון איפה אנחנו עומדים ברגע זה בקשר שלנו עם האמת שזה הקב"ה.

הרשעים מתכננים כבר הרבה שנים איך להשתלט על היהודים. ומאחר שהם עובדים עם השטן הם יודעים ברור שהקב"ה ברא גם את השטן. אבל הם בטוחים שהשטן עצמו יכול, חס ושלום, לגרום לקב"ה לא לרצות את העם שלו.

זה ברור שהרוב הגדול של עם ישראל עכשיו לא עם הקב"ה ורק קבוצה לא גדולה יחסית – כן עם הקב"ה, אבל בעתיד השטן יעלם. הקב"ה בעצמו יגמור אותנו, הוא כבר לא יהיה השטן, הוא יהיה משהו אחר. בסך הכל הוא שירת את הקב"ה בנאמנות, כי תמיד כשהוא שלט על עם ישראל הוא עשה את רצון ה'. הוא היה שליח של ה' לבחון אותם, הוא ניסה להוריד את הדורות האחרונים של היהודים ולהפריד ביניהם לבין הקב"ה. היהודים היו צריכים לדחות אותו ולהגות. לו "לא" ולא לתת לשטן למשוך אותם לעברות. זה המבחן לעם ישראל. אבל הוא לא הצליח עם כל היהודים, ברוך השם, ובגלל זה אני יודע

שבשלב מסוים עם ישראל האמיתי יחזור לגמרי לקב"ה וילחם נגד הגוים שרוצים למחוק את האמת מהעולם והאמת היא הקב"ה ותורתו. עם ישראל, עם ישראל – אני מדבר אליכם עם דמעות בעיניי ויושב עם שק על גוף ועם אפר על המצח. אני מתפלל עליכם שתחזרו בתשובה, כי

רק זה יכול להציל אתכם מהרשעים שחולמים ומשתדלים לאורך כל ההיסטוריה למחוק את עם ישראל מהעבר הווה ועתיד. הם יודעים שהקב"ה ברא את היהודים להיות העם האישי שלו, העם הנבחר שלו, וזה מה שמרע את כולם. למה דווקא היהודים. אבל אנחנו הכי קרובים לקב"ה. אנחנו אהובים ע"י הקב"ה ואף אחד לא יוכל לגמור אותנו, רק הקב"ה, ח"ו.

הרשעים פה במדינת ישראל ובכל העולם הם אותם הרשעים. שיש להם כמה שמות כמו האילומיניטי, הסדר העולמי החדש, אברי מלטה וכו'. אבל אין לנו מה לפחד עם ישראל, כי ה' איתנו. וכל זמן שאנחנו עם ה', הם לא יכולים לעשות לנו כלום.

עמ"י - זו האפשרות האחרונה שלנו להוכיח את עצמינו ונאמנותנו לה'. אל תדאגו ואל תפחדו, כי מי שיהיה חזק נגד הרשעות ינצח ויחיה.

עם ישראל - לא לשכוח נכון לעכשיו לפי התוכנית של הרשעים יהיה סגר כל ערב בימי החנוכה. מיום חמישי בלילה יתחילו ימי חושך, זאת אומרת, שבחושך נצטרך להישאר בבתנו, בסך הכל זה טוב, כי אז האבא האמא והילדים יש להם איפה להיות, אבל צריכים להיות בסופרמרקט או ברוחב, הם יהיו ביחד עם אבא ואמא ואחים ואחיות. וכך יעלו היהודים מאוד חזק ויתחילו להתאחד קבוצות קבוצות של יהודים אמיתיים, שבסופו של דבר יגיעו לגאולה השלמה, בלי בעיות.

עם ישראל אנחנו מתקרבים במהירות לסוף הגלות ולהתחלה של הגאולה השלמה - זה יהיה קשה, לא יהיה קל. לפנינו - ירידה של ערך הכסף כמעט לאפס. בעתיד יהיה חוסר אוכל בכל העולם בגלל האסונות טבע הגדולים שכבר פוגעים בכדור הארץ. ויהיה שינוי ענקי במראה החיצוני ובמצב הפנימי של כדור הארץ בגלל המיני שמש עם שבעה כוכבי לכת סביבו והוא מאוד מגנטי. ובגלל זה הוא סוחב איתו שני זנבות של אסטרואידיים ומטאורים וזה שעושה משיכה מגנטית וחימום לכדור הארץ וגורם לקטבים הצפוני והדרומי להינמס, וזה ממלא את כל האוקיינוסים, ויש מציאות שבעתיד הקרוב החוף המערבי והמזרחי של ארה"ב כולל פלורידה כמעט לא יישאר מהם כלום בגלל המים שעולים.

עם ישראל אני לא רוצה להפחיד אתכם אבל יהודים שבאמת רוצים כבר את הגאולה ונמאס להם מהשקרה הענק שהשתלט על העולם. והם נאמנים לה' ומחכים לגאולה אפילו שכינם זה מסוכן מאוד. הם מאמינים שעם האמונה ובטחון בהשם שלהם ושמירת מצוותיהם ובעיקר אהבת ד' שלהם הם יחד עם משפחותיהם ישרדו.

יהודים אתם חייבים לדעת שהנשק הגדול שלנו נגד הרשעים שרוצים להפריד בינינו לקב"ה, זה האמונה ובטחון ואהבתנו לקב"ה - זה יציל אותנו ואת המשפחות שלנו.

עמ"י, תעזבו את השקר של העולם הזה, את המשחקים 'הכיפיים' שמקלקלים אותנו אפילו שיחד עם זה אנחנו שומרים מצוות. יהודי אמיתי נגעל מכו"ף כזה. הוא רוצה משהו אמיתי, נקי, משהו לפי התורה הקדושה ולא את כל השקר של העולם הזה. השקר שבדורנו הגיע לשיא הטמטום ואפילו האוכל שלנו מסוכן לנו, והשתייה שלנו מסוכנת לנו - אבל היום זה נקרא כייף.

עמ"י אנחנו חייבים לחזור לאמת, וזה שהעולם, או יותר נכון החיים האמיתיים הם אך ורק הקיבה הרחנית והגשמית לה'. וכל השטויות שיש עכשיו בעולמנו חייבים להימחק, כי זה עושה מחלה רוחנית שלא רק הורגת את הגוף אלא גם מוחקת את הנשמה אם לא דוחים את זה.

עם ישראל הרשעים ישחקו איתנו משחקים מסוכנים ומפחידים בעתיד הקרוב, אבל אסור לנו לפחד מהם. צריך רק להחזיק חזק בקב"ה ובתורתו. אנחנו חייבים לרצות עם כל מהותנו להיות אך ורק עם הקב"ה, נאמנים אליו עד הסוף. היהודים של הדור הזה נפלו הכי נמוך. מאז חטא אדם הראשון לא היה עד עכשיו דור יותר נמוך, יותר שטחי, יותר מבולבל מדורינו. הדור שלנו לרוב רוצה את השקר, את ההנאות של העולם הזה. אפילו שהם כאילו שומרי מצוות. אבל היהודים שיתעוררו לאמת ויבינו - שאין עוד מלבדו - הם יצלו והשאר - יעלמו. אין מקום לשקר בעולם הבא שם יש רק אמת.

עם ישראל לא לפחד. נכון שזה מאוד לא פשוט לעבור את העתיד הקשה שיהיה לנו לפני הגאולה השלמה, אבל מי שמבין מה שכתבתי ידע שהוא יהודי אמיתי. יהודי שרוצה יותר מכל דבר להגיע לבית המקדש השלישי, להקריב קורבנות. והוא ירצה לעזוב את השקר ולחיות קרוב לקב"ה שהוא לגמרי אמת. הוא ינצל.

אני יושב ובוכה על כל עם ישראל שהרוב כרגע לא מבינים מה מצבם האמיתי. אני יודע שכל מה שאני רוצה בשביל עם ישראל ובשביל עצמי זה להיות נוצח, צמוד לבורא עולם וזה יהיה התענוג הכי גדול שלא יגמר אף פעם. עם ישראל בעתיד הקרוב - יהיה לנו מבחן אחרי מבחן, כדי לראות מי עם האמת ומי עם השקר. עכשיו אנחנו צריכים שתהיה לנו החלטה ברורה איפה אנחנו רוצים להיות. אני מתפלל על כל עם ישראל, שעם כל הלב שכל יהודי עם כל הלב יבחר להיות עם השם עם בורא עולם לנצח נצחים.

רשעים השתלטו על העולם

בנימין, ט"ז טבת ה'תשפ"א 30/12/2020

מה יש לי להגיד עוד, אני חשבתי שהגענו לסוף פסוק. הייתי בטוח שאין כבר מה לומר, שכבר נגמר העולם, ח"ו. אבל כנראה שבכל אופן, ד' רוצה להציל עוד אנשים מהעונש שמגיע לנו ממה שיהיה בעתיד הקרוב שעומד לשנות את רוב כדור הארץ.

אני מסתכל מסביב והכל נראה שקט. אני מסתכל מסביב ואני לא מזהה איפה אני. האם זה באמת ארץ ישראל איפה שאני גר? האם באמת אני חי, או שאני בחלום, או אולי זו הצגה או איזה סרט, או איזה משהו שלא באמת קיים וזה רק בדמיון שלי? אני בטוח לפעמים שכל מה שאני עובר עכשיו זה לא אמיתי, זה אכזרי. איך זה יכול להיות שכל העולם כולו נלחם אחד עם השני. העולם הרוס כבר עם כל הסגר, עם כל האנשים ש"כ"כ בפחד. והם עוד נלחמים פה בארץ לקבל את החיסון. ואני יודע שמי שלוקח את החיסון - זה כמו להתאבד.

מחסנים את הבחורים והבחורות בצבא, ואת התנוקות שלא מזמן נולדו, הם מוכנים להזריק לכולם ולא משנה מה הגיל ומה המצב הבריאותי ולא משנה אם יש לבן אדם נוגדנים. כמה שאני משפשף את העיניים שלי, וכמה שאני מנסה לנקות את המשקפיים שלי, הכל בסופו של דבר מטושטש ולא ברור, איך זה יכול להיות שבתקופה כ"כ קצרה של העולם התהפך?

עם החיסון השני

יש סכנה מאוד גדולה.

לאדם שלוקח אותו

יש סיכוי גדול מאוד

שלא יוכל לחיות עוד הרבה זמן

בעולם הזה.

אני יודע שיש לי עבודה לעשות בירושלים. אבל קשה לי לדעת מה עוד אפשר להגיד כדי לשכנע אתכם, שהמצב הרוחני והגשמי הוא קשה ביותר, עם ישראל - הגיע הזמן להבין שיש מצב מסוכן ביותר בכל העולם כולל בארץ ישראל. לא תהיה שום אפשרות לחזור אחרנית. ברגע שאתם תופסים כמה קשה המצב אתם אמורים להבין שחייבים, פשוט חייבים לחזור בתשובה. אפילו שאתם מרגישים שאתם רחוקים, אפילו שאתם עם הגשמיות. זהו זה, אין מה לעשות. אני בוכה על כל המילים שדיברנו. אני ועם ישראל רואים ברור מה יכול להיות בעתיד וזה מפחיד מאוד בלי ספק, אבל יהודי חייב להיות אמיץ, חייב להיות מוכן כל רגע למות על קידוש השם, אם צריך.

אנחנו מתקרבים לסוף, שזה יהיה למעשה התחלה. הקורונה למעשה מאחורינו - לא אמרתי אבל 90% מאחורינו. אבל יבואו מצבים הרבה יותר קשים. אני רוצה רק לומר כמה מילים חשובות, אחרי זה תחשבו על זה ותעשו מה שאתם חושבים, אבל זו האמת. מה שעומד להיות בעתיד הקרוב זה מלחמות קשות ביותר

יחד עם רדיפות גם נגד יהודים וגם נגד הגויים. ובסופו של דבר לרשעים יש תכניות נגדנו. בעיקר נגד היהודים אבל גם נגד אוכלוסיית העולם.

הגענו למצב שכביכול יש חיסון נגד הקורונה, אבל האמת היא שהקורונה זה לא הבעיה, החיסון עצמו הוא הבעיה ויכול להרוג בן אדם. גם מי שמקבל כביכול את החיסון הראשון. יש בזה סיכון אבל עם החיסון השני יש סכנה מאוד גדולה, לאדם שלוקח אותו יש סיכוי גדול מאוד שלא יוכל לחיות עוד הרבה זמן בעולם הזה.

מי שלא ראה את הסכנה שבחיסונים אז שהוא עיוור לגמרי או שהוא פשוט לא רוצה לדעת, אבל יש אנשים, יש יהודים, שאפילו שלקחו שתי מנות מהרעל שיש בחיסונים הם יכולים עוד לעשות תשובה ולחיות.

מה שהרשעים לא מבינים זה שהם לא שולטים בעולם הזה, רק הקב"ה שולט בעולם הזה. הבעיה הגדולה היא שאנו הדור הזה שכחנו לגמרי, שאנו לא קובעים מה טוב ומה שלא טוב, מה מציל ומה ממית. הבן אדם לא מחליט. הקב"ה מחליט. הסכנה עכשיו בעולם הזה נהייתה הרבה יותר ממשית והרבה יותר קרובה. ובעתיד הקרוב כל העולם שהתרגלנו אליו העולם הגשמי, שחשבנו שזה יהיה לתמיד, אבל זה לא לתמיד, זה יגמר. רק יהודים שמבינים שאין עוד מלבדו ומנסים לחיות עם אמונה ובטחון בבורא עולם - רק אלה ישרדו.

יש רשעים גדולים ומאפיונרים שהצליחו להשתלט על כל העולם והם מתכוונים לחסל חלק רציני של אוכלוסיית כדור הארץ. הם שולטים כבר ברוב המקומות בעולם וגם בארץ ישראל. יש בכל העולם חיילים זרים שנכנסו כבר בכל המדינות כדי לסייע להשתלט. כמו שיש חיילים רוסים וסינים בארה"ב. ובכל העולם יש מצב של ערעור של צבאות שונים שנמצאים לאו דווקא בארצותיהם. וגם פה בארץ יש חיילים זרים, כי הרשעים רוצים להשתלט על כל מדינת ישראל. ולכן הביאו חיילים זרים שיעזרו להם והם מחכים, מחכים ומחכים שיקראו להם. ואל שתכחו שחייל יהודי, קשה לו להרוג יהודי אחר. אז הם הביאו לפה חיילים זרים שאין להם שום בעיה להרוג יהודים. אנו בסכנה גדולה מאוד. אנשים כבר נרצחו על קידוש השם. אנו צריכים להבין שזה לא רק בארץ. זה בכל העולם כבר ובארה"ב במיוחד המצב הזה חוגג.

'המאפיה' העולמית שרוצה להשתלט על כל כדור הארץ. אולי אתם חושבים שזה לא נכון, אבל זו עובדה והם רוצים לחסל את רוב האוכלוסיה של כדור הארץ.

אני מבין שקשה לכם לעכל כזה מצב, אבל הסתכלו מה קורה - מייצרים נגיף שקוראים לו קורונה, מפזרים אותו בכל העולם עם הרבה מספרים של מתים שלא מתאימים למציאות וכאילו שיש מתים הרבה, אבל זה לא מתאים למציאות. אני לא אכנס לזה עמוק רק שימו לב שבכל ארץ בכל העולם משתמשים באותן שיטות להחליש את האוכלוסיה של כל מקום.

לדוגמא: יש סגר זהו הורס בכל העולם את הבסיס הכלכלי של המדינה. ואתם חייבים להבין שזה בכוונה. ויש עוד דברים שהם נעשים בכוונה כדי להחליש את הארצות השונות בכל העולם. זה מדהים איך שהם הצליחו להשתלט על הטלוויזיה, על האינטרנט, על כל סוגי המדיה והם שולטים בגדול גם על החדשות. הם מסובבים את החדשות כדי להתאים אותם לעצמם ולמרתם. לא אכנס יותר עמוק לשליטה שיש להם בעולם הזה. אני רק אגיד לאוכלוסיה של מדינת ישראל: תדעו שכל העולם בסכנה גדולה, כולל ארץ ישראל. והאויב שלנו הוא מבפנים הוא בתוכנו והם רוצים להשתלט פה לגמרי.

שיהיה לכם ברור - כל הקורונה הזו זה נשק, זה אמצעי כדי להרוג ולחלל יהודים, כמה שאפשר וכמה שיכולים ואת השאר להפוך לעבדים. וזה מה שמשתדלים לעשות בכל מדינה בעולם. הרבה כבר מבינים שזה אבל הרוב עדיין רדומים והולכים כצאן לטבח.

עם ישראל - אנו בסכנה גדולה. כל אנשי הסדר העולמי החדש הזה - הם אותם הנאצים שניסו לחסל אותנו במלחמת העולם השנייה. ואת עכשיו במצב שבעתיד הקרוב הרשעים ידחקו וירדו מאד חזק על היהודים, השם ישמור.

הקב"ה רוצה מאוד את התשובה שלנו

בנימין, כ"ז כסלו ה'תשפ"א 10/1/2021

שלום, אוי, יש הרבה על מה לדבר, המצב מאוד מאוד קשה. מה שהכי מדאיג אותי, זה לא הרשעים שנלחמים נגד עם ישראל, אלא הציונים. אלה שהקימו את מדינת ישראל והיו אלימים ביותר נגד כל יהודי, שדיבר את האמת. מדאיג אותי שהם רצחו אנשים, והרבה דם של חפים מפשע זרם באשמתם כולל דם של ילדים. והם אפילו רצחו מהאנשים שלהם כביכול, שלא היו מספיק נאמנים להם. הרבה מההיסטוריה של מדינת ישראל מבוסס על שקר והרבה לפני מלחמת השחרור ועוד לפני שנהייתה מדינה - מדינה רשמי - הכל שקר!

היום אדבר על התשובה. זה הדבר הכי חשוב עכשיו, כי אני מאד רוצה שכל היהודים האמיתיים יחזרו בתשובה. כל יום מתקרב יותר ויותר לגאולה השלמה ותמיד הקב"ה שולח מצב קשה, לפני המצב הטוב שאנו משתוקקים להגיע אליו, במקרה זה מדובר עכשיו על הגאולה השלימה.

עם ישראל אנו צריכים להיות אלה שמביאים את הגאולה השלמה, שעוזרים לקב"ה להביא אלינו. כי אם אנו לא מתפללים על זה עם דמעות, עם געגועים על בית המקדש השלישי, אז לא יהיה מספיק כח להגיע לארץ ישראל ולירושלים. לגאולה ולבית המקדש.

השם צריך את תפילותינו האמיתיות כדי להביא את כולם לירושלים ולבנות את ירושלים. יש המון יהודים ולא יהודים שלא מאמינים בהקב"ה ואנו צריכים כמה שיותר יהודים שיודעו מהקב"ה את הגאולה השלמה. ולא לחכות ולעמוד ולא לחכות בצד עד שיהיה לכם כסף או סתם בגלל שיש לכם דאגות אחרות שיותר חשובות, ח"ו.

לא לשכוח שהקב"ה מאד, מאד, מאד, רוצה את התשובה שלנו. אני רוצה שתבינו ברור - שאנו עם ישראל האהובים של הקב"ה, והוא מאד מאד רוצה להצילנו. המצב היום הוא שאנו צריכים זכויות, והזכות הכי גדולה עכשיו זה פשוט לחזור בתשובה. אני מבין שביניכם, בין עמ"י יש כמה צדיקים, אבל הצדיקים האלה זה לא מספיק להביא את הגאולה. אני רוצה שכל עם ישראל יחזרו בתשובה, למה רק מעטים יחזרו בתשובה? אני רוצה שכל החרדים וכל החילונים יחזרו בתשובה. אם חלק מהם בחוץ לארץ אז שיחזרו לפה לארץ ישראל וכמובן לחזור בתשובה. לעשות תשובה זה לא פשוט. צריכים לחשוב מה זה שיחזרו בתשובה? לחזור בתשובה זה - להאמין ולבטוח לגמרי בקב"ה, לדעת ברור שהקב"ה - הוא הכל יכול. והוא רוצה שאנו נהיה איתו ואנו מצד השני צריכים להשקיע את חיינו בלמוד ולעשות את כל המצוות שאפשר. יש דינים רק בשביל נשים ויש דינים רק בשביל גברים ויש דינים בשביל שניהם. צריכים ללמוד את כל הדינים ולדעת מה לעשות. אבל זה לא מספיק שאנחנו בסדר, צריכים גם ללמוד את כל העקרונות גם ליהודים אחרים, לעזור לכולם לעשות תשובה. יש עת צרונן עכשיו למי שבאמת רוצה לעשות תשובה. והקב"ה מאד רוצה לראות את כל היהודים והיהודיות שלו מתפללים ומתפללות באופן קבוע עם דמעות בעיניים.

הקב"ה רוצה להרגיש שעם ישראל שלו, כולו. ההורים והילדים כולם רוצים אותו ואוהבים אותו. הקב"ה רוצה שאנו נבין גם, שאין עוד מלבדו ולא משנה מה - אנו עם ה' לגמרי, בלי ספק, ה' רוצה מאוד לעזור לכל היהודים להבין, שא"י זה המקום היחיד שכדאי להיות בו. כל המדינות אחרות יקבלו מכות קשות ביותר. גם מהשמיים ישר מהקב"ה וגם מכל מיני אסונות טבע, שיהרסו את כדור הארץ כמו שאנו מכירים אותו. יש גם רצון של ד' שיתפללו על המים בבכי וירגשו שהיהודים עם אחד ושהם ערבים זה לזה. ויבקשו מהקב"ה שיציל כל יהודי ויהודייה שקיימים בעולם הזה. ושהשם לא יעשה לנו מה שהוא עשה ליהודי אירופה במלחמת העולם השנייה.

ועוד דבר שהשם רוצה וזה, להרגיש את אהבתכם אליו ואת שיתוף הפעולה שלכם כדי שיעשה רצונו וזה גם מאוד מאוד חשוב לו. הגאולה השלמה כמעט פה, אנחנו צריכים להתפלל חזק מכל הלב להוכיח לה' שאנו רוצים גאולה שלמה עכשיו. כי אם הגאולה לא תבוא

עכשיו, בעתיד הקרוב אז ה' ירחם מה יכול להיות. כי יש רשעים גדולים בעולם שרוצים לחסל את עם ישראל ולהשתלט לגמרי על השטח שעכשיו נקרא מדינת ישראל.

עם ישראל - אין זמן, אתם צריכים לפעול חזק. נכון שמאוד קשה לפעול, אבל אני יודע שככה צריך להיות בינתיים. אבל אי אפשר יהיה להמשיך כמו שזה עכשיו - לא פה ולא שם. כי צריך להיות ברור לגמרי מי עם האמת ומי עם השקר. אנו חייבים לעמוד על להילחם על האמת בלי פחד וזה מה שיציל אותנו.

נכון, הגאולה השלמה בפתח. אני מבקש מעם ישראל להראות להקב"ה בבכי וזעקה שאתם רוצים אותו. ולבקש מהקב"ה לא לחכות יותר ולהביא אותנו לגאולה השלמה. ושיעזרו לנו עם ישראל שלא נתבלבל אפילו לרגע אחד. ולהגיד לו ושבוצנו להגיע סוף סוף לבית המקדש השלישי ולראות את הכוהנים ואת כל היהודים שיש להם תפקידים עובדים בבית המקדש. ואת כל היהודים שמתפללים ושמים שסוף סוף יש לנו לפחות חלק בבית המקדש. אבל אני יודע שהסיטרא אחרת מכיר טוב את היהודים והוא יודע שכרע אנחנו רדומים ומבולבלים ושכנרע זה יקח עוד זמן עד שעם ישראל יחליט להילחם.

אני מבקש מכל היהודים האמיתיים מירושלים ומארץ ישראל בכלל ומחול"ל לשלוח מכתבים לקב"ה. להגיד לו כמה, כמה שחשוב לנו שהוא איתנו עם ישראל. להתחנן לפניו להביא לנו עכשיו ברגע זה את הגאולה השלמה. ושיעזרו לנו שאנו עמ"י נצח את הרשעות של כל הרשעים שנגדנו, המאמינים. ושגם הם יבינו ויראו את כל האמת. ותעזרו לנו ד' שכל היהודים שלנו וכל קרובינו יחזרו בתשובה, וגם הילדים. ושנוכל להגיע לבית המקדש בשמחה ולא בעצב. וכל בתינו יהיו מלאים ילדים שמחים, אימהות צדיקות וילדים גדולים וקרובים לד'.

ירושלים זה המקום לבוא אליו ולהיות חלק של הגאולה השלמה. ולא לשכוח, אני רוצה שתבינו, שירושלים זו לא סתם עיר. ירושלים זה מושג, זה משהו אחר, זה משהו שמימי נצחתי. זה המרכז של כל העולם. ירושלים זה לנצח נצח ובעתיד רוב הערים יעלמו, אבל ירושלים זה לנצח נצחים. עם ישראל צריך את הבתי כנסת וכו'. עם ישראל, אפילו אלה שגרים בירושלים צריכים לעבוד את ה' להתפלל. לגור בירושלים בלי לעבוד את ה' ורק לבוא לעשות שם קניות זה לא מספיק. צריכים לבוא להתפלל. בעיקר זה התפילה. אני יודע שזה קשה, במיוחד בחורף אבל חייבים להתאמץ, וכדאי מאוד להגיע לכותל המערבי להתפלל על הגאולה.

העולם מוכן ל'סוף'

לפי מה שהס.א. מתכנן.

אבל ברור

שלקב"ה יש תכנונים אחרים.

כשתיגמר הגלות הנוראית הארוכה הזו ויבנה בית המקדש השלישי, איפה שהיו פה בירושלים פעם בתי המקדש הראשון והשני. בית המקדש השלישי יראה הרבה יותר משוכלל ויפה משני בתי המקדש הקודמים.

אני מבקש מכולם לבוא ולהתפלל שם. וכל אלה ששומעים את המסר הזה ולא יכולים להגיע לכותל להתפלל על הגאולה, שהשם ישלח אותה עכשיו ברגע זה. צריכים לדעת שבעתיד הקרוב בית המקדש יהיה בנוי יהיה מלא יהודים. ויותר מזה, כל ירושלים העתיקה תהיה מלאה עם אנשים יהודים. הרוב יבכו משמחה על כל דבר שאנו נוכל להגיד ברכה. ובבקש מקב"ה שלא נדע צער יותר. ואז נקוד ונתחיל את תהליך התשובה שלנו, היותר פנימית.

אנחנו מאוד רוצים שיהודים ימלאו כל ירושלים כשיבנה בית המקדש. ושלא יהיה מקום אפילו קטן שלא יהיה שייך אך ורק להקב"ה ולעמ"י. וכל ירושלים אפילו שיש בה כיום כל מיני סוגים של יהודים ולא יהודים שגרים בה ויש גם כאלה ששונאים אותנו. בכל אופן בסופו של דבר כל אלה שנגד עם ישראל גם הגויים וגם הכביכול

יהודים, יברחו מארץ ישראל ויישאר בחול, וכל אלה שבאמת שייכים לארץ ישראל וירושלים יהיו פה. יש יהודים אמיתיים שחושבים שהם ימותו כי הם לא כ"כ צדיקים אבל הם לא ימותו, ה' יעזור להם והם יגדלו מאוד באמונה ובטחון בהקב"ה. אל תדאגו, אל תדאגו בכלל.

ואלה שעוד בדרך לפה לירושלים, אני מברך אתכם שיהיה לכם ישוב טוב מאוד. ושכל יהודי ויהודייה יבינו שלהיות בירושלים זו זכות. ואני אלך לכל הצדיקים שיתפללו על כל אלה שיגיעו לא"י שיישאר פה וימשיכו לעלות ולעלות לנצח נצחים. כל זמן שהם יהודים אמיתיים ששייכים לעמ"י, הם יהיו פה ולא יזיזו אותם. אבל אלה שלא שייכים, אלה ששונאים את עמ"י - השם יחסל אותם כי הם לא יהודים. ואם הם יהודים אמיתיים שלא מקבלים את האמת אז השם יטפל בהם. מי שלא נאמן - השם יטפל בו וגם ויהפוך אותו לנאמן ואם לא ירצה להיות נאמן בשום פנים ואופן אז הוא יעלם.

ועוד דבר - המשיח כבר פה וברור שאין לנו הרבה זמן לחכות עד הגאולה. הגאולה כבר פה - רק אנחנו לא מרגישים את זה, יש כבר את כל חלקי הפאזל של הגאולה, זה יקח עוד קצת זמן. עוד מעט יהיה בלגן גדול פה בארץ ובמיוחד בחוץ לארץ. אבל לא לפחד, השם אתכם, לא לפחד.

עמ"י שבחול"ל הגיע הזמן לארוז את החפצים איפה שאתם בכל העולם ולהגיע במהירות הבזק לפה לארץ ישראל. אל משנה אם יש לכם איפה להיות או לא, השם כבר ידאג לזה. אבל היהודים האמיתיים שיודעים שהם יהודים אמיתיים חייבים לצאת מחול"ל מהארצות שלהם ולהגיע לא"י.

ולא לפחד, ה' איתנו כל זמן שאנו עם ה'. וכשאנו עם ה' ועם תורתו - יש לנו חיוב גם ללמוד את תורתו ותרתי משה. תבואו, כי אין הרבה זמן, כי הרשעים כבר חושבים שהם בעלי הבית פה. ובעזרת ה' בירושלים של העתיד לא יהיו רשעים ולא תהיה שום עבודה זרה - תהיה רק הקדושה של הקב"ה ותורתו!

מסרים מניסן תשע"ג הנוגעים לימינו.

אני רוצה לומר לכם, שהמצב מאד מאד קשה בעולם. רוחנית - זה ברור. מאד מאד קשה רוחנית. וגם מבחינה גשמית - אנחנו רואים ירידה קשה מאד בכל העולם. הרשעים שרוצים להשתלט על העולם מגיעים לתכנון - הסופי שיתכנו לנו הרבה מאד שנים. ואנחנו כמו כבשים הולכים אחריהם. גם הגויים וגם היהודים. וכמו שהיהודים הלכו למוות במחנות-הריכוז - ככה כל העולם פשוט צועד "עם הראש למטה", הולכים לשחיטה כצאן לטבח, שלא נדע. [פצאן לשאול שתוי. תהלים מ"ט].

ועכשיו העולם מוכן ל'סוף' לפי מה שהס.א. מתכנן. אבל ברור שלקב"ה יש תכנונים אחרים. [מפר מהשבות ערומים, איוב ה]. ומי שרוצה להינצל חייב להתאושש וללכת אחרי הקב"ה, ללכת לפי תורתו לכיוון הגאולה השלימה.

ואני מזהיר את היהודים: לא ללכת אחרי השקר! [רמיהו ט', ע"ש ב"ק נב]. במחנות הריכוז אמרו להם שהולכים לעשות מקלחות. היהודים שלא רצו להאמין שהולכים למוות, לא האמינו, והלכו מתוך אשליה שילכו למקלחות, אבל היהודים שידעו לכונו את עצמם לרגע הזה, לרגע של התשובה, לרגע של קבלת עול מלכות שמים, ללכת ישר לגן עדן [תהילים ל"ו]. איוב ל"ג ל"ן. וזה לא מספיק שמישהו מת על קידוש השם, הוא צריך גם לקבל על עצמו עול מלכות שמים באיזושהי צורה. יהודים חייבים להיות מוכנים תמיד להגיד "שמע ישראל" או "אין עוד מלבדו" או להגיד וידוי ברגע שהוא מרגיש סכנה, ואם רשעים רוצים להרוג יהודי ח"ו, והוא מקבל על עצמו מיד עול מלכות שמים, אז הוא הולך ישר לגן עדן. חייבים! עכשיו ברגע זה! לעשות מאמץ גדול, ולהיכנס לתוך השכל שלנו, ולהוציא את כל מה שטמא, כל מה שלא קשור לקב"ה. צריכים לעשות את זה עם פינצטה, ואז יגיע משיח צדקנו ונעבור לחיים כל כך נקיים, כל כך טהורים, כל כך נעימים, שאני לא יכול לתאר את זה במילים איך שזה יהיה. עם ישראל, עכשיו זה הזמן, כי תוך זמן קצר ביותר 3/4 מהעולם יתהפך, ורוב האנשים בעולם הזה יעלמו לנצח.

ולכן נצטרך להיות חזקים, כי התקופה הבאה תהיה מאד מאד קשה, ובמיוחד לאלו שלא משחקים את המשחק כמו שהם רוצים. זה יהיה גם מסוכן. אבל אסור לנו לעזוב את התורה שלנו אפילו לדקה. זהו הזמן לבטוח בה', ולא ליפול לתוך הידיים שלהם. יהיה עלינו לסגור את עצמנו בתוך הגטאות שלנו ולא להסכים.

ונצטרך ללמוד לשם שמים, כתיקון על כל השנים של הגשמיות, שהרבה למדו לא לש"ש או שבקושי למדו, רק 'כאילו למדו'. יש לנו תיקון גדול עכשיו וזהו התיקון האחרון.

הם רוצים להפוך את א"י לדוגמא, לסמל של מרכז עולמי של כל מיני עמים, עם דת אחת ש"מתכננים" עכשיו [סדנא דארעא חד הוא...]. ובשביל זה הם רוצים וצריכים להשתלט על כל המקומות הקדושים שלנו, כולל מאמע רחל, כולל רשב"י, ציון שמואל הנביא ומי יודע מה עוד, כדי להחליש את הקשר של עם ישראל עם הקב"ה.

ש. איך נחזור בתשובה, אם אפילו פרק תהילים אנחנו לא יכולים להגיד כמו שצריך?

ת. בשביל לחזור בתשובה – לא צריך אפילו להגיד פרק אחד של תהילים. צריכים לדבר עם ה', ולהתקרב אליו. צריכים לראות כל יום את הניסים שהוא עושה לנו. צריכים להיות מודעים לנוכחות של ה' תמיד. וזה אנחנו כן יכולים לעשות בודאי שאפשר לעשות את זה. ואנחנו צריכים להיות שלו. להיות אתו. זה הכל. פעם הדיבור והקשר עם ה' היה הרבה יותר חזק. עכשיו מרגישים שזה לא כל כך. כי גם מבחינה פיזית הן – אדם לא מרגיש טוב. הוא מרגיש עייף. הוא מרגיש בלי חשק ובלו רצון. וגם המצב קשה. וגם כלכלית זה קשה. ובכל מיני צורות זה קשה אבל מי שמחזיק חזק בחבל – אז אפילו ש'ה' מנענע אותו חזק מאד – הוא ינצל. שיהיו בשורות טובות.

עומדים לפנינו זמנים קשים, כל כך קשים שאי אפשר לתאר, יותר קשים מעבודת מצרים, ודאי במימד גדול הרבה יותר. ולא לפחד, כל יהודי אמיתי אשר מרגיש קרבה לה' – אין לו מה לפחד, אבל הוא חייב לעשות תשובה, או לפחות להיות בהרהורי תשובה.

היהודים חייבים לצאת מהטמום, מטמום הלב, מטמום השכל. אנחנו צריכים להיות מוכנים להקריב את עגל הזהב קורבן על המזבח, ואז נהיה באמת בני חורין, נהיה מוכנים לצאת ממצרים, וזה ישלים לגמרי את יציאת מצרים הראשונה, סוף סוף.

הקב"ה אוהב אותנו, אין לכם מושג כמה. תהיו איתו, תחיו על קידוש ה', תתרחקו מכל עגל הזהב הזה, מכל המסעדות, הצעצועים והבידורים שהם כביכול 'כשרים', וכל סוגי הגלידות והשוקולדים והפיצות והקוקה קולה – שזה לא רק מהיצר הרע להרוס אותנו. יהודי אוכל לפי רצון ה' בקדושה, הוא אוכל לשמח את הקב"ה, הוא אוכל להזין את הגוף כדי שיוכל לעבוד את ה', עם נטילת ידיים וברכות לפני ואחרי. ואם יהודי אוכל בשביל התאוה, אז זה כמו כל התאוות, וזה מוריד אותו לרמה של בהמה.

עם ישראל, תחזרו, ה' מחכה לכם! הוא האבא, הוא האמא, הוא הסבא, והוא הסבתא, הוא הכל יכול, הוא ברא אותנו, הוא שומר עלינו, כל מה שקיים זה שלו. עם ישראל הגיע הזמן לחזור באמת לקב"ה, ואני לא מדבר דווקא לאלה שאינם שומרי מצוות, אני מדבר דווקא לאלה שהם שומרי מצוות.

אני יודע שהמילים שלי קשות אבל זו האמת
בן גולדן - כט' טבת תשפ"א (61) 11/2/2021

עם ישראל – מה קורה אתך? איפה אתה עם ישראל? מה קרה לך? מה קרה אתך? אתם לא מבינים? עם ישראל – אתם לא מבינים? שכל הקורונה הזאת – זה עשוי, כן זו מחלה, אבל לא קשה כמו שהם אמורים. ממצאיים כל מיני עובדות שלא קיימות. נכון שיש אנשים שסובלים יותר מהשאר אבל יש כאלה שבקושי מרגישים את המחלה ויש כאלה שאפילו לא יודעים שהם חולים.

קורונה זו רק שפעת רגילה ואנשים שחולים יותר – חלקם זה בגלל שהם בעצמם לא בריאים

מהתחלה וזה עושה הרבה בעיות גדולות בגופם. ויש גם מציאות שבתוך בתי חולים במחלקות קורונה פשוט לא טיפלו בחולים עד כדי כך שלא נתנו להם דברים פשוטים כמו לשתות מים ולאכול ואפילו שמיכה להתכסות. יש כל מיני סוגים של שפעת שכל שנה מופיעה בצורה אחרת. ויש אנשים שסובלים יותר או פחות מזה אבל זה תלוי במצב הגופני.

עכשיו שכל הנושא של הטיפול התפרסם כרשלי, אכזרי, עם הנחמה עצומה בכוונה או לא, שגרם למקרי מוות. אז יש בתי חולים מסוימים שהתחילו להיזהר בטיפול בחולי קורונה ונתנו מענה יותר נורמלי לפי ציפיות המטופלים. אבל כל העניין של הקורונה זה אך ורק כדי להשתלט, בארה"ב וגם במדינת ישראל ובכל העולם. הרשעים החליטו לעשות את מדינת ישראל מרכז לניסיונות, לראות אם החיסונים פועלים כמו שהרשעים רוצים, לא דווקא בשביל לחסן את האדם נגד הנגיף, אלא לראות איך החיסון משפיע על בני האדם וגם נגד הנגיף. אבל יחד עם זה מאחר שהחיסון הוכן במהירות הבזק, צריכים לעקוב אחר, בכלל אחרי שנה או יותר המחוסן עדיין בחיים, או שהוא חולה עם משהו אחר. יש סכנה גדולה מאוד בחיסונים האלה. וודאי אתם לא יכולים להאמין לבחור אוטיסט, אבל יש הרבה אנשים, פרופסורים, רופאים וכו' שיכולים להעיד כמה שהחיסונים האלה מסוכנים מאוד ואת עמ"ז לא מעניין, לא מעניין אותו. ידוע שרדיו ישראל לא תמיד דובר אמת וגם העיתונות, אבל יש מספיק מומחים גם בינלאומיים שיכולים להסביר בדיוק למה הפכו את עם ישראל ומדינת ישראל לשפני ניסיונות בשביל כל העולם.

עם ישראל – הקורונה זו רק התחלה של הצרות שנופלות על כל העולם. שיהיה ברור לכם, עכשיו וגם בעתיד שהעולם לא יחזור למה שהיה. אנחנו בתהליך של גאולה שלמה סוף סוף, וזה יהיה קשה מאוד לאלה שלא מאמינים. – זה יראה להם כאסון נעק, ולמאמינים – זה יהיה עם כל הקושי – ששמחה, כי סוף סוף האמת – שזה הקב"ה – תתגלה בגדול. מי שלא מאמין, שלא דע, הוא נכה רוחני. אכן הוא יהודי, הנכות הזו יכולה לגמור אותו לגמרי, לנצח, השם ישמור. אבל אם הוא תופס את עצמו ומחפש את האמת והנשמה היהודית שלו תבכה להקב"ה ותבקש עזרה – זה מה שיציל אותו. כל יהודי אמיתי אפילו שהוא לא מאמין, השם ידאג לך שהוא ינצל וכן יאמין ויבין שבזאת את חיוו על שקר והוא יחזור לאמת. והיהודים שהם כביכול יהודים שלא מצליחים לחזור אל האמת זה בגלל שאין להם נשמה יהודית או שהם ערבי רב, או שהם גויים שחושבים שהם יהודים. יש בכל העולם יהודים מבלבלים, יהודים שאם הם שומרי מצוות אבל הם עם עגל הזהב, זה כמו ללמוד תורה ולהחזיק עבודה זרה יחד עם זה, ח"ו.

יש בינינו יהודים שחושבים שהם יהודים, אבל הם לא יהודים. כי איזו סבתא או אמא שלהם – לא התגירה כמו שצריך. אבל אם הם בתוך עצמם עם רצון באמת להיות יהודים ומתגירים כמו שצריך – השם יציל אותם. שיהיה ברור לכולם – הקב"ה הביא את עם ישראל לעולם הזה להיות העם שלו, העם המיוחד. הוא ברא את כל העולם, את האדם וחווה ואת הנחש כדי להביא את עם ישראל לרמה רוחנית גבוהה מאוד, כדי להכין את העם היהודי להיות חלק ממנו.

אנחנו עברנו הרבה צרות וקשיים מאז המבול ועד היום הזה, לפעמים היה לנו יותר קל בגלל שהיינו צדיקים. לפעמים עברנו מכות קשות, כי ירדנו ברוחניות שלנו ובקשר שלנו עם הקב"ה. מאז האדם הראשון התלכלכלו מדור לדור עם תיקונים רבים לנשמות שלנו עד שהגענו להיום. עכשיו בשנת 5781 לבריאת העולם אנחנו הכי נמוך רוחנית ממה שהיינו אי פעם.

עם ישראל – כמו שהשם הוציא אותנו ממצרים ובהר סיני הראה לנו את הקדושה האמתית והכריח אותנו להגיד "נעשה ונשמע". והבהטחה הזו היא שהחזיקה אותנו עד היום הזה אפילו שירדנו כל כך באמונה וביטחון שלנו בהקב"ה. אבל עכשיו אנחנו נכנסים למצבים מאוד קשים, שהשם יעשה מבחן גדול לכל יהודי ויהודייה.

ונצטרך להוכיח שוב לד' שאנחנו איתו ועם תורתו ועם משיחו לגמרי. ונצטרך שוב להגיד "נעשה ונשמע" ולהרגיש את זה עם כל מהותנו ליבנו ונשמתנו וזה מה שיצילנו. זה לא יהיה קל בכלל, ואלה שחושבים בכל זאת שהעולם הזה יחזור למה שהיה לפני פורים שלפני שנה אמרתי ואני שוב אומר זה לא יהיה!

יהיו מלחמות גדולות עם הרס גדול. ויהיו גם שיטפונות ורעידות אדמה ועוד אסונות טבע ענקיים. ואז גם יהיה עוד דבר וזה השביט – המיני מערכת שמש עם שבעה כוכבי לכת מסביב, עם זנב של מטאורים ואסטרואידים שגם יפלו על כדור הארץ.

שיהיה ברור, המצב כיום הוא שהעולם הזה התדרדר כל כך נמוך, כל כך נמוך, עד שהשם לא יכול לתת לזה להמשיך. כי הרשעים השתלטו על כמעט כל דבר, וזה בכל הארצות על כדור הארץ והם כל כך עבר השטן ועם העבודה זרה שזה חייב להיות הסוף של העולם הזה כמו שאנחנו מכירים אותו היום. יהיה "בירור" מי לחיים ומי למוות, אבל לא מוות כמו שאנו חושבים על זה. זה יהיה מוות מוחלט, ז"א לא לגן עדן או לגיהנום – זה פשוט יהיה סוף. אין יותר חיים – זו תהיה מחיקה, שלא נדע, השם ישמור.

שיהיה ברור יתכן ש'ה' יקח מהעולם גם צדיקים וגם אנשים בינוניים רגילים שמשתדלים לעשות רצון ה' לפני זה לעולם הבא אבל הם יחזרו עם תחיית המתים.

עם ישראל – אתם צריכים להחליט מה אתם רוצים. יש הרבה בעיות חמורות, וודאי בין החילונים, שמחליטים שהכל מותר חוץ מלהרוג בני אדם בדם קר בלי סיבה, ח". ולא מבינים שיש דינים ויש דיין והשם ברא את עם ישראל כדי לעשות בדיוק מה שכתוב בתורה. ולא להחליט לבד מה מותר ומה אסור לפי הדמוקרטיה. זה לא יכול להיות והשם לא יסבול את זה יותר.

אני יודע שהמילים שלי הן קשות, אבל זו האמת. יהודי שחי לפי תשוקותיו ולא לפי התורה ולא רוצה בשום פנים ואופן להשתנות – לא תהיה לו זכות לחיות או להתקיים בכלל.

עם ישראל – השם רוצה את נאמנותכם, הוא אוהב כל יהודי ויהודי והוא רוצה את האהבה הזאת גם מכם ושתהיו נאמנים לו ולתורתו. אבל לא בצורה שטחית, אלא עמוק בתוך מהותכם וזה הקשר בין עם ישראל לבוראו שברא אותו.

עם ישראל – השם רוצה אתכם, רוצה שתהיו חלק ממנו, רוצה שביחד נחיה לנצח נצחים, אבל בשביל זה אתם חייבים לעבור את המבחנים האחרונים עכשיו. אם אתם גם ככה נאמנים ואוהבים אותו ומוכנים להקריב בשביל להיות יהודי אמיתי, זה לא יהיה קשה כ"כ. גם לא יהיה ממה לפחד, אבל אם יש לכם סימני שאלה, ח", בבורה עולם ובתורתו אז כנראה שבסופו של דבר אתם לא יהודים אמיתיים. ה' יבחן כל אחד ואחת. אני רק יכול לומר ליהודים האמיתיים – לא לפחד, לבטוח בד' וכך נעבור את זה בשלום. אני מזהיר שוב לא להאמין לרופאים או למשטרה או לצבא או לראש ממשלה, לא משנה למי, רק להקב"ה ותורתו.

העולם הזה יחרב, אבל לא א". נאמני השם ישרדו. אבל הלא נאמנים יעלמו. בעתיד הלא רחוק העולם כמו שאנו מכירים אותו יעלם חוץ מארץ ישראל. 2/3 של העולם יחרב: 1/3 יחרב לגמרי ולא ישאר ממנו כלום. 1/3 – יהיה פגוע קשה ו-1/3 לא יהיה פגוע קשה בכלל וזה שייך לארץ ישראל הקדושה.

החלק של עם ישראל שיוכיח את נאמנותו להשם – ישרוד. אבל לצערי הרב אני לא חושב שיהיו שורדים רבים, כי היום אפשר להגיד שרוב האחים והאחיות שלנו יהודים הם לא באמת מחכים עם כל הלב, עם כל הנשמה לגאולה השלמה. מה שהם רוצים באמת – זה לחזור לגשמיות העצומה שתפסה את החיים שלהם לפני הקורונה. הם חיו חיים כביכול של חרדים אבל עם המון השפעה של הגויים והם רוצים להמשיך את החיים האלה איפה שהם נעצרו, איפה שהקורונה התחילה.

עם ישראל – אנחנו יכולים לשנות את המצב הגרוע הרוחני הזה בדקה אחת, אנחנו רק צריכים לעשות תשובה אמיתית ולשמע את הנשמות היהודיות שלנו שעמדו בהר סיני ואמרו

עם ישראל – אנחנו יכולים לשנות את המצב הגרוע הרוחני הזה בדקה אחת, אנחנו רק צריכים לעשות תשובה אמיתית ולשמע את הנשמות היהודיות שלנו שעמדו בהר סיני ואמרו

עם כל הלב "נעשה ונשמע". זה כל כך פשוט, אבל זה גם כל כך קשה, כי הרבה מאתנו התקלקלו עד הנשמה ואנחנו רק יכולים להתפלל על כל פעם ישראל כולל על עצמנו, שיהיה לנו הרצון והזכות שאל לעצוק "נעשה ונשמע".

תשוב, ותלמדו וד' יתן לכם את הנח לעבור את השנה הזאת ומעבר לזה עד הגאולה השלמה. אנחנו צריכים להפנים ביטחון מוחלט בהקב"ה. אנחנו צריכים לא לפחד. אם אין לנו אוכל מספיק או מי שתיה או לא משנה מה, אם נתפלט חזק – נקבל את כל מה שאנחנו צריכים. ה' כביכול יקח אותנו שוב למדבר וייתן לנו גם מן וגם מרים. הוא יתן לנו כל מה שאנחנו צריכים בשביל לחיות בלי שום בעיה. הוא יציל אותנו כמו שהציל אותנו כשעברנו את ים סוף וכמו שקיבלנו את באר מרים ואת המן. הוא יביא אותנו לבית המקדש השלישי ומשם נגיע לירושלים האמתית הרוחנית. ירושלים עיר הקודש היא הפתח, הכניסה לעולם שכולו טוב, לנצח נצחים.

ירושלים עיר הקודש – זו עיר שכל הגויים רצו בעבר לכבוש. וחלק הצליחו, אבל לא להרבה זמן עד שהגיעה הגלות המרה והארוכה.

עוד מעט נעבור שלב אחר שלב עד הגאולה ובסופו של דבר נגיע לבית המקדש. אחרי כל המלחמות וכל הסבל לא תהיה שארית גדולה של עם ישראל. אבל נהיה נאמנים כולנו אלה ששרדו, לקל אחד. וכולם יבנו בדמעות רבות ונכנס לבית המקדש, גם עם שמחה וגם עם דמעות. ואז נתפלל וגם נושא לד' שסוף סוף הגענו לגאולה השלמה. כשנצא מבית המקדש, נצא לעולם שכולו טוב שכולו לפי תורת משה, לעולם שכל הזמן תהיה לנו קירבה להקב"ה ונצא מבית המקדש לעיר הקודש ירושלים ונשמח כל כך, כי לא יהיה שום סמל של שקר של הגויים, וודאי לא שום גוי שום מאלה שמאמינים להקב"ה.

כל השמים וכל הארץ וכל הביניים יהיו קדושים, הכל יהיה קודש, לא יהיה אדם עם מחשבה שלא קדושה, ברוך ד', נהיה לגמרי צדיקים וצדיקות ונרצה אך ורק את הקדושה ונרצה אך ורק בקשר הישיר עם הקב"ה.

אני לא יודע איך להסביר את ההרגשה של מין שלמות, אפילו אם השארנו בכדור הארץ את האנשים שהיו קרובים אלינו, אבל זה לא ישנה לנו, כי הגענו לקדושה ולנצח. נרגיש כל כך בשמחה, אפילו שיהיו לנו דמעות בעיניים, נרגיש כל כך קרוב לאמת, שזה מרגיע, הרגשה של רוגע. נהיה גם עייפים מכל מה שעברנו בכל הדורות. אבל אנו נהיה שמחים ונשכח לגמרי את מה שעברנו בעולם הגשמי ונרגיש קל ושמח, הדמעות יעלמו ונצטק: "שמע ישראל ד' אלוהינו ד' אחד". זהו.

יש רק חיסון אחד נגד הקורונה

בנימין, ו' שבט ה'תשפ"א 19/1/2021

שנים על שנים אני מתפלל בדמעות שכבר נגיע לימות המשיח. אני רואית יום אחרי יום, חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה איך העולם כולו מתדרדר ונהפך למקום של כך גס ומכוער. בלי רגש, בלי אמונה בהקב"ה, שברא את הכל. ובכל מה שהשם ברא יש בזה עומק וסיבה להיות וסיבה לחיות, יש לכל דבר שהוא ברא – תפקיד. יש במה שה' ברא – יופי ונעימות והגיון, אבל בני אדם הפכו את הכל למשהו מסכן ומלוכלך. כמו הנחש שהפך את אדם וחוה מזעזע שנבראו בלי שום יצר הרע. ופתאום הנחש הרע הכניס להם את יצר הרע וזה שינה את כל ההיסטוריה, מהרגע הזה בני אדם נהפכו ממשוה מושלם, יפה, עמוק, שמיים, מבין וקרוב מאוד להקב"ה – לבני אדם שהתחילו את הירידה הגדולה של האנושות עד היום. אומנם הם היו במדרגה יותר גדולה מאתנו, אבל אנחנו בדור האחרון שידוע שהוא צריך להיות הכי נמוך ובסופו של דבר בכל אופן אנחנו צריכים להגיע לגובה יותר מאדם וחוה שלפני החטא. אבל עוד לא הגענו לסוף ומהזווית שאנחנו מסתכלים על העולם אז כדי להגיע לשלמות של כך גבוהה זה נראה ח"ו, בלתי אפשרי. אבל הקב"ה שולט על העולם הזה ועל כל העולמות שקיימים, העולמות שאנחנו רואים ועולמות שאנחנו לא רואים. והוא יודע מי אנחנו וכמה שאנחנו יכולים להיות צדיקים וצדיקניות וקרובים אל הקב"ה.

העולם היום מפיח מאוד, הוא מבולבל, נראה שאין לו דרך, אלא רק בלבול. לפני לא הרבה זמן העולם לא היה נראה ככה. לרוב האנשים, היה איזה סדר, איזו דרך חיים, אבל מה הרוב לא הרגישו שדרך החיים הגשמיים רק הרחיקה אותם מהקב"ה ותורתו. וכיום כולנו בעלי עברות, וכמעט כולנו ממש מבולבלים ולא מבינים את המצב בו אנו חיים. אפילו שאנחנו יהודים שומרי מצוות, לא תמיד מבינים ורוצים להבין מה זו עבירה ומה זו מצווה.

החיים שלנו בעולם הזה עכשיו מבולבלים וגם אכזריים. במאה השנים האחרונות האנושות על כדור הארץ עבר המון מלחמות. מיליוני בני אדם נהרגו, נרצחו במלחמות האלה. ומי שנשאר שכח מן, ומאז הייתה עוד מלחמה ועוד מלחמה, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה וכל המלחמות הגדולות והקטנות שאחריהן.

עם הזמן העולם הזה נהפך למקום בלי רגש אנושי. וודאי אצל הגויים ואפילו אצל היהודים החרדים משהו הלך לאיבוד בעומק של היהודי וכמובן של הגוי. היהודים היו פעם כל כך קרובים להקב"ה עד שהם עלו רוחנית גבוה מאוד והשאירו לנו הסברים על התורה שעזר לנו ישראל לגדול, להתחזק רוחנית. אבל כל המלחמות, כל הרדיפות, הפוגרומים, התאי הגזים של הנאצים, שלא נדע, שעברנו בתור יהודים רק גרם בהמשך להוריד אותנו רוחנית והפך אותנו לעם שרוב האנשים מחפשים את הגשמיות. יש קבוצות של חרדים שעדיין משתדלים לחיות כמו פעם להיות קרובים להשם, אבל זה לא קל בדורנו, שנולדנו בדור של גשמיות מיותרת, שעלל הזהב שולט ומושך את היהודים גם לכיוון השטחיות והטמטום.

כאשר כוכב השביט יעבור שני שלישי מהעולם ייהרס וארץ ישראל תישאר שלמה

ועכשיו הרשעים תפסו את המצב והחליטו שהם יכולים להשתלט על כל העולם. והעם היחיד שהם חוששים ממנו זה היהודים. הם חוששים מהיהודים, כי הם יודעים עמוק בפנים שיש עם שאפילו שהוא רחוק מהאמת – שזה הקב"ה, בכל אופן הם עם הקב"ה והם יודעים שרק הקב"ה הוא הכל יכול והם. זה כמו במגדל בבל שרצו להגיע עד השמיים ולהילחם נגד הקב"ה.

גם הדור הזה הוא דור של רשעים שהם רוצים להשתלט על הכל, על כל העולם. ומתכוננים להילחם נגד הקב"ה, ח"ו. אפילו בדור כזה כמו שלנו עכשיו, שהרשעים חושבים שהם יכולים לעלות למעלה, להגיע לשמיים ולהילחם נגד הקב"ה. יום אחד הם יראו ברור שהקב"ה יהרוג אותם, את הילדים שלהם, את הנשים שלהם ויהרוס את כל מה שהם בנו. והוא ישאיר אך ורק את היהודים האמיתיים, את התורה ואת וכל הספרים הקדושים שכתבו בס"ד ביראת ד' הצדיקים של כל הדורות.

כל הרשעים העקומים שחושבים שיש להם את הכח להילחם נגד הקב"ה, ח"ו, ונגד העם שלו הרשעים האלה שמאמינים שיכולים לקחת את השטן ימח שמו וזכרו. ולהפוך אותו לכל יכול ח"ו במקום הקב"ה ח"ו, להשתחוו לו, שלא נדע, ואפילו להקריב קורבנות בשבילו, ולא קורבנות של בהמות וחיות אלא בני אדם, כן כן בני אדם, ילדים, מבוגרים. וזה דבר שהם כבר עושים את זה שנים, שהם מקריבים קורבנות בני אדם.

האנשים האלה בטוחים שהם שולטים עכשיו בעולם הזה, אבל השם יחסל אותם. הם חושבים שהשטן עצמו הוא כל יכול ח"ו, אבל הם ילמדו בצורה קשה ביותר שרק הקב"ה ברא את העולם ואת כל העולמות. הם ילמדו בצורה קשה ביותר, שהעולם הזה וכל העולמות שייכים אך ורק להקב"ה. והקב"ה אוהב במויחד את עם ישראל כי עם ישראל קיבל את תורת משה ואמר "נעשה ונשמע". הם אמרו בפירוש שהם רוצים להיות אך ורק עם הקב"ה ותורתו. רק לעם ישראל ה' נתן את הצדיקים הכי גדולים שהיו אי פעם. רק

ליהודים הוא נתן את הנשמה הנצחית. וכל האנשים שחושבים שהם יכולים לחסל את היהודים כמו היטלר – טועים בגדול.

נכון, הדור הזה הוא דור של יהודים מאוד נמוכים רוחנית. הם התבלבלו עם הגשמיות המיותרת של הדור הזה. אבל היהודי אף פעם לא ישכח את הקב"ה ואפילו אם הוא רחוק – הוא יחזור אל האמת שזה הקב"ה. וה' יהרוס את רוב כדור הארץ ויהרוג את רוב האנשים על כדור הארץ ויציל את היהודים, את היהודים האמיתיים שמאמינים בו ורוצים לעבוד אותו דרך תורתו.

הדור הזה של בני אדם נהיה עמוק ומלוכלך. מצד שני גם בין הגויים יש אנשים שיכולים להבין את האמת והגויים האלה ישרדו. אבל עיקר העיקרים זה עמ"י, והיהודים האלה שדורנו – הגברים, הנשים והילדים שלא התכופפו לעגל הזהב – ישמחו ששחרר אמתית כשיראו שהשם הורס את העולם, כאשר **כוכב השביט יעבור שני שלישי מהעולם ייהרס, שלישי אחד לגמרי, שלישי אחד יהיה פגוע קשה וארץ ישראל תישאר שלמה**. היא תהיה בחלק שלא יפגע.

אחרי מלחמות גדולות, אחרי המגפה כביכול של הקורונה, אחרי כל המלחמות אחד נגד השני בעולם של הגויים וכל המלחמות שמבוססות על שקר גמור – יגיע מלך המשיח להרגיע את כולנו. המשיח הוא שליח השם והוא יאהב כל יהודי ויהודי. כי יהודי חייב לאהוב כל יהודי אחר. וכמו במדבר סיני שהיינו כאיש אחד בלב אחד השם ירחם על העם שלו וייתן לנו כל מה שאנחנו צריכים וזה לא יהיה ע"י סופרמרקטים וכל מיני חנויות. זה יהיה משהו שמימי שרק יהודי יכול להבין וזה יעלה אותנו מעבר לכל בן אדם בעולם. גם נשים, גם גברים, גם זקנים וגם ילדים. בסופו של דבר כמו שאמרנו הרבה פעמים, נגיע להקריב קורבנות בבית המקדש. היהודים שתכננו להמשיך עם ח"י השקר עם עגל הזהב – השטן, ה' יעזור להם לחזור בתשובה לגמרי. ה' יעזור לעם האהוב עליו לעלות מעלה מעלה ולהגיע לבית המקדש השלישי.

עם ישראל – התעוררו! המלחמה באופק! אפילו יותר קרוב מאופק! תתכוננו ולא בגשמיות, רק בתפילות להקב"ה, להוציא את כולם מהגלות לחירות בא"י, לא במדינת ישראל, רק בא"י. ואז כשנראה ונבין את הטעות שלנו בחיים נבכה ונבכה. ונבכה וכשניכנס לבית המקדש להקריב קורבנות וכשנצא החוצה והשמש זורחת והקב"ה איתנו, נהיה מאוד שמחים. אבל נבכה בכל אופן על היהודים האחרים שכל כך רדפו אחרי עגל הזהב שלא יכלו לעזוב את העגל הזהב בשביל הקב"ה, ולא זכו כמונו להגיע לבית המקדש השלישי. עם ישראל – יש רק חיסון אחד נגד הקורונה – וזה להיות לגמרי עם השם ותורתו.

רוצים לגמור אותנו

דניאל, י"ד טבת ה'תשפ"א 27/1/2021

אבא אבא אבא, אני רוצה רק לבכות, אני מרגיש ייאוש. אם היה לי שק ואפר הייתי שם על עצמי ובוכה ובוכה ובוכה, ומבקש מהקב"ה לא לנכוס עלי עם ישראל. הדור הזה גדל בעולם של שקר גמור, ורק חלק של החרדים מבינים מה זה שקר מה זה אמת, מרגישים את הקב"ה ויודעים מה שכתוב בתורתו, והם יודעים להבדיל בין שקר לאמת. אלה רואים את האמת ולא מתבלבלים, אבל כל השאר מתבלבלים, אפילו רבנים שכן צריכים לדעת אמת מתבלבלים או מפתחים, לא יודעים איך לשפוט, כן לקחת את הזריקה או לא לקחת את הזריקה, אבל אלה עם אומץ, אלה הצדיקים שרואים את הדברים בצורה ברורה ולא בטשטוש, שאומרים לעם ישראל תפתחו את העיניים, כל מה שהם מפרסמים זה שקר. כשבודקים את מספר האנשים שמתו עד לחיסון מגלים שזה בערך אותו מספר של מתים שנה קודמת, אז בעצם אין לנו מגיפה. (בארץ הפרש של מס' הנפטרים בין השנה הקודמת 2019 לשנת 2020 הוא 0.02%, בארה"ב הפרש תמותה הוא - 0.003%!)

השקר הגדול הוא שמהתחלה הם משקרים במספרים של אלה שמתו מהקורונה, וזה לא רק בארץ אלא בכל העולם. ובשוויץ – אישה אחת בהריון נפטרה אחרי החיסון אז מיד הפסיקו לתת חיסון לנשים בהריון, ופה בארץ אני שמעתי שאיש מדע סיפר לחבר שלו שביום אחד היו לו 4 מקרים

של נשים בהריון שהתמוטטו אחרי החיסון והיה צריך לעשות להם החייאה, אך כולן נפטרו!

בהתחלה הם שקרו והגדילו בצורה מוגזמת בכל העולם את מספרי המתים כדי להכניס לכולם פחד לרוץ לקבל את החיסון. ועכשיו אחרי החיסון כאשר כ"ח הרבה אנשים מתים מהחיסון הם משקרים ואומרים שהם מתו בגלל שנדבקו בזן יותר קטלני...

עכשיו אבא זה הכל שקר, אבל לא רואים שזה שקר? יותר ויותר אנשים רואים שזה שקר. אבל מה עושים עם השקר הזה? הם רוצים לתפוס אותנו או להרוג אותנו או להפוך אותנו לשפני ניסיונות, או סתם לעשות מאתנו עבדים. עכשיו אבא יש מחנות פימה בכל ארה"ב. הם בינתיים עומדים ריקים, אולי התחילו להכניס אנשים אני לא יודע, אבל הם בנויים בשביל להיות מחנות ריכוז כמו הנאצים עם תאי גזים, עם מגדלי שמירה. ואבא, בשביל מי? זה בכל ארה"ב, בשביל מי הם? עכשיו בארץ יש 13 מחנות פימה המתוכננים לבנות בארץ ויש שכבר בנויים, בשביל מי זה? עמ"י תפתחו את העיניים שלכם! כל העניין של הקורונה זה היה מתוכנן לפני הרבה שנים, עכשיו הם הצליחו לעשות את זה.

ואנחנו כמו אנשים שלא מבינים, כמו ילדים קטנים, אנחנו רצים לקבל את הזריקות בגלל הפחד מהמחלה שהם הכניסו לנו עם השקרים שלהם וזה הכל כדי לשלוט עלינו ובכל העולם.

הרבה אנשים מתו בבתי-חולים כי הזניחו אותם וטפלו בהם לא נכון. ויש כאלה גם בארה"ב שאחיות אמרו שהרופאים נתנו להם הוראות לעשות דברים שהאחיות ידעו שזה הולך להרוג את הבנאדם, הפוך ממה שצריך לעשות.

יש את המעשה עם הבנאדם המסכן שהכניס לכיס שלו פתק ובו הוא כתב שאם הוא ימות בבית החולים, שידעו שזה לא מקורונה, זה מרעב, שלא נתנו לו לאכול והוא לא יכול היה לקום מהמיטה, והוא היה יהודי.

עם ישראל, תבינו לא רק שהם עושים את כל זה בכל העולם וזה מתוכנן, יש להם צוות של אנשים שיודעים לדבר, יודעים לקשקש ולסובב דברים. אבל ב"ה יש גם מדענים ורופאים שהולכים נגדם, לאו דווקא יהודים שהולכים עכשיו נגדם באומץ רב כי הם יודעים שהשכל זה שטויות, יש תרופות פשוטות וזולות לריפוי מהקורונה ויש הרבה אנשים שהבריאו אפילו שהיו במצב קשה אבל פחדו ללכת לבתי חולים. יש פחד עצום ללכת לב"ח ויש צדק בזה. וזה נעשה בהרבה בתי חולים. בכל העולם רצחו מלא אנשים. אבל אבא אנשים לא תופסים, לא רוצים לתפוס, ומי שתופס ומדבר יותר מדי סוגרים לו את הפה, וזה מסוכן, זה מסוכן. ייתרה מן המקורונה זה לדבר נגד הקורונה.

במיוחד שעכשיו ההתלהבות של היהודים פה בארץ לרוץ לקבל את החיסון ירדה מאד בגלל העובדות שאנשים אמיצים הוציאו, אז יש להם פחד, ב"ה יש להם פחד, אבל יש מספיק שהסכימו לקבל כבר שתי זריקות. וברדיו ובטלוויזיה הקריינים אומרים שגם הם קיבלו את החיסון השני וזה לא כלום, והם מרגישים טוב וכו' אבל לא פשוט, זה לא בדיוק נכון ואפילו ראינו כמה דוגמאות שכמה אנשים מפורסמים קבלו זריקות "כאילו"... אבא, זה מבחן לאנשויות אבל בעיקר לעם ישראל. הקב"ה רוצה להציל כמה שיותר יהודים אמיתיים אם אפשר.

במאתיים השנים האחרונות הרבה מאד יהודים התקלקלו, ויש כל מיני יהודים שהתחתנו עם גויות ונעלמו מן העולם היהודי. ויש יהודים במיוחד בדור הזה שירדו מן הדרך. אבל הדור שהיה במלחמת העולם השנייה זה הדוגמא בשבילנו שאפשר להבין. היו לפחות 7 מליון יהודים באירופה לפני המלחמה, אנחנו יודעים שלפחות ששה מליון הלכו לעולם הבא במחנות הריכוז, במוות איום ונורא קשה מאד.

אנחנו גם יודעים שהנאצים העידו שרוב היהודים המבוגרים והקטנים שנכנסו לתאי הגזים עקקו שמע ישראל. אנחנו גם יודעים שכל אלה שצעקו שמע ישראל הלכו ישר לגן-עדן, לא בגלל שלא היו להם עברות, היו להם הרבה עברות אבל הם תפסו ברגע האחרון שהם לא היו בסדר והצטערו, הצטערו מאד שהתרחקו כ"ח מהקב"ה.

והצדיקים ביניהם שלא עשו עברות אבל גם לא דברו מספיק נגד מה שקורה, כל ההתבוללות כל החילול שבת שרוב היהודים לפני מלחמת העולם השנייה חיללו שבת בגלל שהם לא נלחמו מספיק, אז גם הם עברו את הדבר הזה. אבל גם הם הלכו לעולמם עם "שמע ישראל" על השפתיים וזה היה

מספיק להביא אותם לגן-עדן.

אנחנו במבחן עכשיו. עמ"י במבחן האם אנחנו עם ה' או אנחנו לא עם ה', האם אנחנו עושים מה שהקב"ה רוצה או אנחנו עושים מה שהנאצים רוצים. הנאצים כאילו באים אלינו בתור מישהו שרוצה להציל אותנו, אבל הוא מציל אותנו עם חשבון היהדות שלנו. אסור ללמוד בישיבות! אסור להיות עם אמא ואבא הזקנים! אסור כל מיני דברים, ללכת לבית הכנסת וכו' ורק כמה אנשים, כמה רבנים מוכנים לדבר נגד.

אבל עם ישראל לא לשכוח, כאשר הנאצים או היוונים או הרומאים או הפלישתים או המצרים לא משנה הלכו נגדנו נגד הקב"ה, ותמיד רק המעטים שרדו, רק אלה שעם הקב"ה שרדו. עכשיו אנחנו במבחן, לא רק אנחנו, בעיקר אנחנו. **תשימו לב הם עובדים בעיקר נגד היהודים.** עם כזה קטן שמפריע להם, זה מפריע להם והם רוצים לגמור אותנו אבל זה לא ילך, זה לא ילך.

אני לא יודע אבא אם הנבואה של החסד לאברהם שרק 7000 יהודים ישרדו אם זה יהיה הסוף של זה או הרבה יותר יהודים ישרדו, אני לא יודע, זה תלוי בנו, זה תלוי בכל יהודי יהודי אך אנחנו מוכנים לעשות להקריב את עצמנו למען הקב"ה, למען האמונה השלימה שאין עוד מלבדו, אין שלא יהיה אפילו אם רוצים להרוג אותנו אנחנו נגיע לגן עדן, והם לא יוכלו לעשות לנו כלום, מקסימום הם יוכלו להרוג אותנו. זה מפחיד, אבל כל אדם מת בסופו של דבר.

עם ישראל אנחנו במלחמה, מלחמה עולמית, ואין ארץ בעולם שלא מעורבת בזה כולל ארה"ב. הרבה יהודים ממש נהרגו בתוך הבתי חולים בניו יורק כי לא נתנו להם טיפול נכון. בתי-חולים קיבלו הרבה כסף בשביל חולים [בארה"ב בתי-חולים קיבלו 13 אלף דולר על כל חולה שמת מקורונה, ו-39 אלף דולר אם היה מוגשם]. לא נתנו לאנשים לבוא ולראות את החולים כדי שח"י לא ידבקו, אבל זה לא נתן להם יד חופשית לעשות מה שהם רוצים. לא היתה סיבה שלא לתת לקרובים של החולים לבוא, הרשעים לא רוצים שיראו מה שהולך. הם רצו רוצים לחסל את היהודים. והיהודים שלא רואים את זה כבר, אני מרחם עליהם.

מי שלא רוצה להאמין יכול להיות שלא יהיה לו - לא את העולם הזה ולא את העולם הבא. האם זה שווה את זה? האם אתם לא מרגישים את הקב"ה? גם עם ישראל רוצה את האמת אבל הוא מבולבל, מְפָחֵד, יש לנו רבנים שגם מפחדים וזה הכי גרוע וזה הכי מרעב, כי אם הם מבולבלים, אז מה איתנו? איפה אנחנו? החיים הגשמיים הרסו את הנשמה היהודית, את היכולת של הנשמה היהודית להבחין בין שקר לאמת. נכון הילדים הולכים לחיידר והרבה יש לו טיש, או הרב מזמין את כולם ללמוד איתו, אבל חסר הרצון לראות רק את האמת.

החיים שלנו נהיו קלים, כסף היה זרם אפילו בשביל העניים היה הרבה אוכל מספיק לזרוק אפילו הרבה מהאוכל, וזה נחשב לעניים, הקהילה דאגה להם זה חסד, אבל חסד אחד לא עשו, לא יכלו להבדיל בין הרע של הגשמיות המיותרת שעובר כל גבול לאמת של התורה. ואפילו יש תלמידי חכמים מבולבלים מזה. יש קהילות שלמות שהחליטו שהם חלק של עמ"י בארץ. אנחנו לא יכולים להיות חלק של הציוניזם.

הציוניזם נתנו 80 אלף יהודים הונגרים למות בתאי גזים בזמן שהם יכלו להציל אותם ולשלם דולר על כל יהודי, והיה להם את הכסף הזה, לכן גוריון היה המפתח לכסף הזה ולא הצילו אף אחד מהאנשים. הוא אמר לא אתן אפילו פרוטה בשביל היהודים שומרי המצוות האלה.

הוא השתמש בשפה יותר קשה מאשר אני. עד כדי כך יהודי אומר על יהודי? ילדים אמהות סבתות בים איפה הלב? על זה היה מבוסס הציוניזם. הציוניזם גם היו אחרי הילדים התימנים והמרוקאים שגנבו אותם. איזה לב יהודי זה? איך אנחנו יכולים להיות חלק ממדינה שאין לה לב יהודי? כן, על החיילים שנהרגים שלא נדע במלחמות, מכבדים אותם מאד, אבל אנחנו ראינו כבר עכשיו שיש גופות של חיילים שעוד לא החזירו, ולא עשו שום דבר באמת להחזיר אותם, כי הם מתים אז הם לא שווים כבר ח"ו. אבל הם שווים ועוד איך וצריך להביא אותם לקבורה יהודית.

אנחנו עם שהתבלבלנו מה האמת ומה השקר. השקר זה עולם הגשמי שעבר כל גבול שיש פה

בארץ ישראל ובכל העולם. ההבדל בין החילוני לחרדי הוא עצום אפילו ששניהם יהודים, במיוחד מי שבדור השני או השלישי בארץ ישראל.

הדרך של יהודי אמיתי שגר פה בארץ ישראל ולא במדינת ישראל. משתדל לחיות כמו בארץ ישראל ולא במדינת ישראל. יותר ויותר אפילו חילונים מבינים את זה אבל הבעיה היא שהרבה חרדים כבר לא מבינים את זה, הם כל כך תפוסים עם הגשמיות שהם לא יכולים להסתכל לראות מעבר לאף שלהם.

עמ"י אנחנו במבחן קשה, והיה לנו חודשים קשים מעכשיו, עוד חודשים קשים. יהיה לרשעים כל מיני סיפורים עכשיו למה החיסון לא עובד ככה ולמה החיסון לא עובד ככה, למה פתאום יש נגיף חדש פה ושם, שם ופה, זה הכל מתוכנן כדי לשלוט עלינו. תהיה מלחמה גדולה מאד, זה יתחיל בקטן וזה יגדל. עם ישראל הסוף של העולם הזה כמו שאנחנו מכירים אותו הוא מאד קרוב. עוד מעט העולם הזה ייעלם ואנחנו נעבור לעולם אחר, לשלב הבא של הבריאה. מי שרוצה בעיקר את העולם הזה הוא לא יגיע לעולם הבא, לפחות לא למקום הטוב שבו, מי שמבין שהחיים איך שלא יהיה נגמרים באיזה מקום, באיזה שלב הרוצה להמשיך לחיות ולעלות רוחנית עם הבריאה, אז הוא יהיה נאמן מאד לקב"ה ולתורתו ולא יפחד מרשעים ששולטים על כל הנשק הכי משוכלל ולא יפחד מהם, אפילו שהם אכזריים ביותר, אי אפשר לתאר את האכזריות שלהם. מי שהיה במלחמות ראה את זה. ומי שמכיר את מה שהם עושים, איך הם משתלטים, הם עוקמים ומשתלטים על אנשים וגורמים להם גם להיות עקומים, אכזריות מעל ומעבר, וזה ההנאה שלהם ולא ההנאה של עמ"י.

ההנאה של עמ"י זה לעשות את המצוות להתקרב לה' להיות נאמנים לו ולתורתו להשתדל כל הזמן לעזור ליהודים אחרים בכל דרך אפשרי. ליהודי אמיתי יש אהבה טבעית ליהודי אחר, רוצה לעזור לו רואה שהוא סובל אז גם הבן אדם האחר סובל ומחפש דרך לעזור לו, זה יהודי אמיתי. הוא עדין נפש ואוהב ללמוד תורה, והוא אוהב לבנות בית יהודי, שבבית יהודי זה ידוע שיש שלשה שותפים שמקיימים את הבית היהודי. הכל האשה והקב"ה. יהודי אמיתי עושה מה שה' רוצה ממנו.

ואפשר להגיד הרבנים אמרו כן תעשו את הזריקות וכו' אבל משהו התקלקל פה, כי הפוסקים לא תמיד יודעים מה לפסוק וזו בעיה גדולה, בעיה גדולה מאד, ועל זה אני בוכה יותר מכל דבר. גם במלחמת העולם השנייה הרבה פוסקים פשוט ידעו מה לפסוק ואנחנו באותו מצב. כל הרשעות היא הרבה יותר משוכללת בדור שלנו, שזה עושה את זה הרבה יותר אכזרי. אבל אם נהיה עם ה' הוא יהיה אתנו, ואם נהיה עם ה' במבחנים האחרונים אלה ועוד לא גמרנו את המבחנים, יש עוד דרך לה ארוכה. בכל אופן אם נעבור אל המבחנים האלה שה' שולח לנו אז אנחנו נגיע לנצח נצחים נהיה חלק של הקב"ה ואין לי יותר מה להגיד.

למה הממשלה תרצה להרוג אותי?

כאשר הקב"ה ברא את העולם, ראה מראש את הצלחתם ועלייתם של הרשעים לכן ברא את כוכב השבת אשר עובר ליד כדור-הארץ כל 400 שנים לערך. הכוכב גורם לאסונות טבע עצומים (מבול, צונמי, הרי-געש, רעידות אדמה, גשם של מטאורים וכו') ומנקה את העולם מכל הרשעות. משך כל הדורות הרשעים ידעו על הכוכב ובנו מקלטות, ערים תת-קרקעיות, פירמידות וכו' כדי להסתתר. גם היום יש בונקרים ענקיים בכל העולם, הכוכב מתקרב והם כבר מתכוננים... הבעיה והפחד שלהם היא כי ברגע שכל העולם יראה את הכוכב המתקרב - הם יפיעו להם וירצו גם להיכנס לבונקרים... אז כדי למנוע זאת הם מתכננים לדלל את העולם ע"י חיסונים. ואיך גורמים לאנשים לקבל את החיסון? עושים שטיפת מח בתיקשורת כאילו שיש מגיפה קטלנית והאנשים ירצו לקבל את החיסון...

הערות:

לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם עלונים.

* ניתן להוריד את המסרים מהאתר DANi18.COM

* שמיעת מסרים בטל 0799-177-555

* שמיעת המסרים בארה"ב 646-585-3064

ברכה מיוחדת לחיים ארוכים, פרנסה בשפע ושמחת חיים ללל היהודים הטובים העוזרים להפיץ את האמת. לפרטים: 0527-111-333. (K9V1)