

**מסר ממנחם, מוצש"ק ויגש**

אני רק רוצה לומר לכם שהעולם עכשיו כמו על חוט דק, ועומד ליפול כל יום. זה לא אומר שמשיח מיד יגיע, אבל זה כן אומר שהעולם הזה ממש עומד ליפול, ואני יודע שאנחנו אומרים את זה שנה אחרי שנה, קרוב לעשרים שנה והגאולה עוד לא הגיעה. אבל מה שכן קרה, וזה ברור, שהכלכלה בעולם כמעט על הריצפה או מתחת. והמוסדות של העולם המערבי איבדו את האמון של רוב אוכלוסיית העולם, מסתכלים על המנהיגים כנגבים, ולרוב זה נכון, ועל המוסדות כמו בנקים, קופות חולים, חברות ביטוח וכו' כשקרנים וגזלנים, ובכלל, מפחדים מהמשתור, ומפחדים מהצבא, ולא משנה באיזה ארץ, בכל העולם, ולא מאמינים אפילו במשפחה, בשכנים, ובידידים.

העולם עויין לבני האדם, ולא משנה למי או איפה, ולמעטים שבוטחים בקב"ה, יש במה להאמין, יש על מה להישען, אבל לשאר העולם, אין במה להאמין. העולם פשוט עויין בכל מקום, בכל פינה, בכל מצב, וזה ממש חידוש, כי אף פעם לא היה מצב כזה בעולם, ואפילו הטבע מאיים עלינו ולא משנה איפה. ברעידות שאף פעם לא היו רעידות אדמה, יש רעידות אדמה, במקומות שאף לא היה סופות טורנדו יש סופות טורנדו, במקומות שלא היו הוריקנים יש הוריקנים. ולא קטנים, גדולים.

ישנו דבר הנקרא צונאמי שאירע פעמיים ברעידות אדמה ענקיות וגרם לכדור הארץ לקפוא. כל כדור הארץ קפץ, ואולי זו הסיבה לשינוי בזווית הסיבוב של כדור הארץ. ובגלל זה השמש מגיעה בזווית אחרת וזה גורם לבלגן גדול בטבע. נו, מתי היה כזה דבר בכל ההיסטוריה שאנחנו מכירים.

והאדם לא מפחד. כל העולם שלו מסתובב מסביב להנאות שלו. הוא לא שם לב כמה שהוא בטכנה. יהודי אמיתי שעומד לפני המוות ח"ו, יש לו תקווה שהוא יגיע לעולם הבא, ובעז"ה לגן עדן, ואפילו אם מגיע לנהיגה ח"ו, בסופו של דבר יש לו תקווה להגיע לגן עדן, ורוב האוכלוסיה בעולם לא יודעת איזה סכנה ענקית מחכה להם. והם לא יודעים, סליחה, לא רוצים לדעת, ובגלל זה גם הם לא חושבים על המוות, על המשך של החיים, על 'מה יהיה איתם'. אולי בגלל שלא רוצים להאמין שהגרוע מכל יכול להיות.

מפחדים בכלל לחשוב על זה, אז בורחים מזה לתוך הגשמיות. אבל הרוב הם סתם סתומים, ולא רוצים לדעת כי הם נהנים ממה שיש, ולא רוצים לעזוב את זה בשום פנים ואופן. והיהודים היקרים שלנו אותו הדבר. גם הם רוצים להמשיך עם ההנאות של העולם המערבי של עשיו. רוצים להמשיך ולהנות ולא רוצים להרים את הראש אפילו לדקה לראות את האמת, לראות את הפחד שהם צריכים למעשה להרגיש.

זה כואב הלב, כי אם היו יותר יהודים שומרים שבת ומשתדלים לעשות את רצון ה' באמת, היו יכולים להביא משיח בקלי קלות. אבל אנחנו עם קשה עורף, וזה יגמור את רוב היהודים, וגם משיח יבוא עם צרות גדולות. ואין לי כבר כוח להגיד: "לעשות תשובה, לעשות תשובה, לעשות תשובה". מי שומע? יגידו לי: "מה זאת אומרת לעשות תשובה? אני עושה תשובה!" אבל לא עושים תשובה. עושים תשובה קצת. אומרים כמה תהילים יותר, לומדים כל יום שתי הלכות בשמירת הלשון,

**אבל ממשיכים עם הגשמיות כמו כולם.**

ועכשיו תראו את מדינת ישראל, החזקה, הגיבורים הגדולים. אתם יודעים מה, אין אפילו תוכנית להציל את העורף! אפילו תוכנית אחת להציל את העורף! זאת אומרת שהם יודעים שהמלחמה הבאה תהיה כל כך קשה, שהם לא יוכלו להציל את העורף, פשוט ילחמו עם מה שיש. כל אחד, כל יהודי או לא יהודי בארץ ישראל ידאג לעצמו. שמעתם? זה הציונים. אני עדיין מאמין שיקחו את המפתחות, יסגרו את המדינה וילכו לאיזה וילה באיזה מקום סתר שהכינו, ישאירו את כל היהודים למות. והם לא מוכנים לכלום, לא למלחמה, לא לרעידת אדמה וכו'. וכל השחיתות מתגלה עכשיו. ובעז"ה הסוף של השחיתות עוד מעט יגיע.

וכל הערבים מוכנים למלחמה, מוכנים לתקוף אותנו, וה' עוצר אותם. מעניין איך עדיין לא התחילו במלחמה איתנו, כי אנחנו נראים לכל העולם כנמרים מנייר. וכולם צוחקים על הציונים, במיוחד על נתניהו ועל כל הליצנים שלו, אבל בינתיים הקב"ה עוצר את הערבים ומונע מהם לתקוף אותנו, וזה נס גלוי, ובינתיים הוא מגלה לכל העולם עד כמה הציונים הם גנבים ושפלים, ובודאי שאין להם אהבה ליהודים ולארץ ישראל. הם הכינו לעצמם בונקרים ווילות מחוץ לא"י וכל מיני דברים יפים כדי לשרוד ולחיות. אבל הקב"ה לא יתן להם. הם ישלמו מחיר גבוה ביותר.

העולם החרדי גם מלא שחיתות, למה לא? אם אנחנו לא שמים גדר בינינו לבין החילונים אז איך שלא יהיה שחיתות? אם אנחנו מכניסים לתוך העולם שלנו את כל הכלכלים של החילונים, של הגויים, למה לא? אם אנחנו לוקחים מהממשלה כסף בשביל לבנות בתי חינוך וכו' אז למה שלא ניפול כמוהם לתוך הבוץ. למה לא. לא צריך גטו ולא גדר, צריכים מקלט עשר מטר מתחת לאדמה כדי שהטומאה לא תיכנס.

**מסר מיצחק אייזיק, מוצש"ק ויגש**

**העולם הזה גוסס**, ואני רוצה לומר לכם שבאמת, באמת, זה קרוב. אבל לא סתם. אתם לא מבינים כמה שזה קרוב. ממש אפשר להריח את זה, אפשר לטעום את זה, זה כמעט פה.

אני גם רוצה לומר לכם שהמצב של עם ישראל כל כך קשה וזה מביא אותי לדמעות. כי באמת מעט מבינים את האמת, מעט מאד, לא סתם. מעט מאד, ונראה שמעט מאד ישרדו, וזה עצוב מאד.

עכשיו יש רק דבר אחד לעשות, להחזיק בקב"ה. לא להסתכל לא שמאל ולא ימין. אני יודע שהסוף קרוב, ולא להסתכל לא שמאל ולא ימין, וכמה שה' ינענע אותנו ויפחיד אותנו, והכל, לא לעזוב אותנו, לא לעזוב אותנו לרגע. אם לא נעזוב אותנו כמה שהוא מנענע אותנו וכמה שאנחנו טועים אבל אנחנו ממשיכים להחזיק בו אז אנחנו נשרוד איתנו. הוא זה שיציל אותנו, רק הוא. הוא הריבוננו של עולם, ורק אם אנחנו נחזיק בו אז נשרוד. **עוד פעם ועוד פעם. תעברו על זה, רק אם נחזיק בו, נחזיק בחבל שקשור אליו, אנחנו נשרוד, נשרוד לנצח. אתם שומעים? לשרוד לנצח! וזהו.**

אני גם דואג למשפחה שלי, מאד מאד, לא יודע כמה שהם מבינים או לא מבינים. אוי, אוי, כמה שאני מתפלל עליהם, אפילו שאני פה והם שם, ובקושי רואים אותי, אבל אני מתפלל עליהם מאד חזק. המצב מאד מפחיד אותי. מה אפשר להגיד, כל אחד יצטרך לסבול. מי יודע כמה משפחות שלמות ישרדו. מי יודע.

יש חדשות כל הזמן. יש כאלה ששומעים חדשות, ויש כאלה שרואים חדשות, ואפילו ששומעים ורואים, עוד לא תופסים. ה' יעזור שכולם יתפסו. ודאי, ודאי כל הזמן קורים דברים, בין אם אנחנו קוראים את זה בעיתונות או לא. אבל זה קורה, בלי הפסקה.

הרשעים עובדים יום ולילה. הם מטורפים. ה' לקח להם את השכל. כל הרשעים שהיו פעם בהיסטוריה חזרו בגלגול בדור הזה, והם התחברו ביחד, וה' עוזר להם להרוס את עצמם ואת השקר. מה אתם חושבים? מי עשה את עגל הזהב? הערב רב, נכון.

אוי, כל אלו שעשו את עגל הזהב הם חזרו בדור הזה. כל הערב רב שהיו אז, שעשו לנו את הבעיות הגדולות נמצאים עכשיו. והם משתדלים מאד להפיל את המאמינים. הם מקבלים הנאה מזה שגורמים רע ליהודים טובים. ממש נהנים מזה. זה מה שמשתדלים כל היום לראות איך אפשר לעשות רע ליהודי שני. אין להם אהבת ישראל, יש להם שנאת ישראל, ורוב היהודים היום הם ערב רב. זה הכל. ואני רוצה לומר לכם שיהיו עוד גילויים. וזה יהיה מדהים, מדהים. אין עוד מה להגיד. זה יהיה משהו מחריד. הדבר היחיד שאני יכול לעשות זה שוב לבקש, להתחנן לפני עם ישראל: "תחזרו לקב"ה עכשיו, כי באמת הסוף מגיע במהירות. ואתם רוצים לחיות, ולא רק בגוף, אלא גם בנשמה לנצח. ועוד מעט מגיע הבירור הגדול, ואלה שלא מוכנים לקבל את הקב"ה כריבוננו של עולם בלי שאלות ובלו היסוסים, אז לא רק שימותו, אלא ימותו לנצח, לא עלינו.

מה עוד אפשר לעשות? להתחנן, לבכות, לבקש: **"עם ישראל, תתעוררו! עם ישראל, תחזרו!"**

**מסר ממנחם, מוצש"ק וארא**

היום זה הראשון בינואר 2011 למניינם. קשה להאמין שעברנו כל כך הרבה זמן מאז שהאוטיסטים התחילו לדבר כביכול, ומשיח עוד לא הגיע. אבל אני רוצה להגיד לאלה שחושבים שהעולם ממשך כמו שהיה לפני עשרים שנה - שזה לא אמת. העולם השתנה מאד. ואלה שמחכים למשיח באמת, מקבלים חיזוק גדול מכל מה שקורה. עוד לא הייתה שנה כמו השנה האחרונה מאז בריאת העולם. ומי שלא רוצה להאמין - הוא רק צריך לפתוח עיתונים ח"ו או אינטרנט ח"ו, ולראות שזה אמת.

אפילו הגויים מתחילים להרגיש שהעולם לא כמו שהיה. ואני מדבר על כדור-הארץ, ולא על בני אדם ולא על הכלכלה, רק על מצב כדור-הארץ. הרי בלי כדור-הארץ אין לנו חיים, אין לנו בתים, אין לנו אוכל, אין לנו כלום. והקב"ה ברא את הכל. וזה כמו שהוא כביכול לוקח את כדור-הארץ בידיים ומזיז אותו טיפה. ומאחר שהוא אז טיפה, כי הוא קפץ מהמסלול פעמיים בשני הצונאמים שהיו, ואולי מעוד דברים, לכן הכל משתנה, יש רעידות אדמה בלי סוף, מהקוטב הצפוני עד הקוטב הדרומי. דרום אמריקה, ארצות הברית, אירופה, אוסטרליה, רוסיה, איפה שאתם רוצים. מאות ואלפי רעידות אדמה היו בשנה האחרונה, וזה לא צחוק.

## מסר מליפי, מוצש"ק וארא

מנחם פחד. הוא לא רוצה לשמוע מה שיש להגיד. ואני אמשיך היכן שהוא הפסיק. אני מפחד מאד. כי זה יהיה מאד מפחיד. אמנם יהיו מלחמות, אבל בן-האדם לא יכול להרוס שלשת-רבעי עולם, רק הקב"ה יכול ליצור את העולם ולהרוס את העולם. ולא שום כח אחר. שיהיה ברור. ונכון, בני-האדם ממש הורסים את הבריאה. אבל להרוס לגמרי את הבריאה - הם לא מסוגלים, כי היא של ה' ולא שלהם. וה' לא יתן להם. אם משהו או איזה כח יהרוס את העולם או חלק של העולם, זה רק ריבונו של עולם, ולא שום כח אחר.

בני אדם, אני מזהיר אתכם! גם את הגויים וגם את היהודים. תפתחו את העיניים שלכם ותראו מה שקורה. אסונות טבע, זה יד ה' וזה ברור מאד. כל רעידות האדמה, אלפים-אלפים בשנה אחת, והשיטפונות העצומים, רק הקב"ה יכול לעשות. כל השלג והקור, נכון, חלק מזה אולי בא מכך שזרם הגולף הפסיק, אבל בסופו של דבר, גם זה בא ישיר מהקב"ה. זה שבני אדם היו שליחים, זה לא משנה. זה בא מהקב"ה. והטבע שהקב"ה ברא יכה את האנושות, את כל החוצפנים שחושבים שהם יכולים להיות במקום הקב"ה, את כל הגויים שחושבים שאפשר להתפטר מהיהודים, את כל היהודים שרוצים להיות כמו גויים וגם להיות במקום הקב"ה, ח"ו. וישארו אך ורק אותם היהודים המעטים היום שמאמינים ממש בקב"ה ובוטחים בו. אלו שרואים את האמת שאין עוד מלבדו, שכל העולם הזה הוא רק אחיזת עיניים ושאינו מה לעשות בעולם, רק להיות עם הקב"ה ולעשות את רצונו.

**אבל לצערי הרב, בני האדם לא מפחדים. בכלל לא מפחדים. הגויים ברור לא מפחדים לרוב. והיהודים - אוי ליהודים! הקב"ה ברא את העולם הזה בעבורנו, בשביל היהודים. ואיפה אנחנו? לא עם הקב"ה לרוב. רוב היהודים לא עם הקב"ה.**

אז מה יהיה? אם זה ימשיך ח"ו, ואין הרבה זמן, אין הרבה זמן בכלל, אם היהודים לא יפתחו את העיניים ויחזרו בתשובה - הם לא יהיו! אתם מבינים?! הם לא יהיו! הקב"ה צריך רק לקחת את כדור-הארץ ולהיזי אותו סנטימטר אחד, והאסונות שיהיו יכולים לגמור את רוב האנושות! אתם מבינים את זה? ואנחנו רואים שזה קורה היום - אסונות שאף פעם לא היו. אחד אחרי השני. ה' מזהיר אותנו, ובמיוחד את עם ישראל.

ומהיהודים החרדים אני מבקש מאד: תחזרו לאמת! תורקו את עגל הזהב. תורקו את כל "העולם הזה". תפסיקו להתנהג כמו גויים! רוב החילונים מזמן כבר הפסידו את היכולת לחזור בתשובה. אבל החרדים, יש חרדים שלא מפחדים לעבור עברות קשות בשביל כסף או בשביל תשוקה של כל דבר אסור בלי בעיות.

מבחוץ נראים כאילו צדיקים גמורים, ובפנים עקומים לגמרי. מה יהיה? אני אגיד לכם, אם אתם לא חוזרים בתשובה, גם החילונים, גם הדתיים, וגם החרדים, מעט מאד יקבלו משיח. ואת זה אמרנו כבר. וזה לא רק אנחנו אומרים, זה כתוב בהרבה מקומות. זה עולם של משוגעים, בית-חולים ענק לחולי נפש. אבל יש כמה שרואים את האמת, והם מאוזנים.

אלה שעוד עם החולי! תשתדלו לראות את האמת! תשתדלו להוציא את עצמכם מהטירוף, מהשיגעון, ותעברו להקב"ה. תעזבו את הכסף שאתם דואגים לו כל כך, ואת כל הדברים שאתם בוטחים בהם במקום בקב"ה, ותבואו להקב"ה כי רק הביטחון בו יציל אתכם. ואני לא יודע כמה פעמים אני יכול להגיד את זה, או יצחק אייזיק יכול להגיד את

זה, או מנחם יכול להגיד את זה, או בן גולדן יכול להגיד את זה. אבל עוד פעם, עוד פעם: תתעוררו! תתעוררו! האם אתם נורמלים? אתם לא רואים מה שקורה? אתם נורמלים או שאתם משוגעים?

הרי כל בן אדם נורמלי שעומד על פסי רכבת ורואה שהרכבת באה אליו הוא יודע שהוא צריך לקפוץ הצידה כדי להציל את עצמו. ואתם עומדים על פסי הרכבת של העולם הזה! ואתם לא מוכנים לזוז! מה קרה לכם? האם אין לכם חשק לחיות חיי נצח? אתם רוצים להמשיך כך עד שה' יהרוג אתכם בלי שתהיה לכם אפשרות לחזור בתשובה, חס ושלום. עכשיו זה הזמן! עכשיו! אתם לא מבינים? אילו יכולתי לצעוק הייתי צועק, אבל אני לא יכול לצעוק. אולי בתוך המילים שלי תשמעו את הצעקה המתוסכלת, את הכאב.

עם ישראל! איפה אתם? איפה הראש שלכם? איפה הלב שלכם? איפה אתם? לא עם הקב"ה בדרך כלל. רק עם השקר! רק עם השקר! אבל, זה נכון. הרים יפלו, זה נכון, וארצות יהיו מכוסות מים, זה נכון. "בְּמוֹט הַרִים גִּלְבַּי יָמִים" (תהילים מ"ו): ותהייתה התפוצצות של הרי געש בכל העולם, וְיִתְפַּצְצוּ הַרְרֵי עֲדֵי" (חבקוק ג'): והעולם ירעד "הַמְּבִיט לְאַרְץ וְיִתְרַעַד" (תהילים ק"ד):

ורק אלו שעם הקב"ה יחיו. ולא משנה כמה נשק יש לערבים, לרוסים ולאמריקאים ולנאט"ו ולשמאטו, הם כולם יעלמו יחד עם רוב האוכלוסייה של העולם. וכל אלה שהם חושבים שהם יכולים להיות במקום הקב"ה ח"ו, ה' יהרוס אותם, אבל הם ירגישו פחד ענק לפני שזה קורה. אפילו אם זה דקה לפני, הם ירגישו כזה פחד שאדם אף פעם לא הרגיש בעולם. וזה יהיה הסוף שלהם. וישארו בעולם הזה רק אוהבי ה', אלה שבאמת מחכים למשיח, שבאמת רוצים אמת, שבאמת רוצים חיי נצח.

**ש. אנשים אומרים שצריך לדבר דברים חיוביים, לדון לכף זכות וכו'. מה להגיד להם? ת. צריכים להגיד את האמת. כי עד שיראו את הטוב שבגאולה השלמה, אנחנו צריכים לעבור דברים קשים ביותר. ואם לא יהיו מוכנים אז מה יהיה? זה כמו חייל. אז תגיד לו: 'בוא חמודי, הכל מצוין. הנה פרחים, הנה שמים, הכל רגוע, תנוח.. עוד מעט תהיה מלחמה.. עוד מעט..'. במקום לתת לו רובה ולהגיד: אתה צריך לעשות אימונים! נו! תשכב על הבטן! תתחיל לחזול, ככה תציל את החיים שלך!**

**ש. זה גורם לאנשים שיתוק, להיות מאובנים. ת. הם כבר מאובנים, הם לא יכולים לזוז מהטמטום שלהם. מהעגל הזהב שלהם. מכל האוכל שלהם וכל הגשמיות שלהם. וההגרות, מכל הכסף, הכל.**

**ש. מה אפשר להגיד לילדים, האם הם יכולים לקלוט כאלה דברים מפחידים? ת. האם הילדים יכולים לקלוט? הם קולטים יותר טוב מהמבוגרים. רק משהו צריך להגיד להם ולהסביר להם. וצריך להכין אותם. ש. איך אפשר לפעול נגד הורסי היהדות? ת. אין מה לעשות! אתה לא יכול לעשות כלום, רק להתפלל על הגאולה. עבדים היינו, ואנחנו עדיין עבדים, עבדים לעגל הזהב. ואנחנו לא נוכל לצאת ממצרים במצב הזה. רק אחדים יצאו כמו שזה נראה היום.**

לעורר רחמי שמים, עצרות תשובה ותפילה יערכו בכותל וברחבי הארץ מידי ערב ראש חודש. העצרת הבאה ביום חמישי כ"ט בשבט, ערב ראש אדר א'. פרטים בפרסומים.

מוקדש להפואת יונתן בן רחל, אסף בן צפורה.

## מסר ממנחם, מוצש"ק בא

**כמה אסונות טבע צריכים להיות עד שהיהודים יבינו את המסר? כמה אנשים צריכים להיהרג עד ש... כמה ציפורים צריכים למות עד ש... כמה דגים צריכים למות עד ש... כמה טילים צריכים להיות מכוונים לארץ ישראל עד ש... וכמה רעידות אדמה צריכים להיות עד ש... כמה שיטפונות עם הרוגים ונזק לבתים עד ש... כמה יהודים צריכים למות ממחלות שונות ומשונות עד ש... כמה משפחות של אברכים צריכים להיות בלי אוכל עד ש...**

הקב"ה מביא לנו מסרים מכל העולם, העולם הוא שלו, כל הנשמות הן שלו, הכל שלו. ועכשיו הוא לוקח את כדור-הארץ, משנה אותו, ומביא אותו למצבים מפחידים ביותר, אבל היהודים קשי עורף, לרוב לא חוזרים בתשובה ואומרים: מה זה שייך לנו, אסור לשמוע חדשות, אסור לדעת מה קורה, יש לנו את התורה. אבל התורה שהם כביכול מחזיקים אותה כל כך חזק, לרוב היא לא מה שמעניין אותם, מה שמעניין אותם לרוב זה להמשיך את החיים עם כל הדברים השטחיים שהם נהנים מהם, ולא חושבים על הגאולה, על סוף הגלות, כי הם כבר נהנים מהגלות, ונהנים מעגל הזהב.

אבל, כמו שהקב"ה הרים את ההר מעל הראש של היהודים והכריח אותם להגיד "נעשה ונשמע", גם עכשיו, ה' יעשה את זה ליהודים האמיתיים שכל-כך תפוסים בשקר, עד שקשה להם לחזור בתשובה, ואז יחזרו בתשובה, אבל בפחד גדול, ושאר הכביכול יהודים שהם ערב רב, יעלמו.

והיהודים האמיתיים שלא יכולים להוריד דמעה אחת ולהצטער על כל העברות שלהם, ולהבין שהחיים זה רק לעשות את רצון ה' ולא לחיות חיים של גויים עם הכשר, הכשר שלא שווה כלום, כי זה נותן הכשר לחיות כמו הגויים, יסבלו מאד עד שיבינו ויקבלו את האמת.

מה יהיה? תהיה גאולה ובעתיד הקרוב, אבל נסבול מאד, ויש ממה לפחד, כי זה לא יהיה קל, היהודים שעמדו על הר סיני, סבלו לא מעט, אפילו הנשמות שלהם פרחו מגופם לרגע, וזה לא פשוט. ועכשיו, לאלה שלא רואים את המסרים שה' שולח בכל העולם, לא מרגישים אותם, לא שמים לב אליהם וממשיכים עם השטויות, הדרך תהיה קשה מאד. ולא לה שרואים את הסימנים, מבינים את המסרים, וחוזרים בתשובה באמת, יהיה הרבה יותר קל.

## מסר מדניאל, ד' בשבט תשע"א

**עם ישראל, עם ישראל, נמאס לנו כבר לתת מסרים, נמאס לנו כבר לתת תוכחה, קשה לנו כבר לבכות עם הרבה דמעות על העם האהוב ביותר של הקב"ה.**

**עם ישראל, אהובת ה', תחזרו, תחזרו מרצונכם הטוב, שלא נצטרך לסבול יותר ממה שסבלנו עד עכשיו, כי בסוף הגלות הארוכה הזאת, תהיה לנו, נאמני ה', חיים כל כך טובים, כל כך מאושרים, כל כך שלמים, שאדם בימינו לא יכול לתאר את זה.**

אני מאמין באמונה שלמה

בביאת המשיח,

ואף על שיתמהמה

עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא

(מעיקרי האמונה)

אנא, עזרו לנו להפיץ את האמת. עזרו לנו להציל עוד יהודים ולהביא את הגאולה ברחמים. המסרים נשלחים חניס בדואר. טל. 0527-120-948. דניאל: ברכה מיוחדת לכל מי שעוזר לנו להפיץ את האמת.