

עולמם

סיפור של מרת אסתר ליכטנשטיין שתחי'

הסמתור

יצא לאור העולם בהסכמתם ובעידודם של מאורי ישראל

כ"ק אדמו"ר הגה"ק ר' אברהם יצחק קאהן

והגה"ק ר' בנימין ראבינאוויטץ זי"ע

נולדתי בבית חרדי, אבל היו לי כמה טעויות בחיים, ב"ה לא דיברתי לשון הרע אבל היו לפעמים דיבורים ששמעתי ולמעלה בשמים לא מוותרים... אני מאד אוהבת תכשיטים, אבל לא ידעתי שזה אסור, יצאתי ברחוב עם מחרוזת שרשרת וטבעות, הייתי יוצאת עם תכשיטים.

היתה אזכרה של הסבתא שלי (שיהיה לעילוי נשמתה, בלימי בת משה ישראל ע"ה) היא היתה צדיקה גדולה, היא באה לאח שלי בחלום לאחר שהלך לציון שלה ביום של האזכרה שלה והוא בא אלי למחרת ואמר לי: "הלילה היה לי חלום על סבתא בלימה והיא אמרה: תגידי לאסתר ק'ה שיקרה לה אסון חזק ונורא". ה' עזר לי ובאה לי מחשבה כזו ואמרתי לעצמי: "אני מורידה בעזרת ה' את התכשיטים ברחוב ורק בבית אני אלך עם תכשיטים", בעזרת ה' ובזכות זה באתי בחזרה למטה, כל הזמן צעקתי: "ריבוננו של עולם! הוצאתי את התכשיטים מגיע לי להמשיך לתקן", אני לא אומרת שאסור ללכת עם תכשיט עדין שלא מושך עין אבל תכשיטים שמושכים עין, חלילה.

אם תגידי קריאת שמע לא תרדי בחזרה למטה!" כמובן שהוא שיקר אבל ייצר הטוב רוצה לנצח בשבילי. זהו אני כבר שמה למעלה בשמיים, הנשמה ביום האחרון מחפשת כל מצווה ומצווה, המצווה הקטנה ביותר זה טוב בשבילה, זה כמו עולמות גדולים וכל עבירה הכי הקטנה זה כמו הכוכבים למעלה בשמיים – רואים אותם קטנים קטנים אבל מה הם למעלה? עולמות גדולים! ככה זה שעושים עבירה הכי הקטנה ואחר כך בוכים על זה חזק, אבל אין כבר שום ברירה... גססתי וכבר אני בעולם למעלה, עולם לגמרי אחר, אני רואה את עצמי, את הגוף שלי בצד וברוך ה' הלכתי עם שמלה רחבה וצנועה, אם האשה הולכת בחייה בצניעות – אז היא רואה את עצמה ביום האחרון בשיא הצניעות שלה, ואם היא לא הולכת בצניעות – אז היא רואה את עצמה במצב הכי גרוע! אבל אם היא חוזרת בתשובה אז היא גם רואה את עצמה בצניעות שלה, אבל אם היא רואה את עצמה בלי צניעות היא מתביישת מאוד מעצמה, הבושות למעלה חזקות מאוד!!! היא לא יכולה לצאת מזה, היא רואה את עצמה כך ומתביישת... ברוך ה' שלמרות שהלכתי עם תכשיטים וזה היה מושך עין – לא קיבלתי שום עונש כי אמרתי בשבוע אחרון שאני מוציאה את התכשיטים... ראיתי את עצמי לא כמו דמיון ולא כמו סרט, ראיתי את עצמי במציאות ממתי

זה היה ביום שני, כל יום ויום הרגשתי עוד יותר קשה ועוד יותר גרוע, ביום שישי כבר הרגשתי רע מאוד, הרגשתי שזה היום האחרון שלי, הרגשתי שאני גומרת את החיים שלי! בצהרים התקשרתי לרופא והלכתי לאחות, אני שומעת אותה אומרת: "האשה הזאת כבר לא תשאר בחיים!" והיא מלווה אותי לבית... הרגשתי מלאכים איתי ביחד וה' עזר לי, הדלקתי נרות שבת ואחרי הדלקת נרות אני רואה את מלאך המוות! מלאך המוות הזה הוא ייצר הרע, הוא רשע שרוצה לעשות לנו כל כך הרבה נסיונות קשים ואחר-כך הוא בא לקחת אותנו מעולם הזה לעולם האמת מתוך כזו שמחה, איך? למה לשמוע בקולו? יש לנו עוד ייצר – ייצר הטוב, למה לא לשמוע בקול ייצר הטוב? למה לצער את ה'? האמת היא שאנחנו בעולם קשה מלא נסיונות, בגשר צר מאד, צריך לחשוב בשביל מה באנו? בשביל מה בכלל האשה באה? להביא דורות קדושים בעם ישראל, בשביל זה באנו, זה המטרה שלנו, כאשר ייצר הרע בא, אז כבר לא יכולים לעשות שום דבר... כולם התיישבו לסעודת שבת, אני קמתי מהשולחן, יצאתי מהחדר וליד הסלון בפרוזדור נפלתי והתעלפתי חזק מאוד, אמרתי "קריאת שמע", קריאת שמע ביום האחרון זה עוד מצווה גדולה, אבל כשאמרתי קריאת שמע ייצר הרע הרביץ לי חזק חזק ואמר לי: 'לא תגידי קריאת שמע!'

להפצה חינם

052-7151890 | 050-4113653
ארגון בחגוי הסלע ת.ד. 628 עיה"ק טבריה

קול התור המוקד הטלפוני
073-2338833

הגרידוסלע
קול התור אל האור

שנולדתי עד עכשיו, את הטוב ואת הרע ואני מתביישת ואני חושבת מי יודע איזה גהינם מחכה לי על הדיבור, על הצחוק והשירים בלי כוונה... הרשע הכי גדול למעלה בשמיים הוא כבר לא יכול לשקר, הוא מקבל סבל נורא על האמת שלו ואז הוא כבר לא יכול לדבר כלום, אז הוא רואה את האמת מה שהיה מותר לו ומה שהיה אסור לו – וזה כאבים חזקים חזקים. ייצר הרע הביא את כל המלאכי חבלה, כל כך הרבה מלאכי חבלה, ושאלתי למה יש לי כל כך הרבה מלאכי חבלה, אני לא זוכרת שעשיתי כל-כך הרבה עבירות? ענו לי: "זה בגלל ששמעו אותך שרה וצוחקת, אפילו שזה לא היה בכוונה ואפילו שהשירים היו בבית – אבל שמעו אותך!" באו כל מיני מלאכים שחורים, מלאכי חבלה גדולים מתחילת העולם ועד סוף העולם, מקטרגים, קליפות, הקליפות האלו שנדבקים על הנשמה למי שלא הולכת בצניעות, וכל אחד אומר לי: "באתי להתנקם בך בנקמה הכי חזקה, אני נולדתי ממך, אני רציני להיות מלאך לבן ולא מלאך שחור"... ובתוך כל הסבל החזק והנורא הזה אני רואה הרבה מלאכים לבנים, הם באים כי ה' מרחם עלי, ה' מתוך הרחמנות רוצה שאני אראה את המצוות שלי שעשיתי, הם לא נכנסים בצד הרע – הם לא יכולים, הם רק באים בבית דין של מעלה, וכל מלאך ומלאך אומר לי תשמחי שעשית את המצווה הזאת ולא העבירה הזאת, שאם היית עושה את העבירה הזאת היית מקבלת עונש חמור מאוד. ריבונו של עולם שלנו, המתוק, הטוב, האבא שלנו – הוא רוצה לתת לנו כל-כך הרבה טוב, כתוב שאם היינו מקיימים את התורה הקדושה, היינו מקבלים רק את הברכות... ובתוך הכאבים החזקים האלו אני רואה את המלאכים הלבנים ולידי ייצר הרע והוא לא מפסיק להרביץ לי, והכל שחור, ואני שואלת למה כל-כך הרבה מלאכי חבלה? ועוד פעם אומרים לי: "שמעו אותך שרה וצוחקת!" וככה הסבל שלי נהייה חזק ונורא.

ראיתי אור גדול של השכינה הקדושה, השכינה הקדושה זה הקדוש ברוך הוא, לא יכולים לראות את ה', רק יראו אותו מתי שמשיח יבוא, אבל השכינה, האור היפה הזה, האור הגדול הזה...

ראיתי שם אור גדול של השכינה הקדושה, השכינה הקדושה זה הקדוש ברוך הוא, לא יכולים לראות את ה', רק יראו אותו מתי שמשיח יבוא, אבל השכינה הקדושה, האור היפה הזה, האור הגדול הזה... באותו זמן שהרגשתי כאבים ומתי שראיתי את האור הגדול שמעתי בכיות, בכי חזק ונורא, איך שהשכינה בוכה, השכינה בוכה חזק ונורא יומם ולילה, היא רוצה להביא את בית המקדש, היא מחכה לנו למצוות ומעשים טובים, אבל פה אני שומעת בכי של ה' יתברך שהוא בוכה בגלל שאני סובלת, הבכי של ה' חזק, כואב הרבה יותר לשמוע את הבכי של ה', איך שה' בוכה – אבא שלנו בוכה! על כל עבירה ועבירה שאנחנו עושים הוא בוכה יומם ולילה! למה לתת סבל כזה לה' יתברך? למה מגיע לו? למה אנחנו רוצים את הטוב שלנו ולא לחשוב על ה'? מי שרק הולכת קצת פתוח, קצת שקוף, קצת רועש, או אדום או מה שמושך עין ומה שאסור או חס וחלילה צמוד, אי אפשר לתאר איזה סבל היא תעבור למעלה. לפעמים הנשמה צועקת ובוכה: "תנו לי כבר את הגהינם, אני לא יכולה לסבול בסבל כזה נורא!" לפעמים היא סובלת שנים עד שהיא מגיעה לבית דין של מעלה, והאשה, הילדה או הבחורה שמכשילה את הגבר, הבחור או הילד – הוא בגללה סובל אותו דבר! איפה הרחמנות? מה היא רוצה ממנו? למה היא רוצה שהוא יסבול?





חלמתי לא פעם אחת חלומות על הרבי מלובאוויטש שהוא בא אלי ואמר לי: "למה מעליבים אותי? בשמים יש לי בושות! למה אומרים בשמי שמותר ללכת עם פאה נכרית? לא אמרתי כך וזה אסור ללכת עם פאה נכרית! ואין לי רוגע, אין לי נחת מזה בגלל שאומרים כך בשמי, אם את יכולה תגידי לכל אחת ואחת שזה לא נכון!"

היא הולכת עם עבודה זרה על הראש שלה! והיא מכשילה גברים! ואיך היא רוצה שיהיו לה ילדים צדיקים? ומה היא גורמת? שבגללה לא בא משיח!!! אני אומרת מה שהמלאכים אמרו: "תשמחי שהלכת עם מטפחת ולא הלכת עם פאה – שאם היית הולכת עם פאה לא היית יוצאת מוגהינם!"

חלמתי לא פעם אחת חלומות על הרבי מלובאוויטש שהוא בא אלי ואמר לי: "למה מעליבים אותי? בשמים יש לי בושות! למה אומרים בשמי שמותר ללכת עם פאה נכרית? לא אמרתי כך וזה אסור ללכת עם פאה נכרית! ואין לי רוגע, אין לי נחת מזה בגלל שאומרים כך בשמי, אם את יכולה תגידי לכל אחת ואחת שזה לא נכון!" שאלתי אותו ככה בחלום: "אבל יש הרבה שאומרים שרואים את זה בספרים?" הוא אמר לי: "איך שהם רוצים להוציא את זה – ככה הם מוציאים וזה לא נכון! כל התשובות שאומרים על פאה נכרית בשמי זה בא מאנשים שהנשים שלהן הולכות עם פאות נכריות". הרבי מלובאוויטש היה צדיק גדול מאוד, הוא היה שולח הרבה שליחים לכל עם ישראל שיחזרו בתשובה אבל היו הרבה נשים שלא רצו לחזור בתשובה בגלל השיער שלהם!

האמת היא שבזכות הצדיק הרב בנימין ראבינאוויטש צוק"ל שהיה מבית דין של העדה החרדית שאמר לי לצאת ולדבר בענין איסור פאה נכרית, אז כך התחלתי לעשות, הוא אמר לי: "שבגלל הפאות לא יכול לבוא משיח!!! כי כשמהראש אם לא הולכים בצניעות – זה יורד עד למטה!"

האמת היא שיש לפעמים שיעורים, כנסים שהרבה יותר קשה לי להגיד כשאני רואה את החטא הזה מולי, אבל זה גם קשה לי להגיד כשכואב לי, שנשים יקרות עוברות על החטא הזה. שמעתי שהמלאכים הלבנים אומרים לי: "תשמחי שהלכת עם מטפחת צנועה בחיים שלך ולא הלכת עם פאה, אם היית הולכת עם פאה – בחיים לא היית יוצאת מוגהינם!" כשקמתי בבוקר בכיתי כל-כך הרבה ואמרתי לבעלי: "כמה נשים הולכות עם פאות", והאמת היא שצריכים ללכת רק עם מטפחת צנועה, מה זה פאה?! ובפרט אז, לפני עשרים שנה איך היה? פאות כמו היום?! פאות סינטטי! בלי שיער! ואם מזה לא יוצאים מוגהינם – אז מה?!! שאני רואה אשה כזאת, איך אני מרחמת עליה, ובפרט היום איזה פאה לא מכשילה? גילוי עריות! כל פאה אפילו שהם יגידו שזה סינטטי זה עם שיער. ובפרט שאמרו לי, אז זה היה סינטטי, זה עבודה זרה, בעולם האמת יגידו לה: "הלכת עם כיסוי ראש?", היא תענה: "בטח, בודאי", יגידו לה: "הלכת עם שיער?", היא תגיד: "מה פתאום הלכתי עם פאה". יגידו לה: "הלכת עם פאה, שיער על שיער! עונש כשיער!" ויש הרבה נשים שאומרות: "הרב אמר ככה, הרב אמר ככה", מה זה האמת? מה זה האמת? עד לפני מאה וששים שנה, עד שהיתה הגזירה בפולניה שאז התחילו ללכת עם כל הפאות האלה של הכבש כמו פלדה, כי אמרו שצריך ללכת בגילוי ראש, הנשים הצדיקות עשו להם את הפאה הזאת בכדי שלא יקחו אותם בפולניה בעונש שלהם, אז זה ייצר הרע שרוצה להכשיל אותנו! אבל איך האמהות שלנו, הסבתות שלנו הלכו? כולם עם מטפחות! ואם אחת אומרת שזה לא עבודה זרה אז למה קוראים לזה פאה נכרית? נכרית זה של נכרים – של גויים! ה' יעזור לכלנו לחזור בתשובה שלימה.



האמת היא שבזכות הצדיק הרב בנימין ראבינאוויטש צוק"ל שהיה מבית דין של העדה החרדית שאמר לי לצאת ולדבר בענין איסור פאה נכרית, אז כך התחלתי לעשות, הוא אמר לי: "שבגלל הפאות לא יכול לבוא משיח!!!"



מפחדת מה יהיה איתי פה למטה עם כל הנסיונות, עם הנסיונות הקשים. קשה לי להגיד שאני רוצה לרדת אבל מה יהיה עם משפחה? מה יהיה עם בעלי? לא יהיה לו אשה, מה יהיה עם הילדים? לא יהיה להם אמא? מה יהיה עם אבא שלי, אמא שלי, ההורים? כולם יבכו עלי. יש לי גהינם, אין לי גן-עדן ותנאי שני שאני ארד למטה בחזרה, שאני אתן מכתב לר'בה שלנו דרך בעלי שיתן לו תודה, שהיה מליץ יושר שלי והוריד אותי בחזרה למטה, שהוא היה השליח הטוב שלי בעזרת ה'.

וברוך ה' אני קמה ואני לא צריכה לספר איזו שמחה הייתה לי שקמתי, אני קמה ואני לא מרגישה טוב, אני לא מרגישה את האיברים שלי, האיברים שלי נשברו מהמלאכי חבלה, אבל ברוך ה' בתוך כמה זמן כל האיברים בחזרה הבריאו, ברוך ה'.

אם יש סבתות או סבות למעלה אמהות ואבות צדיקים שמחכים לישועה אנחנו יכולים בעזרת ה' להוציא אותם מגהינם ע"י כל דבר שעושים בצניעות, וכמובן קדיש ומשניות וכל מצווה ומצווה והעיקר אצלנו הנשים זה הצניעות!!! אנחנו ברוך ה' עוד פה ואנחנו יכולים עוד לתקן ובזכותנו יבוא משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

הייתי קשורה מאד לר'בה שלנו מתולדות אהרון זי"ע, הוא עוד היה אז חי (עוד פעם שיהיה לעילוי נשמת רבי אברהם יצחק בן אהרן דוד) אז היה טיש, הייתי כל כך קשורה אליו צעקתי: "ר'-ב-ה! תבוא אלי לקחת אותי מעולם האמת לעולם הזה", ואני רואה אותו בעליית נשמה איך שהוא זוהר חזק ומתי שירדתי לפה בחזרה למטה כבר לא ראיתי את היופי שלו איך שהוא זוהר כמו שמש. וכשראיתי אותו בא, אז ברחו כל המלאכי חבלה עם יצר הרע ביחד, כי קיבלו פחד חזק מהר'בה שלנו. ולמה באמת הרבי כל כך קדוש ונורא שיכל לקחת אותי? בגלל שהוא מאוד הקפיד כל השנים להזהיר את החסידים שלו שהנשים שלהם יילכו בצניעות.

אז הוא בא לקחת אותי ונתנו לי שלוש תנאים לרדת, והרבי התעקש ואמר: "אני לא ארד למטה עד שהיא לא תרד למטה!" ובאמת שמעו בקולו וברוך ה' ירדתי למטה. שני תנאים אני אגיד בלי נדר, תנאי אחד שאני צריכה לחזור בתשובה כל החיים, אני אומרת לכולם שצריכים לחזור בתשובה אבל לי זה היה קשה, אני שמה למעלה ואני רואה פה את הילדים ישנים, אני רואה את בעלי יושב בוכה ואומר תהילים, אני רואה את כל האמת ואני



**מתוך דיסק השמע "עולם של הסתר",
יצא לאור ע"י ארגון "בחגי הסלע" במטרה
לחזק את צניעות בנות ישראל ובפרט להתריע
על חומר האיסור של חבישת "פאה נכרית".
להפצה במחיר 1 ₪ לזיכוי הרבים.**

להפצה חנים
052-7451890 | 050-4113653
ארגון בחגי הסלע ת.ד. 628 טבריה

קול התור המוקד הטלפוני
073-2338833

חגי הסלע
קול התור אל האור