

העולם, ורק הוא יכול להרוס אותנו, ולא האדם! הרשעים יושמדו!

כן, העבירה הגרועה ביותר של הדור הזה היא חוסר-הקדושה. חוסר קדושה מגיע כאשר אנו שקועים בחומריות, כאשר אנו חיים כדי לספק את החושים והתאוות שלנו. אנחנו חיים כאילו שאנחנו מה שנקרא "חרדים" עם טליתות, כובעים וזקנים וכדו', אבל בתוכנו אנחנו, ברוב המקרים, בכלל לא "עם-קדוש". אנחנו אפילו לא מתיימרים להיות עם קדוש כי הרבה מהנשים שלנו נראות כמו פרחחות-רחוב, ומצב הצניעות יצא מכלל שליטה עד כדי כך שהחרדים ביותר מסכימים עם הפריצות של הנשים שלהם.

יהודי מצווה למות ולא להפוך לגוי חס ושלום (ייהרג ואל יעבור). אך אנו מאפשרים למשפחות שלנו לאבד את כל הקדושה שלהם, ואני לא צריך להיכנס לפרטים מה זה גורם לקהילה החרדית שלנו. אנו מוצאים הרבה בעיות מאוד גדולות בקדושה עד לנקודה שיש הרבה שאלות רציניות עם ממזרים וכדו'. לכן, כאשר הקדושה שלנו נפגמת, אם הקדושה שלנו הופכת לטומאה חס ושלום, אז עם ישראל יחדל להתקיים, חס ושלום.

זה גם מביא לניגודים (בין השאיפה לחיי קדושה כנגד השאיפה לתאוות העולם הזה) וזה פוגם גם בקדושה של הגוף, וגם בקדושה של הנפש. ובנוסף השאיפה לכבוד וכוח גורמת ללשון הרע. ניתן לומר שכל הקונפליקטים האלה המשתוללים בין קהילות יהודיות מביאים אותנו עד לשפל המדרגה. חוסר הקדושה שלנו, עם הפגיעה הגדולה שלנו בשמירת הלשון, יכולים להביא אותנו לאבדון, ח"ו.

המחסור בחשמל, הוא בעצם סוף עגל הזהב כפי שאנו מכירים אותו. כי הרי בלי חשמל אנחנו מנותקים מכל הדברים הגרועים ביותר של עגל-הזהב. (אינטרנט, איפון, תקשורת וכו').

הבעיה היא, כי אפילו לקיום הצרכים הבסיסיים היום-יומיים שלנו אנו תלויים בחשמל (מקרר, תנור, מכונת כביסה, מאור וכו') וזה מצב עצוב מאוד, שהקיום היומיומי שלנו מחובר עם עגל הזהב.

אז עכשיו, כמו במצרים, אנחנו צריכים לסמוך רק על הקדוש ברוך הוא, וזו הדרך האמיתית שיהודי צריך לחיות.

דבר נוסף הוא שאנשים אמנם יכולים להתכונן ולהתמודד בכל מיני דרכים למצב בו לא יהיה חשמל: גנרטורים, סוללות וכו', אבל המסר הוא לא על זה. המסר הוא שצריכים לבטוח בקב"ה והוא יציל אותנו. יהיו כאלה שיציעו: "אבל אנחנו חייבים לעשות השתדלות, יהודי הרי צריך לעשות השתדלות!". עם זאת, לא תהיה כל השתדלות שתוכל לעשות. **כך שאין מה לעשות**, ואנחנו צריכים לבטוח בה' עד הסוף.

יידותית עבורכם. ולא שמדינת ישראל אוהבת יהודים חרדים, בכלל לא! מדינת ישראל נשלטת על ידי אותו הסוג של אנשים ששולט בארה"ב, גם אם הם נקראים יהודים. ארץ ישראל היא הארץ של עם ישראל, הרשעים יעלמו ואנחנו נישאר עם הקדושה, עם משיח ועם העולם הבא, וזה מה שאנחנו רוצים. כל יהודי בארץ ישראל שזועק לקב"ה יהיה מוגן. **אין הבטחה כזו על כל מקום אחר בעולם.**

אלה שבירושלים תהיה הגנה מיוחדת אם הם יזעקו לבורא העולם וישתדלו לעשות את רצונו. כל יהודי שמאמין בקב"ה ובטוח בו ומנסה לעשות את רצונו, ישרוד בעזרת ה'. כל יהודי שיש לו לב רגיש לסבלם של בניו של הקב"ה, יהיה מוגן בכל מקום בעולם.

רובו של עם ישראל כיום הם ע"ר (ערב רב). אין נוכל לדעת מי הוא ע"ר? ע"ר הוא אדם שלא יכול לבכות על הצרות של יהודי אחר. יהודי אמיתי, גם אם הוא לא מגיע לדמעות, אם הוא יכול לפחות להרגיש כאב בלבו על הצרות של יהודים אחרים, בין אם הוא אוהב את היהודי או לא, הוא צריך להיות מסוגל להרגיש כאב מהצרות של יהודים אחרים.

הערב רב שונא את הקדושה, וכן גם עמלק שונא את הקדושה. היום יהודים רבים הם מזרע עמלק. עמלק שונא קדושה הכי הרבה. לעמלק אין הרגשה פרט לשנאה כלפי אנשים שקרובים אל הקב"ה. גם לע"ר יש את זה, אבל לא כל-כך חזק. עם זאת, כל החיים שלהם הוא סביב עגל הזהב.

היהודים שהם מהשורש של הע"ר, הפכו את היהדות באמריקה ליהדות שטחית (חיצונית/פלסטית/ללא נשמה) וזיהמו בכך את העולם. (גרמו לכך שיהודים בכל העולם נמשכו לדרכי הגויים בלבוש, בסגנון המאכל, הביוליים, הפריצות וכו').

ה' עכשיו הורס את עגל הזהב. האנשים שמאד יתאבלו על עגל הזהב, היהודים שיסרבו עד לרגע האחרון של חייהם להודות שעגל-הזהב מסתיים לנצח, הם הם יתגלו כע"ר. ה' הוריד לעולם את כל הרשעים שהיו קיימים אי פעם, ובראש הפסגה את הנחש עצמו. אנחנו נמצאים עכשיו תחת כוחותיהם (שלטונם) והם יביאו אותנו למצבים נוראים ביותר. כל השקר עולה מכל פינה, ואנו מרגישים אבודים בים-של-שקר.

אבל היהודים שמחזיקים עכשיו את האמת (הביטחון בקב"ה), והם מוכנים לסבול כדי להיאחז באמת, לא יאבדו את שיווי המשקל שלהם, לא יאבדו את הכיוון שלהם, וככל שהם סובלים עכשיו יותר, הם יסבלו בעתיד פחות.

מי שמחזיק בעקשנות את הזנב של עגל הזהב ימחק על ידי אותו עגל הזהב. **ה' ירסק את עגל הזהב וימחק אותו עד הסוף.** לא יישאר כלום מכל הגשמיים שמילאה את העולם וכמעט הרסה את העולם. האדם לא יכול להרוס את העולם. הקב"ה ברא את

מוישל'ה בתקשור על האירועים בעולם עם משפחתו עבור קרובי המשפחה באמריקה. המסרים תורגמו מאנגלית.

חלק 1 - י"ד חשון תשע"ג (30/10/2012)

Frankenstorm (הפופה המפלצתית סנדי) מבשרת לנו עידן חדש

אמא: מוישל'ה, הרבה זמן לא כתבת לנו, אולי יש לך משהו לספר לנו על ה- superstorm שהיכה את החוף הצפון-המזרחי של ארה"ב? מוישל'ה: אמא, בטח. יש לי הרבה מה לומר.

כמובן ש Frankenstorm זה מסר גדול ואזהרה מן השמים. לגויים ויהודים כאחד. עם זאת, הסערה הגדולה הזאת נשלחה בעיקר כמסר ליהודי התפוצות. מתוצאות ההרס המסיבי של הסערה הזאת, שנקראה בשם ההולם: "Frankenstorm", לא ניתן להתעלם.

זה מבשר לנו על עידן חדש בדיוק כמו בנפילת מגדלי התאומים. נפילתם החלה עידן חדש; עם הסערה הזו התחיל עידן חדש של האנושות. ומנקודה זו ואילך, העולם יהפוך לבלתי ניתן להכרה בשום צורה שהיא.

מנקודה זו ואילך, כוחות העולם ישתנו. מה שנקרא "הטבע" ימשיך להפציץ מדינות בכל רחבי העולם, ומלחמה גדולה באופק. יהיו נפילות כלכליות קשות מאוד, המצב הכלכלי יהיה הקשה ביותר משהיה אי פעם בכל ההיסטוריה של העולם הזה.

אזהרה זו לא הייתה קשה מאד (כמעט ללא הרוגים), למרות שיהודים עברו סבל רב מאוד. אך עדיין בהשוואה לאזהרות אחרות משמים זה יחסית קל. נזק רב אמנם נעשה, אך לא כל יהודי בנתיב של הסערה הגדולה הזאת הרגיש את הנזק. לא כל יהודי היה ללא חשמל, ואכן רבים עברו את זה בלי להניד עפעף.

ה' נתן ליהודים אפשרות בחירה לפקוח את עיניהם, או לסגור אותם בחוזה. אני מקווה ומתפלל שיהודים באמריקה יפתחו את עיניהם ויראו שהם קבלו מסר אלוהי, מסר שעדיין עלול להתפרש שלא כהלכה. זה יכול להתפרש שאנחנו כל כך טובים שהקב"ה הציל אותנו מהרבה יותר גרוע, או שזה יכול להתפרש שהסוף מתקרב, וה' מזהיר אותנו על ידי השמדת חלק גדול מעגל הזהב שיש לנו, בלי לפגוע קשות בחיי יהודים. ה' מזהיר אותנו שבפעם הבאה זה יהיה הרבה יותר גרוע אם לא נחזור אליו ונבנה מחדש את היהדות המעוותת הזו של האידישקייט של אמריקה.

הייתי מבקש מכל יהודי בארה"ב להתייחס לאזהרה זו ברצינות, ברצינות רבה. ארצות-הברית של אמריקה כבר איננה מדינה

אתם לא רואים שהעולם מתפרק?

אני רק רוצה להגיד לכם - שאם היהודים באמריקה יתעלמו מהאזהרה שהסופה Frankenstorm הביאה עמה, הם יצטערו מאד. [ר' מאמר בית ישראל להח"ח פרק י']. בקרוב מאוד, האנטישמיות שהייתה חבויה יותר או פחות מאז מלחמת העולם השנייה, תתגבר שוב בצורה אלימה באמריקה ובכל רחבי אירופה ורוב העולם. אני לא אומר זאת כדבר חדש, בגלל שכבר ראינו את זה קורה (רציחת יהודים בצרפת, מאסר רבנים בארה"ב, ניסיונות למניעת שחיטה כשרה, איסור ברית מילה וכו'), אנו אמנם מנסים להתעלם מזה, אבל מהר מאוד זה יתפוצץ לנו בפנים, וזו תהיה הודעה נוספת. (ה' שולח לנו סימנים שכדאי מאד לעזוב את הגולה ולעלות ארצה).

היהודים באירופה סבלו גהינום על פני האדמה הזאת, ולמה? כי הם לא שמרו אפילו את המצוות הבסיסיות ביותר. גם האחוה הקטן של הקהילה החרדית מכלל היהודים - היו נגועים ע"י תנועת ההשכלה. נכון שהיו צדיקים וחסידים גדולים, אבל הם היו חלק קטן מאוד בהשוואה לאלה שהיו נגועים ע"י תנועת ההשכלה.

במשך התקופה מאז תום מלחמת-העולם השנייה בקושי הרגשנו את האנטישמיות, אבל עכשיו דברים משתנים, רוב הממשלות הן ממשלות פליליות שרוצות לרדוף את עם הקודש, ובגלל שאיבדנו את רוב קדושתנו, אנו נשארים ללא הגנה מפני הרשע שהשתלט על העולם. בכל אופן, רק היהודים שבוטחים בה' וילכו בגיאי צלמוות ללא כל פחד כי ה' איתם, הם יצלו.

אמא: מדוע הירח נראה הערב כל כך מעניין? מושל'ה: ביום זה י"ז של מר-חשוון, הירח כאן בירושלים עיר-הקודש מאוד יפה, אבל גם מפחיד.

כוכב קטן ומבריק עם הילה ענקית זוהרת סביבו, הירח נראה מבעד לעננים, ומאיר במראה מרשים מאוד. הירח מראה (רומז) לנו על מלחמה גדולה ומפחידה אשר תהיה כאן בקרוב. כל מי שבוטח בה' ולא מפחד מפצצות או מחיילים, ולא מפחד ממחסור בכסף, או להיות רעב, הקב"ה ידאג לכל צרכיו. הקב"ה ידאג לכל צרכי בניו האמיתיים אשר בוטחים בו ונמצאים איתו, אשר אוהבים אותו ואוהבים את עם ישראל.

זה ההבדל בין מה שיקרה עכשיו ובין מה שקרה במלחמת העולם השנייה. **העימות (המלחמה) הזה יהיה אלפי פעמים יותר מפחיד ממלחמת העולם השנייה**, והיהודים שאוהזים חזק בקב"ה ישרדו ויחיו, בעזרת השם, אלה שלא עובדים את ה' - לא ישרדו. במלחמת העולם השנייה, רשעים, צדיקים ובינוניים נהרגו, אך בעימות הזה ה' יחזיר בכוח את כל היהודים-האמיתיים לאמת וישמור אותם, הערב רב ועמלק ייעלמו מן המציאות.

יכול לומר בוודאות, אבל אני מאמין בלב שלם, שברק אובמה יהיה שוב נשיא. ואני גם מאמין **שיהדות אמריקה נמצאת בסכנה גדולה**. אני גם מאמין כי יהדות אירופה נמצאת בסכנה גדולה, וכנראה יהודים בכל רחבי העולם נמצאים בסכנה גדולה.

אבל למרות שעברנו את הנאצים וסבלנו כל כך הרבה, כל כך הרבה יהודים נהרגו בדרכים מזוויעות מאוד, כל כך הרבה בתים נטושים, חיים כה רבים נהרסו, כל כך הרבה יהודים סבלו רק בגלל שהם היו יהודים. בקרוב **שוב היהודים יהיו מטרה**, והפעם זה יהיה אפילו יותר גרוע, כי זה יהיה ליהודים בכל רחבי העולם, ולא יהיה שום מקום לברוח אליו.

וכאשר כל יהודי שיכול לעלות, יגיע לארץ ישראל, בשלב זה או בסמוך לאותה נקודה, כל אומות העולם תבואנה נגד ארץ ישראל. ואז הקב"ה יראה את כוחו. הוא יראה שהוא ריבונו של העולם, בורא-העולם ושליט העולם לנצח.

עד אז אני מבקש מאחיי היהודים, אני מתחנן לפניכם, אנא, התקרבו לקב"ה. **זו הדרך היחידה להציל את עצמכם**. עשו זאת עם כל הלב והנשמה שלכם, ותעשו מאמץ מיוחד לעזוב את המדינות שהייתם אורחים בהם אלפיים שנה, ותחזרו לבית שלכם, תחזרו לארץ ישראל, הארץ אשר ה' נתנה לאברהם אבינו ולצאצאיו.

הזמן מתקרב בצעדי ענק. אם אתם לא עושים צעד בקרוב (לעלות ארצה) זה יהיה הרבה יותר קשה לאי-שיעור לאחר מכן. נכון, ה' ישמור את כל היהודים האמיתיים, אבל אז זה יהיה הרבה יותר קשה (לעלות לארץ ישראל).

היהודי שעכשיו מרים את עצמו ואפילו אם עדיין יש לו קצת רכוש, מוותר עליו, (לדוגמא יש לו בית גדול ומפואר עם בריכת שחיה) ומגיע לארץ ישראל, **יש לו זכות עצומה**, והקב"ה לעולם לא יעזוב אותו. אם הוא זועק לקב"ה ומעמיד את עצמו בסכנה בהגעתו לארץ ישראל, ה' לעולם לא יעזוב אותו.

הוריקן סנדי זו הייתה אזהרה גדולה, אבל האזהרה רק התחילה. במהלך השבוע או השבועיים הבאים יקרו דברים מאוד מזעזעים. אני מקווה שיותר יהודים יתעוררו. אני מקווה שלא נצטרך לחכות יותר מדי זמן לגאולה. אני מתפלל יום ולילה שהאחים היהודים שלי יראו את האמת, ויכינו את עצמם באמת לביאת המשיח.

אני מאוד עצוב. בסערה האחרונה, יהודים איבדו את החיים שלהם, והרבה יהודים איבדו את הבתים שלהם. הרבה אנשים הפכו לחסרי-כל. אנשים קבלו הלם גדול מאוד, ואני מרגיש עצוב בגלל שיהודים סובלים, אבל הם פשוט לא מקשיבים! הם לא מקשיבים לקב"ה. הם אינם חיים כמו שיהודי אמיתי צריך להיות. הרבה הלכו רחוק כל כך, עד שהיהדות שלהם היא כמעט בלתי ניתנת לזיהוי, פרט לעובדה שהם עדיין מניחים תפילין וציצית וכו' ...

עם ישראל, היהודים האמיתיים שביניכם, אנא, בואו יחד לצעוק אל ה', תתחננו לפניו שיסלח לנו, בכו עם הרבה דמעות עד שיצטברו שלוליות סביבכם, תתחננו לפני ה' שיביא סוף לעולם-השקר הזה, להביא אותנו אל האמת, אל העולם הבא, אנא! מדוע אנחנו כל כך אדישים?! איך אנחנו יכולים להמשיך ללכת למסיבות והריקודים שלנו עם הגשמיות כאשר העולם כולו נמצא בסכנה?! איך אתה מעז לשחק משחקים מטופשים עם ציציתך המשתלשלת מהמכנסיים שלך על ברכיך והפאות שלך מתנפפות ברוח של משחקים מטופשים?! איך אתה מבזבז (מעביר) את הזמן על שטויות, בעוד אשר זה חטא גרוע ביותר ביהדות.

ואיך אתן, גבירות, שהנכן "ידישע-מאמא" יכולות להסתובב עם חצאיות קצרות וצמודות, צוואר פתוח ופאות שנראות כמו ובאמת שיער אמיתי? זה גורם לכן להיראות לא-נשואות. אתן מאפרות את הפנים שלכן, דבר שאסור באופן מוחלט, ואתן יושבות במסעדות וזוללות... ואתם עוד הולכים לאירופה כדי להתפלל בקברי-צדיקים כדי לבקש לתת לכם עושר.

במשך שנים, הרבה יהודים חלו במחלות קשות, ה' ישמור. בתי החולים התמלאו ביהודים חרדים, שלא נדע. הרבה אנשים צעירים נפטרים, למרות שלכאורה אנחנו צדיקים ונותנים כל כך הרבה כסף לחסד, אז למה כל-כך הרבה אנשים נפטרים שלא נדע, ומדוע הריפוי כרוך בכל-כך הרבה סבל וייסורים? **למה?** בל נטפח לעצמנו על השכם ונאמר שהפטירה שלהם היא "כפרה לדור" - זה לא נכון. הם גוססים על מנת לגרום לנו לבכות ולגרום לנו שנבקש ונתחנן לה' כדי לרפא אותם! אבל אנחנו קוברים את המתים, שוכחים את התפילות, וממשיכים הלאה. עסקים כרגיל.

אנחנו לא רואים שהעולם מתפרק?! אתה לא רואה שאפילו הגויים מדברים ברצינות על סוף העולם?! אבל אנחנו עדיין עם הטריקים הישנים, עדיין שקועים עמוק בעשיית כסף, עדיין עם הלשון-הרע שלנו, עם ההרגלים שלנו, שהם כל-כך לא כשרים עם התאוותנות והרצונות שלנו. כמובן שיש כאלה שעדיין מנסים לחיות חיים של אמת, **אבל הם מעטים מאוד**, ולכן חרדי יקר שלי, בבקשה תזעק לקב"ה עם דמעות, תעשה תשובה על כל רשימת העבירות, אחת אחת, לחזור לאמת, להיפטר מכל הגשמיות המוגזמת שלך, לטחון את עגל הזהב לאבק דק, ולזרוק אותו לכל הרוחות.

חלק 3 - י"ט חשוון תשע"ג (4/11/2012)

יהודים בכל רחבי העולם נמצאים בסכנה גדולה

אני רק רוצה לומר שהעולם מתפרק, וארצות-הברית של אמריקה כבר לא קיימת כאומה דמוקרטית. אני לא נביא, ואני לא

עם ישראל, שימו לב לסימנים!

איך אנחנו יכולים להיות קדושים כאשר הנשים שלנו בהחלט לא לבושות כמו שידישע-מאמא צריכה ללבוש. אולי הם לבושים בסגנון שהם גרמו לכולם להאמין שהוא קודש. אבל זה לא. זה לא קודש! הנשים והבנות שלנו לבושות באופן שאבותינו היו מתעלפים אם הם היו רואים את זה. אם הלבוש הזה נקרא "צניעות", אז או לנו! והאנשים מבקשים את זה מנשותיהם. הם מעודדים את האיפור, הם מעודדים את התכשיטים, הם מעודדים את הפאות, השמלות הקצרות וכן הלאה. הם אשמים לא-פחות מהן, אפילו יותר אשמים. אם הבעלים היו רוצים שנשותיהם תתלבשנה בצניעות, אז רוב הבעיות היו נפתרות. אך למרבה הצער, הבעלים האלה רוצים את תשומת הלב של גברים אחרים בנשותיהם, כי מסיבה כלשהי זה מרים את ה"אגו" של הבעל. **זה אסור בהחלט!**

כאשר גברת כזו לוקחת תהילים בידה ומתפללת עם כל הלב והנשמה שלה, אבל ממשיכה ללכת בנתיב של חוסר-צניעות, התפילות שלה לעולם לא יגיעו למקום שהיא מתכוונת אליו. ולמרבה הצער, היא אפילו לא יודעת למה היא מכוונת ומה המשמעות של זה באמת. אם יש לה בעיות בחיים, היא בוכה ומבקשת מה' לפתור את הבעיות שלה, אבל לרוב, גם התפילות שלה קשורות לעגל-הזהב, למשהו לא כשר.

אם משהו במשפחה חולה או משהו ירד מהדרך, אז הדמעות שלה אמיתיות, אבל הם לא יכולים להגיע לשמים בגלל שהיא לא-קדושה, והיא אפילו לא מנסה להיות קדושה, משום שכל יום כשהיא יוצאת מהבית גברים מסתכלים עליה וחושקים בה, וזה אסור בתכלית. והיא מתעלמת במודע מעובדה זו. **כל אדם שמביט בה יהיה קללה עליה בשמים ועל בעלה שיושב ולומד תורה כביכול**, והוא עדיין רוצה שאשתו תמשוך תשומת-לב של גברים. אז הקללה תהיה עליו כמו גם על כל אדם שמביט בה, כל אדם שמביט בה - גם אם הוא לא חושק בה.

לכן (מהסיבות הנ"ל), עם ישראל, הוריקן זה בא והיכה את כל המרכזים של היהדות בצפון-מזרח אמריקה, כלומר **שההוריקן פגע ברוב הקהילות החרדיות באמריקה**. הרוב המכריע של החרדים הושפע בדרך זו או אחרת. בבתים בהם הופסק החשמל, נותק הקשר העיקרי עם עגל-הזהב. רק תחשוב על כל הדברים שאתם לא יכולים לעשות בלי חשמל - אין מחשבים, אין דיו.די, אין סרטים, אין מזגן או חימום, אי אפשר לבשל, אין אור, אין מקרר. אין דבר שיכול להביא אתכם לעומק הרב שנפלתם מבחינה רוחנית. תסתכלו ותראו ותבינו מה ה' אומר לנו - אין חשמל, אין דלק, אין מכוניות, אין מטוסים, אין כלום. אפילו המזון קשה להשגה.

עם ישראל, קרא את הסימנים, את המסרים, כי אם לא - הפעם הבאה זה יהיה גרוע פי-עשר. ואני לא מדבר רק על "אסונות טבע". ודרך אגב, הטמפרטורות ירדו לקיפאון בימים הקרובים ועדיין יהודים רבים חיים ללא חימום, ללא חשמל כדי לחמם את בתיהם.

אמשיך את המסר של אתמול. אנו נמצאים כעת בפתחו של סוג חדש של עולם. פעם, כשהיינו מתעוררים בבוקר, קופצים מהמיטה, רצים להתפלל או לעבודה עם התלהבות, עם איזה סוג של תקווה שהיום הלימוד יהיה טוב, או שנקבל קידום בעבודה, או שבקרוב יעשו שידוך או בר-מצווה או ברית-מילה. משהו שיכול לגרום לאדם להתרגש, להתלהב. להתרגש לחיות, להתרגש להתמודד עם העולם.

פעם העולם נראה פשוט, עם חוקים וכללים, והדבר העיקרי הוא שרוב העולם היה דמוקרטי, או לפחות רוב העולם המערבי. פירושו של הדבר, שאנו כיהודים יכולים לחיות בשקט. גם אם הייתה מידה מסוימת של אנטישמיות, עדיין זה לא היה משהו מפחיד, וזה לא היה דבר מקובל גם בקרב הגויים.

באירופה, אמריקה, אנגליה, אוסטרליה, דרום-אפריקה, סינגפור, ובמקומות רבים אחרים, היהודים הצליחו לעלות לפסגת העולם הפיננסי. יש יותר ויותר בעלי תשובה, כך שנראה שכל מה שאנחנו עושים פועל לטובתנו, עושר חומרי ועושר רוחני. כמעט שהשגנו את גן-העדן בעולם הזה. אפילו יותר מזה, אנחנו יכולים לעשות טיול לאירופה, להתפלל בקברי הצדיקים הגדולים שלנו, וכמובן על הציון של רבי נחמן באומן, אשר אלפי יהודים נוסעים להתפלל אצלו כל שנה, והרגשנו שאנחנו עולים גם מבחינה רוחנית.

אין בעיה לקפוץ על מטוס, להגיע לאומן ליום-יומיים, ולחזור, וכמה אפילו יצליחו להגיע לארץ ישראל, למירון, לכותל-המערבי ולקבר-רחל, וכל זה בפחות משבוע. כך נהיו כבר החיים שלנו, מסיבות חסד וחגיגות אחרות, ואנחנו מרגישים שאנחנו יהודים טובים. עם כל זאת שכחנו דבר אחד: שכחנו את הקב"ה. איכשהו הוא לא היה ממש כלול בחיים החדשים שלנו. איכשהו הוא יצא החוצה. סגנון החיים של הגויים, הרדיפה שלהם אחרי עגל הזהב - השפיעה בצורה חזקה עלינו, וזה הביא אותנו לירידה נוראית בקדושה.

היכן שיש רק קצת קדושה, ה' לא יכול להיות. ואם אומר לכם זאת, אתם תגיבו בחריפות ותאמרו: "איך אתה מעז לומר דבר כזה? אנחנו עם קדוש!". אבל אני חייב לומר לכם שאנחנו לרוב כבר לא "עם-קדוש" יותר. אנו ירדנו, נפלנו לרמה רוחנית נמוכה מאד, והקהילות שלנו מלאות בריקבון רוחני. נפלנו נמוך מאוד. העסקים שלנו לא מנוהלים תמיד בצורה ישרה. בנושא הקדושה, ה' ישמור, הקהילה החרדית סובלת בצורה דומה למה שהגויים סובלים. כן, הקהילה החרדית איבדה את קדושתה.

ה' ציווה - "קדושים תהיו", ואיך אנחנו יכולים להיות קדושים, כאשר אנחנו יושבים וזוללים בחנות הפיצה במוצאי-שבת?! איך אנחנו יכולים להיות קדושים כאשר בחול-המועד אנחנו הולכים לשחק באולם באולינג גברים עם נשים הלבושות באופן מינימלי!?

אמא: שמעתי על תורות ארוכים לדלק. למה הם לא מספקים את הדלק לאזורים שנפגעו מהסופה?

מוישל'ה: הם רוצים שהסבל יהיה גדול, שכולם יהיו מתוסכלים, הם רוצים שיתחילו מהומות. ואז הם יכולים להשתלט.

אבא: איך זה שהרבנים לא אומרים לאנשים לבוא לארץ ישראל?

מוישל'ה: אני לא יודע, הרבנים מעוניינים באמריקה. רובם ככולם שקועים בגשמיות כמו האחרים. אל תשכח את ה"דברי-חיים" זצ"ל אשר אמר באופן ברור, כי בסוף הזמן (בסוף הגלות) רוב היהודים וגם הרבנים יהיו ערב רב.

אני רוצה להגיד לכם שהטרגדיות לא הסתיימו. אני רוצה שתבינו שאמריקה הפכה למקום מוכער. ארצות הברית איבדה את היופי שלה. האנשים איבדו את חירותם והיא הפכה למקום מסוכן, ובמיוחד עבור אנשים שמאמינים בה'. אבל לא רק היהודים בסכנה, גם המאמינים מכל הסוגים - הנוצרים, המוסלמים וכדו', **כל אלו שמאמינים באלוקים נמצאים בסכנה**. אבל כמו בכל חברה שבה עמלק ואדום שולט, יש הנאה מיוחדת ותחושה של סיפוק והתרוממות רוח מרדיפת יהודים, וזה בקרוב יהיה גם בארצות הברית.

מחנות (ההסגר) מוכנים. כל מה שצריך לקרות הוא התחלת החוק הצבאי (חוק מרשל), ומאותו הרגע יתחיל הסבל האמיתי. ואל תחשוב שאם אתה בישראל, הזרוע הארוכה של ה"סדר העולמי החדש" לא תנסה לרדוף את היהודים בישראל. הם כנראה יתחילו עם יהודים אמריקאים מכל מיני סיבות.

אני רוצה להסביר שבכל מקום שאנחנו נמצאים בעולם, אנחנו בסכנה. אולם ברצוני לחזור ולהדגיש שהמקום הבטוח היחיד כעת ליהודי, הוא בארץ ישראל. כי כאן ה' יגן על **כל מי שזועק אליו לעזרה**, כל מי שמוכן להקריב כדי להיות יהודי.

היהודים שמאמינים מאוד בוטחים בקב"ה, אשר יבואו לארץ ישראל, יקבלו הרבה זכויות, כי זה לא קל. אלה שגרים כאן כבר, אבל לא בוטחים בקב"ה. אם הם יתחילו לבטוח בה', הם יסבלו פחות לפני הגאולה. לכל אלה שמאמינים ובוטחים בה', אלה שזועקים לה' לעזרה וחיים בארץ ישראל, יהיה להם הרבה יותר קל לפני הגאולה.

אני גם רוצה לומר שהע"ר אשר השתלט כביכול על הקהילות שלנו, על הערים שלנו, הע"ר בממשלה של הציונים, בכנסת, גם אם הם יצעקו לה', ה' לא יעזור להם. הם לא באמת זועקים לבורא העולם, כי הם לא באמת מאמינים בקב"ה. כאשר הדברים יסתדרו, הע"ר יחזרו לביגדתם, ולכן הם יאבדו!

אבל היהודים האמיתיים אשר הנשמה שלהם הייתה בהר סיני, תמיד יהיו הבנים המיוחדים של הקב"ה, ותמיד יהיו קרובים לקב"ה יותר מכל עם אחר בעולם.

אתה לא מבין זאת, עם ישראל, אתה לא מבין?!

ה' אומר לנו, לא להיות תלויים בממשלת ארצות הברית, או בממשלת-ישראל, ולא בשום-דבר, לא בצבא ולא בחיילים, לא בשום דבר, לא בביטוח הלאומי, לא ברופאים, לא באחיות, לא להיות תלוי בכלום. **אנחנו יכולים לסמוך רק על הקב"ה!** זה כל מה שיש לנו. אז קח את עצמך בידיים, ותהיה יהודי ירא שמים אמיתי ולא "כאילו", כי לא תוכלו להמשיך הלאה עם השקר, כי השקר הולך להיעלם. כל הגשמיות המיותרת שלכם תיעלם, וכאשר זה יקרה, אתם תזכרו את המילים שלי.

אני רוצה לומר לכולכם, מה שאני אומר כרגע - הוא ישר מהקב"ה. זה שאני יכול לכתוב זאת לכם, אמא ואבא, משחרר אותי מאוד, כי מה שאני אומר - הוא מאוד חשוב. אני רוצה שתדעו, שבקרוב מאוד נהיה בעולם שהוא שונה לגמרי מזה שאנו מכירים היום וזוכרים בעבר. הבסיס של הכל יהיה שונה לגמרי, ונצטרך להיות חזקים מאוד בביטחון בקב"ה.

מי שדואג לכסף או איך לשלם את החשבונות, או האם תהיה לו הצלחה כלכלית בעתיד וכו', פשוט תירגע! אין לך מה לדאוג, הדאגה לא תעזור לך! הקב"ה ידאג לנו, וכל מה שאתה צריך זה לעשות תשובה, להתפלל לה' ולבטוח בו.

העולם לא אמור להיות כמו שאנחנו חושבים שהוא צריך להיות. ה' עושה את זה בדרך שהיא הכי-טובה עבורנו. גם אם מה שהקב"ה עושה נראה לנו לא מתאים, אנחנו חייבים תמיד להיות בטוחים שזוהי הדרך הטובה ביותר עבורנו, וזה כל מה שאנחנו צריכים לדעת ולהאמין. בסופו של דבר אנחנו נהיה מאושרים מאד מאד.

חלק 5 – כ"ב חשוון תשע"ג (7/11/2012)

הסבר לילדיך איך היידישקייט (יהדות) הייתה נראית פעם.

היום אני רוצה לכתוב על חינוך. **החינוך הוא החלק החשוב ביותר של היהדות שלנו**, כי זה מה שמבטיח לנו את העתיד של עם-ישראל.

הילדים שחונכו לעשות את רצונו של ה', הם עתידו של עם ישראל, ומי שלא יקבלו את החינוך הנכון, יש סיכוי שאחרי דור, ילדיו כבר לא יהיו יהודים אמיתיים.

למרבה הצער, עגל-הזהב שולט בארצות הברית של אמריקה, לפחות עד עכשיו, ויחד עם זה גם הגויים שולטים על היהודים. רוב בתי-הספר והישיבות החרדיות ספוגים בגשמיות, ספוגים ב-"תורת עגל הזהב" ולא בתורתו של הקב"ה.

אנחנו מסתכלים על הילדים בחיידר, מביטים בפניהם. אנו רואים את הכיפה על ראשם, את הפאות המשתלשלות לצדדים, הציצית שלהם וכן הלאה. אך אנחנו גם יכולים לראות על פניהם הבעות של תוקפנות

ומאפיינים של העולם המודרני, אנחנו גם יכולים לראות את הקינדרלך הקטנים שנראים כל-כך חרדים, מנסים לתת מכות ג'ודו זה לזה. אנחנו מביטים על פניהם ולא רואים פנים של ילדים יראי-שמים באמת, **לא רואים הבעת פנים של תמימות, המאפיינות יהודי אמיתי.**

הרבה מהילדים הקטנים שהולכים לחיידר היום, איבדו את החן היהודי, הם איבדו את הקשר שלהם עם הקב"ה. דור שגדל על פיצה, קוקה-קולה וגלידה, לא יכולים לקבל מראה תמים של ילד קטן ירא-שמים. למרבה הצער, בני הנוער בקהילה שלנו סובלים מאוד ממחלה נוראה, המחלה של עגל הזהב, של הגשמיות.

הבנות של 'בית-יעקב' היום הן מאד רחוקות בדרך כלל ממסורת הצניעות של בנות ישראל. חולצות טריקו נפוצות, חצאיות קצרות וצמודות. ואפילו אם יש להם תלבושת אחידה (של הסמינר) הרוב הוא הדוק מדי, קצר מידי, ולא תמיד מכופתר עד למעלה. השיחות בין הנערות הצעירות הן בדרך כלל שטחיות ומלאות בגשמיות. השיחות של הבחורים עשויות להיות משולבות עם קצת תורה, אך רוב השיחות מלאות בגשמיות ולא בקדושה.

הדבר העיקרי, הקדושה, זה מה שחסר. **האם אתם שומעים?!** אתם שומעים אבות ואימהות? אתם לא העברתם את הקדושה לילדים שלכם! למה לא?? בגלל שבמוצאי השבת אתם מעדיפים לצאת לשחק באולינג וכדו'. כי בשלושת שבועות (עד ט' באב) אתם לוקחים את הילדים לפארק שעשועים. כי במהלך תשעת-הימים כשאתם לא יכולים לאכול בשר, אז אתם לוקחים את הילדים למסעדות "מזון מהיר" חלביות. האם זה נקרא יהדות?!

אתם בניתם "יהדות-פלסטיק" והעברתם אותם לילדים שלכם, ואז כשהם עושים דברים מתועבים, כאשר הם מאבדים את הקשר שלהם עם הקב"ה אתם מזועזעים. אבל למה אתם כל כך בהלם כאשר רובכם, האימהות והאבות, הסבים והסבתות, גם כן איבדו את הקשר שלהם עם הקב"ה. וזה רע מאוד. זה מאוד-מאוד רע.

מתחילת מלחמת העולם השנייה עברו כ 3-4 דורות, ולאורך הזמן הזה נפלנו. היהודי החרדי של היום שונה כמעט לגמרי מהיהודי החרדי של פעם.

כמובן שהישיבות מלאות בבחורים לומדים, וניתן לשמוע את קולות הלימוד. בתי המדרש מלאים בקולה של תורה, אך משהו גדול מאוד חסר, וזה הקב"ה. הוא לא הוזמן למוסדות-הלימוד שלנו. אני באמת לא יכול להגיד שלאף אחד מהם, כי אני בטוח שפה ושם, יש אנשים שעדיין מחזיקים בה', אבל ברוב המקרים הבחורים דואגים לכובע שלהם, לצבע העניבה, האם הגילוח שלהם חלק, כמה צמודים הם המכנסיים, והאם הם רזים מספיק. הבנות דואגות לאיפור שלהן, לבגדים שלהן, והתסרוקות שלהן. למקומות אלה - ה' לא הוזמן.

מנהג גרוע נוסף בחוגים שלנו, הוא שאם בחורה רוצה שידוך עם בחור לומד, ההורים שלה צריכים להשיג כמה מאות אלפי דולרים (נדוניה), וגם הנערה עצמה צריכה ללמוד מקצוע כדי להבטיח שבעלה התלמיד-חכם יוכל לשבת וללמוד כל חייו בלי לרדת מרמת החיים הגשמית שהיה רגיל בהם. וכל זה, עוד לפני שהוא מתחיל לבדוק את השידוך. הבחורים של היום גם מבקשים פרטים על המידות של הבחורה, והם לא מתכוונים למידות האופייניות הטובות שלה, אלא מה הגובה שלה, מידת השמלה שהיא לובשת וכדו'. בכל אחד מהמצבים הנ"ל, לצערי, אין מקום לקב"ה.

ובכן, אימהות, אבות, סבים וסבתות, אתם הולכים להיות האחראים למצב הזה, כי אתם עצמכם עשיתם את זה. אתה בעצמכם שמתם את ה' בצד, ואתם באים אליו רק כאשר אתם צריכים אותו. כאשר אדם חולה, ה' ירחם, או כאשר יש איזו טרגדיה, ה' ירחם, או כאשר הפסדתם הרבה כסף, ה' ירחם וכדו', אז אתם מתחילים לבכות לה'. בכל אופן, זה לא עוזר, כי ה' יודע טוב מאוד שברגע שאתם מקבלים את מה שאתם רוצים, אתם חוזרים לטריקים הישנים שלכם, והקב"ה נדחק לשולים.

נכון, אתה שומר תורה ומצוות, אתה מנסה לעשות פחות או יותר מה שמצפים ממך מבחינה טכנית, אבל הלב והנשמה – בכלל לא עם ה'.

יש חוסר עדינות מסוים וחוסר ביראת שמים. תראה את הזמרים שלנו, האנשים המובילים את המוזיקה החרדית כיום. מי הם? אנשים מחוספסים, לא-עדינים, לא קרובים לקב"ה. הצליל של המוזיקה שלהם הוא קולו של הרחוב האמריקאי. גם אם זה סוג של מוסיקה רכה, זה עדיין הקול של הרחוב. צלילה השטחיים של המציאות האמריקנית. ולכן המוזיקה שהייתה פעם נעלמה. היהודי החרדי לא רוצה לשמוע את השירים הישנים, השירים הישנים עם הלב והנשמה. הם רוצים זמרים צעירים עם תנועות רחוביות, שהם מגולחים לרוב, ואפילו אם הזמר נראה כמו צדיק עם זקן ארוך, תנועותיו אינן תואמות מראה של חסיד.

ועכשיו אנחנו מאוד מבולבלים. החינוך שלנו יורד לטמיון, ובגלל זה, זה חייב להיות הדור האחרון לפני המשיח. כי אם לא, אז לא יהיו יותר דורות עתידיים של יהודים אמיתיים, ה' ירחם. אולי יהיו לנו כמה שרידים של היהדות היפה כמו שהייתה פעם, אבל לא יותר מזה. היהדות האמיתית כבר תיעלם, ולכן, עם-ישראל, הגיע הזמן לעשות דין וחשבון.

לאחר סערת סנדי, רבים מהילדים שלכם בבית, ויש לכם הזדמנות מצוינת לדבר איתם לפני שהם חוזרים לבית-הספר. אבל לפני שאתם מדברים איתם, תעשו תשובה ותתחננו בפני ה' שיכוון אתכם לדרך הנכונה, בגלל שאתם כבר שכחתם מהי יהדות אמיתית. אתם שכחתם שאתם לא יכולים גם לאכול את העוגה וגם להשאיר אותה שלמה. אתם לא יכולים לחיות בשני עולמות, אתם

לא יכולים לחיות גם בעולם הגויי וגם בעולם היהודי. [פוסחים על שתי הסעיפים. מלכים א' ח"ן]. בדרך בה אתם הולכים, אתם מפסידים הרבה מאוד. עם כל הגשמיות שלכם - אתם מאבדים את מהות החיים.

הקרבה לקב"ה היא הסיבה העיקרית לחיים, לעשות את רצונו של הקב"ה ללא כל קישוטי הגשמיות. אתם לא יכולים להתמקד בהתקרבות לה' אחרי שתאכלו אוכל רחובי כמו פיצה, פלאפל או כל מזון דומה אחר.

ואחרי שעשיתם תשובה, דברו עם הילדים שלכם על המהות של היהדות. **הסבירו להם שהסערה האיומה הזו באה להעיר את הקהילה החרדית** לעובדה שהגשמיות יכולה להיעלם ע"י סופה, רוח חזקה, שיטפונות-מים, שריפה וכדו'. אבל יהדות אמיתית, יהדות של תורה ומצוות - היא נצחית. ואם אנחנו רוצים להיות נצחיים, עם הקב"ה, אנו חייבים להתעלות מעל לעגל הזהב ולהחזיק חזק בקשר האמיתי שלנו עם הקב"ה, ע"י התורה והמצוות.

אבל אנחנו חייבים להסביר להם, שקיום התורה ושמירת המצוות צריכים להיות החלק העיקרי של החיים שלנו, ביום ובלילה. וכל הביוליים הטיפשיים שיצרנו לעצמנו הם רק "עגל הזהב" אשר נשלח על ידי היצר הרע כדי להשמיד אותנו.

הפכת להיות איש רחוב. הביגוד שלך לא מתאים לאדם חרדי. הבדיחות שלך לא עדינות. החשיבה שלך היא מאוד פרימיטיבית, ולכן אתה כבר לא נראה כמו יהודי. אתה יושב בקבוצות של בעלים ונשים יחד ומפטטים שטויות ומתבדחים, **אוי לנו**.

אתה הולך לדיסנילנד עם הסוכה הניידת שלך ואתה חושב שאתה נותן לילדים שלך חינוך יהודי טוב בזה, **אוי לנו**. אין שום בעיה ללכת לדיסנילנד כי יש שם מסעדה כשרה, **אוי לנו**. אין כל בעיה בשידוכים להיפגש עשר פעמים עם נערה ולקחת אותה לכל מיני מסעדות ובילויים. **אוי לנו**. אין לנו בעיה אם האשה הולכת עם פאה ארוכה ומפוארת שגורמת לה להיראות ברור כאשה לא-נשואה, וכמובן שזה ממשיך עם בגדים חושפניים, **אוי לנו**. המוח שלנו מלא בכסף ובגשמיות, **אוי לנו**. וכל הבנות האלה רוצות בחורים שלומדים, **אוי לנו**. אבל בחורה כזו, לא תוכל להבין אף פעם בחור שבאמת רוצה ללמוד.

אבל לרוב האברכים שלנו יש רגל אחת ששקועה בעגל הזהב והרגל השנייה לצד התורה, ובסופו של דבר, אם האברך לא יחזור בתשובה, הוא יאבד את תורתו, ויטבע בעגל הזהב.

מה אני יכול להגיד לכם? הלב שלי נשבר. עם ישראל הולך לאבדון. לכן, קח את הסערה הזאת שפגעה קשה בקהילה החרדית שלנו, ותבין שעכשיו הוא הזמן לעשות תשובה, תשובה שלמה. שב על הרצפה, תקרע את בגדיך, שים אפר על הראש, ובקש קודם-כל מחילה על רצח, על הריגתה של הנשמה

היהודית. בקש סליחה על שהרגת את כל המשפחה שלך, בכך ששמת אותם בכיוון הלא-נכון, ששמת אותם בכיוון של עגל הזהב. בקש מהקב"ה סליחה ומחילה על כל עבירה ועבירה, ולצערך, בגלל שאנחנו כל כך קשורים לגשמיות, יש לנו הרבה עבירות, עבירות לא נעימות. וזה נורא.

עם ישראל, הקהילה החרדית סובלת מעבירות שמאד מביך לדבר עליהם. עבירות שהקהילה החרדית מעולם לא נאלצה להתמודד איתם. אבל עכשיו, ישנם אפילו ראשי-ישיבות האשמים בחלק מהעבירות האלה.

מה עוד אני יכול להגיד לך? לשבת ולעשות תשובה. לבכות לקב"ה, להתחנן למחילה. ה' יסלח לך, אבל רק אם אתה באמת רוצה לשנות את דרךך, ואם לא, אם אתה חושב שכל זה הוא בדיחה, בקרוב תוכל לראות שזה כבר לא-צחוק. אם אתה חושב שהסערה הזו הייתה קשה, חכה לראות מה הולך לקרות.

אני מתחנן בפניך, **אני מבקש ממך, עם ישראל, לעשות תשובה, תשובה אמיתית**. לא רק צום לחצי-יום או ליום אחד, כמו שאמרו לך הרבנים לעשות, כאשר התגלה כי אדם מסוים האכיל אותך בטריפה במשך שנים. (מעשה אמיתי במונסי שבארצות הברית, שיהודי חרדי, בעל תוקע ומגיד שיעור, ממשפחה חשובה ביותר, מכר בכוונה טריפות בכמויות גדולות מאד במשך שנים רבות בחנות שלו, ליהודים חרדים ולאולמות שמחה).

זה לא מספיק לצום יום אחד, אתה צריך לעשות תשובה, להתחנן לקב"ה שישלח לך. אפילו אם אכלת טריפות שלא-ביודעין, עדיין אתה לא זהיר עם הכשרות שלך, ואתה לא זהיר עם כל היהדות שלך. כמעט ולא נשארה לך קדושה, וזה מצב נורא. בעצם זה יותר מנורא. זה קטסטרופה.

עם ישראל, שב על הרצפה, תקרע קריעה, שים אפר על הראש, עטוף עצמך בטלית ובתפילין שלך, ובקש מה' מחילה על כל אחת ואחת מהעבירות שלך. **אחור כך תחליט שאתה חוזר בתשובה**, נהיה אדם חדש, יהודי אמיתי בדרך שה' רוצה שנהיה. אני מציע לך לקחת את כל הילדים שלך, **ותסביר להם מה זה להיות יהודי**. קח את הבנים והבנות שלך. קח כל גיל בנפרד, ותסביר להם מהי המשמעות של להיות יהודי, ששום דבר בחיים לא חשוב יותר מלהיות יהודי אמיתי.

בעתיד הקרוב האנטישמיות תתגבר בצורה נוראה. ייתכן שאפילו יהודים יצטרכו להקריב את החיים שלהם למען היהדות, רחמנא ליצלן!

ולמה? **מפני שלא היינו מוכנים להקריב את חיי היומיום שלנו ולעשות קידוש ה'**. אנחנו לא היינו מוכנים להוציא את חיי הגשמיות מהחיים שלנו ולעשות קידוש ה'. אז יתכן כי אנו נידרש להקריב את עצמנו.

איך ילד יכול להבין דבר כזה, אם הוא גדל במציאות של חברה חרדית שהיא אנטי-

חרדית? איך ילד כזה יכול להבין שצריכים לאו-דוקא למות על קידוש ה', אלא "לחיות על קידוש ה'" כיהודי אמיתי. כי לחיות כיהודי אמיתי, זה אומר שהוא יצטרך לעזוב את כל הגשמיות של הרחוב ולעלות רוחנית כדי לקשור קשר עם הקב"ה.

הסבר לילדיך איך פעם נראתה היהדות. הבעיה היחידה היא, שאתם עצמכם שכחתם או שאתם בעצמכם כבר לא יודעים, אז אולי סבתא או סבא יכולים להזכיר לכם את המשמעות של להיות יהודי.

עם זאת, כיום, אפילו הסבים והסבתות לא נראים כמו אבותיהם, והרבה סבתות מעל גיל תשעים לובשות פאות בלונדיניות, עם אפור על הפנים. אפילו הן כבר לא זוכרות איך בת-ישראל אמיתית נראית. ורבים מהסבים שכחו גם, ואתה יכול לראות גברים מבוגרים עם זקנים ארוכים, שמפטטים כמו "שקוצים", וזה באמת עצוב.

נסה, נסה למצוא מישהו שזוכר את היהדות כמו שהייתה, ולמד את הילדים שלך. למד את הילדים שלך מה זה להיות יהודי, ודרוש זאת מבתי-הספר ומהישיבות. דרך אגב, בתי הספר והישיבות הם עסק גדול, כך שזה לא הולך להיות קל לבקש זאת. הם הכניסו את הגישה הגויית לבתי-הספר שלך, ואתה כל כך שמח עם זה.

אני מזהיר אותך, סופת ההוריקן סנדי היא הזהרה שקבלת מהקב"ה, שאם אתה לא מסלק (מוציא/זורק) או מנמך מאד את הגשמיות שלך, וחוזר ליהדות האמיתית שלך, אשר תחבר אותך לקב"ה, אז הקב"ה ייקח ממך את הגשמיות בצורה חזקה יותר. אני מתפלל שכל עם-ישראל יזכו לקבל את פני משיח צדקנו, ושכל היהודים עם הנשמות האמיתיות יינצלו בלי לסבול.

חלק 6 – כ"ג חשוון תשע"ג (8/11/2012)

אנחנו טובעים בים של חומרנות

מה אני אגיד? מזל טוב? מה אני צריך להגיד? מזל טוב לעם האמריקאי? מזל טוב שבגלל הבחירות בארצות הברית, ארצות הברית בקרוב לא תהיה ראויה למגורים, ובמיוחד ליהודים מאמינים. אני לא יכול להגיד שאני עצוב, כי זה בהחלט סימן שאנחנו קרובים מאוד למשיח.

מעולם לא היתה מדינה שהפיצה כל כך הרבה גשמיות, כל כך הרבה בזבז, חיים "בין מסיבה למסיבה", כל כך הרבה רצון שלא להתייחס לשום דבר באופן רציני, ולהפוך לבדיחה כל מצב אפילו הקשה/הגרוע ביותר.

מעולם לא הייתה מדינה שחיה על מזון שבהחלט יכול להיחשב כרעל, רעל לנפש, ורעל לגוף, מזון אשר מגרה את החושים לרצות עוד ועוד.

מעולם לא היתה מדינה שיש בה סגידה לדמוקרטיה כמו לאלוקות, שאף אחד לא העז לדבר נגדה, שבה לכאורה יש לכל אדם את הזכות לחופש-ביטוי ללא כל חשש.

מעולם לא הייתה מדינה שבה העם סומך על נציגי העם בממשל כמו בארצות-הברית. **מעולם** לא הייתה מדינה שבה ניתנו כל הרבה חירויות יסוד ואשר גרמו ליהודים לנהור אליה. מדינה אשר נתנה את האפשרות לחיות בשלום ובשלוה, לחיות חיים של חומרנות, בתמורה לויתור על היהדות שלהם. **מעולם** לא הייתה קיימת מדינה כמו ארצות הברית של אמריקה, אשר אדם חרדי יכול היה להאמין באמת שחיי גשמיות-חרדית בסגנון אמריקאי - זה מה שהקב"ה רצה. לא היה מקום כזה בעולם עד לסוף מלחמת העולם השנייה.

אבל כיום, אמריקה היא היצואן הגדול ביותר של היהודים-החרדים-האמריקאים של מותג 'היהדות הפלסטית', לכל העולם החרדי.

אז "מזל טוב" למי שחושב שיוכל להמשיך בדרך זו הלאה, אבל אני אומר לך שארצות הברית של אמריקה נגמרה. היא לא קיימת יותר בשום צורה, ובקרוב מאד זה יהיה מאוד-מאוד ברור לכל אזרח שכל החירויות שהיו לו אי-פעם, כבר נלקחו ממנו.

עכשיו זה יהיה מעניין איך זה ישפיע על הקהילה החרדית, בגלל שכל הקלישאות (סיסמאות) שהם האמינו בהם, יושמדו (ייעלמו) אחד-אחד, או אולי בקצב של שניים-שניים, או אולי ימחקו באחת. אך דבר אחד בטוח, עם בואו של סנדי וההרס הנורא אשר חיסל את הגשמיות של אנשים רבים, ערכו של הדולר ירד עד ל-0.

והדברים האלה יביאו לירידות כלכליות בכל רחבי העולם. זה יתחיל בארצות הברית וכמו אפקט-דומינו זה ישפיע בכל מקום. מעולם, בכל ההיסטוריה לא היתה נפילה כזו בעולם כולו, אבל זה מה שהמנהיגים רוצים, ובכך הם רוצים להשיג שליטה.

עם ישראל, רק ה' שולט בנו, ולכן יש לך בעיה, ואתה צריך לבחור. אנחנו מגיעים לזמן שבו עם ישראל שוב (כמו ביציאת מצרים) יצטרך לבחור - או להיות מוכנים לשלם את המחיר הגדול ביותר עבור יהדותם. ואני באמת מקווה שאף יהודי לא יבחר למות על קידוש ה', אבל זה בהחלט אפשרי, ה' ירחם. (או) אבל בטוח **שאנחנו צריכים לבחור לחיות על קידוש ה'**, ובחירה זו תגרום לכעס מצד האחים והאחיות החרדים שלנו, ולעורר את זעמם של היהודים שאינם חרדים, ולהפריע מאוד לתוכניות של אלה הנקראים "אליטה".

עם ישראל, אתה לא מבין שאתה "על הכוונת"? אתה לא מבין שאף אחד לא אוהב את היהודים?

אולי היהודים הלא-חרדים אשר נמשכו והשתלבו בממשלות בכל רחבי העולם לא יפגעו מהמצב, אבל הם לא ישרדו - בגלל שה' לא ייתן להם. הבוגדים האלה (אשר בשלטון) הם לבטח ערב-רב או עמלק או סתם גויים רגילים. אבל עם-ישראל, כאשר הם ניסו לגרום לך לעזוב את דרך ה', אתה צריך להגיב: לא! ולבטוח בה' כי הוא יציל אותנו, וזה לא יהיה קל. זה לא יהיה קל.

יהיה קשה מאוד להישאר בארצות הברית. ולעלות לארץ ישראל גם יהיה קשה, אבל **אתה לא תוכל לחיות כיהודי בכל-מקום בעולם**, למעט אולי כאן, בארץ ישראל.

העידן כבר החל כאשר היהודים הלא-חרדים יחד עם יהודים אשר חלקם מכונים "חרדים" הולכים לנסות לשלוט במדינת-ישראל לחלוטין. מטרתם היא להשמיד את היהדות האמיתית. הם עובדים יחד באחדות ובתאום מלא, אבל יש סדקים בניסיון זה להרוס את היהדות.

יותר ויותר יהודים מתקרבים יותר ויותר אל הקב"ה, ואני לא מדבר על תנועת התשובה. אני מדבר על יהודים בודדים רבים מכל מיני רקעים, אשר רואים את האמת, ומבינים שאי-אפשר לבטוח בכלום ובאף-אחד, פרט לקב"ה. והיהודים האלה יהיו הבסיס, לא של 'הסדר-העולמי-החדש', אלא של "העולם החדש של המשיח ובית המקדש השלישי". וזה יהיה הטעם האמיתי הראשון של הנצח בעולם הזה.

הקב"ה מביא עלינו הרבה מכות, כמו במצרים. ה' כבר הביא עלינו מכות, אבל הן עדיין קלות מאוד. **הם רק תצוגה מקדימה של מה שעומד לבוא**. לפני הסופה סנדי (שהוגדרה כסופה הקשה ביותר של המאה), היהודים לא סבלו יותר מדי מהמכות שהעולם סבל. עם זאת, סנדי פתחה את העיניים של מי שחשב שזה יעבור ללא הרס. כאשר כל כך הרבה בתים נהרסו, כל כך הרבה אנשים חיים ללא חשמל, ויש סבל רב מחוסר מזון ומים גם בקהילה היהודית החרדית.

אז אני מקווה ומתפלל שהרבה אנשים יראו את האמת, שהקהילה היהודית החרדית באמריקה, באופן כללי, כבר טובעת ביס-של-חומרנות, שקועה ברדיפה אחרי כסף והצלחות כלכליות, וזה הדבר העיקרי בחיים שלהם. חופשות, חופשות סקי. משפחות יהודיות חרדיות הולכות לחופשות סקי. למרבה הצער הם לא יכולים להבין מה לא בסדר עם זה. מה הבעיה אם האידישע-מאמא נועלת נעלי-סקי וגולשת במדרונות השלג?! אין שום דבר רע בכלל! המלון כשר לגמרי, ואין בזה שום בעיה כלל!

והיהודים האחרים שלא נוסעים לחופשות סקי, אבל נוסעים בקיץ להרים, יושבים ומפטפטים זה עם זה, בעלים ונשים עם בעלים ונשים אחרים, והדיבורים שלהם הם שטחיים וטיפשיים. ומי שיוצאים כדי לשחק במשחקים או לעשות בידור/שעשועים אחרים, (אבל) בקרוב ה' יעשה סוף לכל השטויות האלה.

מהו בידור? הבידור בתרבות האמריקאית מביא אותך למצב בו אתה לא חושב על שום דבר, ואתה נהיה אדיש. זה מוחק ממך את כל הרגשות, ולוקח אותך לעולם דמוני שאינו קיים, וזה מפציץ וממלא את כל החושים שלך, ומשאיר אותך על רמה שטחית ביותר. **דבר זה גוזל ממך את היהדות האמיתית שלך**, ואתה עדיין חושב שזה כשר וזה חלק מהתורה.

שמעתי לפני מספר ימים כי רב אחד חלם שהבעיה העיקרית בעם ישראל היא שהם מדברים בזמן התפילה, ואני אומר שהדיבורים בזמן התפילה הם תוצאה, סימפטום, תופעת-לוואי של המחלה, ולא המחלה עצמה. המחלה עצמה היא "עגל הזהב", הרצון לבדד את עצמנו ולהביא אותנו לכל מיני סוגים של שיאי גשמיות, שייתנו לנו סיבה לקום מהמיטה וללכת לעבודה, וכן הלאה וכן הלאה. היהדות לא-כל-כך מעניינת באמת את רוב האנשים.

אפילו אברך ירא-שמים שיושב ולומד - הוא לא אותו הדבר כמו פעם. הוא צריך גשמיות. זה לא מספיק לו שהוא יושב בבית המדרש ולומד. האשה חייבת ללכת לעבודה, ולכן הוא שולח אותה לעבודה, מה שגורם בעיות עצומות עם המשפחות, ובוודאי שילד שאין לו בבית אמא, לא יכול לחיות חיים יהודיים אמיתיים.

האידישע-מאמא שלנו הפכה ל'בובת-בארבי' (שם של בובה מפורסמת באמריקה עם לבוש של פריצות). והאבא שלנו הפך ל'בובת קן' (שם של בובה מפורסמת בצורה אבא-גוי באמריקה). האם בובת ברבי ובובה קן יכולים לעשות תשובה? אני כה מפחד וחושש שהתרחקנו כל כך מהצניעות היהודית האמיתית עד ששכחנו בכלל מה זה "תשובה", ואיך חוזרים בתשובה.

וכפי שכבר אמרתי קודם, השיבות והכוללים שלנו הם עסקים גדולים. כאן בארץ ישראל כל אדם שני הוא ראש כולל, אבל אף אחד לא רוצה להיות גדול הדור. מה זה גדול-הדור? הוא לא יכול להרוויח כסף בתור גדול הדור, אבל האנשים סביבו יכולים לעשות כסף מגדול הדור. אוי לנו, אוי לנו.

אני מציע וברצינות רבה - עם ישראל - קחו את עצמכם בידיים, נתקו את עצמכם מכל השקרים שהזונתם (נכנסו לכם לראש) מגיל הילדות. אפילו הסבים והסבתות הולעטו בשקרים האלה. האימהות והאבות, הסבים והסבתות עברו חמש או שש דורות של שקר, החל מתחילתה של תנועת ההשכלה.

אבל הגרוע ביותר הוא הדור האחרון. ועכשיו ה' הולך לקחת את הסוכרייה-על-מקל שלכם. ה' הולך להרוס את עגל-הזהב, וכל מי שמחובר אליו כל-כך, לא יוכל להתמודד עם זה, לא יוכל לסבול את חוסר קיומו, לא יהיה מסוגל לחיות בלי השקרים של עגל הזהב. לכן, עם ישראל, מי שדבק לבורא עולם בכל כוחו, מי שממשיך בעקשנות לדבוק בו בלי להרפות, הם אלה שיעברו את התקופה הבאה בצורה הרבה יותר קלה מאשר האחרים. כל האחרים, או שיעשו תשובה מתוך ייסורים שלא נדע, או שיעלמו מהמציאות.

אמא: נראה שיש לנו עוד תקופה כה ארוכה עד שהמשיח יגיע. יתכן וחלק מהאנשים כבר יתיאשו!

מוי'ש'ה: בדיוק כמו בואה הפתאומי והמהיר של הסופה סנדי, אשר סחפה את הכל במהירות, ככה בדיוק זה הולך להיות. כאשר

אנו נהיה מיואשים לחלוטין, המשיח יופיע פתאום, ברגע! אז אני מציע להפסיק עם הדיבורים האלה, ופשוט לחכות למשיח בלי להכניס את עצמכם לדיכאון ללא סיבה.

אמא: אני לא מיואשת, אבל זה עדיין נראה שיהיה לנו להתכונן לתקופה ארוכה של זמן עד הגאולה.

מיושלה: אני רוצה שתקשיבו לי שוב בתשומת לב. אתם טועים, כי בכל רגע המצב יכול להשתנות. אנחנו נכנסים לעידן חדש של זמן. וזה לא אומר שזה ימשך הרבה זמן. מרגע אחד למשנהו המצב ישתנה. אנחנו נתעורר, והכל יהיה שונה. אנחנו חייבים לעבור כמה דברים/תהליכים, ואנחנו יודעים זאת שברגע קט אחד הכל יכול להשתנות.

מה עוד אני יכול להגיד, אמא ואבא? הלב שלי נשבר על עם ישראל. אני יודע שכל רשע שחי אי פעם, הוא כיום חי ובריא, וכולם שונאים את היהודים, אבל במיוחד שונאים את היהודים שמאמינים בקב"ה. אנחנו עומדים בפני תקופה קשה מאוד, אבל ה' יציל אותנו. עם ישראל ינצח, ובקרוב יהיה לנו את בית המקדש והקרבתו, והחיים יהיו קרובים לקב"ה לנצח, חיים נשגבים ומרוממים יותר ויותר.

חלק 7 - כ"ד חשוון תשע"ג (9/11/2012)

המילים הקשות שלי אליכם הן רק בגלל שאני אוהב אותכם

אני רוצה שכל אחי היהודים ידעו שזה קשה לי מאוד לומר את כל הדברים שאני אמרתי עד כה. אני יודע שהגלות הזו הייתה ארוכה מאד וקשה. אני יודע כי ה' כיוון אותנו בכל צעד וצעד בדרך. **אני יודע שהכל לטובה.** אני יודע כי לה' יש תכנית אב שתביא את כל המציאות להללויה-אחד גדול.

אני מתחנן בפני ה' כל יום שירחם על עמו. **אנא ה', אנא ממך, אל תכעס עלינו אם ירדנו מחדך.** אנא הבן כי משך כאלפיים שנה שנדדנו ממקום למקום, פעמים רבות ראינו כיצד המשפחות שלנו נטבחו, ופעמים רבות אנחנו עצמנו נטבחנו. עברנו חיים קשים מאד. אפילו היהודים שהם דור שני או שלישי של יהודים שחיו בשלום יחסי עם הגויים, ירדו מדרכו של הקב"ה. אנא ה', רחם גם עליהם, כי הם פשוט לא יודעים.

כל יהודי אמיתי רוצה להיות קרוב לה'. אולי אחרי דורות של התרחקות/סטייה מחדך, היהודי איבד את הרגשותיו, תחושותיו, את הקשר שלו עם הקב"ה, אבל אנא ה', תן לו להתעורר שוב. ה' יעורר כל קשר עם כל יהודי אמיתי. וברגע שאנחנו נהיה מחוברים לקב"ה, מאומה לא יוכל למנוע או להפריע לנו לחזור למצב של האדם הראשון לפני החטא.

אני מתפלל חזק מאד עבור אחיי ואחיותיי, אחיי ואחיותיי היהודים. אני מודאג מאד שלא נצטרך לעבור סבל נוראי, אבל אנחנו נמצאים לפני ביאת המשיח, ולכן יהיה סבל.

על פי הנבואות, שני שלישי מהעולם יושמד, שלישי לחלוטין, ושליש בצורה קשה מאד, ושליש לא יושמד. ארץ ישראל נמצאת בשליש שלא יושמד. **זה יהיה מפחיד, מפחיד מאד!** כאשר כל הגויים יבואו על עם ישראל, גוג ומגוג יקיפו אותנו מכל כיוון עם כלי נשק עצומים. כמובן שאנו נהיה מפוחדים עד מאד, אבל אז כבר נהיה כל-כך קרובים אל ה', ויהיה לנו את משיח צדקנו שליח ה', ולכן אנחנו לא נסבול את הייסורים הקשים ביותר של הפחד.

עם ישראל, **המילים הקשות שלי אליך הן רק בגלל שאני אוהב אותך.** המילים הקשות שלי אליך הן על-מנת לנסות לעורר אותך, על מנת שלא תסבול. לאלה שאין להם נשמה יהודית, לאלה שהם ערב רב, אין להם תיקון, והמילים שלי רק יגעילו אותם.

אבל היהודי האמיתי ידע את האמת של המילים שלי, וירצה לחזור בתשובה. היהודי האמיתי יבין שהנוחות של הגלות שהייתה במשך שישים או שבעים השנים האחרונות הולכת ונעלמת בקצב מהיר מאד, ושיש לנו כבר ירידה בלימוד התורה ושמירת המצוות. עלינו לעשות תשובה! כל מה שאמרת ליך הוא אמת, ואם אתה לא רוצה להודות בזה, ה' יכפה עליך להודות בכך.

אז אני מבקש ממך, בבקשה, בבקשה אל תכעס עלי. פשוט תעשה מה שאתה צריך לעשות. תתקרב לקב"ה. היפטר מהאלילים, במיוחד מעגל הזהב, ושוב אל ה' אלוהיך.

אני גם רוצה לומר לכם שהזמן קצר. אנחנו חושבים שחיי הגשמיות כפי שהייתה עד עכשיו יימשכו לנצח, אבל יש לנו הרבה דוגמאות שזה לא נכון. הרבה טרגדיות איומות פגעו בעולם החרדי, הן ברמה האישית והן ברמת הכלל. אנחנו היינו עדים לטבח נורא של ילד קטן. אנחנו היינו עדים להריגתו של צדיק גדול. ואנחנו עדים לסערה שגבתה מחיר כבד כל כך של גשמיות, שהפכה את החיים לבלתי נסבלים. אנחנו מבקרים אנשים שהם חולים וסובלים, לא עלינו. אנחנו קוברים ברציפות צעירים, כמו גם זקנים, רחמנא ליצלן.

ואנו רואים לפנינו חושך ואפלה. נכנסנו למנהרה, הדלתות נסגרו מאחורינו, ואנו נגיע לנקודה של חושך מוחלט. אחרי החושך המוחלט יהיה קצת אור, וככל שאנו ממשיכים בחשכה - האור יתחזק יותר ויותר, עד שנגיע לגאולה.

אבל קטע הזמן שבו נהיה בחושך המוחלט - יהיה מאד מפחיד. העולם יתהפך, אנו נראה ניסים יותר גדולים מהמכות במצרים, ונהיה מאד מבוהלים. אבל אלה שקרובים לקב"ה, ישרדו, ישרדו!

חלק 8 - ב' כסלו תשע"ג (16/11/2012)

מדינת ישראל על הכוונת

טוב, אני חושב שאני יכול לומר שכבר אמרתי לכם זאת. **כל מקום בעולם הולך להיות מסוכן.** אמריקה, אירופה, ישראל,

ארצות ערב, אפריקה, אוסטרליה, אסיה. כל מקום הולך להיות מסוכן.

ישראל כעת על הכוונת. כיצד זה יתפתח בדיוק, אינני יודע. אני כן יודע שישנן הרבה השפעות מבחוץ כאן שגורמות לזה לקרות, בדיוק כפי שסופת 'סאנדי' היתה תוצאה של תכנון. אמת, המתכנן הגדול ביותר, המתכנן היחיד, הוא הקדוש ברוך הוא, והוא הולך להוביל את הרשעים ישר אל החידלון. **והוא השולט על כל היקום,** אפילו שהרשעים חושבים שהם השולטים. בקרוב, תהיה לרשעים הפתעה גדולה, אבל ברגע שהם יתחילו להבין מה באמת קורה - הם יאבדו, הם פשוט ייעלמו מן המציאות.

היהודים האמריקאים סבורים שהם יכולים לחזור שוב לעסקים כרגיל, אפילו שסופת-סאנדי הרסה כל-כך הרבה בתים של יהודים חרדים, וגרמה נזק כה רב. ואפילו שהעניינים חוזרים לסוג מסויים של שיגרה, עדיין הרישומים של הסערה עמוקים ומאד-מאד מכאיבים. ועדיין רוב היהודים רוצים לחזור לחיים כפי שהיו. אבל עבור אלו שרוצים להתעלם מן המסר שה' מנסה לשלוח לנו, הייתי מציע לא להיות כל כך שמחים כל כך מהר, כי אמריקה עומדת לפני משהו הרבה יותר מסופת-המפלצת הזאת שהיתה. **היהודים בהחלט יהיו חלק של הטרגדיות שמחכים לארצות הברית של אמריקה.**

אז אני רוצה לומר ליהודים כאן בארץ-ישראל ובכל העולם שהסבל הוא רק מתחיל. **הסבל החיצוני הוא רק ההתחלה.** וכאשר אני אומר 'סבל חיצוני' אני מתכוון בדומה למה שהעברים עושים עכשיו, המלחמות. אבל הסבל הפנימי בכל העולם כולו כבר נמשך לאורך זמן רב מאד, כמו גם כאן בארץ ישראל. החולים והגוססים ממה שמכונה 'סיבות טבעיות' זהו סבל שובר-לב, בלשון המעטה. כמו כן ישנם אנשים הנמצאים תחת לחץ כלכלי איום ונורא רק בשביל להאכיל את הילדים שלהם, וזה כאב שקשה לחיות אתו. יש ילדים שסרו מדרך-התורה, וזה ממש טרגדיה עבור משפחות שומרי תורה ומצוות שקשה לתאר.

עד עתה חיינו בחברה העשירה ביותר שהייתה אי-פעם, עם הכי-הרבה צעצועי חומרניות שהיו קיימים, אבל הסבל שלנו הוא איננו פחות מאשר דורות קודמים, שהיה להם הרבה פחות מן העולם של הגשמיות. כך שאנחנו בכלל לא ממצב יותר טוב, ובמקרים רבים - גרוע יותר.

הסבל ימשיך. הוא ימשיך בעוצמה רבה. הרבה אנשים יסבלו מהרבה סיבות שונות ומשונות, אבל הסבל החיצוני מתחיל עכשיו. הסבל שנגרם מאירועים חיצוניים, אם זה מלחמה, רעב, בצורת או סערות וכו', מה שזה לא יהיה, זה יהיה סבל חיצוני. עד כעת ה' ניסה להשיב אותנו אליו ע"י מצוקות אישיות, **אבל כנראה שזה לא עבד,** כי האנשים כל-כך שקועים בגשמיות שאפילו **ממות הם מתעלמים.** אבל כעת הם יפחדו.

בכל העולם כולו יהיה פחד. ישנם מטורפים ששולטים, או שחושבים ששולטים על העולם, כך שלעולם לא נוכל לדעת מאיפה יקרה משהו. כאשר אנשים בלתי-מאוזנים

מנסים לשלוט - יש להם את כל סוגי רעיונות מעוותים, ואנחנו לא יכולים לשער רעיונות שגועונויות. כך שאנחנו נתונים לרחמיהם של קבוצת אנשים חולים נפשית, מאד מתוחכמים, שיש להם שליטה רבה על העולם. ואנחנו גם-כן סבורים שהם מנהלים את העולם, אבל באמת הם רק בובות, וה' **שלח אותם לעזור לעם-ישראל לעשות תשובה שלימה ומוחלטת.** אבל עם ישראל מלא בערב-רב. אפילו האדם הכי-חרדי יכול להיות ערב-רב.

שוב, אני רוצה לומר לכם: 'ערב-רב' אין לו רחמים על יהודי אחר. **וזהו הסימן החזק ביותר.** הוא יכול לעשות את הדברים האיומים ביותר ליהודי אחר בלי שום נקיפות מצפון. הוא יכול לזרוק יהודי אחר לכלא. הוא יכול להרוג יהודי אחר. הוא יכול לרמוס יהודי, אין לו בעיה. אבל כשהוא עושה את זה, הוא עושה את זה כאילו 'לשם שמים'. אבל אין לו שום תחושה של 'שמים', וגם לא הרגשה של הקב"ה. הוא יכול להעמיד פנים כאילו יש לו, אבל זה לא אומר שיש לו.

הערב-רב הם גם שחקנים מצוינים. [רש"י בראשית כ"ו, ל"ד]. אתה פשוט צריך לשמור על עיניים פקוחות ולנסות לראות את הסימנים של כל המאפיינים הללו. אז מה אני יכול לומר? אנחנו בעולם מאד מבובל. הרבה אנשים משוגעים בתשוקתם המטורפת לכוח ושליטה, הם רוצים להתמודד עם הקב"ה, חס ושלום, על השליטה המוחלטת על היקום.

אבל זה לא יוכל להיות. הוא, הקדוש ברוך הוא, בנקיפת אצבע, כביכול, יכול להרוס אותם. בנשיפה אחת, כביכול, הוא יכול להרוס את כולם. כאן, בארץ ישראל, אנחנו על גבול מלחמה, על סף מלחמה. האם זה ימשיך? האם תהיה הפסקת-אש או לא כמו בכל הפעמים האחרות? אני באמת לא יודע, אבל התחושה שלי היא שאם ישנה הפסקת-אש זה לא עומד להימשך. אנחנו נכנסים לתקופת מלחמה. כל העולם נכנס לעידן של תהפוכות ומלחמות. האכזריות והרוע של עת-שלום עומדים להתחלף באכזריות של זמן-מלחמה. ולכן בקרוב מאד, זה הולך להיות הסוף של העולם כפי שאנחנו מכירים אותו. אם ישנה הפסקת-אש, אז זה רק אומר שזה יקח קצת יותר זמן, שה' נותן לנו אזהרות, ובקרוב הדברים האמיתיים יתחילו.

אם זה ממשיך, אז אני מציע לכולכם מהר מאד להתחיל לעשות תשובה. כי אין זמן. אנחנו באמת מגיעים לסוף. אם יש הסכם שלום או הפסקת-אש, אזי **נצלו את הזמן לחפור היטב עמוק לתוך החיים שלכם ולהתפטר מכל העבירות שעשיתם.** בקשו סליחה מהקדוש ברוך הוא ומכל יהודי שפגעת בו, או ששיקרת לו, או שרימית אותו וכו'. התקרב לקב"ה. החזיקו חזק, כי זה הולך להיות 'הירה קשה', ואם אתה מעז להרפות את אחיזתך בחבל הרוחני שקושר אותך לקב"ה, אזי תיפול ח"ו לתהום הנשייה.

אני רק רוצה לומר לכם את הדברים האלו, כי כולם מאד מתוחים לדעת מה קורה, ומאד נפחדים. כאשר צפירת האזעקה מתחילה לצפור בתל-אביב או בירושלים - אנשים באמת הופכים עצבניים. כאשר אנשים נהרגים בקרית-מלאכי זה מחריד, אבל זה

עדיין הדרום, וזה רע, אבל עדיין אנחנו יכולים להמשיך בחיי היומיום. אבל כאשר יש צפירת אזהרה בתל אביב ובירושלים - זה סיפור אחר. וכמובן עדיין יש לנו את הסכנה מן הצפון, ואת הסכנה ממצרים, ואת הסכנה מכל מדינה בעולם. אף אחד לא אוהב אותנו בכלל, וכולם שונאים יהודים. כל הגויים שונאים אותנו. **כל הגויים נגדנו,** אפילו שהם מעמידים פנים שהם מכחישים זאת.

מדינת ישראל לא הצליחה לשנות את העמדה של הגויים נגד היהודים. הגויים עדיין מסתכלים עלינו בתור יהודים מלוכלכים. לא משנה מה שאנחנו עושים - תמיד אנחנו נהיה 'יהודים מלוכלכים'. [רש"י בפ' וישלח: הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב]. עד הגאולה. **ואז הכל יהיה שונה,** ואנחנו שוב נהיה הבנים והבנות המלכותיים של מלך מלכי המלכים. אבל עד אז, עבור העולם אנחנו יהודים-מלוכלכים. יהודים שאין להם זכות לכלום, ובוודאי אין להם זכות להאמין בבורא-העולם.

הגויים שונאים את זה, העמלקים שונאים את זה, והערב-רב מתעבים את זה. הם לא יכולים לסבול את האהבה שיש לקב"ה כלפי העם-הנבחר שלו.

הגויים לא יכולים לסבול "הבן יקיר לי אפרים". הם לא יכולים להכיל את זה. הם מקנאים בנו ושונאים אותנו. לכן האנטישמיות פורחת בכל העולם כולו, והאנטישמיות הגרועה ביותר היא שנאת יהודי ליהודים אחרים, וזוהי בהחלט העבירה הגרועה ביותר. [יומא דף ט:]. זה דבר שהקב"ה לא יכול לסבול, כביכול. והוא יהרוס כל-אחד שימשיך בדרך פעולה שכזו, ללכת נגד יהודים אחרים. כמו כן ישנם יהודים שמתעבים יהודים אחרים מפני שהם מנסים בעקביות להיות יותר קרובים לאמת, על ידי שהם מתרחקים מ'היהדות הפלסטית', ומנסים לשוב לדרך אבותינו שהיו הצדיקים הגדולים ביותר שהיו אי-פעם.

אותם יהודים, חרדים או לא-חרדים, שמתעבים יהודי אחר בגלל שהוא מנסה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, ברור שהם לא בעלי נשמה יהודית. **לכן האנשים האלו יתמו מן הארץ.** אנחנו לא צריכים לעזור לקב"ה להתפטר מהם. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעזור - זה לעשות תשובה, להתפלל ולהתחנן לה' יתברך לעזור לנו, ולהמשיך להחזיק בחבל הרוחני שקושר אותנו אליו.

אבא: מה יש לך לומר בנוגע לשלשת האנשים מקרית מלאכי שנהרגו הבוקר לדאבוננו?

מויש'לה: אותם יהודים שנהרגו בקרית-מלאכי היו קרבן-ציבור. הם נולדו בשביל זאת. הם נולדו להיות דוגמא. הם נולדו כדי למות על קידוש ה'. היהודים שנהרגו והאחרים שנפצעו עד עתה, נהרגו ונפצעו כדי להחריד את היהודים, וכדי לגרום ליהודים לרצות לעשות תשובה, ולהביא אותם לשים על לבם. כי בלי טרגדיות, לצערנו, היהודים לא מקדישים תשומת-לב. **הם היו קרבנות. הם היו צדיקים.**

אני גם רוצה לומר לכם **שאמריקה היא בסכנה גדולה.** סכנה מאד-מאד גדולה, וכל האנשים באמריקה בסכנה גדולה, לא פחות מהאנשים בארץ ישראל. האנשים באירופה - גם הם בסכנה גדולה לא פחות מהאנשים בארץ-ישראל. אבל היהודים במדינות האלו על פני כל העולם, הם בסכנה הגדולה ביותר מהאנטישמיות. **האנטישמיות תגרום אובדן גדול של חיים ובוודאי אובדן של עושר כפי.**

אני מזהיר את כל היהודים שאם אין לכם את הקדושה ואת הקשר עם הקדוש ברוך הוא שיהיה מגן עליכם, אזי אתם עומדים להיות בצרה גדולה. ומכיוון שהקדושה נזרקה והושלכה על ידי רובנו, והעולם מלא בטומאה ורוע, אזי **אין לנו את אותה ההגנה שפעם היתה לנו.** ולכן אנחנו חייבים לחזור לקב"ה.

שוב! למרות שאנחנו סבורים שאין לנו רחוקים, **אנחנו כן רחוקים.** מכיוון שהגשמיות בלבד לא מסוגלים לתפוס עד כמה רחוק התרחקנו מן האמת. אנחנו חייבים לשוב. חייבים, חייבים לחזור לה'. אנחנו חייבים להיצמד לחבל הרוחני הזה שקושר אותנו לקב"ה. וה' יענע את החבל מאד מאד חזק, כביכול. ואנחנו נרגיש שבקושי אנו מסוגלים לאחוז את זה, אבל אנחנו חייבים להחזיק, ה' יעזור. אחרי זה, המשיח יבוא, בית המקדש השלישי יבנה, ונזכה להקריב קרבנות בעז"ה.

אין לי שום דבר נוסף לומר. עלינו להמתין להתפתחות הדברים. **אני רוצה לחזור ולהדגיש:** על היהודים בכל העולם להתחיל לחשוב לארוז את חבילותיהם ולבוא לארץ ישראל. מכיוון שיהודים בכל העולם יתחילו להיות שונאים ונרדפים. ארץ ישראל לא תהיה מאובטחת, אבל זאת היא ארץ-ישראל, ואם אנחנו מראים לקב"ה שאנחנו עושים תשובה, ואנחנו מקבלים עול מלכות שמים, אם אנחנו מראים לקב"ה שאנחנו רוצים אפילו לצעוד צעד אחד קדימה ולבא לארץ הקודש ולהמשיך לאחוז בחבל הרוחני הזה שקושר אתנו לה', ה' יציל את כולנו.

חלק 9 - ז' כסלו תשע"ג (21/11/2012)

כמעט אין מנהיגים, הכל מבובל

היה זה יום מאד מאד קשה לכולם כאן בארץ-ישראל. היו התקפות רבות על ערים, ישובים ומושבים בדרום, טילים באזור ירושלים ואשקלון, אשדוד וכו'.

אנחנו תחת מצור, ועדיין הקב"ה עשה נסים עצומים שלא יאומנו. כאשר אתה חושב על כך שלמעלה מאלף טילים נורו לתוך ישראל, ובוודאי כל יהודי שנהרג הוא אדם חשוב, עדיין מניין הקרבנות היה נמוך. נס גדול! והרבה אנשים מספרים על ניסים נפלאים. משפחות שלימות היו בדירות שהתפוצצו וכולם יוצאים בלי פגע! ודבר שכזה קרה כמה פעמים! ככל שהערבים משגרים טילים עלינו, עדיין יחסית היה מעט-מאד נזק. נכון, בתים התפוצצו, אבל זה עדיין יחסית פחות מאשר הנזק שנעשה על ידי סאנדי (סופת ההוריקן בארה"ב).

אנחנו יכולים לראות ברור שה' מכוון אותנו, ומנסה לתת לנו מסר, והמסר הוא ברור: **"ילדים שלי, תחזרו אלי. הילדים המתוקים שלי, יהודים יקרים, שובו אלי. עיזבו את עגל-הזהב ותחזרו אלי. עיזבו את כל הטפשויות של העוה"ז, ותשובו אלי. כי אם לא – זה הולך להיות הרבה יותר גרוע, ה' ישמרו!"**

כעת, הם מדברים על הפסקת-אש. אבל הם לא מדברים לישראלים. הם מדברים אחד-אל-השני, האמריקאים, הערבים, האירופאים, והם יאפשרו לנו לדעת מה רוצים שישראל תעשה. הם יביאו אותנו אל השולחן, יגישו לנו עט ויגידו: "תחתמו!". ובודאי הפסקת-אש שכאלו יתמשכו רק זמן קצר. ואנחנו כולנו יודעים שהערבים מפורסמים כשוברי הפסקות-אש.

בדרך כלל, מה שקורה הוא, שהישראלים שומרים את הפסקת-האש בקפדנות, והערבים משגרים כמה טילים פה, כמה טילים שם, אבל זה לא נחשב. הממשלה הישראלית לא סופרת את זה, ושום ממשלה אחרת לא סופרת את זה. זה כאילו כלום לא קרה.

אבל עם ישראל מאוד כועס על המצב, והם הפגינו, כי הם יודעים שאם אתה לא גומר את העבודה עכשיו, אז זה לא יסתיים. זה ימשיך. הבעיה היחידה היא - שרוב היהודים טועים, וכולם רואים את זה בצורה מוטעית. השם שלח את האמריקאים, או את האירופאים, או את האנגלים להכריח את ישראל לצאת למלחמה, להכריח את ישראל לצאת לקרב שהיא יכולה לנצח בו רק בעזרת נס ענק. וגם אדום וגם ישמעאל שניהם רוצים להשתלט על ארץ-ישראל.

אני מזהיר אתכם, עם ישראל! אנשים מבחוץ יש להם תוכניות גדולות לגבי ארץ ישראל, ה' ישמרנו. הם לא אוהבים יהודים. אנחנו איננו ישראלים, אנחנו יהודים, והם שונאים יהודים, והם רוצים את ארץ ישראל. הם רוצים לעשות את זה כמרכז הדת-השטנית שלהם. הם רוצים להראות לקב"ה שהם השולטים, או שה'כאילו-משיח' שלהם עומד באמת לבוא לארץ ישראל ולשלוט. אבל ה' לא יאפשר להם לשלוט. אנחנו עומדים לעבור תקופה מאד-קשה עד שמשיח-צדקנו יבוא ויציל אותנו.

אנחנו צריכים להציל את עצמינו. קודם-כל, עלינו לעשות תשובה, כך שהזמן הקשה שעומד לבוא עלינו, יעבור ברחמים. אמרתי לכם שזה כמו מנהרה. אנחנו כבר באמצע המנהרה, והדלת מאחורינו נסגרת, והאור הולך ונהיה יותר ויותר עמום, ואנחנו מתקדמים עמוק אל תוך החושך. אבל החושך עדיין אינו כה חשוך כפי שהוא עוד עומד להיות. זה הולך להיות כל-כך חשוך עד שלא נראה כלום. כלום מלפנינו וכלום מאחורינו. לא נדע מי נמצא מאחורינו ומי מלפנינו. אנחנו נכנסים לתוך חושך מוחלט. [ר' שומר אמונים מאמר האמונה פרק י"ז].

עם ישראל! הקלו על עצמכם! עם ישראל! תצילו את עצמכם מצרות גדולות! הצילו את עצמכם מסבל! חיזרו אל הקדוש ברוך הוא! אלו שהם מאד רחוקים, שימרו שבת! שימרו

על כל המצוות הבסיסיות. תגידו 'שמע ישראל' בבוקר ובערב. בעת שאתם מתעוררים בבוקר - טלו את ידיכם (מספל נטילה). תגידו 'מודה אני' ותשמרו טהרת המשפחה, ותניחו תפילין. התקרבו לקב"ה. לא יהיה לכם סיכוי אחר.

אלו שאמורים להיות קרובים לקב"ה, תחפרו עמוק לתוך עצמכם ותבינו אלו טעויות עשיתם. תבינו מה טעיתם בדרככם ותיישרו את זה. היינו ילדים שובבים, וה' אוהב אותנו, וה' רוצה להשיב אותנו אליו. הוא מנסה להראות לנו עד כמה הוא אוהב אותנו על ידי הניסים, כל כך הרבה ניסים.

ובאמריקה כל כך הרבה אנשים כבר שכחו מסאנדי, וכל כך הרבה אנשים רוצים לחזור למסיבות שלהם, אבל אתם, עם ישראל שבארץ-ישראל, אל תהיו כמו האמריקנים. תהיו יותר טובים, תהיו יותר קרובים. בבקשה, אני מתחנן בפניכם, שאנחנו לא נזדקק לעבור סבל רב יותר ממה שצריך. **בבקשה! בבקשה! אני מתחנן בפניכם! אני מתחנן בפניכם! תחזרו, תחזרו! כי אם אתם שבים - זה יהיה כה קל יותר. תאמינו לי, אנחנו עומדים לעבור גהינום! אבל אם יש לנו שמירה, כי אנו מנסים להיות טובים, בגלל שאנחנו מנסים להיות צדיקים, אז ה' ישגיח עלינו, ה' יגן עלינו. אבל אם אנחנו לא רוצים להקשיב לאזהרות שקיבלנו עכשיו, כמו רוב היהודים החרדים באמריקה שעברו את סופת ההוריקן, אזי אנחנו נהיה בצרה גדולה, ונסבול הרבה יותר, שלא נדע.**

אני מתחנן אליכם, עם ישראל! הקשיבו אלי! אני רוצה שתבינו שאפילו אם ישנה מ'מה שנקראת הפסקת-אש' הלילה, זה לא יהיה שווה כלום. הערבים מרגישים שהם אלו שניצחו, ובגלל זה ישראל תהיה בבעיה גדולה, וזה לא יקח הרבה זמן עד שתיראו שהתחזיות שלי מתממשות.

עם ישראל, תחזקו את עצמכם. תחזקו את עצמכם על ידי שתשובו בתשובה. תחזקו את עצמכם על ידי אהבת איש לרעהו, ועשיית חסד בין אדם לחברו, במקום כל הלשון-הרע והוצאת-שם-רע וכל האלימות שיש ברוחב-החרדי אחד-נגד-השני. זה לא יכול להמשיך! וכל אלו שעובדים לצד הסיטרא-אחרא ימחקו מן הקיום.

אני אומר את הדברים הבאים לכל יהודי בארץ ישראל! אין שום סיבה כעת לשום-יהודי לעזוב את ארץ-ישראל! אני חוזר על כך שוב. שום סיבה בעולם לעזוב שוב את ארץ ישראל, שום סיבה. קודם כל, אין להיכנע להימלט, וארץ ישראל היא הארץ שהשם הבטיח לנו, וכאן אנחנו חייבים להיות עכשיו. ואנחנו לא יכולים להציל את החיים שלנו על ידי שנברח, בגלל שאין שום-מקום בעולם שרוצה יהודים. אין שום סיבה לעזוב את ארץ ישראל, בכלל, בכלל.

אבא: האם אנשים באמריקה באמת מרגישים שדברים משתנים? מויש'לה: ארצות-הברית של אמריקה, זה דבר שעבר וחלף, וגם אנגליה בדרך החוצה. הרבה

יהודים מרגישים את זה, אבל הרבה-יותר לא מרגישים. הרבה אנשים מודאגים, וחיים עם מסך-שחור על ראשיהם, ומנסים לשמור על 'עסקים כרגיל', אבל זה לא הולך.

אמא: למה בכית כל כך הרבה כשהתעוררת היום בבוקר?

מוי'לה: אמש בא אלי צדיק בחלום. הצדיק היה הרב'ה שלי, הבעל-שם-טוב הקדוש. והוא צייר לי במילותיו את תמונתו של העולם בעתיד-הקרוב. ואני ראייתי מוות וחורבן ברובו של העולם. ואני ראייתי יהודים בארץ-ישראל סובלים כאב, ורעב ובלבול. ואני ראייתי הרבה יהודים שגופותיהם מפוזרות על הארץ חסרות-חיים. ואני ראייתי הרבה יהודים באים יחד וזועקים מרה אל השם.

הם היו עטופים בטליתות, ותפילין על ראשיהם ועל זרועותיהם, והם זועקים ובוכים לה' שישלח להם, ויביא את הגאולה. הם התחננו ובכו לקב"ה לא להרוס את בני אברהם יצחק ויעקב, והם מתוודים לפני ה' שהם יודעים את האמת, ומתחננים לה' למחול להם, ולהביא את המשיח. הצדיק שהראה לי את כל זה החל להיעלם ואמר שזה תלוי בעם-ישראל. ואז הוא נמוג ונעלם.

אבא: אוי! זה היה חזיון מאד מפחיד! מוי'לה: תדעו לכם שזה באמת ההתחלה של הסוף, אפילו אם ישנה הפסקת-אש. הבעיה איננה - הערבים. הבעיה היא שאנחנו, היהודים, איננו עושים מה שאנחנו אמורים לעשות. הבעיה היא שאנחנו, היהודים, הרבה מאיתנו, מאמינים ב'כוחי ועוצם ידי'. אנחנו בטוחים שאנחנו החזקים, שה' כ'יפת-ברזל' זה מה שמציל את עם-ישראל, כביכול. ישנם יהודים שלא מאמינים בזה, אבל הם אינם מאמינים בקב"ה בצורה שהם אמורים להאמין.

כמעט אין מנהיגים, והכל בבלבול. העולם מלא בבלבול ורוע. כמעט תוך-לילה העולם יכול להתהפך ממצב של עולם דמוקרטי עליו שבו אין לאנשים שום-בעיה לתכנן את עתידם בשלום וביטחון, כשכל זה הופך לנחלת העבר. תוך לילה אחד זה יהפוך לעולם שבו הרע שולט יותר ויותר, כולם נהיו מפוחדים ומודאגים על הקיום היומיומי, והעולם נראה תוהו ובוהו מוחלט, כמו בית-חולים ענק של חולי-נפש הנשלט על ידי רשעים במדים, וזה מאד מפחיד!

חלק 10 - ט' כסלו תשע"ג (22/11/2012)

בקרוב מאד תהיה מלחמה נוספת

אני מצטער על אי-הנוחות הרבה שאני גורם לכולכם לשמוע מה יש לי לומר הלילה. אבל באמת, אני מאמין שאנחנו נכנסים לתקופה מאד מסוכנת ומפחידה. אתמול כתבתי שאסור לאף-אחד לעזוב את ארץ ישראל. משום סיבה שבעולם אין לעזוב עכשיו את ארץ-ישראל.

בטוח אני שרבים מאלו שקראו את מה שאמרתי מרגישים מאד שלא בנוח עם הרעיון הזה, אבל אני חייב לומר לכם ברור שאני יודע על מה אני מדבר. וכמובן שהרבה אנשים

יסעו בכל-זאת, ויחזרו בביטחון וברוגע, והם יגידו: "תראו, נסעתי וחזרתי, והכל טוב ויפה. האזהרה הזאת היא סתם מקבץ שטויות". אבל אני אומר לכם שזה לא שטויות, ובשמים יש קיטרוג על עם ישראל, מפני שעם ישראל הולך נגד הלכה מאד חשובה, הלכה שהובאה בגמרא, שאסור לכם לעזוב את ארץ-ישראל סתם-ככה בלי סיבה מוצדקת. וכאשר כולם טסים לחופשות, או לחתונות, או לשמחות בר-מצווה, או לקנות לכלה את המלתחה שלה, או לשאוף אויר צח, **ישנה שאלה הלכתית גדולה בכל הדברים האלו**. אדם שהוא יותר-חרדי (פרום) יכול למצוא סיבות לנסוע. אחת מהסיבות הגדולות זה פרנסה, אבל מאלו שנוסעים לפרנסתם - כה רבים הם שנחשפים לפריצות הגרועה ביותר בעולם.

הטיסה למשל, זה דבר שהוא מאד חוסר-צניעות. אנשים ונשים מתקבצים בהמתנה לפני השירותים. זו אינה צניעות גדולה. אנשים עומדים ומתפללים. לפעמים זה כל-כך צפוף בזמן שהם מתפללים, עד שהם נשענים על האנשים שיושבים במושבם לצידם, ובהרבה מקרים זה נשים. שלא לדבר על כך שסדר מקומות הישיבה איננו תמיד באופן הרצוי. אנשים במטוס ישינים, במיוחד בנסיעות לאמריקה, חרדים ולא-חרדים, ואף פעם אתה לא יכול לדעת איך תראה אשה ישנה, שזה בהחלט לא צנוע. וחוף מזה, כל הבלתי-חרדים עם תלבושתם החושפנית, והצחקוקים שלהם, והפטפוטים שלהם, זה לא דבר שאדם חרדי צריך להיות חשוף לזה. **יהודי אמיתי, אדם ירא שמים, לעולם אסור לו לחשוף את עצמו לדבר שכזה. עליו לבטוח בקב"ה בנוגע לפרנסתו.**

והנסיעות האלו, הלוך-ושוב, יגיעו לסיומם. זה יקטע בפתאומיות. וכאשר זה יקרה, יהיו כאלו שישארו תקועים בארצות-נכר מבלי יכולת לשוב ארצה. **אני מזהיר אתכם!** בשמים, הדבר הזה הגיע לסופו. **בשמים, לא רוצים לשמוע יותר מדברים שכאלה.**

ישנם כאלו שנוסעים הלוך וחזור לשמחות משפחתיות. הם פשוט מחכים לשמחה משפחתית כתירוץ להתעופף. ישנם אנשים שמשאירים את הילדים שלהם בכל מיני בתים אחרים, משפחות חרדיות, ונוסעים לכל השמחות. אבל זה לא מתאים להשאיר את הילדים שלכם בבתיים זרים, אפילו אם הם קרובי משפחה, אלא אם כן ישנה סיבה ממש רצינית. וטיסה לבר-מצווה או לחתונה - איננה סיבה מצויינת. בית שאיננו הבית של הילד, יתכן שזה בכלל רמה אחרת של כשרות, או מנהגים אחרים של צניעות, ומשום כך, זה דבר שבכלל לא נכון לעשות.

ישנם כאלו שפשוט נוסעים לחופשות-נופש באיטליה, או אולי להרי האלפים לחופשת-פסח במלון עם כשרות-גבוהה-למהדרין 'לא-שרויה'. אבל כיצד זה יתכן שסבלנו כל-כך הרבה כדי לזכות לצאת לארץ-מצרים, איך יכול להיות שהתפללנו כל כך חזק להשתחרר מגלות מצרים, ואנחנו עוזבים את ארץ-ישראל כדי לבלות את חג הפסח בשווייץ? זה פשוט מטורף. זה ממש אבסורד. וישנם אלו

שנוסעים לפרנסה. לעבוד בחו"ל. טכנית זה מותר, אבל לאמיתו-של-דבר, עדיף להישאר כאן.

כל הריצה הזאת ממקום-למקום רק מבלבלת את הבן-אדם. **הנסיעות מטלטלות את הבן אדם, ומוציאות אותו מסדר החיים**. האם אתה יכול באמת להתפלל על מטוס? בימים הראשונים כשאתה מגיע לאמריקה, או לאנגליה, או לאירופה, או לאוסטרליה, או היכן-שלא-תהיה, האם אתה יכול באמת להתפלל?! האם יכולה להיות לך קירבה אמיתית לקדוש ברוך הוא בתוך כל הריצות האלו ממקום-למקום? זה מאד קשה!

יהודי צריך סדר. הוא צריך לקום כל יום בזמן מסודר, להתפלל בזמן קבוע, לאכול בשעה קבועה, ולהמשיך בסדר-היום שמחולק בין לימוד, אולי לעשות קצת פרנסה, ותפילות. אדם צריך תמיד את המקום שלו, המקום הרגיל והקבוע שלו. הוא צריך את המקום הקבוע שלו, היכן שהוא עומד בבית הכנסת ומתפלל. והוא צריך את הסדר הקבוע כדי שיהיה לו מח צלול, בלי בלבולים, אבל מי שאוהב את ההתרגשות של הבלבול, לעולם לא יוכל להיות באמת קרוב לקב"ה. וזו הסיבה למה העולם שלנו כיום מלא בלבול. **יש לנו את כל הסוגים של מזון-רחוב שאתה יכול לחלוטם עליו, עם הכשר, הכשר מהדרין**. יש לנו את כל הסוגים של בחול-המועד. יש לנו את כל הסוגים של טיולים עבור אברכים ונשותיהם, וזה הכל מבלבל אותנו. בודאי שזה לא כה גרוע כמו באמריקה, שם אנשים קופצים לדיסני-וורלד או לדיסני-לנד או לאפקוט או למי-יודע-מה, אבל זה עדיין לא הדרך שצריכה להיות.

אנחנו מבולבלים, ואנחנו חיינו עם הבלבול הזה לאורך זמן רב. אבל כעת הבעיה היא שהאנשים הצעירים, שגדלו בעולם שכזה, אינם יכולים להיות אידישע-מאמ'עס או אידישע-טאט'יס אמיתיים, מפני שהם בכלל לא יודעים איך. **הם לא יודעים איך להעביר את המסורת מדור לדור**. כמובן שישנם יוצאים מן הכלל, אבל היוצא מן הכלל הוא מאד-מעט.

רוב הציבור שכחו את ההרגשים, את הרגישות של לב-יהודי, של מוח יהודי. הם לא מבינים למה טיסות יכולות להיות חוסר-צניעות. הם לא מבינים למה חופשת פסח בשווייץ איננה דבר מתאים. הם לא מבינים למה הם לא יכולים ליסוע לים-המלח לחג הפסח למלון עם ההכשר הטוב ביותר, לא-שרויה. הם לא מבינים למה הם לא יכולים ללכת לשחיה, ולצאת מהבריכה, ולאכול אוכל מפתה-בטעמו כשר-לפסח עם בגדי הרחצה שלהם. **האנשים האלו, בדרך כלל מאד עומדים על כך שהאוכל יהיה כשר-למהדרין לא-שרויה, אבל אין להם בעיה לומר את הברכה עם בגדי הרחצה**. ובדור שכזה, איזה סוג של ילדים יכולים לצמוח? איזה סוג? אפילו באותם משפחות שהילדים נראים יותר פרום (חרדים) מההורים, אבל משהו חסר. מפני שזו הדרך שעליה הם גדלו. ואפילו שהם נראים הרבה יותר חרדים, אבל עדיין הם מסוגלים לצאת לארוחות ערב בחוץ, וזה מביא לדברים נוראים ביותר.

בארצות-הברית אנשים יוצאים לאכול ארוחות ערב (דינר) כפי שאמרת. מה זה נקרא 'צאת לארוחת ערב'? הם קוראים לזה: "זמן איכות ביחד". הם ממש מדברים כמו גויים. **ובישראל זה נהיה אותו הדבר**. הם צריכים להשתחרר מהצרות שלהם. אז הם לא הולכים לשפוף תפילה בכותל המערבי. הם יוצאים לאכול באיזה שהוא מקום שמגרה את בלוטות-הטעם ונותן לך איזו הרגשה של אטמוספירה, של אוירה גויית, הכל עם הכשר. אפילו בישראל, זה קיים בהחלט. לא רק האמריקאים-החרדים שגרים כאן חיים על זה, גם אצל הישראלים-החרדים - זה אותו הדבר.

כל הדברים האלו מייצרים לנו ילדים יהודיים שאיבדו את היופי של הערליכע אידישע נשמה! איבדו את היופי של התמימות היהודית, איבדו את היופי של הנפש, **וזה החלק העצוב ביותר של התקופה הזאת בהיסטוריה**. פעם, תמיד יכול היית למצוא 'ערליכע יידן' אמיתיים, אבל כיום, לרוב הם רק משחקים בהצגה. הרוב - הם פשוט חיקוי גרוע של מה שהיה פעם.

יש לנו חסידים שהם מאד מדוייקים עם כל הלבוש שלהם. מכנסים קצרים, גרביים גבוהות, שטריימלאך. האם ראיתם לאחרונה את השטריימלים? זה פשוט מצחיק. אתה יכול לחשוב שזה 'כובע-ליצן'. זה כל כך גבוה שאני אפילו לא יודע איך הם מאזינים את זה על הראש שלהם. זה מצחיק ביותר. הבגדים שלהם, בגדי הגברים, הם לעיתים כל-כך צמודים שאתה יכול לראות את הגוף של הגברים מתנועע ומתפתל כשהם הולכים ברחוב. **אני לא מסוגל להבין את זה**. אנשים שהיו חסידים בשנים עברו, באירופה ובאמריקה, שהיה להם את כל האומץ ללבוש את כל הלבוש היהודי ברבים, למרות שגם הלא-דתיים וגם הגויים, היו מביעים את זעמם למראה הופעתם. הם לבשו מעילים גדולים, ולא בגדים שמראים את הגוף שלהם כשהם הולכים. אבל אם מישהו כיום מעיז ללכת עם ביגוד שנראה רחב וארוך-מדי, מיד יכנו אותו בבזו: 'חניוק'!

מה קרה לעם ישראל?!

ובעולם הליטאי, זה גם כן לא שונה. **אותו הדבר**. כמה בחורי ישיבה הם רק מוטרדים ועסוקים עם הכובעים שלהם, על העניבות שלהם, החליפות שלהם, החולצות שלהם, והחפתים שלהם. החפתים שלהם הם בעיה ממש רצינית עבור חלק מהם... וכאשר הם יוצאים עם בחורה, טוב, הם צריכים להכיר ולדעת אם יש לה מידות טובות, אבל הם לא מדברים על מידות-האופי של הבחורה, אם היא טובת-לב, אם היא נבונה, אם היא בעלת-חסד. הם מדברים על מידת השמלה שלה. וזה כל כך רע, זה מאד רע. זה לא אידישקייט, זה גויישיקייט. **ואני רוצה לומר לכם שזה עומד להסתיים**. אתם יכולים לטפוח לעצמכם על השכם מבוקר עד ערב, ולהיות בטוחים שאתם היהודים הטובים ביותר, שאתם כל כך קרובים לה', ושאתם לומדים מאד-הרבה שעות. זה הכל לא שווה כלום, אם אין לכם את הרוח, את הנשמה, אם אין לכם את הפנימיות, אזי זה לא שווה כלום. השם עומד לעשות לזה סוף.

ראיתם מה קרה עם סאנדי? עגל-הזהב חטף את מכת-המחץ של חורבנו. רק תיקח את החשמל, ואנחנו כולנו במצב גרוע. גמרנו עם העניבות המגונדות שלנו. גמרנו עם הפאות המפוארות שלנו. גמרנו עם השמלות הצמודות שלנו, וגמרנו עם האיפור שלנו. גמרנו עם האוכל ועם כמעט כל-דבר שמחזיק אותנו חיים. בלי חשמל, פירושו של דבר שגמרנו, חס ושלום.

לכן, אני מציע מיד עכשיו להתחיל לעשות חשבון-נפש עם עצמכם. תראו ברור כמה רחוק שהתרחקתם, כמה רחוק התרחקנו תוך זמן כה קצר. לפני שישים שנה, עוד היו אנשים שהיו באמת 'ערלאך' [יראים ושלמים]. כיום אתה צריך לחפש אותם בעזרת זכוכית-מגדלת. אז המסר הזה נועד להכין אותנו. זיכרו מה שאמרת. אנחנו עושים דברים שלא מתאימים, ואנחנו סבורים שזה 'כשר'. אנחנו בטוחים שכאשר אנחנו על המטוס אוכלים 'ארוחת-בד'ץ', זה אומר שאנחנו 'כשר', אבל זה לא. מפני שכל הדבר הוא 'טרייף'. זה הכל 'טרייף'.

ואתם יכולים ללכת לכל רב ולשאול אותם, והם לעתים רבות יגידו: "אתה יכול לטוס". וזה ממש מה שנכתב על הדור הזה: "פני הדור כפני הכלב". הם דואגים שאם לא תאפשר להם לעשות מה שהם רוצים, הם עלולים לעזוב את היידישקייט או להיות פחות שומרי-מצוות. אבל זה לא יעזור לתת להם מה שהם רוצים. השם עומד 'לעשות סדר', וכל אחד שהוא יהודי אמיתי עומד לעשות תשובה. זה הולך להיות קשה, אז תתחילו את התהליך כבר עכשיו. וכמו שכבר אמרתי לכם, אנחנו כבר במנהרה החשוכה. נשארו רק שתי פיסות אור קלושות. אנחנו נכנסים לחושך גדול. אם אתם לא עומדים להיות מוכנים, אם אין לכם באמת נשמה-יהודית, ואני לא מדבר על גרי-צדק, אני מדבר על ערב-רב שהם יהודים מלידה, אם אינכם עושים תשובה עכשיו, אם אתם לא מיישרים את דרך-חייכם, אזי בזמן שמשיה מגיע, אני סבור שלא תהיו כאן לקבל את פניו.

זה מאד נחמד לדבר על סאנדי ולדבר על הטילים שהיו בישראל בשבוע האחרון וכו', אבל כשזה מגיע לנושא של תשובה, אף אחד לא יודע על מה אני מדבר. אז מה זה 'תשובה'? אנשים חושבים שאם הם לוקחים את ספר-התהילים שלהם ואומרים כמה קאפיטלאך [פרקים], והם קצת יותר זהירים עם הכשרות שלהם, והם בודקים שהם לא מדברים לשון-הרע על רבנים, אז הם חושבים שהם עשו מה שצריך. זה לא מספיק. זה מגוחך. אנחנו בכלל לא מתקרבים להיכן שאנחנו צריכים להיות. ואני מודאג, ואני פוחד שבביל-עם-ישראל. אז אם המילים שלי הם מדי חריפים בשבילכם, אני מאד מצטער, אבל אני מוכרח לנסות להציל אתכם, בעזרת השם, או לעזור לכם להציל את עצמכם. ואם זה מדי קשה, מדי תקיף, אז תזרקו את הדף הזה, ואני אתפלל עבורכם.

אתמול נחתם הסכם הפסקת-אש בין מדינת-ישראל לבין הערבים. הפסקת-האש הזו היא

בדיחה. בקרוב מאד תהיה מלחמה נוספת, וזה ייגרר עוד ועוד, וזה יגרום לנו הרבה חרדה וסבל. הדרך היחידה לעבור את זה - זה רחמי שמים.

מה שאמרתי למעלה זה רק דוגמאות מן הבעיות של הדור שלנו. אלו הם רק דוגמאות קטנות של עד כמה רחוק הדור הזה של 'היהודים החרדים כביכול', התרחקו מן האמת. ואני מרגיש שאני מוכרח לומר לכם את הדברים האלה, אחי היהודים, מפני שאני אוהב אתכם, ואני רוצה שתעברו את המלחמות האחרונות הללו מבלי סבל מיותר. אני מברך את כל עם-ישראל שאנחנו נקבל משיח-צדקנו ברחמים ובשמחה בעתיד הקרוב-מאד.

חלק 11 - י"א כסלו תשע"ג (25/11/2012)

אנחנו לא יכולים להמשיך כך

אני רוצה לדבר כעת על ההתאהבות שלנו, ההתאהבות של הקהילה החרדית עם מדינת-ישראל. [הושע פרק ב', ע"ש]. אנחנו התעלמנו לחלוטין מאזהרותיהם של הרבה גדולים. [רבנו-יונה אבות א' ז', ועוד]. למרות שניתנה הסכמה מצד גדולים מסוימים להקים מפלגות פוליטיות ולרוץ לכנסת, אך עדיין התוצאות לאחר שישים-וכמה שנים הן גרועות למדי. החששות שהיו להרבה גדולים לגבי השתתפות בממשלת-ישראל אכן התגשמו. זהו עגל-הזהב ששוב על הדרך. ולרוב, היהודי החרדי נרכש בכסף על ידי העולם החילוני. הערכים שלנו השתנו, והגדולים שלנו, עם מעט יוצאים מן הכלל, לא אמרו מילה נגד הציונים. מאבקים עבור דברים שהם מאד חשובים ליהדות שלנו - לא התרחשו בשנה האחרונה או משהו כזה. כופפנו את ראשינו, וקיבלנו את הכסף, ואנחנו מנסים להיות יהודים-חרדים בהופעה פתוחה-מודרנית. וזה מביא להרבה טרגדיות, מפני שישנם אנשים חסרי-מצפון בקרב החרדים שמתשמים בקשריהם עם הרשויות לגרום הרבה סבל לאחיהם ואחיותיהם. [משירבו המסורות. סנהדרין צ"ז. אכן נודע הדבר. שמות ב' ז"ד, ע"ש ברש"י. רמב"ם הל' תשובה פ"ג].

אחי היהודים! התלות שלנו בתקציבי מוסדות מדינת-ישראל מחוללת הרס לאידישקייט שלנו. כל אחד נלחם על חתיכת העוגה שלו. כל אחד חושק בגשמיות שיש למדינה להציע לנו, שיש למקומות התעסוקה הבלתי-חרדים להציע לנו, שיש ללימודי המקצוע בצבא להציע לנו, ולאט-לאט זה מושך אותנו הרחק מן הקדוש ברוך הוא, וגורם לנו לבטוח באותם האנשים שלקחו את הארץ בצורה שהשם אסר. [המהר"ל בחיא"ג כתובות ק"א א', וס' באה"ג סי' כ"א, אהבת יונתן להגר"י אייבשיץ הפטרת ואתחנן, 'אומר אני מעשי למלך' לר' אלחנן וסרמן זצ"ל אות ה']. ולכן אנחנו הופכים יותר ויותר קרובים, לא אל ה', אלא לצד האחר, לצד החשון, הסיטרא-אחרא, לא עלינו.

עלינו להכיר בטעות שלנו, כי בשום-אופן אנחנו לא יכולים להמשיך הלאה עם הדרך

שאנחנו הולכים בה. השערוריות מקפיצות את ה'כנסת' ואת הצבא וכל ארגון שקשור רשמית למדינה. ככה לא נוכל לשרוד. אפילו החילונים לא יכולים לשרוד כך, מפני שברגע שהדברים הופכים להיות בלתי ניתנים להישען עליהם, כשזה עומד למכירה עבור כל המציע מחיר גבוה יותר, אז אין שום סדר בחיים האלה.

השקרים שהמדינה נוסדה עליהם הם איומים. [קובץ הערות להגרא"ו, בסופו, סימן ו' ח']. הפעולות שנעשות, יהודי נגד השני, ואני לא מדבר דוקא על חרדי-נגד-חרדי, אלא גם על חילוני-נגד-חילוני, הם איומות. אבל בקרוב זה יהיה חלק של העבר, כי באמת כל העולם נגדנו, ורק אלו שיהיו קרובים לקב"ה יוכלו לשרוד, בגלל שהמצב יהיה כל-כך קשה שנזדקק לניסים גלויים ועצומים בכדי לשרוד. כך שאני מציע, שהיהודים האלה, חרדים או לא-חרדים, יתקרבו לקב"ה כדי שיוכלו לשרוד את המלחמות של העתיד הקרוב. אני חייב לומר לכם בלי הרף: אתם תשרוד, אבל אתם חייבים להיות קרובים לקב"ה.

המדינה הוקמה בניגוד לרצון ה' יתברך, בכל אופן ללא הסכמתו המדינה לא היתה קמה. [דברי יואל שבת-שובה עמ' רע"ז, רע"ח]. וכל המלחמות וכל הניסים, זה מעשי ה'. אז מה לא נכון? הטעות היא שאנו לא מבינים שיש לקב"ה תוכנית, אני באמת לא יכול לומר מהי התוכנית, אבל ה' עצמו מאפשר לחילונים, לערב-רב לבנות את הארץ. וזה הובא מפורשות שהם יבנו את הארץ, אבל בגלל השחיתות שלהם הם יפלו. [כי שח"ת עמ"ד. דניאל י"א: ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו. תיקוה"ז קמ"ד. הגשם חלף כו', ודף נב. רע"מ פ' פנחס רל"ז ע"ב ורל"ב ע"ב. ועוד. עי' פי' רבנו גרשום למס' תמיד לב. ע"ש, אבן שלמה להגרא"פ י"א הערה ס"ק ה'. ור' תהלים ס"פ ס"ט]. וזה נכתב כבר שנים רבות לפני שהיתה מדינה. [הרמ"ק כת"י על זוה"ק בראשית ק"ט. יתכנסון על ברת יעקב, פי' המלבי"ם לירמיהו ל"א, ו' ולחבקוק ב' ד', אמת ליעקב להגר"י מליסא ב"ב ע"ג, ועי' זוה"ק שמות ר"מ. ובארוכה בבמדבר קכ"ה: ועמוס ט' ח']. אבל היהודים שמבינים ומתקרבים לה' - הם יינצלו.

אני רק רוצה שתדעו כולכם, שבין אם אתם עסוקים ברדיפה אחרי כסף, יוקרה, כבוד, או שאתם רדופים על ידי תענוגות חושניים או כל דבר שאסור, אני חייב לומר לכם שהדבר היחיד שיוודא את הישרדותכם יהיה אם תרוצו אחרי הקב"ה, ותכירו בו כמשען האחד והיחיד שיכול להציל אתכם, שיכול להציל את העולם, [תהילים פ' צ"א]. ואתם חייבים, חייבים לקבל אותו כריבון-של-העולם, השולט על הכל ויוצר-הכל.

אני רוצה לומר לכם שנהיינו מאד מבולבלים, בגלל שהם הכניסו לבתי-הספר שלנו הרבה תעמולה במה שנוגע ללימודים חילוניים, והדבר הזה גם הוריד את כל הדור שלנו. לימודים חילוניים הם הרבה-יותר קלים מאשר גמרא או כל לימוד-קודש שהוא, ואנחנו מאד טעינו עם זה, בגלל ש'הצלחה'

במישור זה מביא אותנו למשכורות נאות, ויכולת מצוינת לתמוך כספית במשפחותינו. וזה גם מוציא את האימהות מהבתים שלהם, וזה גורם לאבות להתעניין עמוקות בענייני הגשמיים. ולכן הילדים סובלים, ולכן עם-ישראל סובל.

אסור לנו לאפשר לזה להתרחש. היהודים בשנות 1900 המוקדמות, במאה העשרים, אלו שבאו לאמריקה, רובם התחילו לעבוד בשבת, בגלל שאם לא - הם פוטרו, והיו צריכים לעבור מעבודה לעבודה. רק מעטים שמרו שבת ולא פחדו מדרישות המעסיקים שלהם לעבוד בשבת. משום כך זוהי חובתנו, אפילו אם זה קשה עם הפרנסה, [וזה ענין פרשת המן כידוע, לדעת שמפתח הפרנסה רק מיד השי"ת]. עלינו לדחות את ההישענות המוגזמת על העולם החיצוני, ועלינו לדעת שאם לא נעשה זאת, אנחנו נפסיד את הילדים מן היהדות, ולכן לא יהיה לנו שום עתיד עם הקב"ה, חס ושלום. ובמצב כזה, הקב"ה, שהוא אוהב את עם ישראל, יעשה את זה הרבה-יותר קשה לילדים השובבים שלו להשיג את הגאולה, אבל גם הם יינצלו, בעזרת ה'.

כאן אני סיימתי את הסדרה הזו, ועכשיו נחכה לאירוע נוסף שלא יאחר לבוא.

חלק 12 - י"ז אולול תשע"א

מסר מלפני כשנה וחצי, מובא כאן לראשונה.

תבינו איך מתאבלים

על חורבנו של בית-המקדש

אני רוצה שתבינו למה הוצאתי את הספר "חסד של אמת" [ספר על הלכות אבלות] מארון הספרים. במשך התקופה הבאה אנחנו עומדים לראות מוות של הרבה יהודים, ה' ישמור, ואנחנו חייבים לדעת איך להתמודד עם זה.

כמו כן, צער השכינה הוא גדול, והאבל על בית-המקדש, ליד הכותל המערבי, הוזנח באופן נורא. אנשים באים והולכים, חוגגים בעליצות בהופעה בלתי-נאותה בבגדים בלתי-צנועים או בפעולות חסרי כל זהירות והקפדה. זה הפך להיות אתר-תירות להמונים, ואני חייב לבכות, וכולנו חייבים לבכות על צער השכינה שנאלצת לצפות בזוהמה הזו יומם ולילה.

אנחנו חייבים לדעת איך להתאבל על בית המקדש היקר שלנו ולהתחנן לה' שיביא את הגאולה. יהיה עלינו להתאבל על הרבה קרבנות מעם ישראל, לא רק בארץ ישראל, אלא גם בכל העולם. העתיד קשה מאד, אבל היהודים האמיתיים ישרדו. אך לא כל יהודי שנפטר לפני הגאולה יכול להיחשב כיהודי לא-אמיתי, אבל לבסוף - היחידים שיקבלו משיח-צדקנו, יהיו יהודים-אמיתיים. היהודים האמיתיים שהסתלקו לפני הגאולה - יחזרו בתחיית המתים.

שאלה: האם באמת אנחנו צריכים לדעת איך להתאבל? האם איננו יודעים את דיני האבלות?

תשובה: יהודים חייבים לדעת איך להתאבל. אתם חייבים לדעת איך להצטער, אפילו אם זה לא בן-משפחתך הקרוב. אנחנו לא יודעים איך להתאבל, לדוגמא, על בית-המקדש, מפני

שמעולם לא ראינו את בית-המקדש, ואנחנו מתעניינים יותר בגשמיות שלנו. [ר' ספר הברית, ח"א, מאמר ט' פט"ז ד"ה ודרשתי וחקרתי היטב]. אבל בכל אופן, חייבים להתאבל על ביהמ"ק עם דמעות, עם הרגשה נוראה על מה שקרה לביהמ"ק.

איך אתם מביאים דמעות לעיניכם על משהו שמעולם לא ראייתם? זה לא עניין פשוט. עליכם להיכנס אל תוך עצמכם, ולמצוא את הקשר שיש לנשמה שלכם עם בית המקדש, כי כל הנשמות שלנו היו פעם בבית המקדש, לפחות פעם אחת. עלינו, פשוט לדלות שוב את הדבר הזה מתוך עומקי נשמותינו, את הידיעה על אודות ההיכל הקדוש הזה, שהיה הסמל של הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. לאחר שאנחנו הבנו מה הפסדנו, אזי אנחנו יכולים לבכות עם הרבה דמעות מרות על מצבנו הקשה. אם אנחנו לא עושים זאת, אז עדיין אנחנו יכולים לצום בתשעה באב, אבל מיד לאחר מכן, לרוץ לאכול פלאפל או איזשהו מזון-מהיר אחר שאיננו מתאים לנסיבות, וזה מביא עוד יותר צער לשכינה הקדושה.

חלק 13, מוצאי צום י' בטבת, תשע"ג

האם 'סאנדי' לא הספיק?!

שאלה. אבא: מדוע בכית כל כך הרבה בשנתך הלילה?

תשובה. מושל"ה: אני כה מודאג, כה עצוב. אני חייב לבכות. אני לא יכול יותר לשאת זאת! בחודשים האחרונים ה' הביא הרבה טרגדיות לעולם, הרבה טרגדיות נוראות. אבל מעט-מאד יהודים מקבלים את המסר. היהודים לא מקשיבים! הם לא קולטים מה הקב"ה עושה!

מאז שמגדלי התאומים נפלו העולם השתנה לגמרי. בתחילה היה ההלם הגדול על נפילת מגדלי-התאומים והתקפת הפנטגון. אבל לאט-לאט זה נשכח. אפילו כאשר בוש הכין את אמריקה למלחמה - אנשים התחילו לחזור לצורת המחשבה הישנה שלהם. כאשר האמריקנים נכנסו לעירק - זה היה מרגש לזמן-מה, אבל שוב כולם חזרו לעסקים כרגיל. ולכן ה' גרם הרבה-הרבה אסונות, הרבה אירועים שלא-יאומנו התרחשו במשך הזמן הזה.

יותר ויותר אנשים החלו לחוש מוטרידים ונפחדים בלי לדעת בדיוק מדוע. בשנים האחרונות נפלו יותר ויותר כלכלות בעולם. אנשים ללא מקומות-עבודה. אנשים איבדו את רוב החירות שלהם - אפילו מבלי לחוש בכך.

המצב הכלכלי באמת נהיה גרוע ביותר. אנחנו ראינו רציחות נוראות. ראינו אסונות-ענק במזג האוויר, ועדיין אנחנו מתהלכים כמו חרשים ואטומים, ולא מנסים להבין מדוע הקדוש ברוך הוא שולח לנו את כל המסרים הללו.

אינני יכול להאשים כל כך את הלא-חרדים. אבל אני יכול להאשים בתוקף את החרדים

על שאין הם מנסים להבין את המסרים של השם יתברך. אנחנו החרדים יודעים שכל מה שקורה בעולם זה מסר עבורנו, ושכדאי לנו להקשיב, ולנסות להבין מה הקב"ה מדבר אלינו. [ראה מאמר בית-ישראל להח"ח פרק י'].

כאשר אני שומע את העולם החרדי עושה כל כך 'רעש-של-שטויות' על הבחירות בישראל, אני פשוט לא מסוגל להבין את זה. במקום למלא את בתי-המדרש ואת בתי-הכנסת עם דמעות, בכיות, זעקות ותחינות לקב"ה להציל אותנו, במקום זאת אנחנו דואגים מי יהיו המועמדים העומדים להיכנס ל'כנסת' כדי להציל את בחורי-הישיבות מן הצבא, או כדי לתת יותר כסף לישיבות ולכוללים. אני פשוט לא מסוגל להבין איך היהודי-החרדי מסוגל להישען על ה'כנסת', יכול להישען על הנציגים שלהם בכנסת לחזק ולעורר את היהדות בעולם. איך אתם יכולים לסמוך על הכסף מהממשלה, אם הם רוצים או לא רוצים לתת, כדי לחנך את ילדיכם. איך זה יכול להיות?! איך זה יתכן?!

אנחנו רואים ברור שאותם הישיבות והחדרים [בתי-הספר] שקיבלו כסף מהממשלה, נאלצו לבנות הרבה-הרבה תכניות שהם באופן מפורש נגד היהדות!!! תכנית-הליבה היא בהחלט סכין לתוך הלב של העולם החרדי! אני לא מסוגל להבין מה קורה פה!

האם כולם ישינים ???

האם כולם מסוממים ???

האם כולם מטורפים ???

או אולי הרבה מהיהודים הלבושים כמו חרדים, בלב שלהם הם לא חרדים? אולי בסוד הם היו מעדיפים להיות חילוניים? אני לא יודע.

מה שאני יודע זה שאני מאד מודאג. אני לא יכול להאמין למה שקורה פה. ומדוע אני כל כך מודאג? ומדוע אני בוכה כל לילה? מפני שאני יודע שעומד לקרות אסון גדול מפני שאנחנו לא מקשיבים! וה' עומד לאלץ אותנו להקשיב. [ר' דרשת הגר"ח וולוז'ין בסוף ספר נפש החיים]. הוא מנסה בהרבה שיטות עדינות, כמו הפיצוצים בדרום הארץ. נכון, יהודים נהרגו, אבל כה מעט! כל נשמה יהודית בודאי היא מאד חשובה, אבל ביחס למה שקרה, מעט מאד נפצעו. זה היה מפחיד, הרבה איבדו את בתיהם, אבל אפילו זה, זה לא הרבה בהתחשב בכמות הטילים שנפלו על הדרום. בכל אופן, זה לא היה 'נסיון' קשה, לא נסיון קשה עד אימה.

וכולם חזרו לשטויות שלהם - כאילו כלום לא קורה. כולם מודאגים על הבחירות הטפשיות, ומי עומד להיכנס. מה ה'ביג דיל'?! מה ההבדל הגדול בין שודד אחד לחברו?!

כל מה שאני יכול לומר: עם ישראל! אם אתם לא מתעוררים, אלו שגרים בארץ ישראל, ואלו שחיים באמריקה, ובאנגליה, ובדרום-אפריקה, ובאירופה, ואוסטרליה, ובכל מקום שיש יהודים, **תתעוררו!!!** מפני שקריאת-ההתעוררות הבאה תהיה הרבה יותר קשה, חס ושלום. זה יהיה מאד קשה, אבל אתם לא רוצים להקשיב! אתם לא רוצים להקשיב! אני לא מסוגל להבין אתכם.

האם 'סאנדי' לא היה מספיק?!
האם כל הדברים שהתרחשו בשנים
האחרונות לא היו מספיק?!
האם הרצח של ליבליה לא היה מספיק?!
האם הרצח של רבי אלעזר זצ"ל לא היה
מספיק?!

מה אתם רוצים עוד?!!
המצב הכלכלי הגרוע שעומד לקראת קריסה
טוטאלית בעולם – האם זה לא מספיק?!
אז הקב"ה ישלח נסיון עוד יותר קשה. אז
אולי זה יהיה מספיק!
בעזרת ה', לא כל העולם יהרס, אבל חלק
גדול מן העולם יהרס, מפני שאתם לא
מקשיבים, עם ישראל!
אלו שכן מקשיבים יינצלו, אבל אלו שלא
מקשיבים, אני פוחד עבורכם, אוי לכם.

לכן אני בוכה כל כך בלילה. הלב שלי נשבר
על שהיהודים כל כך עקשנים. אתם לא רוצים
להקשיב, ולא מבינים שאנחנו צריכים לזרוק
את כל הגשמיות לאשפה, ופשוט לחיות עם
מה שאנחנו צריכים בהחלט, ואנחנו חייבים
לפנות לקב"ה בכל דבר, מפני שהעולם עומד
להשתנות לחלוטין. ואינני יודע אם יהיה לכם
חשמל, או דלק, או כל דבר אחר שאתם
צריכים, וזה כולל אוכל. **לא יהיה שום דבר
להישען עליו - מלבד הקב"ה.** ואם אתם
סבורים שברגע האחרון אתם תוכלו לסמוך
על ה', מבלי שתרגלתם וחזקתם מקודם לכן
את האמונה והביטחון שלכם, אתם מאד
טועים! [ר' מאמר זכור למרים להח"ח פרק
כ'].

אני יודע שעומדים לקרות אירועים מאד
מאד גדולים, בכדי לנסות שוב לעורר אותנו.
ואם זה לא יעבוד ח"ו, **אנחנו נכנס לשלבים
האחרונים של לפני-משיח במצב הרבה יותר
קשה.**

שוב אני אומר: איך יהודים מסוגלים לחשוב
שמה שיציל אותם זה להיות בממשלה?! זה
כה מגוחך! והבחירות בישראל, הם רק דוגמא
אחת. תסתכלו איך האנשים שקועים בבגדים
שלהם, ואפילו במשחקים עבור הילדים
שלהם! הם עסוקים בתוך דברים מגוחכים.
החיים שלהם תלויים על חוט-השערה, והם
לא מבינים את זה בכלל, והם מבזבזים את
הזמן שלהם עם שטויות.

אני מצטער שאני בוכה, אבל זה כל כך
שובר אותי. **אני כל כך מודאג על עם-ישראל.**

לקט מסרים מהשנים האחרונות

איך לשרוד – תוכנית הצלה (קטע ממסר 27)
דבר ראשון, כל אחד צריך לשבת ולהסתכל
לתוך הלב שלו ולעשות תשובה אמיתית.
לפרט לעצמו כל עברה ועברה עד כמה שהוא
יכול לזכור, מאז שהוא זוכר את עצמו עד
היום הזה. לעבור על כל עברה ולהצטער עד
דמעות - כי כל עברה עושה ריחוק בינו לבין
הקב"ה, ולכן הדבר הראשון, זה להגיד את כל
העברות. לקבל את זה כעברות שבאמת
עשינו. להגיד את זה לקב"ה ברור: אשמנו וכו'
[ר"ל מצות וידוין]. אבל באמת לעשות תשובה
על כל אחת ואחת, ובאמת להצטער על כל
עברה ועברה.

אחרי שבכינו והצטערנו על כל העברות
שלנו, להחליט להשתדל לחיות לפי רצון ה',
ואז לנקות את הבתים שלנו, את הרחובות
שלנו, את החיים שלנו מכל אותן העברות.
אחרי זה לעבוד על הביטחון שלנו בה'.
לדעת: לא משנה מה קורה, אנחנו בידיים שלו
בלבד. וכל מה שקורה לנו, הוא יודע והוא
מכוון את זה לטובתנו. לא משנה כמה כואב
לנו, הכל לטובתנו, ולהאמין בזה ולהיות
שמחים כי אם הקב"ה פוסק שאנחנו
לטובתנו חייבים למות לפני הגאולה - זה
לטובתנו. ואם בעזרת השם הוא פוסק
שאנחנו צריכים לחיות ולקבל משיח, גם זה
לטובתנו. וזה שמת לפני שמשיח בא, בעזרת
ה' יקום. אם הוא עשה תשובה, יקום לתחיית
המתים וגם יקבל משיח צדקנו.

הקב"ה עושה הכל לטובתנו ואנחנו צריכים
להאמין בזה ממש. ולא רק להגיד - להאמין
ממש. ומי שמאמין בזה ועושה תשובה
אמיתית, הוא ישרוד. ויהיה לו חלק של
העולם הבא, העולם הבא, משיח!
הסוכה זה ביטחון בה'. יושבים בסוכה
ובוטחים בה' שהוא ידאג לנו, הוא ידאג לנו
לכל. וזה מה שיציל אותנו- הביטחון הזה
של הסוכה.

לא משנה איזה נשק רוצים לזרוק עלינו,
אנחנו בוטחים בה' ולא צריכים מקלט.
המקלט שלנו זה הסוכה. ואפילו אם זה אחרי
סוכות, אז אנחנו ניקח את הסוכה אתנו. לא
סוכה אמיתית, לא להרגיש ביטחון רק בלב,
אלא בכל הגוף שלנו. זה הסוכה - ביטחון
בקב"ה.

מסר משמעון כ"ז אב תשס"ז 11/8/2007

להפוך אותנו ליצורים שלמים

לחזור בתשובה באמת. כל המקומות החלשים
לתקן: כולל קנאה, כולל רצון לדברים שלא
שלנו, כולל הרגשות של מסכנות (ייאוש),
כולל כל ההתעסקות עם לבוש שלא צנוע,
וגם לא יותר מדי התעסקות עם לבוש שכן
צנוע. לא התעסקות עם דברים שלא חשובים
לבן אדם ולנשמה שלו. הרבה תפילה, הרבה
תהילים. ולא לשכוח שהעולם נברא בשבילנו
כדי להפוך אותנו ליצורים שלמים. מהי
השלמות בדיוק, אף אחד לא יודע. רק ה'
יודע.

זו המטרה הסופית, לפחות בשלב זה. כדי
להיות ראויים לזה, חייבים אנחנו לשנות את
עצמנו, כדי להיות ראויים לזה - לשלמות.
וזה כל מה שאנחנו צריכים לזכור. רק זה,
ושום דבר אחר. זה פשוט, אי-אפשר
להתבלבל. רק אם אנחנו לא רוצים את זה, ה'
ישמור.

אם אנחנו רוצים דווקא את (תענוגות)
העולם הזה, לא נצליח אף פעם, ה' ירחם.
אבל מי שרוצה באמת להגיע לתכלית הסופית
של הקב"ה, בעזרת ה' יצליח. שוב, הצדיקים
לא יסבלו. רשע סובל מקדושה. אם ניתן
לרשע מן (בני ישראל אכלו אותו במדבר)
לאכול שנה שלימה, הוא יסבול מאד. לא יהיה
לו התענוגים באוכל. לא מספיק שהטעם של
המן יכול להיות כמו טעם של עוגת קצפת,
הוא גם ירצה שיהיה לטעם תחושה של עוגת
קצפת, ואת הריח וכו'.

אבל צדיק מרוצה שיש לו אוכל רוחני,
אוכל שמתעכל לגמרי, ואין בעיה שלא להיות
טהור לפעמים. המחשבות שלו יכולות תמיד
להיות עם הקדושה בלי הפרעה. וזה גם עוזר
לו לעלות רוחנית.

בעולם שלנו עכשיו, רוב היהודים, לצערי
הרב, ה' ירחם, רוצים את התענוגים של
העולם הזה, הרבה יותר מהתענוג הרוחני. הם
תפוסים עם התשוקות שלהם, ואין להם
בחירה חופשית כבר לשנות. אין להם רצון
לשנות ה' ירחם.

אז שוב, לתפוס מה שאפשר עכשיו, כי אחר
כך אם תצטרכו לחזור בתשובה, יהיה סבל רב
מאד. **ב 45 הימים האחרונים הסבל יהיה
קשה.** רק לאלה שיחזרו בתשובה יהיה להם
קל.

הדפסה חוזרת של מסר 44
מסר מהאוטיסטים בנימין ודניאל
"ג חשון תשס"ט

כוכב שחור משחיר את העולם

מאלול העולם השתנה מאד. כל העולם חי
עכשיו בפחד. אנשים לא בוטחים כבר בכל
הבורות ובכל החלומות שפעם כיוונו להם
את החיים ["עגל הזהב", חיי הבל עוה"ז].
הגשמיות שמסתובבת מסביב לכסף, כרטיסי
אשראי, בילוי, חשבון בנק וכל הגשמיות יתר
שמנהלת את החיים שלהם, פתאום זה
בסכנה [ראה מסר 42 "עגל הזהב גוסס -
המערכת הכלכלית העולמית מתמוטטת"].

פתאום הם לא יודעים מה יהיה, איך יוכלו
להמשיך את החיים השקריים המטורפים
שחיו עד היום. אבל לא מוכנים בשום פנים
ואופן לעזוב את כל זה, ולכן מסתובבים
בבילבול מלא. ופתאום מופיע כוכב שחור
שמושך את רוב העולם, כוכב שקוראים לו
אובאמה.

אובאמה הזה הופיע פתאום בלי הכנה
מראש שיש כזה אדם. מופיע מהשמים ורוב
העולם הולך אחריו. ומי זה האובאמה הזה?
אף אחד לא יודע. הוא סימן שאלה בראש של
האנשים. המקור שלו מפוקפק מאוד, אפילו
עד כדי כך שלא יודעים אם הוא נולד
באמריקה או לא ואם יש לו אזרחות נוספת
או לא.

אבל למי אכפת? העיקר שהגיע הכוכב
השחור להציל כביכול את אמריקה ואת
העולם [עולם השקר והגשמיות המיותרת
ו"עגל הזהב"]. ומי זה באמת אובאמה? **הוא
אדום וישמעאל ביחד.** שילוב ממש שלם. מצד
אחד אביו היה מוסלמי, והוא עצמו למד בבית
ספר מוסלמי. מצד השני, הוא יושב הרבה
שנים בכנסיה נוצרית של כומר אנטישמי ידוע
לשימצה.

**באמת שילוב של אדום וישמעאל - ולכן יש
לו כח רב.** יש לו את הזכויות של שניהם, של
עִשׂו שכיבד את אביו ושל ישמעאל שקיים
מצות מילה ומצות הכנסת אורחים כמו
אברהם אביו.

כשיש שילוב כזה בזמן שעם ישראל לא
ברמה רוחנית גבוה, יש סכנה גדולה. כי הכח
של עשו וישמעאל ביחד מאיים על היהודים
כאשר הם בירידה רוחנית, כמו היום.

אבל אם אנחנו חוזרים בתשובה ונלך בדרך של יעקב אבינו ע"ה, אז לא תהיה לנו שום בעיה ולא יהיה ממה לפחד ["אריב"ל אם קרעתם לבבכם בתשובה אין אתם קורעין בגדיכם לא על בניכם ולא על בנותיכם וגו" (ירושלמי תענית ט.)]. אבל אם אנחנו לא חוזרים בתשובה ח"ו, אז יש לנו ממה לפחד. אמנם תמיד יהיו יהודים שכן יחזרו בתשובה ואלה אין להם ממה לפחד מהקב"ה. אני מתפלל, אפילו שכעת זה לא נראה מציאותי, שאיתם יהיה כל עם ישראל.

אז מי הוא אובאמה? נראה. אולי הוא נשלח מן השמים להוביל את כל הרשעה בעולם, לרכז אותם ולהביא אותם לארץ ופה תהיה מלחמה, שה' ילחם בשבילנו [ראה יחזקאל לח זכריה יד]. פה תהיה המלחמה, בארץ ישראל. על אדמת ארץ ישראל גוג יגיע עם הרבה כוחות ["ביום בוא גוג על אדמת ישראל וגו" (שם בנבואת יחזקאל)], ותכנס בו רוח רעה [ראה רש"י שם לח ד].

הוא ילחם נגד היהודים ונגד הקב"ה ["יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה' ועל משיחו" (תהילים ב)]. הקב"ה יעשה את המלחמה ואנחנו יודעים מה יהיה הסוף [כש"כ ביחזקאל שם]. אבל לא נדע ברור מי הוא גוג עד הרגע האחרון.

עכשיו למה אני מדבר על אובאמה? מה אכפת לי מאובאמה? כי אובאמה הוא לא סתם הגיע לעולם, הוא כמו ההוריקנים שפתאום מופיעים באוקיינוס - אייקי, קטרינה וכו'. גם הוא פתאום מופיע.

כי ככה הקב"ה ציווה, שהסימנים של הגאולה שיפיעו באחרית הימים, יבואו באופן פתאומי "פתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים" (מלאכי ג), ואלו שיודעים את הנבואות של התורה יזכרו אז שה' כבר הודיע לנו דברים אלו לפני אלפי שנים.

אלו שלא מתעניינים בנבואות לא יכירו את גוג ולא יכירו את משיח והם יעברו מן העולם ל"ע [שבת לא. ראה דברי רש"י ד"ה ציפית לישועה (היות ומי שלא בקי בנבואות של הגאולה ממילא חסר לו אחד מן ה"ג עיקרים וראה דברי הרמב"ם בפי"מ פרק חלק שאין לו חלק בעם ישראל רח"ל].

הקב"ה שולח לנו שליחים רעים כדי להביא אותנו לאמת. והוא ערער כבר, ויערער עוד, את הגשמיות - עד שלא יהיה דבר שבן אדם יכול להישען על זה בשביל פרנסתו. הוא לא יוכל להישען על הכרטיס אשראי שלו, על הביטוח לאומי שלו, על הפנסיה שלו, על המשכורת שלו, על הרופאים, על הביטוח הרפואי שלו, על האוטו שלו, על החשמל, על המים שזורם לו בביתו. ה' **מלמד אותנו שאי אפשר להישען על שום דבר גשמי.**

בנוסף לזה, ה' יביא עלינו אסונות טבע הרבה יותר גדולים ממה שראינו. ומלחמה ענקית ומפחידה, מלחמה שבה יירס חלק רציני של העולם ["והיה בכל הארץ נאם ה' פי שנים בה יכרתו יגועו" (זכריה יג)]. ה' מביא אותנו שלב שלב לאמת ["כאשר ייסר איש את בנו, ה' אלקיך מיסרדך" (דברים ח)].

הוא רוצה שנשען רק עליו, **ונכיר בעובדה שאין עוד מלבדו** [שה תכלית הבריאה, כמבואר בהרחבה בדעת תבונות, ודברי הנביאים מלאים מזה]. הוא הכל יכול ואין כח אחר שקיים שיכול לעזור לנו להנצל.

ולכן הוא נותן לבני האדם ולמדינות לנסות כל רעיון וכל תוכנית שלהם להציל את העולם. בשלב מסוים יבינו גם ראשי המדינות וכל היועצים שלהם וכל האנושות שאין עוד מלבדו ["יכירו וידעו כל יושבי תבל וגו", וכן היה במצרים: "וידעו מצרים כי אני ה'", וכל מה שהם מנסים, עם כל, הכביכול, הגאונות שלהם, זה כשלון אחד גדול. אם רוצים להינצל ולשרוד צריכים פשוט להתפלל להקב"ה, גם הגויים וגם היהודים - **והיהודים צריכים לעשות תשובה שלמה.**

זו התמונה כעת. אבל איך זה יגמר בדיוק, זה עדיין ניתן לשינויים ["וכל אלו הדברים וכיוצא בהן, לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו" (רמב"ם הלכות מלכים פי"ב ה"ב)]. אם עם ישראל יעשה תשובה שלמה, אז הגאולה תגיע בקלי קלות ["בטרם תחיל ילדה בטרם יבוא חבל לה והמליטה זכר...כי חלה גם ילדה ציון" (ישעיה טו)].

אבל אם רק חלק מהיהודים עושים תשובה, אז זה יהיה עם סבל רב ["אמר עולא ייתי ולא איחמיניה" (סנהדרין צח:)]. תהיה גאולה שלמה, אבל עם סבל רב, שה' ירחם עלינו. **זו הבחירה שלנו עכשיו.**

כל אדם עם חצי ראייה, יכול לראות איפה אנחנו עומדים. עומדים לפני הסוף, **עומדים לפני הגאולה ותחיית המתים.** אבל אנחנו חייבים לעשות תשובה כדי לזכות לגאולה וימות המשיח.

זה מאוד מרגש לשמוע רדיו ח"ו, או טלוויזיה ח"ו, ולראות את אובאמה, ולראות את כל הצוות שלו ולראות את ההוריקנים וכו' וכו'. אבל זה לא חשוב. **מה שחשוב זה שנעשה תשובה** ["כל הנביאים כולן צוו על התשובה ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה" (רמב"ם הלכות תשובה פ"ז)]. שנקבל על עצמנו לעשות תשובה, לחזור לקב"ה, לחזור לאמת, כי רק האמת היא כרטיס הכניסה **שלנו לימות המשיח.**

חייבים להצטער על כל עבירה ועבירה. הגברים לשבת על הרצפה, לשים שק על הגוף ואפר על הראש [ראה שולחן ערוך או"ח תקעט], ולבכות ולבכות ולבכות ["שבו עדי בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד וקרעו לבבכם" (יואל ב)].

לבכות על העבירות שלנו, ולבכות על כל העבירות שבדור הזה, ועל כל העבירות מאדם הראשון ["והתודו את עוונם ואת עוון אבותם" (ויקרא כו)], ולהשתדל לחזור בתשובה שלמה לקב"ה.

עם ישראל, יהודים טובים, אני מבקש מכם, אני מתחנן לפניכם, תחזרו לאמת. לזרוק את כל הגשמיות המיותרת. תתלבשו כמו יהודים ויהודיות, לא כמו גוים וגויות. תאכלו כמו יהודים ויהודיות ולא כמו גוים וגויות. תחיו כמו יהודים ויהודיות ולא כמו גוים וגויות. תחשבו כמו יהודים ויהודיות ולא כמו גוים וגויות.

אוי עם ישראל, אוי עם ישראל, כמה אפשר לדבר, כמה אפשר להתחנן. הסוף פה, עכשיו, הסוף פה, עכשיו. ושוב אומר לאלה שיש להם אפשרות לחזור ולהגיע לארץ, לעשות את זה מיד, כמה שיותר מהר. לא לעשות חשבונות, להגיע. ה' יעזור.

אין הרבה זמן, אין הרבה זמן. אני מתפלל שבעז"ה כולם, כל עם ישראל, יבחרו בדרך הנכונה. ליהודים הרחוקים שנשואים עם גוים וגויות, לעזוב אותם. אם הילדים שלהם לא יהודים ולא רוצים להיות יהודים, לעזוב אותם ולהגיע לארץ ישראל.

למה לבוא לארץ ישראל? כי מי שבא לגור בארץ ישראל מקבל זכויות רבות. כי מי שבא באמת מהסיבות הנכונות לגור בארץ ישראל, זה כרוך בהרבה מסירות הנפש, והמסירות נפש הזה אהוב בשמים. חוץ מזה, אלו שבאים כי מכירים בכל הסימנים של הגאולה, חוסכים לעצמם הרבה מאד סבל להגיע לארץ ישראל ברגעים האחרונים של העולם הזה. אני מברך את כל עם ישראל שנראה את האמת, ונגיע לאמת, ושנוכל לקבל משיח צדקנו.

יש הרבה יהודים שאפילו עם כל הצרות וכל האזהרות שה' שלח לנו בשנים האחרונות, הם אומרים "לא נורא", "השם יציל את כולנו" וכדו', ומסתמכים על כל מיני נבואות אמת של הנביאים הקדושים.

אבל אני רוצה להודיע לכם שהנבואות הטובות יתקיימו רק אם עם ישראל חוזר בתשובה. אם חס ושלום לא, יש נבואות אחרות של נביאים קדושים, והם קשים הרבה יותר, עד מסורת ה"חסד לאברהם" שבארץ ישראל רק שבעת אלפים יהודים יקבלו משיח צדקנו ["מסורת קבלה בידינו כי באותו יום כשיבוא המשיח עם קיבוץ גלויות לארץ ישראל, באותו יום ימצא בארץ ישראל שבעת אלפים מבני ישראל" (חסד לאברהם מעין ג, נהר כ)].

אז אני מבקש מעם ישראל: למה לסבול? למה להחזיק בעגל הזהב והשקרים של הגוים? **התרחקו מהשקר. התקרבו לקב"ה ותהיו זכאים לקבל משיח צדקנו.**

דניאל: עכשיו אני אדבר, ואני אתן את המנה האחרונה המתוקה ["קומפוט"]. למה מתוקה? כי אני רוצה להגיד לכם, מה תרויחו אם אתם תעשו את מה שבנימין אמר ותחזרו בתשובה שלמה עכשיו. **הרחוקים מאוד:** להתחיל לשמור שבת, טהרת המשפחה, כשרות וכו'.

הקרובים יותר: לזרוק את הגשמיות המיותרת שנכנסה לעם ישראל ["ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם" (תהלים קו)]. להפסיק עם מסעדות, להפסיק עם פאות נוכריות, להפסיק עם כל הדברים המיותרים הגויים ששמנו עליהם הכשר ולחזור לקב"ה ולהצטער על כל העבירות.

לחזור בתשובה אמיתית. אז, אפילו שתהיה מלחמה קשה ביותר, לא תרגישו ותקבלו את משיח צדקנו בשמחה, רעננים ומלאים שמחה ותקווה. וזו תהיה **השמחה הגדולה ביותר שהייתה אי פעם:** להגיע לבית המקדש, לקבל משיח צדקנו, להקריב שוב את הקורבנות ולחיות חיים של נחת ושלמות.

אם לא נחזור בתשובה ח"ו, אז יהיה הרבה יותר קשה. רק מעט יקבלו את המשיח [כנ"ל בחסד לאברהם], אחרי מלחמות קשות עם הרבה הרבה צער ועם הרבה דמעות [ראה אור החיים הק' (בראשית מט א) שבזמן הגאולה אם לא עושים תשובה "באמצעות היסורין, יזדכרו הנפשות ויתבררו ניצוצי הקדושה, כדרך שיתבררו באמצעות בחינת התורה לא שזו מלאכתו נאה וזו מלאכתו בלתי נאה" ע"ש כל הענין]. אבל בעז"ה לפחות כמה יקבלו אותו.

תבחרו עם ישראל איזה גירסא אתם רוצים, תבחרו, תבחרו.

הדפסה חוזרת של מסר 69
ה באדר א', תשע"א

האם תיפול פצת אטום על ישראל?

דניאל:

אני רוצה להגיד לכל עם ישראל האמיתי, אתם חילונים או דתיים לאומיים, חרד"ל, אורתודוקסים, חרדים או סופר חרדים, אני רוצה להגיד לכם: ה' אבינו שבשמים, אוהב אתכם, רוצה שתחזרו אליו, רוצה שתקבלו משיח צדקנו ועולם הבא, רוצה שתהיו חלק של הנצח. כדי לשכנע אתכם לחזור אליו, הקב"ה מגלה את השקר, הוא מעלה את הרשעים שישלטו על העולם, משנה את הטבע, כדי שכל היהודים האמיתיים, יתחילו להרגיש שהעולם לא של האדם, העולם של הקב"ה.

הוא עושה עם בני האדם מה שהוא רוצה, הוא עושה עם הטבע מה שהוא רוצה, ואפילו אלו שחושבים שהם משנים את הטבע עם כל מיני דברים טכנולוגיים, זה שקר. כמו שדור ההפלה היה בטוח שהוא מגיע עד לקב"ה, חשבו שאפשר להילחם נגד הקב"ה, ומה הוא עשה? בלל את שפתם, אף אחד לא הבין את השני, התעצבנו, רבו זה עם זה ובזה נגמר הסיפור.

והכל קורה שוב בימים שלנו. עם ישראל, תקשיבו טוב, העולם בששת החודשים האחרונים השתנה מקצה לקצה, מניו יורק ועד לאוסטרליה, מבנגקוק ועד לונדון, כל העולם השתנה ובזמן כ"כ קצר, וכל אדם עם קצת שכל רואה שהקב"ה משחק עם כדור הארץ, מזיז אותו איך שהוא רוצה, גורם לכל מיני אסונות טבע, כל מיני הפיכות של משטרים בכל מיני ארצות, כל מיני רשעים מתגלים עכשיו, והכלכלה "על הפנים".

תפתחו את העיניים, אם אנחנו לא נחזור אליו, מה יהיה? הוא עושה לנו סימנים שאי אפשר שלא לראות אותם, ברורים כשמש ולא רוצים להבין.

כמה אני צריך לבכות, כמה? אין כמעט יהודים כמו פעם, שבמצב הזה, מצב שברור שאנחנו לפני משיח צדקנו, עם כל הדברים שקורים שממש כמו שכתוב בנבואות, אין כמעט יהודים שיושבים על הרצפה ובוכים ומבקשים את הגאולה, מבקשים שנצא מזה בריאים ושלמים ושנזכה לקבל משיח צדקנו.

עומדים לפנינו זמנים מפחידים ביותר, מי יעמוד בזה, זה לא פשוט, תראו מה שקורה בעולם, ותארו לעצמכם עד איפה זה יכול להגיע.

כל מה שקרה עד עכשיו, זו רק ההתחלה, השטפונות, רעידות האדמה, הרי הגעש שמתפרצים אחד אחרי השני ועוד הרבה דברים. בארץ אנתנו לא מרגישים את זה, כי ה' מרחם עלינו, ונותן לנו, דרך האסונות שפוגעים בגוים אזהרה גדולה, ה' אומר לנו בכך "עם ישראל, העם האהוב ביותר עלי, תחזרו אלי, ותקבלו חיי נצח העולם הבא".

תפסיקו לבזבז את הזמן בקניות של טיפשות, באכילת שטויות ברחוב, בכל מיני נופשים. תבינו, הנצח שלכם בסכנה, הנצח! אתם מבינים? הנצח! איך אתם ממשיכים להתעלם מכל הסימנים שה' שולח? איך לא אכפת לכם מכל מה שקורה? לא אכפת לכם שהקב"ה יצטרך להרוג מליוני בני אדם על מנת לעורר אותנו היהודים? האם זה שווה? האם זה שווה שהנצח שלכם בסכנה?

אתם רוצים לגמור עכשיו, ברגע זה, לגמור את החיים שלכם באמצע אכילת פיצה? אני לא מבין, פשוט לא מבין, אתם לא רוצים לדעת? לא רוצים להיות רציניים?

אוי לנו, אוי לנו, הסוף קרוב מאד, עם ישראל תתכוננו, תתכוננו עם ישראל, הסוף ממש פה, הסוף ממש כאן.

בנימין:

אני רוצה להמשיך את דבריו של דניאל, רק לעשות קצת תזכיר של מה שקורה בעולם בחודשים האחרונים, ששינו את פניו של העולם. דבר ראשון, כל כך הרבה רעידות אדמה גדולות, שקשה להאמין וקשה לעקוב אחרי כל כך הרבה, כל יום, כל יום, ורעידות גדולות ומסוכנות. העולם רועד מכל הכיוונים, רוצה להזכיר לכם, שהמשיכה המגנטית של כדור הארץ, שעד עכשיו היתה בקוטב הצפוני, זהה לכיוון רוסיה. ומה זה עושה? קודם כל זה קיצר את היום בפחות משניה, והיום כבר לא 24 שעות, ואולי שמתם לב שהזמן רץ, לא סתם רץ, כשמיגיע יום שני, יש הרגשה שנגמר השבוע. כדור הארץ קפץ בצונאמי האחרון, ולכן הוא עכשיו מסתובב בזווית קצת אחרת, וזה משפיע על כל הגידולים של פירות, ירקות וכו' בכל העולם, כי הזריחה היא לא באותו זמן כמו שהיה מקודם.

בנוסף, לפני שנים מעטות דאגו שיהיה בעולם חוסר מים לשתייה, ועכשיו אומרים שיש עודף עצום של מים, ובגלל עליית פני הים, חופי הים קטנים יותר. ורק צריך לראות את אוסטרליה שנראה כאילו שהקב"ה רוצה שתיטבע מתחת לכל המים שיורדים עליה, וכל הסערות הגדולות והמפלצתיות שמכות אותה.

והקור, גם בארה"ב וגם באירופה, מאד מאד מפריע ומאד מפחיד, ובהרבה מקומות ומפחדים מאד שבזמן הקור הזה, לא יהיה חימום בבתים, כי אם החשמל לא יעבוד, או שלא יוכלו להביא נפט לבתים בגלל מזג האוויר, אז אנשים יכולים למות מקור. אתם שומעים? אתם מבינים?

אנחנו? העולם המערבי, עולם מפונק. אפילו במקומות הקרים ביותר, תמיד יש חימום, ואם אין בגלל סיבות מסוימות, אפשר ללכת לשכן ממול, או לקרוא לעזרה, אבל הכל הולך ויורד ויורד, והאדם חשוף יותר ויותר לסכנות.

תראו מה קרה במפרץ מקסיקו, דליפה של מליוני חביות נפט לתוך הים, ובנוסף כמויות עצומות של כימיקלים ששפכו שמה, והם מתפשטים בכל האוקיינוסים, ומליוני הדגים שמתו וממשיכים למות, ואנשים חולים לא סתם, אלא מזה, ולא אכפת לאף אחד.

העולם מסוכן, יש חוסר אוכל בעולם בגלל כל מיני סיבות, וזה הולך להחמיר בגלל כל אסונות הטבע, ומה יהיה כאשר האנשים במערב לא יוכלו ללכת לכל מקומות האכילה כמו מקדונלד, או הפיצות, או כל השטויות האלה, כי זה יעלה כ"כ הרבה כסף, ורק בודדים יוכלו לקנות, ולא רק זה, הכסף עצמו לא יהיה שוה כלום, ובעתיד הקרוב.

יש אנשים רשעים שהשתלטו על אירופה ועל אמריקה, ויש להם תוכניות מפחידות ביותר עבור כל האוכלוסיה אשר לא שייכת למועדון שלהם. ובכלל הם, הרשעים האלה, שייכים לדור ההפלה, והם בטוחים שהם יכולים להשתלט על העולם, ואפילו להוריד את כמות האוכלוסיה של העולם למעט מאד עבדים, ולפי התכנון שלהם ישארו עשרה אחוז מהאוכלוסיה.

אבל הם שוכחים שישנו הקב"ה, והעולם שלו, הכל שלו, והוא הכל יכול, והוא השלמות של העולם, והוא הכל של העולם, והוא יהרוס אותם יחד עם התוכניות שלהם, הוא יקח את הטבע ויפעיל את הטבע נגד הרשעים. והם חושבים שיפילו את העולם במלחמה. תהיה מלחמה זה בטוח, אבל זה לא מה שיהרוס שני שלישי של העולם, הבן אדם לא יכול להרוס שני שלישי עולם, רק הקב"ה יכול להרוס את העולם שהוא ברא.

ואני רוצה לומר עכשיו, השכינה היתה תמיד יותר בארץ ישראל מאשר בכל העולם. אבל עכשיו, השכינה שנמצאת בעולם, עוזבת את העולם, עוזבת את ארצות הגוים, ועם כל הכח, מתרכזת בארץ ישראל. ועוד מעט, היא לא תהיה בכל הארצות בעולם חוץ מארץ ישראל, ומהקדושה הגדולה שתהיה הציונים לא יוכלו לעמוד בזה.

מסר ליהודים בחו"ל

ואני מזהיר עכשיו את כל היהודים בחו"ל, לא כדאי להישאר, לא כדאי, לא בגלל שמדינת ישראל יכולה לשמור עליכם, אלא בגלל שארץ ישראל היא ארץ הקודש, וזו זכות לחזור אליה לפני הגאולה. ברור שאם אדם לא מאמין בקב"ה, אם יבוא לארץ ישראל, זה לא יעזור לו הרבה, אבל יתן לו זכויות, ואולי בכל זאת הוא יחזור לאמת. ובנוסף, גם בחו"ל לא תהיה עבודה, ויש תוכניות מאד מפחידות לשנות את כל צורת החיים בחו"ל.

יש גם תוכניות למלחמות גדולות, ותאמינו לי שירושלים הרבה יותר בטוחה מניו יורק, פריז, לונדון, או כל עיר אחרת בחו"ל. אני מזהיר אתכם, תעזבו את הגשמיות שלכם, ותעלו לארץ ישראל, כי אם אתם מגיעים לישראל, זה מראה לקב"ה שאתם מוכנים לעזוב את עגל הזהב ולבוא אליו. ואני לא מדבר על האמריקאים שחושבים שאפשר לבוא לפה ולחיות כמו באמריקה, לא, זה יהיה קשה מאד, גם גשמית וגם רוחנית, כי הבלבול גדול וגשמיות לא תהיה, אבל יהיה לכם סיכוי רב לעולם של נצח, לחיים של נצח.

ולכן, וזו לא הקריאה ראשונה שלנו, תבואו לארץ, כל היהודים, תתכוננו למה שעומד להיות, שני שלישי של העולם יהרס, כמו שכתוב בנבואות, שלישי לגמרי, שלישי קשה ושלישי לא יפגע, וארץ ישראל שייכת לחלק הזה. ובכל מקרה לפי הנבואות אדום תיחרב לגמרי, והרבה תלמידי חכמים חושבים שאדום כיום היא אמריקה ואירופה.

עם ישראל, אמנם נכון שה' יעלה יהודים מחו"ל לפה כשיגיע הזמן, אבל כדאי להגיע קודם, אח"כ יהיה הרבה יותר קשה. וכשתגיעו לפה, תצטרכו לעבוד על הביטחון שלכם, כי בלי זה, אי אפשר לשרוד.

הקב"ה רוצה את כל היהודים שלו, רוצה להציל אותם, אבל זה תלוי גם בנו, והוא יהרוג את הערב רב, שזה רוב עם ישראל היום, והוא יציל את היהודים שלו, הוא ירים אותם, וימשוך אותם, אפילו נגד רצונם, הוא ימשוך אותם לאמת. וברגע שיהודי אמיתי, יעבור את הקושי שיש לו, את ההתנגדות שיש לו לרוחניות ולקרבה לקב"ה, אז יפתח ליבו ויחזור לאבינו שבשמים, והוא יחזור בבכי ובבושות על כל השנים, משך כל הדורות, שברח מהאמת, ויחזור בשמחה.

עם ישראל, תבינו, החודשים הבאים יהיו קשים ביותר בכל העולם, ולאט לאט כולם מתחילים להבין שזה עולם אחר, עולם שלא חלמנו עליו, שלא חלמנו שיכול להיות כזה מאיים, כזה מלוכלך, כזה מלא עברות קשות, ולאף אחד לא אכפת, מקבלים את זה כאילו שזה בסדר, הופכים את המלוכלך לכאילו נקי, ואת הנקי לכאילו מלוכלך, ורק מי שקרוב לקב"ה יכול לראות את האמת, וזה כל כך מבלבל, כי באמת רואים שאפילו הכביכול צדיקים, הרבה פעמים הם בתוך השקר, וזה מאד כואב, וזה מאד מבלבל.

שעת רחמים

מה עוד אני יכול להגיד, אני מסתובב בלילות, אני לא יכול לישון, זה מאד מפריע להורים שלי, אבל זה הזמן שאני יכול להתפלל על עם ישראל. ואני יושב על הרצפה ובוכה, וכאילו יש לי שק על הגוף ואפר על הראש, אפילו שבמציאות אין לי, אבל בתוך הלב, בתוך הנשמה כאילו שיש, ואני בוכה עם ים של דמעות, לא רואים את זה, זה בא מבפנים, בתוך הנשמה שלי, ואני מבקש כל פעם מהקב"ה: אין מה להאשים את עם ישראל, נסיון כל כך קשה, להיות בעולם הזה, בתוך הגוף שלנו, שמושך אותנו לכל מיני דברים אסורים, וצריך כח של גיבור גדול כדי להילחם עם הגוף ועם הרצונות והתאוות הגשמיות שלו.

בעבר...

כל זמן שהיהודים חיו תחת איום של הגוים, היה יותר קל להיות יהודי אמיתי, לשמור מצוות, ללמוד תורה ולהדבק לקב"ה, כי ממילא לא היתה לנו שום גשמיות כמעט, כל הזמן היינו באיום של רצח. אבל עכשיו, במאות השנים האחרונות, רוב היהודים חיים ברמת חיים גבוהה, יכולים לעבוד בכל המקומות כמעט, היו פה ושם נגד היהודים, אבל סה"כ היהודים בארצות המערב, חיו ברמת חיים גבוהה, יכלו ללמוד, אבל לרוב עזבו את התורה והמצוות.

והיהודים החרדים כביכול, גם היום, לאט לאט, הופכים לכמעט גוים, לא עלינו, וזה לא כולם בודאי, אך המצב הוא קשה מאד, כי יש בלבול, מי שייך למי, מה שייך למה. יהודי חרדי שיש לו זקן ארוך וכו', ונראה כמו יהודי אמיתי, אבל האם בתוך הלב שלו, במחשבה שלו, הוא עם הקב"ה? והחילוני, אולי בלב שלו, הוא באמת עם הקב"ה, אפילו שהוא לא ממש שומר מצוות?

הקב"ה, כל כך קשה להיות יהודי, אבל תראה, אחרי אלפי שנה, שהרגו אותנו כי היינו יהודים, ע"י הגוים ששנאו אותך לא עלינו, ורצו להשמיד את עמך. עם כל הסבל שעברנו כל השנים, בכל זאת יש עוד יהודים שומרי מצוות עם כל הלב.

איפה יש עם כזה, עם שעם כל הסבל, עוד שומרים מצוות, אמנם לא הרבה שומרים כמו שצריך, אבל מרגישים יהודים, וברגע שאתה תגלה את עצמך, ריבונו של עולם, כולנו נרוץ אליך. אבינו שבשמים, אין לנו כבר כח לעולם השקר הזה, עזור לנו, רחם עלינו, גאל אותנו.

שאלות ותשובות

ש. מה עם המהפכה במצרים?
ת. מצרים היא מפתח למה שעומד להיות, כי מצרים נמצאת במקום המתנגד למלחמה עם ישראל, אבל כשהיא נופלת בעזרתם של האמריקאים שני דברים קורים: אחד, שאף אחד כבר לא מאמין לאמריקאים, ודבר שני שהמוסלמים הקיצונים יקחו את השלטון בכל הארצות הערביות. כולן יפלו לזה, אם זה בהפיכה פנימית או ע"י הפגנות ברחוב, אבל השלטונות יפלו, והמנהיגים האיסלמים הקיצונים רוצים לכבוש את ארץ ישראל.

ש. לא מובנת ההתנהגות של האמריקאים, משך שנים תמכו במוברק במיליארדים כל שנה, לאחרונה אמרו שכדאי לנשיא מצרים להתפטר, ועכשיו אומרים שכדאי שישאר?

ת. אני לא עיתונאי, רק רואים שאובמה הוא הקבר של אמריקה ואירופה, והוא עצמו סתם בובה על חוטים, שאנשים אחרים מפעילים אותו לפי כל מיני תוכניות משונות להשתלט על העולם, אבל ה' לא יתן להם. ה' יגמור אותם בצורה כזו, שיראו את המוות שלהם לפני העיניים ויבינו שה' הכל יכול.

ש. קראתי השבוע שהאדמו"ר משומרי אמונים, ציין השבוע כי יזרקו פצצת אטום והנס יהיה שבני ישראל לא יפגעו. האם תיפול כאן פצצת אטום?

ת. בא"י לא תתפוצץ פצצה אטומית. ואני אומר את זה, לא בגלל שאני נביא, אני לא נביא, אני אומר את זה כי יש לנו הבטחה שא"י לא תיהרס, לכן לא יכול להיות שתתפוצץ כאן פצצה אטומית. ומספרים על האדמו"ר מצאנו ז'ל שאמר שיזרקו פצצה, אך היא תעמוד באויר, לא תרד על הקרקע, וישראל לא תפגע ב"ה.

ש. יכול להיות שתיפול, ולא תתפוצץ?
ת. הכל יכול להיות, אך א"י לא תפגע.
ש. למה בכל המצוות יש לי רצון וקל לי להוסיף הידורים וחומרות, אפילו יותר מההלכה, ובמצוות הצניעות אין לי רצון להחמיר כלל?

ת. הס.א. מאד חכם, הוא נותן ליהודי לרצות קדושה ואומר לו: "אתה רוצה תפילות, שמירת הלשון, תהילים, חסד, ארבעת המינים הכי מהודרים, בבקשה, כל המצוות – עד הסוף, עם כל הלב, אין בעיה, אבל צניעות, עד כאן, זה לא. אפשר להיות יהודי טוב וגם ליהנות מהעולם הזה, למה לך להגביל את עצמך, צניעות זה קיצוניות, וזה לא טוב להיות קיצוני, למה לך להיות שונה מכולם? מה תגיד הסביבה? אתה כבר יהודי טוב גם ככה" - עד כאן המילים של הס.א. והוא אומר את זה גם לגברים וגם לנשים.

יהודי שעושה את כל המצוות, אבל חוטא יום אחרי יום, שעה אחרי שעה בחטא רציני ביותר, חטא שדומה לחטאים הראשונים שהיו לשון הרע ובעיה בקדושה, (שהנחש רצה שחווה תהיה האישה שלו, ואמר לה לשון הרע על הקב"ה).

אם אשה עושה את העברה הזו, עברה של פריצות, של בגדים צמודים, קצרים, גרביים שקופות, חולצות צמודות, גם אם לא כל כך צמודות אבל צמודות מידי לבת ישראל, לבושה בסגנון רחובי, פאה שנראית כמו שיער ממש כי זה באמת שיער, ובכלל הפאה אסורה כי זה נראה כמו גלוי ראש ולא כיסוי ראש, ויחד עם זה הולכת לרחוב מושכת עין של גברים, אפילו אם היא קוראת תהילים ואומרת את המילים הקדושות של התפילות, כל המצוות שלה לא שוות. למה?

כי בכך היא כאילו אומרת לקב"ה: אני אוהבת את כל המצוות שלך, אבל על מצוות הצניעות אני מחליטה, חס ושלום. או במילים אחרות היא אומרת לקב"ה: עד כאן. כל המצוות כן, זה לא.

ומי שחושבת כך, היא במצב קשה מאד, ואם היא אומרת שהרב שלה פסק שזה בסדר, אז אוי ואבוי לה ולרב שלה. אני לא מאמין שצדיק יסתכל על אשה חוץ מאולי על הבת שלו או על אשתו, כדי לראות אם היא צנועה או לא.

ואם בעלה מתאר את הבגדים לרב, זה לא מספיק, כי התאור הוא לפי הרצון של האדם המתאר. לא יכול להיות שהרבנים אומרים שפריצות זה צניעות.

ישנן גם כאלה, שזה מוריד אותן בכל תחום, מתחילים להיחלש בכשרות של האוכל, וההרגשה של "החופש" במרכאות, מהלבש שדומה מאד לגויים הפרוצים, זה מביא לרצון ללכת למסעדות, טיולים וכו'. ואני לא אפרט יותר, כי את הצלחותיו של הסיטרא אחרא אתם יכולים לראות בתורים הארוכים בבתי הדין לגירושין, ה' ישמור.

יהודי אמיתי, קודם כל צריך לזכור את המילים "קדושים תהיו", ו"קדושים תהיו" מתחיל בצניעות. יהודי בלי קדושה הוא כמו יהודי בלי נשמה. בלי ניתוק מעולם הפריצות החילוני, עם כל התאוות האסורות שלו הוא לא יוכל להיות אף פעם יהודי אמיתי.

אין עוד מלבדו

אני רוצה לומר שכל הרי הגעש שמתפרצים היום בכל העולם, זו אזהרה ענקית לעם ישראל, הקב"ה ברא את העולם בשבילכם, בשביל עם ישראל, ואתם לא שמים לב. הרי כתוב ברור, שכל מה שקורה בעולם, גם בארצות אחרות, כל האסונות שקורים, זו אזהרה לעם ישראל.

בינתיים עם ישראל בארץ ישראל לא סובל, אבל יגיע הזמן שהקב"ה יגרום גם לנו סבל חס ושלום אם לא נבין את האזהרות ונחזור אליו, ונחזור אליו עם בטחון מלא שרק הוא כל יכול, ואפשר לבטוח רק בו. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אתם מבינים? אין עוד מלבדו.

אנא, עזרו לנו להפיץ את האמת. עזרו לנו להציל עוד יהודים ולהביא את הגאולה ברחמים. המסרים נשלחים חינם בדואר. טל 0527-120-948 דניאל: ברכה מיוחדת לכל מי שעוזר לנו להפיץ את האמת.