

## אנחנו לא נביאים

הוא מזהיר את היהודים ודורש מהם לעשות תשובה, ואומר שמשוהו קשה צריך לקרות וזה לא קורה – זה לא משנה. אבל הוא ממש 'כופר' אם הוא אומר שהעולם ורוד ושמת, ושהכל יהיה בסדר, ויהיה כל-כך טוב בעולם-הזה, ולא לדאוג, כאשר אנחנו רואים ברור שהעולם הוא לא כזה, והעולם מבולבל, והרשעים דוחפים את ארצות-העולם למלחמה שלא היתה כזו בהיסטוריה, וגם מטמאים ומורידים את הקדושה של היהודים וכל העולם.

אנחנו אומרים דבר פשוט. אנו אומרים זאת כבר עשרים שנה. בין אם זה אני או בן (בנימין גולדן) או מנחם או מוישל'ה וכו'. בהתחלה כשהתחלנו לְדַבֵּר - היה קשה להאמין! העולם היה מקום של מְאָנִי, מְאָנִי, מְאָנִי, געלט (כסף, כסף, כסף) זה מה שהיה הכי חשוב. זה היה עולם שכל דבר גשמי היה חשוב מעל ומעבר לכל דבר אחר רוחני. זה היה עולם שחיו את הסיפורים של סרטים, של טלוויזיה, דמיונות וכו'. (חיים בסרט) עולם מבולבל, עולם רודף גשמיות, עולם של בדיחות - אבל בלי שמחה.

היה קשה להאמין שיכול להיות בעוד עשרים שנה עולם כל-כך מפחיד ומאיים על קיום כולנו כמו שזה עכשיו. לא מאמין שיש הרבה אנשים בעולם, כיום - אחרי כל המלחמות, הפיגועים, הדאע"ש, היעלמות מטוסים וכו' שלא יודעים מה קורה בעולם, אולי חוץ מאנשים שגרים במקום נידח שלא יודעים מה קורה בעולם, אבל הרוב יודעים שהעולם מפחיד ביותר, שאנחנו עומדים על סף מלחמה כמו שמעולם לא היה כזה דבר.

ישנה קבוצה של אנשים רשעים ענקיים, שהתגלגלו לעולם הזה שוב – כדי להגיע למלחמה-האחרונה שבין הטוב לרע, וזה בודאי-וודאי יהיה. בדיוק מתי? אני לא יודע, וגם בן לא יודע, וגם מוישל'ה לא יודע, וגם מנחם לא יודע. אף אחד לא יודע, רק הקב"ה יודע, אבל דבר אחד ברור – זה יהיה עוד מעט. זה לא יקח הרבה זמן. העולם רועד מכל הכיוונים. זה לא יהיה עוד הרבה זמן. העולם מתפרק, וכל בן-אדם נכון שיודע מה קורה בעולם - יודע שזה אמת. יש הרבה אנשים שחיים בדמיונות, אנחנו לא אשמים בזה. אבל, יהודים – המסר הכי חזק: לא משנה מתי שזה יהיה, אבל כדאי שאנחנו כולנו ניקח את עצמנו בידיים ונעשה תשובה שלמה על מנת שנוכל לעבור את כל הצרות האלה בקלות יחסית. זה יהיה מפחיד ביותר, וכל עשרים השנים שאנו מדברים – זהו המסר שאנחנו כל הזמן נותנים.

אבל בני אדם רוצים עובדות: באיזה יום זה יהיה... באיזה שעה... איך תהיה המלחמה הזאת... אבל ה' לא יגלה את זה, פרט למה שנכתב בנבואות של הנביאים.

**שאלה:** התקבלו מספר פניות על כך שהמסרים לא מתקיימים, מה דעתך?

**תשובה:** אני אסביר את המצב.

אנחנו פגועי המח, אוטיסטים, או איך שתקראו לנו, אנחנו לא נביאים, אבל אפילו מה שניבאו הנביאים – לא כל דבר מתקיים. אנחנו מקבלים מסר כמו לדוגמא: שמפסיקים, זהו, גמרנו לתקשר. ואחרי תקופה מקבלים מסר חדש שצריך להעביר לעולם, אז אנחנו חייבים לעשות את זה, אנחנו לא יודעים למה...

אנחנו מקבלים מסרים על העתיד. זה כמו שהרבה צדיקים גדולים, אנשים מעל ומעבר, יהודים מאד חשובים, תלמידי חכמים ענקיים – גם אמרו דברים, אמרו זמנים – שבסופו של דבר זה לא התקיים. ויְהִי דְבַר ה' אֵל יוֹנָה... קים לך אֵל נִינְוָה הַעִיר הַגְּדוֹלָה וַיִּקְרָא אֵלֶיהָ אֶת הַקְּרִיאָה אֲשֶׁר אָנֹכִי דֹבֵר אֵלֶיךָ... וַיִּקְרָא וַיֹּאמֶר עוֹד אַרְבָּעִים יוֹם וְנִינְוָה תִּהְיֶה... וַיִּנְחַם ה' עַל הָרָעָה אֲשֶׁר דִּבֶּר לַעֲשׂוֹת לָהֶם וְלֹא עָשָׂה: (יונה ג)

התוכנית הנצחית של הקב"ה נותנת כמה אפשרויות. אנחנו לא יודעים את ההסבר לגמרי, אבל יודעים דבר אחד: כבר יותר מעשרים שנה, אנשים כמונו, מזהירים בכל העולם שיהיו דברים דומים מאד למה שקורה עכשיו. לפני עשרים שנה אף אחד לא היה מאמין לזה, אך עובדה שזה קורה. אנחנו לא נביאים, אין לנו דרגה כזו, כך ה' החליט שצריך להיות, כמו שכתוב בגמרא שככה זה יהיה ו'מיום שחרב בית המקדש

ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים" (בבא בתרא י"ב), שיהיו אנשים כמונו (שוטים) וילדים אשר ה' יתן להם ידע, אך לא ידע שלם, לפעמים זה שלם ולפעמים זה לא שלם. ולמה? אני לא יודע את כל הסיבות, אך אחת הסיבות היא לתת לנו פתח להחליט בשביל עצמנו (בחירה חופשית), לראות את האמת

בשביל עצמנו ו'רָאָה נְתַתִּי לְפָנֶיךָ הַיּוֹם אֶת הַחַיִּים וְאֶת הַטּוֹב וְאֶת הַפְּתוּת וְאֶת הָרָע... נְתַתִּי לְפָנֶיךָ הַפְּרָכָה וְהַקְּלָלָה וְהַחֲרַת בַּחַיִּים לְמַעַן תִּתְּנֶנָּה אִתָּה וְיִרְעוּ: (דברים לז) ללא ההשפעות של עולם הע"ר, העמלקים והאדומים.

אנחנו צריכים להאמין בקדוש ברוך הוא לגמרי, וזה לא משנה אם נדע את התאריך של הגאולה או לא. זה לא משנה אם רב אחד או אוטיסט אחד אמר משהו שלא מתקיים, זה משנה שאנחנו מחכים 100% למשיח.

הכי מצחיק מכל הדברים האלה כי מצד אחד יש אנשים מבינים, שיש להם בטחון שה', מבינים מה שאני אומר בלי להגיג משהו, הם בעצמם כבר מבינים את זה, אמנם לא תמיד זה יוצא (מתקיים) כמו שאנחנו רוצים, או כמו שאנחנו חושבים או מבינים מהמילים, (ומצד שני) יש אנשים שמאמינים באוטיסטים ובכל מיני אנשים אחרים, אבל לא מאמינים בה'.

אוטיסט או כל בן-אדם אחר לא יכול להיות צודק כל הזמן ב-100% במה שהוא אומר, אבל הוא חייב להיות אמיתי. אם

יהודי שלומד יכול למצוא בדיוק מה שצריך להיות, אך גם זה לא צריך להיות מדויק כי לפעמים יש כמה גירסאות, ורק אחת מהן תהיה הנכונה. באיזה צורה קשה העולם הזה יפול? שני שלישי יפול חזק, יהרס, זה יהיה בלי ספק, וזה לא משנה איך – זה משנה מה אנחנו עושים כדי לשרוד.

שוב: אני חוזר וחוזר וחוזר – וזה המסר של כולנו כל השנים האלה, והוא לא ישתנה: לחזור בתשובה, לחזור לקב"ה, לזרוק את עגל-הזהב, לחיות רק עם הגשמיות שחייבים בשביל לחיות, כי איך שלא יהיה ה' יקח מאיתנו את כל הגשמיות המיותרת. ומי שנשען על הגשמיות המיותרת – יסבול בצורה בלתי רגילה. הוא לא יוכל לחיות בלי זה.

אנו מגיעים לרגע שזה יֵעָלֵם, ונצטרך להסתפק בקורת גג ואוכל מינימלי וכו'.

מי שמאמין בקב"ה יודע שאנחנו ניגאל, כל יהודי-אמיתי שהנשמה שלו עמדה בהר-סיני ואמר "נעשה ונשמע" – הנשמה הזו תיגאל. ה' לא יתן לאף נשמה-יהודית אמיתית ללכת לאיבוד. וכל הע"ר יעלמו מהמציאות. וזה דבר שכולנו יודעים את זה, אבל העולם שוכח מזה. היהודים עצמם שוכחים מזה. יהודים לא רוצים לעזוב את הגשמיות. לא כולם ב"ה, ישנם הרבה-הרבה יהודים שממש רוצים להתקרב לקב"ה ולהוריד ככל האפשר את הגשמיות שמקלקלת אותנו. אי אפשר ללכת ברחוב חרדי בלי (מראות של) פריצות, גסות, דיבורים שטחיים ולא לעניין, ואנשים שזוללים ברחוב ומלקקים גלידה. אי אפשר ללכת בלי לראות חנויות, מסעדות מלאות חרדים שלא מתאים להם המקומות האלה בכלל.

והיהודים שרוצים לקבל משיח הרבה יותר בקלות, חייבים לעלות רוחנית. רק אדם רוחני יוכל לעבור את מה שעומד להיות – יותר בקלות, יותר בשמחה.

זה המסר שאנחנו נותנים כל השנים, לפעמים בצורה כוזב ולפעמים בצורה אחרת, זה הבסיס וזה המסר.

ואם מוישלה' כותב ש'בחנוכה נרגיש כמו המכבים' – הוא התכוון למצב המכבים לפני שיצאו למלחמה. המכבים לא סתם יצאו למלחמה, קודם לכן הטילו עליהם כל מיני חוקים שהיו נגד התורה, ובדיוק אותו דבר קרה בחנוכה הזה בארץ ישראל, הורידו פה על היהודים המאמינים החרדים חוקים שה' ישמור, הרגשנו איום מהע"ר בדיוק כמו בזמן המכבים.

ואחר-כך פורים. דברו על רשע כמו המן, יותר גרוע מהמן, וכן מובא (בסנהדרין דף ע"ו ע"ב) אמר רב, כלו כל הקצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים... רבי אליעזר אומר אם ישראל עושים תשובה נגאלין ואם לאו אין נגאלין, אלא הקב"ה מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן, וישראל עושים תשובה ומחזירין למוטב ע"כ. שניפטר ממנו, ככה מוישלה' דיבר. אבל

זה המצב שלנו! יש לנו כמה רשעים מעלינו, שאנחנו צריכים להיפטר מהם, ומי שרואה אמת – רואה את זה בדיוק. אני לא אגיד את השמות שלהם, לאנשים שיודעים אמת – הם מוכרים מאד. יש ביניהם גויים ויש ביניהם כביכול "יהודים".

ומוישלה' גם כותב: "ואז יבוא חג הפסח, ואנחנו נוהיה קבוצה

מרופפת ושחוקה של אנשים מרוטים כאשר אנו יושבים מסביב שולחן ליל-הסדר, עם מצות ויין שה' ישלח לנו באופן ניסי" (מתוך המסר של מוישלה' שכותרתו: "קבלתי רשות לגלות לכם דברים שיתרחשו", סידרה ב'-35) רוב החרדים בארץ הם עניים, בקושי יש להם כסף לקנות אוכל בצורה רגילה כל השנה, בקושי יש להם כסף לשכר-דירה, אז מאיפה יהיה להם כסף להוציא על אוכל, יין, מצות וכו' וכו'... ה' ידאג להם בנס שיהיה להם כמו כל שנה...

והשנה הזו נהיה יותר שבורים. למה? כי העולם הולך ויורד עלינו קשה וחזק, על היהודים במיוחד, ועל החרדים במיוחד. בחו"ל – הגויים עושים את זה, ובארץ – הע"ר עושה את זה. וכשהוא אומר שיהיו יהודים שיראו ממש את אליהו-הנביא, אך זאת לא תהיה הגאולה עדיין, אבל מה זה אומר? זה אומר שהעולם יהיה במצב כזה שמי שיש לו מספיק אמונה-ובטחון בקב"ה הוא יוכל לראות את אליהו הנביא, ואם לא בעינים – אז הוא יוכל להרגיש אותו, להכיר בו, להכיר בזה שהוא השליח המבשר את בואו של משיח צדקנו.

ולהגיע לזה – זה חשוב מאד, כי יהודי שלא מחכה למשיח הוא בבעיה גדולה מאד **ורמב"ם הלי' מלכים פי"א ה"א**. כל יהודי צריך לחכות למשיח, ומי שלא מאמין שאליהו-הנביא יבוא לבשר את זה שמשיח בא, אז הוא מפסיד את הגאולה השלמה ח"ו. אני חושש שכנראה יהיה מצב מאד קשה עד לפסח מכל מיני כיוונים, גם ליהודים, וגם לעולם בכלל. נצטרך הרבה כח ונהיה מיואשים. את האמת, אני חושב שכולם כבר היו צריכים להיות מיואשים בעולם הזה. ומי שלא רואה שהעולם בסכנה, שהעולם מתפרק מכל הצדדים, לא רואה את הרישעות שזורמת מכל הצדדים – אני מרחם עליו. מי שמרגיש שהוא צריך לטוס לתאילנד בשביל לעשות 'כיף', אני מרחם עליו. הוא מבזבז את הזמן שיכל להקדיש, ואת הכוחות שלו בשביל לעשות תשובה, להתקרב לה'. הוא ריק, לכן הוא מחפש כל מיני חוויות מחוץ לפנימיות שלו.

אז זהו. זה המסר הקבוע שלנו מאז ומתמיד, ולכל אלה שפונים ושואלים: 'למה לא זה ולמה לא פה', אני בטוח שהם לא מבינים את המסר בכלל.

אני מקווה שההסבר שלי ברור. לאנשי-אמת אני בטוח שאין בכלל שאלה על זה, ואנשי שקר – אפילו שהם כביכול קוראים מה שאנחנו אומרים, הם לא מבינים את זה, אין להם שום בסיס להבין את זה **ויבאני קסיל אל תדבר, כי יבוז לשכל מליד'**

**משלי כ"ג ט"ז** זה ההסבר וזו האמת.

אני מברך את כל עם-ישראל שנוכל לעשות תשובה שלמה, ובזכות התשובה השלמה – ה' ירחם עלינו שנקבל את משיח צדקנו בשמחה.