

ארה"ב יחד עם אירופה ייעלמו

בס"ד, תקשור עם דניאל, ירושלים, י"ג תמוז התשע"ה

כאשר יוון לא תשלם את הכסף במזומן – הדויטשה-בנק בבעיה. ומאחר ודויטשה-בנק הוא בין הבנקים הגדולים ביותר באירופה, אם הוא לא מקבל את הכסף הוא בבעיה. וברגע שהוא בבעיה, זה מתגלגל לכל הבנקים, ובסופו של דבר זה ישפיע על כל העולם בצורה קשה ביותר.

אף פעם לא חשבנו איך זה פועל, איך הרשעים גנבו מאתנו שנה-אחרי-שנה, פשוט נשארנו עם כיסים ריקים. חושבים שיש לנו פנסיה – אין לנו פנסיה, פתאום נעלמה הפנסיה שלנו. חושבים שיש לנו חיסכון – נעלם החיסכון. יש לנו קרדיט-אשראי, אשראי זה דמיון, זה רק "כאילו", נשאר לנו "כאילו". וכל העולם מבוסס על "כאילו". הולכים, רואים סרטים, ויש לצערי ביניהם הרבה דתיים, חרדים. ויש לנו עכשיו סרטים לילדים בחופש שהם כשרים-למהדרין כביכול עם שחקנים עם זקנים ופאות וכו' – וזה מכניס אותנו לעולם דמיוני. אני לא מדבר כבר על האיפון וכו' שיש גם לילדים אפשרות להגיע למכשיר של האבא או האמא ולראות דברים שמביאים אותם בגיל הרך הזה לעולם דמיוני שאינו מבוסס על התורה, אפילו אם זה 'כאילו משהו חרדי'. כאשר אין קדושה בתוך הדבר אז זה רק דמיוני, והדמיון של האדם בלי קדושה – זה רק מביא אותנו לרע, זה מוריד אותנו למצב שה' ישמור – הרבה לא יכולים לעלות ולצאת מזה. וזה המצב של העולם שלנו.

כתוב שכאשר משיח מגיע – שני שלישי מהעולם יחרב, שלישי אחד יחרב לגמרי ולא ישאר כלום, שלישי יפגע קשה, ושלישי אחד לא יפגע **[משהו שבו כלים טובים]**. זה חייב להיות! תתכוננו. זה יהיה! אם אנחנו חיים בלי קדושה – נהיה בבעיה קשה, לא נוכל לשרוד – זה המבחן האחרון. **[ישעיה ד' ג.]**

ברגע שאנו פונים עם כל הלב לקב"ה ומבקשים ממנו עזרה, זורקים את כל הדמיונות הגשמיים ומגיעים לאמת שאין עוד מלבדו ומתורתו – אז ה' יציל אותנו.

אבל זה קשה מאד, כי העולם עם כל הקשיים שבו – עדיין מלא דמיונות. תשאלו יהודי באמריקה: "נו, מה המצב באמריקה?" הוא עונה "בסדר", תשאלו: "מה עם לעלות לארץ?" הוא יענה: "לא, אין לי כסף, הפרנסה שלי פה, יש לי פה חיים טובים". הם לא תופסים מה קורה, הם לא רוצים לתפוס, זה פחד איך שלא רואים. נכון, אנשים מרגישים שמהו לא בסדר.

בחדשות ובכל מיני מקומות אחרים – אנחנו נרגיש שינוי גדול מאד בעולם, שינוי שמעבר לדמיונות שלנו, אבל לא רוצים לדעת מזה. וגם הדמיון שייך ליצר הרע, הדמיון הזה הוא אחיזת-עיניים לבני-האדם, כאילו שהוא רואה רק טוב. הכל טוב, אין בעיות. לא משנה שיש מהומות בכל ארצות-הברית, לא משנה שמביאים את כל המקסיקנים באופן חופשי לתוך ארה"ב, ויש כבר מליונים מהם שיושבים בכל מיני ערים המלאות באנשים אלימים, אנשים עקומים, וכו' וכו'. לא עושים דין וחשבון שזה באמת קורה. מדברים על זה, אבל לא בגדול.

אבא, אבא, אתה רואה איך העולם מסביב ממש משתנה במהירות-הבזק, הדברים משתנים מרגע לרגע בצורה כל-כך מהירה, וכל כך מוחשית וברורה. מה שהיה פעם, אנחנו רואים ברור, כבר נעלם ונהיה היסטוריה, ובכזו מהירות שאין לבן-אדם את הזמן להסתגל למצב החדש, כי **ברגע שהוא מתרגל – משהו אחר קורה**, וברוב הזמן אפילו אין לו זמן להתרגל למצב הראשון עד שבא המצב השני. וכל השינויים האלה – הם גדולים, ענקיים, והבסיס של כל העולם שלנו משתנה.

העולם מה שנקרא "המודרני" – בנוי על ערים גדולות, ערים קטנות, מרכזי-אוכלוסין ללא חקלאות, ובגלל שיש חשמל ומים הזורמים בתוך הבתים שלנו – אנחנו חיים חיים קלים יחסית לאבות שלנו. האבות שלנו היו צריכים לקחת את הכביסה לנהר, ולכבס בנהר את הכביסה וכו'. והיום אנחנו רק שמים את הכביסה במכונת כביסה ובמכונת יבוש – אפילו לא צריכים לתלות את זה על חבל. ובשביל הבישול – לא צריך ללכת ליער לחטוב עצים בשביל לעשות אש ולבשל – רק מדליקים את הגז ואנחנו מבשלים.

זה הדור המפונק ביותר שהיה אי פעם, ורוב אוכלוסיית העולם נהנים מכך. ועכשיו אנחנו עומדים בפני מצב שלא יהיה סופרמרקט שנוכל ללכת לקנות את המוצרים שאנחנו צריכים, יכול להיות שלא יהיו מים זורמים בבית, יכול להיות ניתוק חשמל שזה באמת אסון לרוב האנשים – ולא בגלל פצצה אטומית או צונמי או רעידת אדמה שלא נדע, **אלא בגלל שלא יהיה כסף!** **[ר' מאמר 'בשהדולר ימות', קול דממה דקה, גליון 71 ובמקורות שם, ע' ישעיה פרק ב']**. הבנקים יסגרו ולא יהיה כסף לקנות. יכול להיות שיש לנו בבית מים ואוכל שיוכלו להחזיק אותנו כמה זמן, אבל זה הכל.

ובנוסף לזה אחרי שיגמר כל האוכל, אנשים יתחילו לחפש אוכל, ומאחר ואין לנו חקלאות ולא רפתות ולא לולים וכו' בערים שלנו, אז לא יהיה מקור טבעי לאוכל, אז בכל העולם פשוט יתחילו לריב אחד עם השני, יגנבו את כל מה שיש בסופרמרקטים ואחרי זה יהרגו רק בשביל לאכול. ומי שתיכנן את הצורה הזו של העולם המודרני שהכל תלוי בחשמל – זה היה ממש תיכנון של השטן עצמו, כי הבן-אדם תלוי אך ורק ברשעים, וכאשר בני הרשעים מוציאים את הפקק מהשקע אז הכל נגמר, כי אחרי שנה כמעט בטוח לא ישארו אנשים, יהיו רק כמה שיודעים לצוד וכו', אך הרוב הגדול של האנשים יגמור את החיים, שלא נדע.

ועכשיו, בשבוע זה במיוחד – אנו עומדים בפני אפשרות שהבסיס הכלכלי שכל העולם שלנו היום בנוי על זה – עומד להתפורר לגמרי מתחת לרגליים שלנו. יש פחד גדול שיוון לא תוכל לשלם את חוב-המיליארדים שלה, וכאשר היא לא תוכל לשלם – זה יפגע הכי קשה בדויטשה-בנק, הבנק של ברלין, גרמניה. וזה בנק ענק, אך רוב הבנק לא מבוסס על כסף שיש לו, כסף שצריך שיהיה לו, זה רק מספרים במחשב – ולא כסף ממשי, לא זהב ממשי, לא כלום. כי מי שלוקח כסף או מעביר למישהו אחר – הבנק עושה את זה במחשב, זה רק מספרים שעוברים, אז לכן

לא משנה שנשיא ארה"ב מינה את עצמו כדיקטטור. עשו איזו הצגה על איזושהו חוק נגד הדמוקרטיה, הרפובליקנים והדמוקרטים צעקו... ודיברו נגד... וזה נראה כאילו שהנשיא הפסיד, אבל למחרת העבירו חוק אחר שעושה אותו דיקטטור, הוא לא צריך סנט, לא צריך קונגרס, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה! אבל הם לא תופסים, הם לא רוצים לדעת, זה לא מעניין אותם.

אך בפנים הם יודעים, מרגישים שמשוהו השתנה מאד, שהמצב קשה, שיש ממה לפחד. הבן אדם מתעורר בבוקר, ואין לו את השמחה שהייתה לו פעם. ובכל העולם זה כך. יש לו הרגשה שעומד להיות משהו מפחיד מאד, אבל רוב האנשים דוחים את הרגשות שלהם. אפילו כאשר כל העולם נהיה עולם עקום, שאף פעם לא היה כזה דבר, זה מכניס פחד גדול בלב, כי הם ממש עקומים, האנשים ששולטים. איך זה יכול להיות שבית-המשפט הגבוה בארה"ב אישר נישואין עקומים ואני לא רוצה לפרט, כל אחד מבין. איך זה יכול להיות? זו מלחמה ישירה נגד הקב"ה, להפוך את הטבע, לעשות את הכל עקום! וזה לא רק זה, אבל זה הוא אחד הסימנים הבולטים המעידים על עומק השליטה של הרשעים.

וזה המצב של העולם היום, שיותר ויותר דברים אסורים נהפכו לחוקיים. וכמו שבתאי-צבי ימח שמו וזכרו שאמר שכל הלאווים של התורה – מותרים, ומה שמותר – אסור. ככה הרשעים האלה עושים, שלא נדע. הם עושים מלחמה ישירה נגד הקב"ה בהשתלטותם על כל העולם, כולל מדינת ישראל. וזו כל העבודה של השטן עצמו, הנחש, שאף פעם לא נפטרנו ממנו, כי הכנסנו חלק של הנחש לתוך עצמנו ברגע שאכלנו מעץ הדעת. ואנחנו עכשיו מתקנים. ורק אלה שבוטחים בקב"ה ממש, שמבקשים מהקב"ה להציל אותם, רק אלה שמחכים למשיח – רק אלה ישרדו

[ג' מאמר 'רק אלה יוכלו לשרוד', גליון 28].

ואם אנחנו רוצים באמת להציל את עצמנו אז כדאי כבר עכשיו לעבוד על זה, לעשות קשר אמיתי עם הקב"ה בלי כל הגשמיות. כי איך שלא יהיה – ה' יוריד לנו את כל הגשמיות שהתרגלנו אליה. נחיה רק על ניסים, כמו ביציאת מצרים, ורק מי שמבקש עזרה, שמודה שהקב"ה הוא הכל-יכול ורק הוא, רק הוא יוכל לחיות בעולם-של-משיח.

והזמן הזה כמעט הגיע. אל תחשבו שהמלחמה הגדולה שעומדת להיות תהיה ארוכה, מלחמות-העולם הראשונה והשניה ארכו כארבע שנים כל אחת, אבל אנחנו כבר במלחמת-עולם-שלישית, ועד הסוף אין הרבה זמן. אז כדאי כבר עכשיו להתחיל, כי ברגע האחרון לא יהיה זמן.

ארה"ב, המדינה הכי גדולה – כולה בכיוון של הגשמיות, עגל הזהב. ארה"ב יחד עם אירופה – ייעלמו. הם הרשעים הכי-הכי גדולים, ויש עוד כמוהם בכל העולם, וגם הם ייעלמו. וגם רוסיה, וגם סין, וגם עוד ארצות.

שני שלישי מהעולם זה הרבה שטח. ארה"ב במאה-וחמישים השנים האחרונות, ובמיוחד במאה האחרונה, אחרי מלחמת העולם השנייה – נהייתה הגדולה בעולם. היא שלטה בכל מקום. אבל עוד מעט נשכח שהיא הייתה אי-פעם. אולי נמצא אותה באיזה ספר היסטוריה בכמה דפים שיהיה מוזכר שהיא היתה אי-פעם... ארצות-

הברית הגדולה. אך בעצם כבר היום – ארצות הברית כאומה דמוקרטית וחופשית – כבר לא קיימת. היא הייתה מבוססת על עגל-הזהב בלבד ולא יכול להיות המשך לקיום שלה ללא קדושה, כי היתה בה טומאה יותר מאשר במצרים. ואירופה – אותו דבר. אירופה – הם היו רשעים תמיד, תמיד נלחמו נגד הקב"ה **[ג' גליון 21, 'הסוף של ארצות']**.

רק לא לשכוח, כל מה שהיה בעולם – כאשר נגיע לרגע שה' יהרוס שני-שליש עולם, ברגע שמגיע משיח צדקנו – מה שהיה לא יהיה יותר! החיים שפעם היו לנו – זה יהיה חלק של העבר, ונשכח אותם מהר מאד. כל מה שהיה נראה חשוב: הכסף, החופשות, המכונית, הבית וכו' – זה כבר לא יהיה. נשכח מזה לגמרי. כי ניכנס לעולם שכולו טוב, כי זה יהיה עולם-בלי-יצר-הרע. רק לשבת ולחשוב שכל דבר שהבן-אדם עושה בחיים, כל יום, כל רגע – מושפע ע"י היצר הרע, כמעט כל רגע יש לנו בפנים מלחמה בין היצר-הטוב והיצר-הרע. ובעולם של משיח – לא יהיה יצר הרע. ה' ישחט אותו ורק היצר-הטוב ישלוט. זה יהיה אחרת לגמרי. העולם ימשיך כמו העולם שאנחנו מכירים רק בלי היצר-הרע. רק לעשות חשבון מה זה עולם-בלי-יצר-הרע, זה יהיה מדהים! היצר-הטוב ידחוף אותנו יום וליילה לעשות רק את רצון ה', ונרצה את זה מאד, ונקבל הרבה הנאה רוחנית מזה, ואפילו הצד הגשמי היום-יומי יקבל עליה רוחנית בגלל זאת שהיצר-הטוב בלבד מکتוב את הכל **[בכל דרכיך דעהו]**.

אני רק מבקש, אנחנו מדברים עוד פעם ועוד פעם את אותם הדברים כי אין עוד מה להגיד. רק מה? עכשיו זה קורה. ואם היוונים לא יוכלו לשלם את החוב זה יוריד חזק למטה עוד שלב את כל החברה המערבית. וזה כבר ישפיע על כל העולם. יהיו יותר מלחמות, ויותר מהומות, יהיה יותר רצח, יהיו דברים איומים, כי כל הליכלוך, וכל התיכוננים והדברים שהרשעים עושים כדי להילחם נגד הקב"ה – כולם עולים למעלה ומתגלים.

אז לכן, תתחילו עכשיו. אנחנו לא רוצים שהילדים התמימים והטובים שלנו יהיו מושפעים ע"י עולם עקום. אנחנו צריכים לקחת את הילדים שלנו, את הנשים שלנו, את הבעלים שלנו, את הסבתות והסבים שלנו, ולהכניס את עצמנו למסגרת סגורה שבה כל היום אנו חיים רק כדי לעשות את רצון ה'. וזה מה שיצייל אותנו – ולא שום דבר אחר. הצלחה לכל עם ישראל, שנוכל לצאת מהבוץ אל השמש – לְנַצַח.

ש. כלומר זה יהיה עולם בלי מחלות, בלי בתי-חולים, קופות-חולים, בלי בנקים, מס-הכנסה, משכנתא, חשבונות-חשמל, מים, טלפון, ארנונה וכו'...?

ת. כן. העולם אחרי הגאולה-השלמה יהיה על בסיס העולם-הזה ללא יצר-הרע. איך זה יהיה בדיוק – אני לא יכול להגיד. אני רק יודע שזה עולם-של-אמת, ללא שקר. עולם-השקר הקיים עכשיו, המגיע כעת לשיא של טירוף – ייעלם. ועם מה נישאר? נישאר עם האמונה-והבטחון בקב"ה, נישאר עם התורה הקדושה, נישאר עם הקרבנות ובית המקדש.

וכל אחד מאיתנו יכול לשבת ולדמיין איך יִרְאֶה עולם כזה: מדהים – מדהים – מדהים.