

לסמוך רק על ה'

בס"ד, ירושלים, יום ב' י"ח טבת תשע"ז, תקשור עם בנימין

עם כל מיני שאלות אנוכיות, שאלות שאף פעם לא נשאלו, שאלות שזה לא שאלה בכלל. אז מה נשאר לנו? רק להתקשר ישירות עם הקב"ה. אם יש לנו סייעתא-דשמיא מאד גדולה נמצא איזה צדיק, איזה אדם שחי את החיים כמו שצריך, אבל גם הוא בדרך-כלל לא יכול לכוון אותנו, כי הוא, אם הוא רוצה להישאר נקי – הוא גם כן צריך לנתק את עצמו מן החברה. ולכן צריך להבין שזוהו הסוף. אין לאן ללכת, אין עם מי לדבר, רק עם הקב"ה ישירות. אין לנו גדולי-דור. הם כולם הלכו, כולם! יש צדיקים, אבל אין גדולי הדור. ולכן עכשיו הסכנות מאד גדולות, אבל יחד עם זאת – ה' נתן לנו יותר מכל דור אחר את האפשרות להגיע ישירות אליו. וכל יהודי שרוצה להגיע אליו ישיר – יכול. אבל הוא צריך שלא להתבלבל, כי הרבה מן האנשים הולכים לרבנים, ומשתדלים לטובב אותם עד שהם אומרים מה שהם רוצים שיגידו. והרבה פעמים הרבנים עושים את זה, כי היום כל אחד מפחד מבעיות. אנשים יכולים לעשות בעיות. אבל אלה שרוצים בתמימות להתקרב לאמת יכולים ממש ישיר לגשת אל מלך-המלכים, הקב"ה. ועם הדבר הזה יותר מאשר רוב הדורות – אנו נהנים מזה.

וברסלב הביאה את ה'התבודדות' בחזרה לתודעה של היהודים. ולכן הרבה אנשים שמחפשים אמת הולכים לכיוון הזה. ולא חייבים להיות ברסלב בשביל להתבודד. לא צריכים נוסח מיוחד. פשוט צריכים לב שבור ורצון לעשות את רצון ה', רצון להיות העבד של הקב"ה. זה כל מה שצריך. וה' ימשוך אותנו ויעזור לנו להגיע אליו אם נבוא אליו בתמימות. ומעניין מאד שבדור שהוא כל כך לא-תמים יש הרבה אנשים תמימים עדיין שמחפשים את האמת, אפילו אנשים שעוברים וחיים כיום את העולם-הזה הם בכל זאת נשארו תמימים, יש אנשים שנשארו תמימים ורוצים את האמת ורק את האמת.

לכן אנחנו, עם ישראל, צריכים לקחת את המשפחות שלנו, ולחזור לאמת. צריכים לסגור את עצמנו. אי אפשר שלא לסגור את עצמנו, כי ברגע שיוצאים לרחוב, ברגע שמתערבים עם כולם – מקבלים את כל הטינופת שלהם, מקבלים את כל השקר שלהם. ברגע שהולכים ברחוב בתמימות ורואים את כל המודעות והעלונים, או באמריקה או באירופה או איפה-שלא-יהיה עם כל הגוים ועם כל הדברים האיזמים ששומעים גם בין היהודים, ה' ישמור, אז אי אפשר, אי אפשר לברוח מזה.

והישיבות – הישיבות... מה עם הישיבות?... הישיבות במצב קשה מאד. הבחורים מתעסקים עם הדברים הכי גרועים שיכולים להיות. אמנם ישנם בחורים טובים מאד, אבל בכל זאת, משהו שטחי, כללי, ולא מגיע לעומק. לא כולם. יש את הבחורים התמימים הטובים, אבל הם צריכים שלא להתערב עם האחרים, ולהיזהר, הם צריכים כל הזמן להיזהר, וזה לא פשוט. ועכשיו, אם הבחורים יצאו מהמקומות האלה, מכל הישיבות ה'כביכול-טובות' וכו', אז אף אחד לא רוצה להתחתן איתם, כי הם אנשים אחרים, שונים, שלא הולכים בישיבות הרגילות 'המצוינות-כביכול', אז אין שידוכים. ואם הבנות הולכות עם שאלים ורדידים וכו' אז לא רוצים אותן, כי הן שונות. לא משנה שככה בדיוק היו הולכות האימהות שלנו, נכון, מאתים שנים האחרונות, או אפילו יותר במקומות מסויימים, ההשכלה תפסה את רוב האנשים וקלקלה אותם. אבל גם האנשים האלה שהלכו למוות, בתוך הגטו, בתוך המחנות, הם שרו, הם שרו. והם אמרו קריאת-שמע, וצעקו קריאת שמע. וזה רק אומר שהנשמה-היהודית יכולה לרדת מאד נמוך, אבל בשניה אחת זה יכול לעלות. אנחנו לא רוצים לשמוע כאלה דיבורים כמו שיש לי, כי אנחנו בדור שרוצה ליהנות, רוצה מוזיקה שאפשר לקפוץ ולהשתולל, אפילו בין החרדים, אבל עכשיו החיים מתחילים להיות רציניים ביותר.

באירופה, בארה"ב, לא רוצים לשמוע את זה. זה מדי מפחיד אותם. מפחיד אותם לחשוב שאולי ימותו. מה מפחיד אותם כל כך? הרי איך שלא יהיה בסוף הן אדם מת!... אבל זה שהוא צריך להשתנות כל כך... לעזוב

ערב טוב, אני מאד שמח שבאתם, כי הלב שלי מאד כבד, מצד אחד, ומצד שני, אני מלא תקווה לעתיד. אבל לא יהיה קל. ועכשיו, מהשבוע הזה, אנחנו מתחילים את הירידה החזקה שתביא לעליה הכי גדולה, אבל זה לא פשוט, וזה יהיה קשה ביותר, כי עומדים לפנינו מצבים כל כך קשים שאם נדע מראש בדיוק – אנחנו כל כך נפתח שאולי נאבד את הביטחון בה' ח"ו, אז אני רק אתחיל לספר לכם קצת ממה שעומד להיות.

אני יודע שהדור הזה ירד מאד, והדוגמה של הירידה באה בסופו של דבר מארצות-הברית, והיהודים החרדים האמריקאים שטובלים בגשמיות הביאו את האידישקייט הזה שלרוב מתפלל למעשה לעגל-הזהב, ולא לקב"ה, ומשם זה הגיע לכל העולם-היהודי-החרדי, כולל פה בארץ, בכל מקום בטעם קצת אחר. אבל ברור דבר אחד: הירידה חדה ביותר, ואם לא תהיה גאולה בעתיד הקרוב – אני לא רואה דור-הבא של יהודים שיהיו ממש יראי שמים. אפילו אם ההורים היו יראי-שמים, אבל המשיכה של העולם הזה כל כך חזקה – שלא מאמין שיהיה דור, או מקסימום שני דורות, שיישארו ממש יהודים או אפילו דומים למה שצריך להיות.

ויודע מרבי חיים מצאנז' צ"ל שאמר שהגלות האחרונה תהיה בארה"ב, ולכן הרב קוטלר, רבי אהרן קוטלר צ"ל, קם ונסע לארה"ב כדי להציל את היהודים. וברוך ה' הוא פתח את הישיבה בליקווד, ובאמת הבן שלו, רבי שניאור צ"ל, המשיך את זה, הוא ואשתו, והם בנו ישיבה ממש לתפארת.

אבל היום, אפילו זה – זה לא מה שזה היה. וזה גם לא מסוגל לחנך דור הבא של יראי-שמים באמת. יש אחדים שיכולים לצאת משם, אבל הכל נהפך לגשמיות. ואם לייקווד הולכת לכיוון הזה – אז כולם הולכים לכיוון הזה. אולי פה ושם יש איזה מקום קטן ששומר על העקרונות של פעם, על האידישקייט של פעם, אבל עם הבחורים שרוצים להשתלב בחברה אין הרבה תקווה.

ובכל העולם טובלים מזה. פה בא"י, הקימו את מדינת-ישראל בשביל להיות 'הפתרון הסופי של היהדות', ה' ישמור, להפוך את זה לדבר-חילוני-עולמי, ארץ, מדינה שהיא כמו כל המדינות בעולם. והם כמעט הצליחו, ומה מפריע להם? רק כמה יהודים מסכנים, יהודים שרוצים להידבק להקב"ה, יהודים שלא תמיד יש מישהו להוביל אותם, אבל הם בעצמם נשמות יהודיות, יהודים שנלחמים נגד הציונים שרוצים להוריד אותם לתהום. אבל יש הרבה-הרבה מחלוקות פה, והכל זה נגד האמת. הרשעים נכנסו בין החרדים וגייסו חרדים כדי להילחם נגד אנשי האמת. ומלשינים מכל הכיוונים על אנשי-אמת, והשקר ממלא את המקום. ורוב היהודים-החרדים לומדים בבתי-ספר כמו בית-יעקב, חינוך העצמאי, וכו', 'חדרים' שמקבלים חלק של הכסף מהמדינה, או שלא מקבלים כמעט כלום ודורשים מהם הרבה, או שמשתדלים לשרוד עצמאית, שכלכלית זה כמעט בלתי-אפשרי.

ויש כמה אידיאליסטים שמשתדלים לשלוח את הבנות לבתי-ספר קטנים שמשתדלים לגדל את הבנות כמו שצריך. אם לא – מתכופפים לאוניברסיטאות שקוראים לזה 'בית-יעקב', אוניברסיטאות שמקיפות מגיל הגן עד גיל שמונה עשרה, שכך אפשר לעשות 'תואר', תואר של הרשעים, שמושך את היהודים למטה.

'אדם צריך חינוך, הם אומרים, כי החינוך של אנשים כמו שרה שנירר ע"ה, זה לא, זה כבר לא חינוך בדיוק, ח"ו. כמו האימהות הקדושות שלנו – זה לא חינוך. החינוך של התורה – זה לא 'חינוך מספיק', בעיני אנשים. ולכן אם רוצים באמת להרויח, לעבוד וכו' וכו', להקים משפחה, אז צריכים, חייבים כסף וחייבים תואר וכו'.

העולם-היהודי-החרדי התמלא עם השקר. האם זה יכול היה להיות אחרת? הרי אמנם נשארו לנו צדיקים מעטים בעולם שלנו, אבל גדולי-הדור – כבר אין לנו בכלל. והצדיקים האלה – גם הם, אנשים מבלבלים אותם

את הגשמיות שלו, כי עוד מעט גם לא תהיה גשמיות, כל הגשמיות תלך, אתם לא מבינים את זה. כל ההשקעות, וכל הבתים שאתם קונים – זה הכל יעלם. ארצות-הברית תיעלם. וארה"ב כבר בדרך. אירופה תיעלם, אנגליה תיעלם. אתם לא מבינים, אתם לא תופסים. אתם לא רוצים לתפוס. אתם מחכים שהמדינות שלכם תגדנה לכם: "יש סכנה", ומה יגידו? "תתכוננו, תקנו אוכל לחמש שנים, תלמדו לזרוע זרעים, לגדל אוכל, תלכו לחפש הרים גבוהים, כדי שהצונאמי בגובה של שש מאות מטר לא יגיע אליכם". אבל זה שטויות. כן, אפשר להכין קצת מים, קצת אוכל, אפילו יותר מקצת, אבל הדבר שיציל אותנו – זה הביטחון והאמונה בה, הביטחון שהקב"ה עושה לנו רק טוב. ואם זה לא נעים, ואם צריכים לעבור איזה סבל – זה רק לטובתנו, וזה יביא אותנו רק לטוב, רק להרגשה הכי טובה שיש, בלי הגשמיות.

ארה"ב – שם זה מרכז הגשמיות, עיר-הבירה של עגל הזהב, שם הכל יקרוס לגמרי. לא ישאר כלום מזה. זה יהיה ממש הרס כמו שקשה להבין. לא רוצים לדעת, כן, גוים, יש גוים שמתכוננים, ואפילו הם אומרים לגוי, אומרים לו שקודם כל צריך לעשות שלום עם האלוקים. הגוים אומרים את זה לאנשים שלהם, הנוצרים, הפרוטסטנטים, אז איפה היהודים? למה יהודים לא אומרים...? כי היהודים לא רוצים לדעת. החרדים, החרדים לא רוצים לדעת. רק מעט מאד.

באנגליה ישנים כבר הרבה שנים. באירופה, אפילו אחרי היטלר, לא תופסים, פשוט לא תופסים. גם פה לא רוצים להבין שכל המדינה הזאת, מי הקים את זה? רשעים, כולם רשעים, אלה המנהיגים, כולם עשו את זה בשביל להפוך אותנו למדינה כמו כל המדינות, ולהביא אותנו לדת-הגוים, או בלי דת. והם מתקרבים לזה, ממש מתקרבים לזה, אבל ה' לא יתן להם, לא יתן להם. והם יפלו, הם ייעלמו. וגם להם לא יהיה קל, כי הם יתפסו מה קורה להם, ולמה זה קורה להם, ומה הסוף שלהם, ה' ישמור.

עם ישראל, אני אומר עוד פעם, כבר שנים אני מדבר, אני מבקש מכם, בבקשה, פִּלְזוּ, תחזרו לאמת, אמנם לא תמיד יהיה לכם אוכל, ולא תמיד יהיה לכם איפה לישון, אבל יהיה נצח! יהיה לכם את הנצח. ואל תדאגו, כמו שה' הוציא את עם ישראל ממצרים, כמו שהוא הציל את עם-ישראל מכל מיני מצבים קשים – הוא יציל גם אותנו, את אלה שמראים לו שאנחנו באמת הילדים שלו, שאנחנו רוצים לעשות את רצונו – אז הוא יציל אותנו. אתם מבינים? וזה גם כתוב. אז למה אתם מאמינים לאיזה כושי, או לאיזה טראמפ, או איזה טמבל כזה? לא לסמוך על אף אחד מהם! גם לא על טראמפ. הוא לא יציל אתכם. הוא לא יציל אתכם! אפילו שיש לו בת שהיא 'כביכול-יהודיה' ואיזה חתן ש'כביכול-יהודי', זה לא יעזור. לא יעזור. רק הקירבה אל ה'.

תתכוננו, אלה שבחוץ לארץ. לא יהיה כסף עוד מעט, לא תהיה גשמיות. כמו היהודים באירופה, שאיבדו את הכל, לא משנה מה שהיה להם – בסוף הם הלכו ערומים לתאי-הגאזים שלא נדע. כל העשירים – ככה הם הלכו. ומה היה להם? מה הציל אותם? ה"שמע ישראל" – זה מה שהציל אותם. ועכשיו – אותו הדבר. לא יהיו תאי-גאזים, לפחות לא בהרבה ארצות, אמנם יש בארה"ב הרבה מחנות שבנויים להכיל אנשים, וזה כתוב אפילו רשמית בפרסומים.

והגשמיות לא תהיה. לא תדעו איפה לקבל אוכל, כי לא משנה מה שמתכוננים, אני לא יודע בדיוק מה, אבל הם רוצים להרוג את רוב האנשים בעולם, ורק להחזיק אצלם כמה עבדים שהם צריכים, ויש להם בונקרים מפוארים בתוך האדמה, עמוק עמוק, שהם חושבים ששם הם יינצלו. אבל הם לא יינצלו, לא יינצלו. הם ימותו. וכל הרשעים ימותו, וישארו מעט מאד אנשים בעולם הזה.

ואני חוזר, כן, אני מפחיד אתכם, אני יודע, אתם לא רוצים לשמוע, ואני רוצה להפחיד אתכם, כי זה מפחיד. ואם אתם לא רוצים לדעת – אז זו הבעיה שלכם. אבל מי שרוצה לדעת – מי שמרגיש ש"ה'! זה סימן שהגאולה מגיעה, ואני רוצה להיות חלק מזה", אז בואו, בואו. אם אפשר להגיע לארץ – בואו לארץ. וזה לא מה שהסטמאר רבי זצ"ל הורה בשלב הזה לא להגיע לארץ. ובכלל, המדינה הולכת ליפול, וה' ישמור על היהודים-האמיתיים שנמצאים פה. אני רק רוצה להגיד לכם עוד הפעם: ארה"ב תיפול! ערים גדולות תיפולנה! הגשמיות הזו שהכל מבוסס, שהכל תלוי רק אם יש חשמל, אם ציביליזציה תלויה בדבר אחד כמו החשמל – אין לה זכות-קיום בכלל. צריכים לסמוך על הקב"ה ולא על החשמל. אבל אנחנו, האנשים, הרבה יהודים, ובודאי גוים, סומכים על החשמל, וזהו, וגם על כל מה שחשמל יכול לתת להם, וזה הכל שטויות, הכל שטויות.

עם ישראל, תחזרו לאמת. אל תפחדו. זה כתוב ברור שארץ-ישראל לא תיפגע, ששני שלישי של העולם ייעלם, יהיו פגועים קשה. שלישי אחד – יהיה פגוע קשה מאד, שלישי נוסף פגוע קשה, ושלישי אחד לא יהיה פגוע. וארץ-ישראל זה בתוך השלישי שאינו פגוע. אז מה? מה אתם מאמינים? במה אתם מאמינים?...! בנבואות שלנו? או במה? אני לא מבין, במה אתם מאמינים? אתם, היהודים-החרדים, לא מאמינים שיצאנו ממצרים בנס? האם אתם לא מאמינים שהיו עשר מכות, כאשר כל אחת היתה נס יותר גדולה מהשניה? לא, לא, אין לנו מה לומר. זהו. מי שלא מאמין – לא מאמין. לא יעזור כלום, לא יעזור להם כלום.

אבל אלה שמאמינים שיצאנו ממצרים, שה' הוציא אותנו ממצרים בניסים גדולים – אנחנו נשרוד. אני מבקש מכל יהודי-אמיתי לחזור אל האמת, לחזור לאמת. האמת – רק הקב"ה. אך ורק הקב"ה. סוף.

שאלות ותשובות:

הממשלה!?!... אה, אה... באמת, הממשלה? הם הולכים נגד הדת, באופן פתוח. נגד הדת.

ואני רק שואל מה היהודים-החרדים יושבים ועושים שם בכנסת? למה לא נלחמים? מי נלחם? כמה אברכים צעירים מסכנים, שהם נכנסים לכל מיני בעיות ולבתי-סוהר בגלל שהם מבינים שכל מה ששייך למדינה הזאת זה שקר גמור? ויותר ויותר אפילו החילונים רואים את זה. ישנה רק אנוכיות פה. זה כל הציביליזציה המודרנית. אנוכיות – וזה הכל. האנשים היום מסוגלים לעשות דברים שחשבנו שזה נמחק מהעולם בכלל, שזה היה רק כמה גוים עקומים שהיו מתעסקים בדברים כאלה. אבל לא, גם החרדים שלנו, וגם החילונים בודאי ובודאי, הם רוצים להיות 'חלק של העולם הגדול, הגדול'. והם הולכים לתאילנד, ולהודו, ולכל מיני מקומות מטונפים מלאים בעבודה-זרה, אבל ללכת לבית כנסת?... חס ושלום!...

ש. האם אתה סבור שבימים הבאים יהיו דברים מתוחים בעולם או שזה עדיין ישאר ככה 'מתחת לפני האדמה', ועדיין לא נראה את זה בגלוי?

ת. אנחנו בקרוב מאד נראה דברים מדהימים, מפחידים מאד מאד. ולא לפחד, לא לפחד. וזה יהיה קשה מאד שלא לפחד, אבל לא לפחד. כשאנשים יבינו סוף סוף מה מחכה להם, יהיו כמה דברים בעולם הזה שביאו אותם לאיוו תודעה ש'זהו, אנחנו יכולים למות' – אז פתאום תהיה פאניקה בכל מקום. אבל אנחנו לא צריכים להיכנס לפאניקה, לא להיכנס לפאניקה.

וכל יהודי בכל מקום בעולם שיכול להגיע לארץ-ישראל, אל תדאגו לשידוכים לילדים או לשום דבר שכזה. העולם הזה לא יכול להחזיק מעמד יותר מחדשים ספורים, לא הרבה. אנחנו כבר רואים את הפירוק, את הבלבול, את המצב שאי אפשר לסמוך על כלום, בודאי ובודאי לא על בתי-חולים ולא על רופאים. זו הסכנה הגדולה ביותר. אי אפשר לסמוך על צבא, צה"ל, צה"ל שהולך נגד החיילים שלו. אז על מי אפשר לסמוך? על

ש. וגם בתוך הקנאים שלנו יש שקר...

ת. בתוך הקנאים שלנו – בודאי שיש שקר. חלק מהם הם רק 'קנאים' כי הם אוהבים את האקשן, בדיוק, אבל יש כאלה שהם גם מלשינים, והם גם הולכים לכיוונים האלה, וגם מקבלים כסף מתחת לשולחן בשביל השירות שלהם... הם 'כאילו-קנאים'.

ש. רוב העולם חושבים אותו הדבר כבר זה עשרים שנה ולא משתנים, אז אולי יש דרך אחרת להגיד את הדברים...?

ת. יש לי שאלה. הנביא ירמיהו, הוא דיבר שמונים שנה, ואפילו זרקו אותו לבית-הסוהר, האם הוא שינה את מה שהוא דיבר? אני מדבר אמת, ואנחנו משתדלים לדבר אמת. אנשים לא רוצים לדעת, אפילו שעכשיו כל האמת באמת יוצאת, ואם משהו רוצה הוא יכול לראות את זה. ובכלל, אפשר לראות בעולם מה שקורה. אני אומר את האמת – וזהו. להגיד בדיוק שיקרה ביום כזה וכזה דבר שכזה וכזה – זה אני לא יכול לעשות. לא קיבלתי מסרים כאלה, ואני לא יכול. בן אדם צריך להסתכל בתוך הספרים והוא ידע בדיוק מה שעומד להיות. ואם הוא לא רוצה להסתכל ולהבין, זה כתוב בנבואות בדיוק מה שהולך להיות. והנביא מדבר קשה מאד, כל

הנביאים [רמב"ם פרק ד' מהלכות תשובה: 'שתחוקקה גורמת לתשובה שבזמן שמודיעין לו לאדם תשאו ומקלימין אותו חוזר בתשובה... וכן צוהו להוכיח לתשאים שגאמר 'קרא בגרון אל תחשוף'. וכן כל הנביאים הוכיחו לישראל עד שתזרו בתשובה. לפיכך צריך להעמיד בכל קהל וקהל מישראל חכם גדול וזמן וירא שמים מנעוריו וזהוב להם שיחא מוכיח לרבים ומחזירן בתשובה...]. וברור דבר אחד: כתוב בספר יואל שבסוף, כל יהודי שהוא בארץ ישראל, שהוא צועק אל ה' להציל אותו, שמכיר בה' כהכל-יכול – הוא ינצל [ויאל סוף פרק ג': ויהי כל אשר יקרא בשם ה' ימלט, כי בהר ציון ובירושלם תהיה פליטה כאשר אמר ה', ובשירים אשר ה' קרא...]. ובפירוש המעודות דוד: 'יאל כי הפליטה תהיה בהר ציון לבד כמו שהבטיח ה', וגם שם לא לכולם, כי רק בהנשארים המבוררים שבהם, אשר כל א' מהם קורא אל ה' וצועק אליו ומשים בו בטחונו...]. יותר טוב מזה – אני לא יכול לעשות.

ש. צריכים להבין את הדברים בפשטותם, כי אנשים מחפשים אולי שפה של תיאטרון...

ת. צריכים ללמוד מהדור שעבר או שני דורות שעברו, שהם עברו את מלחמת העולם השנייה. הרי גם לפני מלחמת העולם השנייה לא רצו לדעת. היטלר ימ"ש אמר בדיוק מה הוא רוצה לעשות, אבל בדיוק-מדויק, אז מה 'להגיד'? איך אפשר להסביר לאנשים? אם רשע כזה אומר בדיוק, והוא הרי גם היה לו צבא, והוא היה דיקטטור, והוא סילק את היהודים, וכבר הכניס אותם לבתי-סוהר ולגטאות וכו', אז אם אז הם לא רצו לדעת, אם היהודים ההונגרים – כמעט אף אחד מהם לא עזב את הונגריה כאשר הנאצים היו כל כך קרובים, וזה היה כבר שלש שנים שיכלו לברוח, אבל לא ברחו, לא רצו לעזוב את הבתים שלהם, את העסק שלהם, את החיים שלהם. אז שמונים אחוז מהם הלכו, בתוך שנה אחת! שמונים אחוז של היהודים ההונגרים בהונגריה. אז מה אני אגיד? מה יש לי יותר להגיד? הרבנים אז אמרו 'לא להפחיד אנשים'. כן, אני אפחיד, לא רוצים לדעת – אז לא. אבל מה? אני מפחיד? זו האמת! אני רק אומר את האמת. בן אדם לא רוצה לעזוב את הזנב של עגל-הזהב? אז מה אני אעשה? מה אני יכול לעשות? אני מדבר לנשמה של יהודי-אמיתי. יהודי אמיתי – הוא מבין את המילים שלי, הוא יודע. ולמדן – גם כן מבין. אבל יש למדנים שלא רוצים להבין, או שיש ישיבות שמקבלים כסף גם מהגוים, אז איך הם יכולים להבין את האמת אם הם מקבלים כסף מהגוים, מהמיסיונרים? וזו עובדה, וזה לא סוד.

ש. לגבי העניין של לבוא לארץ, האם זה ענין של ימים או שבועות או חדשים...?

ת. אני יודע שהם באמת רוצים לעשות בעיות קשות בעתיד הקרוב. כנראה שהכוכב מתקרב מאד. וכבר אנשים התחילו להיעלם בארצה"ב ובמקומות אחרים, אנשים ממקומות-עבודה טובים. וזה לא אנשים שנעלמו

בגלל שחטפו אותם או משהו. אז ככל הנראה הם התחילו כבר למלאות את הבונקרים. ולפחות יד אחד ראה את זה בעצמו כאשר הוא הגיע לבסיס של הצבא שהיה עמוק-עמוק מתחת לאדמה עם סחורה שהוא היה צריך להביא. הוא היה נהג, ולמטה היה מקום מפואר ביותר, עם בנינים של שש-שבע קומות. והכל בסגנון הכי-הכי מודרני שיכול להיות. וזה היה מלא-מלא חיילים וחיילות. אז כנראה שהם כבר ממלאים את המקומות האלה. ולכן אני פשוט רוצה להגיד שאני חושב שזה ענין של חדשים עד שזה יהיה, כך זה נראה לפי אסונות-הטבע וכל המטאורים שהם לא מספרים עליהם, שגרמו לנזק רב במקומות מסוימים ולא מספרים על כך בכלל, וכל הרי-הגעש שמתפוצצים וכו', אז זה מראה שכדור הארץ ממש סובל מהכוכב הזה, ושהוא מאד מאד קרוב. אז אני לא יכול להגיד מתי, אם זה יהיה חדשים, שלשה, או תשעה חדשים, אני לא יודע. אבל לא מאמין שזה יהיה הרבה יותר מזה. זה לא יכול להיות. ההתחלה צריכה להיות לפני זה, זה בטוח. הולך להיות אסונות עכשיו, אין מה לומר.

ש. ויש הרבה שרואים זאת ברור, את הכוכב...

ת. נכון, הרבה רואים זאת. אין בכך ספק.

ש. בזהר הקדוש פרשת בלק [דף ר"ב] יש קצת משמעות שהכוכב יתגלה

בשבת... [תנ"ך, זמין קודשא בריך הוא למבני ירושלים, ולא תנאיה חר כקבא קבינא, מנציגא בעי דתני, ובעי זיקין נהרו מניה באמצעיית דקיי, ושתאלו ביה עי' כקבין אחרניו, ויהא נהיר וליה עי' זמיו... וקיימא שתיקתא, ותחזי בב"ה ימיו לירמא שתיקתא, ויתבניש ביימא שביעא...]

ת. יתכן, אינני יודע. אבל הכוונה היא שיראו את זה, זאת אומרת שמדובר על כך שכולם יראו את זה. עכשיו – חלק של האנשים רואים את זה ממש, ויש יותר ויותר אנשים שרואים את זה בלי טלסקופ, בעינים חשופות. ויש כאלו שרוצים להגיד שזה לא נכון, וזה 'כל מיני דברים', אבל זה לא נכון. כי זה כן נכון (הכוכב). הם רואים את זה, יותר מדי אנשים רואים את זה, אנשים טובים ופשוטים, שאין להם שום אינטרס להגיד שהם ראו או לא ראו. אז זה בודאי נכון. וכמוכן שהבסיס – זה הזוהר.

ש. האם ישנם סכנות נוספות מלבד הכוכב או שזה האיום היחיד שקיים כרגע...?

ת. לא, ישנם עוד סכנות, סכנות נוספות. אבל גם בארץ-ישראל ישנן סכנות. הנה אנחנו כל הזמן בסכנה עכשיו פה. אבל מי שעוזב את ארץ-ישראל – זה לא כדאי, מי שמתכנן לעזוב את ארץ ישראל – לא כדאי.

ש. האם כדאי להגיד לקרובים ולחברים בחוץ-לארץ לבוא הנה כמה שיותר מהר?

ת. אם יקשיבו. כי אם הם לא רוצים להקשיב – כנראה שיחשבו ש'נפלתם על הראש'... תראו, לפני חמש עשרה שנה, יותר מחמש עשרה שנה, כמה אנשים פה באיזור הלכו לילד שקוראים לו חיים וייל (אחד מהילדים האוטיסטים שתיקטור), וחיים אמר להם: "עכשיו זה הזמן להגיע לארץ". אז הם באו, בתמימות, באו עם המשפחות שלהם, אפילו שלא היה להם כסף. והם התיישבו פה, היו בטוחים ש'זהו'. וחודש לאחר שהגיעו היתה נפילת 'התאומים'. ואז הם אמרו: "זהו זה! הגענו להתחלה של הגאולה". ואנחנו כבר חמש עשרה וחצי שנים אחרי זה, ועוד לא ראינו את הגאולה. אבל הם חיתנו ילדים, ונולדו פה עוד ילדים, ואין להם את הבעיה לשכנע את כל הילדים שלהם להגיע לארץ, כי הם כבר בין כך נמצאים פה. והם לא ילכו לשום מקום אחר. אז הם במצב יותר טוב.

יש אפשרות בשניה אחת לסגור את כל החשמל, ויש אפשרות לעצור כל מטוס מלהמריא. אז מי שחושב שהם יסעו לאמריקה ולאירופה, והם יוכלו בכל רגע לחזור – הם יהיו תקועים שמה אם יהיה משהו. כמו שכאשר התאומים נפלו, הם רק לוחצים על כפתור אחד – ואף מטוס לא ימריא לשום כיוון. חבל לעזוב את הארץ אפילו לדקה. ואם משהו אומר לי: 'הו, אבל

אתם אומרים זאת חמש עשרה שנה!... נכון, חבל גם בחמש עשרה שנה לעזוב את הארץ אפילו לדקה. פעם אנשים לא עזבו את הארץ, זה אסור. רק בשביל פרנסה, או בשביל להתחתן. אבל עכשיו, על כל חתונה של כל חבר רחוק רצים לאירופה או לאמריקה או ל'לא-משה-איפה'. באנגליה משאירים את הילדים עם מישוהו, ועפים לאיזה בר-מצוה של הנכד או מי יודע מה...

ש. האם אתה צופה שעם מינויו של טראמפ יהיו דברים גדולים בעולם?...

ת. אני בטוח שיקרו דברים, אבל אני לא יודע מה, ולא יודע בדיוק מתי, אם זה יהיה באותו יום. ואני יודע שמתכוונים לעשות הרבה הפגנות שם, עם אלפי-אלפי אנשים, אבל מה שבאמת יקרה – זה אני לא יודע. מה שאני יודע זה שיהיו ערים שלמות שיפלו. ערים גדולות, לא בארץ ישראל.

ש. איך? אטומי? מה בדיוק יקרה?

ת. אני לא יודע. אני יודע שייעלמו.

ש. היו שדיברו על לונדון, ניו יורק ופאריז...

ת. נכון, צדיקים אמרו זאת.

ש. האם אתה צופה בזמן-קרוב עימות בין רוסיה וארצות הברית?

ת. אני מאמין שכן, כי רוסיה ואמריקה ואנגליה ואירופה הם כולם באותו הצד, זה הכל הצגות, זה הכל הצגה גדולה, איך קוראים לזה? 'דה גרייטסט שואו און ארת' (The greatest show on earth) – 'ההצגה הגדולה בעולם', הם הולכים לעשות קונפליקטים (מהומות, חיכוכים), מה זה משנה להם כמה חיילים נהרגים, מה שיותר – יותר טוב. וכעת הכושי שלח כל כך הרבה חיילים לגבול פולניה-רוסיה עכשיו, עם טילים גרעיניים, אז מה? אז איך יכול להיות שלא. ואם תשאל על מה הם נלחמים? אף אחד לא יודע בדיוק...

ש. אז איך זה שדיברו על טראמפ שזה כמו 'כורש'?!... הוא מדבר ליהודים בדידות מופגנת...

ת. כי אנשים רוצים להאמין שהוא בא להציל את המוסדות, שהם יוכלו להמשיך את החיים כמו שזה עכשיו, שהשיבות ימשיכו, שה'בתי-יעקב/ימשיך, שהכל ימשיך, ובגלל זה הם קיבלו אתו ככה, בהתלהבות. אבל הוא לא כזה, בודאי שלא. אל תסמכו על זה! מה? הוא בעד המדינה? אנחנו לא רוצים את המדינה! אז מה, מה הוא יציל? הוא לא בן אדם דתי, וגם לא נוצרי-דתי. זה שהוא רוצה לעזור למדינת-ישראל – מה זה שייך לנו?...

ש. ככה הוא תופס את זה בראש שלו...

ת. אז מה? הוא יבוא פה, ננית, וישלח יותר מטוסים ויותר אני-לא-יודע-מה, ויעזור לצבא... מה כל זה עוזר בשבילנו?!

ש. פורסם בעולם לאחרונה שיש כמה אנשים בודדים שהם מחזיקים את ההון שכנגד כל שאר אנשי העולם. וחלק מהם יהודים...

ת. נכון, זה נהיה עוד יותר מרוכז אצל עוד פחות אנשים. המצב הוא קשה מאד. והם לא יהודים, הם רשעים, הם ערב-רב בטוח. אולי עמלק.

ש. מה דעתך על ההפגנות הסוערות שהתקיימו השבוע ברחובות ירושלים על מעצרן השפל של חמשת הבנות החרדיות בכלא-הצבאי?

ת. ברוך ה', ברוך ה'. הממשלה מראה את הפרצוף המכוער שלה, ברוך ה', שיבינו, שיתחילו לפחד. אבל הרי הם לא עושים את זה לילדים של הרבנים, ולא עושים את זה לילדים של עסקנים חשובים, ולא עושים את זה לכל מיני אנשים חשובים, אם הם רק יושבים בכנסת, או אם יש להם

חשיבות אחרת. הם מחפשים כל מיני מסכנים בשביל להשתמש בהם כדוגמה להפחיד, זה אמור להפחיד את האנשים. אבל אם זו גיורת, אז רוב האנשים יגידו: 'טוב, גיורת, נו, בשביל זה אני לא הולך לעזוב את כל מה שיש לי להתחיל להיות קנאי'. אתם צריכים להבין: אנשים רוצים את הגשמיות בכל מחיר. אבל בכל אופן זה חשוב מאד שהם מראים את הקלפים שלהם, כי הרבה יהודים יתחילו להגיד: עד כאן! ויתחילו להתנגד. רק אני מקוה שלא יחליטו בשביל זה לעזוב את הארץ, כי לא יהיה להם יותר טוב בחו"ל... לדוגמה, כל צעיר או צעירה מקבל כסף מהמדינה בארה"ב, כמו למשל בקייטנות שיש בניו-יורק, שם רוב הילדים הולכים לקייטנות וישנים שם וכו', אבל מי שעובד איתם יכול לקבל יותר כסף מהמדינה אם הוא רק חותם על כמה דפים. ומה אומרים הדפים האלה? הוא חותם שם שהוא ילך לצבא אם יקראו לו! ואנשים בכלל לא יודעים על מה הם חותמים, הם רק יודעים שמקבלים יותר כסף מן הרגיל.

ש. מה? האם גם באמריקה יש בעיות עם הצבא?!

ת. בינתיים זה רק מתנדבים, אבל ככה יש להם רשימה של צעירים. הם כל הזמן עושים רשימות, רשימות-רשימות. אוספים מידע, כדי שהם ידעו איפה כל בן אדם נמצא, ומה אפשר לעשות אתו, ואיך אפשר לקחת אותו...

ש. משרד-החינוך הודיע עכשיו לכל תלמדי-התורה, אפילו אלו שלא מקבלים מהם כסף, שהם לא יקבלו רשיון להפעיל את התלמוד-תורה, אלא אם כן יקבלו את התכתיבים של משרד-החינוך בכל דבר ודבר, תכניות הלימודים, בחירת התלמידים וכו' וכו'...

ת. נו! זהו זה! זה הגיע סוף סוף!! והמנהלים לא יקומו ויגידו, הרוב לפחות, לא יגידו: 'עד כאן, אנחנו עושים שביתה, גמרנו, לא רוצים אתכם'. לא! יתחילו להפחיד אותם, ולקחת ילדים שלא רשומים בבית ספר (כל מיני עלילות) וכו' וכו' וכו', אז עכשיו הם מראים את הפרצוף האמיתי שלהם...

ש. המפחיד בזה היא העובדה שלא קמה כל זעקה...

ת. זה מה שמפחיד. יותר מכל הדברים זה הכי מה שמפחיד.

ש. איך אדם ממוצע יכול לדעת שמוסד חינוכי שם הוא שולח את הילדים שלו זה באמת מוסד חינוכי טוב, שזה באמת מתוך להתקרבות לה, מתוך לאמת? מי יכול לדעת מה קורה מאחורי הווילונות?...

ת. מאד מאד ברור. מי שיושב ולומד עם הבן שלו, או עם הבת שלו או שלה – יודע לפי מה שהם לומדים מה קורה. הסגנון של הלימוד מראה, בודאי ובודאי.

ש. הסתלקו לאחרונה כמה וכמה רבנים גדולים...

ת. טוב, ה' לוקח את הצדיקים. אנחנו יודעים שזה יהיה [הצדיק אָבֵד וְאֵין אִישׁ שֶׁם עַל לֵב, וְאִנְשֵׁי חֶסֶד נֶאֱסָפִים בְּאֵין מִבְּיָוָה]... וזו עובדה שאין לנו גדול-הדור אחד. יש לנו צדיקים ברוך ה', אבל גדול-הדור – אין לנו.

ש. עכשיו מתחילים ימי השובבי"ם, מה כדאי להתחזק במיוחד בימים קדושים אלו?...

ת. אם אני דיברתי ודיברתי ודיברתי – ואתה עוד שואל...?! אז לא אמרתי. משהו לא בסדר... להתקרב לה, זהו. להתקרב לה, ממש. אין לנו את מי לשאול בדרך כלל, רק ללכת ישר אל ה', להרגיש אותו, להיות אתו, ובודאי ובודאי להמשיך ללמוד, ולהתקדם בלימוד התורה וכו', אבל עיקר-העיקרים זה שיהיה קשר עם ה' [אבות סוף פרק ב': יודע לפני מי אתה עמל...], כשיש קשר עם ה' – העולם הוא אחר. אנחנו חייבים הכל בשביל הקשר הזה. הקשר הזה – זה הסיבה בשביל כל החיים שלנו! אין משהו יותר מזה. יש ילדים, אמרתי זאת הרבה פעמים, יש ילדים ויש בעל ויש אשה וכו', אבל הקשר היחידי האמיתי-האמיתי – זה הקשר עם ה'.