

גשמיים, ואז אם הוא יושב עם לב שבור והוא יחפש בתוך עצמו את הקב"ה – הקב"ה יתגלה אליו, הוא ימשוך אותו לכיוון הנכון, והרבה אנשים כבר הרגישו את זה, וזה לא סתם, וזה כתוב שככה יהיה ורשי נציבים: 'כאילו הקב"ה עצמו צריך להיות אחוז בידיו ממש איש איש ממקומו, כעני שנאמר ואתם תלקטו לאחד אחד בני ישראל... ישעיה כו, יב'. הקב"ה מחכה לכל בן אדם, לכל יהודי, לקשור איתו קשר אישי, ואז הוא יגלה את עצמו לאדם הזה. לא בשביל להתחיל להיות נביאים או משהו כזה חס ושלום, לא! אלא כדי לעזור לבן אדם להציל את עצמו ואת המשפחה שלו ואל תשליכני מלפניך ורחם קדשך אל תקח ממני... מזמור התשובה, תהלים נ"א. לדעת מה האמת ומה השקר. ולהשתדל לבטוח רק בה', ולא בשום דבר אחר. וההשתדלות שהבן אדם יעשה עם הקשר הזה להתקרב לאמת – זה יציל אותו, יציל אותו לנצח.

זה הכל מה שיש לי להגיד. האם יש לכם שאלות?

שאלות ותשובות

ש. האנטישמיות מתחזקת באמריקה, האם זה יגרום להם לבוא לא"י?...

ת. מה אגיד לכם, תמיד היתה אנטישמיות באמריקה, היו מספיק מקומות אפילו בתקופת מלחמת העולם השנייה שהיה כתוב שם בשלטים: 'אין כניסה לכלבים ויהודים'... מסעדות או מועדונים או לא משנה מה, וגם איזורי מגורים. אנטישמיות תמיד היתה באמריקה. האנטישמיות או היתה של נוצרים כנגד יהודים, כי הם הרי בטוחים שהיהודים רצחו את אותה-האיש ימח שמו וזכרו. אבל הענין עכשיו עם הערבים – זו אנטישמיות אחרת, ואני לא מאמין שזה מה שקורה שמה, זה פשוט חלק של התכנית להשתלט על אמריקה ולגרום באמריקה מלחמת-אחים! הענין הזה זה חלק מזה. הם היו רוצים שחלק של היהודים יקומו וילכו, והם פשוט יקחו את הבתים שלהם וכו' וכו'.

וגם בצרפת היהודים קצת בפאניקה, כי אם לה-פן נכנסת הם יצטרכו להחליט האם הם רוצים להיות אזרחים צרפתים ולקבל פנסייה צרפתית או להיות אזרחים ישראלים. זה מפחיד אותם מאד. ולא רק זה, ליהודים צרפתים במיוחד הספרדים שומרי-המצוות – לא להיות אזרחי ישראל זה מפחיד. לכן המצב הוא שהאנטישמיות תלך ותגדל בכל העולם. וזה יהיה עוד יותר גרוע מאשר כעת. אפילו שאני לא מאמין שזו אנטישמיות רגילה, אבל אני חושב שכמו כל דבר שקורה היום – יש מי שמעודדים את זה מאד, ועוזרים, עוזרים לעשות את זה ולחזק את זה, כדי לעשות בלאגן ומלחמת-אחים.

ש. מה דעתך על מערכת-היחסים המחזרה שקיימת בין רוסיה לארה"ב, מצד אחד יש עימותים בלתי פוסקים, ומצד שני רואים שיתופי-פעולה, אז האם הם ביחד או שהם אחד נגד השני?...

ת. בטח שהם ביחד, הם לא אחד-נגד-השני, זה הכל הצגות שלהם. ותראו, פוטין יש לו הרבה חיילים בארה"ב, והם עושים אימונים. ואני שמעתי עכשיו שחלק רציני מהם כבר בתווזה לכיוון קליפורניה משום מה. ובכלל אמריקה מלאה כל מיני חיילים זרים, מהאור"ם כנראה, כי הרבה מהרכבים הצבאיים שרואים וכלי המלחמה שמעבירים ממקום למקום, מופיע על זה UN, זה שייך לאו"ם. אז אני לא יודע בדיוק איך זה פועל, אני רק יודע שהכל שקר גמור. וה'פוטין' הזה – הוא רשע לא קטן. הוא קטן קצת אבל הוא רשע גדול, וכמה שהוא נראה שהוא נגד ארה"ב או זה הכל הצגות, הוא נגד אמריקה בטוח, הוא רוצה להשתלט, אבל זה הכל משחק, משחק. והם רוצים לעשות מלחמת-עולם-שלישית עם כל הכוחות שלהם, ויש לי גם הרגשה שיש להם זמן קצוב, הם לא יכולים להמשיך הרבה זמן, כי יש איזה גבול שהם חייבים אז להיות כבונקררים שלהם. והם כבר בלחץ.

ש. עושים משחק כזה שימותו בו מליארד אנשים?... האם לא אכפת להם על מחיר שכזה?!

ת. הם שמחים עם כל אלה שאפשר להרוג, וכמה שיותר אנשים – יותר מרוצים. יש יותר מדי אנשים בשבילם בעולם הזה, וכנראה שהצפיפות

שלום לכולם. הנה אנחנו שוב פה, והעולם מתדרדר ומתדרדר ומתדרדר. שמעתי עכשיו שיש חדשות שהמדינה החליטה על חג נוסף!
ש. מזל טוב!...

לפני שאתם אומרים 'מזל טוב', בואו אגיד לכם מה זה אומר, ואז בטח במקום המזל טוב תגידו: "אוי אַ בְּרוּךְ...". הם החליטו לעשות והם גם העבירו את החוק הזה בכנסת לעשות חג, חג של כולם, מוסלמים, נוצרים ויהודים מכל הסוגים... גם החילונים גם הדתיים-לאומים וגם החרדים, כולם-כולם, כל הסוגים. וכולם יהיו חייבים לחגוג את זה, מי שמקבל כסף מהם – חייב לחגוג!... אני לא יודע, בכל אופן בינתיים לא שמענו אפילו 'פיפס' (ציוץ קטן) מאלה שיושבים שם בכנסת עם זקנים, וכביכול הם אנשים-חרדים ממש, שמייצגים את החרדים...
ש. האם צריכים להגיד שהחיינו ואולי גם הלל?...

יכול להיות, אינני יודע עד כמה ילך התיאטרון המצחיק הזה לכיוון האבסורד... בכל אופן זה העולם שלנו. העולם משוגע, העולם אכזרי, העולם מלא-מלא לכלוך רוחני וגשמי, העולם שממש נהפך יום אחרי יום, יותר ויותר לגיהנום, גיהנום בעולם הזה. מה עוד אפשר להגיד? אני כבר מתעייף, ואני מסתכל על ההורים שלי שהם כבר יותר מבוגרים, ולא כ"כ מרגישים טוב, ואני כבר לא ילד קטן, ואיפה משיח? איפה המשיח? העולם לא יכול להמשיך כמו שזה הולך, זה פשוט כבר בלתי אפשרי! איפה משיח?... משיח – אני לא יודע אם הוא פה, אבל אני מקוה שהוא כן פה, כי גם לי כבר אין סבלנות. רק בפורים האחרון הסתכלתי, אמנם זה לא היה כ"כ גרוע כמו בשנים הקודמות, אבל הריקות, משלוחי-המנות, שמלאים כל מיני עוגיות, ושוקולדות, וכל הדברים הכי לא-בריאים לבן אדם, שהכי מזיק לו לבריאות, וזה מה שאנחנו נותנים עם כל הלב לאנשים, עם כל הלב, עם כל החיוכים.

משהו לא בסדר, פשוט לא בסדר. אנחנו לקחנו את החג הזה, החג שהוא כ"כ חשוב, כ"כ נהדר, ואנחנו הפכנו את זה להולואו-אין (Hollow-inn), קרנבל של גוים. והבחורים שאמורים לשנות, לשנות ולהשתכר בצורה יהודית, כפי שהיהודי צריך, אבל זה לא נראה כך, לרוב זה נראה כמו איזה פונדק, בית-מרוח של גוים, שמתאספים ושותים עד שהם מקיאים ונופלים על הרצפה עם הפנים בתוך הקיא שלהם, זה מה שזה נהפך. זה נהפך למשהו בלי לב יהודי, בלי רגש יהודי. הכי טוב מכל זה בדרך כלל זה אולי מעט ההצגות שעושים כמה רבנים, אבל ה'סך-הכל' – זה נהיה ריק מתוכן, חוץ מכמה יהודים שעדיין חוגגים את פורים כמו שצריך.

מה יהיה איתנו? מה יהיה איתנו?! ברוך ה', ישנה קבוצה קטנה של אנשים שעוד משתדלים, שעוד מנסים ללכת לכיוון של היהודים של פעם. ואנחנו צריכים שלא לשכוח את זה, כי אם אנחנו נעזוב את האמת, ואנחנו נלך אחרי השקר – אנחנו נאבד את הכל, לא ישאר לנו כלום, אפילו לא פירור. אנחנו נייעלם מן המציאות, חס ושלום. אבל רוב האנשים לא רוצים לשמוע, אז אין לי כח לדבר יותר מדי, כי לא רוצים לדעת – איך שלא יהיה. ואני יודע היטב כמה שאנשים ממש לא מוכנים להשתנות ולחזור למה שהיה. איזה טיפשים! לא מבינים שהם פשוט זורקים לפח את העתיד שלהם לנצח. אני לא מבין אותם, את היהודים.

כל יהודי נולד עם נשמה מיוחדת, נשמה שמושכת אותו לכיוון הקדושה, אפילו שהוא לא יודע, אפילו שהוא מתנהג כאילו שהוא לא רוצה את זה, בכל אופן בפנים הוא כן רוצה, ויש לו מלחמה עם עצמו, אבל יודעים שהוא יהודי אמיתי, כי יש לו את המלחמה. אבל ה'ערב רב' אין להם את המלחמה, הם רק מחכים לקדש את הרע, לקדש את השקר, לקדש את עגל-הזהב חס ושלום.

אז מה עוד יש לומר? אני רק יכול לבקש מכולם, מכל היהודים האמיתיים, לחזור לאידישקייט האמיתי, להפסיק עם המחלוקות. וכל אחד בנפרד צריך להשתדל לקשור קשר עם הקב"ה. הדור שלנו דור מאד מיוחד מצד אחד, ומאד נמוך מצד שני. אבל ה' נתן לנו מתנה, הוא נתן לנו את האפשרות לקשור קשר איתו ישירות, כי אין לנו כמעט רבנים שאפשר לסמוך עליהם במאה אחוז, אז לכן הוא נתן ליהודי-האמיתי לקשור אתו קשר. אבל זה לא כ"כ קל, והיהודי – פעמים רבות הוא מגיע למצב שהוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, יש לו כשרון בכל מיני דברים, דברים רוחניים ודברים

מפריעה להם... והם רוצים להרוג כמה שרק אפשר. ולא רק זה, הם יודעים שמגיע הכוכב, הפלנטה, ה'סולאר סיסטם' (מערכת שמש קטנה), אז הם פשוט החליטו שהם 'תופסים טרמפ', הם לא צריכים לעשות את כל הדברים הקשים, כמו שהנאצים ימ"ש הרגו את כל היהודים בתאי גזים, לא, בשביל מה? הם יכולים לתת לכוכב הזה לעשות את העבודה, וכינתיים הם יכולים לשחק באולינג וטניס, וכו', ולשחות בבריכות שיש להם מתחת לאדמה, עם כל הלוקסוס, לראות סרטים, לשתות מילקשייק, וכולם יכולים למות שם למעלה, והם למטה נהנים. אבל מחפה להם הפתעה. בכל אופן אנחנו יודעים שהכוכב הזה עם כל הפלנטה הזו – זה לטובת היהודים ולרעת הגוים. אז אין לנו מה לפחד! זה יהיה קשה, וזה יהיה מפחיד, אבל ה' ישמור עלינו.

ש. בשבוע שעבר התבטא אחד הצדיקים שהוא רואה סכנת מלחמה קרובה וצריך להכין אוכל ומים...

ת. טוב, הוא פשוט אומר מה שפיקוד-העורף אומר. לפני כמה חודשים הם אמרו שתהיה מלחמה וצריכים לאגור מים ואוכל. רק מה, אין אפילו מקלט אחד שמוכן כאן בארץ בשביל מישוהו, זה הכל צחוק. מה אכפת להם? הם בנו את הבונקר שלהם כמו הבונקרים באמריקה בשטח של 30 ק"מ מרובע! ואני מתאר לעצמי שבפנים זה מאד מפואר. הם גנבו הרבה כסף. האם אתם שמעתם כמה עודפים של כסף נשארו להם? טונות של כסף! האם הם משתמשים בזה בשביל לעזור למישוהו? משהו התדרדר מאד במה שהישראלי-הממוצע מקבל, גם בקופ"ח וגם בכל דבר אחר, והביטוח-הלאומי רק מחפש סיבות שלא לשלם לאנשים...

ש. ואיך זה שאנשים לא מתלוננים?

ת. הם מתלוננים, ומתחילים להבין, אבל הם לא יודעים מה הם הזכויות שלהם. אבל רק לשמוע כמה כסף נשאר להם ברזרבות שהם לא משתמשים בזה, הם משתמשים בזה בשביל מה שהם צריכים. וזה מאד מוזר כמה שהח'כים החרדיים שקטים. זה כאילו מישוהו שם להם איזה משהו בתוך הפה שלהם, נעל להם את הפה עם מנעול. מה אני אגיד לכם, הכל דבר אחד, כל הכנסת הזו, כל ה'צניחה' הזו – זה הכל שייך לרשעים המוכרים לנו.

ש. מה אתה מציץ? מה אפשר לדבר עם אנשים לחזקם? איך לכוון אותם? מה היית אומר להם?

ת. כל אחד היום צריך לקשור קשר אישי עם הקב"ה. צריכים להכנס לבתים שלנו ולסגור את הדלת, ורק לצאת בשביל מה שמוכרחים, חייבים מניין וחייבים להתפלל ביחד, וכדאי להגיד תהלים ביחד, חייבים לעשות כל מיני דברים רוחניים, וגם אנשים צריכים להתפרנס, אז חייבים לצאת, אבל להשתדל כל הזמן שהראש, הלב והנשמה יהיו עם הקב"ה. כשהולכים ברחוב – לא להסתכל! לשים את העיניים למטה, להסתכל רק שלא ליפול, אבל להשתדל לא להסתכל, גם הנשים וגם הגברים, ולהגיד פרקי תהילים כל זמן שהולכים, או להגיד פשוט: 'אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו', או לחשוב על משהו שהוא למד, אבל להשתדל כל הזמן, עשרים וארבע שעות, להשתדל להיות עם ה'. וזה לא קל בעולם הגשמי שלנו, אבל הבן אדם צריך לאט-לאט להרגיל את עצמו שהוא חייב להתנתק מן העולם הזה שהוא כפי שהוא, ויותר ויותר ללכת לכיוון הרוחניות, לכיוון הקב"ה, לכיוון התורה כמו שזה היה פעם, גם גברים וגם נשים. וזה הדבר היחיד שיציל אותנו, הדבר היחיד.

אנחנו לא יכולים להלחם נגד הרשעים, רק לעשות ככה, רק לסגור את עצמנו ולהיות ביחד עם אנשים שהמטרה שלהם היא אותה המטרה. ולא להסכים, לא להסכים לרישעות שלהם, לא לתת להם לשנות אותנו. וזה קשה, כי הרבה מאיתנו מקולקלים כבר מכל מיני רעיונות זרים שאנחנו למדנו מן המקולקלים, או מן הערב-רב או מן הגוים. ולכן אנחנו צריכים לעשות בדיק-בית, לנקות את הכל, לעשות נקיון של פסח בתוך עצמנו, שכאשר נשב בליל-הסדר, שאנחנו נרגיש שאנחנו באמת יוצאים ממצרים. כי כל הצרות – הבאנו איתנו ממצרים, כי הע"ר קשורים לכל הכתות של מצרים, וגם לכתות של נמרוד שלפני מצרים. ולכן זו הסיבה שהרבה מן הסעה"ת, הרבה מן הבולטים שבהם הם 'כביכול-יהודים', אבל הם באים מן הע"ר שיצא ממצרים. הם לקחו איתם את הפירמידות ואת כל מה שזה אומר. והם, ביחד עם הגוים הרגילים, ועם האדומים, הישמעאלים, לא משנה מי, הבודהיסטים, כולם, הם מנסים להשתלט על העולם.

אבל זה לא יעזור להם, הקב"ה הוא הכל יכול, הוא גדול מכולם, הוא גדול מהחלל, והוא גדול מכל היוניברס' (היקום). הוא גדול מכל דבר. אין עוד מלבדו. וכדאי לנו להיות אך ורק איתו. נשמה יהודית תדע את זה לבד איך למשוך את הגוף בע"ה לכיוון הנכון, אבל אלה שהם ע"ר לא יוכלו לסבול את זה. הם שונאים את הקדושה, הם רק רוצים את הטומאה. והם יגידו: 'לא! זה לא בשבילנו, זה שקר', אבל זה לא שקר, זוהי האמת. והם יודעים את זה מבפנים, הם זוכרים, אפילו שהם לא רוצים לזכור את זה, שגם השטן הוא בסך הכל יצירה של הקב"ה.

ש. המעצרים בהפגנות על הגיוס מתבצעים באכזריות רבה...

ת. וזה הולך להיות קשה יותר ויותר. זהו, זהו. אין זמן כבר. עוד מעט תהיה כבר מלחמה. ואם פיקוד-העורף והרב הוא אמר לשמור קצת אוכל – אז כדאי, כי כשזה יתחיל פשוט לא תהיה שום מכולת פתוחה.

ש. מאיזה כיוון תהיה המלחמה? מעזה? מן הצפון?...

ת. זה יהיה מן הצפון, אולי גם מעזה, יכול להיות, אבל לא יודע. אבל בחוץ לארץ – זה יהיה הרבה יותר גרוע.

ש. אמרתם שצפויה להיות מלחמה בעולם בין הנצרות ובין האיסלאם. מאיך אנחנו רואים שהמוסלמים משתלטים על אירופה ומצייקים להם והם שותקים...

ת. לא, הם לא כ"כ שותקים. זה תלוי איפה. מה היא המלחמה שיש בין טורקיה והולנד כעת? הטורקים, עם ראש הממשלה שלהם, ארדואן, שמעונין שהטורקים שגרים בארצות אירופה יעזרו ויתמכו במהלך שהוא יוכל לקבל יותר סמכויות ועוד יותר שליטה על המדינה, על טורקיה, כי הוא רוצה להיות דיקטטור. וההולנדים לא נתנו לעשות פעילות שכזאת בתוך ארצם בשביל הפוליטיקה שלו. ואז התחילה מלחמת-דיבורים תוקפנית ביותר גם נגד הולנד, וגם נגד ארצות נוספות... ואירופה נהיית יותר ויותר נגד טורקיה. ומרקל, נשיאת גרמניה, שאיפשרה לשלשה מיליון פליטים להגיע לגרמניה, שרוצה לאפשר לעוד כמה מיליונים להכנס – היא בבירור מהסדר העולמי החדש. זה הכל שייך להם. והם רוצים לעשות בלאגן.

ש. הרי הגרמנים מאז ומעולם היו חזק עם הלאומיות שלהם, וכעת הערבים הורסים להם את גרמניה...

ת. זה לא הגרמנים שמקריבים את עצמם, זו ראש-הממשלה שלהם שמקריבה אותם, כי הם רוצים להשתלט על הכל.

ש. בצרפת הערבים מרימים ראש מאד חזק בשנים האחרונות...

ת. נכון, אבל בזמן האחרון יש מהומות גדולות של הערבים שם. והצרפתים עצמם מאד שונאים אותם, והם יותר ויותר מרגישים שהשתלטו להם על הכל, אבל בגלל זה יתכן שלה-פן, שהיא בתו של ניא-נאצי תיכנס לשלטון, היא תהיה נשיא. ואם היא נכנסת, הדבר הראשון שהיא תעשה, כך היא אומרת, זה שאדם לא יוכל להיות בעל אזרחות כפולה! ויהודים שאלו: 'מה איתנו?', כי הרבה מהם יש להם בנוסף גם אזרחות-ישראלית, אז היא אומרת: 'תצטרכו להתליט'. ואם הם יחליטו שלא להיות אזרחים ישראלים, אז הפנסיות והזכויות כו' לא יפגעו, אבל אם הם מחליטים להיות ישראלים – יסלקו אותם מצרפת...

ש. אז אולי זה דוקא טוב...

ת. הו! זה מעולה, כל האנטישמיות באמריקה זה גם כן מעולה, כי האמריקאים הם ממש 'עם הראש באדמה', וככה אולי יפתחו את העיניים שלהם.

ש. אנחנו מחכים שמשמים יעירו אותנו אבל אם זה יבוא מלמעלה זה יהיה ח"ו כואב, מה אפשרי לעשות במציאות הנוכחית שלנו?...

ת. במציאות הזאת – אנחנו צריכים פשוט לבטוח בה, ולעזור ליהודים כמה שאפשר להגיע לאמת, ולהתפלל לה' שאנחנו תמיד נהיה בסדר.