

דמעות שיביא את משיח צדקנו ויגלה אותו, ולהתפלל על כל עם ישראל, שנדע בטוח שהגאולה שלימה. יש לכם שאלות?

ש. איך אנחנו יכולים לדעת, מה הוא הסימן המובהק שאנחנו באמת כבר הגענו לסוף התהליך של הגאולה השלמה?...

ת. אני אסביר לכם. אנחנו נראה את משיח, הוא יגלה את עצמו לעולם. אחד הסימנים הוא שהוא ימשוך את הנשמה היהודית חזק, ימשוך חזק מאד את הנשמה היהודית, לא משנה מי, זה יכול להיות הרחוק ביותר או הקרוב ביותר. המשיח ימשוך את זה, הוא יעלה בכל יהודי את הטוב, ולא את הרע. הוא לא יתן להם להילחם אחד נגד השני, אלא לבטוח בקב"ה. הוא יסלק כל אחד שאפילו רק נראה שהוא רוצה להתחיל במחלוקת. הוא ילמד שעדיף להתכופף ולא לענות מאשר להילחם כאילו 'לשם שמים'. להילחם נגד הרישעות – זו צורה אחרת. הוא הולך לטוב במקום להילחם עם הרע, הולכים עם הטוב ואם חייבים – שמים גבול לרע שלא יוכל להיכנס. אבל להתחיל פשקוילים עם כל השטויות האלה – זה לא סימן, הסימן זה אדם עניו שאוהב את כל עם ישראל, ובורח ממחלוקת.

ורק כאשר המשיח מגלה את עצמו – העולם יכול להתחיל לקבל איזון, איזון אחר ממה שהיה. עד עתה לא היה אף פעם איזון, כל הזמן היה בלאגן, אבל היו לנו גדולי דור, והיה את האבות ואת האמהות שרק הנוכחות שלהם בעוה"ז עשתה 'איזון', אבל בדור הזה כמעט אין לנו, ודאי לא כאלה שיכולים לארגן את עם ישראל עם הכח לאזן כמו פעם, רק כשהמשיח בא זה שוב יתחדש, אבל הרבה יותר חזק, וזה יהיה בלי שקר בכלל.

ש. אך נראה שבעולם המתח נרגע, עם קוריאנה וכדו', איפה כל הלחץ בעולם?...

ת. זה לא נכון באמת, שום דבר לא נרגע, חסרה רק שניה אחת, ובשניה אחת – הכל נדלק. כבר שמו בכל מקום 'עצים יבשים', ורק מחכים לאיזה גפרור קטן שזוה ידליק את הכל. ולמעשה המלחמה התחילה כבר לפני שבע שנים בערך, אבל עכשיו זה יתחיל באמת בגדול-בגדול...

ש. יהודי אחד שלח לנו תמונת של טנקים של אר"ם (יוניפ"ל) נוסעים על הכביש ליד צפת...

ת. כן כן, האר"ם פה, בטח, מה הם עושים שם בצפת? מילא בגבול, אבל למה בצפת? האם הם נסעו לשם כדי לקנות קוקה קולה?..

ש. אולי הגיעו לקברות הצדיקים של צפת...

ת. יש להם לצבא ארה"ב בארץ שני בסיסים של טילים שלא נותנים לאף ישראלי להכנס לשם. מה זה אומר? ברור רק דבר אחד, לא רק זאת, אלא ממש מכרו את הארץ לגויים. אמרתי לכם, גויים שולטים על כל המקומות הקדושים 'בשקט', אבל יום אחד תראו, איך שהם פשוט יבואו ויסגרו את זה, לא יתנו ליהודים להכנס.

ש. והמציצה החדשה בכותל – עם בעיות צניעות קשות ביותר, פריצות איזמה שאי אפשר להאמין. מה עושים?...

ת. הציונים, שזה אלה שבאו לשלוט על ארץ ישראל, החבורה של הרשע הזוא בן גוריון – התפתחו מאד, והם מוכרים את הארץ. למה תנובה שייכת לסיף? ועוד יש הכשר בד"ץ... סין – זו ארץ שהאוכלוסיה שם אוכלת כל דבר שזו, ואנחנו עוד סומכים עליהם? והם שולטים כעת על החברה הגדולה למזון בארץ, תעשיית החלב.

אני באמת מאד שמח שהגעתם למרות מזג אויר שכזה עם הגשם והרוח. אבל האמת היא שהעולם כמו שאנחנו מכירים את זה, באמת-באמת לקראת הסוף. ומי שמאמין בזה – טוב, ומי שלא רוצה להאמין בזה – גם טוב, טוב שנתפטר מהלא-מאמינים ונגיע רק עם המאמינים... כי כל זה כתוב ברור בתוך הספרים הקדושים, ואין בזה בכלל סימן שאלה. זה ברור כמו האור של היום, ואפילו האור של היום עוד מעט

לא יהיה כל כך ברור... **קָרֵב יוֹם אֲשֶׁר הוּא לֹא יוֹם וְלֹא לַיְלָה... / הגדה של פסח.** ואני רק רוצה לומר לכם, שאלה שלא רוצים לשמוע כאלה דברים, ואומרים ש-... 'הקב"ה הוא מאד טוב, ולא רוצה לגרום לעם שלו בעיות קשות כל כך, וזה לא יכול להיות שהוא יעשה כזה דבר לעולם כמו שאנחנו מכירים את זה'... אז לאנשים האלה אני אומר: אתם טפשים! טפשים גדולים! עם הטיפשות שהיתה בכל דור ודור, שיהודים רדפו אחרי התאוות של הגוים, ורצו להיות כמו הגוים, ובסוף ה'

העניש אותם חזק **וְהַבְדִּילְתִּי אֶתְכֶם מִן הָעַמִּים לְחַיֵּת לַיְלָה! / אם אתם מובדלים מן העמים הרי אתם שלי, ואם לא הרי אתם של נבוכדנצר וחבריו... רש"י סו"פ קדושים** והפריד בין הצדיקים לרשעים. ובדור שלנו זה יהיה הבירור האחרון.

הדור האחרון – זה הדור שלנו, ונעבור מעולם שהסיטרא-אחרא חושב שהוא השולט, לעולם שכולו טוב. ואלה שלא יכולים לחיות בלי התאוות והשקר של השטן, וחושבים שהוא יותר חזק ח"ו מהקב"ה, שהקב"ה הוא הכל-יכול – האנשים האלה ייעלמו, כי ה' יצר גם אותם בכוונה, לא סתם, הם לא נולדו פתאום מהנחש, הנחש לא נולד עם הרישעות שלו בלי סיבה, ה' שולט על הכל, הוא ברא את הכל, והוא ידע מראש שהאדם-הראשון יעשה מה שהוא עשה, הוא ידע שהוא יצטרך להעניש אותו, והוא ידע שהנחש הוא השטן, והוא ידע שאי אפשר לסמוך עליו בגן עדן, ואכן בדיוק זה מה שקרה, ועד היום השטן ממשיך, הנחש, השטן, הסיטרא אחרא, מה שרוצים לקרוא לו, והוא עושה לנו הרבה בעיות, עד כדי כך שהרשעים בטוחים שהוא הכל יכול ח"ו, וזה הכל שקר. אבל ה' ברא את העולם ככה, ואנחנו צריכים בעיקר לסמוך עליו, לבטוח בו בלי שום ספק, ולקבל את כל מה שהוא עושה, ולדעת שזה לטובתנו ולטובת כל עם ישראל. ולהאמין ולדעת, בלי כל פקפוק, שה' הוא כל-יכול, ושהוא ברא את עם ישראל לנצח, לחיות לנצח.

ועכשיו הוא עושה בירור, זה לא משנה כמה שהנסיון שלנו קשה, אנחנו צריכים להאמין שזה לא נורא, נעבור את זה, ה' יעזור לנו לעבור את זה, הוא יעשה לנו נסים, זה לא אומר שנצא מהבוץ כמו שאנחנו רוצים, אלא נראה גם ניסים גדולים, ונדע בטוח שהקב"ה הוא הכל יכול, ושהוא יציל אותנו, ואנחנו נגיע לעולם הבא, ולמשיח צדקנו, וגם לחיות ולהקריב קרבנות בביהמ"ק.

אבל יש לנו עוד דרך ללכת, וזו לא דרך קלה, זו דרך קשה ביותר, ונצטרך להחזיק חזק כביכול בהקב"ה, ולראות אותו, לראות אותו לפני העינים שלנו, לא לראות צורה, אלא להרגיש אותו, שהוא קיים, ושהוא מוביל אותנו, ושאין לנו מה לפחד, ושכל זמן שנלך, אפילו במצבים הקשים ביותר, נרגיש ביטחון **עַם כִּי אֵלֶיךָ בָּגֵיאַ עֲלֵמֶת... / נרגיש רגיעה, נרגיש שמחה, שיותר ויותר אנחנו מתקרבים לסוף של העולם הזה, לסוף של השטן, או הס"א, או הנחש, ונתפטר ממנו לתמיד.** ואנחנו מגיעים לנקודה הזאת.

וכל אלה שרוצים את הגשמיות, שרוצים את החיים השטחיים ואת הטימטום, אפילו אם אתם מתפללים שלש פעמים ביום זה לא אומר שיש לכם נשמות יהודיות. אתם צריכים להרגיש ולחפש. להרגיש שחייבים לחפש את הקב"ה. להרגיש אותו בפנים-בפנים, ונתפלל עם

ולא רק זה. כל הענין הזה של מפעלי 'טבע', מה זה? זה רק לבנות משהו ענקי כדי להשתלט על כסף בינלאומי, ובדיוק 'חברת טבע' שיש לזה שם בעברית, וזה כאילו 'ישראלי', וזה עומד ליפול... ומפילים את זה בכוונה, ככה מפילים הרבה חברות שבנו! אספו כספים ענקיים, וגנבו אותם, וזה יפול, והמנהלים יקבלו איזה קנס, בואו נגיד, מיליון דולר כל אחד, שזה 'בטנים' (כלום) בשבילם, כלום, צחוק, ואף אחד לא ישב בבית סוהר, רק יהודי מסכן אחד שקורים לו רובשקין – הוא קיבל עשרים ושבע שנים בבית-סוהר, אבל הגנבים ההם לא יקבלו בית-סוהר, הם הולכים ליאכטה או לארמון שלהם בשווייץ או בקליפורניה, או באיים הקריביים... ומי יודע עוד איפה, גם אל תוך הבונקרים הענקיים שלהם עשו לעצמם בתוך האדמה בלי בעיות וצוחקים על כולם...

ש. בימים האחרונים נרצח יהודי יקר ליד חות גלעד...

ת. יש יהודים קצת מבולבלים, הם צדיקים, אבל מבולבלים בכיוון שלהם. היהודי הזה נתן את החיים שלו, הוא בכלל ידע שהוא מסכן את עצמו רק לגור שמה, ושהוא מסכן את המשפחה שלו וכו', אבל הוא חי שם לש'ש. אבל יש פה כיוון לא כל כך כמו שצריך, אז אני לא רוצה לדבר יותר על זה. הוא היה יהודי טוב, הוא ניסה לעשות מה שהוא מאמין שזה טוב, אבל כל העניין של המדינה זה 'סימן שאלה' מאד גדול, ובכלל היה אסור לבנות מדינה, אז מה אני אגיד, למה הוא גר שמה? הוא היה יהודי באמת טוב, ובאמת השתדל לעשות מה שהוא חשב שזה נכון, אבל הוא טעה, אבל יש לו גם את המקום בגן עדן.

ש. נפטר כעת הרב הישיש, רבי יהושע מאמאן זצ"ל זקן רבני מרוקו, רב חשוב ביותר שחתם על כמה וכמה קריאות-קודש לחיזוק הצניעות והזהדות בציבור... משכמו ומעלה...

ת. כבר אמרתי פעם, לא לפני הרבה זמן, שהקב"ה לוקח את השגרירים שלו מהעולם הזה, כדי שלא יסבלו במה שעומד להיות בעתיד הקרוב. ואת הרוב הוא כבר לקח.

ש. אז הוא משאיר אותנו לבד...

ת. הוא לוקח אותם – אבל הוא שולח משיח...

ש. עכשיו מדברים על גיוס-בנות, יש להם תכניות לבטל פטורים של בנות דתיות...

ת. אם היו כולם מתאחדים ביחד ואומרים: זהו! עושים הפגנה, אבל גדולה – של שמונה מאות אלף אנשים – זה היה נגמר מיד. אבל אלה שיושבים בכנסת הם לא מעוניינים בזה, הם מעוניינים בכספים ובמעמד וכו' וכו' שיש להם, הכבוד והכסף של הרשעים, של הכנסת ושל הממשלה. ויש את האנשים שלהם שהם קנו אותם בכסף... מה להגיד, זה לא משהו שאפשר להילחם נגד זה כל כך בקלות, אבל אם רק כל עם ישראל היה מתאחד, כמו שפעם, והיה מראה את הכח שלו ברחוב בירושלים, כמו אז שיצאו מאות אלפי בחורים ואברכים להראות את הכח שלהם, זה לא כל כך פשוט להתחיל עם ציבור שכזה.

ש. אז מה אנחנו עושים עכשיו, האם נחכה שמשמים יעירו אותנו, לבד אנחנו לא מסוגלים...

ת. מה זה אומר – שאנחנו מחכים איך שלא יהיה, וכי יש לנו ברירה? אבל בזמן שאנחנו מחכים צריכים להעלות את עצמנו, ולעזור ליהודים אחרים לעלות, שהמלחמה שלהם לא תהיה כל כך קשה.

ש. שמעתי בשם צדיקים שחשים שיש הרבה דינים בעולם...

ת. הרבה דם באמת יהיה בעתיד הקרוב, אני מאמין, אבל מה אני אגיד, זה יהיה מאד מאד מפתח, אנחנו צריכים רחמי-שמים שאצלנו זה ילך יותר בקלות. אבל זה ברור מאד: אנחנו עומדים לפני מלחמת

עולם שלישית, ואין ספק בזה, כשזה כבר התחיל לפני בערך שבע שנים. אמרתי את זה עוד ועוד ועוד, ואני אגיד עוד, לפני שבע שנים עם 'האביב הערבי' – זה כבר התחיל, מלחמת העולם השלישית, ועכשיו הסוף יהיה מאד מהיר.

ש. סיפרו לי שבגרמניה הרבה כנסיות נוצריות נסגרות מחוסר פעילות... הנצרות פשוט פושטת את הרגל, האם זה קשור למה שהיהודים מרבים לפקוד בשנים האחרונות את קברו של דוד המלך, ובשל כך יש נפילה גדולה לנצרות...?

ת. תראה, הכנסיה הקתולית, בגרמניה יש קתולים ולותרים, שזה סוג של פרוטסטנטים. היטלר היה קתולי, הוא היה שייך לאילומינאטי, אבל אם אין כל כך הרבה כנסיות, זה גם בגלל שאנשים כבר לא מאמינים בזה, ויש גם אנשים שפשוט מאמינים בשטן, ובאמת הכנסיה הפכה למקום של עובדי השטן! אבל קתולי – זה פשוט כבר לא כל כך מעניין לאנשים, כי רואים שזה שקר, שקר ענק. ויש גם עכשיו מלחמות בתוך הכנסיה, של אלה הכמרים שטוענים שהאפיפיור ימשי'ץ הנוכחי, שהוא בכלל לא נוצרי, שהוא עובד ע'ז'... והם צודקים במאה אחוז, הם נוצרים והוא באמת לא נוצרי, אבל הוא הרבה יותר חזק מהם, ולא הייתי מופתע אם חלק רציני מהם, מהמתנגדים שלו, יתחיל ככה לעזוב את העולם הזה... אבל הם איבדו הרבה מאלה שהיו קוראים לעצמם קתולים, כי הם רואים את השקר שם בכנסיה, ולכן אני לא יודע אם זה בגלל שהיהודים התחילו לגלות שוב את קבר דוד המלך, אבל מאד יכול להיות שזה עזר מאד.

ש. מתר אמורה להתקיים ישיבת-ועדה בכנסת לצורך ביטול פטורים לבנות דתיות מהגיוס, למי שלדעתם היא לא דתיה מספיק... מי יודע מה יעשו הרשעים הללו? למה כולם שותקים...?

ת. הם יכולים להגיד על בת שהיא לא דתיה אלא רק עושה את עצמה דתיה, הרשעים יכולים לעשות כל דבר. הם יכולים גם לקחת את התינוקות שלנו לצבא, הכל יכול להיות. הם רק מעבירים איזה חוק – וזהו, ובכלל החוקים הם אבסורדיים, ממש טימטום. אז או שנעמוד על שלנו ונצטרך להסתיר את הילדים, כמו במצרים, או ש... או ש... אני לא יודע מה או ש... ה' כבר יקח את זה ויסדר את זה. אנחנו לא צריכים לדאוג, הם לא יצליחו לעשות שום דבר, מי שיעז לקחת בת ממשפחה אפילו קצת ידועה, או קצת קרובה, אז כבר כולם יתאחדו, והם ילכו נגדם.

ש. מה עם החוק של המרכולים שעכשיו העבירו...

ת. החוק של השבת? זה רק צחוק, משחק, מה איכפת להם השבת – כל החרדים שיושבים שם, הם נהנים ממשכורת שמנה וכו', הם איכפת להם השבת...? אני צחקתי רק לשמוע את זה, צחוק מר, כי ברור דבר אחד: שהם רוצים בכל מחיר להישאר בתוך הממשלה, הם לא רוצים בחירות, ככה הם יושבים על הכסף, והם רק שמים את היד ומוציאים את הכסף. ויש להם קהילות שנהנים מזה בכל מיני צורות, ואנשים שנהנים מזה בכל מיני צורות, וזה יהיה בעיה קשה ביותר, וזה כבר בעיה קשה ביותר. אבל צריכים להגיד: "עד כאן", אנחנו לא מוכנים! ובוזה גמרנו! זה יגמור, זה יעצור את זה. וכל אלה שלא רוצים לעשות הפגנות, ורק רוצים לקבל את ההטבות, מה כבר איכפת לו אם איזו בת בעלת תשובה הולכת לצבא, אפילו כשהיא אומרת לא, והיא לא רוצה, והיא שומרת מצוות, מה אכפת לו אם איזו בחורה ספרדיה שאף פעם לא ישנה מחוץ לבית, ולא יודעת שום דבר מהעולם הגדול – שישמו אותה בצבא, איפה שיש בניינים של מגורי-חיילים – מעורב בנים ובנות.

ש. מאידך גיסא, רואים יותר ויותר בחורים ואברכים שמוסרים נפש, ולא הולכים לצבא בשום אופן...

ת. וגם יש בנות שהיו במעצר יותר מחדשיים, ולא שינו לא את הלבוש ולא כלום, אבל זה מאד קשה להילחם לבד, חייבים להרגיש שמישהו איתכם.

ש. מאיפה תבוא לנו הישועה?...

ת. מהקב"ה. לא משנה איך.

ש. היה באמריקה קור של ארבעים מינוס, ובאוסטרליה לעומת זאת, גל חום של 57 מעלות פלוס... קיצוניות באופן מדהים!

ת. נכון, נו, מה? האם היה כזה דבר אי פעם?! כן, הם מנסים להגיד: לפני 20 שנה, ולפני 50 שנה, וכו' וכו', הכל שטויות. כל העולם במצב קשה טכנית. אנחנו בארץ, בינתיים, יש לנו באמת מצב קל יחסית.

ש. מסתלקים הרבה צעירים וילדים, מחריד...'

ת. נכון, בזמן האחרון יש בין החרדים, וגם בין האנשים האחרים, לא רק החרדים – מוות פתאומי, צעירים, בריאים, שלמים, ואפילו אנשים קצת יותר מבוגרים, לא חולים, שמסתלקים לפתע, וכל מיני אסונות שפשוט קשה להאמין שזה קורה. וזה סימן בשבילנו! זו אזהרה בשבילנו להתחיל חזרה בתשובה שלימה! ולא משנה אם אתה אברך, או אם אתה מזרחיסט, או אם אתה חילוני, הגיע הזמן! כי אח"כ זה יהיה מאד מאד קשה.

ש. מה לדעתך, בנימין, הצרה היותר קשה בינינו, האם חוסר הצניעות ששורר במחנה, או השאיפה והרצון לחיות עם הערכים של הגוים, כמו החינוך הקולקל וההליכה לאקדמיה וכו'...?

ת. זה דבר אחד: האקדמיה וכל הרדיפה אחרי המנהגים של הגוים, וחוסר-הצניעות – זה הכל דבר אחד. הגוים מאז ומתמיד היו לא-צנועים ולא-צנועות, הקדושה לא היתה קיימת אצלם ועדיין לא קיימת אצלם, לא בדת ולא בשום דבר. אצל היהודים יש לנו את התורה, אז היהודי חייב להיות קדוש, הוא חייב להיות עם הקדושה. ואם הוא לא קדוש – אז הוא לא יהודי, אם הוא לא קדוש – אז הוא כמו הגוים, והוא לא יכול לעשות את כל המצוות כמו שצריך, אבל היהודים שנכנסים עמוק לתוך הגשמיות, ומלבישים את הגשמיות כאילו שזה משהו 'קדוש' – זה השקר הגדול, וזה הולך עם חוסר הצניעות, זה חלק של זה.

כשאשה הולכת ברחוב ורואים את הגוף שלה דרך הלבוש הצמוד, ובכלל יש לה התנהגות בלתי הולמת ברחוב, היא אוכלת גלידה, או כל מיני הנהגות גרועות, מדברת ומפטפטת בקול רם, פוגשת חברה ברחוב וצועקת: 'היי היי, מה נשמע?', אז זה ממש חוסר-צניעות, זה מושך עין, זה מוריד את הרמה של הבן-אדם מיד. אז זה הכל דבר אחד, עבירה אחת.

ואני חושב שאני גם צריך לדבר על הבחורים, 'הבחורים שלומדים תורה' כביכול, שהולכים עם חליפות שאני לא יודע בכלל איך הם נכנסו בכלל לתוך החליפות האלה... ועם מכנסיים כל כך צרים שזה פשוט חוסר-קדושה. והחולצות – הכפתורים מתפוצצים, ובכלל אי אפשר לסגור את הג'קט, זה משהו איום ונורא.

וזה יותר גרוע אצל ירושלמי עם פסים, כשזה צמוד ורואים את כל התנועות של הגוף שלו, פשוט מגעיל. וגם אם הולכים עם הגארטל העבה מן המתנים עד להתחלת הרגל, שזה נראה ככה שהוא הולך עם משהו כמו בגד ים.

בנימין מזמין את אסתר לדבר:

אני רק רוצה לומר שהאסתר הזאת יש לה נשמה מאד גדולה. ויש הרבה כמו אסתר – נשמות מאד גדולות, וכשיגיע משיח, כשיתגלה משיח, הם יהיו פתאום החכמים הגדולים ביותר!...

אסתר:

אני כל כך שמחה שאתם נותנים לי, אסתר, את הכבוד לדבר איתכם, ועם בן, בן גולדן המפורסם, הצדיק...'

אני שמעתי כל מילה ומילה של בן, אז מה עוד יש לי להגיד?.. אבל אגיד בכל אופן. אני אגיד לכם שהיהודים חייבים לשמוע את המילים של בן, כי אין הרבה זמן, ואתם לא זויים, אתם רצים לכיוון השקר – וזה לא טוב.

ועוד פעם אני רוצה להגיד: רוב היהודים בעולם – אינם יהודים בכלל, הם ערב רב, או עמלקים או אדומים שבכלל לא התגיירו בצורה נכונה, והם לא עם ישראל. זה הכל.

אתם לא מבינים שאנחנו עם 'פיצי' (קטנטן), וזה מה שישאר מכל העולם, מכל האוכלוסיה של העולם, מכל הרישעות של העולם, רק העם ה'פיצי' הזה, שהם בערך מספר האנשים שעברו את המדבר והגיעו בסוף לארץ ישראל.

ואנחנו עכשיו במדבר, ואנחנו הולכים ומתקרבים לארץ ישראל, לארץ ישראל האמיתית, ואנחנו נגיע, נגיע, אבל כשאנחנו נגיע לא נצטרך להילחם על זה, נגיע ונהיה יחד עם הקב"ה, והוא יביא אותנו לבית-המקדש, ואנחנו לא נצטרך יותר להילחם.

אני מחכה ליום הזה, אני לא שמחה להיוולד לעולם הזה בתור פגועת מח. ואני יודעת שזה קשה לדעת מי הוא מה. אני מציעה לכם לא להסתכל על כל אחד במשפחה ולהתחיל לחשוב אם הוא כן יהודי אמיתי או לא, כי ה' כבר יעשה את זה ונקבל את זה, נקבל את זה בהבנה, כי נבין שזהו זה. לא להתחיל לחשוב על אחרים, רק על עצמנו, רק לדאוג שאנחנו באמת יהודים אמיתיים.

חסד – זה מאפיין יהודי אמיתי, לב טוב, רחמנות על יהודים אחרים – זה יהודי אמיתי. לא קמצן, אלא אדם שיודע שהוא כלום, ושהקב"ה מנהל את הכל, ואנחנו אמנם משתדלים לפרנסה, אבל לא צריכים יותר מדי להשתדל, כי זה סתם בזבוז כח.

אנחנו כמעט בסוף וצריכים ללמוד לרקוד... כי מי שלא יודע לשמוח ולרקוד – תהיה לו בעיה קשה להגיע לביהמ"ק...

ש. כתוב: בואו לפנינו ברננה...

ת. נכון, זהו, השמחה, השמחה, עם כל הצרות שלנו – להיות בשמחה עם הקב"ה. זה מאד חשוב, מאד חשוב. כי מה שיביא את המשיח זה יהיה השמחה, שמחה, שתהיה רצינות – אבל שמחה.

ש. האם כבר נשברה הבצורת? ירדו גשמים...'

ת. לא, לא נגמר, וחוף מזה מי יודע מה נכון ומה לא נכון, ומה עם המים כן – ומה עם המים לא, הם בטח גנבו את הכל כאן בארץ, כולל המים, משאירים אותנו פה עם כלום, הם חושבים – אבל זה שטויות, זה לא יעזור להם, ה' כבר יראה להם מי הבוס...

ש. מה איתך, אסתר, מתי תהיי בריאה?..'

ת. אני משתעלת קצת, אבל אני בריאה... אני בריאה ואני שמחה, הטיסו אותי למשפחה כל כך טובה, אז מה חסר לי?... עד שזה יהיה חשוב לכולם איך אני נראית – זה כבר יהיה עולם הבא של משיח... ולא ישנה בכלל, וזהו.

לא להתיאש, לא להתיאש, להיות בשמחה – לא משנה מה, להחזיק בקב"ה כביכול, להחזיק בו ולא לעזוב, להתקרב אליו, רק להתקרב אליו. לחפש אדם שאין לו 'אגו', אין לו גאווה ולא נפגע מאנשים אחרים, אדם שעובד את ה' בשמחה, ובאהבה, וכמו עבד, כעבד ומשרת – הוא האדם שתתקרב אליו.