

# והכניסה לגן-העדן תתגלה בפנינו...

בס"ד, גליון 300, סדרת חמשה תקשורים עם מאיר ישראל, אדר תשע"ח

אדר #1

אתם חושבים שהעולם נוצר כ'דמוקרטיה', אך אין זה כך. ה' יצר את הגופים שלנו שילכו ויתנהלו על פי תורתו הקדושה. נוצרנו פיזית, רוחנית ורגשית מכל הבחינות בכדי להיות מסוגלים להגשים את התוכנית הזו. הכל נוצר עבור מטרה זו. החיות נוצרו לשם כך, עולם הצמחים נוצר עבור זה, כל דבר שנוצר – נוצר עבור זה.

כאשר אנחנו הולכים כנגד ההבטחה שלנו בהר סיני כשאמרנו 'נעשה ונשמע' – הרי בכך אנחנו הורסים את עצמנו, חס ושלום, משום שאינכם יכולים ללכת נגד הרצון של ה' ולצפות לשרוד. שוב, אני מביא את הדוגמא של מצרים, שם שמונים אחוז מן היהודים אימצו את הדרכים של המצריים, והיו מעורבים כל כך עמוקות בתוך העבודה-הזרה של מצרים, עד כי לא היה להם כל רצון אמיתי לעזוב את מצרים. הם עברו את הגבול וחדלו להיות ראויים לגאולה, ואפילו לא היו מסוגלים לעשות תשובה, כך שהם מתו במצרים, ורק עשרים אחוז נותרו לצאת.

אני בכל עת אומר לכם, עם ישראל, זה המצב שהולך להיות עכשיו. נכון, ה' הביטח לאברהם אבי האומה בעקידת יצחק, כי צאצאיו יהיו רבים כמו החול שעל חוף הים [בראשית כ"ב י"ז: 'וְהָרְבָה אֲרֻכָּה אֶת יִצְחָק כְּכֹכְבַי הַשָּׁמַיִם וְכַחֵל אֲשֶׁר עַל שְׁפַת הַיָּם], אך קחו זאת ברצינות כי זה רציני. לאחר שיסתיימו המלחמות ולאחר שהכוכב עשה את הנזק שהוא נשלח לעשות, כאשר הגיע הזמן שעם ישראל הפך להיות באמת עובדי ה' ועבדי ה' – אזי נהיה באמת רבים כמו החול על חוף הים, כאשר אנו נתוגמל על נאמנותנו ועל בטחוננו בקדוש ברוך הוא עם חיי נצח, חיים נצחיים אשר יביאו אותנו לנקודה הגבוהה ביותר האפשרית של הנאה רוחנית, אשר זו תהיה ההנאה האמיתית היחידה בכל הקיום.

עם ישראל, עיזבו עכשיו את עגל הזהב. תהיה מלחמה ענקית. וזה הובא בהרבה מקורות [יחזקאל ל"ז, זכריה י"ד ועוד]. הכוכב הזה, מערכת השמש הקטנה הזאת שמגיעה לקראתנו כבר משפיעה על כדור-הארץ שלנו בצורה מפחידה ביותר. זה יגיע מהר, וזה יהרוס את רוב העולם. התקבצו יחדיו, והתחילו לחזור למה שהייתם צריכים להיות. שובו לעשות את רצונו של ה' לחלוטין. התפטרו מכל הדרכים הגוייות שלכם, מכל חנויות-הפיצה ה'כשרות' שלכם, מכל אייפוני-הטריפה שלכם, הבידור הטיפשי שלכם, כמו גם חוסר-הצניעות הקשה שלכם, גברים ונשים. השליכו את תאוות-הממון שלכם, הנובעת מתוך אמונה שאתם הם השולטים על החיים שלכם. לא, אתם אינכם שולטים! ה' הוא השולט!

אני מזהיר אתכם שוב ושוב, הקשיבו למה שאני אומר לכם. בכל יום ויום רואים אנו את העולם נעשה יותר ויותר מבלבל, יותר ויותר מפחיד. הקלו נא על עצמכם, ואם אתם יכולים לעזוב את חוץ לארץ ולבוא לארץ ישראל – הרי הגיע הזמן. אם אתם לא יכולים לעזוב כי אין לכם לאן ללכת ואין לכם כסף, או אם בן אדם חולה והוא זקוק לקבל טיפול רפואי או פשוט חולה מדי מכדי לנסוע, אלו יוכלו גם הם להינצל אם בלבם ובנשמותיהם הם שבים אל ה'.

ועכשיו, אני פונה לאלו הנקראים 'חרדים', אשר על פי רוב עזבו את הכיוון האמיתי שלהם. עכשיו זה הזמן! חידלו לחפש היתרים שתכליתם להמשיך עם העבירות! המשיח כבר כאן! ה' לא גילה לנו אותו עדיין, אז 'אל תחמיצו את הסירה', כי אם תעשו זאת, חס וחלילה, זה יהיה לנצח!...

השבוע, השבוע הקרוב הולך להיות 'שבוע מפיצץ'. סודות מכל המינים יתגלו לציבור, וזה ייצור בלבול רב עוד יותר ממה שכבר קיים. תהיה אלימות, וגם חיים יאבדו במקומות רבים בעולם. הבלבול יהיה כה גדול שיהיה קשה לדעת מי הם 'הרעים' ומי הם 'הטובים'. לאמיתו של דבר, כאשר אתה מסתכל על אוכלוסיית העולם – אלו הטובים הם כמות קטנה מאוד יחסית של אנשים. אנחנו חיים בעולם שבו אלה ה'מנהיגים-כביכול' שלנו מנסים לעקם את המוח שלנו להאמין כי הטוב – הוא 'רע', והרע – הוא 'טוב'. הם די הצליחו במאמציהם לשכנע את האנשים כי הם יכולים לאפשר ליצר-הרע שלהם לקחת אותם עד קצה גבול העבירות, לא רק ללא עונש, אלא עוד עם 'טפיחה על הגב' על ה'הישגים' הגדולים שלהם.

זוהי סדום ועמורה, זו מצרים העתיקה שחזרת שוב לחיים בדור שלנו. הבעיה היא כי עם ישראל, העם הנבחר של ה', אימצו רבים מההשקפות המעוותות של המושחתים בנושא של 'מהו טוב ומהו רע'. החברה הפתוחה, המריעה לכל האנשים שחיים על רעיונותיהם המעוותים, סללה דרך רחבה אל תוך קהילת החרדים. הם עשו זאת באופנים רבים. ראשית, הרשעים מנסים לגרום לחרדים להרגיש שהיהדות מחניקה, חס ושלום, את חופש-הביטוי שלהם, ושהיא מונעת מהם את האפשרות ליהנות מכל הרגשות האסורים שאדם נולד איתם. הם מנסים לגרום להם להרגיש כי היהדות וחוקי התורה הם 'פרימיטיביים' ו'מיושנים', חס ושלום, ושבודאי לא זו הדרך של הבורא הנדיב שלנו.

עם היהודים שאינם מוכנים 'לבלוע' גישה זו נוקטים הם בגישה אחרת. הם שולחים אל הקהילות אנשים שאותם קונים הם בכסף, והם מספקים להם בידור שיש לזה 'הכשר', אך באמת זה 'שריף' (טרפה). הם גם כן שולחים אל תוככי הקהילות דוברים חלקלקים עם זקנים וכיפות שחורות כדי להעביר שיעורים שממש 'מסוכבים' את האמת של התורה עבור אנשים שטחיים, כדי שישמעו ויאמינו כי רבים מהרבנים שלנו הם מיושנים, ואינם 'מעודכנים' עם הזמן. רבות מן האמהות והבנות שבעבר היו חרדיות, צנועות ועדינות נפלו לדאבון-לב לתוך המלכודת הזאת. רבות מהן נשלחות לקורסים שבהם אנשים חרדים-לכאורה מלמדים על חיי-הנישואים וגידול ילדים, כשהם מדגישים ש'האשה היא גם כן בן אנוש'... ושהיא נדחקת על ידי החברה הגברית, ושלמעשה באופן בסיסי מוכנסת היא באופן תמידי אל כבלי-ברזל ששוללים את חירותה וקושרים אותה לביתה ולמשפחתה הגדולה.

הם אומרים להם דברים כמו: 'גם אִתְּךָ יכולה להיות מה שתמיד חלמת'... ומציגים לה דוגמאות של אשה מחוץ-לארץ שהגיעה אל פסגת חלומותיה, ושלמרות שהיא חרדית ומגיעה ממשפחה מכובדת וחשובה ביותר – היא בכל זאת 'מימשה את חלומה' להיות עורכת-דין או שופטת!

איבדנו את ההבנה של מה באמת תפקידנו כאן בעולם-הזה, ולכן משתוקקים אנו כמו האדם וחוה ששאפו להגיע אל היכולת לעשות מה שה' עושה [וְהָיִיתֶם כְּאַלְקִים יֹדְעֵי טוֹב וְרָע...], בראשית ג' ה', כלומר, לעשות מה שאנחנו מרגישים נכון לעשות, ולהימנע מכל מה שאנחנו חשים שזה לא טוב לנו. אך למרות זאת, ה' ברא אותנו למטרה, והמטרה היא לחיות חיים-של-קדושה על פי תורת ה'. זה אמנם לא קל, אבל זה מביא לנו את הרווח הגדול ביותר שניתן להעלות על הדעת.

העולם הלא-יהודי. השקרים הללו נכנסו אל הלבבות שלנו, אך לא אל נשמותינו, משום שהנשמה היהודית האמיתית עצמה לעולם אינה יכולה להיות מזוהמת ברישעות של העולם [פסקה זוהמתו, שבת קלח]. ולכן, למרות שהרע אולי תקף את הלב ואת הגוף שלנו, אך לא היתה לו השפעה על הנשמות שלנו. ומשום כן, כל יהודי שבאמת רוצה להיות שוב עם הבורא שלו – צריך להתחיל לחיות חיים על פי התורה והמצוות, וזה הוא החיבור הנצחי שיש לנשמה שלנו עם בורא הכל, הכל-יכול.

אם אנחנו חיים על פי התורה שלנו אז לא נצטרך לפחד. תמיד נהיה רגועים, לא מפוחדים ולא מודאגים בנוגע לפרנסה שלנו או חינוך הילדים שלנו או שום דבר אחר. הדאגה כבר לא תהיה חלק מחיינו. כאשר נקיים בשלמות את כל הכתוב בתורה אזי נהיה ללא שום תלות בעולם החיצון, והרצון היחיד שלנו יהיה אך לשרת את המלך שלנו, האדון שלנו, הבורא שלנו, 'הכל' שלנו. אנו נשתוקק אך ורק לשרת אותו בדרך שהוא הציב לפנינו בתורה הקדושה שלו עם כל הפרשנות לתורה הקדושה שלו שנכתבה על ידי הצדיקים הגדולים. קשה לי להסביר את זה ליהודים שהם שקועים כל כך עמוק בשקר. השקר מושך אותנו אל תוך הבלאגן של העולם הגשמי, אבל ה' באהבתו הגדולה שלו אלינו, ועם החסד שלו כלפינו מושך אותנו החוצה מכל הזוהמה הזאת [הבורא נעמו וישאל באהבתו... ר' ירמיה ל"א, ב': 'אֶהְבֶּתָּ עוֹלָם אֶהְבֶּתָּ עַל כֵּן מִשְׁכַּתִּי חֶסֶד...]. וכל שעלינו לעשות הוא להושיט את ידינו ולבכות אל ה': "אנא! עזור לי, הציל אותי, אני רוצה לחזור הביתה, בחזרה אליך, אבא שלי, המורה שלי, המלך שלי, הכל שלי!"

ובכן, אמא, היה לנו שבוע מעניין בשבוע שעבר. מי שאיננו עוקב אחרי החדשות או שהוא איננו מודע כלל למה שקורה בארץ ישראל ובחוף לארץ לבטח יחזיר לי בתגובה מטופשת: "אבל שום דבר לא קורה". אינני מתכוון לתת את רשימת הדברים שקורים בעולם שלנו ובארץ-ישראל, אבל כל אדם שמעודכן עם מה שקורה יודע ללא ספק כי העולם הזה כפי שאנו מכירים אותו – בא אל קיצו! אני לא יודע מה עוד עלי להגיד לכם, עם ישראל, על מנת להביא אתכם אל האמת ולשים בלבכם יראת ה', לחבר אתכם לאהבת ה'. מה לומר עוד בכדי לגרום לכם להבין כי זהו מצב של 'חיים או מוות'...?

העולם כפי שאנו מכירים אותו שרוי בסכנה עצומה. אין זו בדיה של 'מלחמת-כוכבים', זהו דבר אמיתי! האדמה עצמה עם כל תושביה בסכנה הגדולה ביותר. אם אתם מעוניינים ללעוג או להתבדח על זה, או לכעוס כי אני מפחיד את כולם – אזי אני מרחם עליכם. אני חוזר: כל נשמה יהודית שהיתה בהר-סיני ואמרה 'נעשה ונשמע' – תינצל, גם אם הם לא מבינים מהי אמת, ועדיין מושפעים הם מאוד על ידי השקר, אך אף על פי כן ה' יפקח את עיניהם ויאליץ אותם לראות ולקבל את האמת.

אני חוזר, הערב-רב רבים יותר עכשיו במספרם מאשר היהודים-האמיתיים, והם מסוכנים מאוד כי הם נראים יהודים, אך עם זאת ה' ידאג להפריד בכוח את הערב-רב מן הנשמות היהודיות האמיתיות, וישחרר אותנו, היהודים האמיתיים, מן הדיקטטורה של הרשע שחדרה לתוך עולמנו ואף שולטת בו, לכאורה.

וכדי לשרוד חייבים אנחנו להיאחז בבורא שלנו ובתורה שלו לחלוטין. חייבים אנחנו להוציא מן החיים שלנו את כל השקר, כל הכוזבים של

שריד יהודי בן פחות מגיל עשרים שיוכל להרגיש את נוכחותו של הקדוש ברוך הוא או להכיר גדולתו בכל דרך שהיא.

לכן, הגאולה מוכרחה להיות עכשיו, בהקדם האפשרי! אני מתחנן בפניך, עם ישראל, אם יש לך ידיעה כלשהי על גדולתו של הכל-יכול – התחל להיות רציני! זרוק את הצעצועים האלקטרוניים שלך שהורגים את הגוף יחד עם הנשמה שלך, הפסיקו לנסות לחיות חיים של בידור גויי כשהוא ארוז בעטיפה 'כשרה'. עליכם להיות בצניעות – גברים ונשים כאחד, מפני שהרעיון הגויי של נישואין ומימוש עבור יהודים הוא איסור מוחלט, כי זה הורס את הקדושה של האדם. הקדוש ברוך הוא שונא את העדר הקדושה, וכל יהודי, בין אם זה גבר או אשה, אסור לו לרדת לרמה השפלה של העולם הגויי! העדר צניעות וחוסר קדושה עבור הקדוש ברוך הוא – זה תועבה נוראה שמפריעה לשכינה בצורה הגרועה ביותר [דברים כ"ג ט"ו: 'הֲיִתָּה מִתְגַּיֵּף קְדוֹשׁ... וְלֹא יֵרָאֶה בָּךְ עֲרֹת דָּבָר וְשֵׁב מֵאֲחֵרֶיךָ...]. לכן, עם ישראל, חזור מהר לפני שהעבירות שלך ימשכו אותך אל תחתית הבור שממנו אתה לעולם לא תוכל לצאת [רמב"ם תשובה פ"ד ה"ה: 'דְּבָרִים תְּעוֹשֶׂה אוֹתָם יִמְשָׁף אֲחֵרֵיהֶם תְּמִיד וְקָשִׁים הֵם לִפְרֹשׁ מֵהֶן...], חס ושלום!

זה מגיע!!! זה בקרוב!! הזמן מתקדם מהר מאד, והקדוש ברוך הוא מחכה לכם שתקבלו את ההחלטה הנכונה.

אמא, השבוע אני מרגיש שיהיה פיצוץ ענק. אני לא יודע אם זה יהיה פיצוץ פיזי כמו איזו פצצה גדולה, או שזה יהיה פיצוץ רוחני כמו איזשהו סוג של עימות או מלחמה שתהיה בין אנשים שרוצים להחזיק את האמת כנגד אנשים שכפופים לאחיותם ההדוקה בשקר. יהיה בלבול רב השבוע. אנשים יאמרו דבר אחד – ואילו אחרים יגידו משהו אחר לגמרי. אלו הנקראים 'מומחים' יהיו להם תשובות מנוגדות בשאלות רבות. המעצמות העולמיות יהיו אחוזות זו בגרונה של זו, ואנחנו נתקדם עוד צעד ענק לקראת מלחמת העולם השלישית.

מה עוד יכול אני להגיד לכם? מה עוד אתם רוצים לשמוע ממני? אני יכול רק להתחנן שוב ושוב: עם ישראל, וותרו על אילי-השקר שלכם, ופולחו עגל-הזהב שאתה כה מצריצים. למרות שאתם מקיימים מצוות ולומדים תורה וכן הלאה, אך רוח-החיים שלכם, הדרך שאתם מנהלים את עצמכם איבדה הרבה מהעדינות של נשמה יהודית אמיתית. על פי רוב אנשים הפכו יותר ויותר מחוספסים למרות שהם חושבים שהם חולכים ומתקדמים יותר לכיוון האמת. זה הכל שקרים, באמת הם מתרחקים מהאידישקייט שלהם, אפילו בלי לשים לב לכך.

הדור הבא, שהם הילדים של עכשיו – איבדו את המראה היהודי הרגיש שהיה פעם לחרדים בפנים שלהם. איך הם בכלל יכולים להיראות כמו ילדים תמימים, 'עהרליך' (יראי שמים) – כאשר הם גדלים על הזבל של וולט דיסני? איך הם יכולים להביט בנו בעינים עמוקות וחודרות, מלאות הישגים רוחניים, כשהישג' שבבילם פירושו קבלת 100% במבחן או להיות פופולריים בקרב בני גילם. אם העולם כפי שאנו מכירים אותו היום לא יחדל להיות בקרוב – חושש אני כי בדור אחד קדימה לא יהיה

[צפניה ג' י"ב: 'והשארתי בקרבך עם עמי וְדָל וְחֲסוּ בְּשֵׁם ה'...], ורק עם זה נעבור את השנה הבאה ללא כל נזק, בעזרת ה'.

הגיע הזמן, ועל עם ישראל לחזור אל האמת אשר היא: 'אין עוד מלבדו'. הקדוש ברוך הוא – הוא הכל-יכול, והעתיד היחיד שלנו הוא רק בויתור על הגשמיות חסרת-הטעם, וכל הלשון-הרע חסר-הטעם ולשוב אל ה', לחזור אל הפשטות, אל הגדולה של הבית-היהודי-האמיתי, לחזור ללימוד שלנו כפי שהוא אמור להיות, לשם שמים, ובעיקר – שוב לחיות עם אמן מוחלט בה'.

אני מברך את כולנו שאנחנו נעבור את זה עם ביטחון מושלם, וכאשר אנו נראה את המשיח עם העיניים שלנו ועם הנשמה שלנו, כי ה' יעזור לנו לזהות אותו, הרי מאותו רגע ואילך לא תהיינה לנו עוד שום דאגות אמיתיות. אנחנו נהיה ה'עם ישראל', כפי שה' רוצה שאנחנו נהיה [שמות י"ט ו': 'יְצַאֲתֶם תְּהִיוּ לִי מַמְלֶכֶת כְּהֻנִּים וְגוֹי קְדוֹשׁ...].

יהי רצון שנוכח כולנו לקבל פני משיח צדקנו ברחמים ובשמחה.

יוקרה ופאר רב עמוק בתוך האדמה בכל רחבי העולם. הם בונים את הבונקרים האלה בחשאי באמצעות השימוש בכספי משלמי המיסים. הם בעלי חוצפה רבה וללא כל חשש בהעלימם את הכסף בסתר מן האזרחים שלהם כדי להבטיח את הישרדותם של הרשעים ששולטים בעולם כיום.

אני יודע שכתבתי את זה בעבר, אולי בצורה אחרת, אבל מערכת-השמש הזאת עומדת לבקר את הארץ בקרוב מאוד, זה לא יקח שנים, אולי חודשים, אבל זה קרוב.

מלחמת-עולם ענקית נמצאת באפק. אנחנו כבר יכולים לראות את זה קורה. אנחנו יכולים לראות את הכנות הענק שמתנהלות בכל מדינה לקראת הרגע שבו המלחמה הגדולה ביותר של כל מלחמות העולם תתחיל, ה' ישמור. בתוך זמן קצר, היא תיקח את חייהם של אנשים רבים, וכשאני אומר 'רבים' – אני מתכוון אפילו רק מלחשוב כמה. כאשר ה'מיני-מערכת-השמש' תגיע לבסוף – נראה שזה יהיה לאחר המלחמה הזאת או בחפיפה עם סיומה.

אני כן יודע דבר אחד, כי ה' ברא את העולם עבור עם ישראל, על מנת שהעם הנבחר שלו יוכל להתגבר על היצר הרע שהם החזירו אל תוך עצמם כאשר הם הלכו נגד רצון ה' ואכלו מעץ-הדעת. אחרי שהם עשו את זה הם קלטו איזה דבר נורא שהם עשו, והם הבינו כי בעתיד החיים לא יהיו ה'גן עדן' שהם הכירו עד לנקודה הזאת. הם קיבלו את מעמדם החדש, ומאז נלחם האדם ביצר-הרע שגורם למוות ולהרס, ליחידים, לקבוצות ולמדינות עד עצם היום הזה. ואנחנו בסופה של הגלות האיומה הזו.

אנשי העולם לא ניהלו מלחמה נגד היצר-הרע שלהם. הם הפכו רע לטוב וטוב לרע, גם אם הם מאמינים בעשרת הדיברות. לדוגמה, את הציווי 'לא תרצח' הם פרשו כך: 'אל תהרוג, אבל אם זה יהודי או אדם אחר שאתה לא רוצה בו – הרי זה מותר...! המצוות שלהם תלויות אך ורק ברצונם. אך לעם ישראל ניתנה התורה, ולאורך כל אלה אלפי השנים שמאז ה'יהודי הרשמי הראשון', הלא הוא אברהם אבינו, אשר אמנם לא ניתנה לו התורה אבל הוא נולד עם הידע של התורה [ע"י סוף מס' קידושין במשנה: 'מִצִּינּוּ שֶׁעָשָׂה אֲבִרָהָם אֲבִינוּ אֶת כָּל הַתּוֹרָה כִּלְאֵי עַד שְׁלֹא נִתְּנָה], ומאז

אני רוצה שתבינו שזאת איננה בדיחה, ואני מרגיש את זה כבר כמה שבועות. אני בהתקף של פחד בתור ילד, ואני מבוהל בתור נשמה. ואני יודע שזה חייב להיות. אנחנו הולכים לראות בשבועות הקרובים סימנים רבים של התקפה מתקרבת ובאה על ישראל. לפחות עבור אלו שקוראים את החדשות יופיעו סימנים, ובשביל האחרים זה יבוא כמו הפתעה, אבל כמו שאומרת האימרה: זאת תהיה 'היריה המדהדת מסביב העולם', וזה יביא אותנו אל תוך מלחמת-העולם-השלישית, ה' ישמור.

כאשר נשב על יד שולחן הסדר בליל פסח – זה יהיה רציני מאוד, ויציאת-מצרים לא תיראה יותר כמו סיפור מן העבר, כי אנחנו הולכים לחיות את זה בזמן הנוכחי. וכמו המכות שלפני יציאת מצרים – זה גם כן אמור להימשך שנים עשר חודשים [עדיית סוף פרק א']. אנו נראה פלאים גדולים [מִיִּכָּה ז' ט"ו: 'יָמֵי צִאתְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם אֲרָאנוּ נִפְלְאוֹת...], ונראה מוות והרס. עם זאת, הדרך היחידה לשרוד את הזמן המיוחד מאוד הזה של ההיסטוריה היא עם אמן מוחלט בה', ביטחון-ללא-כל-שאלות בקב"ה

אמא, העולם עומד להתפוצץ. רק טיפשים ומנותקים ביותר יכולים להכחיש את מה שאמרתיו זה עתה. בכל מקום שבו אנו מתבוננים בעולם – מתרחש משהו יוצא-דופן ולעתים קרובות משהו נורא, מלבד אירועי-הטבע בפרופורציות-הענק שמתרחשים כל העת, ואף אחד לא יוכל להכחישם, שאנחנו יכולים לראות אותם במו עינינו ולהרגיש בבירור כיצד הם משנים בהבדל עצום את חיי היומיום שלנו. אך יש לנו איומים אחרים כמו 'מן הסרטים' על הקיום שלנו, שאני לא בטוח בכלל שהם אמיתיים, אלא שהרשעים מנסים לבלבל אותנו לחשוב שאיזה אובייקט מוזר כמו תחנת-החלל-הסינית עומדת להכות את כדור-הארץ, תוך שהיא מסכנת את המקום הלא-ידוע היכן שזה עלול לפגוע בנפילתה שם עם פסולתה הרעילה והמסוכנת ביותר.

בשנים האחרונות, נאס"א עם השקרים שלה נראית שרויה במעין 'תחרות' עם הידיעות המדווחות על מיני-מערכת-השמש של ה'ניבירו' על מקומה בקדמת החדשות. עם זאת, ההבדל הוא כי 'ניבירו' היא עובדה, וזה מגיע לקראתנו במהירות גבוהה מאוד. ניבירו ומערכת-השמש שלה נודעו בספרים כמו הזוהר וכו', וזה אפילו מתואר איך ששני-שלישים של העולם יושמדו כאשר זה יעבור על יד כדור הארץ [ר' סוף עמוס, פרק ט' פסוקים א-ו]. אך עם זאת מידע כוזב יוצא מסוכנות נאס"א שוב ושוב העוסק בסיפורים על 'מטאוריטים ענקיים', ועכשיו הסיפור על תחנת-חלל-סינית שנופלת תופס את הכותרות, וכאשר מגיע הזמן שזה אמור לקרות – זה יתאדה כמו שזה מעולם לא נאמר... זו השיטה של חלומות איומים פנטסטיים שמאיימים על הקיום שלנו, אשר נאס"א משתמשת בהם שוב ושוב רק בכדי לבלבל אותנו...

אני רוצה להבהיר שהמערכת הסולארית הנקראת 'ניבירו' או 'השביט' בזוהר קרובה מאוד. אסונות-הטבע שממשלות בכל העולם מנסות ללא הצלחה ממשית להכחישם – מתרחשים, וזה כבר מובא בנבואות כי שני שלישי מהעולם יושמד [זכריה י"ג, ב'], שלישי – כמעט לחלוטין, שלישי אחר יפגע קשה מאוד, והשלישי האחרון לא יפגע. אם אתה מאמין באלוקים הרי אתה יודע שכל מה שנכתב בספרי-הקודש שלנו – בדרך זו או אחרת הפך למציאות, וזו עובדה, שהיא עומדת להשפיע על העולם כולו. אף אחד לא יכול להכחיש את האמת כי מאז שנות ה-1980 המוקדמות כל המדינות הגדולות של העולם כבר בנו בונקרים בעלי

אנחנו נלחמים נגד הרשעים, ואנחנו מנסים להיות את מה ה' רוצה שאנחנו נהיה.

זוהי משימה ענקית שכמעט בלתי אפשרית, כי ה' בוחן אותנו בצורה הקשה ביותר. הוא בחר בנו להילחם נגד היצר הרע בכדי להיות ראויים להיות משרתיו לנצח. יש יחסית מעט מאוד מאיתנו בעולם הזה שהם יהודים אמיתיים, אבל למרות שמסביבנו ישרור פאוס (תוהו ובוהו) והרס, הוא יציל כל נשמה יהודית. אנחנו נמצאים בדרגה הנמוכה ביותר של כל הדורות, ובכל זאת בסופו של דבר זה יהיה הדור הגבוה ביותר והקרוב ביותר אל השם.

אני לא אנסה לתאר בדיוק איך זה יקרה. בנקודה זו של ההיסטוריה, זה נראה, חס ושלום, שזה כמעט דבר בלתי אפשרי, אבל אנחנו נשרוד! אנחנו נדחה, אם לא עשינו זאת עדיין, את היצר הרע, ואנחנו 'ניצמד' כביכול אל הקדוש ברוך הוא. אנו נחזור אליו לחלוטין בהשאירנו מאחורינו את כל השקר של העולם הזה. אנו נזרוק את השקר שבעבר רצינו להאמין בו, ונרוץ לעבר האמת אשר תביא לנו חיי-נצח.

הכינו את עצמכם! זה בקרוב. זה יהיה מפחיד – וזה יהיה קשה, אבל עם העזרה של ה' וביחד עם הנחישות שלנו – אנחנו סוף-סוף נגיע לסוף הגלות, והכניסה לגן-העדן תתגלה בפנינו. אנחנו ניכנס לבית-המקדש, שחוקים אמנם מכל העימותים שעברנו, עייפים עד תום ותושימים רגשית, אבל בקרוב מאוד נחוש את האוֹרָה החמימה והמנחמת של האמת מקיפה

אותנו, ואנחנו נירפא [הפטרת שבת הגדול: יְזַרְחָה לָכֶם יְדָאִי שְׁמִי שְׁמִשׁ יְזַרְחָה וּמִרְפָּא בְּכַנְפֵיהֶם...], ואנחנו נהיה ראויים להיות חלק מן הגאולה-השלמה, אשר תביא אותנו לרמה גבוהה יותר מבחינה רוחנית מאשר זו של האדם-הראשון ואשתו. אנחנו נהיה מרופטים וקרועים ומלאי-ענווה, וזו תהיה הנקודה הגדולה ביותר של רוחניות שהאדם הגיע אליה עד לנקודה הזאת של מה שאנחנו מכנים 'היסטוריה'.

והתוצאה של ההיסטוריה של העולם תהיה כי עם ישראל, כלומר כל אחת מן הנשמות שנכחו בהר-סיני ואמרו 'נעשה ונשמע', עברה סוף סוף את כל המבחנים בהצלחה, וכי הם מוכנים לשלב הבא של ההתפתחות הרוחנית שלהם, שהיא נשגבת מדי בכדי לדבר על כך עכשיו. אז אם כן, אלה היהודים שקוראים ומפנימים את המילים הפשוטות שלי, ומתחילים להרגיש את האמת המוחלטת בתוכם, אני מברך אתכם שבעתיד הקרוב כולנו נתפטר מן הנחש, השטן, היצר הרע, שסחף אותנו מטה אל תוך הרפש מאז שנוצר האדם הראשון.

אני באמת מאמין כי פסח זה הקרוב יביא איתו התגלות, אמת – שאף אחד לא יוכל להכחיש, מלבד הרשעים שמעולם לא חפצו באמת.

אני מברך את כולנו, את כל עם ישראל, כי בפסח זה אנחנו באמת נעזוב את מצרים, אבל בפעם הזאת נצא ממצרים על מנת להיכנס לקודש הקדשים.